

Hieronder de bijbeltekst die ik geleerd heb van de vader van mijn schoonzus en zoals ik deze altijd gebruik voor het helpen van mensen, het water en ook wanneer er dingen niet helemaal gaan zoals ik wil of het voor mij goed voelt. Wanneer je een lege fles vult met water uit de kraan en je zegt daarin het onderstaande gebed 3x, sluit vervolgens de fles dan is dit water hetgeen wat bijzondere krachten heeft.

**(Johannes 3:16). GODS LIEFDE**

"Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, doch 't eeuwig leven hebbe"  
God is de almachtige, God is de almachtige, God is de almachtige!

Het "gebedje 3 x opzeggen en achter elk "gebedje" zeg je drie keer: God is de almachtige!

Nog even iets wat ik zelf iedere dag (heel af en toe ben ik zo moe en dan vergeet ik het) doe. Soms doe ik het al onder de douche zodat ik het niet vergeet!

Ik geloof echt dat we als mens onderdeel zijn van een groter geheel, ben niet van het naar de kerk gaan, dat hoeft in mijn beleving ook echt niet. Ik geloof dat wanneer je goed leeft, het goede voor hebt met iedereen, wanneer je andere mensen altijd wilt helpen en dit nooit doet voor persoonlijk gewin, je op de goede weg bent.

Ik zeg 's avonds voor het slapen gaan altijd dit gebedje drie keer en dan ook achter ieder gebed 3 x God is de almachtige. Daarnaast zeg ik het "onze vader gebed" op en daarna bedank ik God altijd voor alles wat ik mee heb mogen maken, iedereen die ik heb ontmoet, dat hij weer bij de hele wereld is geweest, bij iedereen die ziek is, bij iedereen die in een land leeft waar honger en oorlog is, bij iedereen die moeilijk denkt en doet en iedereen die op de een of andere manier gebaat is bij zijn hulp en natuurlijk voor de dieren en de natuur. Daarna vraag ik hulp voor dezelfde groepen die ik net opnoemde en dan nog eens extra de personen bij naam waarvan ik houd, die ziek zijn en hulp hard nodig hebben. Ik vraag dit niet voor mezelf maar uit Jezus naam en dan AMEN.

En echt waar hoor dat heeft mij al jaren op de been gehouden, ook tijdens het overlijden van mijn moedertje waarvan ik zo ongelofelijk veel houd. Ik weet dat niet alleen Onze Lieve Heer maar ook zij me helpt. Ik heb in mijn 2<sup>e</sup> boek een gedicht voor haar mogen schrijven. Ik zie haar een beetje als mijn engel. Dierbaren die op dit moment overlijden blijven altijd in onze nabijheid. Hoe ik dit weet, kan ik je niet zeggen dat ik het mag weten en daardoor ook mensen een stukje troost kan bieden, vind ik heel bijzonder.

Ook jij mag natuurlijk voor iedereen bidden, dit helpt ook, het heeft niets met Reiki te maken maar werkt uiteindelijk wel. Een mens is niet gemaakt om ziek te worden. Door het verdringen van emoties zijn we ziek geworden, ik heb dit in mijn boek (nr 1.) al op mogen schrijven. Boekje 2 wordt nog duidelijker en zal zelfs de wetenschappers inzicht geven.

Het water kan gebruikt worden voor alles waarvoor jij denkt dat het nodig is.  
Ik adviseer om iedere ochtend en avond 3 slokjes te drinken;  
Wanneer mensen medicijnen innemen dan zal dit ervoor zorgen dat er geen schadelijke bijwerkingen zijn;  
Ook kun je het gebruiken op wondjes, eczeem of uitslag en natuurlijk om je mond mee te spoelen;  
Als je je mond gespoeld hebt natuurlijk niet doorslikken;  
*Heel belangrijk, nooit rechtstreeks uit de fles drinken, altijd in een beker of glas doen!*

Geen garantie, kijk maar wat het doet, succes!