

Boek 24. Thuiskomen!

Thuiskomen, wie wil dat niet? Wie kiest ervoor om zijn of haar hele leven en dat wat er met en onder aards leven wordt verstaan, rond te dolen. Rond te dolen ja, en dat te doen waar in wezen de mens die in wezen is, alleen mee instemt wanneer hij of zij het gevoel heeft er beter van te worden. Beter van te worden dan hoe hij of zij zich eerder heeft gevoeld of beter dan hoe hij of zij dit zelf gedacht of bedacht heeft, 't Nu te ervaren? Door al wat we denken, wat we zeggen en wat we doen, is dit uiteindelijk waarheid voor hen die dit willen, uiteraard 't resultaat van de eigen gedachten. Hoe mooi is 't in wezen, dat we mogen zijn. Ja onszelf zijn, met of zonder "vaste woon of verblijfplaats", wel altijd een plekje om naar terug te keren. Ja, onze basis, ons lichaam, 't gevoel en dat wat er toe leidt dat we ons ook werkelijk thuisvoelen, doordat 't past, 't is, bij ons hoort en iedereen die en al wat leeft dit ook nu weer voelt.

Ervaring, beleving, ieders eigen wijze van doen en laten, 't gevoel wat vanzelf ontstaat, zonder dat je daarbij bewust de oorsprong weet, kent, voelt ervaren hebt of nu ervaart. Wat bij ons past, past ons als een huis, voelt daardoor geheel goed en is precies dat wat geen enkel ander, geen mens, dier of dat wat ooit naast ons gecreëerd en gevormd is, ons zal kunnen geven. Ja, we mogen 't nu weer zelf doen, we mogen ervaren, zelf weer ons volledig leven leven en zijn. Dat zijn wat ieder mens weer waardig maakt, menswaardig, door aardig de waarde te vertegenwoordigen die God jou door Jezus heeft geboden en dat waar jij de aanname van doet, dat dit voor jou het beste is. Ja, voor jou, iedereen die en alles wat in dit leven is en zal zijn. Dat wat werkelijk de sleutel biedt tot het vervolg, de kamer, het pad, de weg, welke jij als kind van God mag lopen. Door deze unieke ervaring plaats te laten vinden, "De plaats" er weer is.

When we want to help ourselves, it is good to help others, with the things they can't handle on their own, it is good to help those who are in need.

In need of what is simple and also easy for us to do, therefore to do it. Be the listening ear, be the helping hand, be the kind person who is spending time with.

Spending time with, to become the part of you that will only be received, when you are helping others too.

Because helping others is the mutual act of kindness, while knowing and guarding your own boundaries above all gives you free time and energy in return, the true love we all need.

&

Wanneer we onszelf willen helpen, is het goed om anderen te helpen, met de dingen die ze zelf niet alleen kunnen, het is goed om diegenen te helpen die in nood zijn.

We hebben behoefte aan wat eenvoudig en gemakkelijk is om te doen, doen dit dan ook. Wees het luisterend oor, wees de helpende hand, wees de vriendelijke persoon die tijd doorbrengt met.

Tijd doorbrengen om het deel van jou te worden, dat alleen wordt ontvangen, wanneer je anderen ook helpt.

Omdat het helpen van anderen de wederzijdse daad van vriendelijkheid is, terwijl het kennen en bewaken van je eigen grenzen boven alles, je er vrije tijd en energie voor teruggeeft, de ware liefde die we allemaal nodig hebben.

Inhoudsopgave:

Tekst Cover, Spreuk en de Inhoudsopgave	Pagina 1 - 3
Gedicht. <i>Thuiskomen!</i>	Pagina 4 - 4
<i>Voorwoord</i>	Pagina 5 - 34
<i>Doel en Bestemming</i>	Pagina 35 - 37
Tekst	Pagina 38 - 49
<i>Een nieuw Begin/Thuis Zijn</i>	Pagina 50

ISBN/EAN : niet van toepassing

© 2020, 'Thuiskomen!'

Sonja Ulrich

Foto's Cover: "Son, zee en zand",

16 oktober 2017, Een mooi geschenk van God en Moeder Natuur.

www.dehofvanhetheden.nl

Thuiskomen!

(Dat wat werkelijke liefde is, inhoud geeft en altijd zo zal mogen zijn!)

Thuiskomen, thuiszijn, je thuis voelen, blij en tevreden met wie je bent, wat je bent en de wijze zoals jij naar jezelf kijkt. Want de ander ziet jou vanuit zijn of haar beleving, zijn of haar visie, een oogpunt, dat wat hen verarmt of verrijkt.

Want de mens die jou wil zien als van toegevoegde waarde, als belangrijk in zijn of haar leven, een uniek individu. Jazeker ook deze mens zal zijn of haar eigen leven leiden, het leven wat past en hoort, in het heden, in het hier en nu.

Ieder mens, dier en dat wat leeft, krijgt weer tijd en ruimte, krijgt dat wat hem of haar toekomt, de toekomst, eerlijkheid. Want de mens is zoveel meer dan het willen bezitten, het willen heersen, besturen en beslissen, de mens is zijn tijd.

Ieders eigen tijd, iedereen dat wat bij hem of haar past en hoort, zoals hij of zij zich er het best in kan vinden, goed. Geen enkel economisch belang staat meer voorop, dat wat leeft, moeder aarde, het gaat erom wat je met plezier doet.

En je kunt mij niet wijsmaken dat er iemand plezier beleeft aan het beschadigen van wie of wat maar ook, jij wel? Daarom voel jij je zoals je je nu voelt, heb je ergens onvrede mee, voelt alles als een last, trekt jouw lichaam aan de bel.

Jouw lichaam, jouw hart, jouw lijf, doordat het signaal, jouw rode draad, schreeuwt om hulp, aandacht, ja echt de jouwe. Het klinkt misschien vreemd, raar of anders gezegd nieuw, jij bent de enige die jezelf kunt en mag helpen, 't vertrouwe(n).

Voorwoord

*Het vertrouwe(n), dat wat in wezen een gevoel is wat we alleen kennen op het moment waarop we als baby in wording in de veilige baarmoeder zijn. Het vertrouwe(n), dat wat velen in hun leven aan de ander geven, zonder daar zeker van te zijn. **Ver trouw en**, opgesplitst in 3 woorden geeft het ineens, een volledige verklaring aan dat wat we in wezen allemaal nodig hebben. **Ver:** We zijn zo groot of zo klein als we zelf denken, ver van de ander, alles wat anders is of gewoon dichtbij, omdat het juist is en goed voelt. **Trouw:** Ja trouw, allereerst aan onszelf, jij aan jezelf, ik aan mezelf en aan God, iedereen die en al wat naast mij in leven is. **EN:** Eigen Naast en uit Eigen Naam, want wanneer je vanuit iets of iemand anders praat, denkt, doet en of laat, zul je daar ook werkelijk deel van uitmaken, deel van zijn. Deel zijn van of Eén zijn met, daarin zit nu net het verschil, bij dit laatste heb ik voor Jezus gekozen, doordat ik weet dat Jezus één is met al wie hem lief heeft, waardoor we ons weer heel zullen gaan en of kunnen voelen.*

Ja, één met Jezus en op gepaste wijze deel van het geheel en daardoor ook aanvullend en toegevoegd deel in, van en aan 't leven van de ander. Dat deel van de ander waarin jij als mens aanvullend kunt zijn, aanvullend mag zijn, zonder er ook maar enig moment over na te denken. Zonder ook maar enig moment je hoofd te breken over alles wat er in jouw leven gebeurt, langskomt of op enige andere wijze zich aandient, want dat wat op jouw pad komt, is dat wat jou de immense kracht en liefde van God door Jezus laat ervaren. Ja dat wat jou laat ervaren waar zowel jij als ieder ander die naast jou in leven is mee gediend is, van gediend is. Ja gediend inderdaad, doordat dit het enige werkwoord is wat werkelijk leidt tot het in vrede zijn.

Het in vrede en tevreden zijn, met iedereen die en alles wat leeft. Iedereen die en alles wat het leven heeft. Omdat alles wat ernaast bestaat, ernaast is en alles wat zich op enig moment heeft aangediend in mijn leven, me er nooit van weerhouden heeft de ander gewoon de ander te laten zijn. Gewoon, doordat ik inmiddels weet dat er geen mens is die zich door het zich iets aan te leren of aan te laten praten bestaat. En omdat iedereen weer volledig zichzelf mag zijn, zo zichzelf zal kunnen zijn als de persoon die naast mij is, daardoor zo zichzelf kan zijn als ik.

Zonder hem of haar met mij te vergelijken, zonder hem of haar op enig moment met mij te vergelijken, maar juist puur omdat ieder mens een eigen keuze heeft. Een eigen keuze heeft om dat te doen wat op en in het moment past. Want dat wat past en mogelijk is geeft ieder mens de mogelijkheid en de vrijheid om vanuit liefde en geluk te handelen. Vanuit liefde en geluk dat te doen waar een ieder bij gebaat is, wetende dat hier op enig moment een door God toegestaan "betaalmiddel of iets dergelijks" uit voortkomt. We mogen allemaal ons leven leiden en mogen dat doen wat ervoor zorgt dat we iets nuttigs doen en zinvol bijdragen aan het geheel. Het geheel ja en deel van, want de mens die zichzelf is, is deel van het geheel en is in z'n geheel het deel, de waarde, de toegevoegde waarde waar de aarde bij gebaat is. Is dat toegevoegde deel waar de aarde op wacht. Want de aarde kan alleen functioneren, de aarde kan alleen draaien, wanneer iedereen die en al wat leeft, vooral en bovenal zichzelf is. En het jezelf zijn, het zichzelf of haarzelf zijn van een ieder, stelt iedereen die en al wat leeft, zelf weer in staat. Ja, stelt iedereen die en al wat leeft in staat, waardoor iedereen datgene zal kunnen en mogen doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Want wanneer je je goed voelt, blijf je binnen je eigen grenzen, bewaak je je eigen toelaatbare grenzen.

Grenzen die ieder mens kent, voelt en ervaart, wanneer hij voorbij zijn of haar eigen beperking gaat. Voorbij dat wat hem of haar in zijn of haar comfortzone laat wezen. Toen ik er bewust voor koos om voorbij mijn comfortzone te gaan, ik bewust mijn grenzen heb opgezocht en deze zo nu en dan ook bewust of deels bewust heb overschreden, is mij weer duidelijk geworden waardoor de mens, heel veel mensen zich van hun stuk laten brengen. Want het menszijn, ons menszijn, ieder(s) menszijn, wordt dagelijks blootgesteld aan de meest mogelijk geregisserde en gedirigeerde verleidingen. Waarbij de laatste, degene die niet voortgekomen zijn uit de eigen of natuurlijke regie, ineens zomaar kunnen leiden tot een onbalans welke alleen met iets wat de mens in eerste instantie in onbalans gebracht heeft, kan worden hersteld. Een juiste vorm van kwaadbestrijding? Ja en 't juiste met een vraagteken, doordat kwaadbestrijden, het kwaad met kwaad vergelden is geworden en alles wat kwaad is, kwaad doet en ooit kwaad gedaan heeft, zichzelf alleen maar kan helpen door te vergeven. Iedereen die en alles vergeven en mogelijk zelfs op dusdanige wijze, dat de ander, ieder ander en alles wat anders is, daar een stukje positiviteit van en door meekrijgt, wat enkel en alleen gebruikt kan worden in de goede zin van het woord. In de zin die ertoe leidt dat er op geen enkele onwaardige wijze of in wezen op geen enkele wijze een schadelijk gevolg uit voortkomt of ontstaat. Want de mens die de ander schade (toe)brengt, de mens die of het dier wat de ander op enig moment pijn doet, is de mens die of het dier wat zelf lijdt aan of lijdt door. Ja, de mens die lijdt door dat wat hem of haar of in geval van het dier, het ooit overkomen is, zal ook weer de verantwoordelijke mogen worden en of zijn, die voor de eigen fouten opdraait. De mens die voor zijn of haar fouten opdraait. Want anders dan de mens, is dit het dier z'n natuur, zoals moeder aarde liefdevol is.

Is 't de mens die God in staat achtte om te regeren, te heersen over al wat leeft. Overall, what and who ever may live. Maar doordat de mens de stap heeft gezet om zijn of haar leven te verzaken, zijn of haar leven te verkopen aan de hoogste bidder is dat wat hem of haar het liefst is, hem of haar nagenoeg ontnomen. God heeft daar nu echter een stokje voor gestoken. God heeft een clause ingebouwd, zonder dat hij de mens hierover heeft geïnformeerd. God heeft de mens die werkelijk en wezenlijk lief heeft de kans gegeven een rustpauze in te laten of bouwen. De rustpauze die de rust en ruimte biedt die nodig is, om iedereen die en al wat leeft de ruimte te laten. De rust en de ruimte te laten die nodig is, waardoor al wat nodig was is, al wat de aarde, iedereen die en al wat daarop leeft nu weer van waarde zal kunnen en mogen zijn, dat weer zal mogen zijn wat bedoeld is. Waar we als mens weer mee om zullen kunnen gaan, omdat het omgaan met, het respect, jezelf zien in verhouding tot de ander, in relatie met of tot de ander, jezelf als liefdevolle naaste van de ander, ieder of alles wat anders is te laten zien juist is, de houding die nu weer past.

De houding die ervoor zorgt dat we alleen met de "we shall overcome" instelling, alles zullen overleven wat op ons pad komt. Wat op ons pad, jouw, mijn, maar ook ieder ander pad wat door jouzelf of door degene wiens pad het betreft als verantwoord individu gelopen wordt, het bewandelen waard is. Want een pad bewandel je, een pad is dat wat jou de mogelijkheid geeft om met elke stap die je zet, jouw geboorterecht te omarmen. Het recht wat jij hebt omdat God jou de kans heeft gegeven, God jou het eerste daglicht heeft laten zien. Het daglicht ja, waar we ons op enig moment van hebben afgekeerd, om welke reden dan ook, zijn we ineens anders gaan leven. Anders dan goed voor ons is, echt anders.

Want het anders leven, het leven volgens en met de natuur, kan en is alleen verantwoord wanneer je de ander, maar ook jezelf op geen enkele wijze tekort doet. Wanneer je jezelf op geen enig moment tekort doet. Jazeker, want alleen dat is waardoor jij jouw recht op het leven van jouw leven zoals God dit bedoeld heeft verliest. Of wanneer je de eerste signalen die jouw lichaam je geeft negeert, waardoor jouw leven uiteindelijk verloren lijkt te gaan, voor en door velen helaas inmiddels verloren is. Voor en door velen die vergeten zijn te doen, anders te leven, doordat zij vergeten zijn hoe het is om de rust te bewaren, waardoor in wezen over hun leven beslist is, zij het oordeel over hun eigen leven uitgesproken hebben. Het oordeel of besluit wat alleen door henzelf genomen is, al dan niet uitgesproken. Want ieder mens heeft het recht om zich uit te spreken, maar ook het recht om naar zijn of haar eigen inzicht en zienswijze te handelen. De handelsnorm die in wezen is, de enige norm die ook werkelijk resultaat heeft, in zowel positieve als negatieve zin, het verschil ertussen gewaarworden is de uitdaging die we als mens te allen tijde zelf aan mogen gaan. De uitdaging, voor sommigen een verleiding, voor vele anderen of beter gezegd de ander een duidelijke aanleiding, waar zij alleen zichzelf mee hebben. Zichzelf en iedereen die en al wat in dit leven met hen verbonden is, tenzij zij zich vanaf dag 1 weer mogen herinneren waarom zij voor dit leven gekozen hebben. Waarom zij de strijd met hen die hen iets ten laste leggen, hen iets ten laste hebben gelegd, zijn aangegaan.

Want dat is de enige reden, waardoor zij op den duur, met de tijd, in de loop van de tijd zichzelf iets aandoen of aan hebben gedaan. En dit start op het moment waarop zij kiezen om iets te gaan bestrijden wat er in wezen, bij leven en welzijn nog niet is. Meteen de reden waardoor velen een last ontwikkelen.

Belast worden met dat wat vanaf dat moment naar voren komt. Wat zich ontwikkelt doordat er op voorhand behandeld en daarna ook meteen gehandeld wordt. Waardoor de mens, jij als mens wordt ingezet als “handelswaar”, iets wat zogenaamd “het algemeen belang” dient, maar in wezen alles en iedereen die en al wat leeft schaadt. Ja schaadt, schade toebrengt, doordat jij de risicofactor wordt en bent door volledig te zijn.

Volledig jezelf zijn iets is wat voorkomen moet worden, omdat dit het systeem en al wat dit met zich meebrengt en met zich mee blijft brengen in gevaar brengt. Ja, het systeem wat na al die jaren van disfunctioneren en steeds maar weer opnieuw uitvinden, nu de uitvinding van “de eeuw” of het leven geworden lijkt. Meteen de reden waardoor de mens die zichzelf het vetorecht heeft toegeëigend en ook meteen ontnomen heeft, nu zonder enige zeggenschap is. En door het hebben van andere verantwoordelijkheden dan het leven in het heden, het in harmonie met jezelf zijn en daardoor in harmonie met iedereen die en al wat leeft kunnen zijn, alleen weer zal worden bereikt, wanneer de mens uit zichzelf weer weet en zich dit blijvend zal herinneren. Zal blijven herinneren wie hij of zij is en zal kunnen en mogen zijn. Dat zal mogen zijn wat God hem of haar vanuit liefde heeft meegegeven, een ongeschonden en onbestempeld blad. Als de lege bladzijde die hij of zij op geheel eigen wijze zal mogen vullen. Ja, vullen door te kunnen schrijven, zich te kunnen uiten op welke creatieve wijze dan ook. Omdat het creatief zijn ertoe leidt, dat de waarheid en dat wat we als mens zijn, wat ieder mens ondanks de toevoegingen die allerm minst natuurlijk zijn is. Ja, degene is waardoor we met verloop van tijd, door deze volledig op eigen wijze in te vullen zal leiden tot een nieuw begin. Het begin wat ooit eens was, weer zal mogen zijn en kunnen wezen, het leven in liefde zelf is.

De mens die letterlijk en figuurlijk voor meer dan 60% uit water bestaat heeft een vertroebeld beeld gekregen van de werkelijkheid, heeft zelf(s) de realiteit uit het oog verloren. En juist deze realiteit, 't relatietijdsbesef op geen enkele wijze meer herkend, laat staan erkend. Doordat we het gevoel hebben, iets wat min of meer aangepraat is en wordt, ons eigen hebben gemaakt, zonder dat het ons eigen is. Een gevoel is wat sterk beïnvloed wordt door alles wat we denken, zeggen, doen en laten, wat start bij dat wat je eet, drinkt en op enige andere wijze tot je neemt. Tot je bewust bent en of het levenswater drinkt en gebruikt, het Johannes 3:16 water, het hulpmiddel voor iedereen die en al wat leeft dit weer mogelijk maakt.

Datgene weer mogelijk maakt wat geen enkel ander middel, hulpmiddel of wat maar ook bereiken zal. Het helder weten, het helder zien, het helder begrijpen in wezen. Want alleen de mens die zijn of haar leven volgens Gods wens leeft, de mens die zijn of haar leven compleet wijdt aan dat wat God van hem of haar verlangt is de mens die ook alle kennis in zich draagt en de mens die dit op verantwoorde wijze met iedereen die en al wat leeft gratis zal delen. Gratis omdat het vragen van geld voor iets wat van nature be-hoort te zijn en in wezen voor iedereen en al wat leeft toegankelijk is, door God ondersteund wordt. Ja door God ondersteund en daarmee ook meteen gezekerd wordt. Want God is de enige die dat wat nodig is en dat wat voor iedereen die en al wat leeft mag gelden weer mogelijk maakt. God is de enige die over de aarde heerst, wat andere mensen ook denken of mogen vertellen en in regel en wetgeving vast denken te leggen. God is degene die alle touwtjes in handen heeft, daar als een waardig poppenspeler, door goedaardig en zachtaardig te zijn, iedereen die onverhoopt in strijd met zichzelf komt nu weer verlossing biedt.

De mens die door het conflict in en met zichzelf is, in zichzelf gekeerd is, zal ook weer het recht krijgen om te herstellen. Weer te mogen herstellen waardoor hij of zij de betere versie van zichzelf wordt, de levenswaardige versie. Levenswaardig en levensvaardig, want het één en het ander hoort bij elkaar. Het één en het ander is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We mogen als mens allemaal deze kracht die in wezen de kracht is waarmee God de mens gezegend heeft, ten volste ervaren, wanneer we bereid zijn om naar onszelf te kijken. Door zelf weer te zien wat de reden van onze straggeling, ons gevecht en daarmee soms ook ons lijden is. De mens die levensvaardig is, al het leven waardig vindt en daar ook naar handelt, elk moment waarop hij of zij bewust ademt en of leeft.

Het gaat dan om niets anders dan te doen wat voor jou bestemd is, te leven volgens jouw natuurlijk levensplan. Het plan wat God voor jou geschreven heeft en waar jij stap voor stap gaandeweg van zult ontdekken wat dit voor jou in petto heeft. Want het leven op zich heeft alles in zich wat jou helpt om je verantwoordelijkheid op je te nemen, voor jezelf en al wat zich aandient, er op je pad verschijnt. Wie zich daarvan onthoudt, de bal bij de ander neerlegt, doet zichzelf ook elk moment tekort en ondervindt dit aan den lijven, levensspijt. Jazeker, spijt is de vorm van twijfel die zich hecht en vastzet in het lichaam, jou als mens afremt in je dagelijks leven, dat wat je gewend of kan ik beter zeggen gewoon bent om te doen. De mens die voorgeprogrammeerd is om te handelen zoals ieder ander dit ook doet, maar waar velen al in vastgelopen zijn. Doordat het steeds vaker zichtbaar wordt dat elk mens zijn of haar eigen ritme nodig heeft, zijn of haar ritme om tot een maximaal resultaat te komen. Dat wat bij hem of haar past en of hoort. Alles heeft een ritme en ieder mens een eigen geluid.

De wetenschap is hier al sinds jaar en dag mee bekend. Of deze er alles aan doet om dit op enig moment te verstoren laat ik in het midden. Dat het resultaat wel leidt tot oponthoud in het menselijk besturingssysteem of zal ik zeggen het apparaat, al klinkt dit wellicht heel plastisch, is bij mij inmiddels bekend.

Ja bij mij, want plastisch, staat n het woordenboek omschreven als vormbaar of vormend. Wanneer iets wat een vaste vorm heeft, enigszins of te veel vervormd wordt of is, dan zal dit op enig moment tot weerstand leiden, in opstand komen en dat doen wat nodig is om dat wat niet van nature is of van nature tot uiting komt, stop te zetten, af te remmen. Geremd in zijn of haar natuurlijke vorm of ontwikkeling, stopgezet of tot stilstand gebracht, om te doen wat nodig is om dat wat niet eigen of zoals velen in de hedendaagse wereld ervaren, niet “lichaams eigen is” uit te sluiten, af te werpen, te weren. Want dat wat op enig moment of op enige tijd en wijze bij de mens geplaatst, ingebracht of aangebracht wordt, plaats vindt of krijgt, wat in wezen niet van belang is, zal daar alleen maar een bijdrage toe kunnen leveren wanneer het functioneel en of van waarde is voor het leven, het in leven zijn en in leven blijven van de mens of beter gezegd de persoon in kwestie. De persoon die dat wat vaste vorm heeft gekregen, op enig moment vormgegeven en daardoor ook meteen begrensd is, zal weer mogen zijn wie hij of zij was voor alles wat hem of haar tot behoeftig persoon heeft gemaakt. Wat hem of haar tot de persoon heeft gemaakt die de behoefte als noodzaak is gaan beschouwen. Noodzaak omdat men hem of haar dit heeft verteld, hem of haar dit heeft laten voelen en ervaren, nog voor de mens zelf dit als werkelijke nood ervaren heeft. Werkelijke of in wezen aanwezige nood, de nood om te leven zonder gebreken, de nood om te leven zonder tekort aan, de nood om te zijn.

Zijnswijze of is het toch de zienswijze die ervoor gezorgd heeft dat, de zijns- of zienswijze ertoe geleid heeft dat de mens behoeftig is geworden. De mens die doordat hem of haar iets voorgehouden of ontnomen is, geen vertrouwen meer heeft in dat wat hij of zij van nature heeft gekregen, heeft meegekregen, het vermogen om in vrede, tevreden en of vredig te zijn.

Tevredenheid met dat wat hem of haar geboden werd, geboden is, geboden of gegeven. Het gebod, het gegeven, het gegeven om de geboden kennis en dat wat elk mens op geheel eigen wijze zal mogen leren kennen, mag daardoor weer volledig zijn, volledig in alles wat hij of zij is. Gelukkig weet God door Jezus wel beter, zijn stem wordt nagenoeg nu overal gehoord, het menselijk hart is weer aan zet, wie zich inzet, doet wat hem of haar goed ligt, krijgt wat hij of zij wenst. Want de levenswensen van de mens komen overeen met dat wat God hen gegeven heeft, dat wat God hen wilde meegeven en wilde laten zien. Niet zichtbaar in een reclamefolder, een commercial of zelfs programma wat daarvoor speciaal gefinancierd wordt, het gaat om wat je hart je ingeeft, dat wat alleen voelbaar en te horen is wanneer je in het moment bent en leeft. In het moment, doordat dan alleen “wat de toekomst brengen moge” door God geleid wordt, door God en niets anders dan God. Niets of niemand anders dan God, omdat God de enige is die het leven de kans geeft om liefdevol te wezen, door liefdevol te zijn.

Liefdevol naar iedereen die en al wat in leven is. Iedereen die en al wat in leven is en daardoor kan en mag doen wat bij hem of haar past en goed voelt. Past en goed voelt waardoor hij of zij het in wezen zonder enige vergoeding zou doen. Zonder enige vergoeding omdat het werk, de werkzaamheden die uitgevoerd worden en zijn, dan anders zullen worden beloond.

Op een andere wijze zullen worden beloond en of vergoed, door in rust en zonder angst te kunnen zijn. Volledig in rust en zonder angst, voor wat er mogelijk komen gaat. Want wat komen gaat, is dat wat God een halt toeroept, dat wat komen gaat, zal door de vele lichtwerkers in de wereld, die allen de vrede en het in vrijheid leven hebben ervaren, voor altijd blijven bestaan. Omdat het verbonden zijn en vanuit het hart leven datgene is wat voorop mag blijven staan in samenspraak met het hemelrijk. Omdat dit het verbond is, het verbond en de afspraak die God met ieder van ons gemaakt heeft toen wij nog zonder lasten waren. Volledig zonder lasten waardoor dat wat in de hemel is, voor de natuur geldt en voor al wat leven wil ook weer op aarde zal zorgen voor dat wat alleen uit Liefde geboren kon worden. Vrede, Liefde en voor nu het meest belangrijke ooit, gezondheid. Waardoor er geen mens meer behoeftig zal zijn. Geen mens, dier of dat wat leeft in de verleiding zal komen om te doen wat hij of zij zelf ook niet zou willen ervaren. Want de liefde voor de mens, de liefde voor de natuur en al wat leeft is dat wat God door Jezus veilig heeft gesteld. Op een dusdanige wijze veilig heeft gesteld waardoor de wereld weer één zal zijn, als één geheel, doordat God ieders welzijn voor zijn of haar rekening neemt. Voor zijn of haar rekening en verantwoordelijkheid. Dat wat maar heel weinig mensen kennen. Dat wat maar heel weinig mensen kennen en zouden doen op een wijze die alleen vanuit liefde geleid wordt, liefdevol begeleid wordt. Want God schiep de hemel en de aarde met al wat daarop leeft. God schiep de mens, naar Zijn evenbeeld. De mens die door pijn en verdriet en al wat ervaren was ineens begreep dat het anders mocht zijn, anders zou zijn, dan de machten en krachten op aarde zo meesterlijk slim gepland hadden. Gepland en bedacht, in het diepste geheim. Doen alsof 't de gewoonste zaak van de wereld is, allesbehalve.

Allesbehalve ja, maar dankzij God wel meteen de kans om de mensen die getroffen worden door ziekte in te kunnen zetten om straks wanneer deze weer volledig hersteld zijn, bewust of onbewust de helper en naaste van de ander te laten zijn. De helper en of naaste, naast de ander te laten zijn, omdat het hart weet. Het hart weet als geen ander dat de nieuwe dag start. Elke nieuwe dag, waarbij de vogels en al wat leeft en de aarde nodig heeft weer zonder enige vorm van stress en of hinder van dat wat de mens bekookst heeft, bekookst en in het diepste geheim uitgedacht heeft, op geen enkele wijze meer zal kunnen leiden tot een conflict waar mens dier of dat wat in leven is door geschaad zal kunnen worden, vrij van zal zijn.

Omdat de mens die is, de mens die heel en volledig zichzelf of haarzelf is, in zijn of haar hart exact weet wat hij of zijzelf nodig heeft. Wat hij of zijzelf maar daarnaast ook de ander en ieder ander nodig heeft, waardoor hij of zij, zijn of haar eigen behoefte verplaatst. Zijn of haar eigen behoefte alleen de basisbehoefte laat zijn. Eten, drinken en een dak boven het hoofd. Ja eten, drinken, een dak boven het hoofd is voor ieder mens dan weer het meest belangrijk. En het doen wat past een goed voelt. Want door te doen wat past en goed voelt, geef je als mens jezelf de ruimte om je te ontwikkelen, daarbij los te komen van al wat anders en naast je is. Alles en iedereen die anders en naast jou is, omdat je uniek bent. En de wereld is gebaat bij Uniciteit, Uniciteit in Eenheid. Want Uniciteit in Eenheid is de wijze waarop de wereld kan draaien zonder iets of iemand tekort te doen. Uniciteit in eenheid is de wijze waarop de wereld werkelijk weer de hemel op aarde zal kunnen en mogen zijn. En wanneer we ons als mens op geen enkele wijze meer laten leiden of in wezen afleiden van ons Goddelijk Plan, zal al het leed ineens echt weer verleden zijn.

Verleden voor degene die het aangaat en alleen dat nog geeft wat geboden is en nog altijd geboden wordt en al wat daarbuiten is en geen bijdrage levert aan het liefdevol en gelukkig in leven kunnen zijn stopt. Omdat het liefdevol en gelukkig in leven zijn het enige is waar elk mens bij gebaat is, 't enige is wat voor de mensheid zal kunnen en mogen gelden. Omdat het leven wat God geschapen heeft zonder tussenkomst van de mens tegelijkertijd vanzelfsprekend en uitzonderlijk is.

Tegelijkertijd vanzelfsprekend en uitzonderlijk zal kunnen en mogen zijn, voor een ieder die en al wat leeft, door God dankzij Jezus. Sterker nog, zelfs zal leiden tot een algeheel ontwaken van iedereen die en al wat leeft en de enige zuivere en pure wijze van leven weer voor iedereen die en al wat leeft zal kunnen en mogen gelden, zonder geld mag zijn. Zonder geld, iedereen weer gelijk, iedereen in hetzelfde schuitje, omdat de mens die zijn of haar leven door geld laat leiden, zijn of haar hele leven behoeftig zal zijn. Behoeftig en snel verleid of afgeleid van alles wat werkelijk van waarde is in het leven. Samenzijn met hen die je lief zijn, samen kunnen zijn met hen die het beste met je voorhebben. Wie de ander liefheeft, heeft zichzelf lief, wie de ander liefheeft, doet dat voor de ander wat geen mens, dier of dat wat leeft uit zichzelf doet, leven.

Wie de ander, ieder ander en al wat anders is liefheeft, zal zijn of haar leven zo inrichten dat er voldoende tijd is om te kunnen leven. Het leven te kunnen en mogen leiden waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is. Omdat de mens die vanuit liefde leeft zijn of haar plaats in het leven kent. Zijn of haar plaats in het leven kent en ook liefdevol zal laten zijn, elke dag waarin hij of zij zich inzet om de liefde te verspreiden. De liefde die in wezen universeel en overal en altijd aanwezig is uit liefde.

Goddelijke Onvoowaardelijke Liefde, die zich evenals het virus dat nu over de wereld uitgespreid is is en ieder mens dier en dat wat leeft bereikt. Zodat de mens de kans krijgt de liefde in zichzelf en de liefde voor zichzelf weer te gaan ontdekken. Zodat de mens weer kennis kan en kennis mag maken met alle liefde die God in iedereen die en al wat leeft heeft gestopt. Dankzij Jezus, die ervoor gezorgd heeft dat de 10 geboden op al onze harten geschreven staan. Ja, zelfs voor de mens die zich op geen enkele wijze bezighoudt met dat wat nu werkelijk nodig, zinvol en of nuttig is. Zelfs de mens die zich op dit moment laat leiden door een conflict, de cognitieve dissonantie. Dat wat ervoor zorgt dat deze mens in wezen niet naar de liefde in zijn of haar hart luistert, maar alle ruis om zich heen tot zich neemt en zich nagenoeg volledig mee laat zuigen in dat wat door de media nu zo duidelijk naar voren gebracht wordt. De angst voor het ziek zijn, de angst voor dat wat ons allemaal te wachten staat, want er is geen mens die eraan lijkt te ontkomen. Eraan ontkomt, tenzij deze mens al op eigen kracht met behulp van God door Jezus datgene heeft overwonnen waarvan iedereen nu zo hard naar een geneesmiddel zoekt. Een geneesmiddel om te ontkomen aan een conflict wat niet alleen in de mens heerst maar zelf van buitenaf bestuurd lijkt te worden, door al wat men tot zich neemt. Al waar de mens zich mee inlaat, letterlijk en figuurlijk.

De belasting wordt elke dag hoger voor de mens die zich niet laat leiden door liefde maar door angst. De mens die zich af laat leiden van zijn of haar geboortepan zal op enig moment ontdekken dat de waarheid ineens zo klaar is als een klontje. Omdat de eenvoud, dat wat werkelijk telt veel meer is dan wie of wat maar ook zich voor zal kunnen stellen. De eenvoud ertoe leidt dat al wat nodig is ineens voorhandig is. Ja voor handen.

Want de handen zullen dat wat nodig is kunnen doen. De handen zullen zonder dat daar over nagedacht hoeft te worden gewoon de woorden op het scherm laten verschijnen. Evenals de Zon die de wolken verjaagt, zullen de handen dat weer zichtbaar maken waar geen mens rekening mee heeft gehouden. Geen mens of is het juist de mens die de liefde voor de mens en al wat leeft in zijn of haar verborgen agenda heeft opgenomen? Zijn of haar verborgen agenda, want de agenda, de planning en dat wat in wezen gehandhaafd moet worden, is dat wat volgens de planning en de agenda leeft. Ja want de mens die zich iets ten laste laat leggen, de mens die de verantwoordelijkheid die hij of zij zelf heeft geen recht aandoet, laat alles wat naast hem of haar is bepalen hoe het leven geleid moet worden. Hoe hij of zij en velen met hem of haar het leven dienen te leiden. Of dit leiden of lijden wordt dat is en blijft de vraag? De vraag omdat er geen mens is die zonder het mee te maken, die door het niet zelf mee te maken weet of hij of zij zichzelf, de ander of alles wat anders is dan hij of zij iets aandoet. Ja want we doen allemaal onszelf en de ander iets aan wanneer we voor de ander denken en onszelf vergeten. Vergeten wie we zelf zijn, de mens die een eigen levensplan van God kreeg om Volmaakt Gelukkig Zichzelf of Haarzelf te zijn. Want alleen wanneer je Volmaakt Gelukkig Jezelf bent, kun je als mens ook in wezen jezelf zijn. Altijd en overal jezelf zijn, zonder dat daar op enig moment iets of iemand een oordeel over heeft of is het een oordeel over velt. Ja een oordeel waardoor de boom (de mens) die in wezen authentiek is en dit ook zal kunnen en mogen zijn ineens geveld wordt. Geveld, gevloerd en wanneer hij of zij niet goed voor zichzelf zorgt reddeloos verloren. Daar mag echter een eind aan komen. Daar mag voor eens en voor altijd een halt aan worden toegeroepen omdat het een inhumane gedachte is.

Inhumaan en onmenselijk en in wezen iets waar geen mens mee geholpen is, mee geholpen wordt of mee geholpen zal zijn. Alleen de mens die vanuit het hart leeft, de mens die in alles wat hij of zij doet vanuit het hart leeft is de mens die daar verandering in aan kan brengen. Het tij weer ten goede kan laten keren, omdat al wat nu is, al wat nu lijkt te zijn op dusdanige wijze gemanipuleerd wordt dat elke dag hetzelfde lijkt. Ja, elke dag een strijd is voor heel veel mensen, die in wezen niet vrij zijn maar wel het gevoel hebben vrij te zijn, bevrijd te zijn, terwijl dit allesbehalve aan de orde is of zal zijn.

Allesbehalve vrij, doordat er aan al wat er nu vanuit medelevende en goedbedoelde ideeën geboren wordt, in het leven geroepen wordt, een achterliggende gedachte schuilgaat. Ja, een achterliggende gedachte, stel dat het mij overkomt. Stel dat ik de persoon ben die lijdt, dan zou ik ook graag geholpen worden. Dan zou ik ook heel graag iets of iemand hebben die mij bijstaat. Wie zegt dat dit menslievend is, een altruïstische daad? Een altruïstische daad, “zonder er iets voor terug te verwachten”, maar er ook geen andere gedachte bij hebben dan, vanuit goedheid iemand helpen. Zou de mens die volop in zijn of haar leven zit, de mens die volop en met name voluit vanuit zijn of haar beurs leeft, ook deze gedachte hebben wanneer hij of zij zelf geconfronteerd wordt met leed? Met het lijden van armoede, honger, pijn of verdriet? De vraag is alleen, zal de persoon zelf ook werkelijk lijden? Zal de persoon ook in wezen voelen dat het in armoede leven, waardoor honger, pijn en verdriet kan ontstaan bij hen die hem of haar lief is, in staat zijn om te voelen wat de ander voelt? In staat zijn om werkelijk en in wezen mee te leven met? Ach, laten we daar maar niet bij stil staan. Laten we er maar vanuit gaan dat elk mens op een heel eigen wijze reageert, gepast of ongepast.

Ik doe wat past en voor mij goed voelt. Ik doe dat waar ik zelf van weet dat ik daar in wezen geen mens mee schaad. Omdat ik er zeker van ben dat de rust en de liefde die ik ervaar door het dagelijks doen van de dingen die voor mij goed voelen, daar waar ik de ander vanuit liefde mee kan en mag helpen, ook werkelijk is wat ik met de ander wil, kan en mag delen. Dat wat ik als persoon, als mens, als degene die zijn of haar energie inzet voor de ander kan betekenen daardoor ook altijd van waarde is. Ja van toegevoegde waarde, doordat de mens die ik helpen mag, de mens die prijs stelt op mijn hulp met dat wat ik voor hen doe, ook werkelijk geholpen is. Want werkelijk geholpen worden, is weer dat wat ergens anders een bijdrage toe en of aan levert. Ergens anders, aan de Eigen Realiteit van jou en de ander samen. Aan de eigen realiteit van jou maar ook van de persoon en of de personen die jij helpt, zonder daar zelf beter van te willen worden. Of in wezen, zonder je daar zelf op enig moment beter door te gaan voelen. Tenzij je het uit onvoorwaardelijke liefde doet, je het doet omdat je weet dat de ander het nodig heeft en ongeacht of hij of zij iets voor jou kan betekenen, toch helpt. De ander helpt met alles wat jij in je hebt en bent, de persoon die belangeloos en vanuit liefde leeft.

Belangeloos en vanuit liefde dat doet wat ieder mens nodig heeft, liefde, aandacht en dat waar in wezen geen mens meer mee bezig is die volop in zijn of haar agenda en dagelijks vaste ritueel zit. De mens die in zijn of haar agenda, planning en dagelijks drukke ritueel zit, doordat dit in wezen het enige is wat zijn of haar leven leidt, waardoor een leven lijden aan het einde van de rit, een eigen leven kunnen leiden overschaduwet. Ja overschaduwet en omlijst, omdat het ineens niet meer vanzelfsprekend is of zal zijn dat het leven zonder leed zal zijn. Het ineens weer een leven wordt waarin gewerkt moet worden.

Waarin en waaraan gewerkt moet worden, doordat elk mens die zijn of haar leven leidt, elk mens die zijn of haar leven zonder de hulp, inzet en kracht van God door Jezus laat leiden, in wezen zal lijden. De mens die zijn of haar leven zelf in de hand lijkt te hebben, reddeloos verloren is wanneer hij of zij zonder de back-up van God door Jezus is. De mens die vanuit zijn of haar eigen kracht en wil alles doet voor de ander zal in wezen nooit de rust en de liefde vinden die hij of zij verdient. En ik ben God werkelijk zo dankbaar dat Hij mij nooit uit het oog verloren is, dat ik nu nog meer dan ooit kan zeggen dat ik Jezus als mijn redder en verlosser heb aangenomen. Ik Jezus als mijn enige redder en verlosser zie. En natuurlijk heb ik er zelf ook mijn inzet en kracht voor moeten tonen. Ja tonen, door dit dagelijks te blijven doen. Tonen door elke dag volgens een strak en vast ritueel te leven, maar door mijn natuurlijke, liefdevolle en ja zo nu en dan eigenwijze levenskracht, is het me tot op heden nog altijd gelukt om de dag weer positief af te sluiten. De dag die zo nu en dan wat stormmomenten kende, want ook ik ben mens, ook ik laat me weleens verleiden tot het hebben van negatieve gedachten of impulsen, maar met die verstande dat ik het aan het einde van de dag altijd weer goed maak. Ja goed maak, door mezelf maar ook iedereen die en al wat leeft te vergeven, door voor mezelf maar ook voor ieder ander vergeving te vragen, omdat ik als geen ander weet dat dit de basis is voor het werkelijk thuiskomen bij jezelf, het in wezen thuiskomen en thuis zijn bij God door Jezus, hoe dan ook dat is wat de rust, de liefde en de kracht geeft om te leven. Het leven te leiden zoals God dit bedoelde toen Hij de Hemel en de Aarde met iedereen die en al wat daarop leeft geschapen heeft. Geschapen, gemaakt en gecreëerd heeft, vanuit niets dan onvoorwaardelijke liefde, omdat God geen andere gedachte of geen eigenbelang voorop had staan, Hij ieder en al wat leeft is.

Waarin en waaraan gewerkt moet worden. Omdat God in wezen iedereen die en al wat leeft is en daar dankzij Jezus zelfs weer bewust van geworden is. God dankzij Jezus bewust geworden is van het lijden wat de mens zichzelf, maar meteen ook ieder ander aandoet, op het moment waarop hij of zij zelfzuchtig is, want zelfzuchtig zijn is het eigenbelang voorop hebben staan, waardoor het onvoorwaardelijke liefde gevoel, dat wat in principe al wat leeft leidt, vergeten wordt. Ja, volledig vergeten of in wezen dat waar volledig aan voorbij gegaan wordt. Doordat de mens die de ander of ieder ander dan zichzelf als anders dan zichzelf ziet, in wezen de kans mist om weer heel te worden en weer heel te zijn, één geheel te zijn. Eén geheel in al wat het leven is, één met al wat in leven is.

Want één zijn met iedereen die en al wat leeft is dat wat werkelijk leidt tot verdraagzaamheid, het niet meer oordelen over en dat wat werkelijk en in wezen de vrede en rust brengt die iedereen die en al wat leeft nodig heeft. Dit is ook meteen de enige mogelijkheid om de rust te brengen in al wat nodig is en op dat wat op dit moment speelt. Want “het spel”, dat wat de mens die het eigenbelang voorop heeft staan in wezen is, wordt nu op ludieke wijze bespeeld en zorgt er eigenhandig voor dat iedereen die en al wat leeft, zonder dat hier rekening mee gehouden is, weer volledig bij zichzelf mag zijn. Weer volledig bij zichzelf en of haarzelf mag zijn. De mens die zijn of haar leven is en daar op of door deze leefwijze vanzelf, zonder opzet mee geconfronteerd wordt. Ja geconfronteerd, waardoor hem of haar iets geleerd wordt. De mens op deze wijze de kans krijgt om naar zichzelf te kijken, zonder de ander, iets of iemand anders hiermee te belasten. Of deze wijze de juiste is, dat zal de tijd uitwijzen, dat zal de tijd leren, dat zal in wezen iedereen die en al wat nu in leven is vanzelf bekend worden.

Vanzelf, uit het niets of iets, in elk geval vanaf het moment waarop het leven weer volledig van hem of haar is, elk leven. Elk leven wat van hem of haar in persoon is, in plaats van dat wat nu de regie heeft, denkt te hebben en het leven leidt waar in wezen geen leiding voor nodig is, behalve de leiding die iedereen die en al wat leeft dankzij God gekregen heeft, onvoorwaardelijk en liefdevol. Omdat God de enige is die de mens kent, elk en ieder mens als geen ander kent, zelfs de onvoorspelbare mens kent, die in wezen ondanks wat velen zeggen verbonden is en handelt vanuit noodzaak of is het toch noodweer? Noodzaak of noodweer en ja dat dit laatste woord twee verschillende betekenissen heeft geldt in wezen voor veel woorden, dingen maar ook zeker voor iedereen die en al wat leeft. Zelfs voor het denken, doen en handelen van de mens. De mens die meer is dan een lichaam van vlees en bloed, de mens die meer is dan voelbare energie, de mens die meer is dan de verschijning die van verre zichtbaar en van verre hoorbaar is.

Dat deze mens altijd verbonden zal zijn en blijven met God die in wezen het alleenrecht heeft, weten maar heel weinig mensen. Weten of willen maar heel weinig mensen weten. Dat dit de enige wijze van geloven is die werkt, is wat op dit moment, vandaag de dag weer voor iedereen die en al wat leeft bekend mag zijn. Ja, bekend mag zijn en zal wezen, waardoor alles wat met angst gekocht, gecreëerd en in wezen verkocht wordt, nu weer volledig tot het verleden mag horen, tot het verleden zal horen en verleden tijd zal zijn. We mogen als mens weer ons eigen leven leiden, rekening houden met de ander, wat de ander denkt, zegt, doet, maar vooral ook zeker laat, wordt daardoor iets waar men geen hinder meer van hoeft te ondervinden. Ja, waar jij, ik, maar ook iedereen die en al wat leeft geen hinder meer van hoeft te ondervinden dankzij God.

Omdat God de leiding weer overneemt. God als enige boven de Veiligheidsraad, de GGD's en de WHO staat, verheven blijft. God weet namelijk naast Maria als geen ander dat geld, waardemiddelen en al wat onder het mom van waarde verkocht wordt op geen enkele wijze waardevol mag en zal zijn wanneer de werkelijke en wezenlijke waarde die de mens en al wat leeft is, hierdoor in het geding komt. Want ook nu geldt, God heeft de wereld lief, God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, doch het eeuwig leven hebbe. God is de Almachtige, God is de Almachtige, God is de Almachtige.

God heeft de wereld zo lief als geen enkel ander de wereld lief heeft, geen enkel ander dan de mens die evenals Hij in staat is om iedereen die en al wat leeft als van waarde te zien. Ja, de mens of in wezen elk mens, waardoor iedereen vanaf nu, voor eens en voor altijd weer zal gehoorzamen. Ja voor eens en altijd gehoorzaam zal zijn en zal luisteren naar de signalen die zijn of haar lichaam, die zijn of haar energie hem of haar geeft. Want het lichaam, de energie en al wat de mens is, is en zal voor altijd verbonden blijven met God. God heeft de eindregie, ongeacht wat iemands geloofsovertuiging of gedachte hierover is en of zal zijn. Ja geloofsovertuiging of gedachte, dat dit de enige vraag is die we onszelf mogen stellen met betrekking tot het onderwerp "Geloof", is wat iedereen zich weer zal herinneren. Ja herinneren, doordat ieder mens op dit of enig moment geconfronteerd wordt met zichzelf. Ieder en elk mens zal weer terecht gewezen worden. Ieder en elk mens zal in persoon weer dat mogen ervaren wat zijn of haar denken doen en handelen veroorzaakt en of teweeg gebracht heeft. Ongeacht wie of wat je bent, ongeacht wie of wat jij lief hebt, ongeacht waar jij voor staat en wat jij bereikt hebt in het leven.

Omdat de mens in wezen alleen wanneer hij of zij verbonden is met de Godskracht in het hart zal kunnen leven. Alleen de mens die vanuit Onvoorwaardelijke Liefde Voor iedereen die en al wat leeft is, zal weer dat kunnen en mogen doen wat een bijdrage levert aan zijn of haar kwaliteit van leven, die gelijk is aan de kwaliteit van een ieder en al wat leeft. Ja, iedereen die en al wat het leven heeft. Want de mens is uniek, God heeft ieder mens volledig uniek geschapen en de mens datgene meegegeven waardoor hij of zij voor eeuwig en altijd van waarde zal kunnen en mogen zijn, mits hij een ieder die en al wat leeft eenzelfde leven gunt. Ja, een leven in liefde, geluk en gezondheid. Dit laatste is in wezen dat wat liefde en geluk voortbrengt. Want liefde en geluk zijn de uitingen en de waarden die van meerwaarde zijn voor de mens die krachtens Gods wetten leeft. De mens die Gods wetten die in ieder hart geschreven staan, als zijn of haar leidraad heeft. De rode draad waar ieder van ons, ieder mens, dier of dat wat leeft in verbonden is. Moeder aarde, de natuur en alles in en om ons heen heeft die verbinding en voelt deze dagelijks. Wanneer het vermogen om deze verbinding waar te nemen op enig moment omslaat of zoals God inmiddels weet, losgelaten wordt, ben je als mens overgeleverd aan de zorg, het zorgstelsel en het stelselmatig bezoeken van een zorgverlener. Of deze zorg dan de juiste is, laat ik volledig in het midden. Laat ik graag aan de mens die de eigen zorgkeuze heeft. Dat ik deze zorgkeuze voor mezelf op een andere wijze invul en daar tot in lengte van dagen mee door zal kunnen en mogen gaan is wat God door Jezus mij gegeven heeft. En het spreekt voor zich dat ik dat met iedereen die en al wat leeft zal blijven delen. Door te schrijven, zal kunnen en blijven delen, zolang ik de grenzen die God mij gegeven heeft respecteer en hanteer. Ja zolang ik Gods grenzen respecteer en hanteer, omdat Hij nog altijd aan zet is, Leidend.

God blijft leiden zoals geen ander dit zal kunnen doen. Juist omdat we allemaal de verbinding met God via Jezus hebben, ben jij als mens één met hem. En ook echt de enige die daar elke dag gehoor aan zal mogen geven. Gehoor aan zal kunnen en mogen geven, zolang je zelf leeft. Zolang jij jouw leven leeft, het leven wat voorbestemd is, het leven wat God jou gegeven heeft. Ja God, omdat Hij degene is die jou het leven heeft laten kiezen wat bij jou past en bij jou hoort. Omdat jij het leven kunt leven wat bij jou past en hoort, jij de kennis, middelen en mogelijkheden krijgt, die ervoor zorgen dat je werkelijk weer in het leven begeeft dat voor jou bestemd is, waardoor jij er voor de ander kunt zijn. Ja waardoor jij er voor iedereen die en alles wat jou nodig heeft kunt zijn, zolang jij jouw eigen grenzen bewaakt. Zolang jij dat doet wat jou helpt, door volledig bewust jezelf te zijn, waardoor jij bij alles wat je doet de energie krijgt die nodig is en iedereen die en alles wat met jou verbonden is vanzelf weer meegaat in deze stroom. De stroom die liefde is, liefde heet en dat geeft waar iedereen die en al wat me jou in verbinding staat de mooie energie van zal mogen ervaren, omdat dat wat je geeft zich vermenigvuldigt.

Omdat dat wat je deelt van meerwaarde wordt voor jou en de ander. Van toegevoegde waarde is, zodat iedereen die en al wat leeft weer meerwaarde krijgt, daarbij meteen een extra waardevol iets, omdat ieder mens in het hier en nu leert leven, zich mogelijk te kunnen ontwikkelen tot dat wat weer toekomst heeft. Ja in het hier en nu werken aan de toekomst, dat wat de mens toekomt. Dat wat toekom(s)t is en krijgt, doordat God weet hoe hard er door een ieder aan gewerkt wordt. God weet, ziet en ervaart dat er letterlijk alles aan gedaan wordt om dat wat in wezen en van nature nodig was hierdoor echt te laten slagen. Omdat slagen alleen lukt wanneer ieder mens slaagt.

Ja, ieder mens, dier en al wat leeft zijn of haar eigen pad loopt, terwijl jij er als mens naast loopt. Ernaast waardoor de ander zelf mag en kan gaan lopen, volledig zichzelf mag zijn en ja in wezen, zichzelf weer zal worden en zal zijn. Ieder ander dan jij, iedereen die naast en met jou is of was, datgene zal kunnen en mogen doen wat bij hem of haar past en hoort. Want ieder huisje heeft zijn of haar kruisje, ieder mens wat leeft en in leven is, in het leven wat God hem of haar geeft, is de mens die werkelijk weer van waarde is voor de toekomst. “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sluit ik nu de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat gij doet is goed, leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalm gemoed.” Ik heb dit vers al eerder mogen gebruiken in één van mijn boeken en of blogs, dat dit voor altijd mag gelden en ook geldt, is wat ieder mens zich weer zal herinneren op het moment waarop hij of zij zich overgeeft aan de rust en de stilte. Dat wat nu van heel groot belang is om de wereld weer gezond te laten worden, gezond te laten zijn. Want een gezonde wereld is dat wat we allemaal nodig hebben, geen mens, dier of dat wat leeft uitgezonderd.

Geen mens, dier of dat wat leeft zal kunnen ontkennen dat deze periode, deze rustpauze, deze tijd heel goed past in het hier en nu, voor onszelf, voor iedereen die en al wat leeft, inclusief moeder aarde, moeder natuur en al wat God geschapen heeft en extra aandacht verdient. Ja, want hoewel we in een unieke afzonderingspositie zitten, zijn er zoveel mooie initiatieven geboren en gestart, dat ik alleen mag bidden en erop vertrouwen dat dit ook wanneer alles weer vorm, een weg en of eigen ritme gekregen heeft, zal blijven voortduren, doorgaan. Omdat de wereld een wereld is die van ons allen is. Een wereld die van iedereen en al wat daarop leeft is, 't Universeel geheel.

Ja, 't enige Universeel Geheel, dat wat God ooit vanuit Onvoorwaardelijke Liefde geschapen heeft. Geschapen en gecreëerd heeft voor de mens die zonder zonde was. Omdat Zijn Credo eren is en Credo staat voor Geloofsbelijdenis. En de mens die zonder zonde is, is de mens die vanuit zijn of haar hart het geloof in God belijdt. Door al wat er na de zondeval ontstaan is, door alles wat er na de zondeval zonder Gods persoonlijke inspraak gecreëerd is, is de waarde van al het leven aan een zijde draadje komen te hangen. Aan een zijde(n) draadje, doordat Hij vanaf dat moment alleen nog kon beschikken en zorgen voor de ziel van de mens. De ziel van de mens die God zij Dank wel eeuwig voortleeft. Maar al wat op Aarde gecreëerd, geëerd en ook geleerd werd om de mens in zijn of haar behoefte te voorzien daar staat God, Moeder Aarde, maar ook Moeder Natuur ver vanaf. Zover dat alleen wanneer alle wetten die God aan de mens heeft meegegeven zouden worden overtreden, Hij weer de kans zou krijgen om de mens in persoon te helen. De wederopstanding van de mens die het juiste met een ieder die en al wat leeft voorheeft weer dat te laten zijn wat in de Hof van Eden gold, de Hof van het Heden, waarin iedereen die en al wat leeft weer in vrede leven mag.

En een ieder die zich daar op enige wijze op beroept zal gebruik mogen maken van dat wat Jezus in zijn leven maar met name tijdens zijn laatste dagen met een select gezelschap gedeeld heeft. Omdat de wetten, de 10 geboden dankzij Jezus in ieders hart gegraveerd staan, zal alle Hulp vanuit het Universum aangereikt worden om de woorden die Jezus uitgesproken heeft weer waar te maken. Waar te maken als reddingsplan, waarbij een ieder die welwillend is, die vanuit zijn of haar hart gelijk krachtens het hart van Jezus leeft, alles weer zal kunnen laten slagen, tot een groot succes maken.

Want Jezus is de mens die vanuit zijn of haar hart, uit Onvoorwaardelijke Liefde, de hulp inroept van God, Jezus is, De Hogere Macht. Jezus, zal alle kracht, middelen en mogelijkheden die maar te vinden zijn inzetten, om door te gaan, vol te leven en geleid te werken. Sterker nog waardoor de mens die met Hem verbonden is, Hij of Zij als het ware door Jezus persoonlijk begeleid wordt. Door Jezus, als hoogste in persoon. Omdat er tot op heden geen mens buiten Jezus om is geweest die zoveel opgegeven heeft. Er geen mens buiten Jezus om is geweest, die de wereld, iedereen die en al wat daarop leeft zo lief had. Ja, zo lief dat Hij leerde om zijn kennis, wijsheid en al wat Hij middels de harten van de mens die na hem geleefd hebben, die na hem geboren zijn, is, weer zal kunnen en mogen lezen. Ja, lezen, omdat elk mens een eigen weg heeft, elk mens een eigen wijze heeft en God Jezus als enige in staat acht om de werkelijke hoedanigheid van iedere actie die de mens in persoon neemt, op gepaste wijze te beoordelen, waarbij Hij als man zonder oordeel, als beslissingsbevoegde waarde, juist zijn oordeel over elk mens kan geven. Ja een oordeel geven over, is als het ware, een prijs of waarde geven aan. Dat ook God als Vader van al zijn kinderen, hier een veiligheidsclausule heeft ingebouwd, is wat een ieder weer mag weten. Want er is geen enkel mens die kan leven met iets wat hem of haar wordt opgelegd of opgedragen..

Er is geen mens die kan leven met de gedachte of de wil van de ander, ja de opgelegde of ingeplante wil van wie maar ook die buiten Gods wil en Gods wetten zal willen regeren over Zijn kinderen. Alle kinderen die geboren zijn uit liefde voor hun ouders, de mensen, dieren en al wat om hen heen en naast hen is. Ja om hen heen en naast hen is, om hen vanuit liefde te helpen. Vanuit liefde, zonder er iets voor terug te verwachten.

Omdat het enige wat weer werkelijk en in wezen van waarde is, zal kunnen en mogen zijn, de vrijheid is, de vrijheid om in Liefde, Geluk en Gezondheid te leven. Liefdevol en zonder enige dwang of drang, omdat dwang of drang beide zullen leiden tot het leed wat al geleden is. Het leed wat de geschiedenisboeken en de herdenkingsbijeenkomsten heeft behaald. Ja heeft behaald, alsmede alles wat ooit door 't Grote Geld gesponsord is of wanneer we het toch nogmaals toelaten.

Toelaten, toestaan waardoor het opnieuw zal plaatsvinden, plaats krijgt of zichzelf zal opheffen. Zichzelf zal opheffen en stoppen, omdat het enige wat van waarde is en van waarde zal kunnen zijn en blijven, de mens, het dier en al wat liefdevol wil blijven in dit gekozen leven is. In dit gekozen leven, ver voor wie of wat maar ook de intentie had om er invloed op uit te willen oefenen. Ja invloed omdat dit iets totaal anders is dan de toegevoegde waarde willen zijn voor iedereen die en al wat leeft, zonder daar een verheven positie voor in te nemen. Zonder dat de ander, iedereen die en al wat anders is, hiervan getuige en of de dupe hoeft te zijn. Alleen een select gezelschap wat bereid, in staat en welwillend genoeg is om dit na te lezen zal dat wellicht doen. Wellicht ja, omdat het in wezen aan een ieder zelf is om te bepalen of hij of zij wil lezen, wil weten en ja daar hoort bij de één wel een boek van de ander bij en bij de ander alleen het eigen boek. Ja, elk boek maar met name het eigen boek des levens vertelt en telt. Dit geldt voor een ieder, waardoor de ander niet alleen jouw verhaal leert kennen, maar zelf mag ervaren dat God door Jezus de scenarioschrijver is van elk verhaal met goede afloop. Met goede afloop en goed vervolg, een gevolg van het in verbinding staan met jouw Hogere Zelf, de persoon die jij in wezen dankzij God door Jezus als jouw Verlosser aan te nemen weer volledig zal zijn.

De beste versie van jezelf, iedere dag waarin jij ervoor kiest om jouw leven zo optimaal mogelijk te leven en ieder ander naast jou zelf de keuze te laten. Zelfstandig de keuze te laten zijn die bij hem of haar past. Want alleen wanneer jij de keuze bij de ander laat, kun jij van hem of haar leren. Alleen wanneer je de keuze bij de ander laat, is dit de les die jou leert wat zijn of haar leven in wezen voor dit mens zegt, hem of haar verrijkt.

Verrijkt en vervult, want iemand die zijn of haar leven leeft om zich te verrijken, zal alleen maar de waarde in geld ontvangen en de mens die zich instelt om iedereen die en al wat leeft er van mee te laten profiteren, zal in eerste instantie de begunstigde zijn, waardoor hij of zij vervult van liefde voor een ieder, werkelijk weer waardevol is. Weer datgene waard is wat een ieder die leeft zoekt, zingeving. De zin en de wil om te leven en iedereen die en al wat leeft weer zinvol te laten zijn ook de mens die zich nog niet bewust is van zijn of haar zingeving. Ook de mens die zich op dit moment in het hier en nu nog niet volledig bewust van zijn of haar levenspad op deze mooie aarde is. De aarde, Moeder Aarde, die nu zij even stilgestaan heeft, weer in al haar volle glorie zal mogen herstellen. Want Moeder Aarde en Moeder Natuur hebben het al moeilijk genoeg met zoveel mensen die iets van hen wensen.

Moeder Aarde en Moeder Natuur, zijn in de afgelopen eeuwen werkelijk zo uitgeput dat het ontstaan van Natuurrampen, waarbij Hemel en Aarde letterlijk schudden meer regelmaat dan uitzondering is geworden. Ja, meer regelmaat dan dat dit uitzondering is, waardoor alles wat van nature was en God zij Dank weer is en van nature zal mogen zijn en blijven, bijna verloren is gegaan. Ja verloren als weg, kwijt, opgeheven, maar God zij Dank nog niet is gebeurd, zij werden wakker.

Door in alle rust en zonder stoorzenders te leven werden zij ineens wakker en bewust van wat zij zelf in de hand gewerkt hebben. Ja, ieder mens, ieder weldenkend mens, beseft ineens dat de natuur er met de wijze waarop wij leven toch wel heel erg mee belast werd. Belast werd of belast wordt, wanneer we in wezen op eenzelfde wijze door zouden gaan. Op een wijze die in wezen onacceptabel is. Onacceptabel voor de mens die in wezen onvoorwaardelijke liefde is, maar door alles wat de agenda zegt, vraagt en bepaalt, hebben de meeste mensen inmiddels de gedachte ontwikkeld dat het leven op aarde veel meer mocht zijn dan in liefde leven. Het leven op aarde veel meer in zich had dan dat wat van het grootste belang was, in liefde met zichzelf en ieder ander ernaast leven. Ja, naast hem of haar leven, als de naaste van, als de persoon die naast hem of haar staat, de mens die God het levenslicht gegeven heeft en op geen enkele wijze zal ontnemen, tenzij de mens zijn of haar eigen grenzen op geen enkele wijze meer waardeert. Tenzij de mens zijn of haar eigen grenzen zo vaak overschrijdt en of overschreden heeft dat alle lucht die hij of zij nodig heeft kunstmatig zal moeten worden toegevoegd. Ja kunstmatig doordat het eigen lichaam dit niet meer heeft, dit niet meer zelfstandig tot zich kan nemen, doordat hij of zij, de mens die in ademnood is, het leven van de ander, van ieder ander en al wat anders dan hem of haar is, als belangrijker is gaan zien. Alles belangrijker dan het leiden en leven van het eigen leven.

Belangrijker dan het leven wat hij of zij gekregen heeft toen het gestart is. Ja, de mens die zijn of haar leven ooit gestart is vanuit liefde, heeft door alles wat de wereld hem of haar toonde de gedachte en het ritme ontwikkeld om door te razen en door te gaan, waardoor het doordraaien en over zijn of haar grens heengaan ertoe geleid heeft dat het leven stopt.,

Stopt of ophoudt te bestaan zoals het ooit bedoeld was. Bedoeld was en is, omdat God ieder mens de kans geeft om het eigen ritme inclusief de eigen grens te bewaken. Ieder en elk mens de tijd, de ruimte en het ritme geeft, om te doen wat hem of haar past, voor hem of haar goed voelt, het juiste leven leven. Het leven waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is, doordat dit het leven is waarin geen overmatig energieverbruik aan de orde is. Geen overmatig energieverbruik buiten de eigen energie die ieder mens nodig heeft om zijn of haar dag de invulling te geven die nodig is. De invulling ja, i.p.v. de opvulling, want de mens die zijn of haar dag vult met al wat in geen enkel geval van belang is, is de mens die op geen enkele wijze van toegevoegde waarde kan zijn. Van toegevoegde of aanvullende waarde. De waarde die nodig is om het verschil te kunnen maken. Het verschil, dat wat in wezen maar heel weinig mensen beseffen, tot het moment waarop hij of zij thuiskomt.

Thuis komt of thuis komt te zitten, dat dit thuiskomen op aarde is, zal ieder mens in wezen begrijpen. Ieder en elk mens wat in wezen begrijpt hoe het leven geleid en geleefd mag worden. De mens die elk ander naast hem of haar, ieder ander naast hem of haar een eigen leven gunt, het volledig eigen leven, omdat dit het enige is wat nodig is om de wereld draaiende te houden. En wanneer we denken, doen en handelen alsof we de wijsheid in pacht hebben, alle wijsheid in pacht hebben, zal God, ons door de natuur laten inzien dat Hij hier op geen enkele wijze mee akkoord gaat. Hoezeer de mens ook denkt dat de techniek die door hem of haar bedacht is een rol speelt, zal God uiteindelijk de eindregie hebben over alles wat en iedereen die leeft. Ja, want God is als de mens, de mens met een missie, Zijn Wil is wet en dankzij Jezus zullen deze wetten tot het eind der tijden wet zijn, zelfs voor de mens die zijn of haar doel mist.

Doel en bestemming

Ja, wanneer je je als mens laat leiden door al wat buiten jou is en een ieder die jou iets brengen wil, mee wil geven, leert. Hoe zul je dan ooit jouw doel en bestemming bereiken, hoe zul jij dan dat bereiken wat jou maakt, goed of verkeerd?

Want goed of verkeerd is alleen door jou te beoordelen, is voor jou voelbaar wanneer je weet welke signalen je krijgt. Iedereen kan jou erop wijzen, een dokter je er zelfs foto's of filmmateriaal en laboratoriumresultaten van laten zien, maar in wezen luister je niet naar jezelf, ja jouw inwendige zwijgt.

Jouw inwendige, jouw hart, jouw ziel en al wat God jou, mij ieder kind wat leven mag heeft meegegeven, volledig in stilte. Denk je dat dat goed is, dat je nooit zult weten wat jouw inwendige mens nodig heeft, dat wat jouw hart je ingeeft, jou zielsgelukkig maakt, waar God alles van kent, zonder kilte.

God weet dat ieder mens zijn of haar eigen doel en bestemming is en altijd zal kunnen en mogen zijn in leven. Hij heeft uit liefde voor een ieder Jezus uitgekozen om het leven te leiden, een leven lijden, pijn en verdriet is vergeven.

Jezus heeft dankzij en door alles wat Hij heeft meegekregen in het leven geleerd te kijken vanuit zijn hart, liefdevol, zacht. Wie dit nog kan aan het einde van zijn of haar leven, weet dat het goede en juiste pad is bewandeld, levenslange veerkracht.

Waarom zou je ervoor kiezen, te verstijven, te verstikken of dat toe te laten waardoor jij je eigenwaarde verliest, opgeeft?

Is het omdat de wereld jou toont dat dit is wat er nodig is, dit is wat er gebeuren mag, omdat iedereen het doet die nog leeft.

Iedereen die op leeftijd is en zijn of haar hart verloren heeft aan de ander, ieder ander en al wat naast hem of haar ook is. Ja dat is wat er gebeurt wanneer je je eigenwaarde weggeeft, doordat je op geen enkele wijze jouw leven leeft, niet heel gis.

Niet heel gis, niet handig, niet verstandig en zeker niet iets wat je de jeugd mee wil geven, blijvend wil doen inzien, leren. Jij, de mens die in beweging blijft, elke dag die zich aandient en jij mee mag maken, zul je als God mogen zijn, benieuwd wat er komen gaat, één ding hoog in 't vaandel, het Al eren.

't Al en alles wat daarmee verbonden is, verbonden met iedereen die en al wat naast ons is en in het leven ook bestaat. Waarom 't Al met name geëerd mag worden of wellicht zelfs geëerd moet worden, is omdat dit vooral liefde is, zonder haat.

Wanneer er in de wereld een gedachte heerst dat we met te veel mensen op deze aarde zijn en leven, in het hier en nu. Dan herhaalt de geschiedenis zich opnieuw, worden mensen uitgesloten of verstoten, in de schijnwerpers, maar daarnaast en daarbij ook in een kwaad daglicht gezet, ja, de déjà vu.

En dit is nu juist wat op geen enkele wijze herhaald hoeft te worden, ontstaan door een geprogrammeerd onwetend zijn. Deze onwetendheid God zij Dank Nu voor God de ingang is om de mens in de zorg weer op zijn pad te krijgen door hem of haar het goede te laten doen, echt verhelpen van de pijn.

De pijn die veelal door het Grote Geld gecreëerd is, daarmee meteen uitgesloten voor al wat God door Jezus wel biedt. Wanneer je in wezen jouw vermogen inzet, daarmee je geld of “financiële waarde” durft los te laten, krijg je Gods krediet.

God geeft jou de tijd, de ruimte en al wat nodig is om in het hier en nu te leven, met iedereen die, al wat jouw leven zegt. Ja, zelfs voor de persoon die geen directe actie onderneemt, de persoon die zonder dicht, schrijf of enige andere creatieve invloed is, zal van waarde zijn in de Hemel op Aarde, ja echt.

De persoon die echt is, heeft geen weet van wat er speelt, handelt vaak te goeder trouw, is soms een man, soms vrouw. Het gaat er binnen één huishouding meestal om wie welke rol en taak op zich neemt, wie het voortouw neemt in alles wat er speelt, wat er beslist wordt en wanneer meerdere personen meegerekend worden, de loyaliteit naar de ander toe, trouw.

Want de mens die zonder eigen ego is, de mens die helpen wil er voor een ieder die en al wat leeft te zijn, maar ook wezen. Deze mens heeft een hart van goud, daar ben ik zeker van en daar hoeft werkelijk wie of wat maar ook iets van te vrezen.

Vrezen, angst hebben voor, iets wat door alles wat er in het verleden heeft gespeeld, de mens heeft meegemaakt dus leeft. Maar lieve mensen, geloof me, ik weet het zeker, je krijgt wat je toekomt, tenzij je de ander in zijn waarde laat en vergeeft.

Vergeving van de zonde is Jezus zijn verdienste, daarbij de zekerheid dat iedereen liefdevol door het leven mag gaan. Ons Aardse leven is een keuze, het doel en onze bestemming, is dat waar geen mens meer omheen kan, 't dagelijks bestaan.

Ja, ons dagelijks bestaan is gebaseerd op Liefde, Jezus heeft er zelfs zijn leven voor gegeven. En velen na hem op geheel eigen wijze, iets wat geen mens beseft tenzij hij of zij op gelijk level zit met de persoon die komt te overlijden. Dit kan een vader, moeder, broer, zus maar ook “vreemde” zijn, vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw maar ook zeker iemand die je op straat tegenkomt, een spontane ontmoeting of zelfs bij de bakker, de groenteman, de supermarkt of in een kledingzaak.

Er is geen vast gegeven voor wie er exact op dezelfde golflengte zit, op jouw energieniveau, dat wat jou maakt en de ander anders, maar ook zeker gelijk, niet meer of minder. De ander is anders, daarnaast uniek, authentiek en noem nog maar meer benamingen of woorden die betrekking hebben op de mens, een verschijningsvorm van liefdesenergie op aarde. Dat heel veel mensen door geld, bezit en goederen vergeten zijn wat werkelijke liefde is, is wat moest stoppen, een halt moest worden toegeroepen en wie of wat dit op zijn of haar geweten heeft, doet er in wezen niet toe. Het is goed, het kwam exact op tijd en heeft zoals de natuur laat zien al heel veel moois teweeg gebracht. Dat er nu nog steeds mensen overlijden is een tragedie, brengt groot verdriet met zich mee en dat besef is iets wat God elke dag met zich meedraagt. God zal ook nu elke ziel die het leven laat liefdevol ontvangen, hem of haar begroeten in zijn Hemels Koninkrijk. Dankzij Jezus is dit weer mogelijk gemaakt, dankzij Jezus en allen die na hem gegaan zijn, ieder op geheel eigen wijze met God heeft gedeeld, is God zich inmiddels nog meer bewust van de wapens die op aarde in worden gezet om de mens van zijn of haar doel en bestemming, zijn of haar missie weg te leiden. De verleiding om een ieder te willen helpen blijft, zelfs voor de meest bewuste persoon en mens, omdat het samenleven en samenzijn met offers vraagt.

Offers en daarmee heel vaak ook, jezelf op de 2^e plaats zetten, gecorrigeerd worden door jouw lichaam, de weerstand die zeker voelbaar is en mag zijn. Luisteren naar je lichaam, daarbij je hart volgen in alles wat volgt is wat we als mens vanaf nu allemaal weer mogen doen. We krijgen er immers de tijd, de middelen en de mogelijkheden voor. We kunnen elke dag invullen zoals dit bedoeld is, zelfs de mens die zich wijdt aan het helpen van anderen, de mens die zich deels of volledig wijdt aan het helpen van ieder ander naast hem of haar. Want alles wat geboren is en wordt, zal er zijn om de ander, zijn of haar naaste te helpen. Elk mens, dier en dat wat leeft mag er voor de ander zijn, binnen zijn of haar bandbreedte, binnen zijn of haar eigen energieniveau. En wie dit niveau overschrijdt, wie dit niveau op enig moment zal overtreden, die zal daar zelf weer de gevolgen van mogen dragen. Of dit door de techniek komt of dit veroorzaakt is door alle elektrische straling en het magnetisme, is wat de mens die deze uitvinding gedaan heeft zelf zal ondervinden en daarbij kenbaar maken aan de wereld.

Voor mij geldt dat ik daar altijd al extra mee bekend ben, doordat ik als mens gezegend ben met een extra aansluiting. Daar heb ik voor gekozen in dit leven maar wanneer ik heel eerlijk ben, is dat ook wat God voor mij in petto had, toen hij mij als dochter van mijn moeder geboren liet worden. Doordat Hij als geen ander wist dat ik het aan zou kunnen. Dat ik door alles wat ik mee zou maken, het steeds maar weer vallen en opstaan vanzelf door zou krijgen wie of wat er nodig zou zijn om het leven in de meest optimale situatie en staat te leven. Op de meest vertrouwde frequentie weet ik nu, de frequentie die mij in mijn trillingsniveau laat zijn, zonder de ander, ieder ander of al wat anders is hiermee te belasten. En ja, dat ook ik nu weer andere keuzes zal mogen of zelfs moet maken, is feit.

Ik zal keuzes moeten maken, de keuze om zelf mijn eigen leven te leiden en te doen waar ik een ieder mee kan helpen of me beperken tot wat de mensen die ik in de afgelopen jaren heb mogen helpen van mij gewend zijn en zijn gaan verwachten.

De keuze is aan mij, waar ga ik voor, voor of voorbij mijn comfortzone, die inmiddels door het tijdelijk onderbreken, aan een zijde(n) draadje hangt en waardoor het hangen aan mijn hogere verbinding nu weer duidelijk zichtbaar is, alsof het mijn nieuwe grens of toch doel en missie geworden is. Of geef ik me over aan het onbekende, iets nieuws en dat wat in mijn beleving naast een nieuwe kijk op het leven, een geheel ander spanningsveld met zich meebrengt. Een geheel ander spanningsveld of energieveld, dat het laatste mijn voorkeur heeft zul je begrijpen wanneer je de afgelopen weken in thuisisolatie hebt doorgebracht. Ja in thuisisolatie, totaal niet wetende of deels onwetend over wat er speelt wat er gaande is en wat we nog kunnen verwachten. Totaal onwetend, deels onwetend of heb je net als ik alle gedachtes over wat er speelt en gaande is losgelaten en ben je volledig verder gegaan met het doen wat voor jou past en goed voelt? Ik heb voor het laatste gekozen en daarbij kijk ik zo nu en dan even op de social mediasites. Ik heb er natuurlijk wel gevoel bij, omdat er zoveel circuleert probeer ik me veelal te houden bij dat wat in mijn beleving een positieve bijdrage levert aan het geheel.

Dat er op hoog niveau spelletjes gespeeld worden, daar ben ik zeker van. Dat ik erop vertrouw dat Liefde ook dit keer alles overwint, is wat mij in mijn hele leven al geholpen heeft. En zou het dit keer anders zijn, dan weet ik inmiddels dat ik sterk genoeg ben om hier ook weer uit te komen. Want het leven wat ik leef, 't leven wat mij door God gegeven is, is en blijft liefde.

Ja, is een leven uit liefde, liefde voor iedereen die en al wat leeft, iedereen die en al wat het leven heeft en dat ik daar op geen enkele wijze iemand of iets mee zal mogen schaden is wat mij al sinds jaar en dag op helpt. Helpt ja, op de been houdt en dat geeft wat ervoor zorgt dat ik elke nacht met een gerust en blij hart mijn ogen kan sluiten, elke ochtend weer uitgerust wakker wordt, zelfs wanneer alles wat er aan energie om ons heen is dit tracht te verstoren. Ja, want de energie die naast mij, naast jou en naast een ieder is, zal best impact kunnen hebben op velen, ik heb me door mijn geloof in God en de altijd aanwezige hulp van Jezus verzekerd van een leven in liefde.

Een leven in liefde, licht en kracht, ja zelfs wanneer er donkere wolken boven ons hangen. En dat dit laatste mij best veel verdriet heeft gedaan, dat weet God als geen ander. Omdat ik ook als geen ander weet dat er meer duistere krachten en machten aan de macht zijn dan wie maar ook beseft. God zij dank weet ik ook dat alle hulp die nu weer nodig is op de meest liefdevolle wijze wordt ingezet. Omdat God door Jezus ieders geboorterecht en ieders recht op leven veilig heeft gesteld. God zij dank steeds meer mensen hier bewust van zijn en zij net als ik het vertrouwen hebben dat het goed komt, al zal dit niet ineens geregeld zijn. Door te schrijven, er voor Ulrich en de mensen die mij nodig hebben te zijn, kan ik zo ik het nu ervaar een kleine bijdrage leveren aan de wereld, mijn wereld en dat wat God van mij verlangt. Hoe lang dit nog voortduurt weet geen mens. Hoe lang dit nog door zal gaan op de wijze waarop het nu is, kan geen mens zeggen of voorspellen. En zou er een verborgen agenda zijn die ten koste van de mensheid en al wat in leven is ingaat, dan zal ook daar een reactie op volgen. Want alleen dat wat Gods Wil is telt God zij Dank. Vooropgesteld is en blijft dat het eerste gebod, “Heb uw naaste lief gelijk Uzelf”.

Ik blijf het zeggen, God zij Dank ervaren steeds meer mensen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat geld en waardemiddelen kunnen bewerkstelligen. Omdat al wat vanuit liefde en vanuit het hart gedaan wordt veelal gratis is, want al wat vanuit liefde gedaan wordt, zou elk mens gratis doen. Dit geeft voldoening en dat wat je als mens nodig hebt om te kunnen groeien, te kunnen leren en dat wat er in wezen voor zorgt dat je met een gerust hart kunt slapen. Dat je gedurende de dag als mens wel op je eigen energie zult moeten passen en letten is wat velen vergeten zijn. Want het goed voor jezelf blijven zorgen is te allen tijde aan de orde. Hoe leuk, mooi en liefdevol je werk of dat wat je doet ook is. Dat er daarnaast heel veel externe factoren meespelen, deze van invloed (kunnen) zijn op of in wezen van invloed zijn in ieder mens, de mens die niet in balans is, is wat steeds meer zichtbaar wordt.

En ja, het virus doet nu de rest. Is dit zeker, nee er is niets zeker, wat wel zeker is, is dat alle externe factoren, dat wat van invloed is op, maar in wezen nu ook in en om de mens is, zeker een triggerpoint kan zijn voor iets als een virus of enig ander in een laboratorium ontwikkeld iets. Waar het eerder alleen om sigaretten, drugs, medicatie, maar ook een simpel iets als suikerhoudend drankje, alcohol als het gezellig biertje of wijntje ging, is er nu veel meer loos. Ik hoef het naadje van de kous niet te weten, dat ik wel weet in welke richting ik moet denken, is wat mij helpt het juiste te doen. En ja ook ik weet dat heel veel mensen dit over het hoofd zien. Over het hoofd of nooit zullen zien, omdat ze volop in een dagelijks programma en riedeltje zitten. In een dagelijks programma en riedeltje wat nu elke dag extra op TV en vele andere mediakanalen ingezet wordt om de mens op de hoogte te brengen van wat er nu speelt, gebeurt en de acties die ondernomen moeten worden.

Was het eerder, dat wat de maatschappij, de 24 uren economie en al wat hieraan vastzit, met zich meebracht. Nu is het wel meer dan dat. Want niet alleen de constant maar wijzigende regels en wetten of programma's waar op het werk en voor de kinderen op school mee gewerkt moeten worden of de gebruiksaanwijzingen van apparatuur en alles wat steeds opnieuw uitgevonden wordt, is iets wat helpt om de mens bij zichzelf weg te leiden. Weg van wie we zijn en wat we zijn, waardoor in wezen ons gezamenlijk doel en onze gezamenlijke bestemming, die van levensbelang is, door velen op geen enkele wijze meer bereikt werd. Ja, dat denk je, dat zou je kunnen denken, zij het dat ook in dit geval God er een stokje voor gestoken heeft. God heeft rekening gehouden met elk scenario. God heeft voor ieder mens die leeft nou net dat ingebouwd wat geen toegevoegd iets ons zal kunnen geven of ontnemen en dat is de liefde, de liefde voor een ieder die en al wat leeft. De liefde voor een ieder die en al wat naast ons het leven heeft en vanaf nu doordat iedereen op zichzelf is, weer als de meest belangrijke leefregel geldt. En iedereen die zich daaraan houdt, iedereen die zich houdt aan deze afspraak die zal de liefde voor het leven en de liefde van het in leven zijn weer mogen herontdekken. Door Zijn leven te leven, heeft Jezus er voor altijd voor gezorgd dat we dit zullen behouden.

Jezus en vele andere mensen na(ast) hem hebben hun leven voor ons allen gegeven. Er zijn inmiddels al zoveel mensen heengegaan dat de balans die al sinds lange tijd niet was, nu bereikt is, gehaald is en inmiddels hersteld is. De enige echte balans, die door Gods Handelskennis en Hogere Wiskunde Economische School opgemaakt is, is hersteld. God heeft als hoofdcaccountant de eindregie in handen. God zet de persoon met al Zijn Wijsheid, de mens die zich wil verrijken on hold.

God heeft de balans opnieuw opgemaakt, God helpt nu iedereen die en al wat leeft en zal voor hen die het beste met Moeder Aarde, Moeder Natuur en de mensheid voorhebben, iets extra's doen. Hij zal hen opnieuw de rust laten ervaren die nodig is om een leven in liefde, geluk en gezondheid te kunnen leven. Hij zal hen vanaf nu weer in staat stellen om hun persoonlijk levensdoel, hun missie en al wat daarmee verbonden is weer inzichtelijk te maken. Iets wat door de jaren heen, door velen die niet vanuit hun hart handelden onmogelijk is gemaakt. Want de mens die vanuit zijn hart handelt is de mens die alles wat hij of zij doet met liefde doet. De mens die vanuit zijn/haar hart handelt, zal de energie, de liefde en de toewijding vinden om te doen wat past en goed voelt. De mens die datgene doet wat werkelijk van belang en waarde is, zal alles voor elkaar krijgen wat nodig is om optimaal te kunnen leven, zelfs wanneer het even tegenzit, zal de kans van slagen optimaal zijn. Omdat het leven in de juiste verhouding leven, het leven wat in relatie tot de ander weer in werking laten treden, dat is wat hij of zij voor ogen heeft. Voor ogen heeft en voor ogen houdt, waardoor alle zintuigen optimaal functioneren. Want zintuigen hebben een functie en wanneer deze weer optimaal gebruikt worden zijn mensen pas weer in staat om deze te eren. Ja, het eren van de zintuigen die de mens heeft gekregen om optimaal in leven te zijn. En iedereen die en al wat in de wereld gecreëerd is om dit op enig moment te blokkeren, stop te zetten of anderzijds schade toe te brengen zal hier op gepaste wijze zelf de gevolgen van dragen. Op gepaste wijze, doordat God ook hen een tweede kans gunt. God van al zijn kinderen houdt en hen allemaal de kans geeft om zich te bekeren, zichzelf en ieder ander te vergeven en dat te doen wat een bijdrage levert aan het Algemeen Belang, het belang wat ieder mens en al wat leeft weer het leven geeft.

Werkelijk en waarachtig het leven geeft waar zij voorafgaand aan de werkelijke start voor gekozen hebben. Vanuit liefde voor hun leven, bij de ouders die zij zelf dankzij God door Jezus hebben mogen kiezen. Ja, zelfs wanneer deze ouders niet de geboortelouder waren maar 2 volkomen “vreemde mensen”, met het hart op de juiste plaats. De plaats waar vanuit liefde gedeeld zou kunnen en mogen worden. Het hart wat klopt om het leven van de ander weer invulling te geven, de aanvulling voor iedereen die en al wat dit nodig heeft. De toegevoegde waarde die zo lang verborgen is geweest, dat velen hem nauwelijks nog herkennen, laat staan erkennen. Want het leven leven volgens jouw blauwdruk, de blauwdruk van ieder mens op zich is dat wat werkelijk waarde geeft. Ja waarde geeft en heeft voor iedereen die en al wat leeft, in tegenstelling tot wat tot op heden gedacht werd ook van toegevoegde waarde zal zijn, zelfs wanneer deze persoon dat zelf nog niet weet. Zelfs wanneer deze persoon daar zelf nog op geen enkele wijze bewust van is, zal de waarde weer volledig zijn, wat nodig is om het leven in liefde, geluk en gezondheid met iedereen die en al wat leeft te leven. Omdat het leven veel meer inhoud heeft en veel meer waarde uitstraalt dan dat wat men op het eerste oog ziet. Iedereen die en al wat leeft ook werkelijk weer de eigen ruimte in zal mogen nemen. De ruimte die nodig is om de wereld vanaf nu weer draaiende te houden zonder collisie. “Want collisie is een term uit het Internationaal Privaatrecht waarmee een botsing van wetten en regels wordt bedoeld, wetten en regels die niet met elkaar verenigbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen door de verhouding tussen het Europese recht en nationale recht. Collisie doet zich dan voor als een bepaling van Europees recht, rechtstreeks een plicht in het leven roept, waarvan de inhoud strijdig is met een nationale norm van een land in de Europese Unie.”

Dat Collisie ook ontstaat wanneer je als mens de dingen doet die tegennatuurlijk zijn, die op geen enkele wijze overeenkomstig zijn met wie jij als mens bent, zal kunnen en mogen zijn, is dat wat iedereen die en allen die in leven zijn ooit zouden gaan ervaren. Ja, ervaren en beleven omdat het geweten van ieder mens, de mens die dingen doet die in strijd zijn met dat wat zijn of haar hart hem ingeeft geen vervolg en ook geen gevolg meer krijgen. Geen vervolg en geen gevolg omdat er vanaf nu geen gehoor meer gegeven zal kunnen worden aan dat wat in strijd is met Gods eigen mensenrechten.

En dat dit iets is waar ik God zo ontzaggelijk dankbaar voor ben, is wat ik met iedereen die en al wat dit weten wil zal kunnen en mogen delen. Zal kunnen, mogen en blijven delen, omdat dit mijn doel en mijn missie in het leven is. Mijn doel, mijn missie en mijn invulling naast het leven en leiden van mijn eigen leven en ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen die en al wat leeft. Omdat we weer mogen gaan doen wat voor ons allen van waarde is. Alleen op die wijze zullen we van betekenis kunnen en mogen zijn voor de ander. Alleen op die wijze zullen we van betekenis zijn voor een ieder die en al wat leeft, een ieder die en al wat het leven heeft. Het leven heeft en leidt wat voor hem of haar bestemd is zonder tussenkomst of bemoeienis van de ander. Zonder tussenkomst of bemoeienis van wie of wat maar ook. Omdat God de enige is die door Jezus en de Heilige Geest in staat is om de mens terecht te wijzen. God de enige is die door Jezus en de Heilige Geest datgene mogelijk weet te maken wat geen mens, behalve de mensen die zich al sinds jaar en dag bewust zijn, zal kunnen en mogen begrijpen. Hij weet wat de mens nodig heeft en zal dat wat van belang is voor de mens weer voorop laten staan. Ja, als meest belangrijke om te kunnen leven, leven zonder te lijden.

Want een leven leven wat getekend wordt door lijden en leed is wat door God nu voor eens en altijd een halt wordt toegeroepen. Voor eens en altijd, doordat er zoveel mensen ziek zijn geworden en dood zijn gegaan, dat dit totaal buiten alle proporties is. Ja buiten alle proporties, omdat God al zijn kinderen een goed leven gunt. Een leven waarin zij al hun kwaliteiten kunnen benutten en niet het leven wat door een aantal mensen of wie of wat maar ook geleid wordt. God heeft de Hemel en de Aarde voor iedereen die en al wat leeft geschapen. Wanneer we het leven dan nalaten, het leven laten, zonder te hebben geleefd is al het leed en lijden voor niets.

Liefdevol Leven met iedereen die en al wat leeft is wat God iedereen die en al wat leeft toewenst. Ja toewenst en voor ogen heeft en houdt omdat God al wat de wereld toebehoort in goede banen leidt, zelfs wanneer dit in eerste instantie anders lijkt. Zelfs wanneer dit in eerste instantie voor velen als een straf lijkt. Weet dat God geen mens wenst te schaden, weet dat God in wezen de mens leert om te leven en dat dit inhoud dat je doet waar jij goed in bent. Want alleen wanneer jij doet wat God jou als mens meegegeven heeft, dat wat jouw kwaliteit en tijd verhogen zal, zul je alles op je pad krijgen wat je nodig hebt om je leven in liefde, geluk en gezondheid te kunnen leven. Zul je dat kunnen doen waar jij, maar bovenal de wereld, iedereen die en al wat leeft bij gebaat is. Gods Handelskennis, Gods Hogere Wiskunde, God die als geen ander weet waar jij als mens toe in staat bent, wanneer je weer volledig openstaat voor wat je hart je ingeeft. Wat iedereen die en al wat leeft weer mag gaan ervaren en dit het enige is waardoor de wereld weer de wereld zal kunnen zijn die God voor ogen had toen Hij de Hemel en de Aarde geschapen heeft. Gods Wereld, de wereld waarop we allemaal in Liefde, Geluk en Gezondheid leven.

Iedereen die en al wat in leven is zal zijn of haar leven weer volledig mogen ervaren. Ja, volledig, volledig met Gods hulp, zonder toevoegingen zijn. Volledig geldt ook wanneer het op ervaringen vanuit het verleden aankomt. Omdat alles wat ooit eens was, alles wat ooit gebeurd is, alles wat ooit diepe impact op de mens gemaakt heeft, niet meer van toepassing zal zijn. Alle leed en pijn zal voor eens en altijd gewist worden vanuit het onderbewuste, alle leed en pijn waardoor de mens belast is en dat ging doen wat in wezen geen mens, dier of al wat leeft ten goede is gekomen. Want alleen zo zal de wereld weer de wereld zijn waarop we kunnen vertrouwen, de wereld waar we op kunnen bouwen en dat doen wat in wezen ieder mens, dier en dat wat leeft nodig heeft. De wereld is zoveel mooier en beter wanneer we er met ons allen weer iets van willen en gaan maken. De wereld zal dan weer de wereld zijn waar ieder mens, dier en al wat leeft liefdevol, maar bovenal vol geluk en gezondheid op zal kunnen en mogen leven. Het leven leven wat voorbestemd is, het leven leven zoals ieder mens dit wenst. En God zal er alles aan doen om dit te realiseren, God zal er alles aan doen om de mens die het beste met de wereld voorheeft te helpen. Zelfs wanneer deze mens daar zelf nog niet op vertrouwt, zelfs wanneer de mens die al heel zijn of haar leven heeft ingezet om iedereen die en al wat leeft te helpen, daar nog geen verwachtingspatroon voor, van of over heeft. Omdat de wereld tot voorkort, de wereld zoals deze tot voorkort was en leek, geleid werd door hebzucht en al wat op geen enkele wijze een bijdrage leverde aan het gezond in leven kunnen zijn. Ja, het gezond en liefdevol willen en kunnen leven. Want de wereld mag werkelijk voor iedereen die en al wat leeft weer de wereld van nu, morgen en de toekomst zijn, omdat dit is waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven. Omdat dit het enige scenario was wat God door Jezus voor ogen had.

Meteen reden waarom God zijn enig geboren zoon gegeven heeft, omdat hij de wereld meer dan ooit lief had. En God heeft de wereld nog steeds lief, God heeft iedereen die en al wat leeft lief en geeft iedereen die en al wat leeft de kans om te herstellen, zichzelf te helpen en er voor de ander die ook welwillend is te zijn. Voor iedereen die en al wat leeft, voor iedereen die en al wat zijn of haar leven leeft in dienst van dat wat hem of haar ooit heeft doen besluiten om de overeenkomst, de blauwdruk en het Programma van “Het Concert des Levens”, te tekenen. Dit hebben we als mens allemaal gedaan, op het moment waarop we nog geen aardse belasting kende, we alleen het beeld mochten zien, onze persoonlijke film, door God ingesproken, door God getoond, met zoals velen nu nog niet zullen realiseren een goede afloop, omdat God de eindregie heeft. God en niet de mens weet hoe iedereen die en al wat leeft in staat is om zijn of haar leven op de beste wijze vorm te geven. Dat we daar als mens allemaal weer voor open zullen mogen staan, is wat Hij iedereen die en al wat leeft wil laten ervaren. Hoe dit zal gaan, hoe de mens die in leven is, maar nog niet bewust in zijn of haar “eigen leven” leeft, dit ervaart zal de tijd uitwijzen. Ja de tijd, de tijd die in veel gevallen alle wonden heelt. Net datgene met zich meebrengt waar velen al jaren op wachten. Waar velen al jaren op hebben gewacht, zonder dat zij het besef hadden dat elke dag een nieuw kans biedt. Elke dag jou, mij maar ook ieder ander de kans geeft om opnieuw te beginnen. Want in den beginne schiep God de Hemel en de Aarde. Jij bent daar een deel van en zal dit deel alleen wanneer je je overgeeft aan Gods wil en wens weer optimaal mogen benutten. Weer optimaal mogen gaan ervaren en zien, in wezen zoals het is, Liefdevol. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Ja, moedig sla ik nu de ogen naar het onbekende land.....

Hoewel ik dit gedicht in eerste instantie voor een lieve vriendin geschreven heb, dit later aan meerdere mensen cadeau deed, weet ik nu dat dit allereerst aan God toekomt. Want U heeft mij 't leven gegeven, U gaf me zelfs opnieuw de regie. Door Liefdevol te leven kan ik elke dag bewust gezond en gelukkig zijn. Dank U Lieve God.

Een nieuw begin ~ Thuis zijn

*Ik ben de regisseur van mijn leven en
neem het heft in eigen handen.*

Vandaag is het begin van een nieuwe kans.

*De kans die ik mezelf geef omdat
ik het oprecht en met heel mijn hart wil.*

*Vandaag is de dag waarop
ik afscheid neem van oude gewoontes en
start met het krijgen van nieuwe,
die ik wederom zelf kies.*

Vanaf vandaag laat ik mijn leven niet meer leiden.

Ik leid mijn leven!

*Alleen ikzelf ben verantwoordelijk voor dat wat ik wil,
dat wat ik doe en met wie ik dit wil doen.*

*Ik bepaal de regels, de tijden en de locatie,
waardoor ik mogelijkheden voor mezelf creëer.*

*Naast alle hierboven genoemde dingen
mag ik zeker niet vergeten,
dat ik de dingen die ik doe bewust doe.*

*Ik daarmee niemand schaden wil en
daartoe ook zeker nooit de intentie heb.*

*Iedereen op mijn pad wel de kans wil bieden om
ook bewust te kiezen voor:*

“datgene wat mij uiteindelijk de vrijheid geeft”.

Dank U wel voor deze mogelijkheid!

Sonja Ulrich