



Nieuwsbrief: no.3, September 2020

“Geen begin en geen einde”

In wezen het vervolg op “vroeger waren we onsterfelijk”. En ja, het is natuurlijk ook de daaropvolgende nieuwsbrief. De brief die ik vandaag weer mag schrijven voor een ieder die het lezen en weten wil. En nogmaals ja, de nieuwsbrief die wellicht ook de nodige stof zal doen opwaaien, omdat het er nu met name tijd voor is. We, en ik ben daarin geen uitzondering, zijn overgegaan naar wat velen, de totale gekte, massahysterie of noem nog maar eens een aantal gelijksoortige benamingen op, voor iets wat in wezen ongrijpbaar is. Ongrijpbaar, onzichtbaar en al wat het menselijk oog niet kan verklaren, waardoor dit in wezen iets is waarmee de hele mensheid om de tuin geleid of gestuurd wordt, om De Hof van het Heden, nee niet De Hof van Eden, omdat we Hier en Nu zijn.

We hier Nu samen zijn, jij, ik, iedereen die en al wat samen met ons in leven is. En “wanneer je samen bent, samen leeft en samen ergens aan werkt, zul je ook alles met elkaar delen en alles met elkaar bespreken”. Dat schreef ik in mijn voorgaande nieuwsbrief. Evenals het volgende, “Of dit ook zo blijft wanneer je elk een eigen richting op gaat, je eigen ding doet, is iets waar je alleen maar over kunt speculeren. Elk mens is anders, je kent elkaar nooit volledig en zult alleen wanneer je heel lang met elkaar samen bent wel ongeveer weten hoe iemand reageert, zeker weten doe je dit nooit.” Dit stukje tekst uit één van mijn boeken blijft terugkomen en is iets waar geen mens meer onderuit kan, omdat het heel belangrijk is. Ja, Be Lang Rijk, voor een ieder en al wat leeft.

Omdat Be (Zijn), Lang (Oneindig) en Rijk (Reageer Ik Jij Kennis), nu meer dan ooit naar voren mag komen, uitgelegd mag worden, aan het licht mag komen, naar voren mag worden gebracht. Waardoor Rijk niets meer met geld te maken heeft, maar alles met wat je doet met jouw Rijkdom, dat wat jij als mens kunt bijdragen aan, het “to reach out to” principe. “Reach out and touch somebody’s hand, make this World al better place if you can”. Is dit niet de hoofdreden, het enige waarom we als mens geboren worden? De hoofdreden, de ware reden en dat wat iedereen weer zal kunnen en mogen gaan ervaren die op geheel eigen wijze iets voor de ander, ieder ander en al wat leeft doet, uit vrije wil.

De Vrije Wil, Het enige wat God, God zij dank, voor eens en altijd dankzij Jezus heeft veiliggesteld. Ja veiliggesteld, zonder daarbij specifiek te noemen hoe dit of op welke wijze dit gedaan is. Hoe dit gedaan is of hoe hij ervoor zorg gedragen heeft. En dat dit laatste onze redding is, de enige redding is, waarop we mogen vertrouwen, is wat mij de afgelopen tijd duidelijk geworden is. God weet waarom, God weet het en dat dit zo is weet ik als geen ander. Weet ik en deel ik uit liefde, omdat zoals Mark Rutte het al eerder omschreef, hij pas iets kan zeggen wanneer het Virus met het rugzakje verdwenen is. Hoop houden onze redding is, uit liefde? Omdat het Virus toch het redmiddel blijkt? Voor iedereen met een “Rugzakje”, de tijd heeft stilgezet en leert wat echt waarheid is?

Ik vertrouw op het goede, dat wat ervoor zorgt dat de wereld voor eens en altijd verlost zal zijn van het kwaad. Het kwaad wat ervoor zorgt dat al wat "ER speelt" in stand gehouden wordt. Laten we ER weer als serie zien en ipv dat wat werkelijk plaats vindt.

Een vijftal Quotes van de coachingskaleder 2019 en 2020 zeggen in wezen veel, zo niet alles, ook de uitleg op de achterzijde is het lezen waard:

8 Januari 2020: "Als ongewenst gedrag altijd beloond wordt, waarom zou je er dan mee stoppen?"; **31 Maart 2019:** "Elke keer als ik een dankbare arme man ontmoet, denk ik dat hij stellig gul zou zijn wanneer hij rijk was."; **1 April 2019:** April Fools' Day, Poisson d'avril, Den Doeraka of Verzenderkesdag, welke grap is de beste die je vandaag zag?"; **2 April 2019:** "ZZP = zitten zonder plek?"; **3 April 2019:** "A chicken is just the egg's way to make another egg". En de uitleg van de laatste wil ik jullie niet onthouden. *"Verander eens van gezichtspunt, dat voorkomt gezichtsverlies. Soms kijk je naar iemand en de manier waarop hij zaken uitvoert en taken oppakt, en vergelijk je dat met je eigen beeld van hoe zoiets moet gebeuren. Hoe vaak denk je dan niet dat iets 'fout' is? (Je moet toch beginnen met A of X?) Vanuit welk perspectief kijk je dan? Dat van jezelf of dat van de ander? Als het om het uitvoeren van een serie handelingen gaat die tot een bepaald eindproduct leiden (product, campagne, enzovoort), die zichzelf repeteren en waarbij de een input is voor de ander, wie zegt dan wat het startpunt moet zijn? ~ Het is zo verfrissend om zaken eens in een andere oorzaak gevolgtreden te zien. Neem eens de aloude vraag: Wat was er eerder de kip of het ei? Misschien is de kip helemaal niet het eindproduct, maar slechts een stap in het voortplantingsproces van het ei. ~ Zo kun je ook naar je eigen product of dienst kijken. Is dat voor de klant een eindproduct, of slechts een middel voor een klant om tot bevrediging van een behoefte te komen? Als je vanuit dat perspectief kijkt, is de behoefte van de klant dan niet veel belangrijker dan je eigen visie op hoe de zaken moeten worden aangepakt? En vervolgens kun je jezelf deze vraag stellen: moet de individuele klant centraal staan, of richt je je op de community waarmee je als bedrijf communiceert? Als je je plaats weet kun je doelgericht communiceren."*

Om een lang verhaal kort te maken. Wat is je uitgangspunt en wie wil je bereiken of beter nog, wat wil je bereiken? Wanneer dit ook met het geluk en de gezondheid van jezelf te maken heeft, kun je het geluk en de gezondheid van de ander, ieder ander en al wat leeft niet over het hoofd zien. Sterker nog, word je er uiteraard God zij Dank mee geconfronteerd. De term "God straft onmiddellijk", is geen pressiemiddel maar een rechtstreeks gevolg van het niet luisteren en het niet willen horen wat de mens, de natuur en alles wat leeft in en over het algemeen nodig heeft. De vrije wil en dan ook werkelijk de vrije wil om "zich" te kunnen ontwikkelen. Omdat we zowel A als X zijn? Ja en een ieder die en al wat in leven is en dit over het hoofd gezien heeft, die mag nog eens goed oefenen. Die mag nog even dat over zichzelf leren, wat alleen te leren is wanneer je volledig vrij bent. Omdat vrij zijn een recht is, een gegeven recht is en in wezen nooit een gekocht recht zal kunnen en mogen zijn, omdat het op die wijze een verkregen recht is.

Het recht wanneer je bereid bent alles wat je lief is op te geven. Alles wat je lief is, omdat een ieder je lief is. Weer dat te doen wat jou past door, al wat leeft en je lief is werkelijk los te laten en zichzelf of haarzelf te laten zijn, is wat de hemel op aarde brengt. De hemel op aarde, waardoor iedereen die en al wat leeft weer volledig en waardig zichzelf is. De waarde die we als mens zullen kunnen en mogen vertegenwoordigen in het hier en nu.

"Leven is genieten van alles wat je mee mag maken zien en doen." Liefde is, houden van het leven en allen die je dierbaar zijn." Dank je wel mam, uw wijze woorden helpen mij.

Door ziekte worden mensen met zichzelf geconfronteerd, dit is in de ogen van vele mensen de vrijheidsberoving. Zal dit voor een groot deel ook zijn voor de mens die zichzelf nog niet kent. Pas wanneer je weet wat jouw ziek zijn of jouw weerstand je leert, weet en ken je de werkelijke waarde van jouw leven, herken je deze in ieders leven en kun je vanuit absolute vrijheid en liefde handelen. Want alleen wanneer je vanuit absolute vrijheid en liefde handelt, weet je zelf wat gezond zijn is, ken je de betekenis. Dan ben je geen "slachtoffer of dader" meer, dan ben je, ben je echt, "volledig en vrij".

Waarom zou je er in hemelsnaam voor kiezen "slachtoffer of dader" te zijn, terwijl je in wezen ook "volledig en bevrijd" kunt zijn, ja zelfs volledig en vrij kunt zijn? Want door de ander van zijn of haar vrijheid te beroven, door de ander te onderwerpen aan jouw wens of wil, kun je je wellicht leren wie de ander is, maar zul je op geen enkele wijze weten wie jij werkelijk bent. Dan zul je je hele leven in het duister tasten, in het duister zijn, zullen alle dagen gelijk en eenduidig zijn, doordat jij de regie over de natuur, dat wat van nature is overneemt. Doordat jij als mens denkt God te zijn, te zijn als God maar daarbij vergeet wat "de Vrije Wil" en het behoud daarvan, ook voor jou betekenen mag. Ja mag, want door alles wat met geld te koop is, door alles wat geld je als mens brengt of geeft, is het hebben van "de Vrije Wil", het kunnen handelen vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf, iedereen die en al wat naast je in leven is, je volledig ontnomen.

Kun je als mens geen enkele dag meer kiezen om jouw leven volledig bewust te leven. Want alleen door elk mens de kans te geven volledig bewust te leven, door elk mens vanuit "de Vrije Wil" te laten leven of zijn, kun je zelf weer doen en laten wat jij wilt. Kun en mag jij denken wat je wil denken en kun je ieder ander naast je de kans en keuze laten hetzelfde, zij het op geheel eigen wijze, te doen. Want de mens die in wezen is, is de energie die er elke dag mag zijn. De energie die ikzelf dagelijks gebruik om mijn leven op de meest optimale wijze te leven. Ook jij bent energie, mag jouw leven zijn, zij het op gepaste of de voor jou passende wijze. Ja, sinds de Corona uitbraak, "op gepaste afstand". Er is geen mens die jou belet om te zijn wie jij bent. Er is geen regel en wet die jou anders laat zijn dan de persoon die je mocht zijn toen God jou de keuze voor jouw leven gaf en liet. De keuze om het leven te gaan leven wat jij nu leidt of waardoor jij je nu laat leiden en lijdt. De keuze is volledig aan jou en dat geldt in wezen voor iedereen die en al wat vanuit onvoorwaardelijk liefde leeft. Ook nu zullen er mensen zijn die het gezien de omstandigheden waarin zij verkeren, helemaal niet met me eens zijn. Prima, weer iets waarover de meningen verschillen. Een verschil van mening, waar ik geen oordeel of mening over heb, ieders eigen mening telt en geldt alleen voor hem of haar.

Nogmaals iets om dankbaar voor te zijn, want God heeft de mens naar Zijn evenbeeld geschapen. God heeft de mens lief, geeft de mens die geschapen is naar Zijn evenbeeld iets extra's. God geeft de mens, die de contacten die ooit uit liefde en vertrouwen ontstaan zijn en deze ook tijdens het leven onderhoudt, een liefdevol leven. Deze mens kiest er meteen voor om al het leven liefdevol te laten zijn en doet dat waarvoor hij of zij geschapen is en leeft volgens Gods Programma, de Blauwdruk en dat wat ook wel "het Concert des Levens" heet. Want de Gezonde Wereld start bij onszelf. God zij Dank zal de wereld NU weer de wereld van vandaag en morgen zijn, de wereld die toekomst heeft, voor iedereen die en al wat leeft en nu in leven is, "Om Jezus Wil Alleen AMEN!"

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: dehofvanhetheden@gmail.com ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!