



Nieuwsbrief: no.11, November 2018

“Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij!”

Voor wie de nood het hoogst is, is de redding nabij. Gelukkig is het weer mogelijk in het hier en nu. Ieder mens, ja ook jij mag jouw leven leven, op de wijze die past en voelt als thuiskomen, waardoor je weer thuis bent, het zelfs weer kunt en mag zijn. En voor de één is dat thuis zijn, de dingen doen die passen en horen, die op dat moment mogelijk zijn en voor de ander is het er iedere dag opuit gaan, reizen, toeren en doen wat hem of haar, de voldoening geeft die op geen enkele andere wijze tot stand wordt gebracht dan de wijze waarop hij of zij dit zelf doet. Ja, jij, dit geldt voor jou want zelf doen of het werkelijk “zelluf doen”, zoals vele kinderen vaak zeggen, is dat wat de wereld weer mooi maakt. Ieders eigen wereld weer mooi maakt en de moeite van dat wat nu weer mogelijk is, kan en mag zijn weer waard om te delen vanuit onvoorwaardelijke liefde!

Velen hebben zich laten leiden in maar ook door de gemakmaatschappij, het zelf doen is “weggepromoot”, omdat er overal wel een oplossing, een (hulp)middel of iets voor is, ja voor handen is, wat velen er van weerhouden heeft de eigen kracht, het eigen oplossend en ja dus ook eigen helend vermogen te gebruiken, dat wat God ieder van ons van nature heeft meegegeven. Het denken, doen en handelen, is gewoonweg achterwege gelaten. We hebben het letterlijk maar voor sommigen ook figuurlijk af laten hangen van dat wat de ander ons zegt, voorschrijft, toont en daarmee zelfs voor waar of als bewezen laat zijn, voor hen die zich alleen maar laten leiden door de zichtbare bewijzen. Want dat wat ogenschijnlijk zichtbaar zo niet tastbaar is, zeker aanwezig is of kan zijn, is feit, dat er echter nog veel meer mogelijkheden en andere wijzen zijn waarop iets is of bereikt kan worden is eveneens een feit. Omdat dit feit, in wezen het Engels fact betekent, zegt.

Mijns inziens staat dit voor Food And Care Today. Want door elke dag te nemen zoals deze komt, je op verantwoorde wijze in te laten met alles wat goed voor je is, waar jij je zowel geestelijk als lichamelijk mee zal kunnen en mogen voeden, kun je dat wat je meemaakt, wat soms onverhoopt op je pad komt of je overkomt, een goed gevolg geven. Een goed gevolg als in een goede uitkomst, waardoor iets tot een goed resultaat zal leiden of gebracht wordt. Doordat jij het Zelluf Doet, waardoor het tot een goed eindresultaat leidt. Een goede afloop zonder gevolgen, zonder vervolg. Waardoor dat wat ooit eens ontstaan is, wat ooit heeft plaatsgehad, plaatsgevonden of soms misplaatst werd ineens een totaal andere uitkomst biedt dan je je ooit voor mogelijk had gehouden wanneer je je had laten leiden door wat de ander dacht te weten. Over jou dacht te weten, doordat jij de regie over jezelf weer in handen genomen hebt. Je de totale regie weer op een dusdanige wijze hebt aangepakt en aangenomen, zoals God het jou geleerd en getoond heeft, voorafgaand aan jouw leven. Ja, voorafgaand aan alles wat jou in de wereld van vandaag, de wereld of de 24-uurseconomie tot nu aangetoond is.

Aangetoond, voorgelegd, voorgespiegeld, dat wat in wezen tijdelijk zijn of haar weg heeft gevonden, maar in wezen geen voeten in de aarde heeft gehad, doordat het geen bijdrage heeft geleverd aan dat wat jij werkelijk en wezenlijk nodig had, stabiliteit en zekerheid. Ook deze woorden kennen we vooral of worden ons geleerd vanaf het moment waarop we klaargestoomd worden om ons eigen pad te gaan in de maatschappij. Ja, door een plekje te veroveren in de Samenleving, waar je als mens gewenst bent. Gewenst en gewaardeerd, ook deze woorden dekken een lading die we van kinds af aan met ons meedragen. Maar de werkelijke wens en waarde, de werkelijk en enige wens en waarde zijn de wens en de waarde waar God gehoor aan heeft gegeven, de wens en de waarde om deel van de ander, van hem of haar te zijn waar we bij geboren worden. Deel met hem of haar te zijn, deel van hem of haar te zijn waar we toe behoren, een eenheid, één of in wezen de eenheid in verscheidenheid. Dat waardoor we nu allemaal weer voldoende zijn. Voldoende door onszelf te zijn, in het hier en nu.

Dat alleen de Onvoorwaardelijke Liefde voor het leven en daarmee Al wat leeft hierdoor de kans krijgt te bestaan, had ik nooit kunnen vermoeden, laat staan weten wanneer ik het patroon waarin ik vastgeroest zat niet had doorbroken. Had ik nooit kunnen bevroeden, vermoeden of begrijpen, wanneer ik ooit niet de stap had gezet om los te zijn van alles waar stabiliteit en zekerheid in deze wereld voor staat. Dan had thuiskomen nog altijd thuis komen na een lange werkdag geweest, dan had thuiskomen een weekje vrij van het werk betekend, dan had thuiskomen voor mij niet de werkelijke betekenis gehad die het nu heeft. En wel het er zijn, het thuis zijn voor allereerst Mijn Lief, de man die ik lief heb, de man die ik met hart en ziel lief heb omdat hij mij mij laat zijn. Hij me neemt met al mijn gebreken en tekortkomingen, maar ook zeker met al mijn goede eigenschappen. De laatste zijn mede de reden waarom hij mij gekozen en verkozen heeft boven ieder ander. Ja, gekozen en verkozen boven ieder ander die eveneens een mooie match zou kunnen zijn maar dat God zij Dank niet was, omdat de natuur zijn werk deed.

De natuur dankzij God door Jezus altijd zijn werk doet, dat doet waar de wereld om vraagt. En het rare is, de meerderheid beschouwt dit als de normaalste zaak van de wereld, maar toch laten we onszelf verleiden om dat te doen wat op geen enkele wijze verantwoord is. Toch laten we ons nog elke dag verleiden door geld, goederen of in wezen dat wat "het Zelf Doen Principe" uitsluit. Doordat we het laten leiden van ons leven maar al te gemakkelijk aan de ander over laten. Alleen wie wakker is, begrijpt dat de Zin van ons totale bestaan alleen volgt wanneer we weer naar ons hart luisteren.

Jij bent jij, jij bent jouw oplossing en mag de nieuwe mens zijn die God voor ogen had. De mens die evenals God zou zijn, scheppend vanuit liefde en oneindig creatief. Creatief vanuit de Vrije Wil, tevens de wil van iedereen die en al wat leeft. Want dat al wat leeft in wezen ieders vrije wil is, dat zul je ervaren wanneer je weer volgens je eigen wil en wens gaat leven. Sta jij dit al toe van de ander? Want alleen door de ander te laten zijn, ben jij samen, zijn jullie gelijk. Ben je ieders evenbeeld, daarbij compleet uniek, de aanvulling, de toegevoegde waarde en dat wat werkelijk het verschil maakt, voor jezelf en iedereen die en al wat naast jou is. Op die wijze kun jij volledig Volmaakt Gelukkig Jezelf Zijn. Gezond zijn, want een Gezonde Wereld start bij jou!

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: dehofvanhetheden@gmail.com ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!