

DE HOF VAN HET HEDEN



Nieuwsbrief: no.6 en 7 ineen, Juni en Juli 2018

"We zijn allemaal Koningskinderen"

De afgelopen dagen zijn er weer veel bijzondere dingen gebeurd. De temperatuur is evenals de energie op grote hoogte, waardoor we als mens, evenals de dieren en de overige natuur zo nu en dan in een iets tragere bewegingsfase terechtkomen. Goed mijns inziens, beter voor hen die hinder ondervinden van de hoge temperatuur en nog beter voor hen die de kracht missen om zich op enig moment in te zetten voor wat maar ook. Ja, de kracht missen die nodig is om het leven op de meest optimale wijze te leven. Het leven van jouw leven, het leven van jouw dromen, dat wat echt een bijdrage levert aan het leven wat je leven mocht, leven mag en leven zal wanneer jij dat weer gaat doen wat je hart je ingeeft. Ja je hart, omdat dat het enige orgaan is waar de verbinding die van hogerhand geldt, die van hogerhand is opgelegd en die nodig is om in leven te blijven, op elk moment de juiste spanning nodig heeft. De spanning maar ook de frequentie die nodig is om alles wat jij bent, alles wat wij zijn en alles wat van nature aanwezig is op passende wijze met elkaar laat communiceren, communiceren of bewegen. Bewegen als in dansen, praten maar ook waken en rustmomenten inbouwen, de zogeheten pauze inlassen. De pauze, dat wat ieder mens, dier en dat wat leeft nodig heeft om op adem te komen, even te resetten en dat doen wat een bijdrage levert aan al wat van waarde is.

Waardevol voor jezelf en de ander, want we zijn allemaal verbonden met, we zijn als mens dat wat God met de wereld voorhad, toen hij de hemel en aarde geschapen heeft.

Wij zijn als het ware, vanaf het moment waarop we geboren worden in staat om te overleven, het leven, ons leven aan te kunnen met alles wat erbij komt kijken, zelfs wanneer de start, het opstarten wat moeizaam gaat. Ons tijdens het leven te mogen herinneren waarvoor we geboren zijn, wat nodig is om ons leven te vervolmaken en alles wat erbij komt kijken op gepaste en passende wijze uitvoeren, doen, laten, geven, nemen en delen, is dat wat iedereen die en alles wat naast ons in leven is leert. De wijze waarop we dit doen, in welke mate we dit doen en wanneer we besluiten om het niet meer te doen is volledig bij ons. Is en ligt volledig bij onszelf, omdat wij Gods Kinderen waren, omdat wij Gods kinderen zijn, Koningskinderen. Het leven ook op die wijze leven, het leven leven wat bij ons past en hoort is wat iedereen weer leert die zijn of haar pauze in het leven neemt. De pauze in het leven die nodig is, om "Orde op zaken te stellen", dat te doen wat werkelijk een bijdrage levert aan jouw eigen zijn, jouw eigen geluk, maar daarbij ook zeker het geluk van ieder ander, want het leven heeft pas zin wanneer iedereen die en al wat leeft zijn of haar eigen leven leeft. Het leven wat plezier teweeg brengt, doordat de Liefde Gods eeuwigdurend is. God heeft Zijn Eniggeboren Zoon geschonken, Jezus heeft Zijn Leven gegeven voor iedereen die en al wat leeft, iedereen die en al wat het leven heeft. Het Nu zelf aanvaarden, Hem aannemen als onze verlosser!

Ja, ons leven in het nu leven, in het moment, dat is wat je als mens de eerste stap laat zetten, de stap naar een leven in Liefde, Geluk en Gezondheid. Een leven waarin jijzelf maar ook ieder ander naast jou de regie over zijn of haar eigen leven weer krijgt en of terugheeft. Ja de regie en daarmee ook tevens de eindverantwoordelijkheid doordat dit het door jouzelf gekozen en verkozen leven is. Het leven is waar jijzelf als “mede producent”, als “medespeler”, als “creatief brein” in wezen weer volledig de hoofdrolspeler van bent, doordat jij voornamelijk vanuit je hart leeft en **ALTIJD LIEFDEVOL SAMEN** met God door Jezus, de touwtjes in handen hebt. De touwtjes, als de draden van een weefgetouw, keurig gesponnen en op kleur, dikte en juistheid van patroon. Het patroon wat Jezus ooit samen met God voor een ieder van ons heeft vormgegeven, waar Jezus samen met God de grondleggers van zijn geweest. Ja, grondleggers, want doordat ook Jezus zijn pad heeft gevolgd, zijn weg heeft bewandeld en zijn leven zelfs volledig in overeenstemming met God heeft geleefd, was Hij in staat om voor iedereen die en al wat na hem geboren is het patroon, de mal en daarbij de juiste vorm te creëren. Heeft God mede dankzij Jezus de vorm die passend was voor een ieder in werking gesteld. Want Jezus heeft dat gedaan waar geen mens de kracht voor had. Jezus heeft gedaan, waar jij, ik maar ook ieder ander die in leven was, zelf niet de kracht en de macht voor zou hebben, het leven in Gods belang leven. Het ware leven leven waar naast het Algemeen Belang ook God bij gebaat zou zijn, God als **ONZE VADER** bij gebaat is. Ja, God de Schepper van Hemel en Aarde en al wat leeft en is. Hij, Jezus, kon als enige dat doen wat mogelijk was voor ons allen, opdat wij vrij zouden zijn, vrij van de last die Hij als enige heeft moeten dragen, doordat Hij zonder zonde was.

Hoe denk je dat God zich voelt, hoe God zich nu al eeuwen voelt, wanneer hij telkens weer, iedere keer opnieuw iedereen die en alles wat leeft en ophoudt te bestaan in de hemel terugontvangt. Hoe denk je dat God zich voelt, wanneer de mens stopt met leven, stopt met het leven te leven wat Hij ons vanuit vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde heeft gegeven? Hoe denk je dat God zich voelt wanneer er weer een leven ten einde komt, er weer een liefdevol kind stopt, zomaar of in wezen “met reden” ophoudt te bestaan? Hoe denk je dat God zich voelt, wanneer hij ziet dat er vanaf een gegeven moment, een keuze wordt gemaakt of in wezen heel veel mensen de keuze maken, die hen naar het einde leidt. Ja dat één persoon deze keuze zou maken wist God, Jezus heeft deze weg gekozen, maar zoveel mensen met hem en na hem ook. Zou dat de bedoeling zijn geweest? Dit laatste blijft de vraag, de vraag waar alleen God het antwoord op kent.

Hoe denk je dat God ermee omgaat dat er nog steeds mensen zijn die hun leven in de handen van een ander leggen, hun leven in de handen van ieder ander leggen of hun eigen leven geven voor iemand die hen lief is, zonder zichzelf daar op enig moment bij af te vragen wie ze hier in wezen mee dienen of schaden? Ja dienen of schaden, doordat zij in wezen iets opgeven, soms zelfs verkopen of wegdoen, iets afstaan wat in wezen wel maar wezenlijk niet van hen is, maar van God, omdat we zijn kinderen zijn. En God heeft zich na Jezus voorgenomen om geen enkel kind meer op te offeren. God zal nooit en te nimmer het ene kind voor het andere inruilen, laat staan verkopen. Want alles wat verkocht wordt, wat gezien wordt als normaal en vanzelfsprekend, het verkopen of verruilen van levens of levensvreugde heeft al veel te lang geduurd. Heeft al langer geduurd dan God of Jezus ooit voor ogen had. Het ontwaken van de mensheid, het zelfsturend en zelfhelend vermogen van de mens in combinatie met de kracht die Moeder Aarde in haar had en al wat God door Jezus heeft gecreëerd benutten, is dat waar we vanaf nu weer toe in staat zijn. Dankzij God en Jezus in overeenstemming met Moeder Aarde mogen we zelf weer de juiste keuze te maken, de keuze voor ons leven.

De keuze die vanuit het hart is en volledig liefdevol, omdat we als kinderen van God door Jezus allemaal weer Onvoorwaardelijk Liefdevol Samen zullen kunnen en mogen zijn. ONS is dan ook niets meer of minder dan Onvoorwaardelijk Natuurlijk Samen. En iedereen die en alles wat zich hier op enig moment van onthoudt, iedereen die en alles wat zich op enige tijd en wijze ontdoet van zijn of haar verantwoordelijkheid, kiest voor een leven wat alleen nog door God gered kan worden en uiteindelijk een positieve wending krijgt, zodat werkelijk geen mens, dier of dat wat leeft onnodig verloren gaat.

Wanneer we er in het hier en nu voor kiezen om weer in het moment te gaan leven, weer liefdevol in het moment te zijn, zijn we in staat om net als Jezus in het licht te wandelen. Ja, dan mogen wij evenals, net als, gelijk als Jezus, met toestemming van God in het licht zijn. Want Liefdevol Leven is leven in en met het ritme van de natuur, is met aandacht leven, is weer dat doen wat past en hoort. Waardoor Liefdevol Leven iets wordt wat evenals Eb en Vloed, de Dag en de Nacht ER is, doordat deze elkaar van nature afwisselen, als zijnde de ademhaling van Moeder Aarde, de Liefdevolle aanraking van al wat Moeder Natuur, door God Onze Vader met ieder van ONS deelt. Ons Natuurlijk Samenzijn, is wat dit weer mogelijk maakt, is wat dit mogelijk maakt en ons alle kansen geeft om ons eigen leven te leven, te benutten, door de tijd die ons gegeven is werkelijk weer zinvol te laten zijn. God heeft ieder van ons uniek gemaakt, onvervangbaar en goed zoals we zijn. Ja ook jij bent goed zoals je in wezen bent. Je mag weer liefdevol en volwaardig zijn, je mag je weer liefdevol en volwaardig voelen. Ja, jij mag net als Jezus en ieder ander weer volledig en echt mens zijn, de mens die compleet is. De mens zelf, die in deze wereld het zelfbeschikkingsrecht heeft. We zijn allemaal broers en zussen van Jezus, kinderen van één Vader, iedereen die en alles wat leeft mag en zal weer liefdevol leven en liefdevol zijn, omdat dit de wens, de gedachte en het doel is, dat wat God voor al zijn kinderen voor ogen heeft. Nu leven, vertrouwen op wat komen gaat en volledig jezelf zijn helpt je de ware bestemming, dat wat jij bent, mag zijn en altijd zult wezen te zien. Van God, jezelf, iedereen die en alles wat leeft houden, zorgt ervoor dat we als mens de kans krijgen om liefdevol te zijn, broer of zus van Jezus te zijn, hier, nu en tot in de eeuwigheid. "Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat doch het eeuwig leven heeft". God is de Almachtige, God is de Almachtige, God is de Almachtige.

Ik leef mijn leven Nu, ontvang Alles vanuit De Liefde die nodig is. Gods hulp via Jezus is een mooi liefdevol (ge)geven en dat wat ik ook nu in het heden vol liefde met iedereen deel. Met Alle Liefde, Sonja

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: dehofvanhetheden@gmail.com ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!