



Nieuwsbrief: no.11, November 2017

“Eerlijk duurt het langst” en “ieders tijd is kostbaar”

De afgelopen dagen ben ik volop bezig geweest met dat wat nodig was, wat nodig en mijns inziens ook zin had. Ramen zemen, opruimen, telefoontjes plegen met vrienden, familie, instanties die iets van mij of in wezen van ons verwachten en dat doen waar mijn lichaam, mijn gevoel en zo ik nu weet mijn energie voldoende voor in voorraad had. Ja, voldoende voor in voorraad, omdat de reserves, de reserves die ik heb opgebouwd in de zomerse dagen rond mijn verjaardag ervoor hebben gezorgd dat ik daar nog lekker even extra van mocht genieten. Kortom de tijd nemen om voor mezelf even alles helder in kaart te brengen, door weer even af te stemmen op mezelf en dat wat in wezen mij maar ook ieder ander ten goede komt. Want wanneer ik iets doe wat alleen mezelf ten goede zou komen, weet ik als eerste dat ik “van een koude kermis thuiskom”.

Ik vraag me geregeld af, waarom er ooit spreekwoorden en gezegdes bedacht zijn, wie de persoon is die dit deed en daarbij nog vele malen belangrijker, wat de zin ervan was? Waarom het zinvol is om dit te weten en te leren, ik ben ER inmiddels achter. Ik weet inmiddels wat de reden ER VAN is doordat God als geen ander begreep hoe belangrijk het is om iets te kunnen onthouden en dat dit dan in rijm zou zijn, door het spreekwoordelijk ook duidelijk voor je te zien, door het je in te beelden, is dat wat maakt dat we als mens ook begrijpen wat er gezegd wordt. Begrijpen waarom iets is zoals het is. Dat brengt me weer bij een gezegde waar mijn moeder me regelmatig mee verraste wanneer ik weer eens iets wilde weten waarop zij het antwoord wel of niet wist, maar mij ER in elk geval nooit mee belast heeft. Want, “je mag wel alles eten, maar niet alles weten”. En ja, ik zie steeds meer in dat zij gelijk had, dat “het klopt(e) als een bus”, dat de zin van het werkelijk weten ER in veel gevallen toe zou leiden dat er iemand gebruik of misbruik van zou maken, iets wat op geen enkele wijze het Algemeen Belang zal dienen, wat overigens wel gediend wordt wanneer de persoon dit vanuit het hart doet.

Op geen enkele wijze, “zoden aan de dijk zou” leggen, terwijl “zetten” het woord is wat in het spreekwoord wordt gebruikt. Ja en daar gaat het in wezen om, daar draait alles om. Want iets wat zoden aan de dijk zet, “verschafft werkelijk hulp”. Iets wat zoden aan de dijk zet, zorgt voor iedereen die en alles wat leeft, dient het Algemeen Belang en dat dit iets heel anders is dan het belang van iedereen die denkt, doet en handelt zoals het hem of haar opgedragen wordt, is dat wat iedereen die en alles wat leeft weer mag ervaren. Weer zal kunnen en mogen ervaren wanneer hij of zij de tijd neemt, werkelijk de tijd neemt om naar zijn of haar gevoel te luisteren. En dat daar meer tijd voor nodig is dan alleen de spaarzame uurtjes die je als mens krijgt, die je als mens mag gebruiken in een leven wat van de wieg tot het graf geregisseerd wordt, geregisseerd is en wanneer jij ervoor kiest geregisseerd blijft, is dat wat ik uit Gods naam met iedereen mag delen.

Uit Gods naam en om Jezus wil, omdat Hij werkelijk met ons is, Hij met een ieder begaan is die leeft, en die werkelijk zijn of haar eigen leven leeft en die dat doet wat zijn of haar hart hem ingeeft, iets wat alleen functioneert wanneer je je hoofd weer gebruikt waarvoor het werkelijk nodig is, nadenken over de gevolgen. Ja, nadenken over de gevolgen die je inmiddels zelf al hebt mogen ervaren, door alles waar jij zelf in jouw leven mee te maken hebt gehad. Alles wat op jouw pad gekomen is, iedereen die op jouw pad gekomen is, iedereen die bewust of onbewust in jouw leven mocht zijn, doordat jij dit leven gekozen hebt. Waarom zou je de regie en alles wat het leven betreft en aangaat dan leven volgens regels die buiten jou zijn opgesteld? Regels die jou laten zijn als ieder ander, zonder dat je je daar zelf bewust van bent of ben je er inmiddels al achter dat jij toch werkelijk anders denkt, zegt en doet dan de "grote meerderheid", de mensen die volledig opgaan in dat wat van hen, hem of haar verwacht wordt? De vraag is, wie verwacht dit van je? Wat verwacht jij van jezelf en wanneer ga jij aan jouw verwachtingspatroon of zijn het dromen die eeuwig wensen blijven voldoen? Toen ik gisteren op Facebook de volgende vraag langs zag komen, heb ik geen moment gearzeld. "If you could have a wish come true right now, what would you wish for?" Dit was mijn antwoord: "I wish that every person and every animal living on this earth could experience the happiness I feel each day. Because in that way all the pain, hurt, anger and sadness would no longer exist and eternall peace is a fact no one will ever be able to change." En dat dit in wezen ieders enige rechtvaardiging, lees regel mag zijn, is.

Ja is, is weer waarheid. Want onze levenstaak is het leven van ons eigen leven. En deze levenstaak start echt bij ieder mens zelf. Deze start bij jou, omdat het nu tijd is om jouw levenstaak, tijd is om je jouw Natuurlijk Leven Plan te herinneren. Ja, jouw plan, omdat dat het enige is wat werkt en dat is wat weer nodig is. We mogen het ritme van ons hart, ieder hart wat zelf klopt en zelf leeft vanaf nu weer volgen, dit weer volledig leidend of leading laten zijn, is samen met het Natuurlijk Leven(s) Plan, jouw Hogere Plan wat van nature is nu van toepassing. Je het eigen, jouw persoonlijke Natuurlijk Leven(s) Plan herkennen, erkennen en accepteren, laat jou als mens, als mens naast mij, daar weer volledig voor kiezen. Je dit nu herinneren, door erkenning, door herkenning en zelfacceptatie, is wat voor mij maar in mijn beleving ook zeker voor jou werkt en voor ieder mens op geheel eigen wijze mogelijk is. Dat is waar wij, jij, ik en ieder ander weer bewust van mag zijn, omdat dit Nu aan de orde is, iedereen weer speelt en loopt.

Ja loopt, omdat het levensspel op geen enkele wijze vroegtijdig tot een einde hoeft te worden gebracht, doordat het levensspel door geen mens meer schaakmat kan worden gezet. Ieder mens de kans weer krijgt om te lopen, omdat dit het enige is wat we nodig hebben, wat nodig is en altijd nodig blijft. Omdat dit de enige en oprechte en allesbeslissende en allesbepalende Onvoorwaardelijke wens vanuit Gods Liefde is, de wens die God met ons deelt. De wens waarvoor Jezus gestorven is, dat is waarom Hij voor ons het Leven heeft gelaten. Volledig Liefdevol en uit eigen kracht besloot Hij te doen wat nodig was, om God Zijn Hemelse Vader te dienen, waardoor Hij er werkelijk in wezen nu voor iedereen die en alles wat leeft is. Voor iedereen die en alles wat leeft, voor iedereen die en alles wat het leven heeft, vanaf Nu, vanaf Het Heden tot in de Eeuwigheid, Amen! *Een hele mooie Zondag! Geniet van en met elkaar, Liefdevol Samenzijn! Met alle Liefde, Sonja*

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: info@dehofvanhetheden.nl ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!