



Nieuwsbrief: no.9, september 2017

“Alles op zijn tijd”

Of is het toch “Alles heeft zijn tijd”? Ja, “Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.” [Prediker 3 Nw Bijbel Vertaling.](#)

“Alle verschijnselen onder de hemel hebben een eigen tijd. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. Het leven is een voortdurende afwisseling van tegenstellingen. Zoals de natuur een altijd durende kringloop is, zo is dat ook bij het leven van de mens. Het leven, altijd maar in beweging. Wij kunnen het niet overzien. Dat kan alleen ‘De Ene , de Alpha en de Omega’.” Ja nogmaals, Dat denken we, dat is ons geleerd, dat hebben heel veel mensen als vaste regel meegekregen. Deels is dit ook zo, het is zo gegroeid, het is zo geworden doordat het zo was. Ja, en nu zeg ik bewust was, omdat de Liefdevolle Levenswijze, de Liefdevolle Levenswijze die zo hard nodig is, weer mag worden doorgevoerd, weer de enige en daarmee ook de waarheidsgetrouwe regel mag zijn. De regelmaat mag zijn, omdat het leven meer is dan “Eten, Drinken, tanden Poetsen en Slapen”, het leven vele malen meer is dan deze werkwoorden.

Jazeker, werkwoorden doordat je er iets voor moet doen, om dit te kunnen bewerkstelligen, je er iets voor moet doen, om dit te kunnen realiseren. En dat het daar nu net om draait in het leven, dat we als mens allemaal iets moeten doen om ons leven invulling en zin te geven, is dat waar het bij heel veel mensen aan schort of beter gezegd aan ontbreekt. Doordat we alles delen, we dat delen wat in wezen voor onszelf is, we dat delen wat er in wezen voor gezorgd heeft dat we onze eigenwaarde verliezen. De waarde die ons leven het leven waard maakt verliezen, doordat we de tijd “te gelde hebben gemaakt”. De tijd die wij gekregen hebben “te gelde hebben gemaakt”, waardoor het deel van de economie wat werkelijk economisch verantwoord is, niets meer of minder inhoud heeft dan dat wat wij als mens per uur waard zijn. Dat wat wij, jij, ik en ieder ander per uur waard is. Omdat de eigenwaarde is verkocht en niet langer gekoppeld is aan dat wat je kunt, dat wat je hebt en dat wat je hebt gedaan in jouw verleden, inclusief de mensen die daar een bijdrage toe of aan geleverd hebben. Ja, toe of aan, de mensen die naast jou in leven zijn, de mensen die ooit naast jou in leven waren.

Zijn of waren en allemaal bijgedragen hebben aan. Een of de bijdrage hebben geleverd die jij nodig had op dat bewuste moment. Door je daar weer bewust van te zijn, je weer bewust te zijn van de lessen die het leven, de mensen, dieren en alles wat in het leven is, was en zal zijn jou geven, mag jij bepalen of het toe of aan is. Een toevoeging, een gift of een aanvulling, dat wat jij als heel persoon nodig hebt en of had, om jouw wereld te verbreden of jouw wereld te vergroten of in wezen jouw blik te verruimen, waardoor jij wat minder rechtlijnig bent maar ziet dat een ieder zo zijn eigen wijze of weg heeft. De wijze waarop jij omgaat met de ander, dat wat de ander doet, dit goed of afkeurt uiteindelijk jouw visie, maar ook jouw zicht bepaalt. Ja, gek gezegd bepaalt dat wat jij over de ander, het handelen van de ander denkt, jouw totale doen en laten. De wijze waarop jij de dingen kunt doen of laten. Waardoor de ander, al het andere en iedereen die is van toegevoegde waarde kan zijn, mag zijn en de aanvulling is voor jou in jouw leven, wat jij leiden mag. Ja, wat volledig jouw eigen verantwoordelijkheid is en zal zijn.

Jouw verantwoordelijkheid is en blijft. En ieder ander, iedereen die anders, naast jou is zal dit dan ook altijd kunnen en mogen zijn en blijven. De ander, ieder ander en alles wat anders en naast jou is, zal dit volledig in eigen beheer kunnen zijn. En de mens die denkt dat dit anders is, dat dit iets is wat door hem of haar beheerd kan worden is de mens die ook de lasten van de ander zal dragen. Die de lasten en de last van ieder ander en alles wat anders is draagt. Ja, zo is het en zal het zijn. Zo zal het altijd wezen en in wezen zijn voor de mens die de verantwoordelijkheid voor of over de ander opeist. De mens die zich verplaatst in de rol van God de Vader. Omdat Hij door Jezus als enige in staat is om voor ieder van ons in te staan. Voor ieder van ons te staan en dat te doen wat iedereen die en alles wat leeft ten goede komt, het Algemeen Belang dienende. Het Algemeen Belang wat bij lange na op geen enkele wijze in geld of welk waardemiddel dan ook is uit te drukken. Is uit te drukken of is om te zetten, doordat ieders waarde gelijk is en alles wat leeft, iedereen die en alles wat leeft een gelijke waarde vertegenwoordigen mag. Eigen energie, de energie die jou toebehoort, is dat wat past en hoort, passend en gehoord is, dat dit ook geldt voor de tijd die je als mens, dier of dat wat leeft krijgt, is.

Is weer feit, is werkelijkheid, is dat wat je als mens nodig hebt om jouw leven optimaal te kunnen leven, optimaal te kunnen en mogen zijn. De waarde daarvan inzien, de waarde nu herkennen en erkennen is dat wat iedereen die en alles wat leeft weer mag ervaren. Iedereen die en alles wat leeft weer mag beleven, doordat het jouw, mijn, maar ook ons leven is. En wanneer we dit op gezamenlijke wijze weer kunnen doen, zal de tijd die ons gegeven wordt ervoor zorgen dat alles exact op z'n plek valt, op de plek en plaats valt die voor jou beschikbaar is. De tijd die jij aan jezelf, iedereen die en alles wat je lief is zal kunnen en mogen besteden, omdat dit evenals in het moment leven, jouw levenstaak is. Jouw levenstaak, je jouw Natuurlijk Leven Plan herinneren, is weer wat nodig is. Het ritme van jouw hart en het Natuurlijk Leven(s) Plan, jouw Hogere Plan wat van nature is, laat jou als mens, als mens naast mij, daar weer volledig voor kiezen. Je dit weer herinneren, door erkenning, door herkenning en zelfacceptatie, is wat werkt en voor jou is. Dat is waar jij je weer van bewust mag zijn, omdat dit Onvoorwaardelijke Liefde is.

*Ik leef mijn leven Nu, ontvang Alles vanuit De Liefde die nodig is en krijg daarbij Gods hulp via Jezus. Een mooi liefdevol (ge)geven, dat wat ik vol liefde met iedereen deel.
Met Alle Liefde, Sonja*

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: info@dehofvanhetheden.nl ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!