

# DE HOF VAN HET HEDEN



Nieuwsbrief: no.3, Maart 2017

Lente: "Take your time girl", een uurtje vooruit, verkiezingen en in het Nu leven!



Toen ik jaren geleden aan mijn blog aan het schrijven was en Ruud De Wild, Niels Geusebroek vroeg een lied te maken voor de baby van de zwangere Hannelore Zwitserlood op basis van het ritme van de hartslag van de baby, kon ik nog niet vermoeden dat dit nog een vervolg zou krijgen. Een vervolg of wellicht een gevolg, want alles wat mooi en goed is mag evenals dat wat minder mooi en het daarbij behorende tegenovergestelde, ook zo zijn. Mag ook zo zijn wanneer de mens die er bewust voor kiest en bereid is om alle daaruit voortkomende en voortvloeiende gevolgen volledig zelf te dragen, als...

Als zijnde de eigen gekozen gevolgen, de "berechting". Dat wat heel veel kinderen doen die iets van hun ouders, van de door hen gekozen ouders willen dragen. Doordat zij als kind de ouders tot hulp en van dienst willen zijn. Dat veel ouders het omgekeerde doen, veel ouders, broers of zussen uit onvoorwaardelijke liefde datgene ook voor hun grotere of juist kleinere broer of zus doen is dat wat ik persoonlijk weet en van zeer nabij heb mogen ervaren. Zelfs meerdere malen heb mogen ervaren. Iets wat mooi lijkt, mooi klinkt, soms ook mooi is maar wezenlijk nooit went en keer op keer verdriet oplevert. Dit is wat ik als mens weet, wat ik mag weten, omdat dit mijns inziens allesbehalve nodig is. Zelf(s) totaal overbodig is, omdat ik weet dat we allemaal in staat zijn om ons eigen leven te leven en de daarvoor te nemen verantwoordelijkheid kunnen dragen, wanneer we ons één ding weer herinneren, dat we allemaal kinderen van één vader zijn. Allemaal kinderen van God en broers en of zusters van Jezus. De broer of zus van Jezus die mede dankzij Hem het leven mag leven wat gepast en gehoord, bijpassend of bijbehorend is.

Onvoorwaardelijke Liefde is de omschrijving, Onvoorwaardelijke Liefde is dat wat wij allemaal zijn geworden nadat Jezus Zijn leven voor ons allen, maar ook voor Zijn Vader in de Hemel gegeven heeft, zonder er ook maar iets voor terug te verwachten of willen. Daarom blijft het zo verdrietig om te zien dat veel mensen dit nog op geen enkele wijze weten of ervaren hebben. De tijd die hen ontbreekt om dit te mogen of in wezen te kunnen ontdekken, doordat er zoveel is wat ons als mens van ons ware zelf vandaan houdt. Er zoveel is wat we "moeten doen", wat in wezen denken dat we moeten doen is. Dat dit is wat ervoor zorgt dat we wat wezenlijk en werkelijk van belang is laten, waardoor we nalaten om zelf ons leven te leven en denken dat dit pas voor ons bestemd is, wanneer we weekend vieren, een vrije dag of vakantie hebben, is realiteit geworden. Realiteit, waardoor dit waarheid lijkt, een waarheid die allesbehalve waarheid is.

Wel waarheidsgetrouw geworden is, doordat we als mens trouw zijn. Ge zijt trouw aan de waarheid, de waarheid die Jezus is, jij als naaste van.... in levende lijve bent, maar evenals velen nog op geen enkele wijze hebben ontmoet. Sommige mensen zelfs pas gaan ontmoeten wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd behalen of onverhoopt voor die tijd ziek worden. Ja, Gaan ontmoeten, gaan ontdekken, doordat zij dan pas in de gelegenheid zijn om dit te ervaren. Dit te ervaren en mee te maken, doordat zij dan pas kunnen gaan doen wat zij het allerliefste wilde doen, leven. Leven, het allerliefste, wanneer dat wat moet, ineens niet meer nodig is of zelfs overbodig is. Doordat de Tijd de Middelen en de Mogelijkheden dan ineens wel toereikend zijn. Maar ook dan zijn er helaas mensen die zo vast zitten in dat wat moet, dat zij op geen enkele wijze meer zonder kunnen. Op geen enkele wijze zonder wat moet kunnen, omdat het werk, het vaste ritme, een vol gevulde agenda en alles wat heel belangrijk leek te zijn ineens "kunnen zonder enige moeite is", dan plots geen uitdaging meer biedt, waardoor ook hun proces, "het leven leiden" stopt. Het leven wat dan ineens een natuurlijk samenspel kan en mag zijn, niet meer mogelijk is, waardoor het proces vroegtijdig stopt, een leegte achterlatend bij hen die van je houden, waarmee je samen bent en leeft, die om je geven.

Hoeveel tijd heb jij nog? Hoeveel tijd mag jij nog volmaken of is het Nu echt weer vervolmaken? Want het vervolmaken van jouw leven is in wezen het enige wat je hoeft, kunt en mag doen. Dat is jouw taak, jouw **Natuurlijk Leven(s) Plan**. Het Plan wat God ooit uit Liefde voor jouw opgesteld heeft en los staat van Alles wat nadien in het werk is gesteld. Gods Liefdesplan is het Natuurlijk Leven(s) Plan, waarbij jij het doel, het middel en de mogelijkheid ineen bent. Het doel, het middel en de mogelijkheid, waardoor de bestemming ligt in dat wat jij er zelf van maakt, waar jij zelf op eigen initiatief voor kiest. Omdat jij net als ieder ander het recht hebt om te kiezen en jouw leven vorm te geven, daarbij ook of jij en hoe jij dit samen met de ander zult mogen doen. Je zelfbeschikking of jouw zelfberechting, aan jou de keuze? Een ware keuze, die ergens of nergens toe leidt. Toch liever afwachten, dan ben je tevreden met hoe jouw leven loopt! Helemaal ok. Dan ben jij zonder twijfel op de juiste weg. Bestaat er toch twijfel, bestaat er gereede twijfel, lig jij er al nachten wakker van, pieker je je suf en laat jij jouw leven leiden door angst, alles wat men je voorspiegelt, inclusief de verwachtingen betreffende de vooruitzichten aangaande de opbouw van jouw pensioen en de leeftijd waarop je ervan kunt gaan en of mag genieten? Of wacht jij nog even en hoe lang nog? Wacht jij liever tot jouw tijd gekomen is of neem jij het risico dat jouw proces ineens stopt? Er is geen mens die jou de morgen garandeert, evenmin als het feit dat de ander voor jou bepaalt wanneer het stopt.

Wil jij Nu zelf gaan ervaren en beleven, zelf gaan ontdekken en uitvinden waarin jouw talenten en ambities liggen? Wil jij bekend worden met het ritme van jouw hart en het Natuurlijk Leven(s) Plan? Het plan wat God voor een ieder voor ogen heeft? Ik mag jou helpen te gaan ontdekken wat bij jou past en bij jou hoort, door je dit weer zelf mee te laten maken, zodat je kunt leren wat je als mens nodig hebt. Omdat ook ik dit ooit zelf nodig had en de mogelijkheid God Dank voor handen was, om tot mijn volle bewustzijn te komen. Want dit is wat echt nodig is. Leren van dat wat je nodig hebt om te begrijpen, te beseffen, weer te weten, door het je weer te herinneren. Weer te herinneren wie jij in wezen bent. Sterker nog wat jouw levenstaak in het hier en nu is. Hier Nu Is, jij jij bent.

*Ik leef mijn leven Nu en ontvang Alle Liefde die nodig is, krijg daarbij Gods hulp via Jezus. Een mooi liefdevol gegeven, wat ik graag deel. Met Alle Liefde, Sonja*

**De Hof van het Heden**

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: [info@dehofvanhetheden.nl](mailto:info@dehofvanhetheden.nl) ~ [dehofvanhetheden@live.nl](mailto:dehofvanhetheden@live.nl) Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

**Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!**