

DE HOF VAN HET HEDEN



Nieuwsbrief: no. 7, Juli 2016

“Anders leven”, maar hoe dan?”



De nieuwsbrief van de maand juli, een aantal dagen nadat mijn nieuwste boek, “Anders leven” online is gezet. Ja online, omdat de boeken die ik schrijf, die ik geschreven heb en die ik nog mag schrijven allemaal gratis gedeeld worden met iedereen die daar op één of andere wijze interesse in heeft. Met iedereen die daar op enig moment interesse in heeft, omdat het ieders eigen beslissing is en iedereen zelf mag bepalen, wat hem of haar past. Want ook dat is de vrije wil, de vrije keuze en de vrije mogelijkheid, jij bepaalt of je iets wilt lezen of je laat het aan je voorbij gaan, jouw keuze!

Toen ik in 2007 de heldere ingeving kreeg om de naam De Hof van het Heden als merk te registreren en ik ook letterlijk dat deed wat mijn hart me ingaf, was ik me nog totaal onbewust wat er zou volgen. Onbewust over welk gevolg of welk vervolg dit zou krijgen. Dat ik wist dat ik het mocht doen en er daarbij ook de mogelijkheid en de middelen voor had, heb ik pas later beseft. Dit gold eveneens voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel in 2008, want wanneer iemand mij op voorhand had gezegd dat mijn leven vanaf dat moment een totaal andere wending zou nemen, vanaf dat moment ook een andere wending kreeg, die had ik hard maar doch wel enigszins hartelijk of vriendelijk uitgelachen. Uitgelachen ja, zonder hem of haar belachelijk te maken.

Want natuurlijk wist ik dat er iets wijzigen moest. Natuurlijk wist ik, dat er iets zou komen wat mij, maar daarbij ook ieder ander, alle andere mensen die er (bewust) waren en er (bewust) zijn, in de gelegenheid zou stellen om het (of in wezen ons) leven weer te gaan leven. Het leven weer te gaan leven zoals dit ooit bedoeld was. Bedoeld was voor iedereen die en alles wat leeft. Bedoeld is voor iedereen die en alles wat leeft. Omdat het leven leven, de bedoeling is, voor iedereen die en alles wat in het leven is. Iedereen die stil in leven is, stil of toch nog steeds in leven is? Dat is en blijft natuurlijk de vraag, de vraag die iedereen zichzelf vanaf vandaag weer mag stellen. Ben jij of zijn wij, nog steeds in leven om ons leven te leven? Dan zal God er alles aan doen om dit ook voor iedereen realiseerbaar te maken. Dan zal God er alle hulp die je nodig hebt voor inzetbaar maken.

Sterker nog, iedereen de kennis, de middelen en de mogelijkheden bieden en geven, om dit eigenhandig en op eigen kracht te realiseren. En het mooie daarvan is, iedereen die dit wil, is vanaf nu ook in staat om dit op eigen kracht te doen. Op eigen kracht, de kracht die in ieder van ons aanwezig is, iedereen die de tijd neemt om even stil te staan.

Stil te staan en ervoor te gaan zitten, dat doen wat je de lucht en de ruimte geeft, om ook werkelijk en wezenlijk weer jezelf te zijn. Te zijn wie je bent, te zijn wie je mag zijn, te zijn wie je wilde zijn, toen jij er met heel je hart voor koos om jouw leven te gaan leven. Met en vanuit jouw hart voor gekozen hebt, om dit leven, jouw leven en het leven wat je nu leeft aan te gaan. In en met alle liefde aan te gaan, omdat het met alle liefde en in alle liefde leven, jou ook werkelijk de tijd en de ruimte zal bieden, die jij als mens nodig hebt. De tijd en de ruimte zal bieden, waarmee jij jouw leven de vorm kunt geven die jij wilt. De tijd en de ruimte creëert, die ieder(s) leven weer vorm geeft. Weer vorm, kleur en smaak geeft, daarbij de afmeting die ervoor zorgt dat iedereen kan leven in een wereld met meer dan 7 miljard mensen. Omdat de wereld letterlijk en figuurlijk van iedereen is.

De wereld zoals deze bedoeld is, de wereld is zoals deze mag zijn, de wereld zoals deze kan zijn omdat het goed is. Omdat alles wat er is, ook werkelijk is. Alles wat er is, evenals jij, ik, iedereen die en alles wat leeft, het recht op een leven, zijn of haar leven heeft. Het leven leven zoals dit voorbestemd is. Het leven leiden zoals dit bedoeld is, zoals God dit voorstelde en iedereen dit voorgesteld heeft, iedereen die op dit moment in leven is. Iedereen die en alles wat leeft op dit moment en in het moment leeft is. Want het moment is dat wat telt, het moment is de tijd die geldt, die altijd en overal geldt en waaraan door niets of niemand te tornen valt. Omdat het (de) tijd is, die ieder mens krijgt, (de) tijd is die jij en ik samen hebben, samen mogen delen en samen kunnen delen wanneer we als mens weer volledig onszelf zijn en daar iedere dag opnieuw voor kiezen.

Ja Lieve Mensen, omdat dit het enige is wat nodig is, om je eigen tijd weer in te kunnen delen, je eigen leven te kunnen leven, je eigen leven te kunnen leiden, doordat je je eigen leven bent en dit ook iedere dag weer mag zijn. En dat dit het enige is wat vanaf vandaag weer volledig zichtbaar mag zijn en vanaf dit moment, vanaf nu weer voor iedereen zichtbaar zal zijn en mag wezen, is dat wat ik graag deel. Wat ik graag deel in het Algemeen Belang. Omdat het Algemeen Belang ons allen, iedereen die en alles wat leeft aangaat. Omdat het Algemeen Belang, voor iedereen die en alles wat leeft is. Voor iedereen die en alles wat zichtbaar aanwezig is is, daarbij weer voelbaar kan en mag zijn door inzicht te hebben. Daarbij ook wezenlijk zal kunnen en mogen zijn wat iedereen die en alles wat leeft, vanaf vandaag weer zelf zal gaan ervaren, het voor 100% jezelf zijn.

Ben je nog zoekende? Wil jij ook tot jezelf komen? Wil jij de stem van jouw hart ook weer horen? Weet dat het mogelijk is, het is mij gelukt. Het is mijn geluk! Hoe, is dat wat ik met liefde met iedereen deel. Ik maak graag wat tijd voor jou vrij. Want ook jij mag net als ik weer vrij en blij zijn. De keuze daarvoor ligt volledig bij jou, de keuze is nu in jouw handen. Het is jouw leven, laat jij het aan je voorbijgaan of ga je het vanaf nu ook weer zelf leiden en leven? Wanneer je voor het laatste kiest help ik je daar natuurlijk graag bij.

Leef jij jouw leven met alle liefde die nodig is, dan help ik jou Met alle liefde!

Een liefdevolle groet, Sonja

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: info@dehofvanhetheden.nl ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!