

DE HOF VAN HET HEDEN



Nieuwsbrief: no. 12, december 2013

“Waarom we zelf verantwoordelijk zijn en eigen keuzes mogen maken”

Een totaal andere nieuwsbrief dan gebruikelijk. Geschreven op zondag, die start met een mooie zonnig begin van de dag, na een heerlijke avond met familie in het kader van de Sinterklaasviering. Bij het zien van de berichten op Facebook, komt daar zelfs met de aanwezigheid van het zonnetje, een kleine schaduw over. Paul Walker is gisteren bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Voor de vele “Fast and the Furious” liefhebbers, zal dit een shock zijn, evenals voor de familie en vrienden van de acteur. Maar ook voor de familie en vrienden van zijn vriend Roger Rodas, die de auto bestuurde. De onderstaande foto en het stukje daarnaast geeft aan hoe de beide mannen elkaar hebben ontmoet. Voor de volledigheid is de link toegevoegd. <http://www.just Jared.com/2013/12/01/paul-walker-died-alongside-former-racer-roger-rodas/>



“Roger was the CEO of the company [Always Evolving](#), a car customization shop. The charity event for Reach Out Worldwide was being held at the company’s headquarters in Santa Clarita that afternoon when he went for a drive with Paul in a Porsche Carrera GT, which happens to be one of Roger’s favorite cars. Both of them [died in the crash](#) after the car exploded into flames. The friends had met when they raced cars together at the Pirelli World Challenge series years ago.”

Wanneer je ziet, dat de beide heren net een liefdadigheidsevenement voor **Reach Out Worldwide** hebben bijgewoond, dan is het natuurlijk extra verdrietig. Want, hoe is het mogelijk dat iemand die zich zo inzet voor een organisatie die een helpende hand biedt aan iedereen die het nodig heeft, zelf het leven laat, op het moment wanneer hij net een daarvoor gehouden event heeft bezocht? Was dit onderdeel van Gods plan?

“ROWW operates on the philosophy that by making a difference in just one person's life, the world has been changed for the better”. Ja, een mooie filosofie en natuurlijk is het goed, dat er instanties zijn, die zich inzetten voor het welzijn van de mens, het welbevinden van de mens. Toch start deze nog steeds met het maken van eigen keuzes en daarmee ook van eigen verantwoordelijkheid. Waar start deze keuze?

In mijn eerste boek: Leven Leren Herinneren Weten, heb ik mogen schrijven dat ieder mens, zijn eigen leven kiest. Een eigen keuze, een grote verantwoordelijkheid, een groot goed. Want God heeft ons uit onvoorwaardelijke liefde, een eigen wil gegeven. Een eigen wil om keuzes te maken, over de wijze waarop we ons leven leiden. Een leven waar we iedere dag opnieuw keuzes mogen maken. Ongeacht wie we zijn of wat onze achtergrond is. Keuzes, die ervoor zorgen, dat we ons leven op de meest volwaardige manier kunnen leven. Keuzes, die ervoor zorgen, dat we dat uit het leven kunnen en mogen halen wat mogelijk is. Een keuze die leidt tot "het weten".

Natuurlijk zijn er mensen die keuzes maken die voor henzelf goed zijn. Maar ook keuzes die op het eerste gezicht perfect lijken. Acteurs, zangers, sporthelden, kunstenaars, mensen die dagelijks in het nieuws zijn of waarover de media wereldwijd schrijft. Dat juist deze mensen hierdoor een voorbeeldfunctie hebben, weet ook iedereen. Want hoeveel mensen zijn er niet die hun idool willen nadoen. Net zo goed willen zijn als.....? Maar hoeveel mensen beseffen er werkelijk dat zij zelf ook een eigen identiteit hebben? Zij zelf ook hun leven hebben uitgekozen, op het moment dat God hen daarvoor de keuze liet?

Een eigen keuze, een eigen identiteit en daarmee verweven talent. Iets, waarin jij als uniek individu goed bent. Een talent, waarmee jij jezelf helpt en mogelijk zelfs veel meer mensen kunt helpen, die op de één of andere manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Goed voor jezelf zorgen en van jezelf houden, is en blijft het meest belangrijke. Want hoe kun je er voor een ander zijn, wanneer je dingen doet, die jou maar daarnaast ieder ander die jou als voorbeeld ziet, schade berokkenen? En wanneer ervaar je dit als mens zelf als schade? Wanneer je ziek wordt, doordat je grenzen overschreden hebt of zelfs erger dan dat, de dood in de ogen kijkt?

Dan zou de dood bijna een verlossing zijn? Of kun je op het randje nog net de keuze maken om het tij te keren? Voor alle mensen die een ziekte of ongeval overleven, genezen, verder gaan, zullen de keuzes die zij vervolgens maken, voornamelijk keuzes zijn vanuit liefde. Liefde voor het leven, liefde voor henzelf, liefde voor hun dierbaren. Onvoorwaardelijke liefde wel te verstaan. Dat wat nodig is, om zonder zorgen, te kunnen zijn. Dat wat nodig is, om blij en gelukkig te zijn. Onvoorwaardelijk, omdat je blij bent met wie je zelf bent. Jezelf zijn, het leven optimaal leven, de ware essentie van het leven. Ik eindig deze brief met een citaat uit de eerder genoemde bron:

"We send our continued thoughts and prayers to both **Paul** and **Roger's** families during this difficult time." Daarbij de toevoeging: en iedereen die een dierbare verloren heeft.

De Hof van het Heden

Voor

Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Contact

Email: info@dehofvanhetheden.nl ~ Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59