

Boek 26. Ik heb mezelf opnieuw (uit)gevonden!

Ja, dat is de enige omschrijving die ik er nu aan kan geven, omdat het in wezen zo is en er geen mens is die het tegendeel kan bewijzen. Ik heb mijn leven rigoreus omgegooid en heb daardoor ontdekt dat er veel meer mogelijkheden zijn om in liefde, geluk en gezondheid te leven, dan ik ooit maar had kunnen bedenken. Ja, bedenken of zal ik zeggen verzinnen, omdat het leven meer is dan denken alleen. Woorden, klanken, welke in het leven van de mens, ongeacht hoe en op welke wijze deze tot ons komen, in mijn persoonlijk verhaal dat heeft gerealiseerd wat geen mens, geen dokter of “specialist” voor mij in persoon had kunnen betekenen. We zijn als mens allemaal de specialist van ons eigen leven, wanneer we daarbij in gebed gaan en daar weer op vertrouwen zal de wereld werkelijk de wereld zijn zoals God deze voorzag, sterker nog, zoals het ons voorgesteld is, “getoond”. Wij, jij, ik maar ook ieder ander, die zelf besluit. Maar wie doet dat nog, wie besluit er nog iets te doen zonder zeker te weten wat het vervolg en dus ook de volgende stap zal zijn. In een vakantiesituatie, laten we dat wat de dag brengt ons leven bepalen. Ons persoonlijk leven, waarin ieder voor zich zelf zal kunnen en mogen bepalen wat werkt. Want dat het zo is dat alleen wanneer iets werkt er een positieve uitkomst is, je je als mens dan ook werkelijk kunt voorstellen wat past en je weer weet welke weg de juiste was, is wat iedereen in wezen zelf weer mag ontdekken. We mogen alles zelf weer gaan ontdekken, omdat God geen enkel mens heeft aangesteld om te heersen over de ander. Geen mens, geen land, geen deel van de wereld of iets wat zich op enig moment uitlaat om te beslissen over alles wat leeft en in leven is, want de mens is heel en al sterker nog elk kind met het brandend lampje in zijn of haar hart weet dat.

“Elk kind dat wordt geboren, krijgt van de goede fee, diep binnen in haar hartje, een brandend lampje mee.

Dat is het licht van binnen en wie het heeft geblust, die kan geen weg meer vinden, geen blijdschap en geen rust.

Nu hoop ik dat je altijd, al word je nog zo oud, al heb je nog zo'n zorgen, je lampje brandende houdt.”

Het is mijn taak, om ieder mens weer kennis te laten maken met het lampje in zijn of haar hart en dit brandende te houden. Door de komst van geld, zijn macht en middelen beschikbaar, die God op geen enkele wijze verantwoord acht. Daarom is het goed voor jezelf zorgen, daarbij gezond te eten en te bewegen van levensbelang. Met Gods hulp door Jezus mogen we allemaal weer onszelf zijn, het lampje van ons geweten weer herkennen.

~

Every child that is born, gets from te good fairy, deep inside her heart, a burning light of his conscience.

That is the light within, and who put it out, can't find a way, no joy and no rest.

Now I hope you always, even if you get so old, even if you have so many worries, keep your light on.

It is my job, to introduce each person to the light in his of her heart, so it stays on. With the advent of money, power and resources came available and God does not consider that responsible in any way. Therefore it is good to take care of yourself first and by eating healthy and exercising vital. With Gods help through Jesus we can all be ourselves and better recognize the light of our conscience again.

Inhoudsopgave:

Tekst Cover, Spreuk en de Inhoudsopgave	Pagina 1 - 3
Gedicht. <i>Ik heb mezelf opnieuw (uit)gevonden!</i>	Pagina 4 - 6
<i>Voorwoord</i>	Pagina 7 - 14
<i>Vrede op aarde!</i>	Pagina 15 - 15
	Pagina 16 - 17
<i>Zelf Leven ~ Zelf Zijn!.</i>	Pagina 18 - 18
	Pagina 19 - 20
<i>Zo mag het zijn!</i>	Pagina 21 - 21

Nawoord!

ISBN/EAN : niet van toepassing

© 2020 'Ik heb mezelf opnieuw (uit)gevonden!'

Sonja Ulrich

Wederom een mooi geschenk van God en Moeder Natuur!

www.dehofvanhetheden.nl

Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden!

(Met dank aan God, door Jezus, mijn lief Ulrich en alle andere helpers!)

Jezelf (uit)vinden en dat zelfs opnieuw, het lijkt iets uit een tv-serie of een real life spektakel of soap, verre van normaal. Wanneer je echter zelf geconfronteerd wordt met jouw gebreken, dan kun je ervoor gaan of het laten, teatraal.

Door ziekenhuizen, artsen en al wat de zorg ons te bieden heeft, hebben we aangenomen dat het normaal is, ziek zijn. Wanneer we de geschiedenisboeken erop nazoeken weten we dat er medicijnmannen bestonden, er tijdens oorlogen noodhospitals werden opgezet, verder leefde de mens, door elke dag te doen wat nodig was, geen aandoening som met een ongelukje of gebrek aan goede voeding, vocht, enige pijn.

Vanaf het moment waarop men geld en waardemiddelen als basis voor het leven is gaan gebruiken ging het falikant mis. De één na de ander werd ziek, zag zo een uitvlucht uit het “dagelijks” leven, omdat dit niet dagelijks maar volgens de planning en al wat daarmee in cijfers, vol controleerbaar is.

Geen werk, geen betalingen, dus ook geen belasting en al wat er voor moois gecreëerd is, om de mens elke dag te vermaken. Te vermaken en of bezig te houden, met alles behalve zichzelf, want stel dat jij weet hoe het werkt, volgt het staken.

Nu staakt de mens veelal wanneer hij of zij te weinig salaris krijgt, er te veel druk op hem of haar wordt gelegd, komt. Wanneer we weer zelf gaan doen wat past en hoort, kunnen we elkaar helpen, dat doen wat nodig is, zelfstandig of toch liever onder druk en dwang, geen zeggenschap, je verstomt.

Ja, de mens die in wezen liefde is, gepassioneerd, creatief en noem nog maar eens een aantal kenmerken, liefst wel netjes. Deze mens zal overal de humor van inzien en weten hoe het tij gekeerd kan worden voor ons, gezond met binnenpretjes.

Het leven is een mooie bezigheid, soms ook serieus en iets waar we alle tijd en ruimte in moeten steken zolang het lukt. Wil jij liever heel je leven met een halsband omlopen, je horloge, de klok brengt stress en onrust met zich mee, waardoor creativiteit naar de achtergrond verdwijnt, en jij vaak ook, tot je bezwijkt aan alles wat moet, jezelf onderdrukt.

We doen het allemaal zelf, we laten het maar toe en gaan elke dag door in de ratrace, met 't hoogtepunt, weekend, vakantie. Het rare is dat de meeste mensen dood gaan wanneer ze vrij zijn, verlost van de druk, je pensioengerechtigde leeftijd is al geen vooruitzicht meer, geld is verdampt, zonder de garantie.

Willen we werkelijk weer gaan leven en doen wat goed voelt voor een ieder die en al wat in leven is en het recht ook heeft. Start dan met je eigen leven invulling geven, ben er voor elkaar en iedereen die jou echt nodig heeft, zorg dat je leeft.

Er is geen mens die over het leven van de ander mag beslissen, dat heet oordeel, iets wat God voor niemand wenst. Laat jij je echter van jouw geboorterecht afleiden, dan mag je dat vanaf maart in delen van de wereld deels nog, begrensd.

Ulrich en ik hebben beide best wat gebreken gehad en ziekenhuizen bezocht, inclusief operatie, foto's en beelden.

Toch zijn we er bijna altijd weer op eigen kracht met behulp van God bovenop gekomen, als Jezus, kinderen die speelden.

We hebben wellicht niet alles volgens de “gestelde regels en normen” gedaan in leven wat we vanaf onze geboorte leven. Dat we één ding zeker weten, is dat het geluk niet zit in de materie of geld, maar wel het vrij zijn, lief te hebben, geven.

Ik ben sinds maart 2008 thuis en ben mezelf blijven ontwikkelen met cursussen en opleidingen, ook in persoon. Wie mij in de afgelopen jaren wat minder gezien heeft weet dat ik voorheen iets meer volume had, niet minder schoon.

Want de schoonheid zit van binnen, ja zo is het, mag het zijn. Door alle toevoegingen die ik tot me nam, volgde ook de pijn.

Pijn door toevoegingen, in eten, drinken maar daarbij ook zeker door het steeds weer een stukje over mijn grenzen gaan. Toegeven is een beter woord in dit geval, je geeft toe aan wat de ander wenst, waardoor je leefritme stopt, weg bestaan.

De vrouw die voor haar man kiest, er voor hem te willen zijn in goede, maar ook zeker tijdens alle minder mooie tijden. Deze vrouw zet zichzelf opzij, neemt genoeg met dat wat er overblijft, ik ben al snel tevreden, weet mezelf te verblijden.

Door het dagelijks schrijven krijg ik rust, evenals door voor 100% bezig te zijn met alles wat ik doe, inclusief ademhalen. Dit laatste omdat ook ik in 2009 na het overlijden van mijn moeder zag dat het anders moest, ik aan mezelf moest gaan werken, niet langer in de slachtofferrol, opnieuw verdwalen.

Voorwoord!

Ja, dat was 2009 en inmiddels zijn we alweer 11 jaar later en heel veel boeken, gedichten en blogverhalen verder. Een aantal keer flink van het pad geweest, maar ik ben er weer. Heb heel veel geleerd onderweg. Dankbaar voor alle lessen en mensen die ik op mijn pad tegengekomen ben, wat zij mij brachten. En daarbij voor de steun van God door Jezus, waardoor ik altijd de rust weer terugvind. Ja de rust om in alles wat er volgt het goede te zien en er op die wijze ook mee om te gaan, er het beste van te maken. Maar nu is de tijd gekomen om zelf weer stappen te zetten. Stappen die mij maar ook ieder ander kunnen helpen in deze tijd. Stappen die nodig zijn, met dat wat ik doen mag en ook kan, zolang ik de Zon aan mijn zijde heb, deze kan laten stralen zoals het bedoeld is. Want we hebben echt wel wat meer zonnertjes nodig, om “goed uit de verf” te komen. En de burens, plus alle mensen die echte zoonanbidders zijn, zijn er dan ook meteen mee geholpen. FLY, First Love Yourself, daar ga ik voor, ben al goed op weg. De laatste hindernissen overbruggen, zodat we weer vooruit kunnen, de toekomst zien.

Elke dag voldoende inspiratie om te doen wat past. Past en goed voelt, omdat dit is wat nodig is en waar ik vol op mag vertrouwen. Doen wat past en goed voelt, omdat God de leiding nu in handen heeft en wat van waarde is, zal weer volgens plan gaan. Volgens de plannen die Hij mij toonde toen ik aan mijn levensreis gestart ben. De Gezonde Wereld en al wat daarbij hoort. Inclusief de mensen die ik in de afgelopen jaren om me heen verzameld heb. Ja, verzameld of opgedaan door me met hen te verbinden of doordat zij verbinding met mij zochten. Hoe het ook zij, God geeft ons allen een Zonnige mooie toekomst, hij nodigt ons vol liefde uit om mee te gaan.

Want het leven op deze mooie planeet, kent nog zoveel mogelijkheden. Het leven op deze aarde, heeft ons heel veel te bieden zodat er van opgeven geen sprake is. Deze afgelopen "rustperiode" mij weer in mijn element plaatste, maar ook de aarde in staat stelde om heel veel op eigen kracht te herstellen en daarbij iedereen die en al wat leeft. Hoe mooi is het dat dit ook gewoon kan. "Niet morgen maar nu!" Alles gaat en loopt vanzelf volgens de natuurlijke liefdevol geregiseerde planning. Want het leven heeft zoveel te bieden, het leven geeft ons meer dan wie of wat maar ook kan bedenken. En er voor de volle 100% voor gaan, is wat mij in de afgelopen jaren meer geholpen heeft dan ik me ooit voor had kunnen stellen. Ja, voor de volle 100% leven, elke dag opnieuw, elke nieuwe dag met behulp van Onze Lieve Heer. Ik zou het ook niet anders willen.

En het blijft het delen waard. Vanaf het moment waarop ik Jezus als mijn redder heb aangenomen, zijn er letterlijk deuren open gegaan, een aantal gesloten, dat wat nu weer pas zat zich vanzelf aandienen. Omdat alles in de vooruitgang zit, alles letterlijk een nieuwe kans mag krijgen. Iedereen die en al wat leeft als mooie nieuwe versie van zichzelf. Hoe mooi is dat, nieuwe kansen die zich elke dag voordoen, we er alleen maar gehoor aan hoeven geven. God voorziet ons werkelijk in alles wat nodig is en ik mag daar gewoon in meegaan. Iedereen die bereid is om inzet te tonen kan aan de slag. Kan dat doen waar nu behoefte toe is. Voorbij de angst verder met dat wat toekomst heeft. Gezond leven, alles aanpakken wat voorhanden is en daarbij elke dag op een rustige wijze afsluiten. Van -10 naar +10, de temperatuurschommelingen die steeds vaker aan de orde zijn, tonen ons wat er allemaal mogelijk is. De hoge pieken en dalen zijn onderdeel van onze natuur geworden en zo te horen varen de vogeltjes er op dit moment zelfs wel bij.

Wanneer Ulrich en ik 's avonds wandelen vergezellen zij ons en voorzien zij ons allemaal op eigen wijze met een serenade die niet ingestudeerd of aangeleerd is, maar vol vanuit hun eigen zijn komt. Ja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en de vrijheid die de vogels en al wat kruipt, zwemt, springt of vliegt heeft, die mogen wij allemaal weer als onderdeel van onze natuur aannemen. Wij mogen van de natuur gaan leren wat goed is. Van de planten, bomen, struiken en de bloemetjes en de bijtjes. We kunnen het ook, dat hebben de afgelopen jaren mij geleerd. Wanneer ik er maar voor kies om me niet groter of kleiner voor te doen dan ik ben. Me niet groter of kleiner te houden dan ik ben. Door gewoon mijn plek en plaats in het geheel in te nemen, zal ik dat kunnen doen en dat mogen doen wat aanspraak daarop maakt. Al wat aanspraak maakt en in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar eigen pad volledig te lopen met een ieder die hem of haar vergezeld.

Want lieve mensen we hebben onszelf jarenlang tekort gedaan en zijn meegegaan in het riedeltje wat we in ons hoofd hebben bedacht, de woorden die ons heel ver van onszelf hebben verwijderd. En alleen daardoor zijn we nu in een heuse crisis terechtgekomen. En vanaf nu mag het anders, vanaf nu mogen we allemaal weer groeien en vooruit, doen wat past en in wezen geen ander kan schaden, omdat we Liefdevol Leven en Liefdevol Zijn. Onszelf Zijn, dit blijft de boodschap die ik elke keer opnieuw hoor, die ik binnenkrijg en waar ik nu gehoor aan geef, omdat ik dit met heel mijn hart en ziel wil en iedereen die en al wat in leven is nu meer dan ooit toewens. Het is nu klaar met alle negativiteit, het is klaar met alle doemdenken, we mogen verder, een nieuwe frisse start maken, geloven in dat wat de toekomst ons dankzij God door Jezus weer brengen mag. Ja, er is te veel verdriet op de wereld en dat is nu klaar.

Ja, ik geloof in het goede en dat is wat ik met iedereen die en al wat leeft en in leven is deel. En wil jij voor een ander scenario gaan, dan zeg ik bij deze veel plezier en veel geluk ermee, ik ga nu voor dat wat mij de toekomst geeft, dat wat mij en ieder ander helpt en ervoor zorgt dat we verder mogen en kunnen. Wat voor mij en iedereen die en al wat leeft geldt en zorgt, de positie behalen en de positie bepalen waarin ik wil zijn. De tijd en de tijdzone leven zoals deze voorbestemd is, waar ieder van ons met eigen inbreng dat mag creëren wat van werkelijke en wezenlijke waarde is. De waarde die iedereen die en al wat leeft weer zal mogen zien, voelen, ervaren en beleven. Omdat het leven leven, het leven ten volle leven, dat is waar de mensheid en moeder natuur bij gebaat is. Het is alsof alles wat er de afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden, nu God zij Dank gestopt is en alles wat nu weer toekomst heeft, door mag gaan op een wijze die geen van ons in zijn of haar dromen heeft kunnen voorstellen, hoe zouden we dit al kunnen weten?

Omdat al het oud zeer, al wat ooit eens tot lasten geleid heeft en al wat ooit een een belasting vormde, nu voor eens en altijd klaar is. We mogen weer ons eigen leven gaan leven. Wat ben ik U Dankbaar Lieve Heer, Wat ben ik u Dankbaar Lieve Jezus en daarbij alle helpers die vanuit liefde en licht dat gedaan hebben wat geen mens ooit had kunnen doen zonder deze liefdevolle begeleiding. Wat is het toch een voorrecht om te kunnen leven als mens en kind van God. En hoe bijzonder is het dat u ons met alles bijstaat, waardoor het leven weer kan worden wat nodig is om elke dag vol blijdschap te kunnen leven. Vol blijdschap en dat wat werkelijk weer van waarde is. De waarde vertegenwoordigt die in deze tijd voor een ieder die en al wat leeft geldt. De waarde die van toegevoegde waarde is, voor iedereen die en al wat leeft, omdat het leven weer is.

Ieder leven weer dat mag zijn wat God voorzag toen Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Ja, omdat God een vooruitziende blik had en iedereen die en al wat leeft een goed leven toewenste en dat nog altijd doet. Dankzij Jezus en velen die na hem heengegaan zijn is het Christusbewustzijn nu weer in bijna alle mensen geactiveerd. Het Christusbewustzijn, wat ertoe bijdraagt dat iedereen die en al wat in dit leven is, weer zal doen wat de meerwaarde kan zijn voor iedereen die al al wat naast hem of haar is. Iedereen die en al wat naast Jezus, God maar daarbij ook ieder ander is. De wereld mag weer van iedereen zijn, de wereld mag weer volledig zijn wat in de afgelopen eeuwen niet meer was. Zelfs zo ontbrak dat er steeds weer iets nieuws aandiende om de aarde op te schudden. En omdat de mensen die de verantwoordelijkheid behoren te nemen nu ook werkelijk iets doen, ontstaat er voor ieder van ons ruimte om ons eigen plekje in te nemen. In te nemen en te vormen, zoals het voor ons bestemd is en altijd zal mogen zijn.

Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn, ik schreef het al in mijn vorige boek, Dat dit de standaard mag worden en zal zijn daar heeft iedereen die en al wat leeft profijt van. Hoe en op welke wijze dit tot stand mag komen, bij een ieder binnen, dat is aan God en daar hoeft ik me in wezen op geen enkele wijze in te verdiepen. Ik mag weer leven, ik mag weer zijn, zijn met iedereen die en al wat mij lief is. God Dank wat ben ik blij dat ik iedereen die en al wat leeft lief heb, geen mens, dier of dat wat leeft en in leven is uitgezonderd. God Dank wat ben ik U en Jezus dankbaar dat u mij nooit heeft laten besmetten met het boosheidvirus. En hoewel ik dit tijdens het helpen van iemand die wel de boosheid in zijn of haar DNA had, heb gevoeld, wist ik en heb ik ook gezegd dat dit nooit de bedoeling is en dat ik daar heel erg van geschrokken ben, zelf(s) even kort in shock.

Dat dit zo moest zijn en ik dit ook heb mogen ervaren is wat ik nu begrijp Lieve Heer, want zonder deze ervaring, zonder deze pijn, die letterlijk onverteerbaar is, had ik nooit geweten wat dit met de mens doet. Ja wat dit voor de mens betekent die kwaad bloed in zijn of haar DNA heeft, door iets waar zijn of haar familie mee belast is. En bij deze zeg ik nu meteen dat ik er op vertrouw dat u iedereen vanaf nu weer verlost van al het kwade bloed wat in wezen is, wat in de mens of in wie of wat maar ook is, doordat dit geen enkele bijdrage levert aan het leven of in leven zijn van wie of wat maar ook. Er zijn geen voordelen te behalen aan kwaad bloed, evenals er geen voordelen te behalen zijn aan inname van bloed, middelen en dat wat U niet op natuurlijke wijze heeft laten ontstaan. En zelfs wanneer U het wel op natuurlijke wijze heeft laten ontstaan en groeien, wanneer er bij gebruik bekend is dat het mogelijk het DNA of de totale mens in wezen wijzigt, dan nog zal dit geen enkel effect meer op de mens mogen hebben en zal de mens dat ook weer zelf mogen zien. Ja zelf zien, zelf ervaren en zelf beleven, want iedereen kan hem of haar zeggen dat iets niet deugt, niet goed is of niet klopt, dit zelf zien, ervaren en beleven is voelen. En een gevoel wat niet is zal ertoe bijdragen dat deze mens ook de behoefte niet meer voelt. En een ieder die nog wel de behoefte heeft, dit uit gewoonte doet, zal op geen enkele wijze meer hinder ondervinden van. Dat wil zeggen, zal er zelf geen hinder meer van ondervinden en zal (er) ook op geen enkele wijze meer hinder door bij een ander veroorzaken.

Ja, bij zichzelf en bij de ander, want dat is ER, dat is Eigen Realiteit en Eén Realiteit, ER staat namelijk ook voor EMERGENCY ROOM. En het EIGENLIJKE REALISATIE, dat wat volgt wanneer de persoon bewust wordt, stopt of de behoefte niet meer als de enige eerste levensbehoefte gaat zien.

Want dat is vaak wat er gebeurt wanneer de mens die in nood is, de mens die iets tekort komt (of is gekomen) doet en als normaal beschouwt wanneer hij of zij verslaafd raakt aan. Drank, drugs, Rock and Roll, Sex en alle toevoegingen in eten, drinken en de suikers en zouten die op geen enkele wijze een bijdrage leveren aan dat wat van nature al zoveel goeds in zich heeft. Door bewust te leven, bewust te eten en alles wat je doet weer voor en met 100% aandacht te doen, zul je het voor 100% leven weer gaan ervaren. En wat wellicht nog vele malen belangrijker is, dan zul je de vreugde en de liefde weer gaan ervaren die met iedereen die en al wat leeft gedeeld kan worden. Waardoor je in de eerste plaats ieder ander naast jou en die met jou samenleeft helpt en in de tweede plaats doe je jezelf daar het allergrootste plezier mee. Want de mens die met jou samen is, de mens die met jou samenleeft en woont, maar ook ieder ander naast jou zal dan weer zelf op eigen kracht dat gaan voelen, zien, ervaren en beleven wat hem of haar ten goede komt. Sterker nog wat de hele wereld nu ten goede keert.

Omdat het leven in liefde, geluk en gezondheid dat is wat in wezen de wereld op dit moment, op het moment waarop we nog met velen midden in een crisis zitten, mogen ervaren. Morgen is het Bevrijdingsdag. Morgen vieren we dat we 75 jaar vrij zijn, wanneer deze dag dan de dag wordt waarop iedereen in wezen ook weer vrij is en mag zijn, dan heeft God door Jezus en alle mensen, dieren en al wat in leven en in de hemel is, de Hemel op Aarde gecreëerd die werkelijk zal kunnen en mogen zijn tot in lengte van dagen. Tot in lengte van dagen en zal het hier en nu alles zijn wat nodig is om te kunnen en mogen leven. In liefde te kunnen en mogen leven, zonder daar op enig moment bang voor te hoeven zijn, laat staan een angst voor te ontwikkelen. Angst is een slechte raadgever, de slechtste!

Wanneer ik nu terugdenk aan de woorden die mijn moeder altijd zei en velen met haar: “de mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest”. Ja mam, dat klopt, evenals dat we “wel alles mogen eten, maar niet alles moeten willen weten”, ook een standaard uitspraak die u regelmatig herhaalde. Omdat u vanuit uw hart sprak, nooit één kwaad woord over een ander had en letterlijk dankbaar was voor iedereen die en al wat in uw leven was. Dankbaar voor alles wat u had meegemaakt, omdat u zoals ik nu echt begrijp de lessen zag van al wat u meegemaakt heeft. En ook ik heb regelmatig gezegd, dat ik nergens spijt van heb, nergens spijt over heb, behalve van de dingen die ik onbewust deed waardoor er iemand geschaad is, ik. Onbewust, omdat ik me er toen niet bewust van was dat ik er iemand mee zou schaden, dat ik mezelf daar het hardst mee geschaad en beschadigd heb, is wat ik nu meer dan ooit weet. Omdat ik als mens, de mens die in wezen is, de mens die net als ieder ander de hoogste liefdeskracht van God in zich draagt, nu weer zeker weet dat het leven meer is dan dat wat wij zelf willen en verlangen, het leven uw bijdrage is aan de liefde.

Want alles is liefde, alles wat u ooit geschapen heeft is liefde en zal niets meer of minder dan liefde kunnen en mogen zijn en een ieder die denkt te weten, een ieder die iets afdoet aan uw woord, uw intentie en uw kracht is in wezen geen energie. Een ieder die en alles wat in wezen geen energie is maar een gedachte, zijn lege woorden, woorden zonder klank en zelfs zonder enige frequentie waardoor er geen weerklank, geen klankbord en geen wanklank meer kan zijn. Dank u Lieve Heer, Dank u God, Dank U Jezus, Ma, Pa, Pa, Ma en alle lieve mensen die met u zijn in de Hemel. De vrede die in wezen nu is zal tot in lengte van dagen mogen blijven voortduren, zal er in lengte van dagen voor iedereen die en al wat leeft weer zijn.

Vrede op aarde!

Ja, “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”, een deel uit de tekst van het gezang ter Ere van God, een waar lied. Elk mens, iedere persoon, ongeacht of deze wel of niet gelovig is zal weer beamen dat God er altijd voor hen is, dat Nu ziet.

Wanneer we zo vervreemd zijn geraakt van alles wat een bijdrage levert aan het positief in leven zijn, ja vanuit liefde. Wie anders kan er zo barmhartig zijn, zo compassievol, zo warm, zo kalm, terwijl zij u niet hoorde, het hart geriefde.

De toon die verspreid werd, werd de toon die werd gezet, vastgezet als waarheid, terwijl U wist dat dit geen waarheid is. Geen waarheid in waarheidsbevindingen, eigen onderzoek door schijnrealiteit te creëren, de Vaderlandse Geschiedenis.

Wie in het leven wat hij of zij leeft weer wakker wordt en dat doet waar een ieder bij gebaat is en ook echt baat bij heeft. Die mens zal vervolgd en achtervolgd worden, tenzij iedereen weer wakker is en op geen enkele wijze meer hinder beleeft.

We mogen met ons allen weer een leven in liefde, geluk en gezondheid gaan ervaren, JA, ons leven in het hier en nu. Los van alle kwade krachten en machten, voorgoed vrij van alles wat er ooit gespeeld heeft, al wat ooit was, de Déjà Vu.

God heeft en weet als geen ander wat Waarheid is en zal deze ook altijd beschermen, omdat hij voor recht is het echte recht. En al wie dit tegenspreekt of tegenwerkt die zal zijn of haar hoofd stoten, we gaan niet meer voor fictie maar voor alles wat het leven in het hier en nu te bieden heeft, niet nep, echt!

Wat ben ik U dankbaar God, wat kan ik nog meer zeggen dan dat ik uw nooit aflatende kracht mijn hele leven al heb mogen voelen, ervaren en beleven. In de tijd dat ik me daar niet volledig bewust van was, ben ik verdwaald, afgedwaald, heb ik fouten gemaakt. Gelukkig was u er altijd om mij weer op het rechte pad te krijgen. Dat ik dit pad samen met heel veel lieve mensen heb mogen bewandelen, daar blijf ik U eeuwig dankbaar voor, want het leven is het leven waard, elke dag.

Wanneer ik terugkijk, kan ik ook werkelijk zeggen dat ik blij ben met iedereen die en al wat op mijn pad gekomen is. Al(les) wat op mijn pad gekomen is, is en nog komen gaat, omdat ik daar ook dankzij U weer het volste vertrouwen in heb. Dat ik de afgelopen dagen weer volledig tot uw beschikking sta en ben, is iets waar ik nu nog blijer mee ben dan ooit tevoren. Omdat het leven wat u mij gegeven heeft, het leven wat u mi biedt zoveel meer in zich heeft dan het leven wat ieder ander en al wat anders dan u is mij zou kunnen bieden. Want u bent één met alles wat in leven is, U bent één met iedereen die en al wat vanuit de juiste intenties leeft. U bent één met deze aarde. De aarde die werkelijk weer volledig mag zijn zoals deze is. En wanneer ik daar een klein stukje aan bij mag dragen, zal ik dat ook zeker doen, elke dag waarop ik mijn ogen openen mag en dankbaar adem kan halen. Dankbaar omdat u mij de levensadem ingeblazen heeft, waardoor ik weet welke weg de ademtucht mag gaan. De adem die via de neus ingeblazen wordt zal dan ook nooit meer ingezet kunnen worden om de ander, ieder ander en al wat leeft mee te besmetten. De lucht is weer Uw lucht, de mensen, dieren en al wat leeft is weer Uw verdienste en zal op geen enkele wijze meer ondermijnd kunnen worden door wie of wat maar ook denkt te weten. Uw liefde is de hoogste liefde die wij als mens ooit maar ervaren.

Wanneer er een ander soort liefde gepreekt, aangeboden of verkocht wordt als de ware, zal elke door u via Jezus gegraveerde ziel inzien wat waar is en wat totale onzin is. Ja, sterker nog, iedereen die en al wat leeft is vanaf nu weer in staat om fictie van waarheid te onderscheiden, waardoor het leven letterlijk weer het leven wordt wat u de mensheid wil geven. Het eeuwig leven voor hen die welwillend zijn en elke dag de inzet tonen die nodig is om de wereld te laten draaien zoals deze draaien mag, zonder enige restrictie of beter gezegd beperking. Doordat de mens zichzelf in de afgelopen eeuwen al voldoende beperkt heeft. En iedereen die en al wat deze beperking in de hand gewerkt heeft, zal alleen weer vrij van schuld zijn wanneer hij of zij berouw toont, ieder mens en al wat leeft weer in volle vrijheid zal laten leven. Ja, het leven laten leven wat bij hen past en bij hen hoort. We mogen allemaal weer ons eigen leven gaan leven en doen dit nu ook.

Alle mensen, dieren en al wat op deze aarde leeft en is zal weer voor de volle 100% zijn of haar potentieel mogen ontdekken. Iedereen die en al wat in leven is zal weer voor 100% van waarde zijn. De toegevoegde waarde voor deze Hemel en Aarde met iedereen die en alles wat in leven is. Het leven leven en iedereen die er zelf voor kiest om het leven te laten, weer laten. Alleen door liefde te geven en alles te delen wat jij en de ander nodig hebt, kun je iedere dag zonder last zijn. Dan kun je iedere dag dat doen wat een grote bijdrage levert aan het leven van de ander, zul je zelfs de eigen energietank/accu/batterij bijvullen, waardoor al wat je weggeeft ook meteen op jouw account wordt bijgeschreven. Ja het Hemelse Betalingsysteem, waar iedereen die en al wat leeft mee verbonden is en blijft die dat doet wat zijn of haar hart hem of haar elke dag ingeeft. Elke dag waarin hij of zij zijn of haar eigen leven liefdevol leidt.

Zelf leven ~ Zelf zijn!

*Wanneer je zelf jouw leven leidt, ben je jezelf, elk moment.
Wanneer jij zelf jouw leven leidt, helpt God jou, zonder cent.*

*God geeft jou de energie om te doen wat past en waar een ieder die en al wat leeft belang en baat bij zal hebben.
Wederkerigheid zonder verwachtingspatroon, de natuur en alle levensvreugde zelf beleven, niets meer zomaar wegebben.*

*We weten vaak zo goed waardoor er fouten zijn gemaakt,
fouten zijn ontstaan en besluiten nu zonder fouten te zijn.
Elke dag waarop jij jouw leven leidt, in jouw eigen tijd, zul je ontdekken dat een fout een leermoment is, geen verder pijn.*

*Wanneer mensen echter een hele theorie willen ontwikkelen en benoemen met betrekking tot het dan onstane euvel.
Werkelijk waar, dan ontstaan de discussies, de debatten en wanneer dat zelfs niet werkt een noodverordening, gekeuvel.*

*Restrictie betekent beperking, daarnaast nog enkele technische betekenissen, jazerker in de moleculaire biologie.
Zie Restrictie-enzym en in de wiskunde, een beperking van een afbeelding tot een deelverzameling van haar domein, met andere woorden, we mogen iets wel leren maar kunnen geen examen doen, wel bevoegd tot, je hebt het in je, onder de knie.*

*We mogen ons leven weer leven, iedere dag een eindexamen.
Jij bepaalt hoe je het oppakt en of deze dag, de dag die je vandaag leeft, vanuit je hart en je ziel nog een vervolg zal mogen hebben of krijgen, waardoor jij zinvol leeft, jouw leven in het algemeen belang, als deel van het geheel maakt, amen.*

Ja, Amen zeggen, door elke dag te starten met gebed, gedurende de dag jouw energie goed inzetten en verdelen over dat wat nodig is en jouw 100% aandacht kan gebruiken, kortom weer doen wat van waarde is voor een ieder die en al wat leeft. Wanneer jij dit elke dag ook echt weer doet, zul je vrij van blokkades alles aan mogen pakken waar jij blij van wordt. Sterker nog zal dat wat je doet naast de voldoening die het je brengt ook nog jouw dagelijks brood opleveren. Want het leven is bedoeld om te kunnen leven. Het leven wat de mens leeft is bedoeld om alles eruit te halen wat erin zit en God helpt ieder mens daar iedere dag op geheel eigen wijze bij.

Geheel eigen wijze, doordat iedereen die en al wat leeft dit alleen op geheel eigen wijze kan en mag doen. En zou jij geneigd zijn om iets vergelijkbaar als of vergelijkbaar met de ander te doen dan ben jij zelf van toegevoegde waarde, dan ben jij de aanvulling die de ander nodig heeft en verdient. Dan kunnen jullie het samenspel vormen wat in de wereld nodig is, het samenspel waar heel veel mensen behoefte aan hebben en op zitten te wachten. Omdat niet iedereen meteen bekend is met dat wat hij of zij in zich heeft, zal er ook geduld moeten zijn. Ja, we zullen geduldig moeten zijn wanneer we dat willen doen wat God ons aanreikt en iedere dag opnieuw onze eigen creatieve maar vooral talenten op eigen vlak mogen ontdekken en gewaarworden, waardoor elke dag een les wordt en de leerschool van het leven is. En ik heb in mijn boekje leven leren herinneren weten geschreven dat ieder mens bij voorkeur een soort dagboek bij zou moeten houden, met name juffen en meesters, om de dag af te sluiten en volgende dag met een frisse start te beginnen zonder herinnering aan de vorige dag, maar wel opvolgend op de dag die geweest is en daardoor klaar. Doordat we steeds opnieuw beginnen, is de ring een feit.

Wanneer we elke dag als nieuwe kans zien en doen wat die dag past komt er afwisseling, leren we nieuwe dingen en zal alleen dat wat van waarde is ook waardevol kunnen zijn en wezen. Ik kies daar al jaren voor en wil die keuze met iedereen die dat wil delen. De enige ring die ik dagelijks doorloop is mijn bord met fruit, die eet ik dagelijks helemaal rond en al wat er verder op die dag plaats vindt, krijgt of heeft, is dat wat er mag zijn.

Dat wat er mag zijn, heeft plaatsgevonden, kreeg plaats en was er, doordat jij en ik daar op geheel eigen wijze toestemming voor of aan hebben gegeven. Ik geef alleen nog toestemming voor of aan dat wat God mij en ieder ander liefdevol gegeven heeft. Het leven leven waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is, omdat dit ervoor zorgt dat ik elke morgen na mijn gebed en mezelf te hebben begroet, met frisse moed kan starten en elke avond na het douchen, mijn gebed weer met een gerust hart kan gaan slapen. Het leven is zoveel eenvoudiger wanneer je start en eindigt met gebed, daardoor zul je gedurende de dag ook steeds meer in je eigen kracht kunnen staan en doen wat de dag weer mooi maakt, zo mooi als jij deze met behulp van God laat zijn en wezen. Omdat elke dag die God jou geeft jouw dag is, maak er een mooie dag van, waardoor jouw dagelijkse to do dag, een be done dag wordt en je aan het einde van de deze dag nog steeds de mens bent die jij verkoos te zijn ver voordat andere mensen, ieder ander of alles wat anders dan jij is, beslist of besluit over dat waar jij jouw leven door laat leiden. Want het leven in liefde, geluk en gezondheid is een leven waarin jij samen met God de voldoening en energie uithaalt die je als mens mag ontvangen om iedere dag in Liefde, Geluk maar bovenal in Volledige Gezondheid in kunt leven en zijn. Dit is jouw leven geniet ervan en neem elke zoals deze komt. De Zon schijnt dan een beetje extra voor jou, iedereen die en al wat is.

Zo mag het zijn!

Zo mag het zijn, zo mogen we ons leven leven, elke dag weer. Wanneer jij echter jouw leven laat bepalen door iets of iemand anders dan God de Vader, beleef je steeds oud zeer.

Oud zeer, dat wat wordt gepromoot en in elke tv-uitzending, in de kranten en de media dagelijks nog altijd wordt herhaald. Door daar volledig los van te zijn, het naast je te laten en alles wat jij kunt en mag doen nu jouw leven te leiden, niet vertaald.

Ja vertaald, want dat is wat er in jouw lichaam gebeurd is, dat is wat de bio chemicus heeft ontdekt, al sinds jaar en dag weet. Het bijzondere is, dat de techniek in al die eeuwen nog niet iets extra's heeft gebracht en bedacht, tenzij je dit vergeet.

Een genie, een wetenschapper en iedereen die en al wat volop bezig is om nieuwe dingen te bedenken, daarmee te werken. Zij zullen het allerbelangrijkst over het hoofd zien, het eigen leven leven, dat doen wat werkt, het weer zelf opmerken.

Opmerken of gewaarworden, dat wat opgesplitst de juiste waarde krijgt en daardoor ook werkelijk heeft, Ge bent waar. Jij bent evenals Jezus, het leven, het licht en de waarheid, door zelf jouw pad te bewandelen, zul je zijn, geen ja maar.

We weten het allemaal zo goed doordat het ons verteld wordt, in wezen opgedragen en daardoor zijn we geprogrammeerd. God heeft een ander beeld van deze aarde, dat is wat hij mij getoond heeft, USB, hoe mooi is het dat het werkt, geleerd.

Dank u Lieve God, dank U wel voor al Uw geduld en tijd. Ik ben en blijf Uw eigen kleine meid. So be it!