

Boek 29. Het Koninkrijk der Mensenrechten!

Een heel ander boek dan alle boeken die ik eerder geschreven heb, wellicht het boek wat het meest overeenkomt met het boek: Leven, Leren, Herinneren, Weten. Het boek wat in wezen meer zegt dan wie of wat maar ook kan vertellen die vanuit medisch en met name ethisch gezien, zelfs vanuit statistisch financieel oogpunt kijkt. Want gek genoeg, totaal vanuit de losse pols geschreven, kan ik aangeven dat het verband, dat wat in wezen als doekje voor het bloeden zou moeten gelden, al sinds jaar en dag verkeerd wordt gebruikt. Verbanden leggen, verbindingen leggen en al wat in wezen een bijdrage levert aan wat energie is, zegt, doet, denkt maar ook laat, is wat door studies en alles wat wetenschappelijk maar ook bewijstechnisch gepresenteerd wordt, iets waar geen hout van klopt. Ja, geen hout, daarbij is ook meteen alles wat nu speelt omschreven en aangeduid. Hout leeft, dat is van waarde, evenals alles wat God ooit gemaakt en zelf gecreëerd heeft.

Alleen dat wat God gemaakt en gecreëerd heeft is van waarde en zal ook waardevast zijn, hoeveel moeite, initiatieven en acties er ook ondernomen worden, om dat wat leeft te ontwaarden. Omdat dat wat leeft, vanuit liefde ontstaan is, dat wat leeft vanuit een onlosmakelijke bron tot stand gekomen is, nu tot stilstand gebracht, waardoor er geen mens, dier of enig andere macht of kracht bestaat, die 't leven ooit teniet zal kunnen doen. De mens is, al wat leeft is en hoewel het er lang zo uitgezien heeft, dat er een mogelijkheid bestond om dit te wijzigen, is dit voor eens en voor altijd iets geworden wat onder geen beding bekrachtigd wordt. Hoeveel er ook wordt ingezet, hoeveel geld, macht en middelen er ook opgetrommeld worden, om dat wat God gecreëerd heeft, om zeep te helpen.

God heeft geen WiFi, God heeft de Rode Draad!

God heeft geen WiFi, God heeft de Rode Draad, de draad waarmee hij de wereld heeft geschapen en de wereld redt. Welk mens, welk bedrijf en welke organisatie er ook in de wereld geholpen wordt, om te doen wat mogelijk verandering brengt, zal vanzelf tot inzicht komen, los van tafel en bed.

Mensen die op dit moment scheiden, iets wat in het gezegde, vaak met de woorden van tafel en bed wordt geassocieerd. Deze mensen zullen zich keer op keer moeten bewijzen in hun relatie en naar zichzelf toe, evenals mensen die door watvoor reden ook, niet langer meer met een persoon door een deur heen kunnen, iedereen zal in vrede gaan leven, de les geleerd.

Waarom zou God het nog langer toestaan dat er oorlog wordt gevoerd, de mens, veelal kind, slachtoffer is van diepe pijn. Wanneer we daar tot in lengte van dagen mee door blijven gaan, zal er geen mens meer overblijven, heeft het leven leven geen enkele zin meer, stopt alles met leven, groot of klein.

Ooit zag ik een film Delivering Milo genaamd, dat was het moment waarop ik wist dat God elke creatie die klopt steunt. Mijn vraag tot hoever Hij zou gaan in het toestaan van al wat pijn veroorzaakt en oplevert, is lang onbeantwoord gebleven, maar nu is het punt toch echt bereikt, er hoeft niet meer te worden gehuild, geschreeuwd, geleden, onder druk gekreund.

Ja, door alle pijn en haat die in het verleden gebruikt is, werd, om meer pijn of haat te veroorzaken, te laten ontstaan. Waar ben je als mens mee bezig wanneer je daar plezier aan beleeft, voldoening door krijgt, de zin van is mij ontgaan?

Wetende dat er zoveel moois in de wereld is, er in wezen niets beters is, dan dat wat je hart echt verwarmd en liefde geeft. En Liefde de grootste kracht op aarde is, dat wat de mens tot iets groots en moois, inventiefs, maar daarbij ook unieks laat zijn, dat waar geen enkele techniek aan kan voldoen, doordat dit kil, koud en vaak zakelijk is, doordat het niet volledig leeft.

Iets wat leeft is, is in staat zich aan te passen, in te spelen op elke situatie, ieder moment waar dan ook, wanneer dit speelt. Dit zorgt ervoor dat er geen strijd is of hoeft te wezen, op geen enkel moment, omdat dit is wat ervoor zorgt dat de harmonie bewaard blijft, als basis geldt voor alles, zonder dat dit op enige wijze iets achterlaat wat zeurt, ettert en of verdeeld.

Verdeeld dat wat in wezen liefde is, een organisch spel van enerzijds lichtkrachten en anderzijds duistere machten. Wanneer we daar in meegaan, ontstaat er vanzelf een hevige strijd, goed tegen kwaad, maar ook pijn tegen de liefde, de vraag is en blijft en zal daardoor altijd zijn, hoe kunnen we dit omkeren, ten goede wel te verstaan, de energie verzachten.

Net nu in Nederland de hoogspanningsmasten en kabels die in de grond zijn geplaatst, samen met het 5G netwerk op grote schaal worden getest, gebruiksklaar gemaakt en uitgerold. Ach ja dat denkt men, degene die plannen maakt, daarbij dat de weerstand bij mensen die gezond leven weleens te hoog kan zijn, een virus zou hier verandering in aan kunnen brengen, verzwakt de energie, maar God wist beter, hij heeft de mens klaargemaakt voor de toekomst, deze heeft meestal geen ander nodig, al wat een andere agenda, doel en of bestemming heeft en dient, zich op voorhand gekeerd heeft naar het negatieve, heeft de reguliere zorg al reeds uitgehold.

Zoals ik al eerder aan mocht geven en schrijven, de aarde is gedraaid, de polen hebben de wisseling nu voor eens en altijd ingezet, ja echt waar voor de buitenstaander, ten goede gekeerd. Vooroordeel of zelfs toch wijs, door te generaliseren, heeft de negatieve macht een onjuiste inschatting gemaakt, waardoor het licht nu meer kracht heeft, zij luisterden naar hun hart, deden dat wat werkelijk van waarde was, hebben hun les wel geleerd.

De les die ieder mens mag leren, ja ieder mens, ook de mens die zich heeft laten programmeren of zichzelf nu dagelijks promoot. Eigen wijsheid is het woord wat meestal aan elkaar geschreven wordt, dat beide leiden tot hetzelfde resultaat, is wat een ieder die en al wat leeft zal ondervinden, geen mens meer in de goot.

God staat zoals ik eerder schreef weer aan het roer, als een ware kapitein loodst Hij al wie wil leven door de stille wateren heen. Ja, de stille wateren met diepe gronden, daar waar ons leven ooit ontstaan en gestart is, toen de mens nog wist, homogeen.

Al wie nu in leven is en de leer vanuit de boeken kent, dit door dagelijks studeren en onthouden uit zijn of haar hoofd weet. Deze zal in zijn of haar slaap door God worden gecorrigeerd, niet langer in het duister tastend door het leven gaan, maar ook zien en begrijpen wat nu Logica is, zowel wiskunde als filosofie, “Wat heb ik nu aan Algebra, nu ik voor de keuze sta”, kunst is van waarde voor een ieder die creatief is en nooit meer vergeet.

God helpt elk mens die vanuit zijn of haar hart leeft en dat doet wat werkelijk van waarde is voor en in het Algemeen Belang. Deze mensen zijn de voorlopers, de gidsen, de lichtwerkers, degene die het beste met een ieder voorhebben, maken zich op geen enkel moment meer zorgen over, zijn zonder angst, wetende dat God er is om hen te steunen, zij hebben een ieder en het leven lief, daarom kun je op hen bouwen, zij zijn niet bang.

Inhoudsopgave:

Tekst Cover,	Pagina	1
Gedicht: <i>God heeft geen WiFi, God heeft de Rode Draad!</i>	Pagina	2 - 4
Inhoudsopgave	Pagina	5 - 5
<i>Voorwoord</i>	Pagina	6 - 9
<i>Gods veiligheidsclausule voor al zijn kinderen!</i>	Pagina	10 - 12
	Pagina	13 - 21
<i>Vertrouw op het goede!</i>	Pagina	22 - 24
	Pagina	25 - 26
<i>Waarom zou je?</i>	Pagina	24 - 25
	Pagina	26 - 30
<i>Wanneer ons hart zuiver is!</i>	Pagina	31 - 33
	Pagina	34 - 39

ISBN/EAN : niet van toepassing

© 2020 'Het Koninkrijk der Mensenrechten'
Sonja Ulrich

www.dehofvanhetheden.nl

Gods wil en wens is dat iedereen die en al wat leeft zonder angst of zonder ook maar ergens bang voor te zijn, zijn of haar leven op een zo volwaardige wijze zal kunnen leven. Elk mens die daar een stokje voor steekt, elk mens die de ander pijn wil doen, zonder daar de gevolgen van denkt of weet te ondervinden, zal ook door God geholpen worden, inzicht mogen krijgen in het eigen handelen, het is nu genoeg. We mogen als mensheid vooruit, we mogen weer genieten van al wat Moeder Aarde, Moeder Natuur en Onze Vader, met velen met hen voor, ons in petto hebben, Een leven in Liefde, Geluk en Gezondheid leven. Alleen door het gekozen leven te vervolmaken zal de zegen daar zijn, zal God dat doen wat werkelijk, weer voor een ieder zo mag zijn, alles ten goede keren, zonder pijn, verdriet of angst kunnen leven, is wat Hij voorzag, toen de wereld nog eenvoudig was, zonder toevoegingen, die meer kwaad dan goed gedaan hebben, nu ze er zijn, zullen deze in aangepaste vorm waardevol worden en mogen blijven. Aangepast, doordat er met God heel veel kennis in de hemel is, kennis door de aanwezigheid van de energie van velen door de jaren, decennia en eeuwen heen. Dat tijd een onbegrensd begrip is geworden voor een ieder die en al wat zijn of haar leven volwaardig wil leven, mag ook weer ervaren worden, God geeft elk mens het voordeel van de twijfel. Het voordeel van de twijfel zal weer zonder verdere of serieuze gevolgen mogen zijn, voor een ieder die en al wat leeft. Voor een ieder die en al wat het beste voorheeft met een ieder die en al wat nu leeft en ook in leven is.

Er is geen mens die over het leven of de dood van de ander mag beslissen, omdat deze taak aan God voorbehouden is, aan God en het Goddelijke in de mens zelf en een ieder die of al wat zich boven deze functie, die in wezen Liefde is stelt, iedereen die het idee of de “intentie” of “gedachte” heeft, dat hij of zij zich boven God of het Goddelijke mag plaatsen, is in wezen degene die de verantwoording draagt. De verantwoording waar hij of zij zichzelf voor zal mogen of uiteindelijk moeten verklaren in het heden.

Verklaren ja, als een duidelijk standpunt hebben en dit uitspreken, dit delen en vertellen omdat dit nodig is in het hier en nu, op dit moment. Er zijn al veel te lang dingen verzwegen en zijn al veel te lang mensen geweest die om watvoor reden dan ook de waarheid en al wat ermee gepaard gaat onder de tafel hebben geschoven. En niet alleen onder de tafel maar op zoveel wijzen genegeerd hebben, dat het nu tijd wordt om het tegenovergestelde te doen, en ja daarom is het vanaf nu van belang dat er niets meer onder stoelen of banken gestoken wordt. Onder de tafel, onder stoelen of banken, het kan in wezen in de Nederlandse taal niet zonder huisraad. Je komt namelijk wel met iets op de proppen of uit de kast. Maar dat dit op een wijze zal moeten zijn met respect naar en voor de ander, naar en voor het anders zijn, denken, doen en laten van de ander, voor ieder ander, is juist in deze tijd van het allergrootste of van levensbelang, voor wat ademt en in leven is.

Voor een ieder die en al wat ademt, daarom juist in deze tijd van belang of in wezen noodzaak. De mens heeft zijn of haar adem, dat wat hij of zij in wezen altijd al nodig heeft gehad om te kunnen leven verkocht en overgelaten aan hen die daar op een niet mis te verstane wijze gebruik en of misbruik van hebben gemaakt. Voeg daar nog wat elementen aan toe en je hebt het perfecte “genocide scenario”. Ja, het scenario wat in wezen in bijna ieder mens deels aanwezig is, tenzij de mens afstand neemt van, zich losmaakt van, dat wat op geen enkele wijze nog van waarde is of zal kunnen zijn in het hier en nu. Simpelweg afgerond, doordat het termijn waarbinnen dit voelbaar was volledig is verdwenen. En zoals ik in mijn vorige boek schreef, zonder op enig moment met iets of door iets belast te worden wat niet vanuit onvoorwaardelijke liefde ontstaan is. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde in plaats vanuit noodzaak. De mens die iets doet vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, doet iets vanuit wederkerigheid, zonder zich daarvoor en daardoor verplicht te voelen. God helpt ons allen daardoorheen. God helpt iedereen.

Ook nu kan ik net als in het voorgaande boek zeggen, dat God werkelijk iedereen die en al wat in leven is helpt, ongeacht de fouten die hij of zij gemaakt heeft. Ja ongeacht al wat hem of haar overkomen is, waar hij of zij door welke reden dan ook in beland is. Omdat God weet dat elk mens diep van binnen iedereen de kans wil geven om te slagen, iedereen de kans wil geven om zijn of haar leven te vervolmaken, hoe en op welke wijze de mens die we de kans willen bieden daar ook voor gaat en of kiest. God weet alleen of deze keuze bewust of onbewust is. God is de enige die weet of de persoon een dubbele agenda heeft en hieruit handelt.

En God zij Dank hoeven wij op geen enkel moment, hoeft de mens op geen enkel moment te beslissen of beoordelen of de persoon die iets doet, denkt, zegt of laat, iets gedaan, gedacht, gezegd of gelaten heeft, dit vanuit Liefde of vanuit zijn of haar dubbele agenda gedaan heeft. Alleen de mens die vanuit zijn of haar hart leeft zal met zichzelf kunnen leven. Alleen de mens die vanuit het hart leeft en daar vanuit doet, denkt, zegt of laat, kan en mag verder en krijgt daarbij alle hulp die nodig is. De ander, de persoon die niet vanuit het hart maar vanuit een andere intentie handelt, gaat over. Zal in Liefde overgaan naar de volgende fase, de volgende dimensie, waar deze ook zal mogen zijn. En het is op geen enkel moment aan ons als mens om hierover te beslissen. Het is op geen enkel moment aan ons om te besluiten deze eigen keuze, die of vanuit het hart of vanuit de dubbele agenda komt, in de weg te staan. Terwijl ik dit schrijf verbaasd het me meteen. Terwijl ik dit schrijf, vraag ik me meteen af, hoe, wie en wat zorgt er dan voor dat iets rechtvaardig, iets verantwoord of in wezen ethisch is? Vanuit het hart kun je daar namelijk nooit een oordeel over vellen omdat God degene is die daar het bestuursrecht over heeft. Zou dit de reden zijn waarom de Grondwet on hold is gezet en de noodwet of spoedwet nu van kracht is? Ik weet het even niet, wat ik wel weet is dat de meubels waar iets onder gestoken of onder geschoven werd benoemd zijn in het woordenboek.

Woordenboek of in feite het boek waarin spreekwoorden en gezegden omschreven en verklaard werden in 1914. Het jaar waarin de 1^e wereldoorlog uitbrak. Daarom zeg ik nu ook meteen dat ik geen uitspraak doe waarom de Grondwet, de Noodwet of de Spoedwet wel of niet goed is, zijn voor de mens. Dat er iets ontbrak aan de rechtsstaat, de wijze waarop het land geleid werd en of bestuurd werd, is wel iets wat steeds meer naar voren komt. Is iets wat steeds duidelijker in beeld komt, doordat mensen van links naar rechts hopen in hun oordeel en mening of het in wezen op het verkeerde been zetten van een ieder, helemaal nu de mens zich niet kan vinden in de maatregelen die getroffen worden in deze tijd. In deze tijd, maar of dit ook 't Heden is, dat betwijfel ik.

Ook dit is aan God, omdat alles in de wereld draait op Zijn tijd en wie daar op enig moment aan wil tornen, daar op enig moment op eigen initiatief iets aan wil of gaat wijzigen draagt daar de verantwoording voor. God zal ook deze persoon via en door Jezus in alle dagen bijstaan. Want alleen God kan de mens door Jezus en met de Onvoorwaardelijke Liefde van Jezus te allen tijde bijstaan. Jezus is Gods Liefde en iedereen die en al wat Zijn hulp nodig heeft, zal deze te zijner tijd ontvangen. Iedereen die en al wat in het hier en nu, maar ook op enig moment in leven is, God weet exact waar en wanneer en de mens die denkt dit te weten, heeft het nakijken. Die mens was te laat en zal in wezen alleen met Gods hulp nog vooruit kunnen. Ja, nogmaals met Gods hulp door Jezus. Omdat Gods hulp door Jezus voor een ieder die en voor al wat leeft te allen tijde aanwezig is en ook zal blijven. God laat geen enkel kind, geen mens die Hij liefheeft afglijden naar de andere zijde, zonder daar zelf voor in te staan. God staat werkelijk voor iedereen die en al wat leeft in en verleent de hulp die nodig is zodat of opdat wij allen in het licht kunnen wandelen om met hem te zijn, ja om samen met Hem als Vader en Jezus als zijn eniggeboren Zoon in Liefde te kunnen zijn. Wat is het toch mooi dat God deze clausule voor iedereen die en al wat leeft regelde.

Gods veiligheidsclausule voor al zijn kinderen!

God heeft de mens die leeft, ademt en dat doet wat bij hem of haar past een hele grote zekerheid in leven meegegeven. Doordat Hij in Jezus zag en voelde hoeveel pijn je als mens kunt lijden, was Hij van mening dat dit anders kon, door liefde geven.

Mensen worden geboren met een doel, met een missie en hebben ieder op zich maar ook gezamenlijk een speciale bestemming. Iedereen die en al wat daar op enig moment voor ingezet wordt om deze bestemming anders of elders te laten zijn, zal moeten werken, daardoor weten en herkennen, ja erkent de remming.

Omdat de remming voortkomt uit iets wat de mens heeft ingezet om water wat van nature goed, juist is, te stoppen, stil te laten. Stille wateren diepe gronden, wanneer de mens het zwijgen wordt opgelegd, door hem of haar het spreekrecht af te nemen, dan zal de waarheid nooit verkondigd worden, niet over praten.

Maar God weet inmiddels dat er veel achter gesloten deuren plaatsvindt en nog vele malen meer wordt verdonkeremaand. God zij dank heeft Hij hier geen bewijs voor nodig en is de persoon die zich ermee bezighoudt, er iets mee te maken heeft, zijn of haar eigen rechter, doordat de rode draadverbinding even onder druk komt te staan, terwijl deze mens zich veilig waant.

Maar er is geen mens die boven God staat, hoeveel er ook op zijn of haar bankrekening staat, Zijn kinderen zijn allen gelijk. Om nog maar weer even terug te komen op het water, zelfs de mensen die aan het water wonen, voor, op of achter de dijk.

Zoals je weet is Nederland het waterland bij uitstek, daarbij inventief in zake al wat water aangaat, van o.a. de waterwerken.

Dan zou je denken dat alles al bekend is, de werking, de voors en tegens maar ook zeker dat wat werkt, de heilige watermerken.

Water om te drinken, je mee te wassen, maar ook dat wat als merk op papier of enige ander materiaal wordt weergegeven. God heeft ons allen uniek gemaakt, we zijn niet in te wisselen of in te ruilen, met watermerk, een eigen blauwdruk, onuitwisbaar en zeker op geen enkele wijze te kopiëren, Hij is Het, ONS leven.

Hoeveel of hoe vaak we iets ook doen, waardoor het een gewoonte is of lijkt te zijn in de ogen van de ander, een leek. Wanneer de controle dag en nacht doorgaat, men alles denkt te weten en te kennen van de ander, is alles anders dan zo bleek.

We kennen onszelf niet eens, alleen God kent ons en weet waar we toe in staat zijn, Hij heeft ons per slot van rekening gemaakt. En iedereen die nog het idee of de intentie heeft om dit te willen namaken of te creëren, die zal beseffen dat dit onmogelijk is, God heeft het alleenrecht, wij zijn Zijn Copyright, ja, ontwaakt.

Ieder mens die in zijn of haar leven een deel van zichzelf aan of voor de ander geeft, die is daar altijd verantwoordelijk voor. Verhoudingsgewijs is het daarom op geen enkele wijze van toepassing om een deel van jezelf aan een ander te geven, zonder dat je daar zelf in levende lijve getuige van bent, jij, door.

Ja jij, En elk mens, dier en al wat op deze aarde leeft, is en getuige mag zijn van al wat God ooit geschapen heeft, creëert. God heeft jou als geen ander gemaakt, omdat Hij op die wijze met ieder van ons verbonden is, zonder WiFi, en dagelijks leert.

Wie zijn alleenrecht probeert te kopiëren, op enige wijze nabootst of zoals de techniek toont, print of anderzijds vormt. Diegene zal door het stof gaan, kruipt in de huid van, hervormd.

Hij of zij her- of vervormd de ander, loopt zelf in de eigen val. Want God staat het nooit toe dat er iets buiten de mens is die Onvoorwaardelijke Liefde is, zelf zijn, die weet hoe en op welke wijze de ander zich in wezen voelt en of waarom hij of zij zich zo gedraagt, op een wijze die alleen God kan verklaren, de oerknal.

God heeft de wereld geschapen, en ja ook God had een moeder, waaruit Hij is geboren, in slaap gewiegd, liefdevol verwacht. Wanneer we de werkelijkheid weer even opleuken met de vraag: “Dacht je nu echt dat Hij uit de lucht is komen vallen, door een ooievaar in de luier meegenomen, in de kool of op eigen kracht?”

Ja de werkelijkheid die los staat, gelijk ook samenvalt met de realiteit, Real I teit, of Real I Tijd, jij mag het zelf beslissen. Mensen leven van dag tot dag, met of zonder planning en agenda, het licht en duister wisselen elkaar dagelijks af zonder dat er gevochten wordt, zonder strijd, zij weten zonder te gissen.

Zou de natuur zoals deze in al haar eenvoud is, ook zo ingenieus zijn geweest wanneer de mens aan het hoofd ervan had gestaan? Ik durf het niet te zeggen, ik laat het aan de kenners, weters en denkers over, blijf bij mezelf, heb het al druk genoeg, 't bestaan.

God heeft ons bestaan veilig en daarmee zeker gesteld, door er elke dag voor ons te zijn, ongeacht of we dit nu zelf wel geloven. Hij kijkt vanuit de hemel naar ons, nee niet op ons neer, weet wie we zijn, wat we doen en hoe we ons voelen, soms in gevecht maar veelal ook in vrede, daarbij gesteund door de Zon, boven.

De Zon, maar ook Zijn Zoon, we weten hoeveel Hij van ons allen houdt door de veiligheidsclausule die voor een ieder geldt. Ja daardoor kun je ervan uitgaan dat Zijn liefde nu nog meer dan ooit oprecht is, Hij geeft ons alle kracht en buitengewone energie, wanneer we ons leven leven, op de persoon afgesteld.

Ons leven leven, is de meerwaarde, die alleen maar meer en meer waard wordt, wanneer we weer dat gaan doen wat werkelijk en wezenlijk van waarde is, de enige waarde is die God altijd steunt.

Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn ♥ is dat wat het leven mooi maakt, is dat wat elk leven van toegevoegde waarde laat zijn. De enige waarde die het waard is om te leven, doordat deze niet gebaseerd is op hebzucht maar Onvoorwaardelijk Liefde, voor iedereen die en al wat in leven is. En ja, Onvoorwaardelijke Liefde komt voort uit Onbaatzuchtig Zijn, Op geen enkele wijze het Persoonlijk Gewin als uitgangspunt zien, maar wel het Algemeen Belang, dat wat altijd voorop staat. Het enige wat voorop mag staan. Het enige waarvoor Ik opsta. Omdat God mij elke dag de kracht, de energie en de liefde geeft om aan mezelf maar daarbij ook voor iedereen die en al wat leeft te werken. Aan mezelf en voor iedereen die en al wat in leven is. En mocht je denken dat bij mij alles van een Leien Dakje gaat, nee, absoluut niet. Ik ben niet commercieel, mijn makke of juist dat waardoor God door mij alles met de wereld kan delen, doordat ik werkelijk dat doe wat geen ander zou doen, Ik deel gratis, Ik deel de kennis die God mij geeft gratis met iedereen die en al wat dit weten wil.

Dat heeft me tot op heden, altijd geholpen en ik vertrouw erop dat dit zo blijft. Want ook wij zullen de vaste lasten moeten betalen en wie anders dan God kan ik daarvoor om hulp vragen. Ja ik, want Ulrich doet echt zijn uiterste best om weer een betaalde baan te vinden. Hij doet er alles aan om als elk “gewoon” mens aan de slag te gaan. En ook ik wil mijn steentje daaraan bijdragen. Hoe dat gaan we zien. Omdat God met mij andere plannen heeft dan met Ulrich, maar ook andere plannen dan met ieder ander. Ik ben dan ook altijd het buitenbeentje geweest, zowel in ons gezin, als kind van 3 vaders en 1 moeder, ooms, tantes, broers, zussen, neefjes, nichtjes, daarbij een mooie schoonfamilie, vrienden, vriendinnen, lieve burens, (oud) collega's en mensen daarnaast.

Mensen die op welke wijze mijn pad gekruist zijn of samen met mij gelopen hebben. Ik ben mijn hele leven al een bijzonder geval geweest en blijf dat nog zo lang als 't mag. Ja, zolang God 't wil. Zolang als ik mag blijven leven zeker. Ja ik blijf een bijzonder geval, omdat ik weet dat ik ook daardoor kan doen en mag doen wat nu nodig is. Wat in het hier en nu en tot in lengte van dagen nodig is, Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn, elke dag die volgt. Ja, iedereen mag vanaf nu weer Liefdevol Leven en Liefdevol Zijn ♥

Want Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn is ons geboorterecht, is dat wat God voor ogen had toen Hij de Hemel en de Aarde geschapen heeft. Op die wijze heeft Hij ieder mens geschapen, zelfs de mens die op dit moment, in deze tijd, in het Hier en Nu een Agenda aanhoudt of aanhangt die allesbehalve Liefdevol is maar gebaseerd is op pure angst en wanhoop. Ja pure angst en wanhoop, door het luisteren naar wanorde. Wanorde, ook wel Anarchie, Ataxie, Baaierd, Beestenboel, Bende, Berge, Boel, Chaos, Disorder, Disorde, Gebrek aan orde, Heksenketel, Huishouden, Janboel, Keet, Ongeregelde toestand, Onordelijk, Onordelijkheid, Onregelmatigheid, Ontreddering, Ordeloosheid, Pêle Mêle en Confusie, zijn wel de meest bekende woorden die aangeven dat al wat er nu speelt, ER is. Pêle Mêle wanneer je dit intikt op Google in Brussel uitkomt en er een site is die zo heet en gaat over Recyclage Culturel of ook wel het hergebruiken, omvormen of ombuigen van culturen. In één woord het regenereren of wel vernieuwen en herstellen van de mensheid.

Laten we erop vertrouwen dat met Gods hulp en Liefde door Jezus, alles op z'n pootjes terecht komt en iedereen een mooie en zonnige toekomst tegemoet kan zien, want dat is toch het enige wat Liefdevol Leven door Liefdevol Zijn inhoudt. Dat is het enige wat Liefdevol Leven door Liefdevol Zijn inhoud geeft en iedereen die daar iets aan afdoet, iedereen die en al wat daar op enig moment inbreuk op pleegt, zal nu zelf de verantwoording dragen.

Want God helpt ieder mens, God doet dat wat van waarde is voor iedereen die en al wat leeft en zal geen mens laten vallen. Daarbij geldt overigens wel dat de mens, ieder mens zelf de vrije wil heeft om op te geven of door te gaan, met Gods hulp. God helpt iedereen dat te doen wat bij hem of haar past en hoort, wat voor hem of haar mogelijk is, op een wijze die door geen ander dan God gedaan kan worden. God geeft de mens de energie die de mens is, een boost wanneer nodig en laat dat wat onnodig is, wat overbodig is, ook de keuze om te zijn. Pas wanneer de wil om te ontwaken er niet meer is, de wil om het daglicht te aanschouwen ontbreekt, zal God ook deze mens, de energie die in deze mens is, rust gunnen. De rust die de mens die wel wil leven en de rust die de mens die wel in het dagelijks leven wil staan in de nacht opdoet. Want 's nachts verwerk je en herstel je, in de nacht krijgt ieder mens de rust die nodig is om zijn of haar leven weer op te laden. Als de batterij die opgeladen wordt, de batterij van de telefoon, de computer, het apparaat waarmee gewerkt wordt. Zo werkt God met en door ons, zonder adapter maar wel met de Rode Draad, die ongeacht welk middel er door andersdenkenden wordt ingezet, op geen "enkele wijze" te ontbinden of verbreken is.

Wezenlijk voor iedereen die op dit moment in angst leeft of bang is voor de dood, om ziek te worden of anderzijds het contact met de ander, iedereen die leeft of misschien toch het voornaamste het contact met zichzelf kwijt te raken, zal daardoor bezorgd zijn. Bezorgd zijn, maar in geen geval meer zorgen hebben, doordat God ervoor zorgt, ertoe bijdraagt dat er geen mens meer is die zorgen hoeft te hebben, over dat wat in wezen volgens zijn wil en wens is. In samenspraak is met iedereen die en al wat leeft, in het hier en nu in leven is. De mens die is, leeft in het hier en nu en is te allen tijde liefdevol, voor zichzelf en naar de ander. De mens die is, is de mens die de ander op geen enkele wijze zal schaden, want wanneer de mens die is de ander schade toebrengt, roept hij of zij dit over zichzelf af en al wat daar nu ook mee gepaard gaat.

De mens is, de mens die elke nacht voldoende rust heeft en dit tot in lengte van dagen zal houden, om zijn of haar taak te vervullen. En alle zorgen, pijn en verdriet zullen vanaf dit moment ook niet langer een deel van deze mens zijn. Want de mens die is, is de mens die zijn of haar leven in alle rust kan leven. De mens die is, is de mens die zijn of haar leven liefdevol naast iedereen die en al wat anders is leeft. Omdat God ieder mens in wezen zo gemaakt heeft, God de upper creator van het menselijk ras is en al wat we nodig hebben om nu maar ook in de toekomst van waarde te zijn.

Nu en in de toekomst, omdat iedereen die en al wat leeft niet langer afhankelijk hoeft te zijn van dat wat buiten hem of haar is. Dat wat buiten hem of haar is en waaraan verdiend hoeft te worden. Want dit laatste, het verdienen aan iets waar de ander afhankelijk van is, is dat wat op dit moment de totale crisis heeft veroorzaakt. Omdat de mens het vertrouwen in zichzelf en met name de Goddelijkheid, het Godsdeeltje in zichzelf totaal vergeten is. Gek genoeg is er daardoor een gat in zijn of haar systeem ontstaan waar de ander, de mens die iets verkopen wil dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Wanneer deze dankbaarheid nu weer wordt omgezet in het werkelijk delen en helpen van de ander, dan kunnen we vooruit. Weg uit het angstverhaal en op naar een toekomst die we met ons allen, ja, met jou, met mij, maar ook zeker met iedereen die daar een mooie bijdrage aan of toe wil leveren. Een bijdrage op geheel eigen wijze en op geheel eigen tijd. In geheel eigen tijd is wellicht de meest juiste omschrijving omdat er geen mens meer is die nog over de tijd of de tijdsindeling van de ander zal mogen beslissen. De mens heeft van God naast een eigen persoonlijkheid, een eigen gezondheidssysteem ook een eigen interne klok meegekregen en iedereen die en al wat daar iets aan wijzigt zal er zijn of haar eigen tijd mee verkorten. Ja, zijn of haar tijd, doordat God als geen ander weet hoe belangrijk dit is. God wil ook dat iedereen weer naar zijn of haar interne klok gaat leven en doet wat past.

Past en doet wat Hij iedereen wil laten ervaren door het leven van het eigen leven. Het leven van het leven waar je als mens voorafgaand aan dit leven zelf voor gekozen hebt, omdat het volledig jouw keuze is, jij ernaar hebt mogen kijken. Doordat je in het leven wat je leeft geconfronteerd wordt met heel veel mensen die je iets belooft, die je iets geeft en die je iets, in wezen jouw tijd geeft, zul je merken dat er steeds minder tijd voor jezelf over blijft. En alle mensen die daar geen begrip voor op kunnen brengen dit uitleggen heeft ook totaal geen effect, omdat zij in hun eigen realiteit en hun eigen verhaal zitten. Waar ik als mens overigens volledig begrip voor heb, maar in wezen heel weinig mee kan. Ik kan geen mens vertellen wat hij of zij moet doen om zich beter, fijner en lekkerder te voelen. Maar hen wel het voorbeeld geven, wanneer zij er voor open staan. Ja en dat is iets waar God zij Dank dankzij deze crisis nu weer meer mensen mee bezig zijn, geconfronteerd worden. Ook ik moet me zonder de ander pijn te doen, nog meer met mezelf bezig houden. Elke dag aan mezelf werken en er voor de ander zijn, die daar ook echt iets mee doet of wil doen. We varen allemaal op dezelfde zee, rivier of een meer, maar hebben allemaal een ander bootje. Wij hebben allemaal een eigen schip en het water wat om het schip is buiten houden, is dat wat ervoor zorgt dat we er niet aan ten onder gaan.

Wanneer we de ander, het water van de ander in onszelf toelaten dan verdrinken we letterlijk. Dan gaan we ten onder aan dat wat in wezen niet voor ons is, maar dat is wat de ander zelf mag oplossen. Dat de wereld nu zo ingericht is dat er meer tijd aan het zorgen voor de ander dan het zorgen of in wezen bezig zijn met onszelf als het allerbelangrijkst geldt, is echt wat ervoor zorgt dat de mens zichzelf tekort doet, ziek wordt, met alle gevolgen van dien. Te veel met onszelf bezig zijn is daarentegen ook iets wat op geen enkele wijze bijdraagt aan een gezonde situatie, maar ons juist in de slachtoffer of daderrol plaatst. Iets wat geen mens helpt en waar in wezen iedereen waarmee je verbonden bent onder lijdt.

De belangrijkste vraag voor nu is: Hoe kunnen we er als mens voor zorgen dat iedereen weer het leven gaat leiden wat voor hem of haar bestemd is? Hoe kunnen we er als mens voor zorgen dat iedereen die en al wat leeft weer het leven leidt wat voorbestemd is? Door ons volledig los te maken van de ander, nou dan zitten we wat de maatregelen die nu tijdens de Coronacrisis gemaakt worden wel volledig juist. Zij het dat nog niet iedereen zich daarvan bewust is. En met bewust bedoel ik dan, in wezen overtuigd. Want deze overtuiging, het even los zijn van een ieder die naast ons is en voor minstens 60/70 % uit water bestaat, is wat de enige redding is op dit ogenblik. Dat de mensen die nu alleen zijn, er alleen voor staan, daar heel veel verdriet door ondervinden is het meest schrijnend. Dat de mens die in het reine komt met zichzelf daardoor zijn of haar helingsproces op gang brengt is wat iedereen die en al wat leeft nu ondervindt en weer zal ontdekken.

Want evenals alles wat ons scheidt van de ander zitten we nu als collectief in een rouwproces, waar we allemaal doorheen moeten. Hoe en op welke wijze dit rouwproces zal uitpakken en afloopt, is dat wat we allemaal op geheel eigen wijze zullen ervaren. Het rouwproces kan ook de start zijn van iets moois, zal wanneer ik het voor het zeggen heb, voor iedereen die en al wat leeft op de juiste wijze uitpakken. Want ook nu weet ik dat God in wezen ieder mens een oprecht, gelukkig, gezond en liefdevol leven gunt en dit leven, het leven op de meest volwaardige wijze leven, start bij onszelf. Toen ik vandaag mijn vriendinnetje sprak en haar aan de telefoon had, hebben we nogmaals wat oude koeien uit de sloot gehaald. En ja deze koeien zijn nog altijd pijnlijk, maar het herhalen ervan heeft kracht. Ja immense kracht, die evenals nu maar ook in de reclamewereld ingezet wordt om jou over te halen om iets te kopen of ergens toe aan te zetten, nodig is om mensen volledig te laten helen. Zolang wij onszelf niet losmaken van pijn of verdriet wat ooit ontstaan is, blijft het letterlijk een etterend of zwerend iets en leidt dit op geen enkele wijze tot een oplossing.

Door er doorheen te gaan en dit proces ook als mens, als partners, als gezin en als mensheid door te maken, ontstaat er lucht. De lucht die we onszelf al zolang misgunt hebben. De lucht die we als mens nodig hebben om weer op adem te komen. De ademruimte die nodig is om weer volledig te kunnen zijn. Het boos worden, het gefrustreerd raken en al wat ermee gepaard gaat kan op twee wijzen uitwerken. Of alle zin van het leven stopt daardoor of je zet je voor duizend procent in om werkelijk te gaan doen wat in wezen bij jou past, waardoor je een welkome aanvulling voor iedereen die en al wat leeft bent, zal kunnen zijn.

Aanvulling en geen invulling, want de invullingen, het als invulling functioneren van jou voor de ander, voor ieder ander en al wat anders is dan jij, mag op geen enkele wijze meer plaatsvinden. God weet namelijk als geen ander dat ieder ander naast Hem zijn of haar eigen invulling mag zijn, hebben, is alleen op die wijze de aanvulling, door het stukje extra geluk in het leven van de ander te zijn. En God waakt ervoor dat iedereen werkelijk zichzelf zal kunnen zijn en blijven, omdat dit de enige wijze is waarop we als aanvulling kunnen blijven functioneren, onze bestaansfunctie eren wel te verstaan. We mogen nu, vandaag allemaal weer volledig onszelf zijn, omdat dit onze roeping is en “Ik zei de GEK”, ben wellicht de mens die als één van de weinige mensen op aarde alles op het spel zet om dit te realiseren. Ja de realiteit eren, doordat ik er geen cent mee verdien, maar er wel alles voor over heb om ieder mens in zijn of haar waarde te laten zijn. In zijn of haar door God gegeven waarde. De waarde die vele malen belangrijker is dan al het geld van de wereld. Die vele malen belangrijker is dan al wat er op de wereld door en met geld gecreëerd is. En alles waar door en met geld, de wereld in wezen bijna aan ten onder is gegaan. En ja, ook wij, Ulrich en ik hebben eten, drinken en een dak boven ons hoofd nodig. Ja, we zijn ooit vanuit de vertrouwde intentie gestart met alles waar we van huis uit toe aangezet zijn. Zekerheid, zekerheid voor al, God zij Dank.

Door als mens nu weer volledig te gaan vertrouwen op dat wat God ons als individu meegegeven heeft, beleeft iedereen zo weer plezier aan het leven. Wanneer we als mens allemaal onze roeping volgen, onze natuur weer vooropstellen, is de toekomst voor iedereen die en al wat leeft veilig gesteld. Ik doe mijn uiterste best om ieder mens die en al wat in wezen is te blijven omarmen. Ik draag op liefdevolle wijze iedereen die en al wat leeft een warm hart toe. Wanneer jij dat ook weer doet, dan zal de ommekeer, het werkelijk en in wezen genezen van iedereen die en al wat in leven is, weer feit zijn. Ja, het feit wat meer waarde heeft dan alles wat in de wereld ingezet is of vandaag de dag nog wordt, om het tegendeel waarheid te laten zijn. Liefde overwint alles, Liefde Is.♥

Liefde is als de ketting, waar de schakels van in elkaar overlopen. Liefde is alles, dat wat ertoe leidt, dat er geen haat en nijd meer bestaat. Liefde is als de Zon en de Maan, de sterren zijn als 't ware de kinderen die allemaal op geheel eigen tijd, plaats en wijze stralen en dat doen wat ervoor zorgt dat er een melkweg ontstaat. De melkweg is het sterrenstelsel, een soort van regering, met de hogere wijsheden, dat wat staat voor de Galactische Band die God met ons, met ieder van ons, met elk kind heeft. En wie daar op enig moment iets tussen brengt, iets in verstoord of oproept, die kan dit alleen goed maken door er een liefdevolle daad tegenover te zetten. Ik heb als mens heel wat fouten gemaakt, helaas ook mensen pijn gedaan, zonder me daar bewust van te zijn. Dat we als mens allemaal weer uit gaan spreken wanneer iemand iets zegt wat ons pijn doet, is de eerste stap naar liefde. Is de stap die we mogen zetten. Dat ik in mijn hele leven mezelf afvroeg waarom iets zo pijnlijk was, heeft mij geholpen om mijn eigen aandeel in het geheel te zien. Dat wat ertoe geleid heeft dat ik deze pijn op een geheel eigen wijze liet bestaan. Vanaf het moment waarop ik voor mezelf opkwam aangaf dat het genoeg was, de ander nergens van beschuldigde maar mijn eigen ruimte innam, heb ik mijn sterrenstatus veilig gesteld. Ja ik heb mijn eigen plek ingenomen.

Wanneer iedereen die en al wat in zijn of haar leven is weer uitkomt voor de pijn die hij of zij voelt of heeft, zijn we op de goede weg. Dan kunnen we daar iets mee, ook nu zeg ik dankjewel Lief vriendinnetje, want doordat jij je uiteindelijk hebt geuit is de lucht geklaard, heb jij je zegje kunnen doen en ik mijn excuses mogen maken. Want ook dat is iets wat erbij hoort, zelfs wanneer je iets niet bewust doet, is het altijd goed om de ander jouw excuses aan te bieden, omdat deze persoon het zo voelt.

Iedereen voelt iets op geheel eigen wijze. Iedereen voelt dat wat hem of haar blij maakt, verdrietig maakt of zelfs pijn doet op geheel eigen wijze en dat is nu net waar aan voorbij gegaan wordt door de medici, door de wetenschappers en door iedereen die en al wat in leven is. Dat er wetten aangenomen worden en er regels gehanteerd worden in de wereld die voluit ingaan tegen alles wat wij als sterrenkinderen zijn, zal nu voor eens en altijd duidelijk naar voren komen. Wetten en regels die in strijd zijn met wie we zijn maar God zij Dank ons ook weer laten beseffen dat we nog altijd een stem en een keuze hebben. En er is God zij Dank ook geen mens in staat om ons deze keuze af te nemen, omdat God deze keuze al voor ons gemaakt heeft en iedereen die en al wat in leven is een volwaardig leven gunt. Ja, het leven gunt en geeft waar hij of zij voorafgaand naar heeft mogen kijken, een kijkje in heeft mogen nemen. Voor nu kan ik alleen zeggen, laten we wat liever voor onszelf zijn, wat liever voor de ander zijn, op een mooie wijze naar de ander reageren is soms ook mogelijk door je excuses te maken, zelfs wanneer jij een geheel andere gedachte hebt of een ander beeld hebt van de wijze waarop de persoon denkt, reageert en of zich uit. Ja zich uit, door dat wat hij of zij met je deelt, dat wat hij of zij van zichzelf laat zien. En ja ook hier geldt weer, laat je oordeel, wat soms een vooroordeel is, maar los.

Laat alles wat ertoe leidt dat jij een oordeel een mening of een specifieke gedachte over iets hebt maar volledig los en vertrouw.

Vertrouw op het goede.

Vertrouw op het goede en laat al wat daarin of aan verwarring brengt los, leef het leven zoals jij dat het liefst wilt, kunt en mag. Alleen door rekening te houden met de ander, niet ten koste maar in het belang van jezelf en de ander, is er een nieuwe dag.

Een dag die jij geheel vanuit jouw eigenwaarde invulling zult kunnen en mogen vormen, daardoor vrijwillig kleur kunt geven. Het leven is zoveel leuker wanneer je positief gestemd bent, de kleuren daarop aanpast, de bij, de bloemetjes, Liefdevol Leven.

Doordat we als mens allemaal alleen nog doen wat een bijdrage levert aan het algeheel, ook wel het Algemeen Belang genaamd. Ja, dan zullen we ipv stil blijven staan, allemaal weer in zijn vooruit worden gezet, vervalt de rem en zijn we zonder enige tegenwerking, zonder weerstand, dat wat past en ons betaamd.

Door vanaf dag 1 in het leven te worden geconfronteerd met al wat de mens bedacht heeft om ons te temmen, onderwerpen aan. Ja, daardoor is het ooit mis gegaan, werden we op voorhand al in een patroontje gegoten, uit onze comfortzone, echt ruimbaan.

Ruim en baan, de laadruimte van een schip en baan, geen betaalde maar de baan om de aarde, dat waar we deel van zijn. De mens die alleen het ene aandacht geeft, de interne mens, maar het deel van zichzelf buiten, dat wat tastbaar is vergeet, die gaat ongetwijfeld hinder van ondervinden, krijgt lichamelijke of geestelijke klachten, die tot uitdrukking komen in fysieke pijn.

Hoe lang zullen we nog blijven doorgaan met het bestrijden van en het onderdrukken van dat wat God ons allen gegeven heeft? Wil jij meewerken aan het beëindigen van jouw eigen ik, jouw vrije zelf, jouw wil, Gods wil natuurlijk, omdat jij niet leeft?

Jarenlange studies en al wat nodig was om de mens op enige wijze te beperken in het volledig benutten van Zijn potentieel. Jawel, je hoort het goed, we zijn allemaal een verlengstukje van God, Man, Vrouw, Al wat in dit leven is, deel van het geheel.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer volledig zijn, de bijdrage die ertoe leidt dat iedereen weer volledig zal zijn, weten. Daarvoor moeten we eerst uit de stilstand, veroorzaakt door de weerstand, zodat we werkelijk kunnen leven en ook vergeten.

Vergeten wat ons geleerd is, hoe vreemd dit ook overkomt op de mensen die we nu zijn geworden, door het totale systeem en al. Vandaag de 11^e van de 11^e, staat voor velen voor de start van een feest, ja dat wat in zuidelijke steden gevierd wordt, carnaval.

Carnaval wanneer je het bekijkt in de encyclopedie, staat het omschreven als Openbaar Feest, veertig dagen voor Pasen. Vastenavondtijd, vastenavondsvreugd, de tijd wanneer bij de Rooms Katholieken het vlees eten ophoudt, een van de fasen.

De fase waarin we met ons allen jarenlang hebben gewenteld, hebben ondergedompeld omdat het gewoon was, of toch leek. Dat er zoveel mensen zijn die ergens een oordeel of vooroordeel over hebben doordat er ooit pijn was, als gestoken door de teek.

De teek die evenals vele andere mensen, ja je hoort het goed mensen, zich verweren als reactie tegen iets wat in de lucht zit. En wie of wat er ook achter zit, wie of wat dit ook op zijn of haar geweten heeft, is nu op geen enkele wijze van belang, dat we er met ons allen middenin zitten, we moeten verder, liefst lang, fit.

De mens is op dit moment afgegleden naar de diepte, de bodem. En wie nog steeds geen idee heeft, dat is het niet, wel iets anders, dat waar geen mens zich mee bezighoudt, A.I. of het Modem.

Waarom blijf ik vertrouwen op het goede en al wat in de wereld ontstaan is vanuit de basis, de enige Onvoorwaardelijke Liefde. Omdat ik weet hoe hard dit nodig was, God op die wijze in wezen de mens de kans heeft gegeven, voordat deze iets overbrieft.

Heel veel mensen zullen in de loop der tijd gaan beseffen dat het eigen onderzoek nu meer dan ooit nodig is, het is jouw leven. Wie of wat maar ook heeft ooit bedacht dat er één wijsheid geldig is voor iedereen die en al wat leeft, want dat is 't gegeven.

Een tijdje geleden hoorde ik van een vriendin dat zij moeite had met het onthouden van lesstof die zij voor het werk moest weten. Logisch omdat dat wat je niet bekend voorkomt, in strijd is met jouw innerlijke kompas, jouw hart, niet opgeslagen kan worden, jouw interne modem, jouw ziel is wie je bent, totaal vergeten.

Langzaam aan worden er steeds meer mensen bewust van alles wat er in de wereld speelt, omdat het niet meer dan een spel is. Boosheid, frustratie en al wat er nu daarnaast nog meer gecreëerd wordt, de film "Wit Licht", Oorlogen, Geweld, het herhalen van alles wat ooit al eens gebeurd is, de Geschiedenis?

Laten we nu voor eens en altijd begrijpen dat we allemaal als individu onze eigen rol en scene hebben in deze film, het geheel. We kunnen ons blijven verzetten of gewoon doen wat gevraagd wordt, voor zover het voor jou goed voelt, dat scheelt heel veel.

Echt dit scheelt veel boosheid, frustratie, irritatie en al wat ervoor zorgt dat jij jezelf oververhit, doordat jouw bloed kookt. Ja, want dat is wat alle elektriciteit in en om ons lijf, veroorzaakt, geen magnetron, zo sterk als jij, jij die jou opstookt.

Jouw eiwitten stollen, hoe meer jij eet, des te eerder ben je klaar. Wie dit nog niet ziet, begrijpt of voelt, is heel snel zelf de sigaar.

Ja de sigaar, de tabaksindustrie en alles wat ertoe heeft geleid dat we steeds minder lucht in onze longen krijgen, al dan niet door toedoen van de luchtvervuiling de toevoegingen in het water, zeep, wasmiddelen en al wat we nodig hebben om zo hygiënisch mogelijk te leven, is dat wat er werkelijk toe leidt dat onze longen vollopen. Onze huid is het grootste orgaan en dat waar nu bovenop gezeten wordt, door iedereen die en al wat ingezet wordt om ons te wijzen op dat wat nu noodzaak is. Veel mensen voelen zich nu als een gevangene in een vrij land, geen handboeien, wel beperkt in alles wat er nu gevraagd, in wezen geëist wordt. Maar weet ook dat dit alles een doel heeft, ook dit weer goed komt en sneller dan men ooit maar bedenken kan of misschien zelfs wil.

De rekening zal moeten worden betaald en Onze Lieve Heer, God heeft vreemde kostgangers. We gaan zien waar dit toe leidt en wie er nu werkelijk naar voren komt, wanneer alles op zijn plek valt om de overwinning op te eisen. Ik zeg altijd dat ik oprecht hoop, wens en geloof dat we het allemaal gaan redden en iedereen een gezonde toekomst tegemoet zal kunnen en mogen zien. Wellicht staat “Onze Koning Willem Alexander”, alsnog op en laat hij zien wie Hij is en dat er meer in de wereld is dan het onderhouden van “waardevolle contacten en relaties” of het doorknippen van lintjes. Iets waartoe hij is aangezet door onze eigen overheid, de regering, door toedoen van allen die daarvoor gestemd hebben. Want de mens, ik, jij maar ook ieder ander, draagt voor een deel de verantwoordelijkheid voor alles waar we nu middenin zitten. Een weekje vrij, geen zon, geen mooi weer, dan moeten we de wereld over. En schoonmaken of stratenmaker worden, nee joh, we willen studeren, een goed CV hebben en ja, wanneer er dan heel veel mensen uit het buitenland naar Nederland komen om het werk te doen waar velen zich te goed voor voelen dan krijg je dat wat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. De wereld was volledig uit balans en alles wat daaraan verdiende, werd steeds maar rijker en rijker. Maar wat is rijkdom wanneer je ziek bent.

Wat stelt rijkdom voor wanneer je in wezen geen lucht meer hebt en geen tijd meer om te doen waar je in essentie voor geboren bent? Geboren om jouw leven te leven en zelf vorm te geven. Wat zou jij je kind adviseren of laat je het liever aan de mensen over die ervoor geleerd en gestudeerd hebben, de mensen die nu veelal niet meer geloofd of gehoord worden, omdat de overheid, de media en vele andere instanties die zich hebben geschaard achter hen die vertellen wat goed voor ons is, de totale mensheid lam leggen? De vraag is echter leggen ze ons lam of zorgen ze er op een gepaste wijze voor dat we niet in zeven sloten tegelijk lopen?

Laten we goed voor onszelf, onze dierbaren en iedereen die en al wat leeft zorgen. Hoe het verder gaat, dat zullen we met elke nieuwe dag gaan ervaren en beleven. We wonen in Nederland, ooit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden genaamd. Wat zou het mooi zijn wanneer het opnieuw weer Het Verenigd Koninkrijk der Mensenrechten wordt, het Nederland waar iedere inwoner, iedereen die er liefdevol leeft weer een eigen stem heeft. Iedereen weer zijn of haar leven zal kunnen vervolmaken. Liefst op een zo liefdevolle en waardevolle wijze. Ik ga ervoor en doe er alles aan wat in mijn macht ligt om dat waar te maken. Daarbij wens ik alle mensen die op dit moment in een lastig parket zitten, die op enig moment in nood verkeren, alle goeds. Want wanneer je weet dat wat je de ander toewenst in wezen ook op jouw pad komt, dan ben ik er zeker van dat het iedereen weer voor de wind zal gaan. Ja voor de wind en niet met tegenwind, omdat dit is waar we al veel te lang in gezeten hebben en de Zonnige toekomst is waar de mens, iedereen die en al wat leeft nu bij gebaat is. Daarbij heeft zowel Moeder Aarde, als Moeder Natuur er nu 't meest baat bij.

Door de Zon zal al wat er is weer zichtbaar zijn en zullen we ons in onze dagelijkse vitamine D behoefte kunnen voldoen. Vitame D, omdat dit staat voor de liefde, Onvoorwaardelijke Liefde. Ik ga ervoor, want Liefdevol Leven is in wezen Liefdevol Zijn. ♥