

### Boek 23. De Compensatiemaatschappij!

Iedereen kent wel de consumptiemaatschappij, dit betreft; “een samenleving waar vrije tijd overwegend wordt gebruikt om goederen of diensten te verwerven, om daarover na te denken en om te pronken met aangeschafte goederen”, deels zitten we daar nog middenin, ja deel(s) en ten dele, omdat inmiddels heel veel mensen het beseft hebben, zich bewust zijn van het feit dat materie, waaronder luxe artikelen en vakanties allesbehalve zaligmakend zijn, niet opwegen tegen, het kunnen delen van en of samenzijn. Ook snappen we dat wanneer we iets willen, er eerst geld moet zijn, voor we iets of wat we ook maar zien en of aanschaffen. Wanneer het om ondernemen gaat geldt hetzelfde, dit realiseren kan door het ook echt zelf te doen.

Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich bewust zijn van het feit dat ze niet onophoudelijk door kunnen gaan met het kopen van, producten/goederen en of diensten, doordat deze op geen enkele wijze voldoening geven of beter gezegd, geen echt voldaan gevoel geven, dus overbodig. Ja, we kunnen ons geld allemaal maar één keer uitgeven. En dan is er nog het begrip tijd. “Tijd is geld”, is voor heel veel mensen in wezen de enige waarheid, waar zij nooit aan zullen gaan twijfelen. Dat dit allesbehalve waarheid is of alles behalve de waarheid mag zijn, zul je ervaren en beleven wanneer je jouw tijd weer neemt. Wanneer jij weer de tijd neemt om jouw leven te leven, door jouw levenstaak op te pakken, door te doen wat een ieder ten goede komt. Ja, iedereen die en alles wat leeft ja, omdat dit het Algemeen Belang dient. En weet je wat het mooie daarvan is, dit geeft jou en ieder ander die dat wil en jouw voorbeeld volgt, alle tijd, waardoor ook zij hun tijd op een juiste wijze besteden. Hun tijd besteden om te leven, zonder deze tijd op enig moment, op “kostbare” wijze te willen compenseren.

*When we recognise and acknowledge our own worth, we will not consume a lot, just a little so we can stay alive healthy.*

*And the benefit of this lifestyle is even much bigger, there will be enough for everyone next to us.*

*But most of all and at least as important, we will not take more than needed to lead a happy life.*

**&**

*Wanneer we onze eigenwaarde herkennen en erkennen, zullen we niet veel consumeren, maar een beetje, zodat we gezond kunnen blijven leven.*

*En het voordeel van deze levensstijl is zelfs nog groter, dan is er genoeg voor iedereen naast ons.*

*Maar meer nog dan dat en minstens zo belangrijk, dan zullen we niet meer nodig hebben om een gelukkig leven te kunnen leiden.*

## **Inhoudsopgave:**

Tekst Cover, Spreuk en de Inhoudsopgave	Pagina	1 - 4
Gedicht. <i>De compensatiemaatschappij!</i>	Pagina	5 - 5
<i>Voorwoord</i>	Pagina	6 - 36
<i>Vanzelfsprekend spreekt niet vanzelf!</i>	Pagina	37 - 39
	Pagina	40 - 48
<i>Je moet lopen om vooruit te komen.</i>	Pagina	49 - 51
	Pagina	52 - 59
<i>Ongelijk is geen bult!.</i>	Pagina	60 - 63
	Pagina	64 - 80
<i>Wie niet leert valt niet.</i>	Pagina	81 - 82
	Pagina	83 - 93
<i>Lezen, leren, lopen, spelen.</i>	Pagina	94 - 95
	Pagina	96 - 100
<i>Wat doe jij eerst?</i>	Pagina	101 - 103
	Pagina	104 - 110

<i>Jouw wil, jouw weg!</i>	Pagina 111 - 113
	Pagina 114 - 119
<i>Jouw leven delen, geven!</i>	Pagina 120 - 122
	Pagina 123 - 132
<i>Genoegdoening, voldoening!</i>	Pagina 133 - 135
	Pagina 136 - 139
<i>In liefde ontvangen!</i>	Pagina 140 - 143
<b>Nawoord!</b>	Pagina 144 - 177

**ISBN/EAN : niet van toepassing**

© 2018, ‘De Compensatiemaatschappij!’  
Sonja Ulrich  
Foto’s Cover: “Son, zee en zand”,  
16 oktober 2017, Een mooi geschenk van God en Moeder Natuur.

[www.dehofvanhetheden.nl](http://www.dehofvanhetheden.nl)

## ***De Compensatie Maatschappij!***

*(Op juiste wijze consumeren of blijven(d) compenseren?)*

***Wanneer we op de juiste wijze gaan leven, zal consumeren op geen enkele wijze meer compenseren hoeven te worden, zijn. Wanneer we weer op een juiste wijze in het leven staan, is het leven zonder gevolgen, met vervolg, voor wat in leven is, fijn.***

***Wanneer we echter wel doorgaan met overdadig consumeren, zal de tijd het ons vanzelf leren, stopt vroegtijdig al het leven. Door zelfkritisch te zijn, te kijken, stopt dat wat het vroegtijdig compenseren aantrekkelijk maakt, nu overbodig, opgeheven.***

***En ik zeg daarbij op geen enkele wijze dat jij jouw dromen of wens op moet geven, dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. Het enige wat ik kan delen is de wil en mijn wens om te leven, dat wat mij zelfs meer dan dat heeft geboden, echte vrijheid.***

***Vrijheid om alle dagen van mijn leven geheel te laten komen zoals deze zich aandienen, zijn en gaan, waarmee ik instem. Instem waardoor ik me afstem, wetende dat ik zelf een keuze heb, God deze voor mij gereserveerd heeft zodat ik ik ben.***

***Ja, ik ik ben, ik mezelf kan zijn, op elk moment van de dag, in iedere seconde waarin ik besluit om mijn eigen leven te leven. Mijn eigen leven, want waarom zou ik voor de ander de keuze maken, beslissen, er enige invloed op uit willen oefenen, het is aan ieder mens zelf, dat wat ons liefdevol is gegeven.***

***Degene die om de ander en het leven geeft, er echt van houdt. Deze mens is er, Jezus genaamd en heeft zelfs een hart van 't zuiverste edelmetaal, geen brons, geen zilver, wel puur goud.***

## Voorwoord

*Laten we opnieuw beginnen, doen wat goed is, voor iedereen die en alles wat leeft. Laten we opnieuw beginnen, doen wat het juiste is voor iedereen die en alles wat in leven is, ademt en daardoor ook in leven kan blijven, het leven heeft. We willen zoveel, we snakken naar lucht, vrije tijd en de centjes om alles te doen en te kopen wat ons hart begeert. Maar weten we werkelijk wat er nodig is, wat we als mens nodig hebben? Wie vertelt het ons, de bijbel, de sprookjes, de overleveringen of ja de verhalen van ouders, grootouders of wie of wat maar ook?*

*Waar zijn zij, hebben zij de dood overwonnen, zijn zij teruggekeerd? We wachten nog steeds, we wachten al eeuwen op een wonder, de mens die onze geliefden weer met ons gaat herenigen, met ons verzoenen zal. Ja, degene die ons verenigen en daarmee ook meteen verzoenen zal, omdat dit de belofte is die zonder enige twijfel waargemaakt wordt. Dit is de belofte die sinds jaar en dag geldt en voor wie de kerk bezoekt ook steeds weer naar voren komt. Het rare is echter, dat we er in wezen van overtuigd zijn dat we bij overlijden allemaal onze geliefden weer zullen zien. De vraag is, waarom zouden we daarop wachten of toch daar naartoe werken? Waarom zouden we er vanuit gaan dat we eerst moeten overlijden voor we weer samen verder kunnen? Omdat dit standaard gebruik is? Of zoals de film "Meet Joe Black" het ons laat zien? Zijn de enige zekerheden in het leven echt "Death and Taxes", De dood en de balastingdienst, zouden zij misschien verbonden zijn? Zou de dood op enige tijd en wijze rechtstreeks in verbinding staan met? Ik doe daarover geen uitspraak, net zo min als dat ik zeg wat jij moet geloven, waar je in mag geloven of wat je verplicht bent om te geloven, omdat dit niet aan mij is, jij nu beslist.*

*Jazeker, ieder mens mag zelf beslissen wat hij of zij wil geloven. Ieder mens mag denken, zeggen, doen en laten wat hij of zij wil. Ja, dat denken we, dat wordt ons geleerd, dat wordt ons sinds jaar en dag meegegeven. Maar hoeveel zou daar van waar zijn? Hoeveel is er waar van wat de mens in z'n algemeenheid verteld is, verteld wordt, nog dagelijks wordt meegegeven? Hoeveel procent zou er waar zijn van dat wat de mens dagelijks te horen, te zien of te weten krijgt? En zijn horen en zien dan nog wel verbonden aan het weten? Ik wil het werkelijk waar niet eens weten. Ik ben op geen enkel moment geïnteresseerd in de percentages, ik laat het erbij en laat deze verantwoordelijkheid met alle liefde bij hen die daarvoor de verantwoordelijkheid willen dragen. Want de mens die de verantwoordelijkheid draagt, is dan ook degene die het vervolg, de gevolgen en alles wat daaruit voortvloeit voor zijn of haar rekening zal mogen of zelfs moeten nemen. De mens die beslist is, is de mens die het besluit neemt, is verantwoordelijk.*

*Ja, de mens die zijn of haar eigen leven leeft is verantwoordelijk voor alles wat hij denkt, zegt, doet en of laat. Omdat dit een vervolg, gevolg en voortvloeijsel is van alles wat ooit door iemand gestart is, door de mens gestart is, die God in staat achtte om het leven aan te gaan wat Hij hem of haar uit liefde liet zien. Liet zien ja, want dat is iets waar ik wel zeker van ben. God heeft mijns inziens een eigen NLP opleiding waar Hij de mens mee instrueert, de mens mee leert en dat doet wat ervoor zorgt dat elk mens die zich aan Hem vasthoudt, ieder mens die dagelijks trouw belooft, door deze belofte ook houvast krijgt. Houvast en steun, om alles wat er mogelijk mis zou kunnen gaan op te vangen, aan te kunnen, door het leven te leven en rotsvast vertrouwen te hebben in de goede afloop. In een vervolg zonder gevolgen, maar wel met een juist besluit.*

*Het enige besluit wat ertoe leidt dat je als mens, de mens in zijn algemeenheid, maar ook de mens in het bijzonder, kunt blijven, leren, je kunt blijven ontwikkelen, kunt blijven groeien, zonder dat daar “kosten” aan verbonden zijn. Omdat de leerschool des levens, de leerschool van het leven, in wezen geen rekening stuurt. De enige rekening die je betaalt, de rekening of de prijs die je betaalt, de prijs van de liefde is. De prijs die je zult ontvangen wanneer jij jouw leven in liefde, geluk en gezondheid leeft. Doordat jij bereid bent om jouw leven in liefde geluk en gezondheid met iedereen die en alles wat leeft te delen. Het delen van dat wat jou de gelukkigste mens op aarde maakt, de vrijheid om het leven wat God jou gegeven heeft te leven, zodat jij dit kunt vervolmaken. De kans geven om het leven te leiden, zoals dit bedoeld is, zoals dit voor een ieder, op geheel eigen wijze bedoeld is. Omdat de wijze waarop, de wijze waarop jij in het leven staat, jouw leven waardig bent bepaalt in hoeverre jij een gevolg, vervolg of voortvloeijsel zal mogen geven aan. Ja, want elk mens, ieder dier of dat wat leeft heeft de kans om zijn of haar leven met iedereen die en alles wat leeft te delen. En sterker nog, mag dit met goed gevolg, met een mooie uitkomst, met een ieder die dat ook wil zorgeloos doen.*

*Ja zorgeloos, wat overigens op geen enkele wijze iets zegt over de ups en downs die in een mensenleven voorkomen, maar wel alles zegt over de wijze waarop er met die ups en downs omgesprongen wordt. Verzet je je, bestrijd je degene of dat wat jou hindert, dan blijft het vaak een last, laat je het zijn wat het is, verzorg je dat wat je hindert op een wijze waarop het zich kan herstellen dan zal het over het algemeen geen hinder meer zijn. Geen hinder meer opleveren, hooguit het verzoek om er iets meer aandacht aan te besteden. Let wel, alles wat je aandacht geeft groeit, dus knoop dat goed in je oren, verzorg.*



*Verzorg het met liefde, omdat liefde werkelijk alles overwint, het “de tijd” krijgt om te zijn. Te zijn wat het mag zijn en mag wezen, een tijdelijke onderbreking is soms net dat wat nodig is om het te redden op deze mooie planeet die moeder aarde is.*

*Want hoewel iedereen geïnstrueerd en geleerd wordt dat het beter is om de aarde te ontvluchten, jouw aarde en eigenwaarde los te laten, door alles waar je volop mee bezig bent, denkt mee bezig te willen zijn, vergeet je het belangrijkste en dat is aarden! Je aardt echter pas wanneer je werkelijk dat loslaat wat jou in onbalans brengt. Je aardt werkelijk pas wanneer je dat wat jou in de verleiding brengt om buiten jezelf te treden opgeeft. Opgeeft en loslaat door te zien dat het jou in geen enkel geval dient. Het jou in geen enkel geval de voordelen oplevert, die alles wat anders is dan jijzelf en in leven is of zijn, jou wel op kunnen leveren. Mensen, alle dieren, de planten, bomen, struiken en alles wat leeft en opgebouwd is uit dezelfde stof, is dat wat van waarde is. Dat wat jouw meerwaarde zal kunnen worden en mogen zijn, wanneer je beseft dat dit het leven is. Dit het leven is waar jij als mens, net als ik, in volle overtuiging voor gekozen hebt. Ja in volle overtuiging, omdat er toen nog geen afleiding was, je niet opgezogen werd in de wereld om je heen, de wereld van hebzucht, lust en dat wat ertoe geleid heeft dat de wereld nu is zoals deze is. Ja, de wereld zoals deze vandaag is en morgen wellicht ook nog zal zijn voor hen en door hen die er nog elke dag gehoor aan willen geven. Die er nog elke dag door geleid willen worden, zelf(s) wanneer zij ervaren dat het ten koste van henzelf gaat. Zelf en samen ervaren dat het ten koste van het leven wat zij zouden kunnen leven gaat. Omdat alle tijd en alle energie gaat zitten in dat wat geen leven is, maar er wel toe leidt dat jouw leven en het leven van onze naasten erom draait.*

*Erom en zoals zij denken, erdoor draait. Want zij kunnen zich geen leven zonder meer voorstellen. Zij kunnen niet meer zonder de luxe extra's leven. De uitjes, de pleziertjes, de meest ingenieuze uitvindingen, die er allemaal toe hebben geleid dat we in wezen afhankelijk geworden en afhankelijk gemaakt zijn van? Ja, van het feit dat we elke dag hetzelfde ritueel, geld maken, geld verdienen en geld uitgeven, blijven(d) herhalen.*

*Blijven en blijvend ja, want de mens die zich laat leiden door alles wat hem of haar aangeboden wordt, ja alles wat hem of haar getoond wordt door de vele aanbieders, die blijven het herhalen tot het vanzelf hun einde, hun end wordt. Want blijven is Blij, Ben Liefde Ik Jij, waarbij Jij ook nu weer staat voor Jij Ik Jij en V voor vrede, E voor energie en N voor naast of de naaste zijn van. Voeg er een D aan toe en het in leven zijn is tot een einde gebracht, wordt tot een einde gebracht en zal eindig zijn. Eindig in het kader van in het nu leven. Eindig in het kader van het feit dat het leven zal stoppen doordat jij, de mens die blijft verlangen en zich laat leiden door behoeftes die allesbehalve eigen zijn, geen energie meer zal overhouden om naast of de naaste van de ander te zijn. Naast wordt dan niemand en de naaste van is dan iets wat Nagelaten is, nalatig is? Ja nalatig, doordat we er als mens zo makkelijk van uitgaan dat het genieten gepaard moet gaan met alles wat ons buiten onszelf laat verkeren. Wat ertoe leidt dat we buiten ons vertrouwde zelf, ons huis, ons plekje en onze omgeving moeten zijn. En ja, daar is het vervolg weer, om het ritueel van geld maken, geld verdienen en geld uitgeven te herhalen. Jij bepaalt nu wel zelf of dit blijven of blijvend is, want dat zul je inmiddels na het lezen van deze bladzijde goed hebben begrepen. Goed hebben begrepen en gesnapt, doordat je je er volledig bewust van bent geworden, dat jijzelf dit als enige in eigen hand hebt.*

*Volledig in eigen hand mag nemen en houden, doordat het jouw leven is, jij de enige bent die mag bepalen wat jij nodig hebt. Of je ermee door wilt blijven gaan of dat je het vrijwillig tot een einde laat komen, vrijwillig het einde laat zijn? Ja, met een vraagteken, want er is geen mens die uit vrije wil zijn of haar einde tekent of toch wel? Alleen de mens die niet meer kan aarden, de mens die het niet meer volhoudt in de constant maar wisselende vraag en aanbodmaatschappij, de heb en koopwereld, die zal het levend lijden laten. Die zal er eerst onbewust maar uiteindelijk bewust voor kiezen om “de mooie dingen in het leven” als minder geschikt, als minder mooi, als minder waardevol te beschouwen. Ja, te beschouwen, want dit is dan het laatste wat deze mensen vaak nog kunnen, zien. Zien zonder te bewegen, zien zonder zich nog uit te kunnen drukken, te kunnen communiceren, omdat het deel zijn van o.a. het gezin, deel zijn van het gezelschap waar zij de laatste jaren in verkeerden, geen extra vrede meer brengt. Te weinig energie oplevert om dat wat nog meer energie vraagt te overbruggen.*

*Te overbruggen ja, want de brug die genomen wordt, de brug die we gaan en of lopen, de weg, het pad en onze bestemming zijn we zelf. We zijn zelf dat waar we ons op begeven. Wanneer we er dan voor kiezen om de hele wereld over te reizen, je ervoor kiest om de hele wereld als de jouwe, onderdeel van jezelf te beschouwen, wordt jouw energie verdeeld. Dan zul jij jouw energie moeten verdelen over zoveel landen en soms zelfs werelddelen, waardoor jij in wezen verdeeld raakt. Dat dit de reden is waarom ik het reizen aan de ander overlaat, liever films en foto's zie van andere landen maar er zelf voor kies om thuis te blijven, is mijn redding. Mijn redding omdat ik in Nederland geboren ben en hier ook werkelijk thuis hoor, “het” thuis zijn en blijven mij past, is mij nu meer dan ooit duidelijk.*

*De 14 jaar trein en busreizen van en naar het werk hebben mij werkelijk volledig uitgeput. Dat ver reizen over het algemeen iets is waar ik geen plezier aan beleef, tenzij ik er door lichamelijke inspanning te moeten vertonen, zelf één mee ben, door te lopen, wandelen, fietsen of zwemmen. Eén met, dat wat mij van waarde maakt, dat wat mij mij laat zijn, zonder op kunstmatige wijze voortbewogen, voortgeduwd of voortgestuwd te worden. Doordat ik op die wijze mijn eigen kracht en mijn eigen energie mag sparen en door slapend te zijn, door me af te sluiten voor, op die wijze beter energie besparend kan zijn.*

*Ja energiebesparend, waardoor ik me beter over kan geven aan dat wat buiten mij om is, zonder daar zelf invloed op uit te hoeven oefenen. Inderdaad, te hoeven oefenen, want de vraag die we onszelf mogen stellen is, willen of kunnen en mogen we invloed uitoefenen op alles om ons heen. Willen, kunnen en mogen we invloed uitoefenen op iedereen die en alles wat buiten ons om is? Weet je hoeveel energie dat kost? Weet je hoeveel energie het ons (de mens in het algemeen) kost om iedere dag, 24 per dag alert te zijn? Ja alert te zijn, zodat jij bewust in het leven kunt zijn wat je gekozen hebt. Het leven waar jij met je volle bewustzijn voor gekozen hebt en net als ik jouw leven aan mag wijden. Jouw leven, door jouw leven te zijn. En het weer voor de volle 100% jouw leven zijn, is dat wat we als mens allemaal nodig hebben. Het voor de volle honderd procent bewust in het leven zijn, is dat wat werkelijk en wezenlijk nodig is. Vanaf het moment waarop ik met 100% aandacht mijn leven ben gaan leven, is mij dat volledig duidelijk geworden. Vanaf het moment waarop ik voor 100 % mijn leven ben gaan leiden, is iedere minuut waarop ik mijn leven leef, het leven geworden wat ik wil leven en waar in mijn beleving elk mens, ieder dier en alles wat leeft recht op heeft.*

*Het recht en of beter gezegd het zelfbeschikkingsrecht over heeft. Omdat dit zelfbeschikkingsrecht in wezen inhoudt, dat ieder mens zelf mag bepalen hoe hij of zij, zijn of haar leven leidt. Dat dit met betrekking tot de individuele mensenrechten een vereiste is zal snel duidelijk worden wanneer we allemaal dit recht weer als onze belangrijkste bestaansvoorwaarde gaan zien. Als de voorwaarde die ertoe bijdraagt dat je als mens weer zelf beslissing gaat nemen, weer zelf gaat onderzoeken en ondervinden door daadwerkelijk onderzoekend en ondervindend bezig te zijn. Omdat dit onderdeel van ieders leven is en we daar mijns inziens onbewust of bewust vanaf of zelf(s) weggehouden worden. Dat deze taak alleen voor onszelf is weggelegd, dit een must is, daarbij met name, voornamelijk, zonder aanzien des persoons de gouden regel is, ongeacht je status, afkomst en of voorgeschiedenis, mag duidelijk zijn.*

*Dat dit in mijn beleving ook ieders eigen taak is, de taak is van elk mens zelf, is wat weer duidelijk mag zijn. Omdat in wezen ieder mens in staat is om zichzelf op enige tijd en wijze in leven te houden. In leven te houden en te helpen, door zelfhulp ja, dat wat in tegenstelling tot alles wat er onder het mom van goed voor je, handig en zeker het proberen waard, werkelijk werkt, doordat jij je hier zelf voor inzet, jij hier zelf de touwtjes maar ook de tools voor in handen hebt. Dat wat jou, jou maakt, jou uniek maakt, #jouwlevenleidenzoalsalleenijditkuntdoen. Soms de hulp van een ander wel deels kan gebruiken. De hulp zonder hulpbehoevend te zijn, zonder de zorg als “echte gebruiker”, nodig te hebben, maar wel zeker wat steun kan gebruiken in het kader van het weer voldoen. Weer voldoen door waardig te zijn, volwaardig te zijn, met alles erop en eraan, jezelf zijn. Ja jezelf, zodat alles wat er (aan) ons verkocht, alles wat er (aan) ons geleerd wordt, weer de waarde krijgt die het verdient.*

*Verdiende waarde of verdiende loon, want het één is inmiddels op geen enkele wijze meer van het ander los te zien, van elkaar te onderscheiden. Het lijkt wel een verweven patroon, waar we maar al te graag gehoor aan geven. Waar we de waarde maar al te graag voor laten bepalen en zo ik helaas in de realiteit zie ook door laten bepalen. We zijn inmiddels gaan denken dat het hebben van Goede Zorg, een vereiste is, terwijl het goed zorgen voor, op een veel lagere positie komt. Ja, een veel lagere positie of toch een latere positie, omdat het nog niet aan de orde is. We er pas iets mee gaan doen wanneer we geconfronteerd worden met..... Ja geconfronteerd worden met leed. Onnoemelijk veel leed, in alle lagen van de bevolking. Daar telt het labeltje status, afkomst, religie of in wezen salaris op geen enkele wijze mee. Dat wil zeggen, de mens die meer te besteden heeft kan beter en sneller zorg krijgen. Of deze personen ook beter voor zichzelf zorgen.....?*

*Ja, ook nu een vraagteken, ook nu het welbekende vraagteken, omdat er geen eenduidig en geen gelijkkluidend antwoord mogelijk is. Dat een persoon die exact doet wat hij of zij wil, de persoon die exact doet waar hij of zij blij van wordt vaak het langst gezond blijft, is een gegeven feit. Is een feit, doordat deze mens de balans inmiddels al aardig heeft gevonden. Ja, al aardig, want we weten als mens pas waar de balans ligt wanneer we onszelf in relatie tot de ander zien, onszelf in relatie tot de ander gewaarworden. De relatie tussen onszelf en de ander kennen en weten, volgt pas op het moment waarop je dit ervaren hebt. Dat dit totaal anders is dan wanneer je het je inbeeldt of voorstelt, zal iedereen begrijpen, want, jij weet uit eigen ervaring dat door wat je voelt, ziet en daardoor ook gewaarwordt, wat dit met je doet. En daar is de uitspraak nog een keer, “de ervaring leert” en inderdaad dat klopt helemaal.*

*Dat klopt als een “zwerende vinger” of toch het meer abstracte en positieve variant, “het klopt als een bus”, waarbij de bus een op dat moment passend geheel vormt met jouw waarheid. De zwerende vinger alles behalve waar is, maar overigens wel eenzelfde gevoel kent en dit ook zelfs soms geeft door duidelijk aanwezig te zijn. Iets waarvan je zeker bent, een gevoel, een beeld of een gedachte waar geen mens of wat maar ook je vanaf kan brengen. Daarbij geeft het je een bepaalde zekerheid, een zekerheid die op geen enkele wijze te vergelijken is met iets wat te koop is, iets wat in de wereld van nu gecreëerd is om verkocht te worden, maar meer iets wat je een gevoel van geborgenheid, door geborgen zijn en je geborgen te voelen, met zich meebrengt. Waardoor je je veilig voelt, waardoor je er zeker van bent dat ook werkelijk alles op z’n pootjes terecht komt. En eerlijk is eerlijk, het heeft best een tijdje geduurd voor ik dit gevoel durfde te ervaren. Durfde ja, want ook het je veilig, zeker en geborgen voelen heeft alles te maken met je eraan overgeven. Erop vertrouwen, er vanuit gaan zonder dit te verwachten. Vertrouwen is namelijk veel meer dan dat, vertrouwen is iets wat je de ander geeft, door er zeker van te zijn dat deze persoon, de mens, de instantie, degene die jou zijn of haar trouw heeft beloofd deze ook op geen enkele wijze zal beschamen. Ja, beschamen, omdat het simpelweg zo is dat de persoon die jouw vertrouwen beschaamt, die jou op enige tijd en wijze tekort doet, daar zelf door gehinderd wordt. Daar zonder jouw inmenging altijd de gevolgen van zal dragen en niet omdat dit jouw wil is, maar doordat iedereen die en alles wat leeft, iedereen die en alles wat met dat wat leeft verbonden is, door de kracht van de natuur de rekening gepresenteerd krijgt. De rekening die allesbehalve met geld te vereffenen is, de rekening die allesbehalve met enige vorm van valuta voldaan kan worden.*

*Omdat het een rekening is, die in wezen zegt. Rek, Eigen Naast, In Naam God. God heeft ieder mens een bepaalde speelruimte gegeven, een bepaalde speeltijd en de persoon die de tijd neemt om deze alleen te gebruiken voor het eigen genot, zonder daarbij rekening te houden met de ander, zonder daarbij de ander en zichzelf op enige tijd en wijze van dienst te zijn, die wordt gekort, die wordt beperkt, die wordt letterlijk en figuurlijk gekort en beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid.*

*Ik heb het op persoonlijke titel ervaren, ik heb het letterlijk meerdere malen beleefd, doordat ik niet wilde luisteren, toch doorzette in dat wat mij in wezen tekort deed, door te doen wat mij meer schade opleverde dan wat maar ook. Dat ik dat op het moment nog niet zo voelde en of wist, is dat wat de tijd me geleerd heeft. Dat ik nu inmiddels weet dat de tijd letterlijk en figuurlijk alle wonden heelt, is dat wat ik daardoor meer dan ooit te weten ben gekomen. Iets wat ik mocht weten, wat ik me blijf herinneren en dus deel, om de ander maar daarbij ook mezelf van dienst te zijn. De ander en mezelf, omdat het iets is wat als wederkerig begrip dient, een wederkerigheid is. Een mooie omschrijving van Wikipedia “Wederkerigheid is de onderlinge verplichting binnen een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Als de relatie gelijkwaardig is, is er sprake van een reciprociteit, terwijl bij ongelijkwaardige wederkerigheid wordt gesproken over redistributie. In het eerste geval gaat het vooral om luxegoederen, maar in het tweede geval kan er ook sprake zijn van primaire goederen. Hierbij kan de gift macht opleveren zoals in een patronagestroom. De termijn waarbinnen de gift beantwoord moet worden, is afhankelijk van de relatie.” En ieder mens kan hier op geheel eigen wijze mee omgaan. Ieder mens mag dat doen en laten wat hem of haar past, goed voelt.*



*Wederkerigheid is in wezen iets wat vanuit je hart komt en wanneer je dit op een voor jouw gevoel juiste wijze in acht neemt, hanteert, dan zal dit ook zeker gepast zijn. Want dat iets wat je doet of laat een gevolg of vervolg heeft en mag krijgen, dat is wel duidelijk. Het is in wezen een universeel begrip en dat wat zelfs een gedachte, idee of dat wat uitgesproken wordt teweeg brengt. Dat er ook een omschrijving gegeven wordt over de drie mogelijke vormen van wederkerigheid, is wel zeker het delen waard. \* Algemene wederkerigheid tussen verwanten waarbij er niet direct een tegenprestatie verwacht wordt, maar wordt er wel solidariteit verwacht zodra dit nodig is. \* Evenwichtige wederkerigheid als de sociale afstand groter wordt. Dan wordt het evenwicht belangrijker en de tegenprestatie vrijwel direct verwacht. \* Negatieve wederkerigheid kan optreden bij vreemdelingen en vijanden waarbij men probeert om een gift te verkrijgen zonder hier een tegengift tegenover te stellen. De extreme vorm daarvan is diefstal, terwijl altruïsme daar het tegenovergestelde van is.*

*Een altruïst handelt in het belang van iedereen die en alles wat leeft, een ander woord voor altruïsme is dan ook onbaatzuchtigheid, doordat er werkelijk of in wezen niets voor terugverwacht wordt. Niets of geen beduidend iets, omdat de persoon die uit onbaatzuchtigheid handelt, het beste voor heeft met iedereen die en alles wat leeft. Het beste voorheeft met iedereen die en alles wat het (recht op) leven heeft. En dit laatste, het leven en of levensrecht hebben, is dat wat als drijfveer geldt. Wat de drijfveer is voor alles wat hem of haar de kracht, daarbij ook het doorzettingsvermogen geeft om daadwerkelijk doelen te stellen, doelen die in het belang zijn van de mens en alles wat ernaast in leven is. Alles wat en iedereen die er naast hem of haar in leven is of ooit is geweest.*

*Want we mogen en kunnen als mens alleen ons leven leven zoals het bedoeld is, zoals het bedoeld is en daarbij hoort het je ten dienste opstellen van. Het je ten dienste opstellen in het belang van iedereen die en alles wat leeft. Want alleen wanneer we ons leven in dienst stellen van het Algemeen Belang, in dienst stellen van de ander, iedereen die en alles wat naast ons in leven is, zullen we daar het geluk van ervaren.*

*Dan zullen we het geluk ervaren waar we ons hele leven naar (blijven) verlangen en wat ons op geen enkele andere wijze dan op de juist gebaseerde wederkerigheid tot stand gebracht kan worden ook werkelijk volgt. Ja volgt, doordat het iets is wat opvolgend is, het resultaat van een juiste actie is, de enige actie die de mens nodig heeft om zich weer waardig te voelen. En er is geen mens, geen onderneming, geen instantie of wat maar ook, die deze onbaatzuchtige opvolgendheid kan starten dan de persoon die alles al opgegeven heeft. Jezus heeft zijn leven als de grootst mogelijk altruïst voor iedereen die en alles wat leeft gegeven. Ja, voor iedereen die en alles wat leeft, ook de mensen die op geen enkele wijze in God de Vader of in Hem geloof hebben gegeven. Wij mogen Hem dankbaar zijn, kunnen Zijn voorbeeld aannemen en er alles aan doen om zo goed mogelijk te leven. Door iedere dag te kijken op welke wijze we als mens in staat zijn om Hem en God daar met groot ontzag voor te eren, door dankbaar te zijn en ons leven in alle eenvoud te leven. En het in alle eenvoud leven, dat doen wat mogelijk is waarbij geen mens dier of wat maar ook schaadst of schade toebrengt, is dat wat de uitdaging is die wij als mens iedere dag aan mogen gaan. Aan mogen en kunnen gaan wanneer we ons leven in het teken stellen van het op de juiste wijze leven. Op de juiste wijze door goed voor onszelf en ieder ander te zorgen, door goed voor onszelf en iedereen te zijn.*

*Goed voor onszelf, iedereen die en alles wat leeft te zijn, omdat we alleen op die wijze, op die ene wijze, datgene tot stand brengen wat werkelijk nodig is. Ware liefde voor het leven, ware liefde voor iedereen die en alles wat leeft en deze liefde is op geen enkele wijze af te dwingen, is op geen enkele wijze door iets, iemand of wat maar ook te laten vervangen of vergoeden dan het leven te leven zoals God dit bedoeld heeft.*

*Zoals God dit voor iedereen die en alles wat leeft bedoeld heeft en dat dit haaks staat op de wijze waarop de wereld nu ingericht is, waarop we het “EGO IS ME” nu in stand houden, is dat wat ertoe geleid heeft dat de consumptiemaatschappij die tot heel veel leed geleid heeft, nu zelfs nog een stapje erger, de compensatiemaatschappij is geworden. We werken 40 of soms meer uur in de week, dus mogen we daar wel wat leuks, wat moois of wat lekkers tegenover stellen. We doen dat wat we in wezen wanneer we geld in overvloed zouden hebben nooit of te nimmer meer zouden doen, met een blij gezicht, omdat dat wat ons te wachten staat, de beloning, te gebruiken is om onze “honger” te stillen. En wanneer het alleen zou zijn om de werkelijke honger te stillen, dan zou God er vrede mee hebben. Wanneer het alleen zou zijn om echt de honger mee te stillen dan was dit het juiste, dan zou er vrede zijn, maar we hebben er een andere draai aan gegeven. We hebben Onze hele Ziel en Zaligheid, Ons eeuwig leven, wat Jezus ons door In God en Hem te geloven, verkocht. We hebben letterlijk en figuurlijk ons eigen leven te koop aangeboden, verruild voor alles wat de wereld of beter gezegd “de wereldeconomie” in het leven heeft geroepen, om ons afhankelijk en behoeftig te maken. Door ons te verlekken met hoe goed je het kunt hebben wanneer je in het bezit van geld bent, wanneer je rijk en of welgesteld bent. Welgesteld door in rijkdom in plaats van in armoede te leven.*

*Ja in rijkdom of armoede, welgesteld of toch nog minder bedeed. Toch nog minder bedeed, doordat deze mens minder kansen krijgt in het leven. Minder kansen dan bijvoorbeeld een mens die opgroeit in een land waar je niet naar school kunt gaan. De vraag is echter heeft deze mens minder kansen of minder geld? Heeft deze mens minder kansen of minder luxeartikelen, minder verzetjes, minder wat hem of haar kan vermaken? Want dat dit precies is wat de mens die meer geld heeft doet in dit leven is wat je overal om je heen ziet. De mens die meer te besteden heeft, weet zich op geen enkele wijze meer te vermaken en of bezig te houden met..... Bezig te zijn met dat wat goed voor hem of haar is, dat waar hij of zij werkelijk iets van leert of iets aan verdient, de beloning die van God is en komt. De Beloning ZIJN, de enige echte zijn, Ben Eigen Liefde Onvoorwaardelijk Naast In Naam God, zijn. Want alleen dan kun je "Egoïsme" op een juiste wijze inzetten, op de altruïstische wijze naleven. Dat wat God al sinds jaar en dag doet, dat wat Jezus als Zijn Eniggeboren Zoon op aarde wilde delen en laten zien. Wat hij deelde en wilde laten zien aan de mensen die door alles wat hen aangeboden en gegeven werd, inmiddels zo ver van zichzelf en God af stonden, dat het in wezen haast nog onhaalbaar was om jezelf te zijn. Ja jezelf te zijn zonder aan de schandpaal genageld te worden, zonder op enig moment het mikpunt van spot of zelfkastijding te zijn, want de mens die maar enigszins uit de pas liep, de mens die maar enigszins zichzelf was, werd opgehemeld of verketterd. De mens die het leven nam zoals het hem of haar aangeboden werd, had het vele malen zwaarder dan de mens die zich mee liet gaan met alles wat hem of haar aangeboden werd. De mens die zich liet verleiden had het ogenschijnlijk vele malen, leuker en beter, doordat het samengevoel daar hoogtij vierde. Dat samenzijn echter meer dan één betekenis heeft, is bewezen, feit.*

*Omdat samenzijn wanneer je niet jezelf bent, samenzijn wanneer je het jezelf zijn nog op geen enkel moment ervaren hebt, in wezen alleen bereikt kan worden wanneer je alleen bent. Dat klinkt vreemd maar is wel wat op waarheid berust, wat op waarheid gebaseerd is, de wijze die alleen tot stand gebracht of behaald kan worden wanneer je ervoor kiest om alleen te zijn. Waardoor jij met jezelf zult moeten dealen, jij de hele dag de tijd hebt om jezelf te leren kennen, door jezelf te zijn. Jezelf te zijn met alles wat je voelt, waar je aan denkt, waar je mee bezig bent, iedere dag opnieuw. Wanneer je je namelijk in een relatie begeeft, een relatie hebt of een relatie aangaat, ben je al heel snel geneigd jezelf te verliezen. Jezelf te verliezen in de ander, jezelf over te geven of over te leveren aan de ander, door te doen wat de ander wenst en wat de ander van jou verlangt. Vanaf het moment waarop ik werkelijk weer mezelf werd, werkelijk weer mezelf durfde te zijn, ben ik heel duidelijk geweest in alles wat de ander van mij kan verwachten. Alles wat de ander van mij kan verwachten en waar ik toe in staat ben, omdat het één op geen enkele wijze losgezien kan worden van het ander, het één op geen enkel moment losgezien kan worden van het ander. En iedereen die er een andere gedachte, een ander idee of soms zelfs een ander gevoel aan overhoudt, die zal hier ook zelf, op geheel eigen wijze mee om mogen gaan. We mogen en kunnen namelijk alleen onszelf zijn wanneer we naast de ander zijn en op geen enkele wijze proberen, denken dat we één met de ander of alles wat anders kunnen zijn wanneer we onszelf op geen enkele wijze herkennen, erkennen en of accepteren als zijnde waardig.*

*Waardig is de waarde je je als mens vertegenwoordigt door aardig te zijn. Voor iedereen die en alles wat leeft aardig te zijn, de definitie die ervoor zorgt dat je je werkelijk goed voelt.*

*Want waardig zijn, is aardig zijn in de breedste zin van het woord, waardig zijn is aardig voor jezelf en iedereen die en alles wat leeft zijn. Dat je dan bereid moet zijn om je grenzen te stellen en deze duidelijk aan te geven is dat wat iedereen weer mag leren, wat iedereen die en alles wat leeft weer mag leren, omdat dit de enige waarde is die jou in het hier en nu vertegenwoordigt. De enige echte waarde die ook werkelijk weer voor ieder mens mag gelden. Omdat deze waarde jouw eigenwaarde vertegenwoordigt, dat wat jou maakt tot de mens die je bent, de unieke persoon naast de ander, naast ieder ander en alles wat anders en daardoor ook (w)aardig is. De wijze waarop jij jouw waardigheid met de ander, met ieder ander en alles wat anders dan jij is deelt, bepaalt de werkelijke waarde, bepaalt jouw rol en jouw positie in het leven. Het ONS gevoel, is dat wat het werkelijk mogelijk maakt om te delen. Het Onvoorwaardelijk Natuurlijk Samenzijn, is dat wat het werkelijk Samenzijn inhoudt. En dat je dit alleen kunt bereiken wanneer je jouw biologische waarde vertegenwoordigt in het hier en nu, is wat de mens die zich laat leiden en leven door, alles wat er in de “Economische en Maatschappelijk Verantwoorde Wereld”, de wereld waarin wij nu leven aan schort, waar het aan ontbreekt, waar het aan tekort komt, mist.*

*Doordat we in een wereld waarin we zoveel moeten, door de rechten en de plichten waaraan we ons als mens wonend in een rechtstaat allemaal aan moeten houden, geen eigen grenzen meer kennen of herkennen, tenzij we er tegenaan lopen, doordat we onze eigenwaarde hebben opgeschort. Want dat het opschorten van onze eigenwaarde een gevolg is van gemis, het schorten aan, het falen, het haperen, het hinderen, waardoor het mankeren, het ontbreken, schelen of verschuiven zekerheid wordt, is dat wat ik op jonge leeftijd al heb mogen ervaren.*

*Ja, doordat heel veel mensen die in het dagelijks leven niet meer verder kunnen, gevoelig worden voor verslavingen, behoeften, behoeftes, die allesbehalve tot de dagelijkse eerste levensbehoefte horen, gebruik zijn geworden. Wederom Ja, gebruik zijn geworden of gebruik zijn gemaakt, doordat er aan te verdienen valt. Het verdienmodel een hogere waarde vertegenwoordigt, dan dat wat werkelijk van belang is. Wat werkelijk en echt van belang is, om een goed leven te kunnen leiden. Een goed leven te kunnen leven, het leven te kunnen leven waar mijns inziens de hele mensheid recht op heeft.*

*De totale mensheid recht op heeft, omdat dit het enige humane recht is, het enige menswaardige recht is, het enige echte mensenrecht is, waar heel de wereld van zal kunnen en mogen profiteren, ongeacht waar je woonachtig en of geboren bent.*

*Omdat de wereld waarin wij wonen, de wereld waarin wij met meer dan 7 miljard mensen wonen, de wereld is die nog heel lang zal kunnen en mogen voortbestaan, mits wij er zelf, op verantwoorde wijze, mits wij op verantwoorde wijze met onszelf, iedereen die en alles wat leeft omspringen. We kunnen de mensenrechten, de verantwoordelijkheid jegens onszelf op geen enkele wijze zo opschorten als we dit blijven doen zoals we dit al jaren gedaan hebben met het hele bankensysteem. We kunnen op geen enkele wijze doorgaan met het beloven van gouden bergen en vervolgens de stekker eruit trekken en weer opnieuw starten. Dit is alleen mogelijk voor iets wat zich laat manipuleren en dirigeren, wat gemanipuleerd en gedirigeerd wordt, maar geldt in geen geval voor dat wat God met de grootst mogelijke liefde “het levenslicht” gegeven heeft. God heeft de mens naar Zijn evenbeeld geschapen, ons als mens de hoogste positie en rang gegeven om de wereld te beheren.*

*Wanneer we denken dat het beheersen van de mens mogelijk is, iets is wat je in één simpele handleiding als regel en wetgeving kunt schrijven, dan stopt het leven echt. Dan stopt het leven zoals wij het nu kennen en zal het leven wat God ons gegund heeft binnen al te lange tijd werkelijk onmogelijk worden of juist zelfs weer mogelijk zijn. Ja, werkelijk of wezenlijk, want dit eerste is iets wat op geen enkele wijze stopt. Zelfs wanneer we het werk en alles wat “vereist” is, ons leven laten bepalen, zullen we in wezen nog Gods kinderen blijven. Omdat Hij ons mede door dat wat Jezus heeft doorgemaakt nooit de schuld zal kunnen geven van dat wat eens de 30 zilverlingen in het leven geroepen heeft, het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar de mens die “niet beter wist”, de mens die dankzij alle rijkdom, werkelijk geloof en vertrouwen verloren had en heeft.*

*De mens die zich heeft laten vertellen dat je alleen door je dagelijks brood “werkend” te verdienen, in Gods gratie bent of komt, bij Gods gratie jouw leven mag leven. Een leven wat van de wieg tot het graf voor je is ingevuld, met alle verzekeringen en daarvoor benodigde verplichtingen alvast chronologisch uitgestippeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Plan Bureau en Worldometers kunnen het per seconde of deel daarvan met zekerheid stellen. Ik ben God zo dankbaar voor alle opgedane inzichten. God Dank dat ik tot de ontdekking gekomen ben, dat ik mijn verantwoordelijkheid zelf weer mag en kan dragen en ik doe er ook echt elke dag alles aan om me deze gegeven liefdevolle verantwoordelijkheid waardig te zijn. Iedere dag waarop ik mijn leven mag leven, iedere nieuwe dag die ik mag begroeten, waarop ik in de gelegenheid ben en wordt gesteld om te leven, mijn leven waar en vaardig te zijn. De vaardigheid die ik, maar ook ieder ander nodig heeft, door het spreken van de liefdestaal, de taal Gods.*



*De enige taal die ertoe leidt dat we weer zullen begrijpen. We naast het begrip, ook mededogen en compassie op kunnen brengen voor de mens, de mensen en iedereen die en alles wat zich tot op heden, tot op de dag van vandaag, anders opstelt. Zich een andere houding aanmeet, woorden en daden bezigt die op geen enkele wijze en bijdrage leveren aan dat wat we juist nu zo hard nodig hebben. Ja, het is hard nodig om weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. De gehele wapenrusting Gods is daarop gebaseerd. De gehele wapenrusting Gods is gebaseerd op het in vrede leven met iedereen die en alles wat leeft. Met iedereen die ondanks het feit dat er ooit een verstoring, verhindering of wat maar ook heeft plaatsgevonden of plaatsgehad, het besef heeft dat hij of zij ook altijd een kans heeft om het leven in Liefde, Geluk en vol Gezondheid te leven.*

*En natuurlijk gun ik iedereen die en alles wat leeft alle tijd en mogelijkheden om ook weer te gaan ontdekken waar zijn of haar persoonlijke waarde in ligt, in zit of waar hij of zij naast alle dagelijkse eerste levensbehoeften zichzelf of haarzelf mee bezig mag houden, weer 100% natuurlijk zijn, zichzelf of haarzelf wezen. In wezen weer voor 100% te zijn wat God met hem of haar voorhad destijds, daarbij ook heeft afgesproken, overeengekomen toen Hij hen voorstelde om het leven aan te gaan en te kiezen waar zij bewust voor wilde gaan. Bewust in leven zijn, leven in en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. Dat je dit wel de ware "Fitness" kunt noemen, is wat maar heel weinig mensen weten, is waar maar heel weinig mensen zich bewust van zijn, doordat de meeste mensen denken aan een sportschool of een daaraan gelieerd instituut, waarbij door training en of oefening met of zonder apparaten vaak een bepaald resultaat behaald wordt. Ja een bepaald resultaat, jij bent echter degene die het vervolg bepaalt, jouw inzet telt dan.*

*Jouw inzet telt dan en nu, voor het resultaat wat behaald wordt, wat op geen enkele andere wijze behaald kan worden of is het net even anders? Zou het ook heel anders kunnen zijn?*

*Ja, heel anders dan wat gepromoot, verteld en of gedeeld wordt, zijn er best wat mensen die er alles voor over hebben om tot hun 80<sup>ste</sup> of soms zelfs nog ouder gezond en fit te willen zijn. Gezond en fit, door gezond en fit te blijven, gezond en fit te willen zijn en daar iedere dag bewust voor te leven. Dat dan de enige mogelijkheid om fit te willen zijn en blijven gerealiseerd wordt doordat jij in evenwicht met jezelf en iedereen die en alles wat leeft samenleeft, is dat waar heel veel mensen nog maar al te vaak aan voorbij gaan. Waar De Mens, die zich volledig laat leiden door, het “dagelijks leven”, wat in wezen allesbehalve dagelijks leven is, door het ontbreken van tijd, onbewust aan voorbij gaat. Pas vanaf het moment waarop zij zichzelf tegenkomen, het moment waarop ze op geheel eigen wijze geconfronteerd worden met, gaan zij de ernst van de situatie, de ernst van het willen leven en het in leven zijn zelf zien. De wijze waarop verschilt evenals het tijdstip waarop per persoon. Want de mens is een “gewoontedier”, de mens is een mens die alleen in een wereld met alles wat hem of haar aangeboden wordt en bekend is kan leven. De mens is een mens die door verandering die plots optreedt best zo nu en dan van slag kan zijn. Maar wanneer de verandering, het veranderen van jou betekent, dat je je voorgoed hebt afgekeerd van de persoon die je zelf bent, van de persoon die jij zelf wilde zijn toen je jouw leven ging leven, wordt het hervinden van de persoon die je in oorsprong bent, een behoorlijke strijd. En weet je wat daarbij het meest lastige is, door jouw strijd geef je de ander het gevoel dat zij gelukkig zijn, gelukkig er niet mee geconfronteerd te worden, dat zij blij mogen zijn gezond te zijn.*

*Ja, dat zij blij mogen zijn gezond te zijn, ER te zijn, terwijl het gezond zijn het recht is wat ieder mens heeft. Ieder mens die In Onvoorwaardelijke Liefde zelf het leven van God aangenomen heeft en dit tot in lengte van dagen volhoudt en blijft leven. Het leven blijft leven wat hem of haar past en hoort, wat bij hem of haar past en hoort, doordat het zijn of haar leven is. Het leven is waar iedereen die en alles wat leeft op geheel eigen wijze of zoals velen het noemen geheel eigenwijs aan deelneemt. Waarom de mens ooit gedacht of bedacht heeft dat het goed is om je een andere rol dan het jezelf kunnen en mogen zijn aan te meten, zullen we pas gaan begrijpen wanneer we begrip op kunnen brengen voor onszelf. Ja, alleen wanneer we begrip voor onszelf op kunnen brengen. Begrip voor onszelf hebben, onszelf echt kennen, is het mogelijk om de ander volledig te accepteren. Ieder ander te accepteren zoals hij of zij is, doordat we dan de gebreken die een ander vertoont de gebreken die de ander heeft, op geen enkele wijze meer als gebrek zullen zien, maar exact weten waar dit door ontstaan is.*

*We lopen als mens namelijk allemaal ons eigen pad, mogen onze eigen weg lopen en gaan. Wanneer we ons leven echter laten regelen en leiden, komt het voor dat we onze regie, de regie over ons eigen leven uit handen geven, waardoor we gevoelig worden voor alles wat ons in wezen op geen enkele wijze goed doet. Ja, gevoelig worden voor dat wat we denken nodig te hebben, zonder dat deze behoefte werkelijk is. Want de enige behoefte die we hebben en die er mag zijn is de behoefte tot het willen leven en de behoefte tot het in leven willen zijn en blijven, omdat deze behoefte ons bestaansrecht is. En alles wat hier extra voor verkocht en of gepromoot wordt, alles wat naast dat wat we in wezen nodig hebben, als ware noodzaak verkocht of gepromoot wordt, keert ons tegen ons ware zelf.*

*Brengt ons steeds verder van ons ware zelf af. Dit leidt er zelfs toe dat we een vreemde voor onszelf en de ander worden of zijn, terwijl dit in wezen allesbehalve zo is. Omdat de wereld zoals deze behoort te zijn, één en al eenvoudig is, één en al logica is en één en al is. Waarbij één staat voor God en al staat voor alles wat naast God in leven is. Alles wat naast God in het hier en nu mag leven en in het hier en nu staat, bestaansrecht heeft wanneer deze persoon zijn of haar ware zelf op geen enkele wijze tekort doet. Bestaansrecht heeft doordat deze persoon, deze mens zijn of haar naaste op geen enkele wijze tekort doet. Want het jezelf tekort en of je naaste op enig moment tekort doen, ongeacht wie dit is, zal zich altijd wreken. Ja, zal zich in de vorm van een gevolg of vervolg altijd tegen je keren, tegen de mens keren die zijn of haar bestaansrecht verkwanseld heeft. Verkwanseld heeft ja, de woorden die de encyclopedie geven, zeggen weer genoeg. Want verkwanselen staat voor 1. Verboemelen 2. Verbrassen 3. Verhandelen 4. Verhanselen 5. Verkopen 6. Verkwisten 7. Verpanjeren 8. Verpatsen 9. Verronselen 10. Verruilen 11. Versjacheren 12. Verspelen 13. Verspillen 14. Vertuisen en het woordenboek geeft het 15<sup>e</sup> woord, Ruilebuilen, wat meer zegt dan wat je op dit moment denkt of doet vermoeden, deze woorden die bij de etymologiebank te vinden zijn zeggen wellicht al het nodige.*

*Daarbij zegt de etymologiebank “stiekem en onvoordelig verkopen, oneerlijk handelen”. Met zulke gekheden verkwanseld hij zijn gezondheid. En nog veel meer uitleg over de wijze waarop we als mens op onverantwoorde wijze ons leven inwisselen, verknoeien, bederven, verspelen of verkopen. Kortom dat wat we doen wordt als ongewoon omschreven. Of geldt de enige oorzaak is, reden dat we ons leven letterlijk verkwanselen, tijd verspillen aan nutteloze dingen blijft vraag.*

*Nutteloze en zinloze dingen, het tegenovergestelde van nuttig en zinvol. Ja, dit laatste leidt tot het werkelijk ontwikkelen van, het loskomen van alles wat het eerste veroorzaakt of zelfs verzaakt heeft. Want het leven verzaken, het leven levend verzaken, is wellicht de grootste verkwanseling die we als mens als gewoon zijn gaan beschouwen, als gewoonte zijn gaan zien, waardoor de norm en alles wat normaal is in wezen daarop afgestemd is, zonder dat dit ook maar voor een deel gewoon kan zijn, volledig ongewoon voor de mens die van nature is.*

*Voor de mens die van nature zijn of haar leven leeft en daarbij vertrouwt op dat wat hem of haar op natuurlijke wijze wordt aangeboden. Ja, op natuurlijke en daarmee ook meteen verantwoorde wijze, omdat de wijze waarop iets wat door de natuur en vanuit dat wat God in al zijn wijsheid tot leven heeft geroepen, altijd geschikt is voor algemeen en algeheel gebruik. Altijd en overal geschikt is voor algemeen en algeheel gebruik waarbij, evenals voor alle dingen in het leven geldt, rekening gehouden wordt met de behoefte die in wezen is. Want alleen de behoefte die in wezen is, hoeft bevredigd te worden. Alleen de behoefte die in wezen is, verdient het om bevredigd te worden en alles wat naast deze behoefte is of bestaat, alles wat naast deze eerste levensbehoefte bestaat, is en mag aanwezig zijn in ieders eigen hoedanigheid, geldt voor de mate waarin de persoon zich deze eigen heeft gemaakt maar is in wezen overbodig. Deze zal dan ook werkelijk op geen enkele wijze een bijdrage kunnen leveren aan iemands directe en of concrete zijnstoestand. Zal wel een tijdelijk gevoel van welbehagen en welbevinden met zich mee kunnen brengen, waar dan mogelijk weer een vervolgbehoefte uit naar voren komt. De behoefte om nogmaals te willen beleven. Dat ene gevoel of die ene ervaring te willen beleven die men meemaakte, dat wat ooit eens was.*

*Ooit eens geweest is, omdat dat wat geweest is, een eeuwigdurende herinnering blijft en dit gevoel op geen enkele wijze meer overtroffen zal worden. Omdat het eerste gevoel, dat wat een eerste keer bevredigen van een behoefte vele malen meer in herinnering leeft, vele malen meer waard is dan... Ja, vele malen meer waard is dan alle nieuwe ervaringen, nieuwe gedachten aan en nieuwe voorstellingen over of aan iets, doordat deze zichzelf nooit zullen overtreffen. Er is geen mooi, mooier, mooist. Er is geen goed, beter, best. Er is alleen de ervaring die telt, er is alleen de ervaring die ons leert en wanneer deze ervaring ons dan leert of ervoor zorgt dat we een vergelijk gaan maken in ons hoofd, in ons gevoel en in alles wat...we zijn, zullen we afbreuk doen aan dat wat ooit eens was. Zullen we onszelf en daarmee de herinnering die ooit eens was op enig of vanaf dat "bewuste moment" tekort doen. Ja, op enig of op elk moment, waarop we dit gaan vergelijken, doordat het vergelijken van, het vergelijken van iets, een gebeurtenis, een gevoel, een ervaring of mensen, dieren, planten dat wat leeft, in wezen net zo ongepast is als jezelf vergelijken met..... Want hoewel je een vader en een moeder hebt, hoewel je ouders jou met God het leven hebben gegeven, mag jij volledig jezelf zijn, jouw eigen energie zonder vergelijk.*

*Jouw vergelijken of je als de betere, slimmere, wijzere of meerdere van aftekenen is minstens zo ongepast als wanneer jij jezelf als de minder goede, minder slimme of minder wijze variant van zou zien. Je bent jezelf, je eigen energie en hoeft dan ook op geen enkele wijze vergeleken te worden met, vergeleken te worden met wie of wat maar ook omdat jij geheel en volledig jezelf mag zijn en mag wezen, iedere dag waarop jij jouw leven leeft. Je hebt wel elke dag de kans om de betere, slimmere en of wijzere versie van jezelf te worden, jij alleen.*

*Want jij bent de enige waarmee je jezelf mag vergelijken. Jij bent de enige waarmee jij jezelf kunt vergelijken doordat elke andere vergelijking dan eveneens weer ongepast zou zijn. Wanneer je jezelf perse met de ander wilt vergelijken, doe je jezelf op elk front tekort en plaats je jezelf zelfs op een andere positie. De gedachte dat dit mogelijk een mindere, betere of zelfs hogere positie zou kunnen zijn, is en blijft voor altijd een gedachte. want deze is er in wezen niet. Maar pas wanneer je je beseft dat er geen andere positie is dan degene waar jij je in bevindt, waar jij in zit en bent en ieder ander is, dan zal de neiging of de uitdaging om een andere positie te willen bekleden of aannemen voor jou geen optie meer zijn. Dan zal dit geen behoefte meer zijn, maar zul je zien dat de positie die je nu in het hier en nu hebt goed is. De positie die jij in het hier en nu vertegenwoordigt, jouw functie is of is het toch functionaliteit is. Want de positie en functionaliteit, de wijze waarop jij het best kunt functioneren heeft alles te maken met de tijd die jij neemt en de tijd die jij daardoor vanzelf krijgt.*

*Gekregen tijd die jij mag benutten, waardoor jij jouw positie, de positie die jij mag bekleden, die jij mag invullen vanzelf aangeboden krijgt. Vanzelf, zonder al te veel moeite te doen. De discipline van jou uit om deze tijd goed in te vullen en deze tijd goed te benutten is dat wat jouw taak, wat jouw rol en jouw eigen initiatief betreft. Dit bepaalt ook voor het grootste deel jouw functie, jouw orde, jouw rol en jouw deel in het geheel. Jouw functie jouw orde, jouw rol en deel in het geheel wat voor iedereen gelijk is, gelijkwaardig is. Omdat de waardering die je krijgt, de tijd die je ervoor en erdoor krijgt, dat is wat jij verdient, dat is wat jouw verdienste is. Dat wat jou toekomt, omdat dit de toekomst voor iedereen die en alles wat leeft wordt, de toekomst voor iedereen die en alles wat leeft zal zijn.*

*Dat wat God en Jezus beide wensten, ons als liefdevolle kinderen, broers en zusters allemaal toewenste, ver voordat alles wat nu “heerst”, wat in wezen denkt te heersen was, zijn functie, zijn orde, zijn rol en deel in het geheel overnam. Ja dacht over te nemen, terwijl dit in wezen onmogelijk is. In wezen en wezenlijk onmogelijk is, doordat God degene is die het eindoordeel, het eindvonnis en daarmee ook het vergevingsproces velt. God vergeeft de mens, God vergeeft de mens die door onwetendheid, door te weinig eigen tijd, zijn of haar functie, zijn of haar orde, zijn of haar rol en deel in het geheel volledig verliest. Volledig uit het oog verliest, doordat het zien van, het horen van, het voelen van, ondergeschikt zijn gemaakt aan het denken van, het oordelen over en dat wat oh zo belangrijk gevonden wordt in de wereld van vandaag waarin wij leven, een vrije mening. Maar wanneer deze mening gevormd wordt op basis van onjuiste kennis, onjuiste informatie, wat in wezen “in formatie”, in de houding staan is, dan zal dat wat werkelijk tot kennis leidt, dat wat werkelijk kennis geeft, het lijden van de mens in de wereld blijven veroorzaken. Dan zal dat wat kennis geeft, wat in wezen inzicht is, dat wat het werkelijk lijden tot stand brengt, de functie, de orde de rol en jouw deel van het geheel zijn. Dan zul jij je jouw functie, jouw orde, jouw rol en deel in het geheel, in het heel maken van jezelf weer gewaar mogen worden, door je er weer bewust van te zijn. Maar wanneer jij deze functie, deze orde, deze rol en jouw deel in het geheel aan de ander overlaat, zal deze ook jouw leven beheersen. Zal de ander, ieder ander en alles wat anders is dan jij jouw leven volledig in de bedwang hebben of is het toch in de tang hebben, doordat je werkelijk afhankelijk gemaakt wordt van dat wat vaak geld regelt en doet. Wederom het schaakspel, waarbij jij de pion maar nooit de looper bent, je blij bent wanneer je de rol van paard vervult.*



*De rol van het paard, wat dan wel weer een edel dier is. Een dier is die alom geëerd en vereerd wordt. Terwijl het Paard, het paard wat in levende lijve mensen helpt veel beter af is dan iedereen die en alles wat hier in het leven wat geleefd in plaats van beleefd wordt, wordt misbruikt. Ja, paardekracht, de aanduiding voor de eenheid van vermogen. 75 kgm/s staat gelijk aan 736 W. Tot 1978 de gebruikelijke eenheid voor de opgave van motor vermogens. Maar paardekracht is ook: 1. Aandrijvende kracht, 2. Arbeidsvermogen, 3. Trekkkracht. Wanneer 1 van de drie bij de mens ontbreekt, valt het leven vaak als een kaartenhuis in elkaar. Dan zal dat wat op een bepaald moment niet meer voldoende aanwezig is de verhoudingen letterlijk en figuurlijk scheeftrekken. De vraag is dan alleen, wie begrijpt dit, wie snapt dit en wie doet er iets mee. Ja, wie is er zo oprecht dat hij of zij zelf zegt dat het genoeg is, dat de rem erop gaat, dat hij of zij ervoor kiest om de balans eerst te laten herstellen voor de paardekrachten weer gebruikt kunnen worden? Voor we er als mens door eigen toedoen, volledig met medeweten van de ander aan ten onder gaan? Ja, ten onder gaan aan de disbalans. Wanneer ik vervolgens disbalans en de betekenis intik, krijg ik eerst een hele lijst met uitleg over “hormonale disbalans” te zien op Google, iets wat voor mij als ervaringsdeskundige maar al te goed bekend is.. Bij de site Encyclo.nl staat wellicht de juiste omschrijving die voor iedereen telt en daardoor ook echt geldt.*

*Disbalans anders gespeld: Drukbalans 73,68%, Deelbalans 73,68 % en DAGBALANS 0% En dat zegt genoeg, dat zegt in wezen alles, dat zegt wat velen denken maar weinigen echt voelen en ervaren. De drukbalans heeft te maken met alles wat je als mens letterlijk en figuurlijk op je dak krijgt. Doordat je onderdeel bent van. Je een deel bent van de wereld, de kosmos.*

*En wanneer we er alles aan doen om onze plaats, plek of wat maar ook te ontvluchten, door dat te doen wat de maatschappij, de wet en regelgeving van ons vraagt of in wezen eist, dan gaan we ten onder aan de bovendruk. Dan zal de druk zo hoog oplopen dat we vanzelf in elkaar of uit elkaar klappen. Dan zal dat wat de ander en alles wat anders dan ons is, letterlijk en figuurlijk een implosie veroorzaken. Want we zijn allemaal onderdeeljes, deeltjes van een groter geheel. Ons ervan onthouden door letterlijk en figuurlijk te denken dat het ons niets aangaat, we er ons buiten kunnen en mogen houden is dat wat al het leed veroorzaakt heeft. “We are all in it together”, we dragen samen de verantwoordelijkheid start wanneer we onszelf staande weten te houden, wanneer we er ondanks wat de ander ons adviseert of in wezen oplegt, van bewust zijn dat rust en de balans in alles in ere houden ons letterlijk redt. Letterlijk, doordat we als mens allemaal in staat zijn om te delen. Het delen van kennis, middelen en mogelijkheden, dat maakt wat het leven in het heden weer prioriteit laat zijn. De enige prioriteit waar we ons aan zullen hoeven houden, om tot in lengte van dagen te kunnen blijven delen, waardoor we er voor een ieder die ons nodig heeft, maar ook zeker of allereerst voor onszelf kunnen zijn. Voor onszelf, ieder voor zich zonder daarbij de ander te vergeten.*

*Ieder voor zich door rekening te houden met de ander. Ieder voor zich door dat te kunnen delen waar de ander bij gebaat is, waardoor je er zelf bij gebaat bent. Ja ieder mens er weer zelf door gebaat mag zijn en zal zijn, wanneer de werkelijke waarde van het leven weer als enige telt. De werkelijke en wezenlijke waarde, de waarde die in ieder wezen is. De waarde die ieder mens weer zal kunnen en mogen vertegenwoordigen die in het hier en nu leeft, door zijn of haar leven vol te wezen.*

*Door zijn of haar leven volletijds te zijn. Ja, doordat jij ervoor kiest om fulltime jezelf te zijn, zonder dat je je laat afleiden, verleiden of misleiden door de ander, door alles wat anders is dan jij. Want weet je, wanneer jij jouw leven laat regelen door de ander, door ieder ander of door alles wat anders is, wanneer jij jouw leven laat leven door de ander, ieder ander en alles wat anders is, dan heb je jouw doel, jouw missie en visie op geen enkele wijze begrepen. Dan zul je nog heel wat keer in herhaling vallen en zal alles wat in wezen niet jouw verantwoordelijkheid is op jouw bord belanden. Dan zul jij letterlijk en figuurlijk het haasje zijn. Of dit dan haasje repje of het angsthaasje wordt, dat is wat jij er zelf van mag maken. Ja, wanneer je je laat leiden door, wanneer je je laat afleiden, verleiden of misleiden door, iedereen die en alles wat jij niet bent, iedereen die en alles wat naast jou is en daar mag zijn.*

*Want elk mens, dier en dat wat leeft mag naast jou in leven zijn, mag naast jou het leven leven waar hij of zij zelf met volle bewustzijn voor gekozen heeft. En dit leven, deze weg of zoals vele zeggen deze reis die het leven heet ontdekken is aan ieder mens zelf, is aan ieder voor zich waarbij God er voor ons allen is. Ja, God helpt ons letterlijk door alles wat we denken, zeggen, doen en laten onze eigen verantwoordelijkheid te laten zijn. De verantwoordelijkheid die we allemaal aankunnen en ook letterlijk aan mogen gaan, mits we weer luisteren naar ons innerlijke zelf. De mens die zijn of haar leven leeft en daarbij de weg bewandelt die God hem of haar getoond heeft. De weg die God hem of haar heeft laten zien, ver voordat.....? Ja ver voordat er van alles in het leven is geroepen om de mens van zijn of haar ware zelf af te keren. De mens letterlijk en figuurlijk van zichzelf te laten vervreemden, dit is waaraan verdiend wordt, dit is waarop de hele economie al jaren draait.*

*En nu het woord “Deelbalans: Internationale economische betrekkingen/integratie – van de betalingsbalans is een onderdeel van de totale publicatie. De totale betalingsbalans is.” “De deelbalans van de betalingsbalans is een onderdeel van de totale publicatie. De totale betalingsbalans is meestal opgebouwd uit de volgende vijf deelbalansen: goederenbalans, dienstenbalans, inkomensrekening, kapitaalbalans en de gouden deviezenbalans. De eerste drie vormen de lopende rekening van de betalingsbalans. En ja, daar zijn we de fout in gegaan, we zijn onszelf, ons menszijn en alles waar we voor staan gaan verwaarden, in goederen, diensten, inkomsten, kapitaal, goud en deviezen. We hebben ons leven, dat wat God ons vol liefde gegeven heeft verwaarloosd, door geld, goud, goederen en alles waar maar behoefte aan is ons leven volledig te laten beheersen. Zo laten beheersen, waardoor we er zelfs niet meer van buiten kunnen. Ja, dat denken we, dat zijn we gaan denken en we zijn er zelfs ons leven naar gaan inrichten en ik deed mee, ja ook ik liet me verleiden door al wat mij meer kwaad dan goed deed. We hebben ons leven letterlijk en figuurlijk in de waagschaal gesteld. Waardoor Vrouwe Justitia, die heel goed ziet, blind is geworden, de medici die wellicht nog veel beter weten, dat de mens de mens in zijn geheel is, in stukjes heeft opgedeeld om er, ja, hoe kan het ook anders, aan te verdienen. Om er letterlijk en figuurlijk iets aan over te houden, want ieder mens moet toch leven? En ik kon het niet meer, ik was er op een gegeven ogenblik zo moe van dat ik de DAGBALANS weer op ben gaan maken. De dagbalans voor mezelf en voor iedereen die en alles wat mij lief is. Omdat er geen mens is die me zegt hoeveel dagen er nog volgen. Er geen mens is, die mij morgen garandeert. God in mijn beleving de enige, maar dan ook werkelijk de enige is die mij door Jezus in leven houdt. En daar ben ik zelf ‘t bewijs van, ‘t levend bewijs.*

## *Vanzelfsprekend spreekt niet vanzelf!*

*De mens die zegt dat iets vanzelfsprekend is, weet dit, is zo, doet dit, kan in wezen alleen voor zichzelf praten of spreken. De mens die zegt dat iets vanzelfsprekend is, weet dit, voelt dit zo, heeft er ervaring mee of door observatie, meegekeken.*

*Meegekeken met of in de ziel van de ander, de mens die naast hem of haar in leven is en daar ook het volste recht toe heeft. We leven op één wereld, die delen we samen, de dagbalans voor onszelf opstellen is wat werkelijk tijd, lucht, ruimte geeft.*

*Wanneer we ons laten leiden door onze portemonnee, door wat het leven ons brengt, onze bankrekening en of de kluis. Dan pas weten we weer wat er te besteden is, tot hoever we kunnen gaan, dit zegt niets over jou, wie je bent, jouw thuis.*

*Wat het wel zegt is in hoeverre jij begaan bent met de ander, de mens, dieren en alles wat naast jou ook in dit leven is. Waar jij bewust of in een opwelling, doordat het zo leuk lijkt, voor gekozen hebt, impulsief of toch herhaalde geschiedenis?*

*We doen als mens veel dingen doordat we dit van huis uit hebben meegekregen, cultuur, sociaal of geef het een naam. Waar we werkelijk van leren is om zo nu en dan eens stil te gaan staan, te kijken, de wereld is een venster, groot raam.*

*De wereld leeft, met iedereen die en alles wat daarop zijn of haar plekje opeist, mogelijk zelfs eigenhandig heeft veroverd. Het gaat in dit geval niet over een sprookje, prins, prinses, kasteel en ze leefde nog lang en gelukkig, was het maar waar, dan wilde iedereen dat, of leven we al zo, zijn we betoverd?*

*Zijn we zo ver van de werkelijkheid af gaan staan, dat we het ons goed recht vinden om onze vrije tijd aan geld te besteden? Besteden is uitgeven aan, mooie reisjes, dure kleding, zoveel keer per maand uit eten, sex, drugs, rock and roll, beneden?*

*Beneden, “de hemel op aarde” of heeft dit toch een andere naam en zijn we deze voor het gemak, met opzet vergeten? Voor wie de Bijbel niet leest, kijk om je heen, zie de honger en oorlog op veel plekken in de wereld, ook dat kun jij weten.*

*Jij weet net als ik dat er geen enkel mens zijn of haar harde werk zou kunnen en of mogen compenseren, terwijl.....? Ja, terwijl de ander niets heeft, geen huis, haar, laat staan iets te eten of is dit juist hetgeen wat ons vast zet, in de teil?*

*In de teil gaan, in de teil genomen worden of is het toch in de tang, dat wat staat voor vastgezet, strakgehouden, bedonderd? De mens die zich laat leiden kan er best wel tevreden mee zijn, tot het lintje knapt, het draadje breekt, toch verwonderd?*

*Verwondert het je dat er zoveel mensen op dit moment zonder werk zijn, mensen vanaf 40 het nakijken hebben, ongeschikt. Of komt het doordat een jongere minder levenswijservaring heeft, waardoor “de meerwaarde” die “telt”, onwetendheid is, omdat deze mens nog te kneden en sturen is, zelfs alles pikt?*

*Alles pikt en overal wel iets moois in ziet, zelfs de uitdaging aangaat om een oplossing te bedenken voor iets wat niet is? Maar wat wel ontstaat doordat alles in stand gehouden wordt, onder het mom van “economisch verantwoord” mag blijven draaien, doorgang vindt, hoe meer aanbod er is, des te lager de prijzen, gezondheidszorg uitgezonderd of heb ik het mis?*

*Vanaf de zijlijn, van achter het venster, de beste stuurman staan aan wal, nou bel me dan, ik deel oprecht mijn mening. De mening die geen oordeel is maar wel voordeel is, in het belang van iedereen die en alles wat leeft, ervaren, training.*

*Ik mag de mens helpen die ook net als ik, op geheel eigen wijze zijn of haar leven weer in handen neemt, op de rails krijgt zonder te hoeven pendelen en of dagelijks reizen. Dagelijks in het hier en nu leven, vol liefde doen wat past en hoort, mijn tarief, jouw bruto uurloon, evenwaardige prijzen.*

*Wanneer ik jou helpen mag, zul jij er dat voor geven wat jij zelf bruto krijgt omdat ook ik belasting moet afdragen. Oprecht, eerlijk of toch gewoon geen zin om jouw “financiële waarde” met te delen, dan kun je beter andere hulp vragen.*

*Vragen staat vrij, vanzelfsprekend of niet, het antwoord wat je krijgt, helpt je in de meeste gevallen te doen wat dan past. Kies jij ervoor om de ander jouw probleem op te laten lossen, de ander jouw kastanjes uit het vuur te laten houden, de last.*

*Ja, want de last die je hebt is van jou, blijft van jou en zal zich ooit in een andere hoedanigheid nogmaals voordoen, tonen. “Wie niet waagt die niet wint”, “Waar een wil is, is een weg”, tenzij je ervoor kiest om te vluchten, ergens anders te wonen.*

*Te wonen, leven, zijn, doen wat je zegt, “Je heil elders vinden, daar waar rust heerst, deze weer zelf ervaren, in jezelf zoeken. Ik heb de rust gevonden en ervaar deze iedere dag, ben letterlijk verlost van alle lasten en dat wat mij gehinderd en ooit aangezet heeft tot het doen van dat wat mij niet past, waardoor ik juist nu als geen ander vooruitgang mag boeken.*

Ja, ik mag vooruitgang boeken, heb mijn lasten en daarbij ballast redelijk teruggebracht tot een voor mij zo laag mogelijk niveau. Ben daarbij sinds 2010, meer dan 33,3 kilo in gewicht kwijtgeraakt, door te doen wat bij mij past en hoort. Door iedere dag dat te doen wat mij de gelukkigste mens op aarde maakt. Schrijven en de mensen helpen die mij vervolgens weer helpen. Mensen die mijn hulp waarderen, waardoor ik mezelf weer waardeer. Mezelf weer op de juiste waarde ben gaan inschatten, waardoor ik zelf weet wat ik kan en wat ik waard ben. Want alleen door te doen wat voor mij mogelijk is, weet ik weer wat ik waard ben. En dat deze waarde los staat van mijn economische waarde, is voor mij duidelijk. Dat ik deze waarde weer evenwaardig mag maken, is waaraan wordt gewerkt, daar mag ik op geheel eign wijze een passende en gepaste draai aan geven. Daar help ik ieder ander in wezen al jaren mee, waardoor er velen zijn die al dat doen wat bij hen past en hoort.

Ja, vele mensen die ooit eens gestart zijn bij mij op een behandeltafel of waarmee ik door tijd en aandacht aan ze te besteden, door tijd en aandacht voor ze vrij te maken, hun eigenwaarde weer zichtbaar, voelbaar en herkenbaar mocht laten zijn. En dat dit op geen enkele wijze mijn verdienste is, dat dit op geen enkele wijze door mijn toedoen komt, is wat ik als geen ander weet. Dat dit Gods wil en plan voor mij was, dat dit het plan was wat God voor ogen had, toen hij mij voorstelde om dit leven te gaan leven, is dat wat ik als geen ander weet. Ja, dat wat ik als geen ander heb onthouden, doordat ik als “geheelonthouder” weet, waardoor ik een persoon ben die niet behebt is met hebzucht of lust, daardoor ook niet rook, drink of seks als basisbehoefte zie of heb. Wanneer je uit eigen ervaring weet wat dit met een mens doet, wat hebzuchtigheid of het hebben van lusten als basisbehoefte met de mens doet, pas je!



Dan pas je ervoor en zorg je dat dat wat de de last of een last bij de ander veroorzaakt heeft, los staat van wie jij bent en wat jij doet. Los staat van wie jij bent en wat ieder ander doet, los doordat jij de ander zeker zijn of haar pleziertje gunt, er op basis van zelfbehoud voor kiest om je daar niet meer mee in te laten. Je daar op geen enkele wijze meer mee in wilt laten, doordat je weet wat de gevolgen zijn, wat het vervolg is en juist de gevolgen en het vervolg, is waar jij van geleerd hebt.

Waar jij als geen ander door eigen ervaring van weet, wat dit met je doet. Doordat jij werkelijk leert, iedere dag en elk moment waarop jij doet wat bij je past en hoort. Doordat jij in wezen leert van alle mensen, dieren en alles wat leeft om je heen. Dat dit alleen maar kan wanneer je (op en bij) jezelf bent, wanneer je jezelf als losstaand ziet van de ander, ieder ander en alles wat anders is dan jij, je je daardoor evengoed verbonden kunt voelen met iedereen die en alles wat leeft, is in jouw voordeel. Ja, is het voordeel wat jij hebt doordat je vrij bent van verwachtingen, vrij bent van alles waar de ander zich nog maar al te vaak door laat leiden. Waardoor de ander lijdt, de ander lijdt door teleurstelling, door het hebben van verwachtingen, die tot op heden nog steeds niet uitgekomen zijn. Door datgene, waar iedereen volgens de voorspellingen en kansberekeningen op zit te wachten. De juiste man, vrouw, baan of zelfs die ene mooie dag op het moment waarop deze mensen het zo hard nodig hebben. Ik heb het losgelaten en vertrouw erop dat dat wat komt, dat wat de dag brengt, dat wat de mens die goed doet toekomt, er zal zijn, volgt of niet. Ik heb het losgelaten, doordat ik bij mezelf zag wat het met me deed wanneer ik me liet leiden door de reacties van anderen, door reacties van de ander, ieder ander en alles wat anders is dan ik en juist daardoor ook op geheel eigen wijze zelf op reageerde.

Reacties, als gevolg van het verdriet wat zij als mensen onderhuids nog met zich meedragen. Reacties, op basis van onmacht door zichzelf niet onder controle te hebben. Zonder controle te zijn, doordat veel mensen zich nog steeds laten leiden door dat wat de ander, denkt, zegt, doet maar ook laat.

Doordat zij angst hebben voor of het zelfs doodeng, “bizar gevaarlijk” vinden, om met zichzelf geconfronteerd te worden, de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Ja, zul je nu denken, dat is zo bij de ander, bij vele anderen, pas wanneer je toegeeft dat dit ook voor jezelf geldt, kun, mag en zul je eraan gaan werken. Vanaf dat bewuste moment, zul je doen wat geen ander mens kan. Vanaf dat bewuste moment, zul jij weer in het hier en nu leven. Het leven leven waarvoor je bestemd bent. Wat bij jou past en hoort, passend en bijbehorend is. Want dan pas ben je in staat om bergen te verzetten, dan pas ben je in staat om te doen wat geen ander doet, dan kun je in een korte tijd zoveel realiseren, dat er in wezen geen mens is, die aan jouw drang en of lust om te werken en je te vermannen kan tippen. Ja, je te vermannen, omdat jij als enige weet hoe het is om je in de man, in de persoon die voor, naast of achter je staat te verplaatsen. Omdat deze mens, de mens die voor, naast of achter je staat zich op een gelijk niveau bevindt, zich op gelijke hoogte bevindt, maar door het gebrek aan zelfkennis, drang om te leven, het ontbreken van levenslust en of kracht, nog niet datgene gevonden heeft wat hem of haar ook kan helpen om gelukkig te zijn. Zodat deze het nog in buitenstaande dingen zoekt. Nog zoekt in dat wat in wezen door de economie gestimuleerd wordt, door de maatschappij gevoed wordt en door de samenleving, die allesbehalve een samenleving is, als zodanig wordt gepromoot, dat je bijna zou gaan denken dat het heel gewoon is, iedereen zo zou (moeten) mogen leven en zijn.

Ja, want het moeten mogen leven en er zijn, het gelukkig zijn met alle luxe en alles wat je van jezelf als mens verwijderd, lijkt het meest belangrijke te zijn geworden in het leven van de hedendaagse mens. De mens die zich een slag in de ronde werkt, velen met name om alle eindjes aan elkaar te knopen en waarvan velen ook steeds weer te horen krijgt dat wanneer het salaris door onverwachte ontwikkelingen niet groeit dit een ieder treft en er hoop op betere tijden is. Dat het werk en alles wat er gedaan moet worden wel plaats blijft vinden, daarbij alle rekeningen ook betaald dienen te worden, is iets wat de mensen die de beleidsregels maken voor het gemak even vergeten, of zou het juist met opzet vergeten zijn? Ach wat doet het ertoe, de feiten zijn overal zichtbaar en er zijn ook weer mensen die na lange tijd “werkeloos” thuis te hebben gezeten, de draad bij een andere werkgever weer hebben opgepakt, waardoor zij hun draai gevonden lijken te hebben. Ja hun draai en of de draad, veelal rode draad, waardoor zij lucht hebben, lucht krijgen, het hart weer rustiger klopt. Ja, ons hart klopt rustiger, lijkt rustiger te kloppen, doordat de zorgen ogenschijnlijk verdwenen zijn.

Wanneer we weer een bron van inkomsten hebben, zijn onze zorgen verdwenen, maar of de draad, onze rode draad in tact blijft, dat blijft voor ons allen, voor ieder van ons zelf altijd de vraag. De vraag die we onszelf mogen stellen en moeten blijven stellen, omdat dit de enige vraag is die van belang is. De belangrijkste vraag voor ons eigen leven is en daarmee voor ieder mens die zijn of haar leven leidt, de mens die zijn of haar leven in volle gezondheid wil blijven leiden. Dat de mens die zijn of haar leven leidt, de eigen draad als de eerste draad mag zien, daarbij als de enige draad die verbonden moet blijven, is wel heel belangrijk. Omdat de verbinding die je als mens met jezelf hebt ook met God hebt is. De levensdraad, de enige rode.

De rode draad in jouw leven, de draad die jou in leven houdt, want zonder deze draad, zonder de rode draad in jouw leven, komt jouw leven tot een einde. Loopt jouw leven ten einde en zal dat wat jouw leven bepaalt, wat jouw leven vormgeeft, niet langer meer bestaan, niet langer meer aanwezig zijn. Juist daarom is het aanwezig zijn en met aandacht leven zo belangrijk. Juist daarom of in wezen alleen daarom is het van het grootste belang dat ieder mens weer leert hoe het is om in en met aandacht te leven. Het leven te leven wat werkelijk gepast en daardoor passend is. Jou past als een jas, jou past als een huis, het huis waar jij op aarde in mag wonen. Op aarde doordat dit de enige plek is waar je kunt wonen, dit de enige en echte plek is waar je mag wonen en waar jouw aanwezigheid op prijs wordt gesteld. Waar jij als mens jouw kwaliteiten en talenten kunt en mag blijven benutten, zolang je werkelijk dat doet wat je hart je ingeeft, waardoor jij dat bereikt wat voor geen ander mogelijk is. Wat geen ander in jouw plaats zal kunnen bereiken, doordat het jou gegeven is, jij de enige bent die dat kan doen wat voor jou is weggelegd, waar God jou mee geholpen heeft en ook altijd mee zal blijven helpen, zelfs wanneer ieder ander, alles wat anders is en een ander belang dient dan jij, er alles aan doet om jou ervan te weerhouden.

Door elke dag te aarden, letterlijk en figuurlijk met God te zijn, kun jij meer dan wie maar ook voor mogelijk houdt, zul jij meer bereiken dan wie maar ook ooit voor mogelijk heeft gehouden, doordat jij dit puur en enkel en alleen vanuit Onvoorwaardelijke Liefde doet, je er werkelijk niets voor terug verwacht, want het in wezen niets terugverwachten van, het onvoorwaardelijk delen van kennis, is dat wat jou uniek maakt, is dat wat jou zo'n bijzonder mens maakt, dat jij bestaat en dat jij de middelen en de mogelijkheden hebt om dit te doen, nu is!

Ja nu is, het er nu de tijd voor is, omdat het Onvoorwaardelijk vanuit Liefde leven weer tijd mag zijn en tijd mag krijgen. Alle tijd die nodig is, om iedereen vanuit Onvoorwaardelijke Liefde weer vrij te laten zijn. Vrij te laten zijn van gedachten, die hem of haar gevangen houden, in alles wat in wezen een bijdrage levert aan de vernietiging van zichzelf en de aarde. Want eerlijk is eerlijk, daar is alles in wezen wat op aarde “economisch verantwoord” bezig is, vandaag de dag volop mee bezig. Daar is zonder enige schuld bij wie of wat maar ook te leggen, alles op ingericht. Dit is de tendens of zoals perfect omschreven staat “de richting waarnaartoe iets zich beweegt”.

Dat deze beweging er uiteindelijk toe leidt dat we onszelf tekort doen is volop zichtbaar. Ja, dit is naast zichtbaar, zelfs ook voelbaar en merkbaar en dat waar we ons als mens volledig op mogen gaan richten. Want wanneer iets wat alleen zichtbaar is voor waarheid aangenomen wordt, wanneer iets wat alleen zichtbaar is, voor en bij veel mensen is wat zonder dit zelf onderzocht te hebben gewoon aangenomen wordt, dan zal er geen objectief oordeel zijn, dan kan en mag er zelfs geen oordeel zijn. Oordeelt de mens die niet zelf ondervonden heeft, die niet zelf ervaren heeft, die niet zelf weet hoe de “vork in de steel zit”, over iets waarvan hij of zij de kennis mist, doordat hij of zij er geen kennis van genoten heeft, dan zal dit op geen enkele wijze kunnen en mogen bijdragen aan een oordeel wat werkelijk voor iedereen geldt. Ja, een oordeel wat geldt en daardoor geldig is, doordat dit in wezen de overtuiging is die “iedereen” of in elk geval velen voor “zoete koek slikken” zonder hier zelf weet van te hebben. Want weet en weten zijn twee verschillende begrippen. Weet is namelijk de daad van het weten en alleen de persoon die zich in de eerste plaats belangeloos inzet om de ander verder te helpen zal weer weten.

Belangeloos, zonder winst oogmerk, zonder winstbejag, zonder zelfverheerlijking en zonder enige vorm van goedkeuring die in de hedendaagse wereld alom geprezen wordt. Omdat het weten, het werkelijk en wezenlijk weten alleen vanuit het hart komt en dit nooit of in ieder geval tot op dit moment aan toe nog door geen mens belangeloos is gedaan. De mens er altijd zelf beter van wilde worden. Er zichzelf op ongepaste wijze door heeft willen verrijken. Het jezelf verrijken heeft dan op geen enkele wijze te maken met het jezelf willen verbeteren maar eerder met het jezelf beter voordoen dan je bent. Want alles draait toch om de “wereldse status”. Dat wat je als mens zo nodig aan de buitenwereld wilt laten zien en wilt tonen, terwijl het in wezen op geen enkele wijze bijdraagt aan wie jij bent en of sterker nog aan wie jij mag zijn in het hier en nu.

Aan wie jij werkelijk zal kunnen en mogen zijn, door de persoon te zijn die jij bent. Door elke dag te nemen zoals deze komt, zodat je dat kunt doen en laten wat past en hoort, je dat kunt doen en laten wat gepast en gehoord is, wat passend en bijbehorend is. Voor jou en bij de ander, dat wat in wezen het tegenovergestelde is van alles wat je doet wanneer je dat wat past en hoort tegen betaling zou doen. Want dan wordt het automatisch bij jou en voor de ander. Dan zal alles wat je doet een belastend iets bij jou en voor de ander. Dan zal alles wat je doet een soort van verplichting voelt die in wezen totaal overbodig is wanneer je het voor jezelf en als bijpassend bij de ander doet. Dan doe je werkelijk jouw dingen, dan leidt je werkelijk jouw leven en ben je op elk moment, elk moment wat voor jou telt allert en in staat om het beste uit jezelf te halen. Het beste wat goed voor jou en voor de ander is, voor jou en voor ieder ander, doordat je dan wezenlijk wel mag verschillen, in wezen wel hetzelfde bent, jij Gods creatie bent.

En ongeacht wie je ouders zijn, wat ze gedaan hebben, waar ze geboren zijn, welke afkomst of culturele historie ze met zich meedragen doet er in dit geval niets aan af dat jij de persoon bent en mag zijn die jij wilde zijn voorafgaand aan het moment waarop je ervoor gekozen hebt om jouw leven te gaan leven.

Het leven te gaan leven waarvan jij met 100% zekerheid wist dat dit het enige juiste leven zou zijn voor jou, omdat je daarin volledig tot je recht zou komen. Waardoor je allereerst dat zou kunnen doen wat jij in dit leven al aan meerdere mensen hebt getoond. Dat waar jij al heel veel mensen van hebt mogen overtuigen doordat zij allen geholpen zijn en dankzij deze hulp. Mede dankzij jouw tijd en inzet om als doorgeefluik van God te fungeren dat hebt kunnen en mogen doen wat geen ander kan. Ja, wat geen ander kan of voor geen ander mogelijk is, doordat jij de specifieke kwaliteiten en talenten bezit die geen mens heeft, geen enkek ander mens bent, doordat jij dat wat je voelt, ziet en ervaart omzet in parate kennis. Je dat wat je voelt ziet en evaart op de juiste wijze onder woorden weet te brengen. Omdat jouw respons, de reactie is waar iedereen in wezen op wacht, waar ieder mens in wezen met heel zijn of haar hart en ziel op wacht, doordat jij dat mogelijk maakt wat geen ander kan. Wat geen ander kan en of wil doen, doordat jij tevreden bent, blij bent met wat je hebt en wat voor jou in het heden mogelijk is. Want dat jij door tevreden en vreedzaam te zijn dat bereikt wat geen ander kan, wat geen ander voor mogelijk acht of voor mogelijk houdt, is dat wat jou kracht is. Door iedere dag hard te werken en te doen wat voor jou in wezen een vanzelfsprekend iets is, dat is wat wanneer je ervoor gaat zitten zo uit je vingers rolt is voor de ander een hele opgave. Is voor wie of wat maar ook dat waar zij zich op geen enkele wijze toe zullen kunnen zetten en deze stap is nodig.

Deze eerste stap is dat wat ertoe leidt of dat wat er in jouw geval toe geleid heeft dat je nu op de positie zit waar je nu bent. Op de positie gekomen ben waar je nu in bent. De positie die geen mens ambieert doordat jij vrij bent, je je bezighoudt met dat wat in de wereld van vandaag, de wereld waarin de mens geacht wordt te leven, maar in plaats daarvan volledig geleefd wordt, op geen enkel moment meer aan denkt. De mens op geen enkel moment mee bezig is tenzij hij of zij gedwongen wordt er naar te kijken, naar zichzelf te kijken doordat hij of zij geconfronteerd wordt met een beperking. De beperking die door ziekte of door het minder fysiek bezig kunnen zijn, een verminderde fysieke belastbaarheid nu dagelijks mee geconfronteerd wordt. In wezen de confrontatie met jezelf met de mens die jij bent, de persoon die in wezen is en jij alleen nu je lichaam even niet meewerkt weer mag aanvaarden, weer mag aanschouwen en dat doen wat in het grootste belang van iedereen die en alles wat leeft is. Iedereen die en alles wat naast jou in leven is, ongeacht of dit in jouw nabijheid is, iets of veel verder van jou af staat. Jij kunt dat bewerkstelligen wat geen ander mens ooit eerder heeft gedaan, jij mag dat doen wat geen enkel ander mens ooit heeft kunnen of weten te realiseren.

Omdat jij je als mens die begrijpt realiseert hoe lastig het is hoe moeilijk het is en hoe moeizaam het is om vooruit te komen wanneer je het gevoel hebt minder waardevol te zijn. Minder waard te zijn dan je altijd hebt gedacht te zijn, maar door één of ander misverstand nu midden in terecht gekomen bent. Nu in beland bent terwijl je dit allesbehalve wilde of wenste, je dit allesbehalve wilde of wenste, doordat juist dat hetgeen is wat jou bewust of zoals jij denkt onbewust in de problemen heeft gebracht. Het probleem waar in wezen alles mee gestart is, alles mee begonnen is en jij als eervol mens door geleid wordt.



*Je moet lopen om vooruit te komen.*

*Een begrip en een uitspraak voor mensen die in wezen wel weten maar in feite niet begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Het gaat in tegenstelling tot wat zij denken niet over het letterlijk vooruit komen, dat is deels, het gaat om dat wat je hebt nagelaten dat wat eraan heeft bijgedragen en of schort.*

*Want hetgeen eraan schort heeft vaak alles te maken met een tekortkoming, ontbreken van eigenwaarde, dat wat je bent. Jezelf overtuigen van wat je kunt, waar je goed in mag zijn is geen simpele zaak, dit heeft alles te maken met jouw talent.*

*Het talent wat God je gegeven heeft en waar jij in dit leven iets mee mag doen, doordat het precies dat is wat helpen kan. Geef je je leven uit handen, de ander de regie, dan ga je ten onder, stokt je ademhaling, ben je overgeleverd aan, de man.*

*De man die in wezen geldt als 't meest belangrijke deel van het leven ziet, de duivel in eigen persoon, listig en onaangenaam. Wanneer je dat doet wat bij je past en hoort, je weer contact krijgt met dat wat jou in wezen vormt, ben je gehoorzaam.*

*Dan weet je weer wat goed is en wat jou juist steeds van het pad afbrengt waar jij op wilde gaan, kun je zelfstandig lopen. Want pas dan laat jij je door geen mens de wet meer voorschrijven, laat staan het recht op ontnemen, omkopen.*

*Elk mens heeft een eigen weg, een pad en dat wat ertoe leidt dat hij of zij het leven leeft en daarbij ook zeker zal voltooien. Door de ander de regie te geven, doet ieder mens zichzelf te kort, voelt dit als zout in de wonden of op de slak strooien.*

*Heel veel mensen kwijnen weg, worden steeds minder mobiel en gaan ten onder aan de lasten die zij zichzelf ooit oplegden. Dat deze lasten ook verlicht kunnen worden, weten zij niet, Door Ongeloof Minder, zegt alles over wat zij zich ontzegden.*

*De kans op een mooi leven, de kans op de rust en dat wat in wezen de verrijking is die God ieder mens wil geven en gunt. Deze kans bestaat niet uit het ontvangen van een vette loonstrook aan het einde van de maand of klinkende munt.*

*Deze bestaat uit de wetenschap dat de mens voldoende krijgt, en heeft om zichzelf mee in het eigen onderhoud te voorzien. Het eigen onderhoud, eten, drinken, een dak boven je hoofd, altijd je eigen bed, een warme douche, kleren, bovendien.*

*Bovendien, kien, slim en gis, dat wat alles mogelijk maakt, waardoor goed beter wordt er geen verschil leidend zal zijn. Geen enkel verschil, doordat de ander anders mag wezen, in wezen anders is, je het erbij kunt laten zonder de eigen pijn.*

*Ieder mens heeft zijn of haar pad voorafgaand mogen zien en hiermee volledig ingestemd toen de levensvraag werd gesteld. Wanneer we nu onophoudelijk geprogrammeerd worden met dat wat ons schaadt is 1+1 altijd 2, tenzij je het anders telt.*

*Door te kijken naar wat jij zelf kunt en mag doen, jij zelf doordat het je een zeker, vertrouwd, ja, een goed gevoel geeft. Daardoor weet je dat 1+1 veel meer uitkomsten biedt dan 2, weet je weer dat 1+1 iets is wat jij in wezen al bent, doordat jij met die ene, degene die naast jou staat en alle dagen dat je in jouw leven mag zijn en mag leren, veel meer kunt zijn dan wat men jou voorhoudt, mits jij weer jouw eigen leven leeft.*

*Want vooruitkomen doe je alleen wanneer jij zelf loopt en jouw leven leeft zoals alleen jij dit kunt en zelf ook zal doen. Het heeft alles te maken met de kracht hervinden, de kracht herpakken, doordat deze bij iedereen voor handen is, “toen”.*

*Toen, in het verleden, een tijd geleden, de herinnering aan die tijd volgt, wanneer je plezier beleeft in wat je bezighoudt. Dan kun je vooruit kijken en het verleden loslaten, leef je weer op en raak je weer bekend met, ‘t jezelf zijn, vertrouwd.*

*Doordat jij als mens geconfronteerd bent met tegenslag, het verlies van, verdriet om en dat wat jou heeft neergeslagen. Heeft jouw lichaam het tempo bepaald, dat wat nodig was doordat je je anders over de kop gewerkt had en misdragen.*

*Over de kop, letterlijk en figuurlijk ja, je eigen ondergang getekend, met daarmee het je misdragen als logisch vervolg. Doordat het je boven het hoofd groeide, je uit paniek een noodgreep deed, de situatie wilde redden, met dit als gevolg.*

*Dit of in wezen dat wat je hebt ervaren, wat jou gevormd heeft en nog elke dag laat beseffen hoe belangrijk jij zelf nu bent. Want er is geen mens zonder fouten, er is geen mens die zonder tweede kans zal zijn, het gaat om jouw temperament.*

*Alleen wanneer jij je grenzen duidelijk aangeeft, leeft met het ritme van de natuur en daar zelfs weer volledig naar luistert. Dan kun je verder, mag je vooruit, door zelf te lopen, krijg je exact dat aangereikt wat je nodig hebt, er weer opuit gaan doen waar je blij van wordt, iets wat in wezen zonder de gemaakte fout niet mogelijk zou wezen, in wezen jouw redding, weer mobiel zijn, niet langer aan huis gekluisterd.*

Elk mens die wil reizen, mag dat doen, heeft de kans om dit te doen wanneer hij of zij hersteld is, weer in afstemming met de stem van zijn of haar hart, dat wat hem of haar helpt volledig te zijn. Ik heb ervoor gekozen om thuis te blijven, van hieruit mijn kracht te ontwikkelen, te doen wat mij helpt en ook nog dagelijks zal helpen, doordat ik weet waar ik mee bezig ben en daar op die wijze alle hulp bij ontvang. Ja wellicht voor veel mensen onbegrijpelijk, vreemd, raar of geef het maar een naampje. Er is geen mens die in mijn schoenen staat, evenmin in de jouwe of de schoenen van de ander, dat is totaal overbodig ook onnodig wanneer je jezelf weer kunt zijn, heel en daardoor ook volledig inzichtelijk, jij met jezelf, voelt weer als vanouds vertrouwd. Er is geen mens die voor de ander kan bepalen wanneer hij of zij genezen is, waardoor alles wat er tot op heden verkocht, aangeboden en geprezen wordt, ongehoord is, op geen enkele wijze mag tellen. Natuurlijk is de keuze ook dit keer geheel aan ieder mens zelf, jij bent eindverantwoordelijk, blijft dit ook zolang je in jouw lichaam bent en jouw gedachten positief zijn, gericht op dat wat de toekomst voor jou in petto heeft, overeenstemt met jouw plan.

Ja het hogere levensplan, het Natuurlijk Levens Plan, jouw leven wat je in meedere fasen af mag leggen en mag laten zoals het was doordat je dat wat je ooit beleefde, beleefd hebt op geen enkele wijze meer kunt veranderen of aan kunt passen. Wat jij als enige wel kunt en mag doen, door het jezelf weer te realiseren. Ja, jij kunt dat als enige, wanneer je weer volledig jezelf bent, er weer voor kiest om de werkelijke waarde van het leven te zien, dat doen wat mogelijk is, doordat jij van goeden huize komt, jouw basis in wezen alles zegt over jouw Godsbeleving. En natuurlijk heeft ook de opvoeding daar een stukje in meebepaald, jij mag het vervolg aangeven, zelf leven.

Zelf en samen, want er is geen mens die de Godsbeleving kwijtraakt, er is geen mens die de Godsbeleving om welke reden dan ook verliest. Het gaat er in wezen om dat je jezelf altijd trouw blijft. De 10 geboden mogen je daarbij dagelijks helpen. Deze zijn er in wezen om jou te helpen, door je leven naast de 10 geboden te leggen, zie je welke niet in lijn zijn, niet in de haak, alleen dan kun je verder. Dan mag je verder en ben je in staat om dat wat op enige tijd of wijze onjuist is om te keren. Om te keren en te wijzigen, waardoor ook jij weer verder kunt en verder mag gaan. Op die wijze verder gaan die bij jou past en hoort, omdat dat wat ongepast en ongehoord is jou heeft beperkt. Ja, door iets ongepast en ongehoord te doen of te hebben gedaan beperk je jezelf. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor het leed wat jou overkomt. De mens die zich laat overrulen, de mens die zich voor een groot deel van zijn of haar leven laat behandelen als een kind, zal over het algemeen genomen, in de meest gevallen ook als zodanig worden gezien. Gezien worden als een kind, waardoor hij of zij eeuwig kind blijft. Of dit wenselijk is en dit een gezonde situatie is, dat laat ik aan de mensen over die willen oordelen.

Wanneer we echter over kinderen spreken, kinderen die op enig moment als onschuldig individu geboren worden, dan kun je als ouder, als verantwoordelijk mens of persoon daar alleen maar op gepaste en bijbehorende wijze van denken, doen en handelen mee omgaan. Want de uitdrukking “lieve( r) koekjes worden (nog steeds) niet gebakken”, maar wel op die wijze geboren. Elk kind wat geboren wordt mag zich op geheel eigen wijze ontwikkelen en datgene stapsgewijs leren wat hem of haar helpt een volwaardig mens te worden, volwaardig mens te zijn. Of dit in de wereld waarin wij nu leven ook gewenst is, dat blijft de vraag? Mijns inziens de vraag die altijd geldt.

Mijns inziens de vraag die ongeacht over wie het gaat ongeacht wie of wat het betreft, echt goed bekeken moet worden. Omdat het antwoord, de mens in staat stelt zichzelf te ontwikkelen en het zelf fouten maken, deze ook zelfstandig te laten herstellen datgene is waardoor er werkelijk herstel optreedt. Dat dit in wezen iets is wat gezien de economische belangen die al sinds lange tijd gelden en wanneer we het kabinet mogen geloven ook nog steeds groeiende is, zal het zelfherstel en dat wat het werkelijk op eigen kracht komen waar je wilt zijn, steeds minder snel toegepast worden. In wezen steeds minder gepromoot worden, omdat het op dit moment nog steeds iets is waar de mens geen tijd voor heeft, waardoor de zin ontbreekt.

De zin om zelf aan je eigen herstel te werken op elk vlak ontbreekt. Waardoor de vraag, de vraag over het wel of niet gewenst zijn van de ontwikkeling van de mens in zijn geheel, in wezen voor nagenoeg geen mens meer geldt of zal ik zeggen mag gelden? Ja, niet meer mag en ook bijna op geen enkele wijze meer kan gelden, doordat men dan het idee heeft, de gedachte dat men daardoor volledig de grip op de samenleving verliest. Maar wanneer ik je nu zeg dat de mens, de mens die werkelijk vrij is, op geen enkele wijze iets zal doen om wie of wat maar ook te schaden. Wie leeft of wat er naast deze persoon in leven is ja. Omdat de mens die werkelijk en wezenlijk vrij is weet dat het de ander, ieder ander of alles wat anders is op enige wijze schade toebrengen, z'n weerslag heeft op hem of haarzelf. Doordat hij of zij zich daarmee belast, deze mens letterlijk en figuurlijk zijn of haar tol zal betalen. Dat wat op geen enkele wijze in geld uit te drukken is of uit te drukken valt, doordat het iets is wat alleen door aan jezelf, voor de man of vrouw die het betreft alleen aan zichzelf of haarzelf te werken, omgekeerd kan worden, volledig omkeerbaar zal zijn.

En alles wat gedaan wordt met een “reden” of laat ik maar meteen zeggen “dat wat het daglicht niet kan verdragen” zal hier op enig moment zelf(s) de rekening voor gepresenteerd krijgen. Datgene gepresenteerd krijgen wat je in wezen geen enkel mens gunt. Doordat het iets is wat geen mens behoort toe te komen. Het in wezen dat is wat ertoe leidt dat de persoon het uiteindelijk niet redt zonder hulp van, En dat is nu mijn reden.

Jazeker, dat is nu de reden waarom ik doe wat ik doe, me bezig houdt met, dat waar geen mens mee bezig is. Toen ik nog werkte voor een werkgever, kreeg ik met grote regelmaat te horen dat ik te gedetailleerd was, dat ik het meer in grote lijnen moest omschrijven. Ik juist wel details, kennis en dat prijsgeef wat je als mens nodig hebt, is iets waar op geen enkele wijze rekening mee gehouden wordt. Want de mens is geen standaard product. De mens is geen versie 1.0, 2.0 of 3.0, de mens is de mens door alles wat hij of zij heeft meegemaakt in het leven. De mens kan op geen enkele wijze vergeleken worden met. Want LIEVE MENSEN, Ieder mens, ja werkelijk elk mens is anders en elk mens leert zichzelf pas kennen wanneer voor hem of haar de grens bereikt is. Wanneer deze mens dan geen tijd krijgt om zijn of haar grens te leren kennen, de mens geen tijd meer heeft om zijn of haar grens letterlijk te bewaken, houdt het op, stopt het en is het afgelopen. En dat is wat ik heb mogen ervaren in de afgelopen jaren, dat is wat ik heb gezien bij heel veel mensen, dieren en dat wat mij lief is. Wat mij lief is, was en altijd zal wezen en blijven, omdat de herinnering aan, de herinneringen aan dat wat samen met mij in leven was, er altijd zal zijn. Waardoor de energie van deze mensen, dieren en al wat leeft mij ook werkelijk ten goede komt. De energie van die mensen, dieren en al wat in leven is, was doordat het geleefd heeft, voor mij blijvend als aanvullende waarde geldt.

En de mens, de mens die geleerd heeft, die denkt, die denkt te weten vanuit een soort van standaard norm, die mens denkt in hokjes, die mens denkt in kaders en die mens denkt in leven en dood, terwijl alles wat er iedereen die geleefd heeft, een eeuwigdurende waarde, daardoor ook eeuwigdurende energieke waarde heeft. De energie die bij ons ontbreekt, wanneer we over onze grenzen gaan. De energie die toegevoegd wordt, omdat zij die geleefd hebben, zij, mens en dier, die evenals alles wat levend was geleefd heeft, ons van dienst is. Ons tot in lengte van dagen van dienst wil, kan en mag zijn, doordat God ons via Jezus in staat heeft gesteld verbonden te blijven. Verbonden door de rode draad die ons leven vormt, die ons leven vorm geeft en verbonden houdt met dat wat in wezen nodig is, de kracht en de wil om nu te leven. De wil en de kracht om nu te zijn, te zijn met dat wat God voor ogen had, God via Jezus kenbaar maakte, Onvoorwaardelijke Liefde, ja de enige liefde die overal en altijd voelbaar zal zijn.

Voelbaar omdat het onvoorwaardelijke deel van de liefde oneindig is, het onvoorwaardelijk liefde voelen voor verder rijkt dan alle grenzen die de mens ooit in zichzelf opgeworpen heeft. De grenzen en de norm, de norm en de standaard, de standaard en dat wat “gebruikelijk” is. Ja, wat standaard en gebruikelijk zou zijn wanneer je het “schoolvoorbeeld” van alle mensen volgt die net als ieder ander dat doen wat jij ook als gewoon bent gaan ervaren. Dat juist de hokjes en de wijze waarop er omgegaan wordt met de “waarheid”, de nieuwsdeling en dat waar de mens op is gaan vertrouwen, dan blijven, werkelijk waarheid is, dat is wat waar is, zal kunnen en mogen zijn, nog lang iets is waar onderzoek naar gedaan moet worden is feit. Zo ook onderzoek naar wat waar is, ja, als water naar de zee dragen is, omdat de waarheid in onszelf ligt, alle(s).



Alles en alle waarheid ligt in onszelf, alle antwoorden zitten in ons eigen systeem. Een systeem wat wel degelijk geregeld is, op de juiste volgorde en wijze functioneert mits we weer gaan luisteren naar de signalen die ons lichaam ons geeft, ons hart ons laat weten, doordat we weer gaan vertrouwen en leven volgens het ritme van de natuur, onze natuur wel te verstaan. Ja onze eigen natuur, dat wat in wezen geen mens meer ervaart die geleefd wordt door het systeem wat als “gebruikelijk” wordt ervaren en gezien. Wat gezien wordt als dat wat past en hoort, omdat iedereen het al jaren zo doet en het gewoon lijkt.

Ja gewoon lijkt, tot je de tijd krijgt om er even van buitenaf naar te kijken. Tot je werkelijk de tijd krijgt om te zien hoe de wereld in elkaar zit en dan kan het een verrassing of schokkend zijn. Verrassend of schokkend zijn, omdat je voor je naar de wereld kijkt, wel eerst kennis met jezelf moet leren maken. Dat dit iets is wat ik nooit gedacht, laat staan vermoed had, maar me wel meteen bewust van werd, is wat ik graag deel. Wat ik deel omdat het zo waardevol is, dat ik dit geen mens wil onthouden. Ik ieder mens de kans wil geven om de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Want door zelf de confrontatie aan te gaan, kreeg ik allereerst een heel helder beeld van waar mijn probleem zat, waarna het me vervolgens een helder beeld gaf van alles en iedereen die zich net als ik liet leiden door dat wat op grote schaal verkocht werd, verkocht wordt en zal blijven verkopen en lopen tot iedereen weer zijn of haar eigenwaarde is. Iedereen die leeft en alles wat leeft weer eigenwaarde heeft, iets wat de mens op grote schaal afgenomen of ontnomen is. Dat dit zonder dat er iemand zich bewust mee bezig gehouden heeft ontstaan is, dat dit zonder dat er iemand hierover de touwtjes in heeft genomen gebeurd is, is nog steeds dat waar ik me aan vasthoud, is dat waarvan ik wens dat dit absoluut zo is.

Omdat ik het me op geen enkele wijze voor kan stellen dat er mensen zijn die zich ervoor lenen om het de ander, een ander mens, het leven zuur te maken. Het leven zuur of in wezen het leven onhoudbaar te maken, waardoor zij zelf(s) alle verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Want de mens die zich willens en wetens bezighoudt met, de mens die zich willens en wetens bezighoudt met de ander, met ieder ander en met alles wat anders is dan hij op negatieve wijze, deze mens zal het geluk op geen enkel moment vinden. De mens die de ander de ander laat zijn en helpt waar mogelijk. Helpt wanneer de ander zijn of haar hulp nodig heeft en op prijs stelt, die zal daadwerkelijk dat kunnen doen en bereiken wat geen ander mens kan of bereikt. Dat je wanneer je als hulpverlener, als helpende hand beschikbaar bent altijd je eigen grenzen zult mogen of in wezen zult moeten bewaken, is dat wat nodig is.

Wat Nu in het hier en nu van belang is, doordat jij als mens de enige bent die over jouw tijd mag gaan, die over jouw tijd beslist en dat dit voor elk moment van de dag geldt, dit voor iedereen die en alles wat leeft geldt, is wat jij en ieder ander mag weten. Wat jij en ieder ander moet weten, doordat dit het enige is wat werkelijk van waarde is, wat werkelijk waardevol en daardoor ook waardevast is. De mens die zijn of haar tijd door de ander in laat delen, door de ander in laat vullen doet zichzelf op elk vlak tekort. De mens die zijn of haar eigen tijd vult en zijn of haar eigen tijd besteedt, dit mens begrijpt, snapt en verstaat de eigen tijdbesteding. Dit mens begrijpt en verstaat de zin van het leven en alles wat het leven brengt. Alles wat het leven door dit op de juiste wijze te leven met zich meebrengt, doordat dit de zin van het leven is. De zin van het leven niets meer of minder is dan alle tijd die jou als mens gegeven is de juiste invulling te geven, door in vrede, tevreden te zijn, altijd.

Altijd of alle tijd die je hebt, die je krijgt en waarmee jij je kunt vereenzelvigen, doordat tijd het enige is waar we gelijk mee zullen kunnen en mogen zijn. Tijd het enige is waar we letterlijk en figuurlijk gebruik van mogen maken en de mens die zijn of haar tijd met jou als mens samen wil delen, die is gezegend, de mens die zijn of haar tijd met jou wil besteden is de mens die net als jij is. De mens die net als jij begrijpt dat het leven meer inhoud heeft, krijgt of zal vinden wanneer hij of zij ook weer al ‘t leven voor lief neemt. Ieder leven wat bij je past en bij je hoort voor lief nemen, is mogelijk wanneer jij op jouw pad bent, wanneer jij tevreden bent en je elke dag letterlijk laat leiden door wat de dag je brengt. Wat de dag je brengt en te bieden heeft, omdat het enige waar jij je mee bezig hoeft te houden is dat wat zich op dat moment aandient, wat zich op dat moment laat zien en zichzelf in jouw nabijheid wil begeven.

Want de mens die in jouw nabijheid wil zijn is de mens die zijn of haar leven met jou wil delen. De mens die in jouw nabijheid wil zijn is de mens die in jouw nabijheid mag zijn en blijven, tot in lengte van dagen, zolang hij of zij zich er goed bij voelt. Zolang hij of zij daar blij mee is en gelukkig van wordt, omdat het je blij voelen en gelukkig zijn heeft alles te maken met de staat van vrijheid waarin iemand zich bevindt. In de staat van vrijheid die ieder mens zelf zal kunnen en mogen kiezen in een wereld waarin de keuzevrijheid voor velen beperkt is, maar deze keuzevrijheid in wezen voor elk mens gelijk is. De keuzevrijheid voor ieder mens, elk dier en dat wat leeft gelijk is, maar door de inmenging van de ander, de vermenging met de ander, zal dat wat samen wil zijn, wil blijven leven er zelf alles aan doen om ook weer gelukkig en liefdevol in het leven te zijn, omdat het voorbeeld, het je goed, gelukkig en levendig voelen, meer weegt, zwaarder telt, dan alles wat daarbuiten is.

***Ongelijk is geen bult!***

***Ongelijk is geen bult, terwijl het gezegde anders laat denken, anders zegt, anders doet geloven, maar is dat ook echt zo? Waarom praten we er anders over, doordat we de betekenis op geen enkele wijze echt begrijpen, we er wel een oordeel over hebben, er iets van denken, vinden of totaal niet, show?***

***Ja show omdat de mening van iemand vaak gebaseerd is op wat hij of zij denkt te weten, van horen zeggen zonder te zien. Maar een mening is pas een mening wanneer deze onderbouwd is, uit eigen ervaring, kennis door 't zelf mee te hebben gemaakt en van daaruit vertrouwen, geen misschien.***

***Vertrouwen dat alles wat volgt op de juiste wijze gaat, op de juiste wijze verloopt en ook een goede bijdrage levert aan. Jazeker, een goede bijdrage levert aan het leven van iedereen die en alles wat op aarde een plaats heeft, een eigen plekje, omdat dat is wat iedereen weer mag krijgen, ruimte, bestaan.***

***Bestaansruimte, inzicht, tijd om te ontdekken wat goed is en wat totaal niets bijdraagt aan, dat waar men iets van leert. Het is natuurlijk op geen enkele wijze aan mij of wie maar ook om er iets van te zeggen, vinden, dat is sowieso verkeerd.***

***Verkeerd, onjuist, ongepast en noem nog maar een aantal woorden die het gevoel wat niet bijbehorend is omschrijven. Het gaat er namelijk om dat de mens die zich bezighoudt met, de mens die bezig is met wie of wat maar ook, mag blijven.***

***Mag blijven leven, mag blijven leren, mag blijven herinneren waardoor het weten ook vanzelf een keer naar voren komt.***

*Natuurlijk kun je de ander jouw visie laten weten, jouw wijze, de wijze waarop jij dit hebt bereikt, heel, samen met of als onbeduidend iemand, zonder eigen stem in wezen verstomd.*

*Onbeduidend, onbelangrijk, waardoor je eigen stem, letterlijk daarbij ook figuurlijk verstomd is, geen recht van spreken. Het gaat om wat je bij leven en welzijn doet, wat je als mens die met de ander samen is zegt, zonder haat, geen gebreken.*

*Wanneer je iets of iemand haat, doe je op elk vlak jezelf tekort, krijgt al wat enigszins van slechte invloed is resultaat. De uitkomst van dat wat jij er zelf mee doet, door welke emotie je je laat leiden, zorgt ervoor dat je leven stopt of dat je verder mag, een reactie volgt vrijwel altijd, vroeg of laat.*

*Daar kun je op wachten, daar mag je zeker van zijn, ik heb het ervaren en draag daar de gevolgen dagelijks van mee. Jazeker ik draag ze, met gepaste trots, doordat het me heeft gevormd, heeft gevormd tot de persoon die ik ben, die elk ander liefheeft, in de delende rol, soms volgbaar, maar ook bewust omdat ik mijn verantwoordelijkheid ken, dus gedwee.*

*Gedwee staat voor: 1. bereidvaardig, 2. berustend, 3. buigzaam, 4. dienstwillig, 5. dociel, 6. faciel, ook 7. flexibel. En 8. geduldig, 9. gehoorzaam, 10. getemd, 11. gewillig. 12. gezeglijk, 13. handelbaar, 14. handzaam, niet langer de rebel.*

*Daarbij 15. inschikkelijk, 16. krachteloos, 17. lijdzaam, 18. mak, 19. makkelijk, 20. mat. 21. meegaand en 22. niet wild. Dat maakt dat 23. onderdanig, niet in jouw lijstje voorkomt, 24. onderworpen, 25. soepel, 26. toegeeflijk, 27. slaafs, 28. maniabel, tot op zekere hoogte, doordat je niet te zwaar tilt.*

*Wanneer je als mens heel duidelijk bent in het aangeven van jouw grenzen, waardoor jij weer weet waar jouw grens ligt. Dan ben je er zeker van dat de ander ook op geen enkele wijze meer over jouw grens gaat, zelfbescherming of inzicht?*

*Beide, al zal het laatste iets zijn waar velen op geen enkele wijze naar zullen luisteren, laat staan iets actiefs mee doen. Behalve de mens die net als jij het leven leeft wat hem of haar door God gegeven is, op basis van wederzijds respect, fatsoen.*

*De mens die net of evenals jij begrip heeft voor iedereen en zich schikt zonder zich aan te passen, de betreffende situatie. Het gaat om het jezelf kunnen zijn in elke gelegenheid en of omstandigheid, ze zijn er te over, in vele vormen, de variatie.*

*Doordat we ons als mens vaak tegen beter weten in richten op dat wat ons zwak maakt en dat wat ons meer zorgen brengt. Ja, daardoor denken we dat een “zekerheid”, het onzekere minder maakt, de vrijheid om elke nieuwe dag te beleven, opgeven is echter wat uiteindelijk behoorlijk wat gevolgen kent, sowieso in wezen vele malen meer met zich meebrengt.*

*Met iemand samenwerken, dat doen wat ervoor zorgt dat jij als eigen persoon, los staat van de ander, die jou waardeert. Wederom doordat jij jouw grenzen duidelijk stelt, jij dat doet wat ervoor zorgt dat je verder kunt, van het eigen leven leert.*

*Het eigen leven, waardoor jij jouw taak, jouw levenstaak in wezen levenswerk weet te waarderen, je aangeboden wordt. Geen ellenlange discussies voeren met die of geen over, wat nu beter is of wat nog kan wachten, prioriteitenlijstjes maken, doen wat nodig is, jouw voldoening geeft, eten op je bord.*

*God heeft de mens in het algemeen belang, kwaliteit, talent en daarmee ook een levensonderhoudvullend iets gegeven. Weiger je daar echter gehoor aan te geven, doe je alleen wat geld binnenbrengt, maar jou op geen enkele wijze laat groeien, dan weet dat je je er elke dag ook een beetje minder fijn bij bent gaan voelen en start de lijdensweg, 't overleven.*

*Ja overleven, dat wat er gebeurt wanneer je de woorden die je hart jou dagelijks geeft, niet aanneemt, het er zelfs bij laat. Dan zul je de frustratie op geen enkele wijze meer kunnen stoppen, word je in wezen inwendig boos, soms zelfs kwaad.*

*Kwaad op de wereld en een ieder die naast jou zijn of haar stinkende best doet om er in het leven het beste van te maken. Je zult je niet verbazen dat dit kwaad zijn, deze boosheid voelende, je op geen enkele wijze helpt, leed zal veroorzaken.*

*Datgene veroorzaakt wat heel veel mensen al hebben ervaren of meegemaakt voor zij heengegaan zijn, zelfs aan overlijden. Ja aan de boosheid, doordat de overgang van bewust naar onbewust in leven feit is geworden, niet langer te vermijden.*

*Vermijden of vermeden worden, de confrontatie met jezelf op geen enkele wijzen aan durven gaan, jezelf in wezen ontwijken. Daarbij volop naar de ander wijzen, de ander het liefst in een hoekje plaatsen, over hem of haar heen bieden, je verrijken.*

*Maar zeg eens ben je echt zoveel rijker, wanneer je al het geld van de wereld bezit, zonder geldzorgen, alles in overvloed? Kun je dan iemand redden, zijn of haar of je eigen gezondheid kopen, ja, het is maar net hoe jij het ziet, welke voordelen het met zich meebrengt, wat het met jouzelf doet!*

Ik kies iedere dag voor een leven in liefde, geluk en gezondheid en help ieder mens die op enig moment gehinderd wordt in het zichzelf kunnen zijn, doordat hij of zij meegaat in het grote spel, het spel wat al eeuwen gespeeld wordt en waardoor velen hun rol vervullen, hun leven invulling geven.

Omdat ik weet hoe lastig het is om je ervan af te keren, het meermaals ervaren heb, me er altijd weer door heb laten verleiden, meedoen met de grote massa, waarom zou ik anders zijn? Ja waarom? Ik weet het nu, omdat ik ervoor gekozen heb om de mens, ieder mens die dat wil zien, een keuze te bieden, die vele malen meer oplevert dan een vette salarisstroom. Het gaat in het leven om meer dan alleen wat je kopen kunt, wat de dagelijkse reclamefolders, de kranten, de commercials of de mooie voorgeprogrammeerde woonprogramma's je te bieden hebben, het gaat om jou, mijn en daarbij om ieders leven. Daarbij en daarnaast om het leven van alles wat leeft en op dit moment letterlijk het recht om te leven ontnomen wordt. Dat gevoel ervaar ik dagelijks als onrechtvaardig, dat ervaar ik dagelijks als iets waar ik wel over kan schrijven, inmiddels wetende dat ik daarvoor geen gevecht hoeft te leveren. God ieder mens bereikt, zelfs de mens die er een andere gedachte en levenswijze of zoals men zegt levensleer op nahoudt. God weet via Jezus elk mens te bereiken die dat nodig heeft en net als ik en ieder ander de kans krijgt om zijn of haar leven weer volwaardig te leven. Volwaardig zonder haat, nijd, strijd en of hinder. Zonder enige vorm van hinder leven, iedereen weer eenzelfde soort levenskwaliteit. Ja, de levenskwaliteit die de mens, de mens die deelt, die zijn of haar leven met een ieder die hij of zij lief heeft deelt en dit ook vooropstelt mag gaan ervaren. Want lieve mensen, het leven is bedoeld om te leven, het leven is bedoeld om er met elkaar wat van te maken.



Alleenstaand is iets wat totaal geen betekenis meer heeft in de wereld van nu, doordat iedereen die en alles wat leeft ooit een verbinding is aangegaan. Een verbinding of zal ik zeggen verbond, een verbond met God wat meerwaarde heeft, een meerwaarde die alles wat op enige andere wijze in werking is getreden, alles wat het leven wat geleefd mag worden hindert vanzelf teniet zal doen. Want alles wat leeft heeft weer het volste recht en krijgt weer het volste recht om te leven. Een leven waarbij op geen enkele wijze meer hinder zal worden ondervonden van dat wat op onnatuurlijke wijze tot stand gekomen is. Omdat God alles weer in de hand heeft. God alles weer in handen heeft en Hij dankzij en door Jezus en alles wat Hem goedgezind is, alles wat bij zinnen is, nu weer de juiste woorden zal kunnen gebruiken en vinden, die nodig zijn om de mens bewust keuzes te laten maken. Keuzes die hem of haar doen inzien waar het euvel, waar het struikelblok, waarde valkuil ligt. Want euvels, struikelblokken en valkuilen zijn in wezen de natuurlijke remmen voor de mens die hem of haar bewust mogen maken van dat wat er mis is. Dat wat ongepast of ongehoord is, zodat er tijdig, bijtijds en op juiste wijze een ommekeer tot stand kan worden gebracht. Waardoor de mens die van zichzelf weet dat hij of zij hulp nodig heeft, dit weer zoekt bij moeder natuur of de mens die voldoende zelfkennis, doorzettingsvermogen heeft, dit weer gebruikt om het juiste te doen. Ja, dat te doen wat hem of haar helpt, hem of haar helpt weer als zelfstandig en bewust mens in het leven te gaan staan.

Als zelfstandig en bewust mens, die evenals de mens die ervoor geleerd heeft maar de levenservaring mist, weer op zijn of haar natuurlijke kracht gaat varen. Ja gaat varen, gaat roeien, gaat vertrouwen, waardoor het vertrouwen in, zichzelf, de mensheid en dat wat in leven is, een natuurlijk begrip zal zijn.

Een bovennatuurlijk en allesomvattend begrip, doordat God werkelijk weer recht van spreken heeft en Hij dit ook weer op zich zal kunnen en mogen nemen. Omdat alles wat en een ieder die hinder ondervonden heeft van dat wat in de hand gewerkt is, iedereen die hier de hand in heeft gehad, zal door het ontbreken van zelfrespect nu ook weer bewust mogen zijn. En wanneer de mens, de instantie, organisatie of welk mogelijk brein hier achter zit, nog niet tot inkeer gekomen is (of zijn) doordat hij of zij dacht, (zij dachten), waardig te zijn, zich waardig te voelen, dan zal ook deze zelf weer werkelijk mogen voelen en daarmee tot de ontdekking komen dat er geen bevoorrechte positie bestaat dan de positie die je als mens hebt. Als mens in het algemeen hebt en dat je alleen wanneer jij werkelijk deelt, wanneer je de mens die naast jou op deze wereld is werkelijk een kans wilt geven, dan deel je ook jouw grootste goed en dat is het recht om ieder mens zijn of haar eigen tijd op eigen wijze in te laten delen. Want alleen de mens die zijn of haar eigen tijd indeelt kan tot inzicht komen, krijgt het recht om zichzelf te leren kennen en het mooie daarvan is, deze biedt de ander daardoor het volste recht hetzelfde te doen.

Hetzelfde zij het op geheel eigen wijze en op eigen tijd. Weer werkelijk voelen. En ik weet als geen ander hoe belangrijk dit is, hoe waardevol dit is en hoe mooi het is om te ontdekken dat de wereld vele malen mooier is dan deze ons nu op dit moment getoond wordt. De wereld en alles wat leeft vele malen mooier is dan velen ons nu laten denken. Omdat van alles wat gedacht wordt, gedacht werd nu blijkt dat dit volledig anders is dan wie of wat maar ook ooit zou kunnen voorspellen. Iets waar ik al enige tijd bewust van ben, maar waar velen totaal geen weet van hadden. En het mooie in de wereld aan de mens tonen, dat tonen wat waarheid is, geeft de grootste voldoening die er is.

Die er is en die er bestaat. Dat dit vele malen beter is dan al het negatieve benadrukken, dat dit vele malen meer geluk oplevert dan alles wat ooit maar verkeerd gegaan is aanpakken, afkraken of zelfs volledig zonder enige zin terechtwijzen, is precies wat ik al enige tijd vermoed had, maar nadien, na het aanpakken van mijn eigen issues nu wel heel duidelijk zie.

Nog duidelijker dan toen ik nog mee ging in het spel wat nog dagelijks getoond en gespeeld wordt, het spel van vraag en aanbod. Het spel wat ook mij in eerste instantie volledig en later deels in de greep had. Want ook ik heb me er heel lang door laten leiden en er op geheel eigen wijze van genoten en wellicht zelfs gebruik van gemaakt. En ook ik heb me zelfs door een ander laten helpen, ipv er meteen voor te kiezen om de confrontatie met mezelf aan te gaan. Omdat dit, de confrontatie met mezelf aangaan, de enige confrontatie was die ik aan hoefde te gaan. De confrontatie die ik als geen ander nodig had om weer voor 100% mezelf te kunnen zijn. De persoon te zijn voor alle confrontaties, de persoon te zijn die ik werkelijk ben. De persoon die ik mocht zijn en kon wezen dankzij mijn ouders, maar daarbij of juist daardoor ook dankzij U God en Uw Eniggeboren Zoon Jezus. Omdat ik de relaxte en rustige persoon ben, die zeker wel van een uitdaging houdt, maar daarbij ook vasthoudt aan dat wat mij past en gelukkig maakt. Dat ik daarvoor ga en dit eerst onbewust en nu bewust iedere dag doe, is mijn geluk. Is mijn geluk doordat ik iedere dag waarop ik ervoor kies om mijn leven met de volle 100% te leven, ik zeker weet dat dit juist is. De bevestiging van het leven wat God mij voorafgaand getoond heeft. Het leven waarvan ik wist dat ....., waardoor ik toen ik de confrontatie met mezelf aanging, er 10 keer sterker uitgekomen ben dan ik me ooit voor mogelijk had gehouden of zelfs maar dacht.

Confronterend, maar ook mooi, doordat ik me nu nog meer dan ooit tevoren bewust ben van mijn rol in het geheel. De rol die ik op me mag nemen, door een bescheiden deel te zijn van de samenleving. Een bescheiden en daarbij ook passend deel in de samenleving, die God ooit voor ons opgezet heeft, die weer in alle glorie hersteld zal mogen worden en waar ik door op de juiste wijze te leven nog heel veel jaren mee vooruit zal mogen. Vooruit zal mogen gaan met iedereen die en alles wat mij lief is en dat dit heel wat is, dat weten de mensen die mij kennen, zij die mij werkelijk en in wezen kennen als geen ander.

Ja, als geen ander, doordat ik hen deelgenoot heb gemaakt van wie ik ben, wat ik denk, zeg, doe en laat. Doordat ik dagelijks mijn gevoel, dat wat mij hart zegt uitspreek en er mensen al sinds jaar en dag van laat meegenieten. Ja, de mensen die ervan genieten en ieder ander, de persoon die er niets van wil weten, er geen booschap aan heeft, die kan het gewoon laten zoals het is. Die kan mijn boodschap, dat wat ik deel laten zijn en zelf kiezen voor dat wat hem of haar beter past, dat wat hem of haar meer aanspreekt, omdat ook dat ieders recht is, het recht is wat we als mens allemaal mogen hebben. Het enige recht wat geen mens ons zal kunnen en mogen onthouden, doordat dit een Universeel recht is, wat alle rechten die door een land, een staatshoofd of regering zijn opgelegd overstijgt. Ja, te allen tijde, doordat het nu tijd is waarop elk mens vanuit wie hij of zij is weer een eigen keuze, een eigen voorkeur en daarmee ook een eigen mening erop na mag houden, die ook werkelijk alleen van hem of haar zal zijn. Omdat God besloten heeft, God mede namens alle andere mensen die bij hem in de hemel zijn, besloten heeft dat er genoeg en voldoende geleden is. Er nu veel te veel mensen, dieren en dat wat leeft overleden is door onvermogenheid van de regerende mens, partijen en .....

Ja, wat zou je bij deze puntjes in kunnen vullen? Wat zou er passen op de plek van de puntjes? Ik zou zeggen Grote Meerderheid, Grote Onbewuste Meerderheid, doordat tijdgebrek het enige echte probleem is waarvan we ons nu allemaal weer bewust mogen zijn. We mogen met ons allen weer de tijd nemen om echt te leven. Het leven te leven wat God ons toonde voor we dit leven aan zijn gegaan, het leven te leven wat God ons beloofd heeft en waarvan Hij zeker wist dat wij dit als mens allemaal zouden kunnen vervolmaken, wanneer we ons op geen enkele wijze lieten verleiden door dat wat ....., ooit zou zijn? “Wat de toekomst brengen moge”, ja.

“Wat de toekomst brengen moge mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met en rustig kalme moed!

Heer ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw lusiter als ik in de hemel kom.

Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.”

Maar wanneer we ons geen hand meer kunnen herinneren, we ons op geen enkele wijze gedragen voelen of weten, dan is het in wezen bijna onmogelijk om vertrouwen te krijgen, laat staan te houden. Zou dat wel de bedoeling zijn in een mensenleven?

Zou deze vraag de vraag zijn die we onszelf allemaal mogen stellen op het moment waarop de situatie, de omstandigheid en of de zoals sommige vaak genoeg zeggen, “shit” waar we mee geconfronteerd worden in wezen zoveel veroorzaakt, dat het voor een normaal mens, een mens die “geen bijzonder voorrecht geniet”, zonder hulp van derden op geen enkele wijze meer vol te houden is? Want al doe je je best, je “stinkende best” in veel gevallen, de mens die de shit van het ziek zijn, het verlies van dierbaren en of het geconfronteerd worden met leed dagelijks ervaart, zou er bijna in gaan geloven. Zou bijna gaan geloven dat dit hetgeen is waar je als mens vroeg of laat allemaal mee te maken krijgt. En ik ben de laatste die zegt dat het helemaal uit te sluiten is. Ik ben werkelijk de laatste die zegt dat er geen mens meer geconfronteerd zal worden met leed, maar wanneer het aan mij ligt, wanneer ik er inspraak op uit kan oefenen, dan kan ik nu met blijdschap in mijn hart zeggen dat het wat mij betreft genoeg is geweest. Het meer dan genoeg is geweest, want hoeveel kunnen sommige mensen nog aan, hoeveel extra leed moet een mens verdragen voor hij of zij ook de rust, de vrede en de liefde kan vinden die hij of zij nodig heeft om nu eindelijk volledig liefdevol, tevreden en gezond te mogen zijn?

En nu ik dit aan het schrijven ben, komt er precies een mooie boodschap binnen. “Let go of your story so the Universe can write a new one for you.”. Mijn antwoord daarop wil ik jullie niet onthouden. ♥ Leer en loslaat momenten, wat herinnerd mag worden gaat gewichtloos mee en blijft zonder ruimte in te nemen. Met die voorwaarde dat het er is wanneer nodig. Daarom is het zo fijn dat mensen dingen delen. Dat mensen persoonlijk of via de Social Media, dingen delen. Die precies op het juiste moment komen en daardoor een bijdrage leveren.

Een bijdrage leveren aan dat wat jij, (ik) in dit geval nodig (had) hebt, om verder te kunnen schrijven. Omdat het precies de schakel was en bleek te zijn die ik nodig had, die nodig was om verder te kunnen met mijn boek, het verhaal wat ik wilde vertellen en dat dit exact aansloot op waar ik mee bezig was.

En een berichtje met een afspraakverzoek en het daaropvolgende telefoontje van mijn Zus kwam daarbij ook precies weer op tijd. Omdat alles verbonden is, alles verbonden lijkt en nu dus ook werkelijk blijkt. Dat ik dat al eerder wist en in de jaren die voor mij maar ook voor vele mensen in mijn familie en vriendenkring gepasseerd zijn duidelijk geworden is, daar ben ik me bewust van. Dat alle mensen die een rol spelen of hebben gespeeld in mijn leven, die door wie zij zijn ook altijd verbonden zullen blijven, is iets wat ik heel graag in ere houdt. Wat ik in ere houdt en daardoor ook op die wijze kan laten zijn. Want waarom zou ik het leven, het leven van mij maar ook van de ander een richting op willen sturen die geen aansluiting vindt of heeft met dat wat van nature is. Waarom zou ik er in hemelsnaam of in vredesnaam voor kiezen om mijn leven, het leven van wie of wat maar ook te bemoeilijken, wanneer het op de meest eenvoudige wijze, door tevreden zijn, in een totaal andere richting te pushen. Want het in een andere richting pushen of soms trekken wanneer dit op enig moment niet het gewenste resultaat heeft blijkt iets waar heel veel mensen nog altijd de voorkeur aan geven. En ja, dat mag, dat mag ieder mens, of mogen de mensen die mij dierbaar zijn en daar voor willen kiezen zonder mijn inmenging doen. Ik houd me daar heel graag van afzijdig. Ik laat het zijn voor wat het is en bemoei me daar dan liever op geen enkele wijze mee. Allereerst omdat het me niets aangaat en ten tweede omdat het mij niet betreft, ik er geen binding mee heb of wil hebben.

Binding of verbinding, beide voor mij ongewenst zijn, niet aan de orde, niet ontvankelijk en zeker op geen enkele wijze iets waar ik me mee bezig wil houden. Dat ik iedereen die ik ken en waarom ik geef wel mijn visie, mijn onbevooroordeelde mening kan en mag laten weten, is iets wat bekend is, ik weet.

Waardoor ik weet dat ik dit mag doen. Doordat ik luister naar de signalen die mijn lichaam me geven. Ja, de signalen doordat ik wanneer ik goed naar mezelf luister wanneer ik zie, voel, hoor, ruik proef en daardoor weet wat in orde is en wat daar absoluut geen bijdrage aan of toe levert. Ja aan of toe, het keert weer terug, in een vorig boek heb ik daar ook al eens over mogen schrijven. Iets komt je toe en behoort toe aan. Iets komt je toe en behoort aan een ieder die zich daar voor inzet. Iedereen die zelf het heft in handen neemt zal dat kunnen en mogen doen waarbij God hem of haar helpt. Zal dat doen waar God hem of haar de middelen en de mogelijkheden voor verstrekt, met positieve gevolgen en of het meest positieve vervolg wat dit met zich meebrengt. Het heft in handen nemen op de juiste wijze wel te verstaan. Wil je jezelf boven een ieder die en alles wat leeft plaatsen, dan zul je weerstand, tegenslag en alles wat ermee gepaard gaat ervaren. Plaats je jezelf op een positie waarmee jij de gelijke van de ander, ieder ander en alles wat anders dan jij is bent, dan zul je dat mogen bereiken en ervaren wat werkelijk voor jou is weggelegd. Waar je werkelijk van zult mogen genieten en profiteren. Ja profiteren, er profijt van hebben en dit eren, door dankbaar te zijn, maar meteen ook dat te doen wat een bijdrage levert aan het welzijn van iedereen die en alles wat leeft. Omdat God de mens zo graag de kans wil gunnen om een volwaardig leven te leiden en ik begrijp inmiddels na al die poets en boodschapdaagjes bij mijn tante van 88 best dat ook God iets mist en dit graag alsnog wijzigt.



Alsnog wijzigt door het van nature te laten zijn zoals het behoort te zijn. Alsnog wijzigt door dat wat in wezen zijn wens was, met de mens samen te kunnen zijn en samen te kunnen leven weer waarheid te laten zijn. Mijn tante zegt het in wezen dagelijks wanneer ik er ben. Dat zij steeds minder mensen van haar generatie om zich heen heeft. De mensen waarmee zij nog kan praten over vroegere tijden, de tijd die ooit eens was. De herinneringen die zij samen met deze mensen deelde en de steun, vreugde en blijdschap die zij ervan heeft en ondervindt wanneer er iemand is waarmee zij dit kan delen. Want het delen van je leven is iets wat in wezen alleen mogelijk is wanneer er iemand van “gelijke waarde”, zeg gelijke leeftijd, gelijke ervaringen en gelijke belevenissen naast je staat en daar wordt een nieuwe dimensie aan toegevoegd op het moment dat de mens, ieder mens, ja jij en ik ons weer openstellen voor iedereen die en alles wat er op ons pad komt. Ja, iedereen die en alles wat er ooit op mijn pad geweest is. Doordat het werkelijk kunnen helpen van mensen, er werkelijk zelf voor de ander kunnen zijn, start wanneer je in vrede met jezelf leeft.

Wanneer je in vrede bent met wie en waar je bent, met de positie waarin jij verkeert. De positie en de plek waarop jij je bevindt. Ik ben tevreden, ik ben al sinds lange tijd tevreden en mijn geluk zou alleen nog vergroot kunnen worden wanneer ik iedereen die en alles wat ik lief heb, iedereen die en alles wat leeft ook eenzelfde soort kans zou kunnen en mogen bieden. De kans maar daarbij ook wens om iedereen weer gelukkig te laten zijn. Want wie wil er nu in wezen niet gelukkig zijn? Wie wil er nu in wezen dat alles waar hij of zij zijn of haar hele leven naartoe leeft of in wezen naartoe werkt stopt? Ophoudt te bestaan op het moment waarop alle eigen energie, eigen kracht en het eigen doorzettingsvermogen op geen wijze toereikend is.

Op geen enkele wijze toereikend kan zijn, doordat dit op een dusdanig laag peil is geraakt dat het zelfstandig kunnen leven onmogelijk is geworden? Onmogelijk geworden of zo is gemaakt, door...? Ja, door wie of wat dan ook, dat is op dit moment van het allerminste belang. Doordat wij degene zijn die dit aan mogen pakken! Door onszelf, door jou, door mij, door iedereen die zijn of haar leven laat leiden door dat wat de ander van hem of haar verlangt. Wat de ander van hem of haar wil, terwijl we toch echt allemaal een “vrije wil” hebben? We allemaal een vrije wil hebben om ons leven te leven, door te doen wat iedereen die en alles wat voor ons geleefd heeft? Iedereen die en alles wat voor ons in leven geweest is, gaan we exact hetzelfde doen wat de ander heeft geleid? Of is het toch waar de ander zich zonder daarbij enig moment te hebben afgevraagd of het werkelijk zo bedoeld is zijn of haar leven door laat leiden? Laat leiden door wat ooit eens iemand bedacht heeft omdat het zo wel handig was, zo geld opleverde, zo de wereld draaiende zou houden? Maar vraag je je wel eens af welke rol jij in jouw leven speelt? Vraag je je weleens af of jij jouw leven bent? Want dat je deze vraag als eerste aan jezelf mag stellen is wat maar heel weinig mensen zullen weten, laat staan dat zij er op die wijze ook werkelijk naar of mee leven of...? Ja, wat zou je op de puntjes in kunnen vullen. Wat zou je op de puntjes kunnen schrijven, waardoor dat wat je zegt ook werkelijk weer van waarde is? Ja, laat jij het leven van het leven wat voor je bestemd is of laat jij het om het leven te leven wat ieder ander leeft, wat ieder ander van jou verwacht en wat in wezen ook de regel is die ieder mens volgt? De regel die elk mens, mens maar daarnaast in wezen een kloon van de ander, van ieder ander en alles wat anders is laat zijn? Een kloon of ook wel een gelijke variant in een ander jasje? Een jasje wat in wezen volgens productiewerk vervaardigd is.....

Ben jij een product van het productiewerkproces of ben jij het werk en het product van een liefdevolle relatie, in wezen een liefdevolle creatie? Ik heb ervoor gekozen om dit laatste te zijn, dat wat in iedere vezel die in mij is tot uiting komt. In iedere vezel zodat alles wat ik denk, zeg, doe en laat daar automatisch een vervolg op geeft. Een vervolg wat zonder gevolgen mag zijn en mag wezen, wanneer ik dit op de meest positieve wijze doe. Ik dit doe op de wijze waarop ik iedereen die en alles wat leeft, een evengoed leven gun, een evengoed of zelfs nog beter, wat mijns inziens alleen maar mooi kan zijn. Ja mooi, omdat mijn leven al het leven waard is. Het leven wat ik leef al zoveel waard is, dat ik ieder ander, iedereen die anders is en daar ook weer volledig voor kiest de kans en keuze laat dit zelf weer invulling te geven. De liefdevolle en mooie invulling die zij er zelf aan willen geven, want ook dat is iets wat erbij hoort. Ook dat is iets, wat ieder mens zelf weer zal kunnen en mogen evaren. Omdat het leven een aaneenschakeling van liefdevolle en mooie momenten zal kunnen en mogen zijn wanneer ieder mens ervoor kiest om zijn of haar leven weer te leven, in plaats van het “geregelde leven”, wat de ander via jou te werk heeft gesteld, leidt. Ja, de ander, de ander, die allesbehalve God is, omdat God echt de enige is die dit op een harmonieuze wijze mogelijk maakt. God degene is, die dit zonder winstoogmerk, of aards winstbejag doet. God degene is die elk mens, ongeacht rang, status, achtergrond of komaf, de kans geeft om dit voor zichzelf mogelijk te maken, waar te maken door het te laten zijn. Dat te laten zijn wat met de kennis die in wezen is, voorzien van de juiste middelen en mogelijkheden waarheid is.

De enige waarheid, die voor ieder mens geldt, die voor elk individu met persoonlijke waarde telt. De waarde die op geen enkele wijze uit te drukken is in de “BBP” statistiek of grafiek.

Want God heeft de mens geen statistieken en grafieken gegeven om hun waarde te laten bepalen. God hecht geen oordeel aan een waardebepaling die op grond van economische waarde is vastgesteld. God hecht waarde aan de zielstoestand en zielswaarde van de mens, de mens die werkelijk zijn of haar waarde kent en daar ook weer naar gaat leven. God hecht waarde aan alles wat de mens is, zonder zijn of haar salarisstrook. God hecht waarde aan alles wat de mens, denkt, zegt, doet, maar ook laat wanneer dit in strijd is met de 10 geboden. En de enige wijze waarin dit tot uiting komt, de enige wijze waarbij dit tot uiting komt, is de wijze waarop de persoon in staat is om te functioneren. Omdat het functioneren van de mens, het vervullen van een functie die de mens zal kunnen en mogen vervullen, volledig afhangt van de wijze waarop hij of zij met zichzelf en de ander omgaat. Met zichzelf en de ander ja, want de mens die zichzelf onwaardig is, de mens die zichzelf op enig moment boven of onder de ander schaart is de mens die in wezen geen leiding neemt over zijn of haar eigen leven en deze mens verliest stukje bij beetje de regie over zichzelf. Deze mens verliest stukje bij beetje het vermogen om te kunnen zijn wie hij of zij was voordat hij of zij zichzelf tegoed of tekort heeft gedaan aan. Ja zich- of haarzelf tegoed of tekort heeft gedaan aan dat wat de maatschappij verkoopt.

Aan dat wat in de hedendaagse wereld als “must have” wordt gezien, maar allesbehalve dient waarvoor het nodig is. De enige “must have’s” die ergens toe leiden zijn “dingen” die deelbaar zijn. De enige must have’s die van belang zijn, zijn “dingen” die geen dingen zijn maar wel ergens toe dienen. De enige must have’s zijn dat wat de mens weer mens laat zijn, weer mens laat wezen. De mens weer werkelijk net als ieder ander, maar daarbij ook volledig zichzelf laten zijn, 100%.

Daarbij zal deze 100% een bijdrage kunnen leveren aan het belang van iedereen die en alles wat leeft. Zal deze mens die volledig zichzelf is een bijdrage leveren aan het belang van iedereen die en alles wat in leven is en het recht heeft om op gelijke wijze, zij het met een geheel eigen invulling te kunnen zijn. Te kunnen en mogen zijn wat geen ander kan wezen, in wezen geen ander kan zijn, omdat ieder mens uniek is. Ieder mens een unieke gave heeft, waarmee hij of zij zich onderscheidt van de ander door onderscheidend te zijn. Door uit te blinken in dat wat geen ander heeft, denkt, zegt, doet maar ook laat. Want ook het laten zijn wat er naast hem of haar is, het laten zijn wat er naast hem of haar is, is onderdeel van deze bijdrage. De bijdrage die de mens die zichzelf is zal kunnen en mogen zijn wanneer de tijd er rijp voor is. De tijd er klaar voor is om, om te kunnen gaan met, alles wat er op zijn of haar pad komt. Alles wat er op zijn of haar pad is. Het leven te leven wat werkelijk voorbestemd is en daardoor van zoveel waarde, dat geen enkel betaalmiddel, buiten de vergoeding die God hem of haar geeft zal leiden tot meer vreugde, plezier of wat maar ook. Doordat de vreugde die ervaren wordt wanneer hij of zij dat doet wat hij of zij het liefste doet, vanzelf weer terugkeert naar zijn of haar oorspronkelijke eigenaar of eigenaresse. Jij, ik maar ook ieder ander zal dit weer gaan ervaren wanneer de tijd er rijp voor is. Ik heb dit al mogen zien, ik heb dit al mogen ervaren. En zou er op basis van dat wat er geschreven staat in dit boek een betaalmiddel volgen, dan zal dit opnieuw ingezet worden om het Algemeen Belang te dienen. Het algemeen belang van iedereen die en alles wat leeft, deel van het leven is, deel van wat God mij al toonde.

Het deel waarvan ik uit mijn hart wist dat dit er exact bij paste en zou kunnen horen, wanneer ik nu gehoor geef aan mijn hart.

Ja nu, omdat het meteen luisteren en doen wat mijn hart me ingeeft, het meteen luisteren en doen wat mijn hart me zegt, ook werkelijk het resultaat levert wat erbij past. Een goed gevoel, een gevoel van welbevinden en het gevoel wat blijvend is. Een blijvend gevoel van me goed voelen en welbevinden, iets wat in wezen op weinig andere wijzen te bereiken is. Op weinig of zal ik maar zeggen geen, omdat er tot op het moment dat ik gestart ben met het werkelijk luisteren naar wat mijn hart me ingeeft en niet alleen ten behoeve van andere mensen, me in alles beter ben gaan voelen. Beter in mijn vel, beter qua gezondheid, beter ten opzichte van hoe ik me vroeger voelde, maar daarbij nooit en te nimmer beter dan de ander. Doordat ik op geen enkele wijze de vergelijking met de ander maak of hoeft te maken. Omdat elk mens verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen geluk, zijn of haar eigen wijze van goed voelen en zijn of haar eigen wijze van welbevinden. En natuurlijk mag ik mijn wijze delen, mag ik delen hoe ik dit bereikt heb. Dat de mensen naast mij, ieder ander die naast mij is dit op geheel eigen wijze zal kunnen en mogen doen, is wat ons als mens zo uniek maakt. Ja, want uniek zijn we, allemaal anders, zelfs wanneer er overeenkomsten zijn of gelijkenissen, zijn we nog allemaal onszelf in eigen persoon, de persoon die wij verkozen te wezen en in wezen door alles wat we denken, zeggen en doen ook werkelijk zijn. Het ook blijven in deze wereld met iedereen die en alles wat er naast ons is de ultieme uitdaging.

Een van de grootste uitdagingen waar we elke dag tegenaan lopen, waar we elke dag mee geconfronteerd worden. Alleen wanneer je als mens in je eigen kracht blijft staan red je het, ben en blijf je in staat om te functioneren en dat te doen wat werkelijk een bijdrage levert aan jouw staat van zijn. Want jouw staat van zijn zegt alles over jouw wel en wee, jezelf.

Daarbij ook alles over hoe jij omgaat met de ruimte die jij voor jezelf in mag nemen, de ruimte die jij voor jezelf elke dag mag creëren of opeisen in de wereld van vandaag. De wereld die wanneer we het erbij laten zitten, dagelijks overruled wordt door.....? Ja overruled wordt door wie of wat maar ook tenzij je al enige tijd weet dat dit op geen enkele wijze Gods bedoeling was, Gods bedoeling is en of Gods bedoeling zal zijn. Want God heeft de wereld met een reden geschapen. God heeft ieder mens met een reden de levensadem ingeblazen, wanneer we verzuimen om deze reden te ontdekken, verzuimen om de kracht van Zijn ingeblazen levensadem tot uiting te laten komen, doen we in wezen onszelf tekort, maar ook Hem. Dat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt doet niets af aan het feit dat we onszelf daarmee wel een belasting opgelegd hebben.

Doordat we allemaal willen voldoen, we allemaal willen dat Hij trots op ons is, doordat we Zijn Wil en Wens, die gelijk de onze is aan het einde van “onze reis” waar kunnen maken. Waar hebben kunnen en mogen maken door iedere dag dat te doen wat ons hart ons belangeloos ingeeft, wat ons hart ons belangeloos vertelt. Dit delen is mijn taak en mijn missie in het leven, omdat ik in de gelegenheid ben gesteld de taal van het hart, die soms op geen enkele wijze in woorden uitgesproken wordt, maar wel gedacht en het uiten waard is, het uiten en delen waard is, aan de mens, de persoon, degene die zich de kunst van het onder woorden brengen van zijn of haar gevoel door tijdgebrek nog niet voldoende eigen heeft gemaakt, een steuntje in de rug te bieden. Waarmee ik door het schrijven van mijn verhalen, mijn boeken en alles wat ik woordelijk deel, een stukje van datgene wat zij voelen kan en mag verwoorden. En in wezen heb ik geen verwachtingen of dit door een groot aantal mensen gelezen wordt, goed, iedereen mag ‘t lezen.

Wanneer de juiste persoon het leest, de persoon die werkelijk dat nodig heeft wat in de woorden tot uiting komt, zal alles vanzelf de wending krijgen die nodig is. De wending waarmee hij of zij dan tevreden is. Omdat ook deze mens daardoor weer Liefdevol, Gelukkig en Gezond kan zijn. Want de woorden Liefdevol, Gelukkig en Gezond liggen zoals al eerder gezegd in elkaar verlengde. Deze woorden zijn opeenvolgend evenals alles wat dankzij de positieve wending tot stand is of wordt gebracht. Tot stand, de stand die nodig is om alle verbindingen weer tactvol te laten zijn. Ja alle verbindingen, die door welke reden(en) dan ook ontstaan zijn zonder dat er destijds gesproken is over de verbinding, het vervolg van, volledig positief zonder enig winstbejag. Want ja, alles waar geld mee gemoeid is, zal alleen wanneer dit op een juiste wijze wordt ingezet een mooie uitkomst hebben of krijgen. Ja al waar geld mee gemoeid is, zal op die wijze werkelijk de verantwoorde les en bijdrage kunnen leveren aan het Belang wat de hele wereld dient, het Algemeen.

Het Algemeen Belang, dat wat er toe leidt dat ieder mens, dier of dat wat leeft weer profijt heeft van alles wat eruit voortvloeit, omdat het leven een aaneenschakeling is van gebeurtenissen en gelegenheden, de omstandigheid en de situatie bepalen wat er werkelijk uit ontstaat. Ja, ontstaat, want ook een voortvloeijsel, iets wat ergens aan gelinkt of gelieerd is, zal pas tot resultaat leiden wanneer de verbinding volledig goed is, goed voelt en daarbij op een dusdanig waardige wijze omschreven wordt, dat het levensvatbaar is. Levensvatbaar in alle volledigheid. Want iets wat volledig levensvatbaar is, is in staat om op zichzelf te staan. Iets wat volledig levensvatbaar is, is in staat om alles wat hem of haar overkomt, aantrekt of wat maar ook, in het juiste perspectief te zien. Op die wijze te zien dat het leren van, het leren van ooit gemaakte fouten meetelt.



*Wie niet leert valt niet.*

*Wie niet leert valt niet, wie op geen enkel moment zijn of haar evenwicht verliest is de mens die in wezen al stabiel is, goed. Wie niet leert valt niet, wie op geen enkel moment de balans die in wezen de aarde in stand houdt loslaat, toont geen moed.*

*De moed die nodig is om een nieuwe weg te bewandelen, dat te doen waar geen ander zich toe geroepen voelt, zin in heeft. Het gaat in het leven wat getekend wordt door vallen en opstaan, om de opkrabbelmomenten, doordat je zo voelt, leeft.*

*Elk mens die zijn of haar leergeld betaald heeft, de lessen in het leven werkelijk als onbetaalbare ervaringen beschouwt. Bij deze mens zal dat wat nodig is, ongeacht zijn of haar economische waarde, je helpen vooruit te komen, vertrouwd.*

*Deze persoon doet er alles aan om de ander te helpen zijn of haar kracht als meest waardevolle talent te aanvaarden, zien. Dat wat in het dagelijks leven, in de maatschappelijk, op economie gerichte samenleving nu ondenkbaar is bovendien.*

*Zonder papertje, diploma of organisatie die achter de mens die de levenslessen deelt staat en hem of haar in wezen helpt. Ja, zonder deze mens, ga je mee in het vaste ritueel, werken tot je erbij neervalt of wanneer je het geluk hebt, overstelpt.*

*Overstelpt, overladen, overmand door emoties, die wanneer je er ongevoelig voor bent, weinig of juist heel veel voor je doen. Ze helpen de mens zich staande te houden in de wereld die in wezen vooral gericht is op de status hooghouden, fatsoen?*

*Natuurlijk geldt ook voor deze mensen, dat zij ooit eens zullen worden geraakt, doordat iets of iemand in hun omgeving valt. Iets of iemand, die hen net iets meer na aan het hart staat dan zij zelf wel dachten, waardoor er ook in hen iets knapt, knalt.*

*Ja, knappen of knallen, dat wat er gebeurt op het moment dat deze mens 't gevoel heeft uitgeschakeld, is geconfronteerd. Wezenlijk de confrontatie met zichzelf aan zal moeten gaan, doordat dit de enige wijze is, waarop men weet, zelf(s) leert.*

*De mens die samen met de ander, met zijn of haar partner, ega, man of vrouw en of kind het leven wil leven en bestellen. Deze mens is goed in het opzetten van lijstjes, het afvinken ervan, ook dit zal een bijdrage leveren, geen oordeel vellen.*

*De mens die het goede in de ander ziet, maar daarbij zichzelf of haarzelf vergeet, door wat er bij de ander is en of speelt. Deze mens is in wezen een dief van..... zijn of haar eigen portemonnee, dat wat het diepst getroffen wordt en verdeeld.*

*Raakt verdeeld doch nooit verveeld, doordat alles zin heeft en daarbij ook elke oplossing die voor handen is wordt bereikt. Bereikt door mee te werken aan het hogere doel, dat wat God voor al zijn kinderen heeft, voor ogen, een ieder nu verrijkt.*

*Ja, verrijken, doordat deze door het verrijken van de ander, zijn naaste, dat voor elkaar krijgt wat geen mens ooit behaalt. Doordat de mens die in wezen zijn of haar doelen buiten zichzelf stelt, zijn of haar doel op aardse begrippen vast laat leggen, daarmee een hele dikke bankrekening genereert, wat vanzelfsprekend van belang is, de liefde voor het leven door hier en nu, in het moment te leven laat, blijft dit onvertaald.*

En ja wat onvertaald is, zal op geen enkel moment rijmen met dat wat je hart je in kan geven. Dat wat wat onvertaald is, zal alleen wanneer je er zelf weer gehoor aan geeft vorm krijgen en werkelijk het leven de wending geven die God jou, mij, maar zeker ook ieder ander geeft doordat dit nodig is, ja nodig om gelukkig te zijn. Ja, want het gelukkig zijn is in wezen geen aards begrip, het werkelijk gelukkig zijn is iets wat je als mens op een veel dieper niveau ervaart. Het heeft alles te maken met de verbinding, de frequentie en dat wat werkelijk of zoals ik heb mogen ervaren in wezen de zin ervan bepaalt. Gelukkig mogen we en kunnen we er als mens zelf op een mooie en eenvoudige wijze een invulling aan geven. Ja, op een mooie en eenvoudige wijze, door je eigen leven te gaan leven, want wanneer jij het leven gaat leven waar je zelf voor gekozen hebt, daadwerkelijk dit leven weer leidt, zal dit het leven zijn wat naar het “echte” doel, ja het enige doel, jouw bestemming leidt.

Want het doel, de bestemming en alles wat ermee samenhangt is in het algemeen belang, is Al Les. En zal en kan op zoveel verschillende wijze vorm worden gegeven dat iedereen er weer profijt van heeft. Iedereen die en al wat in leven en op de aarde is. Doordat de Hemel en de Aarde in wezen al samen zijn, zal iedere actie en alles wat eruit voortvloeit en met de juiste en goede intenties wordt opgestart en evenzo mooi vervolg en daarbij ook uitwerking krijgen. Ja, de uitwerking, die wel stap voor stap mag worden vormgegeven. Ja, de uitwerking, doordat het werken, het werkelijk werken weer in een andere vorm zal kunnen mogen worden gestuurd. Gestuurd, bestuurd, doordat God in wezen stuurt, Jij als kind van Hem deze besturing volledig over mag nemen wanneer jij hem het vertrouwen geeft, die Hij als geen ander verdient, doordat Hij de enige is die de natuur en al wat leeft gemaakt heeft.

Liefdevol en natuurlijk, doordat de natuur in wezen de meest liefdevolle daad is die God ooit eens heeft verricht. De meest liefdevolle daad die hij heeft gecreëerd, ver voordat de mens alles ontregelde, alles ontheemd had en alles belast heeft. Ja, ver voordat de mens zijn of haar stempel gedrukt heeft op wat ooit eens goed was, maar door bemoeienis van een groter dan groot ego, het willen weten, ten koste van alles en iedereen die leeft, het boekje te buiten is gegaan. Het boekje te buiten, ja. Door de vertaling van Gods woord zo vorm te geven dat het economisch belang en de welstand, die in wezen door de welvaart in plaats van het welzijn en welbevinden in de hand is gewerkt, er nu in wezen bij velen voor zorgt dat de regels en grenzen die ieder mens in zich heeft, massaal worden overschreden. De regels en grenzen die God ooit uit liefde voor de Hemel en de Aarde heeft ingesteld, uit liefde voor al zijn kinderen heeft ingesteld op grote schaal totaal nietig worden verklaard en dit nu stopt. Het leven op deze aarde stopt, tenzij we ons welzijn en welbevinden nu op de eerste plaats zetten.

De eerste plaats die verre van een diploma, beker, oorkonde, of certicaat oplevert, maar ieder mens in wezen wel het gevoel geeft waardevol te zijn, waardevol in het hier en nu, met zijn of haar dierbaren en alles wat leeft en in leven is, in het leven staat en om zich heen heeft. In leven ja, want de mens die zijn of haar leven door de ander, door de regels en belangen van de ander laat leiden, zal steeds een stukje meer van zijn of haar grenzen, zijn of haar Eigen Ik zien vervagen. Wat daar de gevolgen van zijn, zie ik overal om me heen, zie ik en is zichtbaar voor hen die werkelijk kijken en zien wat er speelt. Wat er in deze wereld speelt, want het sprookje, ze leefde nog lang en gelukkig, lijkt alleen nog weggelegd te zijn voor hen die van hun talent een goedlopend bedrijf weten te maken.

Lijkt alleen te zijn weggelegd voor de mensen die hun talent en dat wat zij gebruiken en inzetten om dat wat verkoopt in de wereld nog sneller te laten groeien dan het gras van de burens. En of dit komt doordat de burens meer vermogen hebben, vermogender zijn dan, dat laat ik in het midden, dat is aan hen. Ieder mens draagt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, ieder mens mag zijn of haar eigen lasten dragen, door zijn of haar eigen last, die los staat van de “aards ingestelde belasting”, wel alles zegt over het wel en wee, wat uiteindelijk in iedere persoon tot uiting komt. Een uiting van genoeg(en) of een uiting van het tegenovergestelde, jij bepaalt zelf of dit genoeg(en) en of ongenoeg(en) is.. Jij bepaalt te allen tijde zelf of jij ergens wel genoeg hebt of dat je ergens nog meer van verlangt. Want jij bent de enige die dit zult kunnen ervaren wanneer je de grens van wat je werkelijk nodig hebt opzoekt. Dat dit in wezen iets is wat weinigen weten, doordat of omdat het iets is wat hen in wezen niet geleerd wordt, is wat ik ervaren heb. Ja, de ervaring, waardoor ik in ieder geval voor mezelf een stuk wijzer ben geworden. Een stuk wijzer maar daarbij ook zekerder en nog meer de persoon die ik verkozen heb te zijn. De vraag is en blijft ook dit keer: Wat is wijsheid?

Ja wat is wijsheid en waarom komt het ook meteen over, dat dit iets is wat in wezen maar heel weinig mensen weten? Waaraan men voor het gemak of is het door het gemak aan voorbij gaat? Want het niet willen weten, door je volop te storten op alles wat je wilt, waaraan je gehoor wilt geven en mee wilt doen is voor nu wellicht leuk, dat er geen gegarandeerde looptijd aan zit, is iets wat ieder mens wel weet. Geen gegarandeerde looptijd, dus daarom genieten van elke dag die je gegeven wordt. En natuurlijk is het mooi om je plannen op papier te zetten, deze ook eigenhandig vorm te kunnen en mogen geven.

Het zijn per slot van rekening de plannen die jij voor jezelf hebt uitgestippeld. Ze vervolgens stap voor stap uitvoeren door te lopen is wat werkelijk de voldoening geeft, zorgvuldig en geheel op jouw tijd en wijze. De tijd en wijze die leidt tot de enige wijsheid die jij nodig hebt. De wijsheid die jij als mens nodig hebt om je staande te houden en waar mogelijk te groeien in jouw zijn. Want je meten aan de ander, je meten aan ieder ander of de vergelijking maken met wie of wat maar ook zal in eerste instantie best wel wat leuke overeenkomsten opleveren, zinnig is dit op geen enkel vlak, tenzij je er in de juiste zin van het woord iets mee doet. Ja, tenzij je er in de juiste zin van het woord gebruik van maakt, door mooie contacten te leggen. Want dat deze vergelijking best wel wat mooie contacten, kennismakingen en ontmoetingen op zal leveren, is een feit. Deze contacten, kennismakingen en ontmoetingen ook daadwerkelijk blijvend koesteren, is iets waar maar weinig mensen toen in staat zijn. Waardoor zij het tot stand brengen van een werkelijke band vaak op geen enkel moment bereiken. Het tot stand brengen van een altijd/eeuwigdurende vriendschap er niet of nauwelijks in zit.

En ja dat het opbouwen van een netwerk van contacten in wezen meer doet wanneer je dit netwerk in stand kunt houden, door de contacten zo nu en dan te berichten, hen persoonlijk te spreken of wanneer de gelegenheid er voor is elkaar te zien, is dat wat in wezen ieder mens nodig heeft. Waar zelfs elk mens behoefte aan heeft, omdat het van belang is om iedereen die je kent en ooit ontmoet hebt aandacht te geven, zonder dat je daarbij een bepaald verwachtingspatroon schept. Want hoewel we denken dat welstand en welvaart belangrijk is, is het meest belangrijke toch nog steeds het welzijn en welbevinden van de mens, de mens die zijn of haar naaste liefheeft als zichzelf.

Want de ander liefhebben als jezelf is werkelijk alleen maar mogelijk wanneer je jezelf voor 100% liefhebt. Je naaste liefhebben als jezelf is pas mogelijk wanneer je alles wat je ooit gehinderd heeft achtergelaten, uitgesproken of zoals velen wel weten in de hedendaagse wereld die om geld draait, afgehandeld hebt. Doordat dit afgehandeld is. Afgehandeld ja, doordat je genoeg hebt van dat waarover je je hoofd gebroken hebt, genoeg van dat wat er in de wereld toe geleid heeft dat dood, ellende en verderf de norm zijn geworden. Het zaaien van dood, ellende en verderf wel te verstaan, door het starten met oorlogen, het creëren en manipuleren van, waardoor wantoestanden die er niet alleen de schijn van hebben dat deze door ons eigen toedoen veroorzaakt zijn, maar door onze onwetendheid zelfs tot in lengte van dagen in stand gehouden konden worden. Ja in stand, doordat er in wezen geen mens opgestaan is, die snapt dat “de ene zijn dood, de ander zijn brood” het werkelijke kwaad in de wereld tot uitdrukking heeft gebracht, wat tot nu toe de wereld in zijn of haar macht hield.

En omdat geld het middel is wat deze vorm van misdaad verheerlijkte, is geld het eerste waar men in wezen vanaf moet. Geld datgene is wat de mens allesbehalve zichzelf laat zijn, maar eerder een denkbaar, gekochte voorstelling van. Een voorstelling van dat waar je door alles wat er dagelijks aan je getoond wordt, dagelijks je netvlies passeert vanzelf lekker wordt gemaakt. Waardoor je jezelf verlekkert en alles wat daar dan bij past volautomatisch onderdeel laat worden van jouw systeem. Volautomatisch z'n intrede laat doen in jouw zijn. Hoe slim is het dat de mens die in wezen op geen enkele wijze aan het begin van de voedselketen stond dit heeft bedacht. Hoe slim zijn wij in wezen wanneer we alles wat gemanipuleerd is nog steeds voor zoete koek slikken en daar dagelijks op teren.

Want wanneer je weet dat teren in wezn betekent dat je in je eigen levensonderhoud voorziet, dit daarbij ook vele andere betekenissen heeft, weet je. Carbolineren, conserveren, goede sier maken, kwijnen, leven, leven op kosten van iemand, met pek bestrijken, opmaken, met teer bestrijken, smullend opmaken, vergaan, bewerken, verteren, dirigeren, verdwijnen, verrotten, verwerken, wegwijnen, tenietdoen en voortleven. Dan kies ik toch heel graag voor de meest positieve woorden in het rijtje, omdat deze mij de kracht geven om me in mijn dagelijks levensonderhoud te voorzien. DAAR op gepaste wijze op te vertrouwen en dagelijks ER vanuit gaan dat dit is wat de mens die middenin de voedselketen stond helpt. En dat dit in wezen alles aangeeft waar we als mens mee geconfronteerd zijn, velen direct, sommige indirect hinder van ondervinden, is wat velen al heel lang weten. Nog veel meer niet weten en een aantal mensen gebruik, zo niet misbruik van maken. De vraag is en blijft, Wie misbruikt wie? Wie is er uiteindelijk de dupe van dit machtsvertoon spelletje? De persoon die zijn of haar mond houdt of de persoon die er alles aan doet om dit te stoppen, omdat het geen doel dient wat God steunt of past. Wie mag er nu verantwoordelijk worden gehouden voor wat leeft?

Ja ik weet dat de liefde van de man door de maag gaat, en wanneer je als vrouw lekker kunt koken is jouw kostje gekocht. Datgene eten en delen met de mens, met ieder mens die leeft, is daarom zou belangrijk, het is aan de ander, ieder ander en elk ander die naast jou is of staat, in hoeverre deze bereid is om te delen. En wie deelt, wie dat deelt waar hij of zij in overvloed van heeft, is de persoon die werkelijk het Algemeen Belang dient. En in overvloed leven is wat we doen. We leven al sinds mensenheugenis in de westerse landen in een soort Walhalla, wat in wezen de “Erehemel” en of “Aards Paradijs” betekent.



Door te delen wat wij weten, wat we zelf hebben ervaren kunnen we iedereen die en alles wat leeft helpen. Kunnen en mogen we ook iedereen die en alles wat leeft helpen. Kunnen, mogen en helpen we uiteindelijk iedereen die in nood en daarbij gebaat is. De vraag is alleen, weet je echt wel wat je eet? Hoe zeker ben jij van alles wat je binnenkrijgt. Hoe zeker ben jij van al het eten en drinken wat in jouw systeem, jouw geavanceerde machine gebruikt wordt? Heb jij op bepaalde ogenblikken ook een allergische reactie of een intolerantie, de mooie benaming voor het feit dat je lichaam meer weet en zegt dan jij of wie er voor gestudeerd heeft ooit maar kan bedenken? Een lactose, gluten, noten, zaden en noem nog maar eens een aantal woorden op die tot problemen kunnen leiden bij de mens. De mens die in wezen één zou behoren te zijn met de natuur, maar door welke toevoegingen en extra aanvullingen dan ook in wezen allesbehalve natuurlijk geworden is, doordat we dit zelf over onszelf hebben afgeroepen, we dit zelf over onszelf hebben laten komen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Toen ik gestart was met de nieuwsbrief van December 2017 en deze op de website mocht laten plaatsen was ik me nog niet volledig bewust van dat wat mijn lichaam, mij via mijn Goddelijk Natuurlijk Leven(s) Plan al zo lang vertelt. Dat de enige raadgever, de werkelijke raadgever de taal van mijn hart is en ik daar ook iedere dag en alle uren, minuten en seconden die dit heeft naar moet luisteren. Ja moet, omdat het de eerste prioriteit heeft, de allereerste prioriteit doordat ik mezelf wanneer ik dit niet doe zo ongelofelijk tekort doe, dat ik er letterlijk zelf als enige schuldig voor gesteld mag worden. Ik de enige ben die deze verantwoordelijkheid in de hand heeft. En ja ik ben aan zet. Wanneer ik de verantwoordelijkheid voor wat er voortvloeit uit dat wat ik doe of laat bij de ander leg, ben ik met recht degene die zelf ook echt dom is.

Ben ik werkelijk de meest Door Ongeloof Minderwaardige persoon die er bestaat. Want God heeft het beste met een ieder voor. God heeft werkelijk dat wat nodig is aan ieder mens gegeven, de zin ervan ontdekken en verstaan is dat wat je alleen zult bereiken wanneer je met aandacht jouw leven weer leeft. En ik ben met aandacht gaan leven, ik ben gaan doen wat voor mij en bij mijn weten, in mijn beleving voor iedereen die en alles wat leeft van betekenis zal kunnen en mogen zijn. Ik ben de onderzoeker, de wetenschapper en de observator van mijn eigen leven, van mijn handel en wandel geworden, door elke dag volgens een vast, zij het dagelijks nagenoeg hetzelfde, soms iets gewijzigd ritme te gaan leven. Op tijd, een vaste tijd opstaan, gehoor geven aan mijn behoeftes, leidt bij mij bij weinig inspanning tot een noodzakelijke inname van 2 hoofdmaaltijden per dag. Mijn ontbijt is altijd het grootste en daarin zitten ook de meeste voedingsstoffen. Het diner is iets minder groot en het avondeten beperk ik tot een restje, iets wat nog voor handen was, te weinig om er een ander mee te plezieren, want dat is wat we allemaal hebben geleerd en doen.

We plezieren onszelf en de ander met alles wat in wezen overvloedig is, in wezen totaal overbodig, doordat wat we nodig hebben zoveel minder is dan we nu denken. Ja dan we denken en ons is wijs gemaakt. En wanneer we dit “fabeltje” in stand houden dan is straks de hele wereld verziekt. Dan is straks alles en iedereen belast met de door hebzucht ontstane gen, het DNA van het uitstervende ras. Het ras wat ooit leefde van gewas en door manipulatie op vele terreinen geen vermogen meer heeft om te begrijpen hoe de wereld draait. Dan is het Wahalla, werkelijk weer het Mythologisch Paradijs, het Dodenrijk, het Elysium van de helden of is het toch het van de Heiden? Hij of zij die zichzelf veracht en in wezen minacht?

Hij of zij die Door Ongeloof werkelijk Minder geworden is dan de persoon die standvastig is in zijn of haar geloof en dit ook werkelijk elke dag uitdraagt. Want door dit met de wereld te delen. Door de werkelijke zin van het leven met de mens en alles, Al wat leeft te delen, zal de wereld werkelijk weer de Hemel op Aarde kunnen en mogen zijn. Dat zijn waar iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is. Iedereen die en alles wat het leven lief heeft. En de mens die er dan nog voor kiest om alles wat dood, “aards” of in wezen materialistisch gericht is, de voorkeur te geven, die zal het leven werkelijk verlaten. Die zal het leven verlaten maar wel bij God in de Hemel mogen zijn. Omdat God zo Onvoorwaardelijk Liefdevol is, dat Hij geen mens schuwt of weigert, geen mens in de steek laat, ook al is deze hardleers, ook al is deze mens zo hardleers dat hij horende doof en ziende blind is, totaal wars van alle adviezen en signalen die zijn of haar lichaam hem of haar dagelijks geven.

Wars betekent of zegt ook niets meer dan afkerig zijn. Wars staat gelijk aan Bars, Bruusk, en is een Dialect in Belgie, maar ook ongenegen, onvriendelijk en tegendraads. Iets wat door oorlog eerder in de hand gewerkt wordt dan dat vrede ooit zou doen of kunnen. Iets wat door oorlogen en alles wat met strijd en wapens gepaard gaat, eerder schering dan inslag is. Schering de draad is, deel van het weefsel, de ketting, kettingdraad, de lengtedraad op een weefgetouw, een weef en of weversterm. De inslag, aard, deel van een weefsel, de dwarsdraad, dwarsdraden van het weefsel, het gemoed, de houding, het karakter, de inleg of inzet, kortom de impact bepalend. Waardoor ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is weer klare en duidelijke taal is. Ja, de mens die zijn of haar hart volgt, die letterlijk en figuurlijk dat doet wat hem of haar getoond is, waarmee hij of zij instemde toen dit leven aangegaan is, leeft.

De mens die werkelijk van de hoed en de rand weet, die zal het leven mogen leiden wat voor hem of haar bestemd is en de ontbrekende schakel, de juiste steek in het weefgetouw, het passende puzzelstukje of de deksel op het potje mogen zijn. Doordat al deze overeenkomstige begrippen, deze overeenkomstige uitdrukkingen en gezegdes gelijk zijn aan de vier jaargetijden, de vier windstreken, waardoor alles wat van nature is, wat natuurlijk en liefdevol is, onvoorwaardelijk zal kunnen blijven voortbestaan. Onvoorwaardelijk, Liefdevol en daarmee ook overeenkomstig aan het met God afgesproken, Natuurlijk Leven(s) Plan mogen zijn. Omdat het leven leven volgens de planning, alleen functioneert wanneer deze op natuurlijke wijze verloopt. Deze planning alleen bestaansrecht heeft wanneer deze op natuurlijke wijze vormgegeven wordt en of is. En iedereen die en alles wat een ander doel dient dan het werkelijk leven leven, die heeft door strijd, door het zich tekort of te goed doen aan, zichzelf uiteindelijk zelf bij de neus genomen. Ja zichzelf, doordat hij of zij altijd met zijn of haar neus op de feiten wordt gedrukt, zelf op de blaren moet zitten.

Dat waar hij of zij mee geconfronteerd wordt, vanaf het moment waarop hij of zij de innerlijke stem die duidelijk spreekt negeert. De innerlijke stem die echt altijd het beste met jou voorheeft negeert. Omdat dit op dat moment niet past, niet past in het plaatje wat je zelf of de ander voor je geschetst heeft? Ja het plaatje wat jij voor jezelf geschetst hebt of de ander geschetst heeft, evenals het schrijven van jouw levensverhaal. Laat jij dit aan de ander over of kies je voor het Goddelijk gestuurde levensplan, waarin in jij in Liefde, Geluk en Gezondheid eeuwig vrij van belasting zal kunnen en mogen blijven leven. Ja, dat is en blijft de vraag, dat is en blijft een groot dilemma, tenzij jij de waarde van jezelf weer ziet, in...

In het groter geheel in het plaatje wat vele malen groter is dan jij je ooit maar kunt bedenken. Vele malen grote dan wie of wat maar ook vanuit zijn of haar, vergeef me mijn woordkeuze, “bekrompen blik” op jou heeft geprojecteerd. Wanneer jij deze projectie, die in wezen eerder een injectie is geweest dan dat waar jij door eigen keuze en kennis zo over bent gaan denken, tot stand is gebracht zal zonder enige twijfel aan het licht worden gebracht. En weet je wat het mooie is, de medische wetenschap heeft een eed afgelegd, de “First do no harm regel”, die mag aangevuld worden met AND IF YOU CANNOT HELP THEM, ATLEAST DO NOT HURT THEM.

Omdat het in mijn beleving mensonwaardig, dieronwaardig, levensonwaardig is hoe er met mens, dier en de natuur omgesprongen wordt. Ja, omgesprongen, doordat de bokken die de sprongen maken, zelf de ballen missen om het te voltooien en de letterlijke “Goede Gek”, de persoon die zichzelf alles wijs heeft laten maken, de Loyaliteit jegens zijn medemens heeft om zijn hand letterlijk in een wespennest te steken. Ik kan dit op geen enkele wijze meer aanzien, wil me daar ook absoluut niet mee vereenzelvigen, doordat ik daarmee mezelf maar ook ieder ander zwaar tekort doe. Ja dat ik dat voor een deel van mijn leven gedaan heb, de Goede Gek Zijn, weet ik, dat bewijst mijn levensverhaal en toont mijn fotoalbum. Hoeveel mensen zijn er op deze wereld die het leven op een bepaald moment het liefst laten, het niet meer vol kunnen houden? Hoeveel mensen zijn er die het leven liever vroegtijdig ten einde willen laten komen, dan dat te doen wat zij ooit zo lief hadden? Vragen we ons dan niet af wat hier de reden van is? En kun jij jezelf als mens nog steeds recht in de ogen blijven kijken? Een reden waarom alle opticiens en audiciens zoveel werk hebben? Ik zeg maar niets, ik zwijg.

*Lezen, leren, lopen, spelen.*

*De mens gaat vooruit, de mens wordt steeds slimmer en past zich aan aan dat waar God hem of haar voor heeft gevraagd. En wie dit spel doorheeft, voor wie dit programma, deze toets en de regels die ermee gepaard gaan doorgeeft, is beklaagd.*

*De mens is de beklagde in het eigen strafbankje, het proces waar hij of zij door eigen toedoen zowel pleiter als rechter is. En zeg dan niet achteraf, ik wist het werkelijk niet, jouw lichaam heeft al gebreken vertoond, tenzij ik me sterk vergis.*

*Een vergissing is menselijk en ongelijk geen bult zo heb ik al eerder laten weten in een eerder geschreven vers, gedicht. Daarmee alles gezegd en gelaten, het gaat allesbehalve over het werkelijk weten, maar toch over het redden van je gezicht.*

*Wie zich laat leiden door regels en wetten die een rechtstaat dienen die allesbehalve rechtstaand of rechtschapen kan zijn. Deze mens zal zich op een gegeven ogenblik mogen verklaren, nader verantwoorden, ondervindt zelf helse pijn.*

*Dit is geen wens, geen wil van wie of wat maar ook, maar wel degelijk de geschreven regel die in ieder hart gegript staat. Waarmee de mens die zijn of haar leven verkoopt, opgeeft of in dienst stelt van dat wat het licht nooit dient, verloren gaat.*

*En wie dit tegenspreekt of op enig moment anders onder de aandacht brengt van hen die nu in onbewuste staat verkeren. Die mens zal zich nog eens achter de oren gaan krabben, want ook hij of zij wordt er op een gegeven moment mee belast, doordat deze zich ooit zelf heeft mogen confirmeren.*

*Conformeren daarentegen is dat wat in wezen Gods voorkeur heeft en passend is, doordat het iets is, wederkerends heeft. Het betekent je aanpassen aan de omstandigheden, dat wat het moment van je vraagt, je op die wijze krijgt wat je geeft.*

*Gods wegen zijn ondoorgrondelijk voor hen die er op enige tijd en wijze zelf beter van willen worden, geheel eigenbelang. De mens die dit over zichzelf afroept, heeft de angst voor laten overwinnen, vertrouwd niet meer is merendeels bang.*

*Alleen de mens die nog weet hoe het was om te lezen, te leren, te lopen, te spelen. zal weer vooropgaan, vooropstaan delen. Deze mens laat het leven leiden door de natuur en het ritme wat dit met zich meebrengt, iedere dag waarin hij of zij leeft.*

*Deze mens zal het geluk aan zijn of haar zijde ervaren, de zielsverwant levend treffen, een lot uit de loterij, is bedeed. Wie bedeed is en behebt met de eigenschappen en het karakter waar op geen enkele wijze aan te tornen valt, teelt.*

*Deze mens heeft de mogelijkheid om alles te laten groeien wat in wezen zelf de bereidheid bezit om te laten zijn, gebeuren. Deze mens weet als geen ander hoe het levensspel gespeeld wordt, ziet alles wat de ander ook bespeurd, heldere kleuren.*

*Aarden, elke dag een vast ritueel volgen is wat hem of haar helpt, de redding biedt die met hem of haar is en mag wezen. We mogen weer lezen, leren, lopen, spelen, daarbij ons zelfs ons eigen leven herinneren, door te herkennen, erkennen en accepteren, dat wat hard nodig is wanneer we in het hier en nu willen zijn, elke dag komt en gaat, zonder zorg of vrezen.*

We zijn geprogrammeerd, getekend door wat we allemaal gezien, gehoord en helaas velen ook zelf hebben meegemaakt. Dit loslaten lukt best wanneer je erover praat, dat dit dan weer een emotie bij de ander en jezelf losmaakt is waar in wezen maar heel weinig mensen bewust van zijn, zij leven gewoon mee. Zij delen in jouw verdriet, doordat jij hen deelgenoot maakt van dat wat jij ervaren hebt, dat wat jouw leven getekend heeft. Daar is begrip voor en zal iedereen begrijpen.

Toch is het nog steeds zo dat de beelden en alles wat door iemand gezien wordt pas werkelijk impact krijgt wanneer hij of zij dit zelf beleeft, zich werkelijk kan verplaatsen in de ander. In de ander zonder zelf anders te worden, in de ander zonder daar zelfs anders door te zijn, doordat jij het verschil kent in een gevoel bij jezelf en een gevoel bij de ander. Jij jezelf kent en daardoor exact weet of iets van jezelf of de ander is. Want weten of iets van jezelf of van de ander is, stelt je in staat om altijd te doen wat juist is. Want het weten of iets van jezelf of de ander is, geeft en biedt je de gelegenheid om voor de volle 100% jezelf te kunnen zijn en blijven, ongeacht de situatie, de omstandigheid en dat waar jij door welke reden dan ook in zult verkeren. Het geeft je het recht om iets op je eigen tijd en wijze gewaar te worden. Iets wat in een wereld vol manipulatie en voor het bedekte oog onzichtbare ritueel, op geen enkele wijze aanzet tot nadenken, tenzij je weer opmerkt dat alles wat jij zelf accepteert als waarheid jouw realiteit wordt. En wanneer je dan daarbij het verschil tussen de realiteit, wat waarheid en werkelijkheid is kunt onderscheiden, is dat wat jou de persoon maakt die op geen enkele wijze in de maling genomen kan worden, of is het voor het lapje, in het ootje, voor de gek. Al zal een groot deel van de mensen jou wel voor gek verklaren. Jazeker je wordt vaak voor gek versleten terwijl jij 100% bent.



Ja, jij 100% jezelf bent, waardoor invloeden van buitenaf in wezen geen significante schade op kunnen leveren, tenzij jij op enig moment uit balans bent of uit balans wordt gebracht. En dit is nu juist het hele euvel, het eiereten, dat waar de mens dankzij alles wat hij of zij “geleerd heeft”, om het natuurlijke proces maakbaar te laten zijn, mee de fout in is gegaan. De mens is namelijk evenals de natuur één van de processen die op geen enkele wijze door de mens gewijzigd kunnen worden tenzij de persoon daar voor 100% in meegaat. Tenzij of behalve wanneer de persoon er voor 100% zelf voor kiest. De vrije wil van de mens kan op geen enkele wijze gebroken worden, doordat God hier een stokje voor heeft gestoken. En dit stokje correspondeert met dat wat hij als extra toevoeging bij elk mens middels het geweten en het inblazen van de levensadem heeft ingebracht. Het geweten, de levensadem, beide iets wat op geen enkele wijze in scene gezet kan worden doordat het iets is wat alleen God daarszij Jezus mogelijk heeft gemaakt. Met als belangrijkste en wellicht zuiverste voorwaarde, dat er nooit en te nimmer geld aan verdiend zou mogen worden, de mens dit op geen enkele wijze zou mogen verzilveren of omzetten in enig waardemiddel. Iets wat dankzij de hogere arrogantie helaas nu wel een feit is gebleken.

Een feit is gebleken ja, doordat het waarheidsgehalte van dit feit iets is waar het hele vraag en aanbodspel op gebaseerd is. Het vraag en aanbod spel, iets wat van nature op geen enkele wijze zo zou gaan, doordat alles wat een natuurlijk verloop heeft vrede vindt, vrede krijgt en op vreedzame en liefdevolle wijze voortleeft. En dat ook de mensen, dieren en dat wat op enig moment voor het, ”economisch gewin” onschadelijk of onklaar is gemaakt, hier geen hinder van heeft, is Gods Garantieclausule, is de Garantieclausule die werkelijk werkt.

De enige clausule die wanneer het aan mij ligt behoort te werken, doordat dit het werkelijk het enig toelaatbare is waar we als mens en beheerder van de aarde rekening mee hoeven houden. Want we mogen gebruik maken van wat de aarde te bieden heeft. Wanneer we er echter als mens, als kinderen van één vader allemaal vanuit gaan dat de schatten van de aarde gemaakt zijn om ons er in letterlijke zin aan te verrijken, dan gaan we voorbij aan dat waar het voor bestemd is. Het Algemeen Belang dienend heeft alles te maken met het op geen enkele wijze schade toebrengen aan iemand die of iets wat leeft. Er onder geen enkel beding schade mag worden toegebracht aan iemand die of dat wat naast ons in leven is.

Doordat ieder leven, ongeacht hoe groot, klein of in welke hoedanigheid dan ook van waarde is, van waarde voor het algeheel. Dat waar de mens die zichzelf rijk rekent, nog veel te vaak aan voorbij gaat. Want we mogen dat wat de aarde ons geeft benutten en gebruiken, we mogen dat wat de aarde ons biedt benutten en gebruiken in en voor het levensbelang. Maar wanneer we voorbij gaan aan dat wat we werkelijk en wezenlijk nodig hebben, gaan we in wezen voorbij aan dat waar we recht op hebben, waardoor misbruik, het onrechtmatig gebruiken of handelen eerder standaard dan sporadisch wordt. Doordat we als mens die in wezen in de wereld van nu “nooit genoeg lijkt te hebben”, op geen enkele wijze meer tevreden zijn. We als mens in de wereld waarin geld, macht en middelen de scepter zwaaien, in wezen een soort van onstilbare honger naar hebben gecreëerd. Ja, honger hebben naar, dat wat we in wezen geen van allen kennen, dat wat we in wezen geen van allen nog werkelijk hebben ervaren, het je bevredigd en tevreden voelen met dat wat jou toekomt, doordat er in wezen geen mens meer is die dit gevoel nog herkent of erkent.

Dergelijke herkenning en erkenning volledig uitblijft doordat we als mens zijn vergeten hoe het voelde, hoe het was toen God ons een beeld toonde van, ons een korte kijk in ons leven liet nemen. De zogehete *Deja Vu* momenten, de aanblik en het later werkelijk zien, dat wat de mens die met grote regelmaat volgens een pasklaar plan leeft, pas ontdekt of waar hij of zij pas achterkomt in zijn of haar leven wanneer het ten einde loopt. Wanneer de mens in wezen het gevoel heeft dat zijn of haar leven ophoudt te bestaan of wanneer hij of zij door bewust te leven telkens een aanwijzing krijgt die zeker verder helpt.

Verder helpt, want *Deja Vu* momenten zijn er om de mens te helpen, zijn de blijken van herkenning en erkenning en geven de mens tevens de mogelijkheid om het juiste pad te bewandelen. Het juiste pad en wanneer er onverhoopt een verdrietige eerdere ervaring aan gekoppeld was, meteen de kans om dit op een andere wellicht meer positieve wijze op te pakken. Omdat ons leven vaak geregeerd werd door angst en wanneer je als mens de angst voorbij bent, wanneer je als mens de angst of dat wat ooit tot angst of negatieve gevoelens heeft geleid loslaat, is het nieuwe leven, de kans die je mag pakken en mag nemen wanneer het je aangeboden wordt, exact op het juiste moment aanwezig. Daarom kan en mag ik vanaf nu alleen zeggen dat ieder mens in zijn of haar leven wellicht wel 100 herstelkansen krijgt, mogelijk zelfs 101 om dat wat ooit eerder een minder goed resultaat had, op de meest positieve wijze om te draaien. En wanneer je dit dan ook werkelijk doet zonder oordeel, zonder aanzien des persoons, iedereen die en alles wat leeft een 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> of zelfs 100<sup>ste</sup> kans biedt, dan is dat de kans die ervoor zorgt dat het goede overwint. Het goede, omdat jij zonder oordeel bent, wel leert door eigen ervaring, daarbij ook de mens bent die niets of niemand tekort doet.

Doordat je jezelf, maar ook de ander op geen enkele wijze tekort doet en of tekort wilt doen. Doordat jij als geen ander weet waarmee jij jezelf ooit tekort hebt gedaan, je weet wat de reden is waarmee je jezelf tekort hebt gedaan, waardoor jij in staat bent jezelf maar ook ieder ander die op een eigen maar deels overeenkomstige wijze zichzelf tekort doet, de spiegel voor te houden. De spiegel waardoor ook hij of zij zichzelf ziet, zichzelf of haarzelf ziet als het mooie mens wat fouten mag maken, daardoor op geen enkele wijze minder is dan. Dat dit ook voor het je meer waard voelen dan de ander geldt, is wat minstens zo belangrijk is. Minstens zo belangrijk, omdat er geen mens is die het niveau van God de Almachtige zal bereiken, laat staan meer zal zijn dan of zich kan verhouden met. Dat we op eigen gepaste wijze allemaal dezelfde mooie unieke kenmerken hebben meegekregen doordat we naar zijn evenbeeld zijn geschapen, is dat wat ons waardig maakt en laat zijn. Wanneer we deze waardigheid op een juiste wijze inzetten doen we alleen dat wat het Algemeen Belang nu echt dient.

Waarmee het Algemeen Belang gediend is en de mens die op enig moment de helderheid van geest heeft, dat dat wat hij of zij doet in het voordeel van iedereen die en alles wat leeft is, die zal daar ook werkelijk alle hulp bij ontvangen. Alle hulp die nodig is, maar ook daarbij geldt, denk, zeg, doe en laat. Denk, zeg, doe wat positief is en laat alles wat op enig moment een andere keuze maakt, anders denkt zegt of doet volledig in zijn of haar waarde. Want alleen wanneer de persoon jou om hulp vraagt is en het aan jou om te bepalen of je er voor de ander wilt en kunt zijn. Wilt, omdat je ertoe in staat bent en dit kunt, omdat jouw persoonlijk energiepeil voldoende aanwezig is om bij jezelf te blijven. Ja, want bij jezelf blijven is minstens zo belangrijk als jezelf blijven, doordat de last van de ander is.

*Wat doe jij eerst?*

*Wat doe jij eerst wanneer je je ogen opent en ontwaakt? Wassen en aankleden, ontbijten of toch iets anders, wel of niet goed bij kennis, bewust, meteen volledig welbespraakt?*

*Wat doe jij eerst wanneer jij een afspraak hebt, je er klaar voor maken, door je te verdiepen in, de ander, het andere, ja? Of laat jij je leiden door wat de nieuwe dag meebrengt, onbevooroordeeld, zonder verwachtingen, de vrije vogel, ga.*

*Plan je, geheel eigen tijd en wijze, doe jij dat wat jou en de ander helpt, laat jij deze mens, volledig zichzelf wezen of zijn? Door een richtlijn en duidelijkheid te creëren, schep je, bouw je aan een vertrouwensband, dat doen wat de ander helpt, vrede brengt, zelf(s) in elke situatie ervaren, zonder napijn.*

*De ander die jouw hulp krijgt en aanvaardt, deze stelt vaak veel minder hoge eisen aan jou dan jij je ooit maar voorstelt. Het zijn eerder je eigen gedachten, is jouw denkwijze, de dingen die je vanuit eerdere ervaringen meeneemt, opgeteld.*

*Jij telt als het ware en weegt iedere stap af alvorens je deze neemt, puur gebaseerd op jouw eigen idee en of de gedachte. Hoe weet je zo zeker dat de ander ergens hinder van ondervindt, jouw schuldgevoel of toch iets wat jij verwachtte.*

*De mens is de meest complexe vorm van, terwijl een plant en de natuur, het veelvoudige aan cellen heeft en toch overleeft. “Onkruid vergaat niet”, degene die zichzelf op geen enkele wijze iets van de ander aantrekt, lijkt nooit moe, ziet alles, is ieders vijand, kent nauwelijik de pleziertjes, vergeet, overleeft.*

*Zou het, zou het echt zo zijn dat de persoon die in de ogen van velen veel te goed is, in wezen verdwaalt, zichzelf vergeet? Dat deze persoon op voorhand al wat extra bescherming van hogehand krijgt helpt, waardoor hij of zij 't niet meer weet.*

*Het gemis, het missen van de mens, de mens die in wezen niets dan goeds in de zin heeft, zonder zorgen en of angst is. Ja, lieve mensen, de mens die in wezen ongeschonden zou zijn, wanneer deze niet steeds geconfronteerd zou worden met wat ooit eens was, de steeds maar terugkerende geschiedenis.*

*Geschiedenis, Geschieden is, dat waar we ons nog in veel gevallen niet allemaal van bewust zijn, wees wijs en dus vrij. Want ook nu zeg ik nogmaals, ja lieve mensen, het is ons leven, 't leven wat we zelf in mogen vullen, cadeau, God blij.*

*God is blij wanneer wij dit zijn, in wezen blij en niet de vorm die als blijdschap alom wordt verkocht of overal gepromoot. Het gaat erom dat je het tevreden gevoel ervaart, dit herkent en erkent, dat waardoor je wezenlijk en ware vrijheid voelt, dat wat God de mensheid gunt en geeft, Hij is pas echt Groot.*

*God heeft de hemel, de aarde en alles wat daarop en omheen leeft geschapen, bewijzen te over, zonder scripties, goed CV. Wie zijn wij om aan zijn goede bedoelingen te twijfelen, heb je daar weleens bij stilgestaan, leef jij zoals iedereen op TV?*

*Ik ben ermee gestopt, ik wilde, ik kon en ik zag er geen heil meer in, mensen die om mij heen omvielen, uitgeput en ziek. Ik voel, zie, ervaar en beleef, hoor de stem van ieder(s) hart, weet welke taal deze spreekt, ken de juiste toon, we zijn uniek.*

*Waarom zouden we er in Hemelsnaam voor kiezen om ons leven uit te stellen, tot we oud en moe zijn, zinloosheid alom. Daarom de wie, hoe, wat, waar, wanneer en welke vragen, elke dag van mijn leven, houd ik me er al mee bezig, DOM?*

*Jazeker DOM, Door ongeloof minder of Door Onvoorwaardelijkheid Meer, het is maar net hoe jij dit ziet. Wanneer jij jouw leven wilt leven volgens het boekje wat door een aantal hoger geplaatste lieden is geschreven, ik echt niet.*

*God is de enige die mijn boek heeft geschreven, Hij is het die mijn weg, mijn leven en mijn overlijden, wanneer het zover zou komen heeft voorzien, geregeld en of volledig bepaald. Hij is degene die mijn dank en daardoor ook mijn 100% inzet meer dan ooit verdiend heeft, Hij is degene die door mij op een voetstuk gezet wordt, doordat dit mag worden betaald.*

*God is werkelijk de enige die een oorkonde, een Award, een diploma verdiend heeft, met alles wat hij nog voor ons doet. Hij en Zijn Eniggeboren Zoon Jezus, hebben ons zoveel gegeven, Ik bid er dagelijks voor, dat ook jij Hem nu ontmoet.*

*Ja Nu, want waarom zou je er nog langer op wachten en waarom zou je het uitstellen, wie laat jou nog in die waan. Want zou er een ander plan leading zijn, dan is deze per vandaag komen te vervallen, we mogen weer verder en dat is van Hogerhand bepaalt, iedereen zinvol leven, betaalde baan.*

*Een baan, op of om de aarde, we zijn allemaal sterren en moge ons licht weer laten schijnen, waar we ook zullen zijn. En ik, ik begroet de zon iedere dag nog voor zij haar stralen toont, doordat het me de kracht, de energie, liefde toont, fijn.*

Ja lieve mensen, ik start elke dag met het gebed Johannes 3:16 minstens 3 keer op te zeggen, gevolgd door achter elk gebed drie keer God is de Almachtige en sluit daarbij af met 3 x het achtje, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen! Ja God heeft mij letterlijk behoed voor alles wat mij zou kunnen overkomen, waardoor alles wat ik door het niet luisteren naar de stem in mijn hart, de stem van mijn hart, mijn boekje te buiten ben gegaan. Toch heb het mede dankzij Hem toch gered. Hij heeft mij doen inzien dat de liefde voor een ieder nog vele malen sterker kon en mocht zijn en worden wanneer ik mezelf niet zou vergeten. En ja dit rijmt, ik moest weer naar mezelf gaan luisteren, ik mocht mezelf weer als (ge)heel zien. Ik mocht weer zien waarvoor ik geboren ben. Ik mocht mijn lasten loslaten, waardoor er zowel in de letterlijke als figuurlijke zin behoorlijk wat veranderd is. Ik was dankzij een keuze die ik gemaakt heb, ineens vrij van alle zorgen en gedachten over alles waar ik in wezen niets aan kan veranderen wanneer de ander, ieder ander of alles wat anders maar wel samen is met mij, zelf geen initiatie in neemt, hier geen verandering in aanbrengt. Want ik was degene die voor mezelf iets mocht veranderen. Ik mocht even afstand nemen van. Even afstand van alles waar ik in strijd mee was. In strijd met de “normale gang van zaken”, dat wat in wezen, voor mijn gevoel allesbehalve normaal was, maar eerder iets wat gestuurd en gemanipuleerd is, zodat we het met “ons allen”, normaal zijn gaan vinden. We zijn gaan denken dat het de “normaalste zaak van de wereld” is wanneer je een heel leven lang werkt en er dan achter komt dat er geen tijd meer is om de dingen te doen waar jij je hele leven van gedroomd hebt. Ja, waar jij je hele leven van gedroomd hebt, maar het hebt uitgesteld omdat er geen tijd, geen geld, geen mogelijkheid of toch wel.....?



Waarom zou je aan je gevoel twijfelen? Waarom zou je twijfelen aan jouw waarheidsgetrouwe gevoel? Het gevoel van goed en kwaad wat God jou dankzij Jezus gegeven heeft. Je geweten, dat wat ervoor zorgt dat jij werkelijk de liefdevolle mens kunt zijn die je behoort te wezen, die je kan en mag zijn wanneer jij je hart maar blijft volgen. Wanneer jij maar blijft doen wat je hart je ingeeft, zelfs wanneer de ander, ieder ander en alles wat anders is dan jij daar een totaal ander oordeel of een totaal andere mening over heeft. Ja, een oordeel en een mening gebaseerd op wat zij zelf hebben ervaren en of zelf hebben meegemaakt. Want jij weet inmiddels als geen ander, dat een oordeel en een mening alleen gevormd kan en mag worden wanneer je er(gens) zelf deel aan hebt genomen, doordat je er deel van bent, deel van was en of deel van zult zijn. Ja deel zijn van een geheel, waarbij jij jouw deel zeker stelt. Ja deel zijn van een geheel, waarbij jij jouw grenzen bewaakt, doordat er steeds meer mensen zijn die een stukje van jou claimen, die een stukje van jouw tijd, jouw leven, maar ook jouw mogelijkheden in beslag nemen, waardoor jij steeds een klein stukje minder waard bent. Jij steeds een stukje minder waarde hebt, waardoor jij uiteindelijk je ziel verkoopt. Ja, want dat is letterlijk wat er gebeurt wanneer jij jezelf verdeeld, jij jezelf in stukjes deelt, waardoor jouw tijd, jouw leven en de mogelijkheid die je hebt om in het hier en nu te zijn jou ontnomen wordt. En dit gevoel gaat naarmate we ouder worden steeds meer aan ons knagen. Dit gevoel gaat gesteund en gepaard met dat wat we in wezen opzij hebben gezet, onze dromen over hoe de wereld voor een ieder perfect zou zijn, in wezen totaal vergeten zijn, aan de kant gezet, omdat.....?

Ja, waarom zouden we onze dromen aan de kant zetten? Waarom kiezen we voor de tweede keuze, ons beste leven.....?

Wie of wat bepaalt dat wij ons leven pas kunnen gaan leven wanneer we een of geen bestaansrecht meer hebben, doordat we net als vele anderen omgevallen zijn? Net als vele mensen ziek zijn of op het punt staan om te overlijden, omdat we dan pas gaan doen wat we altijd al wilde doen? Ja, het lied van Marco Borsato, “Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan, heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan?” Ik weet het, ik kies mijn dagen bewust en leef mijn leven. Want alleen door mijn leven te leven, heb ik ontdekt waar ik voldoende aan heb, waar ik maar ook ieder ander voldoende aan heeft, doordat ik van geen mens tijd claim en er geen mens tijd van mij claimt, wanneer ik daar zelf geen toestemming voor geef. Want de mens die zijn of haar tijd wil delen met de ander, kan en mag dat nog steeds uit vrije wil doen en een ieder die, wie of wat of in een groter kader bekeken, welke regel en of wetgeving dit bedacht heeft, is dat wat ingaat tegen Gods wil en wens. Ja, volledig tegen Gods wil en wens, doordat dit iets is wat in de hand is gewerkt, in wezen strafbaar is en in strijd is met alles wat God voor had met hoe Hij de aarde wilde regeren. Hoe Hij mede dankzij “Jezus opgedane inzichten” de aarde weer wil regeren. Omdat Zijn Hemels Koninkrijk al op aarde is, mits we weer volgens ons hart gaan leven en weer volledig volgens de door hem aan een ieder van ons meegegeven kwaliteiten en talenten onszelf zijn. Omdat er door dit spel wat al eeuwen op heel hoog niveau gespeeld wordt, geen tijd, geen geld en geen mogelijkheid meer is en of overblijft om het leven te leven waarvoor we als mens geboren zijn, waarvoor je geboren bent.

Je of u bent af, het spel is gespeeld, u tijd is om, verstreken en u mag weer bij het begin beginnen, helemaal opnieuw, alles nogmaals beleven, net zo lang en vaak tot het moment er is.

Totdat het moment daar is en we eindelijk weer beseffen dat elk en ieder mens maar één leven heeft, dit leven, het leven waarin jij of het leven wat jij nu leeft. En wanneer jij ervoor kiest om jouw leven uit te stellen, door jouw leven niet te leven of jouw leven niet te zijn, heb jij eigenhandig deze keuze gemaakt. Dit geldt ook voor het willen regelen of indelen van het leven van de ander. Ik ben mijn leven en ik weet dat ik alleen door mijn leven te leven, alleen door te doen wat ik kan en mag doen, geen mens zal schaden, doordat ik naast de afspraken die ik met de mensen maak die ik helpen mag, geen vaste agenda beheer. Geen mens vergeet, maar ook zeker mezelf in ere houdt, doordat ik mijn leven leef en ik ieder mens zijn of haar eigen leven laat leven. Het leven laat leven waar hij of zij zich goed bij voelt. Dat ik met het leiden van mijn leven een voorbeeld zal kunnen en mogen zijn voor wie dat wil, dat jij dit eveneens kunt, wilt en mag zijn, voor wie daar iets moois in ziet is iets wat van hogerhand bepaald is. Wat van hogerhand bepaald is, doordat ik als mens een ander pad gelopen heb, jij een ander pad loopt evenals vele andere mensen die de gebaande paden reeds verlaten hebben. Want het leven is een aaneenschakeling van momenten, die we zelf mogen blijven kiezen wanneer deze in overeenstemming zijn met dat wat ons hart ons ingeeft. Ja, wat ons hart ons ingeeft, want zouden we ons door ons hoofd laten leiden, dan zal daar altijd een gevolg zijn, een gevolg en of vervolg, wat evenals dat wat het hart biedt past bij het moment. Want het moment is, het moment is daar en zal tevens hier zijn wanneer de tijd rijp is, wanneer de tijd er is om vooruit te gaan, stappen te zetten en dat te doen wat voor geen ander mogelijk is. We mogen weer vanuit onze “Uniciteit”, ons Uniek Zijn gaan leven. God heeft het startsein via Jezus gegeven en al wie er gehoor aan geeft zal dat wat past op zijn of haar pad krijgen, volledig vertrouwen is nu zaak.

Ja, er volledig op vertrouwen dat dat wat gebeuren mag gebeurt, dat wat komen mag komt en dat wat nodig is een weg vindt, is wat iedereen die en alles wat leeft weer mag weten.

Waar iedereen die en alles wat leeft zich stapje voor stapje met het verstrijken van de tijd, met het besef dat het goed is, weer volledig bewust van zal zijn. Ja, iedereen die en alles wat leeft, iedereen die zichzelf, ieder ander de tijd gunt om volledig zichzelf te zijn. Want nogmaals God heeft de mens als uniek wezen geschapen. God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld. Dit is in wezen het enige waaraan we vast zullen mogen houden, dat wij als mens een kind van God zijn, met daarbij mogelijkheden te over, mits we weer vanuit het Hier en Nu, deze tegenwoordige tijd gaan leven. En wie zich liever schikt in de wil en de wens van de ander, wie de ander liever zijn of haar leven laat bepalen, is de mens die in wezen zichzelf eens of nooit tegen zal komen, ja eens of nooit. En er is geen enkel mens wat hierover iets te zeggen heeft, het is absoluut niet aan de ander om hier iets van te vinden, te denken of wat maar ook. Alleen de persoon die om hulp vraagt, mag hulp krijgen. Alleen de persoon die om hulp vraagt, zal de juiste hulp krijgen die voor handen is. Die werkelijk weer voor handen is en mag wezen, doordat ook dit een onderdeel van het leven in liefde, geluk en gezondheid is. Het leven leven zoals God dit al zijn kinderen mee wil geven. Het leven leven zoals God dit voor ieder van zijn kinderen gewenst heeft. En weet je wat het mooie daarvan is, het is voor Hem meteen de kans om de ander kant van het leven, het leven wat deels van Hem is, maar dankzij jou mag zijn te kunnen zien, voelen, ervaren en beleven, doordat jij dit voor Hem via Jezus kunt en mag belichten. Doordat jij de enige bent die dit voor Hem door Jezus zal kunnen en mogen doen, Gods wil, ieders wil en wens.

De wens die in wezen is, de wens die in wezen een ieder ten goede komt, doordat God de Hemel en de Aarde heeft geschapen met maar één doel voor ogen, het vruchtbaar zijn.

Want alleen daardoor zullen steeds meer mensen de kans krijgen om hun leven volledig te leven. Alleen daardoor zal dat wat altijd al mogelijk was, voor een ieder mogelijk is, weer waarheid zijn. De enige waarheid die in wezen mag zijn, de enige echte waarheid waar een ieder die en alles wat leeft, al wat leeft bij gebaat is en blijft. Doordat God de werkelijke handel en wandel van de mens, de mensheid en van het Koninkrijk in handen heeft. God de enige is die zonder enige vorm van regel en wetgeving, zonder enige vorm van manipulatie de wiskundige wetten van het Universum weet te beheersen. Want God is degene die leeft, God via Jezus is de enige die het leven is. Het leven, het licht, de weg en de waarheid, liefdevol als altijd, liefdevol als geen ander, liefdevol in en als Al( Les) wat ander(s) is dan Hij, maar meteen ook zijn gelijke is. De enige vergelijking die we weer kunnen en mogen maken wanneer we ons hart laten spreken. Wanneer we ons hart de taal laten spreken die gehoord en gepast is, de taal van de liefde, de taal van de menselijkheid, de taal van de eeuwigheid, voor nu, het moment en alles wat erop volgt. God heeft geen dubbele agenda, God heeft geen CPB of CBS nodig om te weten wat goed is. God heeft vertrouwen in al wat is en zal daar tot in lengte van dagen profijt van hebben. Profijt, voordeel, doordat Hij als enige in staat is om te delen. Hij maar ook ieder ander die in Jezus is, in staat is om dat te doen wat werkelijke een bijdrage levert aan het leven. Het leven wat is zoals het mag zijn, zoals het ook voor ieder ander zal kunnen en mogen zijn, wanneer hij of zij hieraan gehoor geeft. Waardoor alles wat belastend is, belastend werkt, verleden is.

Verleden als in geweest, verleden als in ooit bestaan heeft, ooit, waardoor de liefde voor, de liefde voor dat wat ooit in leven was, tot in de eeuwigheid zal voortduren. Tot in de eeuwigheid, omdat het leven leven volgens de wil en wens van God, gelijk onze wil en wens is. De wil en wens van God in overeenstemming is met de ongeschreven wetten van de natuur en de 10 geboden die in ieder hart geschreven staan. De 10 geboden waar elk mens mee geconfronteerd wordt die zich op de één of andere wijze nog laat leiden door lust en of behoeftes die alles behalve mogen zijn. Ja, lust en of behoeftes die in wezen geen goed doen maar ons als mens slaafje maken van onze eigen gedachten, de gedachte dat het nodig is. De gedachte dat je als mens moet meedoen aan wat ieder ander doet omdat het zo hoort, zo is en zo mag zijn. Heb je je weleens afgevraagd waarom er zoveel mensen zijn met een oog en of oorafwijking? Waarom er zoveel mensen hulpmiddelen nodig hebben om te kunnen functioneren? Zou God een bril nodig hebben? Zou God behebt zijn met een bril of gehoor apparaat of is dit overbodig voor hem, doordat Hij niet op aarde is, doordat Hij andere prioriteiten heeft. En laten wij nu net deel zijn van Zijn prioriteiten, laten wij nu net deel mogen zijn van Zijn leven, wie en wat Hij is, de mogelijkheid, die je dagelijks aanneemt zullen daardoor ook elke dag voor handen kunnen en mogen zijn. Elke dag waarop jij jouw leven in liefde geluk en gezondheid leeft. Want het leven leven volgens een ander dan op liefdevol uitgedacht niveau, is een leven wat van de wieg tot het graf berekend is, berekenend is. Jou aan je eigen eindigheid laat werken, zodat alle door jouw opgedane kennis en wijsheid vooral niet gedeeld maar opgeslagen wordt.

Opgeslagen en bewaard wordt, waardoor elk mens altijd een stukje heeft waarover men altijd zwijgt, in wezen wil vergeten.

*Jouw wil, jouw weg!*

*Wanneer jij als mens jouw wil en weg wilt zijn, zul je alles moeten delen wat je lief is, in het leven wat je leidt en leeft. Wanneer jij als mens jouw wil en weg wilt zijn, zul je alles mogen delen wat je lief is, in het leven, dat wat echt zin geeft.*

*Zingeving en beleving zijn als broer en zus, verhouden zich ten opzichte van elkaar als gelijke en daardoor volwaardig. Het gaat er dan met name om dat je doet waar je hart in ligt, wat jouw hart je te bieden heeft, geheel of niet mensaardig.*

*Mensaardig, een woord wat het niet gered heeft, opgehouden te bestaan, in 1945 besloten dat het menswaardigheid heet. Dat de aard van de mens hiermee ondermijnd is, de aard van het beestje het overgenomen heeft, is wat God nu weer weet.*

*Wat God maar ook vele Helpers van Licht, de nieuwtijdskinderen ook wel lichtkinderen genaamd weten. Zij zijn het die de weg leiden, die de weg weer vrijmaken voor een ieder die ook mensaardig wil zijn, 't boos zijn vergeten.*

*Ja boos en of haatdragend zijn en al wat door haat en nijd, jaloezie of enige vorm van hebzucht is ontstaan en gecreëerd. Weet je hoeveel schade dit inmiddels heeft aangericht, de medische wetenschap en rechtelijke macht laten floreren met als aanvoerder de farmaceutische industrie, slecht, verkeerd.*

*Een gezonde wereld begint bij onszelf, ik wist het al jaren en heb het al vele malen zelf ervaren door eigen toedoen ja. Want ik was evenals vele andere hardhorend, hardleers, ziende blind en horende doof, niet langer meer, ik kies, ik ga.*

*Ik loop mijn pad, gelijk Zijn wil, de weg die God voor ons allen heeft opengesteld wanneer wij weer willen weten, horen. Jezus is de Zoon van God, speciaal voor ons in het leven geroepen, doordat er geen ander betrouwbaar genoeg zou zijn als “onecht” kind, de eerste vaak, volledig uit liefde geboren.*

*Een kind wat zijn of haar ouders wil helpen, door hen vooral maar niet tot last te zijn, vrolijk, meegaand, liefdevol inwezen. Alleen de mens die van de hoed en de rand weet, de mens die Godsliefde elke dag voelt en ervaart, kan dit, zonder te vrezen.*

*Kan en zal dit voor zijn of haar vader en of moeder doen, elke dag waarin hij of zij het leven leeft wat bij hem of haar past. Dan is het ook mogelijk om de ander te helpen, kun je dit op de juiste wijze, wordt elke ervaring een verrijking geen last.*

*Want lasten zijn er al voldoende in een wereld die volledig geregeerd wordt door angst en alles wat nu van toepassing is. Omdat het met name gebruikt wordt om iets te stimuleren zonder dat dit ook maar enigszins nut heeft, geschiedenis.*

*Ja, de geschiedenis blijft zich herhalen en wordt keer op keer aangewend, door standaard als voorbeeld te dienen, verkeerd. Het gaat namelijk op geen enkele wijze om iets positiefs maar met name om dat wat ervoor zorgt dat verdriet volgt, je leert.*

*Maar wanneer we zouden leren van verdriet, zal toch ooit het lampje gaan branden en het lichtje schijnen, zelf(s) aangaan. Ja we mogen zelf ons licht weer laten schijnen, dat doen wat in ieders belang is, door onszelf te zijn op elk moment van de dag, tot in lengte van dagen en bij en met iedereen die er een andere of gelijksoortige levenswijze op nahoudt, wel verstaan.*



*Wie kent het spreekwoord, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, om exact te begrijpen hoe het leven is  
Wie kent de werkelijke waarde van de woorden en met name werkwoorden nog, wat het me ons doet, tenzij ik me vergis.*

*Hoewel een vergissing menselijk is, krijg ik toch het gevoel dat de mens die mensaardig/menswaardig is, van niets weet. Waarmee dit te maken heeft, waardoor dit komt mag door iedereen zelf beoordeeld worden, het gaat om jou, je vergeet.*

*De mens is inwezen goed van vertrouwen, behalve hij of zij die het leven laat leiden door alles buiten Hem, eigen keuze. Deze mens is dan wel meegaand heeft vele sociale contacten, het werkelijk contact is oppervlakkig gebaseerd op de leuze.*

*De leuze, een korte en bondige zin die exact zegt wat de bedoeling is, door helderheid van geest allesbehalve kan zijn. Want de leuze, mist dat wat vloeit, dat wat groeit, dat wat bloeit, heeft wel degelijk waarde, al is dit eerder voor de impact, doordat er bij elk mens wel een triggerpuntje is, pijn.*

*Directe pijn, een bult, blauwe plek, breuk, de snee of iets anders dat wat veroorzaakt is door iets van lichamelijke aard. Het gaat hier meestal over een emotioneel iets, ontstaan in het verleden, dat wat ooit was, ging met jouw stemming gepaard.*

*Ja, dat wat samenging met, hoe jij op dat moment in je vel zat, jij als mens alleen, hoe jij je destijds zelf in wezen voelde. De ander of iets anders kan hier op ingespeeld hebben, zonder enige onderbouwing, zonder enige opzet, bedoelde. Een betekenis, jou op geen enkele wijze pijn te willen doen of iets wat vergelijkbaar is te veroorzaken, je zomaar overrulde.*

De mens weet nog niet half hoe krachtig en machtig hij of zij is wanneer hij het goede aanwendt, met liefde gebruikt om het doel te bereiken wat in wezen voor ogen en voor handen is. De liefdevolle mens weet nog niet half hoe onvoorstelbaar de mogelijkheden zijn, tenzij hij of zij er de stappen voor zet, dat doet wat in wezen door God op elk moment gesteund wordt. Ja, want zonder God, zonder je geweten te raadplegen, zal alles wat je bedenkt, zegt of doet op geen enkele wijze vorm mogen krijgen. Op geen enkele wijze aansluiting vinden, dan de aansluiting die werkelijk past en daardoor ook gepast is. Gepast en of passend is, doordat het iets is wat je in wezen met heel je hart wilt en wenst. De mens als volger van zijn of haar hart, zal alleen wanneer zijn of haar hoofd een gelijke afstemming heeft slagen. Slagen door goed te doen, slagen door te doen wat zijn hart of haar hart ingeeft, zegt vertelt en dat doet wat in wezen geen ander voor jou of met jou zal kunnen doen of bereiken.

Elk mens kan de ander wel triggeren, elk ander mens naast jou kan wel iets oproepen wat in wezen nog in jou aan het werk is. Ja, aan het werk, doordat alles wat jij bent een samenspel van energie in combinatie met jouw cellen is. Ja, elke cel zijn of haar eigen functie heeft en deze aansluiting vinden in hoe jij je op dat moment voelt, in hoeverre jij verbonden bent met jouw zijn. Het jezelf zijn, dat zijn wat jou helpt om optimaal te mogen en kunnen functioneren. Doordat jouw eigen persoonlijke afstemming dat is wat ervoor zorgt dat je je fit, goed, vrij, maar ook verbonden voelt met iedereen die en alles wat om jou heen is, zonder jezelf er op enig moment in te verliezen. Want de mens die zichzelf verliest, de mens die zichzelf kwijtraakt in het spel van verbinding, is de mens die uiteindelijk aan het kortste eind trekt. De mens die door eigen toedoen, door het niet zekeren van zijn of haar kracht verliest.

Ja, krachtverlies, dat wat mensen ervaren die constant over hun eigen grenzen heengaan. Mensen die elke dag meer geven dan ze in wezen ontvangen en zelf nodig hebben om een leven in liefde geluk en gezondheid te kunnen leven. De mens die alles in de juiste verhoudingen ziet, de mens die werkelijk alles tot in detail weet te beschrijven, die mens ziet ook het groter geheel, het belang ervan wel te verstaan. Want het is werkelijk zo dat het één niet zonder het ander kan, het is werkelijk zo dat velen niet zonder de ander kunnen omdat zij zichzelf deze gedachte en bijbehorend gevoel hebben aangepraat. De mens die zijn of haar leven deelt met de ander, deze mens denkt dat hij zonder de ander verloren is of zal zijn. Dat dit op geen enkele wijze hoeft te zijn, dat dit op geen enkel moment zo is, is wat ik inmiddels weet voel en ervaar. Omdat de mens, het dier en of dat waar je van houdt, zelfs al zal het contact niet meer zijn zoals het ooit was, altijd blijft voortbestaan. Altijd blijft voortbestaan, zonder dit ook werkelijk bevestigd te hoeven krijgen. Ja, zonder dit op enig moment als bekrachtigd te voelen, wanneer jij dit op onvoorwaardelijke basis zelf doet.

Wanneer jij als mens onvoorwaardelijk van de mens houdt, om mensen geeft en dat doet wat je hart je ingeeft is het onmogelijk om niet van de ander te houden, doordat de ander, ieder ander en alles wat anders en naast jou is, altijd een deel van jou zal zijn. En wanneer je dit weer beseft, wanneer je je dit op enige moment of ogenblik weer voor kunt stellen, dan ben je vrij om je leven te leven zoals dit bedoeld is, zoals het bedoeld is en past. Maar wie houdt er nog onvoorwaardelijk van zichzelf, wie is er nog in staat om voor de volle 100% van zichzelf te houden, wanneer de benamingen narcist en of autist de boventoon voeren. Ja, wanneer iedereen die en alles wat zichzelf wil zijn in wezen bekeerd wordt om gelijk te zijn aan.

Gelijk te zijn aan de mens die jij in wezen wel maar in wezen ook niet volledig bent, doordat jij voor jouw leven en het leven hier op aarde gekozen hebt. Jij als mens die veel meer in zijn of haar mars heeft dan wie of wat maar ook, doordat het jouw mars is, het dat is wat ervoor zorgt dat jij met en zonder kunt leven, met of zonder kunt zijn. Met en of zonder de ander, iets of iemand anders jezelf kunt zijn, omdat jij met of zonder in wezen gewoon voor 100% jezelf kunt zijn en mag wezen. Ja je overal en altijd jezelf kunt en mag zijn, omdat jij in wezen een mens bent die door alles wat je in het leven meegemaakt hebt, alles wat jij in jouw leven hebt ervaren goed en kwaad weet te herkennen, goed en kwaad weet te erkennen en goed en kwaad weet te onderscheiden van. Het onderscheid weet te maken in het hoe en waarom, hoe iemand ergens toe gekomen is en waarom hij of zij reageert zoals hij of zij doet of gedaan heeft.

Ja, omdat je nadien wanneer nodig vanzelf de bevestiging krijgt, wanneer je deze alsnog nodig hebt. Want in wezen hoeft er niets bewezen te worden of bewezen te zijn, mag en kan alles zijn zoals het is, omdat ieder mens mag dealen, mag leren omgaan met zijn of haar eigen goed en kwaad, zijn of haar eigen kwaliteiten, talenten en of gebreken en tekorten. Ieder mens wat ervoor gekozen heeft om zijn of haar leven aan te gaan, door dit te gaan leven, is en blijft volledig verantwoordelijk voor dat wat hij denkt, zegt, doet en of laat. Dat dit een deel is van onze natuurwetten, dit een deel is wat een vervolg of gevolg geeft, is wat in wezen maar heel weinig mensen beseffen, is wat in wezen maar heel weinig mensen als zodanig zien of ervaren doordat de tijd om zichzelf te ontdekken en leren kennen hen letterlijk ontbreekt. Want wie heeft er nog een lege agenda, wie leeft er nog met de dag, wie kan er nog elke dag doen wat goed voelt, zomaar spontaan?

Spontaan, zonder na te denken over of dit wel kan, mogelijk is en noem nog maar eens een hele hoop andere redenen op om iets wat je graag wilt uit te stellen, niet te doen, te laten omdat..... Tijd, geld, middelen en of mogelijkheden ontbreken. Wat je moet weten, wat je mag weten en wat je kunt doen, is iets wat voor de hand ligt. Wat voor de hand ligt en mogelijk is wanneer jij er even voor gaat zitten. Je het als het ware uit je pen, potlood, kwast of enig ander creërend iets laat vloeien. In mijn geval de computer, de telefoon en alles waar ik iets mee kan creëren, alles waar ik op geheel eigen wijze, met zo nu en dan een mooi gedeelde spreuk of beeltenis van een ander mens, iets mee kan en mag doen door het te delen met....

Jazeker we mogen allemaal gebruik maken van de middelen, de mogelijkheden en dat wat gratis beschikbaar is. Doordat God in wezen ieder mens heeft verteld dat het delen is wat je gelukkig maakt, het geven is wat je terugkrijgt. Het op enig moment of op enige wijze niet kunnen delen je als mens tot in lengte van dagen beperkt, beperkt in jouw zijn. Beperkt in wie je bent en wie jij zal kunnen en mogen zijn, de mens die in wezen zonder beperkingen is. De mens die zonder beperkingen kan leven en zich op geen enkele wijze tekortgedaan voelt. De mens die wel weet dat alles waarin jij ooit tekortgeschoten bent, er in het hier en nu voor heeft gezorgd dat je beperkt bent. Beperkt in ..... Ja, daar kun je van alles op invullen, verschilt per persoon. Wat voor de één zo is, is voor de ander weer totaal anders. Wat voor de één goed is, kan voor de ander weer totaal ongepast zijn. De gulden middenweg in alles vinden, daarbij respect tonen voor het anders zijn van de persoon naast je, is dat wat werkelijk van waarde is, wat werkelijk waardevol is, doordat het leven in wezen meer te bieden heeft dan.... Ja, dan dat wat wij er zelf van denken te kunnen en mogen maken.

Ander(s) dan dat wat ons leven leven inhoudt en inhoud geeft. We hebben allemaal keuzes te over. Keuzes te over en keuzes genoeg, genoeg voor de mens die genoeg neemt met.

Genoeg voor de persoon die tevreden is en genoeg voor de persoon die in vrede is en in vrede leeft. In vrede leeft met iedereen die en alles wat naast hem of haar is. In vrede leeft met iedereen die en alles wat naast hem of haar een eigen taak, rol, functie en of omschrijving daarvan vervult. De invulling, de eigen bijdrage, dat wat de mens nodig heeft om iets tot een succes of goed einde te brengen, is dat wat de behoefte bevredigt. Ja, is dat wat de behoefte bevredigt en of bevredigd heeft in het verleden, want het ontdekken van deze ware behoefte, de overeenkomst, of ook wel de essentie van gelukkig kunnen leven is wellicht zelf(s) vele malen meer waard dan wat maar ook. Meer waard dan iets waar in wezen geen mens gelukkig mee is of geen mens gelukkig van zal worden of kunnen blijven, omdat hij of zij op de laatste wijze zelf geen eigen keuze maakt. Hij of zij dan geen eigen keuze maakt, maar volledig of deels meegaat in het verhaal, in het leven van de ander. En dat de ander, degene die het verhaal leidt en dit zonder daar bewust van te zijn doet, dit zonder bijbedoelingen doet, daar de verantwoordelijkheid voor zal mogen dragen, is dat wat in wezen geen mens weet. Is waar geen mens, of in elk geval de mens die dagelijks druk is met het hoog houden van alle balletjes, niet bij stilstaat. Tot hij of zij tot stilstand gedwongen wordt, gedwongen wordt om aan zich of haarzelf te denken. Want vanaf het moment dat je als mens gedwongen wordt om aan jezelf te denken, is het tijd om je ware aard te ontdekken, je ware aard te leren kennen en herkennen waardoor je je vanzelf weer gaat herinneren waarom je zelf voor dit leven, het leven wat je nu leeft gekozen hebt.

Want de mens kiest het leven waarvoor hij of zij gekozen heeft en pas wanneer er schade veroorzaakt wordt, hij of zij zich door eigen toedoen, gedrag of houding schade toebrengt, zal ervan geleerd worden. Pas wanneer de mens met zichzelf geconfronteerd wordt is hij of zij in staat om aan zichzelf te gaan werken of het erbij te laten. Het te laten waardoor zijn of haar lichaam, geest of dat wat hem of haar in de jaren gevormd heeft, op de been gehouden heeft, de kracht mist om door te gaan. De kracht, de kennis en daarmee vaak ook de mogelijkheden mist, om te doen wat hij of zij altijd heeft gedaan. Ja en dan is het heel goed om te zien waar de schoen wringt, waar de grens lag of waardoor de grens bereikt is. Want alleen de mens die zijn of haar eigen grenzen kent. Alleen de mens die zich bewust is van de grenzen die hij of zij voor zichzelf opgeworpen heeft, is in staat om deze ook weer te stoppen. De grens en of blokkade te stoppen of te keren, doordat deze vanuit het grensgebied bereikt is en jij, (de mens) de enige bent (is) die de mogelijkheid heeft om het tij te keren.

Leterlijk en figuurlijk, waardoor jij mede met God de regisseur van jouw eigen leven weer kunt zijn. Weer kunt en mag zijn doordat jouw wil en jouw weg in het verlengde ligt van de wil en de weg die God voor jou voorzag. De wil en de weg die God voor ogen had toen Hij voor met en namens jou deze heeft getekend. Getekend en vormgegeven waardoor jij gaandeweg op jouw eigen pad, door jouw eigen leven te leven en jouw eigen leven te zijn, alle stappen waarmee groei gepaard zou kunnen en mogen gaan, zou doorlopen. Ja doorlopen, door er letterlijk, maar ook zelf(s) figuurlijk gesproken, vorm aan te geven. De vorm eraan te geven die werkelijk bij jou past en hoort, de enige voor jou passende weg, die verschillende en daarmee ook unieke mogelijkheden geeft, te mogen voldoen.

*Jouw leven delen, geven!*

*Wanneer jij jouw leven leidt, jezelf in je eigen onderhoudt voorziet dan ben jij werkelijk in staat om te delen en te geven. Wannneer jij jouw leven leidt, jezelf maar ook de ander altijd ontziet, dan wordt jij in staat gesteld om in liefde te mogen ontvangen, dat wat voor jou en een ieder nodig is NU leven.*

*De mens is zo loyaal, doet er ondanks het feit dat hij of zij zichzelf tekort doet geen enkele moeite voor dit te herstellen. Het gaat vaak uit liefde, het delen, het geven, het er voor de ander zijn, ongeacht de eigen energie, steeds verder tellen.*

*Tellen, het hertellen, steeds weer opnieuw omdat de ander je harder nodig heeft en jij best nog een stapje bij kunt zetten. Een stapje of een tandje erbij, alsof je een motor bent die door middel van een extra injectie ineens nog meer vermogen heeft, een versnelling zwaarder schakelen, het jezelf beletten.*

*Ja, de mens, een bijzonder wezen, naast loyaal steeds vaker behoudend, geeft werkelijk zijn of haar leven, is verstrooid. En zou deze mens zich toch aan iets nieuws wagen, dan raakt hij of zij vaak op drift, ontheemd, toch weer volledig gekooid?*

*Ontheemd of volledig gekooid, alleen de mens die zich ervan los weet te maken, bereikt het juiste doel dat wat zelfs past. Past bij hem, haar of ieder ander, het gaat om de mens, wie jij bent in persoon, reislustig type of meer behoudend, honkvast.*

*De mens die als huisje boompje beestje type gekenmerkt wordt, is vaak de mens die als saai en simpel wordt gezien.*



*Goed, dat mag iedereen denken, zelfs ook vinden, weet wel dat iets een oorsprong en eindpunt kent, het jouwe misschien.*

*Ja, misschien wel of misschien ook niet, het gaat om wat je ermee doet en hoe je je er zelf ook ten opzicht van verhoudt. Raak je ermee vertrouwd, luister je naar de signalen die je lichaam je geeft, dan weet je zeker dat jij van jezelf houdt.*

*Menswaardig zijn, iedereen accepteren zoals hij of zij is, jouw leven in dienst van God de Vader stellen en Zijn Zoon Jezus. Weten dat zij door jou heen werken, dat doen wat geen ander mogelijk maakt, doordat jij een uniek mens bent, Ieders Zus.*

*Bevoorrecht of niet, jij voelt het wel zo, doordat je je in ieder mens kunt verplaatsen, door je er werkelijk bij in te leven. Meteen de ware reden waardoor jij bent wie je bent, omdat jij als kind al zonder vader was, het gemis jezelf hebt vergeven.*

*Ja, want iets wat je mist, iets wat je tekortomt of zelfs waarin je zelf tekortschiet, is dat wat je uiteindelijk alsnog opbreekt. Tenzij je dagelijks met jezelf in discussie treedt, de nare gedachten en handelingen op verantwoorde wijze wrekt.*

*Op verantwoorde wijze wreken is allesbehalve vergelding, geen wraak nemen, geen revanche, maar wel de redding. Enige redding wel te verstaan, doordat wreken ook vindiceren is en dit staat voor de claim, de terugvordering, de bevrijding.*

*Ik heb mezelf bevrijd, ik heb voor mijn eigen leven gekozen, los van wat iemand anders ervan zegt, vindt en of zelfs doet. Waardoor ik naast mijn eigen leven tijd heb gekregen om voldoening te behalen, voor mij en de ander, algemeen goed.*

*De mens die zich fors laat betalen, de mens die een veelvoud van wat de ander verdient of krijgt maandelijks incasseert. Deze mens houdt alles wat is opgezet om de zwakkere uit de samenleving ten onder te laten gaan, al eeuwenlang in stand, in mijn beleving stopt dit nu, want 't is ronduit verkeerd.*

*Wanneer de mens iets te gelden maakt, vergeldt hij of zij dat wat in wezen op basis van vertrouwen, God dienende gebeurt. De vrije wil komt hierdoor in het gedrag, daar wordt in veel gevallen zelfs volledig aan voorbij gegaan, wat God betreurt.*

*God weet als geen ander, hoe het leven geleefd wordt, Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon er zelfs voor gegeven als offer. Denk je nu dan werkelijk dat Hij dit wil en dat er zonder verantwoordelijkheidsbesef gehandeld wordt, er geen mens meer in 't eeuwig leven naast hem zal zijn, tenzij slachtoffer?*

*Want alleen de mens die het niet zelf redt op deze aard, de mens die 't leven laat, omdat het hem of haar teveel wordt, is. Is in de nabijheid van God, Jezus en allen die na Hem gegaan zijn, voor eeuwig vrij, de hemel op aarde komt, wis.*

*Wis, omdat God beslist, God weet dat de mens die zonder twijfel is, vertrouwen heeft, datgene doet wat de ander laat. Hij heeft de mensheid zelfs vrede beloofd, Hij heeft de mensen in samenspraak met Jezus de Hemel op Aarde gegeven, dankbaar door tevreden zijn, is wat nu echt opgaat.*

*De mens, kind van God, broer of zus van Jezus Christus. Ieder persoon, man, vrouw of kind, voelt zich verbonden door altijd in het nu te leven, in het moment te zijn, wordt weer uniek, zonder dualiteit, daarbij wel Liefdevol Samenzijn, US.*

US kan een afkorting zijn, kent vele omschrijvingen, zijn mijn initialen, maar ook die van Ulrich en mij samen. Wie het lijstje aanvult zal zien dat er in wezen alleen maar aardse begrippen onder vallen en of mee bedoeld worden, bijzondere landen, organisaties en alles wat enigszins van waarde is er ook toe behoren. Omdat US, ONS betekent, us, wij, we, ik, jij en ieder ander die evenals jijzelf in leven is. Us wordt in een bekend begrip weleens een “between usje” genoemd, een onder onsje, een geheimpje, iets wat je alleen met een zekere persoon deelt.

Ja en dat is in wezen het verhaal, dat is in wezen waarom je sommige dingen gemakkelijker met de één deelt dan met de ander. Gemakkelijker met de persoon die je vertrouwt deelt, dan met ieder ander waar je niet of nauwelijks vertrouwen in hebt, doordat je deze persoon nog niet volledig kent. En ook dit, het vertrouwen in iemand hebben is iets wat eronder valt. Wat in wezen het belang van alles wat is en leeft aangeeft, zelfs wanneer we dit nog op geen enkele wijze als zodanig ervaren. Want deze ervaring, de ervaring die ons in wezen laat weten is de ervaring waar we pas mee in aanraking komen wanneer we voldoende tijd hebben, voldoende tijd krijgen om ons leven op de meest volwaardige wijze te leven. En dat het hebben van geld, voldoende inkomen en alles wat daarmee gepaard gaat, de tijd biedt, is wat enkele mensen weten, enkele mensen inmiddels hebben ontdekt. Dat de meeste mensen die voldoende geld en of middelen hebben waarmee zij zich in het eigen onderhoud kunnen voorzien allesbehalve weten dat de tijd die zij gekregen hebben ervoor zorgt dat zij zich in wezen gelukkig kunnen voelen, de tijd meer waard is dan wat maar ook, is dat wat zij op geen enkele wijze zullen weten mits..... Ja mits zij gaan delen, delen op een juiste wijze wel te verstaan, waardoor zij voldoende hebben om vrij van te kunnen leven.

Voldoende hebben om in vrijheid te kunnen leven, zonder daarbij te boek te staan als weldoener, miljonair, miljardair of wat maar ook. Want dat alle publiciteit die hoort bij het vermogend zijn in veel gevallen eerder een last zullen vormen dan een gemak, zullen ook zij al meer dan eens ervaren hebben. Zullen zij al meer en vaker dan hen lief is ervaren hebben, omdat het je veilig voelen, het overal en altijd jezelf zijn en je daarbij veilig kunnen voelen, maar aan heel weinigen is voorbestemd. Voorbestemd ja, omdat alleen de mens die van Koninklijke bloede is, de persoon is die in wezen door vermogend te zijn om kan gaan met de luxe die dit met zich meebrengt. Alleen de mens die van Koninklijke bloede is de mens is die in staat is om de weelde te dragen die bij een vermogen past. En ieder ander, ieder ander die vermogend is, een vermogen heeft, het vermogen heeft waar velen van dromen, zal alleen pas voor 100% gelukkig zijn wanneer hij of zij het vermogen wat hij heeft, vergaard heeft in wezen op een juiste wijze besteedt. Ja besteedt in de tegenwoordige tijd, in het hier en nu, omdat het geld besteden aan, het geld beleggen en wachten tot het vermogen groeit of zich zelfs dupliceert en of mogelijk tripliceert, in wezen geen voldoening geeft of biedt wanneer de persoon in kwestie alleen zijdelings betrokken is.

Ja zijdelings betrokken of soms zelfs dat nog niet eens, doordat een goed doel steunen meer betekent dan er geld aan geven, meer zegt dan het een kans geven, meer zegt dan het probleem wat in wezen is van buitenaf verhelpen. Omdat het probleem verhelpen, het probleem bestrijden zonder de werkelijke oorzaak aan te pakken in wezen water naar de zee dragen is. Het dragen van water naar de zee wat in wezen versuikerd is. Ja, we versuikeren door alles wat de mens toegediend krijgt, door alles waar de mens zichzelf tegoed aan doet, inclusief.....

Ja inclusief het gevoel, dat wat we onszelf keer op keer wijsmaken zonder het werkelijk te voelen. Zonder ons er werkelijk en wezenlijk bewust van te zijn, maar doordat iedereen het erover heeft, iedereen erover praat, denken we het gevoel te ervaren wat in wezen allesbehalve een bijdrage levert. Omdat het leven en werkelijk leiden van een eigen leven het enige is wat een juiste bijdrage levert aan ons leven. Ja, aan mijn, aan jouw, maar ook ieder ander leven, wat door onszelf geleid wordt en wellicht nog vele malen belangrijker, wat door onszelf geleefd wordt. Want we kunnen ons laten leven door de tijd, door dat wat de ander van ons verlangt en of vraagt, we kunnen ons leven volledig in laten vullen door iedereen die en alles wat naast ons is, waarna we tot de ontdekking komen, dat er te weinig tijd was om ons eigen leven te leiden. Het leven te leiden waar we de overeenstemming met God voor aangegaan zijn. De overeenstemming, de overeenkomst, dat wat onze levensplicht en invulling betreft en aangaat, hebben we totaal over boord gegooid, omdat we moesten voldoen aan een aantal cruciale voorwaarden om te kunnen leven. Cruciaal ja, we dragen ons eigen kruis en noemen het waarde, we noemen alles wat in wezen waardeloos is, wat in wezen weinig waarde heeft de waarde die nodig is om ons leven te kunnen leven. En ja, steeds meer mensen die werkelijk hun leven leiden, die werkelijk het leven leiden wat zij voor zichzelf voor zich zien, zijn de mensen die hun talenten benutten, die hun zinnen verzetten en die dat doen waar zij blij en gelukkig van worden.

Maar blij en gelukkig worden, blij en gelukkig zijn, is iets wat in veel gevallen allesbehalve met waarde te maken heeft, is in wezen allesbehalve wat iets waard is in de wereld van vandaag. Het blij en gelukkig zijn wordt vaak samengevat met het winnen van de loterij, het op vakantie gaan, voluit, volop leven.

Er zijn maar heel weinig mensen die weten dat het leven op eenvoudige wijze, door iedere dag op de meest eenvoudige wijze te leven, het leven is wat werkelijk voldoening heeft en daardoor ook zin geeft. Zin geeft, doordat je er kunt zijn voor je medemens, want zingeving is niets meer dan dat jij, de persoon die jij in wezen bent, dat wat voor jou mogelijk is deelt met iedereen die en alles wat je lief is. Met iedereen die en alles waar jij in je leven mee verbonden bent geraakt. En dat de verbinding door de komst van het internet en alles wat daarmee gepaard gaat steeds groter geworden is, geeft ook aan dat alles wat jij als talent hebt meegekregen een steeds grotere waarde vertegenwoordigt. Een waarde die voor iedereen die weer zijn of haar eigen leven gaat leven haalbaar is, haalbaarheid 100%.

Mijn gezondheid, de gezondheid van alle mensen om mij heen, kortom iedereen die en alles wat mij lief is staat daarbij op één. Ieders gezondheid staat daarbij met stip op één, omdat het leven in liefde, geluk en noem nog maar een aantal woorden op, alleen passend zijn wanneer gezondheid ook in dit rijtje genoemd wordt. In dit rijtje, wat in wezen het belangrijkste rijtje is waar je als mens gehoor aan hoeft te geven. Het belangrijkste en daarmee ook in wezen het enige rijtje wanneer ik er enige invloed op uit kan en mag oefenen, want dat dit mijns inziens nodig is, dat dit iets is wat ik mag doen is voor de mensen die mij kennen, de mensen die mij werkelijk kennen inmiddels wel bekend. Door zelf de nodige klachten op het gebied van gezondheid te hebben ervaren, ben ik naast ervaringsdeskundige ook de persoon die exact aanvoelt waar de schoen bij de betreffende persoon die naast mij is wringt. De schoen of in wezen het lichaam wat weerstand biedt, want dat de mens die op enig moment zichzelf tekort doet klachten krijgt, klachten ontwikkelen zal, is mij nu al wel duidelijk.

Duidelijk ja, want de persoon die zichzelf tekort doet ervaart alleen de rem die zijn of haar lichaam erop zet wanneer grenzen overschreden worden als duidelijk. Al zijn er natuurlijk nog steeds mensen die er overheen blijven gaan, waarbij de grens in wezen totaal onzichtbaar wordt, tot hij of zij of in wezen letterlijk gezien hem of haar het helder zien ontnomen wordt. En ja, het helder zien, de duidelijkheid waardoor je weet dat iets is zoals het is, is in samenspraak met de wijze waarop deze persoon met zichzelf omgaat. De wijze waarop de persoon in kwestie, aangaande zijn of haar eigen leven omgaat met de grenzen die God voor ieder mens heeft ingesteld. En die grens, het je geen lucht, geen rust, maar daarbij zeker ook geen eigen leven gunnen, is wat in veel gevallen geldt als de rem die zonder hulp van de ander, iets of iemand anders nauwelijks nog te overbruggen is. Ja nauwelijks, doordat er in wezen geen probleem is, maar de gedachten aan een mogelijk probleem er ook werkelijk voor zorgen dat de lucht, de rust en daarmee ook het eigen leven je ontnomen wordt of beter gezegd je de lucht, de rust en het eigen leven laat ontnemen. Ik kon daar op geen enkele wijze meer mee omgaan. En wanneer ik nu zie dat mensen dat weer doen, dat mensen er op enig moment zelf weer voor kiezen, is het net dat wat mij soms zo verdrietig maakt. Doordat het onnodig is, zelfs totaal overbodig is, omdat ieder mens het recht op leven heeft.

Ieder mens die in leven is, het recht op een volwaardig, gelukkig, gezond en liefdevol leven heeft. Dat ik me daarvoor inzet, daar dankzij God alles aan zal kunnen en mogen doen, is wat mij de drive geeft om hier ook iedere dag mee aan de slag te gaan. Iedere dag zolang ik leef, iedere dag waarop ik in de gelegenheid ben, in de gelegenheid wordt gesteld om te schrijven. Want het schrijven van mijn levensverhaal is feit.

Het schrijven van dat wat in het belang van iedereen die en alles wat leeft is, krijgt voorrang op alles wat ernaast bestaat.

Ja bestaat, want bewezen hoeft het in geen geval meer te worden. We hoeven niet te bewijzen dat de mens ziek wordt, er zijn inmiddels meer zieke mensen in de wereld dan dat er gezonde mensen zijn. En dat dit in wezen hetgeen is wat mensen pijn doet, dit het enige is wat mensen pijn doet, is wat we als mens allemaal al eens ervaren hebben. Er is nagenoeg geen mens meer die geen familielid, vriend en of collega verloren heeft. Er is nagenoeg geen mens meer die zijn of haar hele familie nog naast zich heeft. En wanneer je aan iemand vraagt of hij of zij het eeuwig leven wil krijgen, dan zijn er maar heel weinig die daar ook daadwerkelijk voor willen gaan. Want iedereen ziet op tegen het ouder worden, de beperkingen en alles wat gepaard gaat met het verhogen of het hoger worden van “de leeftijd”. En dat ik dan niet alleen spreek over de pensioengerechtigde leeftijd, maar het ouder worden op zich, doordat, zoals zo mooi omschreven wordt de levensverwachting toeneemt, dan kan ik daar alleen maar in mijn binnenste om lachen. Ja, lachen doordat ik inmiddels weet dat de zekere levensverwachting, evenals de zekere weersverwachting, iets is wat alleen gegeven kan worden wanneer het leven van de persoon beëindigd is of de dag ten einde is gekomen. En hoewel er hele volkstammen zijn die daar een ander idee, een ander beeld en een andere mening over hebben, ben ik er absoluut zeker van dat de mens door zijn of haar uniciteit de wereld weer versted zal doen staan. De mens die dankzij Jezus, door Gods inmenging weer leidend is. Weer leidend i.p.v. lijdend, weer leidend in plaat van de onderlijdende, de persoon die lijdt onder de leiding van nu, de mensen die denken dat zij het voor het zeggen hebben!



Geleerden, gediplomeerden, de zogehete wijzen, de personen of in wezen de persoon die aan het hoofd van een organisatie of land, in wezen organogram staat. De mens die het voor het zeggen heeft. Ik zou daar voor geen goud voor kiezen, ik zou daar op geen enkele wijze voor gaan, doordat ik inmiddels weet dat ieder mens zijn of haar eigen verantwoordelijkheid hoort te dragen. De verantwoordelijkheid die werkelijk leidt tot het vrij zijn. De verantwoordelijkheid waarmee ieder mens weer de kans op een leven in liefde, geluk en gezondheid krijgt. Want het leven is een leven waar ieder mens dat mag doen wat bij hem of haar past en hoort, het leven is van iedereen. En ieder mens die zijn of haar leven in dienst stelt van de ander, die zijn of haar tijd aan een ander besteedt, anders dan uit liefde, die zijn of haar tijd aan iets of iemand anders besteedt, dan dat wat hij of zij uit liefde doet, doet zichzelf in wezen tekort. Ja, die doet zichzelf in wezen tekort en deze mens schiet uiteindelijk tekort, waardoor hij of zij zichzelf weer tegenkomt, zo blijft de cirkel rond en is het verhaal weer volledig compleet. Compleet, zonder enige opsmuk, zonder mooie verhalen of iets wat dat wat werkelijk gaande is op een andere wijze weergeeft dan de waarheid.

Waarheidsgetrouw dus, omdat alleen dat wat waar is, alleen dat wat op de waarheid berust ervoor zorgt dat je als mens rust vindt in alles wat je denkt, zegt, doet en of laat. En dat dit in wezen het allerbelangrijkste is wat er bestaat, ja, daar heb ik even over gedaan. Daar heb ik een groot deel van mijn leven totaal niet bij stilgestaan, want zelfs toen ik gedwongen werd om stil te staan, bleef ik nog bezig met strijden. Bleef ik nog volop in de strijd, de strijd die ik voor de ander, maar daarmee ook zeker voor mezelf streed. De strijd die me moest wekken, doordat deze op andere wijze voor eeuwig zou voortduren.

Voortduren of zoals velen zeggen, ligt in het patroon der verwachtingen en daar doe ik niet aan. Ik verwacht al voor het grootste deel van mijn leven niets van de ander, van geen enkel ander of iets wat anders is dan ik, omdat ik weet dat het hebben van een verwachtingspatroon of het hebben van verwachtingen meer dan eens tot teleurstellingen heeft geleid. Pas vanaf het moment dat ik voor 100% op God ben gaan vertrouwen, door dagelijks te bidden en Jezus werkelijk als mijn redder aan te nemen, is voor mij het leven begonnen zoals ik dit iedereen die en alles wat leeft gun, het in vrijheid leven.

Vrij van alles wat opgelegd wordt, vrij van alles wat iemand van mij verlangt, wenst of in wezen eist. Waarom zou ik dit dan bij de ander wel doen, waarom zou ik of waarom zou iemand dit van de ander dan wel verlangen. Wanneer we iets van de ander verlangen of wensen, doen we onszelf op elk moment tekort, omdat we daardoor in wezen de tijd voor de ander indelen, omdat we daardoor in wezen de beslissing nemen over de tijd die van de ander is. De tijd die van ieder ander is en waarover ieder mens zelf mag beschikken. Het zogehete zelfbeschikkingsrecht krijgt daarmee een totaal andere betekenis. Het zelfbeschikkingsrecht krijgt daarmee de werkelijke betekenis, omdat we zelf het teken mogen zijn, ieder mens, dier of dat wat leeft mag weer zijn of haar tijd, zijn of haar eigen vrije tijd zijn. De tijd die nodig is om te ontdekken wie we zijn, de tijd die nodig is om te weten wie we in wezen zijn, waardoor gebreken, dat wat veroorzaakt wordt door met name tijdgebrek uitblijft. Waardoor gebreken, dat wat veroorzaakt wordt door het niet hebben van vrije tijd die de vrije wil nodig heeft, ertoe leidt dat we gaan lijden, waardoor we letterlijk en figuurlijk het bruto product, lijdend voorwerp worden, het lijdend voorwerp zijn, al dan niet geleid door.

Wanneer ik er in februari 2008 niet voor gekozen had om iedereen een leven in liefde, geluk en gezondheid te gunnen, had ik dit op geen enkele wijze ontdekt. Dan had ik niet een jaar lang dingen met mijn mams, kunnen doen, had ik er niet voor mijn schoonouders, mijn schoonvader, mijn vriendinnen, mijn vriend en ook niet voor onze lieve Jaap kunnen zijn. Dan was ik er hoogstwaarschijnlijk zelf niet meer geweest, doordat ik alle signalen, de eerder aan mijn getoonde, maar ook op andere wijze doorgegeven signalen net als ieder ander negeerde. Ja, net als ieder ander, die ongetwijfeld ook denkt dat het je verantwoordelijk voelen alles te maken heeft met het iedere maand binnenbrengen van een salaris. Geld om je hypotheek en je vaste lasten te voldoen? Ja je vaste lasten, alsof we al niet voldoende moeite hoeven te doen om in leven te blijven. In leven te blijven in een wereld die volledig geregisseerd en gemanipuleerd wordt door dat wat de hele wereld draaiende houdt en beheerst en dat dit allesbehalve Gods wil is, weet ik weer volledig als geen ander. Dat het geregisseerde en gemanipuleerde leven iets is wat nu zijn tol eist voor velen die goedgelovig zijn, is wat ik wel moet delen.

Omdat er al veel te veel goede mensen heengegaan zijn, er al veel te veel mensen heengegaan zijn, die evenals vele anderen een leven in liefde, geluk en gezondheid wensten voor allen die hen zo dierbaar zijn. Zo dierbaar dat zij zelfs het leven hebben gelaten, om maar geen last voor de ander te zijn. Geen last, alsof een mens ooit een last voor de ander is. Ja een mens die in gevangenschap, een mens die met beperkte tijd, geld, middelen en mogelijkheden leeft, ondervindt en krijgt last. De mens die zonder lasten is, zal de enige zijn die in leven mag blijven. De mens die zonder lasten is, zal op geen enkele wijze meer belast zijn, laten we er in Gods naam gehoor aan geven.

Laten we er met ons allen en ieder voor zich voor zorgen dat we gezond blijven, zodat we in liefde en geluk het eeuwig leven mogen ervaren. Want het eeuwig leven is voorbestemd, het eeuwig leven is voor een ieder van ons bestemd, voor iedereen die en alles wat leeft. En zou het zo zijn dat we het leven toch moeten laten, het leven toch voortijdig ten einde komt, dan mogen we ons gelukkig prijzen dat God ons verwelkomt in zijn Hemels Koninkrijk. En dat dit een plaats in de tijd en ruimte is waar geen enkele last bestaat, is dat wat ik iedereen kan laten weten, is wat ik iedereen mag laten weten, omdat zowel mijn moeder, mijn zus als mijn schoonouders daar wachten op iedereen die en alles wat het leven zelf laat.

Iedereen die en alles wat de kracht om zelf te kunnen leven losgelaten heeft, uit liefde, in volledige of gedeeltelijke overeenstemming, dat is waar ik me nu meer dan ooit bewust van ben. Daarbij ook dat het spel wat op heel hoog niveau gespeeld wordt, allesbehalve eerlijk is, allesbehalve eerlijk of zelfs ronduit schandelijk. Ik weet ook dat ik me daar op geen enkele wijze in hoeft te mengen, me er op geen enkele wijze mee bezig hoeft te houden, doordat God dit in al zijn wijsheid en liefdevol wezen voor ieder van ons, al zijn kinderen geregeld heeft. Het rechtstelsel wat werkelijk eerlijk verloopt, het recht en wetstelsel waar mensen werkelijk iets van kunnen leren, leren hoe zij een beter mens kunnen worden, leren hoe zij het optimale uit het leven kunnen halen zonder daar iets of iemand mee te schaden, want dat dit laatste, geen mens, dier of dat wat leeft schaden, het meest van belang is, is waar ik me letterlijk en figuurlijk al het grootste deel van mijn leven bewust van ben. Het zo nu en dan herinnerd worden aan deze verantwoordelijkheid, het verantwoordelijk zijn, is dat wat ik wel wil meegeven, doordat dit in Algemeen Belang is.

## *Genoegdoening, voldoening!*

*Wanneer we genoeg nemen met, voldoende hebben aan, zijn zowel genoegdoening als voldoening een voldongen feit. Wanneer we genoeg nemen met, voldoende hebben aan, zullen genoegdoening en voldoening er zijn, is er eigen tijd.*

*De mens die zijn of haar leven leeft, dat doet wat past en hoort, elke dag het leven leiden wat gekozen is, voorbestemd. Niet langer wachten op goedkeuring, acceptatie of erkenning, doen wat nodig is, zonder aarzelen, volledig, dus ongeremd.*

*Ongeremd is zonder beperkingen, alle hulp aanwezig die nodig is, doordat de eenvoud die ervoor nodig is dit bepaalt. Het gaat bij dit mens niet om de beloning wel om de uitkomst, wie en wat ermee gediend is, het Algemeen Belang is behaald.*

*Het Algemeen Belang, de mensheid, iedereen die en alles wat in leven is en het recht op een eigen volwaardig leven heeft. Waarbij niets of niemand ooit maar enige schade of hinder meer zal ondervinden omdat je als mens krijgt wat je geeft.*

*De mens die zijn of haar leven in dienst stelt van de ander, zijn of haar medemens, dieren of alles wat leeft en in leven is. Deze mens zal alle medewerking krijgen, deze mens weet hoe het voelt om geholpen te worden, daardoor wijs, slim en gis.*

*Wijs, slim en gis zonder daarbij de betweter te zijn, die tijd is geweest, eigen keuzes worden in het hier en nu gerespecteerd. Ja, ook deze mens is werkelijk gegroeid, heeft nu meer dan ooit in de gaten dat ieder mens zijn of haar eigen pad en gang mag gaan, doordat je alleen iets van je eigen fouten leert.*

*Advies geven en alles wat nodig is om de mens die als naaste naast je is te helpen, doen wat werkelijk goed is en waardevol. Omdat dit is waarvoor we als mens geboren zijn, alles wat daarnaast verkocht wordt als goed, allesbehalve is, eist nu tol.*

*Tol dat wat ieder mens betaalt wanneer hij of zij iets doet wat ongepast is, door gedrag, een houding of soms karaktertrek. Dat zowel het gedrag, de houding of het karakter iets zeggen over de persoon in kwestie is niet verwonderlijk of gek.*

*Hoe mooi zou het zijn wanneer we ons als mens vanaf dag één bewust zijn, wie is ermee gediend, wat wordt ons geleerd. Wanneer we allemaal eerst heel vaak onderuit gaan dan zorgt dit ervoor dat de zorg goed draait, in de wereld vaak verkeerd.*

*Verkeerd of in wezen met strijd die wanneer je het mij vraagt vaak ten onrechte moet worden aangegaan of zelfs gestreden. Door letterlijk voorzorgsmaatregelen te treffen, verhogen we het budget van de farmaceutische industrie, liever vermeden.*

*De wereld zou vele malen beter kunnen draaien wanneer ieder mens weer echt de eigen verantwoordelijkheid neemt. Het gaat dan om het bewust bezig zijn, de dingen doen met aandacht, het eigen leven leven en leiden, is dat zo vreemd?*

*Waar zijn we bang voor, waar ben jij bang voor, is het ieder voor zich of zou het nu toch God voor ons allen mogen zijn? Ik kies voor het laatste, weet ook dat God elk mens het vermogen en verstand heeft gegeven, zelf doen, ervaring, fijn.*

*Ieder mens is nu in staat om volwaardig en gezond te leven. De mens die er klaar voor is, klaar mee is, kan echt vergeven.*

*En het kunnen vergeven, geeft het recht op leven, daarnaast de mogelijkheid om te delen, alles wat je als mens zelfs bezit. Alleen de mens die zich bevoorrecht voelt, die de gedachte of het idee heeft dat hij of zij dit verdient, blijft gezond en fit.*

*Jazeker blijft gezond en fit, omdat er in het verleden al heel wat overwonnen is en daarbij een ieder zichzelf mag zijn. Mag zijn en wezen, in wezen feit is, niet langer geplaagd door zorgen, angst of enige andere hindernis, uitgeschakelde pijn.*

*De mens die zijn of haar eigen leven leeft, de mens die zijn of haar eigen leven leidt, rekening houdt met alles, ieder ander. Deze mens is in staat om zichzelf aan te passen, zijn of haar eigen natuur weer te hervinden, zegt na 40 jaar, ik verander.*

*Ik ga het leven leiden wat ons past, wat goed voelt, wat werkelijk tot de vrijheid leidt, samen doen, het is ons leven. En ieder ander, elk mens, dier die daarin mee wil gaan, die mag, die krijgt voorrang, voorbestemd om vrijheid te geven.*

*God heeft Zijn Eniggeboren Zoon opgeofferd, als redder voor z'n broers en zussen de wereld ingezonden, Gods kinderen. Wie denkt dat hij het recht heeft om dit tegen te gaan die zal van goede huizen moeten komen, om dit weer te verhinderen.*

*God heeft ieder mens een opdracht meegegeven, het eigen leven te leiden, het leven te leven wat past en hoort, liefdevol. Want wie liefdevol leeft, leeft in de wetenschap dat God hem of haar bijstaat, met alles wat nodig is, iedere dag waarin het eigen leven volledig wordt geleid en elke dag als eerste dat wordt gedaan wat God van hem of haar kent, de enige eigenschap die werkt en van waarde is, goed, vertrouwensvol.*

Door vertrouwensvol en liefdevol te leven, geeft iedere dag voldoening door genoegdoening. Dit voelt als eerherstel, als “schadeloosstelling”, de juiste beloning, voor alles wat deze mens in zijn of haar verleden gratis, zonder daar iets voor terug te verwachten heeft gedaan, voor heel veel mensen die daar zonder eigen belang, eerder eveneens belangenloos gebruik van hebben gemaakt. Omdat ook zij het nodig hadden en het aanbod er was, de hulp aanwezig, door iemand die dit voor hen mogelijk maakte, een luisterend oor of hulp op de wijze waarop dit voor hen op dat moment goed uitkwam. Ja, voor hen maar ook voor de persoon die de ander hielp, uit liefde, zonder dat deze mens daarbij ook maar enig moment aan zichzelf heeft gedacht, de ander als eerste, de ander altijd voorop heeft gesteld, ieder ander die zich op zijn of haar pad begaf, die op zijn of haar pad kruiste of daar al deel van was.

Ja, om ieder ander als eerste een goed gevoel te willen geven, omdat het goede gevoel, dat wat in wezen het enige is wat telt, voor iedereen die en alles wat leeft het meest belangrijke is wat er bestaat. Goede gevoelens voor elk mens, dier en dat wat leeft in wezen de levensader vormen. De enige levensader die in stand wordt gehouden door goed te doen. Dat te doen waar geen enkel ander toe in staat is. Ja, ook nu weer een bevestigend antwoord, een bevestigend antwoord wat nodig is om er werkelijk voor te zorgen dat dat wat mag plaatsvinden en plaats heeft, plaats krijgt. Want de mens is evenals alles wat God gemaakt heeft op zijn of haar plaats wanneer hij of zij het werk, het levenswerk verricht wat bij hem of haar past en hoort. Wat past en hoort bij hem of haar als persoon en wanneer we als mens afwijken van dat wat werkelijk in ons bestemmingsplan ligt, in onze blauwdruk omschreven staat, dan zullen we onze verbinding en daarmee energie stopzetten.



Ja, dan beëindigen we dat wat in wezen van ons is en ons toebehoort zonder dat we ons daar zelf bewust van zijn. Zonder dat we ons hier zelf bewust van zijn. Pas wanneer we onze eigenwaarde, dat wat we waard zijn en dat waar we goed in zijn gaan benutten, zal de batterij, zal onze accu, zal dat wat onze levensader in stand houdt of zelfs voedt, de kans krijgen om zichzelf te herstellen. Een soort powerbank die God dankzij Jezus in ieder mens heeft geïnstalleerd, ieder mens heeft gegeven, die daadwerkelijk zijn of haar roeping herkent, deze erkent en er daarbij met en vanuit acceptatie mee gaat werken. Dat mee doet wat ook weer in het Algemeen Belang is, in het belang is van iedereen die en alles wat op dit moment leeft.

Leven en laten leven is het motto. De “First do no harm” regel, die iedere arts geleerd heeft en de eed die iedere arts heeft afgelegd alvorens hij of zij de roeping heeft gevolgd die bij hem of haar past geldt nu in het bijzonder. Dat het tweede deel van de “First do no harm” regel, met name voor een arts geldt en in wezen bij ieder mens weer bekend mag zijn, is iets waar mijns inziens ieder mens mee bekend gemaakt mogen worden. Want zeg nu zelf, dit is toch het meest belangrijke van alles: If you cannot help them, at least don't hurt them. Dat geldt voor jou, voor mij, maar ook voor iedereen die en alles wat leeft. Wanneer we alles wat leeft respecteren en eren, alles wat leeft op een dusdanig respectvolle en liefdevolle wijze behandelen, dan kunnen we en mogen we volledig liefdevol verder leven. Dan bestaat de mogelijkheid om zonder blokkades te zijn. Blokkades of hindernissen die we door het zonder respect en of liefdeloos handelen over onszelf hebben afgeroepen. Door het zonder respect en liefdeloos behandelen van onszelf, de ander, iedereen die en alles wat naast ons in leven is deel van ons leven hebben gemaakt. Ja wijzelf, door niet te willen zien.

Door niet te willen zien, niet te willen voelen, niet te willen horen, niet te willen weten en vooral maar niet mee geconfronteerd te willen worden. Want alles wat ons overkomt, alles wat er gebeurt, is dat wat we op enig moment zelf veroorzaakt hebben. En ook al zal de oorzaak buiten onszelf liggen, ook al zal de aanleiding niet direct van onszelf zijn, dan hebben wijzelf, ieder mens die leeft, er zelf toestemming voor hebben gegeven, er zelfs mee ingestemd, ja zelfs wanneer er geen directe toestemming voor gegeven is. Want door weer eigen verantwoordelijkheid te nemen, geen ondoordachte dingen te doen, is het mogelijk om werkelijk een beter leven te leiden. Is het mogelijk om een leven in liefde, geluk en gezondheid te leiden, mits je rekening houdt met jezelf, iedereen die en alles wat leeft. Want alleen wanneer jij jezelf of de ander op geen enkel moment tekort doet, alleen wanneer jij jezelf maar daarbij ook geen mens, dier of wat maar ook tekort doet, kun en mag jij zijn wie je in wezen bent. Kun en mag jij volledig zonder blokkades en zonder hindernissen het leven leven wat bij jou past en hoort. Het leven leven en het leven zijn waar jij in overleg met God, op aanraden van God voor heb mogen kiezen. Ja, jouw eigen vrije keuze, de keuze die je mocht maken toen jij aan jouw levensreis, aan jouw levenpad, aan jouw missie, doel en bestemming begonnen bent, door liefdevol jouw leven te zijn, het leven wat voor jou bestemd is.

Wie wil er niet het leven leven waarin hij of zij zich fit, gezond en goed voelt? Wie wil er niet het leven zijn waarin hij of zij het best tot zijn of haar recht komt? Waarom zouden we kiezen voor beperkingen? En wanneer deze er onverhoopt toch zijn, dan is het aan ieder mens zelf om er het beste van te maken, het beste voor hem of haar, al dan niet geholpen door hen die hen lief zijn, door alles en iedereen wat hen lief is. All we need is?

All we need is love. En wanneer ik daar een bijdrage toe kan leveren, wanneer ik daarin aanvullend mag en kan zijn, zal ik er werkelijk alles aan doen om dit te realiseren. Dit te doen voor iedereen die en alles wat daar prijs op stelt, er te zijn voor iedereen die en alles wat daar prijs op stelt, mits ik daar zelf toe in staat ben. Ja mits ik daar zelf de gelegenheid voor heb, want het zonder gelegenheid zijn, het je niet in gelegenheid bevinden, is dat wat ervoor zorgt dat mensen zichzelf voorbij lopen, mensen zichzelf vergeten en dat doen wat er voor zorgt dat alles wat mogelijk een ingang wil vinden, toegang krijgt.

Alles waar je vooral niet op zit te wachten dan ook aanklopt, waarvoor je in wezen zelf de uitnodiging hebt gegeven. Want alleen wat vanuit liefde gedaan wordt, wat uit liefde gedaan wordt, wat op geen enkele wijze door ondoordacht handelen tot stand komt mag er zijn. Door niet te luisteren naar de stem van je hart, dat wat je mag weten om gezond en wel te blijven, door de signalen die jouw lichaam je geeft te negeren, doe je jezelf maar ook ieder ander tekort. Doe je jezelf maar ook ieder ander die van jou houdt en om jou geeft tekort. En dat dit het tekort doen van jezelf of de ander, het tekort doen van jezelf, iedereen die en alles wat leeft zijn uitwerking op jou niet mist zal ieder mens ervaren. Zal ieder mens op geheel eigen tijd en wijze ervaren, omdat de gevolgen, de gevolgen van het jezelf of al wie of wat naast je in leven is tekort doen, z'n uitwerking niet mist. Het kleur bekennen, je fouten toegeven, jezelf verbeteren door een beter mens te zijn, door jezelf en ieder ander te vergeven is dat wat de oplossing biedt, de oplossing en de verlossing of verlichting, want dat dit in wezen één is, in wezen het antwoord op elke vraag die jij jezelf stelt is, zal duidelijk zijn. Zal voor jou het antwoord en de mogelijkheid zijn voor alles waar je mee rondloopt, een dilemma of het levensspel?

## *In liefde ontvangen!*

*Wanneer je het leven aangaat, wanneer je de kans krijgt om jouw leven te gaan leven, kun je het aannemen, ervoor gaan en iedere dag doen wat men verwacht of in liefde ontvangen. Het verschil zit hem in de details, de nuances, dat wat jij eraan toevoegt, door te zijn wie jij bent, de persoon die men graag ziet, de persoon die jij wil zijn, jezelf, heel, onbevangen.*

*Wanneer jij altijd jezelf bent, accepteert men jou, laat men jou zijn, de persoon die jij mag zijn en ook altijd kunt wezen. Dan neemt men jouw rariteiten voor lief, ziet men jouw min en pluspunten, het zij zo, je bent wie je bent, zonder vrezen.*

*Want dat jij als geen ander zonder angst bent, dit keer op keer door accuraat handelen weet om te draaien, is wel een feit. Jazeker, jij bent vol van vertrouwen, doet dat waar jij je goed bij voelt, waardoor je jezelf en de ander spaart, dit geeft tijd.*

*Tijd die jij als geen ander weet te benutten, waarmee jij om kunt gaan, als enige, doordat de tijd jou liefdevol gegeven is. Zou ieder mens weer zijn of haar eigen tijd nemen, deze ook op eigen wijze invulling geven die past, volgt geschieden is.*

*Ieder mens mag zijn of haar eigen leven leven, dat doen wat werkelijk en in wezen juist is, daardoor gepast en gehoord. Hoeveel mensen halen de pensioengerechtigde leeftijd niet, houden hun dromen in het achterhoofd, werken en doen er alles aan om te slagen, daarbij hun principes over boord.*

*Ja, hun principes en alles waarin zij denken te geloven. Wanneer je zover bent, houdt het op, naar Hemel, boven!*

*Waarom zouden we de hemel op aarde niet weer gaan aannemen, in liefde ontvangen, zodat Gods Koninkrijk nu is. Dan weten we zeker dat we er samen iets moois van kunnen gaan maken, dan zal dat wat we wensen uitkomen, mooi, gis.*

*We mogen ons leven in liefde geluk en gezondheid leven, samenzijn met hen die ons dierbaar zijn, in dit leven nu. Wetende dat je maar één kans krijgt om er iets van te maken, elke dag je weer de nodige inspiratie brengt of toch déjà vu?*

*Ik weet het wel zeker, het staat voor eerder gezien, God heeft het ons getoond, we mochten ons leven inzien, 't vooruitzicht. Door dit stelselmatig te wijzigen, ons iets anders voor te houden, doen we onszelf en ieder ander tekort, waardoor we in we in wezen blijven herhalen wat ooit eens was, ontwricht.*

*En dat wat ontwricht was, wat allesbehalve functioneel is, eerder een last vormt dan het tegenovergesteld, een gemak. Juist dat is wat in stand gehouden wordt, waar de mensheid op is gaan vertrouwen, waar we al onze hoop op vestigen, tegen beter weten in, want wie is ermee geholpen, welke tak?*

*Ja we mogen weer weten dat we in wezen als de vruchten van, de nazaten van hen die eerder geleefd hebben, nu mogen zijn. Door onze eigen energie goed te benutten, deze op de juiste wijze in te zetten, krijgen we tijd, scheppen we ruimte, krijgen we zelfs lucht om te leven, zonder blokkades en of levenspijn.*

*Want pijn is iets wat op geen enkele wijze hoeft te worden bestreden of op ander wijze te worden verholpen of verzacht. Het is het signaal dat we aan onszelf moeten werken, iets mogen wijzigen, we onszelf tekort hebben gedaan, veracht.*

*Alleen wanneer we onze werkelijke waarde weer inzien, dat doen wat in wezen voor een ieder van waarde is, goed doet. Dan mogen en kunnen we weer vrijuit leven, ons ontwikkelen en dat wat we uit liefde hebben mogen ontvangen, doorgeven aan anderen, aan hen die het nodig hebben, vol frisse moed.*

*Want wie goed doet goed ontmoet heeft niet te maken met de beloning maar met de voldoening, dat wat een ieder zelf heeft. Dit staat los van een salaris, loon of uurtarief, het is veel meer dan dat, het is een gevoel, waarde die jij jezelf nu geeft.*

*Nu, in het heden, door alles wat jij in jouw leven hebt gedaan, de waarde die jij vertegenwoordigt en daardoor kunt delen. Wie er geen heil in ziet, er geen waarde aan hecht, zijn of haar oordeel al klaar heeft, die zal jou op geen enkele wijze waarderen, wacht maar op het juiste moment, nu jezelf helen.*

*Ja, wie zichzelf heelt, kan in liefde ontvangen, in liefde aannemen wat speciaal voor hem of haar is weggelegd. Allemaal hebben we iets extra's meegekregen, een gave, een dingetje, dat waar we goed in zijn, niets wordt ons ontzegd.*

*Alleen wanneer we het ons laten ontnemen, door de ander ons leven te laten bepalen, vergeten we wat dit is, het bestaan. Dan laten we ons dag in dag uit leiden door de beste kansen in 't leven, carrière maken, succesvol zijn, betaalde baan.*

*Natuurlijk mag dit, is dit een keuze, die ieder mens zelf mag maken, wanneer je samen bent in overleg, overeenstemming. Want ook dat hoort bij het in liefde ontvangen, het in liefde doorgeven van wat jou gegeven is, wat jou toekomt, onze toekomst, het samenzijn, liefdevol en gezond, de verbinding.*

*De Verbinding die ooit is gelegd en jou is gegeven, doordat jij degene bent die deze op de juiste wijze kunt en mag inzetten. Om iedereen die en alles wat naast jou in leven is, in kennis te stellen van de mogelijkheden die er zijn, zij hebben, het en..*

*En ja, het leven leven wat bij hen past en hoort, hen evenals jou toekomt, doordat het een vast iets is, het echte levensspel. En ja, het echte levensspel heeft veel meer weg van dat wat op een sprookje lijkt, het allesbehalve is, ieder mens krijgt de bel.*

*De bel waardoor jij heftig wordt opgeschrikt uit jouw veilige droom, de bubbel waarin jij voor lange tijd hebt verkeerd. Wanneer deze uit elkaar spat, niets meer dan gebakken lucht lijkt te zijn, is in ieder geval alles duidelijk, jouw les geleerd.*

*Dan weet je weer werkelijk hoe het leven in elkaar steekt, waarom jij juist de persoon mocht zijn, in liefde ontvangen. Doordat jij werkelijk weet wat liefhebben is, je iedereen die en alles wat leeft op gelijke waarde hebt staan, nu onbevangen.*

*Want alleen de mens die zelf geen regels stelt, geen eisen neerlegt bij wie of wat maar ook, de keuze aan de ander laat. Ja, deze mens weet hoe het is om zowel met als zonder verwachtingen te leven, het gaat om liefde en compassie, niets meer of minder er is zeker geen moeten of willen bij of haat.*

*De mens die liefheeft, heeft een duidelijke visie, laat wel degelijk van zich horen, in alles wat deze denkt, zegt of doet. Ja, wie in liefde is ontvangen, is allesbehalve in een gouden wiegje geboren, op geen enkele wijze een veilige omgeving, alleen door in het leven te blijven knokken, red je het, goed.*

Nawoord!

En wanneer jij het goed doet, dat doet wat in jouw macht ligt, wanneer je dat doet wat binnen jouw kracht en kunnen ligt, zal elke dag voldoende uitdaging en inspanning bieden, bieden wat je als mens nodig hebt om te kunnen leven. Want een volwaardig leven, is een leven waarin je voldoende uitdaging en inspanning ervaart, waardoor dat wat je nodig hebt om je in eigen en gezamenlijk levensonderhoud te voorzien aanwezig is.

Ieders budget weer toereikend is, om het leven volwaardig te kunnen leven. En ja, dat dit iets is waar maar weinig mensen zich bewust van zijn, dat dit iets is wat maar heel weinig mensen beseffen en ervaren, is een voldongen feit. Door in het gecreëerde levensspel mee te gaan, wat al sinds jaar en dag gecreëerd is en waar maar een heel klein select gezelschap mee bekend is, zal er geen opheldering, geen duidelijke wijziging plaatsvinden. Ja, ermee bekend ja, zonder er zelf van op de hoogte te zijn, mee bekend, zonder de werkelijke en ook reële waarde ervan te beseffen en te kennen. Omdat de werkelijke en reële waarde, de waarde is die iedereen die en alles wat leeft in de realiteit laat leven. De werkelijke en reële waarde de waarde is die op geen enkele wijze in geld of enig waardemiddel uit te drukken valt, maar wel de waarde van ieders welzijn en welbevinden aangeeft, waardoor wij in wezen de grootheid binnen ons eigen “economisch bestel” zijn. Ja, doordat we allemaal, in wezen ieder op zich degene is of kan zijn die handelskennis heeft. En wanneer je dan tevens kennis hebt van huishoudkunde heb je meer in huis dan de mens die ooit een economische studie heeft afgerond. Meer in huis, dan de mens die alleen cijfermatig ingesteld is. Want de mens die zich de waarde van alles eigen heeft gemaakt is weer volledig bewust.



Deze mens is zich bewust van de waarde van iedereen die en al wat leeft, is in wezen de grootheid en eenvoud ineen, is in wezen al wat de natuur inhoud geeft. De inhoud geeft die voor ieder, mens, dier en dat wat leeft van waarde is. Waardevol, omdat de “echte natuurkunde”, de kennis van de natuur is en daarbij het besef dat we als mens deels gelijk maar daarbij ook verschillend of zelfs volkomen uniek zijn, dat is wat weer tot uiting komt wanneer je als mens rust vindt, Rust en Kracht vindt en krijgt, om te doen wat de mens die zich in vertrouwen laat leiden, door dat wat God hem of haar heeft meegegeven waar maakt. Ja, waardoor de waarde is, de toegevoegde waarde is. Omdat al wat waarde heeft, volledig waardevol is, door wat God hem of haar als de zogehete winst en of verliesrekening heeft meegegeven en als een uitgebreide grootboekrekening is.

Zodat de grootboekrekening ook meteen een balansrekening is. De balans die zowel in leven alswel in het levensonderhoud voorziet. Want de mens die in balans is, de mens die is, is de mens die weet wat zelfbehoud is en heeft mede daardoor juist recht op resultaat. Want wie weet wat levensonderhoud door zelfbehoud is, vindt ook de resultatenrekening in zich en is als een grootboek wat zowel winst als verlies draagt, daarbij de balans naar de positieve zijde laat hellen, daardoor ook de resultaten bij uitstek weergeeft. En dat een aantal onderdelen van de mens, van de grootboekrekening, zo nu en dan even uit balans zijn, zo nu en dan even een andere uitkomst geven, is dat waar de wereld waarin wij nu leven, de wereld waarin de mens die zijn of haar eigen waarden vergeten is, dag in dag uit mee te maken heeft. Door God weer het volledige vertrouwen te geven, door het vertrouwen in Jezus en alles waar Hij voor staat en zelfs voor al wat gestorven is te geven, ontstaat er recht. Het werkelijk en enige recht wat telt, het levensrecht.

Onstaat het enige echte recht waar de mens in wezen sinds mensenheugenis al gebruik van mag maken, het recht om te leven, jouw eigen leven te mogen leiden, door jezelf te zijn, vrij te zijn is. Dat dit het meest humaan is, ieder mens hier recht op heeft is nu feit. Is nu feit en mag nu feit zijn, doordat we het leven in vrijheid mogen leven en iedereen die zijn of haar levensbehoud, zelfbehoud aangevuld met het behoud van de ander en ieder ander, alles wat anders is even groot laat zijn, minstens zo belangrijk vindt, die heeft het recht om zijn of haar leven volledig in vrijheid te kunnen leven. Omdat hij of zij die uit liefde voor het leven, uit liefde voor al het leven geboren is, dat mag doen waar geen ander toe bereid is, zijn of haar leven uit Onvoorwaardelijke Liefde voor iedereen die en alles wat leeft delen, elke dag opnieuw zijn of haar dagtaak is. Ja de dagtaak voor wie dit leven delen met iedereen die en alles wat in leven is, als hoofdtaak heeft, naast dat wat hem of haar nog eens extra voldoening geeft. Ik ben God maar ook Jezus zo oprecht dankbaar dat ik mijn leven met zoveel mensen mag delen. Ik ben God door Jezus dankbaar, dat ik mijn leven deel met iedereen die en alles wat ooit op mijn pad is gekomen.

Omdat ik al het leven liever heb dan wat maar ook, ik al het leven liever heb dan dat wat dit ooit zal kunnen vervangen. Want al wat leeft is, is dat wat leeft, is iets unieks, is ieder leven en levend iets, is uniek en daardoor voor mij voor altijd onvervangbaar. En heb jij een andere mening, mocht jij er een ander gedachte of mocht jij er een ander idee op nahouden, dan is dit jouw goed recht. Ook dit recht is namelijk aan ieder van ons voorbehouden. Ook dit recht is dat wat ons mens maakt of.....? De vraag is, wat is de mens, wie is de mens, wie ben jij en is dit jouw goed recht of jouw droom? Jouw goed recht wat waardevol is, wanneer jij de juiste intentie hebt, jouw droom!

Jouw droom die waardevol mag en kan zijn, daarbij evengoed de droom kan zijn die velen zien als de waarheid en zo ik in wezen ervaren heb, dit allesbehalve is, maar juist dat is waar alles wat “economisch verantwoord” zou zijn op draait. En natuurlijk is dit een gevoel, dat wat mij wellicht uniek maakt of toch allesbehalve, omdat er veel meer mensen zijn, die de ernst van de situatie inzien, inzien dat we niet onophoudelijk door kunnen blijven gaan met het uitputten van de aarde, de mens en alles wat God in wezen liefdevol geschapen heeft voor geld. Ja, geschapen heeft, zonder daar enig betaalmiddel of iets wat als zodanig een functie heeft tegenover te stellen, door te delen goed te leven, liefdevol om te gaan met, zou er voldoende zijn.

Zou er voldoende zijn voor iedereen die en al wat leeft. Zou er voldoende zijn om de aarde en al wat erop leeft draaiende te houden ipv de aarde te laten draaien op dat wat “economisch verantwoord” is of zou zijn. Want daar zit nu werkelijk het heikele punt. Want eerlijk is eerlijk, het is toch heel bijzonder dat de mens het enig levende wezen is wat betaalt om op aarde te kunnen en mogen leven, het enige levende en ademende wezen wat voor zijn of haar leven betaalt. Jazeker geld betaalt om zelf te leven. Leven door zelf zijn of haar hele leven te betalen om medebewoner van deze aarde te zijn. Medebewoner ipv deelgenoot, omdat het delen en genieten, dat wat velen te pas en te onpas lijken te doen, door op vakantie te gaan, uit te gaan eten en ja ook gewoon simpelweg te winkelen, shoppen en of dat te doen wat velen niet eens kunnen vanwege.....?

Ja, tijdgebrek, een te kort aan financiële middelen of zelfs gebrek aan energie, omdat het leven al veel te veel van hen gevraagd heeft, in het hier en nu zelfs nog dagelijks vraagt. Waardoor velen werkelijk alleen maar kunnen dromen over.

Dromen over dat wat voor de één de gewoonste zaak van de wereld lijkt en voor de ander iets is waar zij hun hele leven naar verlangen. Een verlangen wat de totale mensheid of een deel daarvan afhankelijk maakt van, alles wat met geld te koop is. Alles wat op enig moment met geld gefinancierd of tot stand gebracht wordt. En ja, doordat de wereld allesbehalve in verhouding is, het delen en genieten op geen enkele wijze in balans is met dat wat zou mogen zijn, is er veel onnodig leed.

Onnodig en overbodig veel leed, doordat we niet meer bij onszelf blijven, we keer op keer weer iets nieuws willen hebben, aanschaffen of zelfs dat wat ons het liefst van alles is mee op het spel zetten. De gok om het leven zinvol te leiden, ons eigen en enige bestaansrecht opgeven om, iets te kopen, succesvol te zijn, status te verwerven of ja schrijnend genoeg het te redden, waarbij we alsnog dagelijks de eindjes aan elkaar moeten knopen, omdat er geen buffer is voor hen die als het ware het geluk missen om te hebben gestudeerd. Want de studie en de beroepen die daaruit voortkomen zijn op zijn minst verzekerd van een goede financiële vergoeding, een goed inkomen en alles wat de economie en de maatschappij ons dagelijks verkoopt als de waarheid. Want de waarheid is dat wat we er zelf van maken. De waarheid is voor ieder anders en de waarheid is dat wat we er zelf van willen maken of inmiddels veelal gecreëerd hebben. Dit mocht niet meer, dit kon niet meer, de wereld werd er letterlijk moe van en ik mocht in 2007 de naam De Hof van het Heden laten registreren, heb De Hof van het Heden laten inschrijven als merknaam bij een merkenregister, nog voor ik wist waar dit toe zou leiden en of heen zou gaan. Ik was er letterlijk en figuurlijk zo klaar mee, dat Ik niet anders meer kon. Omdat Ik zag dat in wezen geen mens meer een bestaansrecht had, wanneer geld eern rol speelt.

Wanneer geld alleen het voor het zeggen heeft en wanneer geld het leven van een ieder en al wat leeft bepaalt. En ja ook toen zei ik, ben ik dan de enige? Dit was ooit de vraag van een journalist bij de onderzoekscommissie, de Veiligheidsraad en dat wat ooit in werking was gesteld of getreden vanwege de Bijlmerramp, waarbij heel veel onschuldige mensen het leven hebben gelaten. Het leven hebben gelaten omdat.....????

We zullen het naadje van de kous en alles wat ermee gemeoid is nooit zeker weten, nooit zeker weten omdat er zoveel verschillende waarheden bestaan, maar dat één ding zeker is dat er heel veel mensen iemand moeten missen die hen dierbaar is, dat staat buiten kijf. En dat de mensen die hierin of hierover meebeslist hebben zelf moeten kunnen leven met dat wat ooit besloten is, dat is minstens zo zeker als dat de Zon elke morgen een nieuwe dag aankondigt en de ondergaande Zon de nacht inluidt. Iedereen draagt zijn of haar eigen verantwoording. Iedereen die en al wat leeft is op eigen wijze verantwoordelijk voor dat wat hij of zij beslist, laat plaatsvinden of gebeuren. Daarom kom ik nogmaals bij God, Onze Lieve Heer die Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, om ons als al zijn kinderen bestaansrecht te geven, het recht op een leven te geven, waar we als mens allemaal bij gebaat zullen mogen zijn. Vaders en moeders en kinderen die als mens deze aarde mogen beheren.

Jazeker beheren, om de aarde zo het ons geleerd wordt en wij denken, aan een volgende generatie te geven. Aan kinderen en iedereen die en al wat na ons leeft overdragen. Eén ding is zeker we zullen er zuinig mee om moeten springen. En dat dit voor een ieder die en al wat leeft en ons mogelijk nog volgt geldt, is dat wat inmiddels iedereen die zich enigszins bewust is van het leven op zich wel beseft, zonder daarin door te slaan.

Want naast het mogen leven, naast het mogen zijn, is de mens die werkelijk bestaansrecht heeft, het bestaansrecht waar ieder mens, ieder dier en of dat wat leeft bij gebaat is, de persoon die ook zo nu en dan weleens afdwaalt. De persoon die zo nu en dan beseft dat hij of zij door mee te gaan in de waan van de dag, toch ook wel eens iets buitensporigs doet, we zijn mensen en God houdt van ieder van ons, zelfs wanneer we ons boekje, “ons script”, te buiten gaan. Het kan in wezen ook bijna niet anders meer, want er zijn zoveel verleidingen, er wordt ons dagelijks zoveel aangeboden, dat het voor een mens die volop in het leven staat, en een fulltime baan heeft, en of ouder is, verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en de ander of zelfs anderen, haast niet meer te ontdekken waar hij of zij goed aan doet. Ja, want dat wat bestaansrecht heeft, dat wat van waarde is, is in wezen even waardevol als ieder ander. Dat we daar ongemerkt iets of enige materie van gemaakt hebben, is dat wat in Gods ogen haast onvergeeflijk is, zal nu snel duidelijk zijn.

Duidelijk en helder, daar hoef je absoluut niet voor gestudeerd te hebben en weet iedere simpele ziel. Ja, simpele ziel of iets netter uitgedrukt eenvoudige geest. De persoon die werkelijk alles vanuit het juiste perspectief of vanuit het algemeen perspectief bekijkt. Want door eenvoudig te leven door in alle eenvoud te leven, ontdek je als mens de werkelijke normen en waarden weer, ga je zien wat werkelijk nodig is, sterker nog ga je zelfs voelen en ervaren dat je in wezen niets of nauwelijks iets nodig hebt, om volmaakt gelukkig te zijn. Niets of nauwelijks iets, dan dat wat God jou als mens geeft. Niets of nauwelijks meer dan dat waar God jou in voorziet. Ja Gods voorzienigheid, is dat waar een ieder bij gebaat is, levert vele malen meer op dan enige of iedere andere materie of levend iets? Wie zijn wij als mens om hierin verandering te brengen.

Wie is de mens, die anders dan wat God voor ons bedacht heeft in staat om Zijn levensplan, Ons Hogere Levens Plan op dusdanige wijze te vervormen zodat we geen van allen het eeuwig leven zouden kunnen of mogen ervaren. Wie is de mens, die anders dan God zou kunnen en mogen bepalen of iets leeft of iets levensvatbaar is en hoe lang iemand, iets of wat maar ook van dit leven zal kunnen mogen en blijven genieten?

Kortom is deze mens de enige in zijn of haar soort? Of zijn we in wezen toch allemaal gelijk? Gelijk aan iedereen die of een ieder en al wat ook het bestaansrecht heeft? Ja enig in zijn of haar soort en uniek. Het bestaansrecht is namelijk verbonden aan de uniciteit van al wat leeft en wanneer een leven teveel vervormd wordt, te veel vervormd raakt, is het allesbehalve gemakkelijk om weer uniek te worden, bestaansrecht door levenskracht te claimen, er voor de volle honderd procent voor te gaan. Want wie anders dan jijzelf, de persoon, het dier of dat wat het leven gegeven is, zou dit mogen bepalen? De mens, de mens die zich superieur voelt of waant? De mens die zich heeft laten vertellen dat hij of zij heer en meester is over? Het eigen leven, daarbij meteen ook een alles omvattende rol vervult in het leven van de ander. De rol vervult of inneemt in het leven van al wat naast hem of haar is, door deze aan te nemen. Ja, de rol in het leven van ieder ander en alles wat anders is dan hij of zij is. De mens die zijn of haar eigen leven leidt en dit bovenal of in wezen met name toestaat van de ander. Dit is dan de mens die het redt, de mens die zijn of haar leven leidt geheel volgens de wil en wens van God en de wil en wens van iedereen die en alles wat de kracht in zich heeft om samen van waarde en betekenis te zijn. En dat dit geldt voor ieder mens, elke organisatie of ieder georganiseerd iets, te weten iedere organisatie, bedrijf, of instituut die er zo in staat, is nu feit.

Want dat is de liefdesenergie, de energie die telt en dat waarbij geld niet bovenaan de agenda staat, waardoor dit voor iedereen die en al wat leeft weer haalbaar zal mogen zijn. Haalbaar en helder, omdat dat wat op enig moment vanuit “bovenaards” winstoogpunt optreedt, door met name vanuit een juist economisch oogpunt te handelen, de waarheid kent. En alleen dat wat op die wijze in het leven staat, denkt, doet en handelt zal de waarheid en dat wat juist is zien. En ieder ander, ieder mens, elke organisatie of ieder georganiseerd iets, te weten iedere organisatie, bedrijf, of instituut waarbij geld bovenaan de agenda staat, zal nu vanzelf weer wakker mogen worden.

Wakker mogen worden en wakker mogen zijn, zal eveneens de waarheid zien en of kennen omdat deze hem of haar wordt aangeboden. Gratis, op een dienblad gepresenteerd, in de schoot geworpen, zonder daar enige vorm van inspanning voor te hoeven doen. Want het leven leven, het leven leven zonder verwachtingen en vol vertrouwen, is dat wat werkelijk en wezenlijk geluk brengt en geeft. Het geluk en de daarbij behorende gezondheid die nodig is om dit leven, “het leven”, wat iedereen die en alles wat leeft deelt, weer waardevol te maken. Waardoor jij als deel daarvan, door weer deel uit te maken van, de bijdrage levert die nu net nodig is om vooruit te komen. Vooruit te komen en vooruit te gaan. Dat waar we in de afgelopen tijd, de tijd die achter ons ligt zijn blijven steken. Ja we zijn blijven steken in dat wat ons is aangeleerd, waar we ons rijk door hebben gerekend, maar in wezen alles behalve rijk zijn. Sterker nog we zijn er zelfs armer van geworden. We hebben onszelf door overvloedig te leven tekort gedaan. En niet alleen onszelf maar moeder natuur, moeder aarde en alles wat daarop leeft, groeit en bloeit als ons eigendom gezien, waardoor we er werkelijk dommer van geworden zijn.



Dommer en onnadenkend, Door Ongeloof Minder Mooie Eigen Realiteit en het denken ja, dat hebben we aan de ander overgelaten, de mens die ervoor geleerd heeft, waardoor we eigenhandig, ja met ons volle bewustzijn besloten hebben, dat we de verantwoordelijkheid van ons eigen leven zomaar in de handen van de ander, ieder ander en alles wat anders is hebben gelegd. En dit laatste, dit laatste als belangrijker zien dan alles wat we nodig hebben, is nu overschaduwde door wat iedereen persoonlijk nodig denkt te hebben, de wereld ogenschijnlijk nodig had in de voorbijgaande decennia. Ja, voorbijgaande, afgelopen, dat wat geweest is en zich op geen enkele tijd en wijze meer hoeft te herhalen. God steekt er een stokje voor.

God realiseert dat waardoor we onszelf weer mogen helen en genezen, we kunnen en mogen weer ieder onze eigen heer en meester zijn. We mogen dat doen wat nu echt een positieve bijdrage levert aan ons eigen leven en het leven van de ander. Ja, voor onszelf en een positieve bijdrage aan het leven van de ander. Want voor jezelf denken en aan een ander, is dat wat in wezen geen mens meer doet. We denken voor de ander en aan onszelf en dit is in wezen “De wereld op zijn kop”, dat is wat je echt anders laat worden dan wie jij in wezen bent, ieder ander anders laat worden dan hij of zij in het hier en nu is. Ja, hier en nu, want in wezen is ieder mens uniek, maar daarbij ook gelijk aan de ander, ieder ander en alles wat anders is dan wie of wat maar ook. Want iedereen die en al wat leeft, is dat wat in geen enkel opzicht, op geen enkele wijze, ook maar enigszins te vergelijken is met de ander, tenzij dit het Algemeen Belang dient, het overeenkomstig is. Want dat dit alleen zo is wanneer het Algemeen Belang werkelijk gediend wordt, is dat wat het belang van het grote geld gek genoeg op de wijze waarop zij handelen vaak over het hoofd zien, niet opmerken.

Opmerkelijk of toch niet? Opmerkelijk ja, doordat dat wat nodig is, gek genoeg meteen gerealiseerd kan worden, waardoor het geld wat daarvoor nodig is, zonder enige moeite meteen voor handen is. En ja, wanneer er maar genoeg mensen worden gecreëerd, geconditioneerd en geprogrammeerd om als rolmodel en voorbeeld te dienen, zal alles wat geld genereert en positioneert, gegarandeerd zijn. Of toch niet helemaal, omdat de strijd, de onrust en alles wat daar op enig moment uit voortkomt niet langer voort duurt, ophoudt te bestaan en daardoor geen plaats zal vinden, plaats krijgt en plaats heeft.

Ja, want hierdoor zal de constante geldstroom blijven voortduren. Maar willen we dat ook werkelijk? Willen we in wezen wel dat dit ten koste van al wat God ons en de wereld gegeven heeft? Dat ik daar als gevoelsmens en persoon die luistert naar wat mijn hart me ingeeft, daar op geen enkele wijze in meega of wil is feit. Want tot hier en niet verder, is nu wederom aan de orde, is pure noodzaak geworden of denk jij dat dit anders is. Dat mag, dan zeg ik bij deze, "I rest my case". Dat we het daardoor juist om mogen draaien, onze energie op een andere wijze ingezet dient te worden, om alles wat vanuit kapitaal en hebzuchtig oogpunt en mijns inziens vanuit het zelfvernietigingsmechanisme tot stand is gekomen een andere wending mogen geven en ik daarover mag schrijven, is dat wat mij letterlijke en figuurlijk op de been houdt. Wat mij elke dag kracht geeft om door te gaan, omdat dit Gods bedoeling is. Dit het doel is, waarom God mij het leven heeft gegeven wat ik nu leef. Het leven waarin ik voor mezelf en daarbij voor ieder ander van waarde zal kunnen en mogen zijn, net als ieder ander op geheel eigen wijze van waarde voor zichzelf en de ander is. De ander die evensals, op eenzelfde wijze het geheel eigen wijze van waarde zal kunnen en mogen wezen, volledig uniek.

Zelfs wanneer er even dipje in de energietoevoer zit, of zoals ik het voor mezelf omschrijf, ik zelf zo nu en dan een dagje even de spirit, de kracht of 't gevoel mis om door te gaan met dat wat mij mij maakt, volledig en vasthoudend te zijn. Maar God zij dank, raak ik in wezen niet meer zo uit balans als toen ik me nog fulltime inzette voor alles wat vooral en met name geld genereerde. God zij dank, heb ik de kracht gevonden om me door het dagelijks te aarden, te bidden en in contact te zijn met God door Jezus en te leven vanuit mijn innerlijke kracht, de energie gevonden om mezelf te blijven. De energie die nodig is en die ik mede dankzij mijn geloof in God en Jezus, door Jezus met zekerheid ervaar, zal kunnen mogen blijven benutten.

Blijven(D) benutten en gebruiken, wanneer ik zelf de juiste gedachte, de juiste achterliggende gedachte en dat wat nodig is aanhoud en als zijnde waarheid blijf zien. De waarheid die is en op geen enkele wijze bewezen hoeft te worden, de waarheid die is en op geen enkel moment uitgelegd hoeft te worden tenzij de persoon die het weten wil, de vraag aan mij persoonlijk stelt. Want wanneer iemand geïnteresseerd is, vanuit oprechte interesse wil weten, kan ik mijn verhaal, dat wat ik zeker weet vanuit mijn hart met deze mens(en) delen. Kan en mag ik dat doen waar iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is. Omdat het mij blij maakt, het mij een gevoel van welbevinden en welzijn geeft. En dat betekent voor mij ook dat ik gezond en wel ben, want wanneer ik kan lachen, wanneer ik blij ben, klinkt dit door in mijn stem. En dit geldt voor iedereen die en al wat leeft. Ieder mens die blij is zal een heldere stem hebben. Ieder mens die tevreden is en in vrede is met iedereen die en alles wat leeft zal op heldere wijze uit(drukk)ing kunnen geven aan dat wat hem of haar blij maakt. Ja, waar hij of zij blij van wordt, doordat dit hem of haar weinig of geen energie kost.

Geen eigen energie kost, omdat dit je als het ware energie oplevert. De enige energie die van waarde is voor het welzijn en welbevinden van de persoon. En ook dit is iets wat voor iedereen geldt, wat voor iedereen aan de orde is. En de mens, de mensen of de organisatie en of het instituut wat het blijge gevoel van de mens teniet doet, dat wat ervoor zorgt dat iemand geen blijdschap ervaart, zal dit zijn of haar hele leven moeten blijven verantwoorden. Zal dit vroeg of laat moeten verantwoorden, allereerst naar zichzelf toe, daarnaast of daarbij naar de ander, aan ieder ander waarmee hij of zij in verbinding staat. Want een mensenleven is gemaakt om te groeien, een of zelfs elk mensenleven is gemaakt om kennis te maken met, elk mensenleven is gemaakt om iedereen die en al wat leeft te laten ontdekken, te leren kennen en dat te doen wat van waarde is.

Van waarde en waardevol is in ieder opzicht, waardevol is voor al wat leeft, omdat het leven bedoeld is om volledig te leven. Het leven bedoeld is om volledig en daarbij liefdevol te kunnen zijn. Want de mens die liefdevol is, zal met aandacht voor iedereen die en alles wat leeft leven. De mens die liefdevol is, zal op zijn of haar eigen wijze het leven leiden, het leven kunnen en mogen leiden wat volledig voorbestemd is, ja volledig en voornamelijk liefdevol, waarmee bedoeld wordt dat het leven daardoor ook jouw of wel ieders leven is. In ieder leven is, omdat alleen de mens die liefdevol in zijn of haar leven is, de mens die liefdevol zijn of haar leven leidt, dit ook toestaat van de ander, kan deze liefde doorgeven. De ander eveneens het recht geven om zijn of haar leven liefdevol te kunnen leven en liefdevol in alle volledigheid te kunnen zijn. All we need is love is nu feit. En rust zal ons redden is dat wat ons vanuit liefde gered heeft, geduld is een schone zaak en het enige feit wat eenheid in verscheidenheid, juist laat zijn.

Eenheid, de eenheid in, van en met alles één kunnen zijn zonder de ander op enig moment, op het één of andere moment te benijden. Want eenheid door een te zijn met alles en iedereen die en al wat leeft, eenheid door het eenzijn met alles en iedereen die naast mij in leven is, is de eenheid die een bijdrage levert aan het algemeen belang. Ja, het belang van iedereen die en alles wat leeft. Ja, wat leeft en naast ons allen in het leven is en zal zijn.

Want wie het eigen leven laat leiden door alles wat er naast hem of haar is, zou in wezen geen rust meer vinden, laat staan rust krijgen. En rust is dat wat echt nodig is om zelf te leven. En ieder persoon zal vanaf nu overgeleverd zijn aan dat wat goed is. Dat wat de wereld hem of haar meegeeft en dat dit een totaal ander gevoel is dan dat wat alles naast God hem of haar gegeven heeft, is dat wat nu weer duidelijk naar voren komt. Want wie zijn of haar leven door God laat leiden die vindt voldoening in alles wat hem of haar geboden wordt, die vindt de rust in alles wat hij of zij aanpakt, die vindt werkelijk dat wat nodig is om zichzelf en ieder ander te helpen naar een hoger niveau. Een niveau of stapje verder, dan de stappen die tot dat moment zijn gezet. Een niveau of stapje verder, dan de acties die tot dat moment zijn ondernomen, omdat het ondernemen, het werkelijk tot uiting brengen van de kwaliteiten en talenten die we als mens allemaal hebben meegekregen dat is waar nu werkelijk behoefte aan is, behoefte aan en behoefte toe is.

Hierin de juiste verhoudingen vinden is dat waar iedereen op dit moment bij gebaat is. Gebaat is en gebaat bij zal zijn en blijven door het leven te blijven leiden wat nu is, wat in het moment is en wat ertoe heeft bijgedragen dat ieder persoon op zich maar ook zeker ieder ander weer het recht heeft en krijgt.

Zelfbeschikkingsrecht krijgt, dat wat in wezen het meest belangrijke recht is waar we als mens bij gebaat zijn, doordat het ons de vrijheid geeft. Doordat het ons alle vrijheid geeft die we nodig hebben om in liefde, geluk en gezondheid te leven, in liefde geluk en gezondheid de mens te zijn die we behoren te zijn. Omdat dat wat naar behoren is, van waarde is, waardevol. Waardevol en naar behoren zijn, is dat wat ertoe leidt dat de mens zijn of haar eigen kracht weer gaat ontdekken, sterker nog, weer gaat benutten, waardoor alles wat hij of zij aanpakt, alles waar hij of zij zich voor inzet, kans van slagen heeft. Kans van slagen en daardoor ook meteen de kans, de keuze en de mogelijkheid voor ieder ander vaststelt. Dat vaststelt wat ertoe leidt dat alles wat voorheen was, alles wat vanaf nu volgt of in wezen alles wat op het moment is, zomaar ineens ten goede keert, waardoor het zelfverzekerd zijn, weer is wat zal wezen.

We als mens allemaal mensen van de dag zijn. God geeft jou het recht om over jou en dat wat jou aangaat te beslissen. Juist omdat jij nu weet dat dit vanuit de meest goedbedoelde intentie ooit is. Zo wordt de mens weer waardevol en zal deze niet langer aan het einde van de voedselketen worden geplaatst. Ja de mens die zichzelf aan het begin heeft neergezet, daar in de beleving van velen nog steeds staat en dit tot in lengte van dagen blijft geloven. Tot enig moment mochten we dit allemaal volledig zelf beslissen. Omdat we als mens het recht hebben om zelf te beslissen over hetgeen we al dan niet wel of niet kunnen en mogen eten en al dan niet kunnen en of mogen doen. Het enige wat daarbij over het hoofd gezien werd, is dat er in wezen geen mens meer was, die nog met beide benen op deze aarde stond. Er geen mens meer is, die nog werkelijk weet hoe het leven geleefd kan worden en doordat iedereen voor zekerheid gaat. Zekerheid die te koop is, ja en verkocht wordt.

Te koop is en verkocht wordt als de enige ultieme waarheid, ik kan je zeggen dat dit nog steeds is waarin wordt geloofd, waar men blindelings op vertrouwt. En weet je waarom omdat we ons geloof en vertrouwen in onszelf aan de kant hebben geschoven, ons geloof en vertrouwen op geen enkele wijze meer te maken heeft met het werkelijk geloven en vertrouwen hebben in, maar alles te maken heeft met de feiten, de bewijslast en alles wat ervoor zorgt dat we er met de ogen open volledig intuïtief. Ja, we denken te weten wat we zien, doordat het ons getoond wordt, iedereen erin gelooft en zo de wetenschap laat weten, het is zoals het al eeuwenlang gaat.

Waarom we niet naar onszelf luisteren, waarom we als mens niet werkelijk gaan voelen, ervaren en beleven is mij al heel lang, bijna m'n hele leven een raadsel. Het enige raadsel waar ik nu na 10 jaar bijna volledig mijn leven te hebben geleefd, door iedere dag gezond te eten, te rusten op de momenten waarop ik dat nodig had, te bewegen op de momenten dat ik daartoe in de gelegenheid was en mijn energie een boost te geven door te schrijven over alles wat er aan antwoorden via mijn hart binnenkomt nu werkelijk weet. We willen meedoen met, we willen als mens geen uitzondering op de regel zijn, we willen misschien zelfs dat we aardig gevonden worden, goedkeuring van..... En ja die invulling mag ieder mens voor zichzelf geven. Die invulling kan ieder mens zelf geven wanneer hij of zij bereid is om naar zichzelf te kijken. En dat het kijken naar jezelf start op het moment waarop je het zicht op de buitenwereld en alles wat dit met zich meebrengt verliest, is wat mij in de afgelopen tijd steeds duidelijker is geworden. De mens wordt in wezen door eigenwijs te zijn, zonder de eigen wijsheid te gebruiken, gedwongen om stil te staan, te luisteren naar en te ervaren dat alles bij onszelf start.

En geldt het enige is, waarmee we alle missers, die ik verdrietig genoeg toch eerder misstanden of zelfs misdaden noem, blijven vergoelijken. We mogen weer bij onszelf starten, omdat het in vrede zijn, het humaan en in vrede zijn, start bij wie wij zijn en verbonden is met alles wat er naast ons is en bestaat. Toch zijn we de enige die hierin het verschil kunnen maken, door het verschil, ons unieke en liefdevolle zelf nu volledig zelf te zijn.

Wanneer we over Humanitaire Vredesmissies spreken, zie ik een daad van liefde voor me. Wanneer we over Humanitaire Vredesmissies spreken, dan zie, voel en ervaar ik dat we een steentje bijdragen aan dat wat de mens werkelijk helpt, helpt in het leven. In het leven van het leven wat werkelijk voorbestemd is. En de voorbestemming zit volgens mijn gevoel en bij mijn weten, op geen enkele wijze in opgelegde regelmaat, geplande regelmaat of enig andere vorm van regelmaat, anders dan de natuurlijke regelmaat waarmee wij als mens ons eigen leven mogen leven en vorm mogen geven.

Want bovenaan of onderaan de voedselketen staan heeft alles te maken met de mate waarin we voor onszelf zorgen, waarin we trouw en goed zijn voor het lichaam wat we van God gekregen hebben toen we besloten om dit leven aan te gaan en wellicht nog vele malen belangrijker, op die wijze, op eenzelfde trouwe en goede wijze omgaan met iedereen die en alles wat naast ons in leven is. En of je dit bereikt door een bepaald geloof aan te hangen, een bepaalde vorm van iets wat in het leven geroepen is, wat de mens of zelfs een groep mensen in het leven geroepen hebben hebben om.....? Ja, waarom in wezen, waarom heeft iemand iets in het leven geroepen wat de mens schaadt, wat de mens op enig moment in de verleiding brengt, de mens af laat wijken van het leven is...?



In de verleiding om iets wat goed en perfect is, goed en perfect is vormgegeven uit balans te brengen. Uit balans waardoor er een conflict ontstaat, een conflict wat in vele gevallen op een dusdanige wijze bedreigend is, dat er zonder hulp van derden geen genezing, geen verbetering of geen beter worden meer mogelijk is. Waarom zou je in wezen oorlog inzetten om vrede te brengen? Ik wil het in wezen niet weten, ik hoef het antwoord op die vraag niet te kennen. Ik vertrouw erop dat de persoon die een conflict als oorlog en eeuwigdurende strijd in het leven geroepen heeft, voldoende zelfkennis heeft om dit ook weer een positieve wending te geven. Want er is niets zo zwaar dan het verantwoordelijk zijn voor heel veel mensen die allemaal pijn voelen, beleven en ervaren. Pijn, die op geen enkele wijze nodig zou zijn, voelbaar zou wezen wanneer je als mens dat doet wat werkelijk een bijdrage levert aan de samenleving, dat wat werkelijk van Algemeen Belang is, dient.

We leven om dat te doen wat ons vreugde brengt, we leven om dat te doen waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan iedereen die en alles wat in leven is. Een leven te leven waarbij ieder mens of dat wat leeft gediend is. Gediend of van waarde zal kunnen en mogen zijn, omdat we allen één zijn, we werkelijk alles wat we bij de ander doen, alles wat we de ander, iets of iemand anders aandoen, altijd op ons eigen bordje zullen krijgen. Wie het in zijn of haar botte hersens haalt om iets of iemand pijn te doen, zal vanaf vandaag wel eerder nadenken voor hij of zij de ander pijn doet. Want lieve mensen, de pijn en alles wat we als mens ervaren is dat wat we ervaren en meemaken door ons eigen toedoen. Want lieve mensen, God heeft ons Jezus gegeven, God heeft Jezus ook net als een ieder van ons voor de keuze gesteld om liefdevol te leven, een leven in Liefde, Geluk en Gezondheid, om waardevol te kunnen zijn.

Waardevol en waardig te kunnen zijn, want waardig is in wezen aardig. Waardig is dat wat een bijdrage levert aan het goede gevoel wat ieder mens mag ervaren die bereid is om vanuit liefde te delen, wat alleen de mens die werkelijk liefdevol is gratis doet. De mens die zijn of haar leven al een leven lang laat leiden door de liefde, de liefde voor zijn of haar medemens. De mens die werkelijk liefdevol is en daar alles aan doet om dit ook op de ander over te brengen. De ander eveneens te laten ervaren hoe fijn het voelt om je eigen leven te kunnen en mogen leven, totaal anders dan het leven wat een ander, enig ander of wie maar ook voor jou bepaalt of betaalt.

Want wie betaalt bepaalt is vanaf nu niet langer meer aan de orde, wie bepaalt betaalt is in wezen voor een ieder aan de orde. En de mens die in zijn totaliteit verantwoordelijk is of wil zijn voor het goede doen van de mensheid is de mens die werkelijk zijn of haar doelen mag bereiken. De mens die in en met alle kracht en macht die Hij of Zij ontvangt de kans heeft om het leven van ieder mens, de ander die en alles wat leeft ten goede te laten keren is de mens die de zeggenschap en het zelfbeschikkingsrecht aan de ander, aan ieder ander en aan alles wat anders is dan hij of zij over laat. Omdat het beslissen over, het je verantwoordelijk voelen voor de ander, voor ieder ander en alles wat anders is ophoudt te bestaan, wanneer jij als mens jouw leven leeft, jouw leven leidt en dat doet wat werkelijk van waarde is, waardig en waardevol is. Waardig en waardevol voor iedereen die en alles wat leeft. En dat er hiermee een eind komt aan het lijden van de mens, het lijden van de mens tot in de lengte van dagen op geen enkele wijze meer voorkomt, is dat wat voort mag duren. Wat voort mag duren voor iedereen die en alles wat bereid is om zijn of haar eigen leven te leven, het leven te leven waar hij of zij in past.

Iedereen die en alles wat leeft mag zijn of haar leven weer als onafhankelijk individu, wezen of organisme leiden, maar kan ook zeker in samenspraak, in eenheid door verscheidenheid, door zijn of haar unieke zelf te zijn, met de ander samen leven.

En weet je wat het mooiste daarvan is. Alles wat geld en de middelen die ermee gekocht worden zo belangrijk maakt, dat wat “het systeem” keer op keer heeft ingezet om de mens te programmeren en conditioneren, heeft geen effect meer. Heeft geen gevolgen meer en vindt geen vervolg meer, omdat het nu lang genoeg geduurd heeft. Iedereen die en alles wat leeft het recht heeft om zelf over zijn of haar voortbestaan te beslissen. Want wie in samenspraak met God door Jezus leeft, wie in samenspraak met God door Jezus zijn of haar eigen leven leidt, wordt geleid door het licht, het licht wat hem of haar voor eeuwig verbindt met iedereen die en alles wat hem of haar lief is. Wordt voor eeuwig geleid door dat wat in wezen op geen enkele wijze meer beschadigd zal kunnen worden, doordat de manipulatie, dat wat de wereld tot voor kort in de greep had, nu werkelijk stopt. Het mooie daarvan is dat er geen mens meer zal zijn die de ander, enig ander of alles wat anders is dan hij of zij is, echt uit zal kunnen sluiten zonder daar zelf meteen de gevolgen van te gaan dragen. Omdat de mens die de ander echt buiten of uitsluit degene is die zal lijden in plaats van te kunnen leiden. Degene die de ander, enig ander of alles wat anders dan hij of zij is op basis van..... laat lijden, degene is die zelf lijdzaam zal mogen toezien hoe goed het met de ander gaat. Hoe goed hij of zij het doet, waardoor welstand en welvaart niet meer op nummer 1 staan, maar mogelijk zelfs gelijk zullen worden getrokken met het in wezen welbevinden en welzijn. Waardoor levensvaardigheid weer een kracht wordt, een kracht waar iedereen bij gebaat is, doordat je dit menswaardig deelt.

Menswaardig en levensvaardig zijn, is dat wat ertoe leidt dat iedereen die enige vorm van welstand, welvaart en of kennis op enig gebied als zijn of haar kracht ervaart, dit op gepaste en passende wijze zal delen, Onvoorwaardelijk en Liefdevol. Want alleen door iets onvoorwaardelijk en liefdevol te delen, zal de wereld werkelijk weer worden zoals deze mag zijn. Zal de wereld werkelijk weer de wijsheid in pacht hebben en zal iedereen die op Onvoorwaardelijk Liefdevolle wijze zijn of haar kennis en of vermogen deelt, in staat zijn om eveneens Onvoorwaardelijk Liefdevol, Gezond en Gelukkig te zijn.

Omdat Onvoorwaardelijk en Liefdevol leven, de enige wijze is die telt en ook meteen de enige wijze is waarop God de wereld laat draaien, Onvoorwaardelijk en Liefdevol Leven de wijze is, waarop iedereen die en alles wat leeft bereid is te delen met..... Jazeker alles wat maar mogelijk is te delen met iedereen die en alles wat dit nodig heeft. Iedereen die en alles wat op enig moment om welke reden dan ook iets nodig heeft. En natuurlijk neemt dit niet weg dat ieder mens, iedereen die en alles wat leeft er zelf ook een kleine bijdrage aan zal mogen leveren, zal mogen leveren, waardoor moeten, dat wat verplicht gesteld is of als gebod geldt, volkomen en volledig overbodig wordt, weer totaal overbodig zal zijn. Want de mens die vanuit liefde leeft, de mens die vanuit liefde het leven leidt wat bij hem of haar past of hoort, zal als vanzelfsprekend dat doen wat in het belang is van iedereen die en alles wat leeft. Ja alles wat in dit leven een eigen leven leeft of zich daarvan laat weerhouden. Want de mens die zijn of haar leven laat afhangen van, laat leiden door en of zich volledig afhankelijk opstelt, ook die mens zal geholpen mogen worden en een menswaardig leven mogen leiden. Ook de mens die zich nog laat leiden door dat wat moet en zich verplicht voelt, mag van waarde zijn.

Waardevol zijn en dit ook in wezen gaan ervaren, waardoor hij of zij er zelf voor kiest het juiste pad te volgen. Het voor hem of haar juiste pad, wat in overeenstemming met God, zelfs zonder daar bewust mee bezig te zijn, het pad wordt wat hij of zij zal gaan. Ja het pad worden en of zijn waar hij of zij heil in vindt. Heil, als in genezing, heil als in baat, heil als in geestelijk welzijn, waardoor de redding, dat wat God ieder mens gunt die het leven wat nut heeft leeft, op eigen kracht bereikt. Op eigen kracht, gesteund door dat wat ervoor zorgt dat de mens ervoor kiest om zijn of haar eigenwaarde weer voorop te stellen, zonder de ander tekort te doen. De eigen kracht en waarde voorop te stellen waardoor ook deze mens de energie vindt en krijgt die nodig is om weer heel te zijn.

Wezenlijk weer heel te zijn, doordat hij of zij het gesprek, de dialoog en dat wat nodig is om het leven te vervolmaken met zichzelf aangaat. Ja, want wie de dialoog met zichzelf aangaat, de mens die luistert naar zijn of haar lichaam en dat wat zijn of haar hart hem of haar ingeeft, die mens is in staat om te doen waar een ander, ieder ander, alles wat anders is dan hij of zij op geen enkele wijze mee bekend is. Want alleen de mens die zijn of haar eigen leven leeft, de mens die zijn of haar leven volledig zonder zich te willen laten leiden door wat de ander zegt, denkt of doet leidt, is de mens die het leven lief heeft. Het leven zo lief heeft dat hij of zij verzekerd is van een mooie toekomst, een toekomst met iedereen die en alles wat in leven is. In het leven is wat voorbestemd en daardoor ook voor hem of haar bestemd is, inclusief alles wat er vervolgens, alles wat er nadien volgt en waardevol is. We mogen allemaal het leven leiden wat als zegewens voor iedereen die en alles wat leeft geldt, we mogen allemaal het leven leven waarmee we van waarde of troost kunnen zijn voor iedereen die en al wat leeft.

Door elke dag het leven zelf weer de juiste invulling en de daarbij behorende richting te geven, zal dat wat past en hoort zich vanzelf aandienen. Ja, daardoor zal dat wat past en hoort vanzelf op je (ieders) pad komen, verschijnen en er zijn. En wie ook maar enigszins denkt, zegt of zelf(s) het voornemen heeft om hier verandering in aan te brengen, die mag dit natuurlijk doen. De wijze waarop hij of zij dit doet, de wijze waarop hij, zij of wie ook maar enigszins denkt, zegt, doet of laat te doen wat nodig is, zal het gevolg of vervolg uitwijzen of de intenties, uit het hart of uit het hoofd voortkomen. Het hart of het hoofd dienen. Omdat dat wat het hart dient, dat wat het hart aangeeft en zegt, dat is wat een mooie toekomst garandeert, de toekomst die voor iedereen die en alles wat leeft mogelijk is, zelfs voor de mens die zich in eerste instantie liet leiden door alles wat hem of haar voorgeschoteld is. De mens die zijn of haar leven liet leiden door dat wat de wereld zoals deze nu is gecreëerd heeft. Een creatie die wanneer alles goed gaat in wezen geen kwaad zal stichten. Ja let wel, wanneer alles goed gaat, want de mens die zich wanneer het iets minder goed gaat laat leiden door wat er aangeboden of verkocht wordt als noodzakelijk, die zal extra hard moeten werken om op zijn of haar pad te willen blijven. Die mens zal er werkelijk alles aan moeten doen wat in zijn of haar vermogen ligt. En dat dit vermogen, het benutten van ieders eigen kracht, talent of dat wat God hem of haar gegeven heeft inhoudt, is dat wat de mens zelf zal gaan ervaren. Waardoor de mens die zijn of haar eigen kracht, talent of dat wat nodig is en binnen zijn of haar vermogen ligt, weer tot een groot succes mogen maken, sterker nog dit op voorhand, zonder enige twijfel een succes zal zijn. Een vervolg met positieve gevolgen, een vervolg waar iedereen die en alles wat leeft werkelijk bij gebaat is, de wereld op eenvoudige wijze mee gediend is en wat de “nu waarde” heeft.

Want alleen degene die en dat wat de nu waarde heeft en vertegenwoordigt is in staat om zijn of haar leven op zinvolle wijze invulling te geven. De invulling die iedereen die en alles wat leeft en dit nog niet “volledig heeft” met alle pracht en praal, alles wat aanzien geeft en daarbij de status die zoveel oplevert, zal de werkelijke en wezenlijke waarde van de mens pas weer zichtbaar worden en zijn wanneer hij of zij werkelijk leeft. Werkelijk het leven leeft wat voor hem of haar bestemd is en waar hij of zij de kracht bij krijgt die alleen liefde voor het leven hem of haar kan geven. Alleen de mens die vanuit liefde dit leven is gaan leven, is in staat om alle hindernissen te overbruggen en te doen waar geen ander de energie voor krijgt.

En dat ieder mens die leeft zijn of haar eigen energie op de juiste wijze in zal gaan zetten, is dat wat op die wijze weer gerealiseerd wordt. Op de juiste wijze, de verantwoorde wijze, de wijze waar hij of zij zelf, maar ook geen enkel ander mens, dier of dat wat leeft schade of hinder van zal ondervinden. Doordat alles wat schade en of hinder veroorzaakt, alles wat schade of hinder creëert de gevolgen daar zelf direct van zal ervaren. Doordat dit op geen enkele wijze nog toelaatbaar is. Een gevolg wat als vervolg geldt dan ook meteen opgemerkt wordt. Een vervolg waar men wel of niet op kan reageren, maar ook evengoed kan laten zoals dit is. Omdat het laten van iets, het loslaten van iets wanneer je de fout ervan ingezien hebt, minstens zo waardevol is als er actie op te ondernemen. Minstens zo of wellicht zelfs nog waardevoller, doordat je hetgeen er geweest is, hetgeen je in een impuls gestart bent, geen direct vervolg meer nodig heeft. Geen vervolg en daardoor ook geen gevolgen meer kent. Alleen de mens die zich aangesproken voelt, het gevoel heeft dat iets op hem of haar gericht is kan er dan gevolg of een vervolg aan geven.

Alleen door daar op geen enkele wijze op in te gaan voorkom je dat iets serieuze vormen aanneemt. Serieuze vorm en daardoor ook een serieus vervolg krijgt. Een kleine wijziging, een kleine herstelactie op een eerder uitgevoerde actie, een eerder genomen besluit heeft overigens vaak minder impact. Zal minder snel tot een reactie leiden. We weten immers allemaal dat fouten maken menselijk is. Wie zegt dat hij of zij foutloos is, wie zegt dat hij of zij neigt naar perfectie, is degene die het het zwaarst heeft in het leven. Waarom we overal de beste, de slimste en daarnaast de best onderscheiden of onderschreven mens moeten zijn, is mij nog steeds een raadsel. Want wanneer je de ander helpt, een functie of rol vertegenwoordigt waarbij je heel veel mensen, dieren en of dat wat leeft vanuit liefde een helpende hand wil bieden, dan doet het er in wezen niet toe of jij een specialist bent. Door jezelf te zijn, je eigen grenzen te kennen en daar ook op een eerlijke wijze gehoor aan te geven weet je wat past en wat totaal ongepast is. Alleen door jezelf te zijn weet je of jij gespecialiseerd bent in dat wat jij de ander kunt bieden. Kunt aanbieden door hem of haar vanuit liefde, zonder daar ook maar enigszins iets voor terug te wensen en of verlangen te helpen. Ja, door de ander vanuit liefde belangeloos te helpen.

Want wanneer je iets vanuit liefde doet, wanneer je iets doet om de lasten van de ander te verlichten, zullen deze lasten ook op geen enkele wijze jouw lasten worden. Dan kun je de lasten letterlijk maar ook figuurlijk los laten. Dan kun je de lasten letterlijk maar ook figuurlijk los laten zijn van wie jij bent, van wie jij als mens zelf bent. En dat dit enkel en alleen mogelijk is doordat jij er geen persoonlijk gewin bij hebt, is wat nog heel weinig mensen weten, wat nog heel weinig mensen ervaren hebben, wat tot nu toe nog maar heel weinig zullen herkennen.



Herkenning hiervan is namelijk alleen mogelijk wanneer je iets zonder winst oogmerk doet. Herkenning van en erkenning van wie je bent als mens is namelijk pas mogelijk wanneer je alles wat mogelijk is jouw ontwikkeling in de weg staat los ziet van. En dat geldt op geen enkele wijze los te zien is van dat wat je zegt, denkt, doet en of laat, dat wat je in het leven onderneemt, is waarom mensen die in het leven geld aannemen voor dat wat zij doen, al jarenlang, keer op keer hun grens verleggen. Hun grens en daardoor wie of wat zij zijn. Hun grens en wie of wat zij kunnen zijn in het leven wat zij leven en leiden. Al vraag ik me bij dit laatste steeds meer af of zij dit ooit zelf zullen gaan herkennen en erkennen, wanneer zij zelf niet zien waar de schoen wringt. Wat de reden ervan is, wat ertoe leidt dat zij uiteindelijk geld hun leven volledig laten leiden. Geld als het meest belangrijke in hun leven zien. Ik heb het geld en dat wat ik ermee bereiken kan volledig losgelaten.

Ik geef en deel vanuit liefde en ik geef en deel dat wat ik de mensen vanuit mijn hart mee kan en mag geven met iedereen die dit wil zien, voelen, horen, beleven en ervaren. Want dat alleen deze ervaring leert, alleen deze ervaring ertoe leidt dat iemand werkelijk heel snel leert, is dat wat ik nu weer weet. Wat ik heb mogen ontdekken door geen vastopgezet plan te hanteren maar werkelijk de persoon die voor mij zit, de persoon die mij om hulp vraagt, vanuit mijn hart te blijven helpen. Zelfs wanneer deze zelf het gevoel heeft dat ik eerder een vriendin ben dan een hulpverlener, coach, adviseur, begeleider of wat maar ook enigszins als Bruto Binnenlands Product geldende omschrijving kan worden gezien en daardoor ook gedeclareerd. Ik ben niet wijzer, slimmer, beter of noem nog maar eens een mooie benaming op die mij het recht geeft om de ander te vertellen hoe iets werkt, ik heb wel ervaring.

Ervaring die ik door volledig op God en Zijn Zoon Jezus te vertrouwen, door vanuit het “wat de toekomst brengen moge principe” te leven, heb mogen ontdekken en gewaarworden, dat waar geen ander zich tot noch toe aan gewaagd heeft. Waar geen ander dan de mensen die mij vanuit liefde ooit geholpen hebben bekend mee zijn. Mensen die iets te goeder trouw voor mij gedaan hebben, mensen die mij zonder daar iets voor terug te verwachten, hun tijd, liefde en aandacht gegeven hebben.

Mensen waar ik, altijd al van wist, voelde, zag en dus ook echt zelf ervaren heb, letterlijk op heb kunnen bouwen. Doordat zij er altijd voor mij waren, er altijd voor mij zijn geweest, toen ik daar het meest behoefte aan had, er daardoor ook bij gebaat was. En dat deze mensen, deze mensen bij mij altijd een plekje in mijn hart zullen hebben, is dat wat mij tot in lengte van dagen met hen verbindt. Ja verbindt en daardoor ook nog steeds met hen in contact laat zijn. Zelfs wanneer er geen aanwijsbare vorm van contact is, blijft de liefdesenergie in tact.

Liefdesenergie die op geen enkele wijze te vergelijken is, te vervangen is of in te ruilen is voor of door iets wat een aardse waarde vertegenwoordigt. Omdat deze energie de enige pure energie is, dit de energie is die ertoe doet en het enige is wat ieder mens nodig heeft. Wat ieder mens, dier en dat wat leeft zal kunnen en mogen gebruiken in zijn of haar leven. Doordat dit de energie is die levensvatbaar is, de energie die alle grenzen overstijgt. Grenzen die in wezen grenzeloos zijn omdat er geen begin en geen eind is, Gods creatie is oneindig, Gods creatie is eindeloos. Gods creatie en al wat daarbij en daarvan uit voortkomende samen met al wat dit voortbrengt is oneindig liefdevol. Ja, zelfs zo Liefdevol dat het alles weer goed maakt, waardoor alles wat op enig moment niet liefdevol was, herstelt.

Ja, de kans krijgt om te herstellen, dit ook vanzelfsprekend doet, doordat God hierbij betrokken is en dit elke dag liefdevol toont. God laat ons weten dat we altijd welkom zijn om Hem te dienen, Hem te dienen door goed voor onszelf en de ander te zorgen, door goed voor onszelf en de ander te zijn.

Want God heeft de wereld lief, liever dan Hij wat maar ook heeft. Wij zijn de wereld, de wereld die hij vol liefde geschapen heeft. Wij zijn de kinderen, de kinderen die Hij een toekomst gunt en geeft. Wij zijn alles wat nu leeft, degene die Hij wilde dat we zouden zijn. God heeft de wereld zo lief, dat alles wat volgt geheel in lijn is met wat Hij ooit voor ogen had, toen wij nog zonder zonden waren. Want de zonde en al wat ontstaan is, is vergeven toen God door Jezus de wereld zo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat doch het eeuwig leven heeft. God is de Almachtige, God is de Almachtige, God is de Almachtige! En God blijft ondanks alle eerdere tegenberichten de enige Almachtige tot in lengte van dagen.

God heeft ons lief en toont ons dit dagelijks, waardoor wij weer mogen weten. Weten doordat Hij ons zijn kennis en wijsheid heeft meegegeven, waardoor we en of doordat we weer mogen weten, weten wat goed voor ons is. En doordat ik net als ieder ander zelf weet dat de wijze waarop we als mens leven, de wijze zoals God het ons meegegeven heeft de enige leefwijze is die ervoor zorgt dat we liefdevol in leven zullen blijven en zijn. De enige wijze die ervoor zorgt dat we zonder lichamelijke hindernissen door het leven zullen gaan. De enige hindernis die we overigens hoeven te overbruggen, omdat ons lichaam, met name ons hart en onze longen ons leren waar onze grens ligt. De grens die we door naar ons gevoel te luisteren beheersen.

De grens die ervoor zorgt dat we wel of niet verder kunnen en ieder mens heeft daarbij een eigen gevoel, een eigen gedachte of in wezen een eigen tijd. De tijd die in Gods handen is, maar voor jou, voor mij, voor iedereen die en alles wat leeft geldt.

Pas wanneer we aan al zijn voorwaarden hebben voldaan mogen we in eigen tijd leven. De tijd nemen om te ontdekken waar er nog extra aandacht aan besteed moet worden. De tijd om te ontdekken wat voor jou, jij als mens, jij als kind van God het allerbeste past want dat wat jou past en bij jou hoort is het enige wat jij met zekerheid hoeft te weten. Dat wat bij jou past en bij jou hoort is in wezen het enige wat bij jou bekend hoeft te zijn en alles wat hierbuiten staat, wat in wezen niet op jou van toepassing is, zal in wezen ook op geen enkele wijze meer van toepassing zijn op jou. Ja, God heeft mij deze garantie en deze zekerheid gegeven. Deze geldt voor ieder mens en ik ben daarin zeker geen uitzondering. Ieder mens mag op zijn of haar eigen tijd de werkelijke waarden van het leven gaan zien. Ieder mens mag op zijn of haar eigen tijd de grenzen van zijn of haar leven gaan ontdekken. En wanneer je dit als mens ontdekt, kan ik je alvast zeggen dat alles wat er naast jou en mij nog meer is, alles wat “de wereld” ons via de media en al wat volop getoond wordt laat zien, in wezen pas grond krijgt, pas een vervolg krijgt wanneer wij onze eigen grenzen te buiten gaan. Want door keer op keer dat te doen wat de ander van jou verlangt, door keer op keer dat te doen wat de ander van jou vraagt, doe je in wezen dat wat God ons op geen enkele wijze vraagt. God heeft ons de Vrije Wil gegeven, God geeft ons onze eigen tijd en wanneer we hier op gepaste en passende wijze mee om blijven gaan, wanneer we, “dat wat in ons hogere doelsomschrijving”, Ons Eigen Natuurlijk levensplan omschreven staat blijven volgen, zal de Hemel op Aarde zijn.

Want Ja, God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem Geloofd niet verloren gaat doch het eeuwig leven heeft. God is de Almachtige, God is de Amachtige, God is de Almachtige.

Almachtig is God doordat Hij al Zijn kinderen, jou, mij, maar ook ieder ander het recht van spreken, het recht van leven en het recht om het leven te leiden wat bij een ieder past heeft meegegeven. Het is aan ons, aan jou, mij maar ook zeker ieder ander te ontdekken wat het meest passend is. Wat passend of Pass End is of Pass end is of toch toch Pass and.....

Door te passen en te meten, door te kijken wat werkelijk van waarde is voor jou voor mij voor iedereen die en alles wat leeft, mag je als mens de fouten die je maakt herstellen. Mag je als mens die Gods genade door Jezus heeft gekregen, elke dag opnieuw beginnen, mits je de werkelijke waarden van het leven blijft hanteren, blijft zien als de meest belangrijke waarden. En het “Heb u naaste Lief gelijk uzelf”, start daar waar u uzelf vooropstelt, zonder de ander op enig moment, zonder de ander op enige tijd of wijze tekort te doen. We mogen allemaal ons eigen leven leven. We mogen allemaal dat doen wat past en hoort, door de ander, ieder ander en alles wat anders is het recht op een eigen leven te gunnen. We mogen allemaal dat doen wat past en hoort, door de ander, ieder ander en alles wat anders is als volwaardig te zien. Als volwaardig en gelijkwaardig persoon te zien, doordat ook werkelijk iedereen die en dat wat leeft van gelijke waarde is. Ja, iedereen die en alles wat leeft een volwaardig en gelijkwaardig persoon is of zal zijn, wanneer we ons op onszelf richten, we de ander helpen met dat wat hij of zij vraagt, zonder daarbij op enig moment een belasting te zijn. Geen belastende belasting te zijn.

Want wanneer we ons eigen leven leven, wanneer we luisteren naar ons lichaam en de signalen die ons lichaam ons geeft, zullen we alleen nog dat doen wat past en hoort. Ja, dan zullen we als mens allemaal begrijpen dat het leven meer is dan een Bruto Binnenlands Product willen zijn. Maar wie naast het Bruto Binnenlands Product zijn of haar eigen landgrenzen, zijn of haar eigen lichaam, zijn of haar eigen grond, zijn of haar eigen basis en dat wat ooit eens was in ere houdt, zal nu dat wat nodig is om te kunnen leven ook weer mogen weten. Weer helemaal zelf mogen weten, daardoor en daarbij ook gaan zien.

Omdat het werkelijk weten, zien, horen, ruiken, proeven en voelen, pas in werking treden, wanneer jij als Goedgelovig mens, jij als OEN, die alles behalve DOM (door ongeloof minder) is, maar DOM (Door Onvoorwaardelijkheid Meer) een liefdevolle tweede betekenis geeft. Want wie het geloof en vertrouwen in God door Jezus, als waarheid ziet, weet, voelt en ervaart het zelf in eigen persoon weer. Sterker nog, zal het leven zelf weer kunnen en mogen ervaren. Ja, weer zelf kunnen en mogen ervaren, omdat het jouw eigen en niets meer of minder dan jouw volledig eigen beleving en daardoor ook jouw eigen beweging is. Want dat wat jou beweegt, dat wat jou in staat stelt om jouw leven liefdevol te leven, ja, dat zal tot in lengte van dagen liefdevol, opbouwend en opbeurend zijn.

Daarmee zul jij iedereen die je liefhebt, iedereen die naast jou in dit leven is, op jouw geheel unieke wijze mogen helpen, op jouw geheel eigen tijd en wijze. Doordat dat wat je doet onbaatzuchtig is, doordat dat wat je doet op geen enkele moment de ander zal beschadigen. Doordat jij weet wat Liefde is, Onlosmakelijk verbonden bent, juist doordat de ander er een geheel eigen visie, leef en of denkwijze op nahoudt of heeft.

Want de visie, de leef en of denkwijze die de ander heeft, zal ook hem of haar, zal ook iedereen die en al wat leeft het juiste inzicht geven. Hem of haar dat geven wat een inkomen genereert, datgene geven wat hem of haar helpt zich in zijn of haar onderhoud te voorzien. Terwijl jij op jouw wijze de steun kunt zijn die de ander, ieder ander die in jouw omgeving is nodig heeft, zonder jezelf in de ander, in alles wat anders en naast jou is te verliezen. Want de mens die zijn of haar leven verliest in iets of iemand anders is de mens die ondanks zijn of haar verlies alsnog bij God komt, ja bij God door Jezus. Omdat Jezus dit heeft bewerkstelligd, Jezus vanuit onbaatzuchtigheid ieder mens zijn of haar tijd met God gunt. God die Zijn Vader is en Hij als enige wil delen met iedereen die en al wat leeft.

Delen ja, omdat het delen van dat wat je het liefst is, het delen van dat wat jou het allerliefst in de hele wereld is, het meest onbaatzuchtige is wat je als mens kunt doen. En Jezus had het leven net zo lief als Hij God had, Jezus had een ieder die naast hem was net zo lief als Hij zichzelf had, toch heeft Hij Zijn leven letterlijk gegeven, Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat doch het eeuwig leven heeft. Wanneer we dit allemaal weer gaan zien, voelen, beleven en ervaren, zal iedereen weer in staat zijn om te weten. Ja te weten wat voor hem of haar nodig is, ieders persoonlijke noodzakelijkheid, dat wat hem of haar bewust maakt van zijn of haar eigen daden. Het noodzakelijkheidsbewustzijn, dat wat hem of haar in wezen de rechter over zijn of haar eigen leven maakt. En ik kan je zeggen, het is best lastig, maar ook heel mooi wanneer je het beseft hebt dat God dit bewustzijn, het werkelijk weten wat goed voor je is bij ieder mens zelf heeft neergelegd. Want wie anders dan jij kent jouw grenzen? Wie anders dan jij weet wat jou past en wat bij jou hoort. Jij bent jouw leven vol of ledig.

Want wat zo mag zijn, zal zo zijn, wat zo is zal zo mogen wezen of dit blijvend is of dat wat ieder mens op zich doet, de mensen gezamenlijk doen, ook werkelijk zo blijft gaan, dat zal de tijd leren. Dat zal de tijd ons allemaal leren, doordat alles te maken heeft met de wijze waarop we omgaan met onszelf, de ander, iedereen die en alles wat leeft. Omdat het alles te maken heeft met de wijze waarop en hoe we omgaan met onszelf en de ander. Wanneer we iedereen die en alles wat leeft op waarde inschatten. Wanneer we iedereen die en alles wat leeft op de juiste waarde inschatten, kunnen we werkelijk dat doen wat weer past en hoort. Wat nu gepast en gehoord is, doordat God ons allemaal weer hoort. God inmiddels begrijpt dat de wijze waarop de wereld nu draait, de wereld nu is ingericht in wezen meer kwaad bloed zet dan ooit tevoren. Ooit tevoren, ooit eerder, doordat zelfs de gewone man, de mens die op geen enkele wijze aangezet zou kunnen worden tot het begaan van een misdaad nu doorslaat. Doorslaat of doordraait, de enige die daarop een antwoord of het antwoord kan geven is de persoon zelf, maar of deze het ook zal doen en doet, blijft de vraag. Waarom zou iemand die in wezen geboren is om goed te doen, te doen wat zijn of haar hart hem of haar ingeeft, zich ertoe laten leiden dat alles in het honderd loopt. Waarom zou iemand die in wezen geboren is om niets dan goed te doen er in wezen voor kiezen om zijn of haar boekje te buiten te gaan. Zijn of haar boekje op een dusdanige wijze te buiten te gaan, dat de gevolgen zeker het vervolg zullen zijn. De gevolgen of beter gezegd alle gevolgen van en nadien in ogeschouw genomen.

Ja de compensatiemaatschappij draait op volle toeren, draait zo hard om zijn of haar as dat er geen houden meer aan is. De mens die welwillend en bereid is om er iets moois van te maken mag weer koers bepalen, zal doen wat passend is.



Passend en blijvend, doordat dit tot op zekere hoogte nog het enige is wat werkt. Het enige is waar een ieder bij gebaat is, een ieder die het leven liefheeft, dat doet wat ertoe leidt dat hij of zij niet genadeloos onderuit gaat. Ja, onderuit gaat, doordat hij of zij geleerd heeft van zijn of haar fouten. Hij of zij weet wat er nodig is om liefdevol te leven. Te leven met iedereen die en dat wat leeft. Het leven leiden waarin Hij of Zij de regisseur, de producent van zijn of haar eigen leven is en mag zijn, waardoor het voorbijgaan, het voortzetten van de vooruitgang, de natuurlijke vooruitgang dat is wat weer werkelijkheid wordt. Werkelijk weer dat laat zijn wat iedereen die en al wat leeft nodig heeft, een leven in liefde, geluk en volledige gezondheid.

Want het leven in liefde, geluk en volledige gezondheid is dat wat ieder mens weer mag ervaren, weer mag weten en weer mag beleven. Omdat het weten het ervaren en beleven is, het weten dat is wat ieder mens zelf mag voelen, mag ondervinden en mag meemaken. De tijd en de rust die daarvoor nodig is, de tijd en de rust die nodig is om ieder mens, dier en dat wat leeft weer volledig bewust te maken van zijn of haar eerste en enige levensbehoefte, is dat wat God vanaf NU weer in handen heeft. Ja, vanaf NU, omdat Hij als geen ander weet wat goed voor de mens is. Wat goed voor ieder mens, dier en dat wat leeft is, doordat Hij de grondlegger van deze hele wereld is en Jezus als Zijn eniggeboren Zoon hem helpt om dit te realiseren. We allemaal weer volgens ons Natuurlijk Leven(s) Plan zullen mogen leven. Omdat de wereld van iedereen is en iedereen van de wereld is. Jij daar op jouw eigen tijd en wijze een bijzondere bijdrage aan kunt leveren. Ja, jij daar door jouw leven te leven voor altijd een bijzondere aanvulling op zult kunnen en mogen zijn. Omdat dit leven, het leven wat je nu leeft, vandaag maar daarbij ook zeker morgen, dat wat komen gaat is.