

Aangenaam

Kennis

Te

Maken

Sonja Ulrich

Aangenaam kennis te maken!

Het negende boek, een boek wat anders is dan anders. Een boek wat alles zegt over mij, over wie ik ben, de keuzes die ik maak en daarbij de wijze waarop ik mensen zie, mensen die een bijdrage hebben geleverd, nog dagelijks een bijdrage leveren en een bijdrage zullen mogen leveren aan mijn leven.

Dat het vanzelf spreekt dat ook dit boek weer uit mijn hart geschreven is, dat dit boek voor het grootste deel betrekking heeft op dat wat er in mijn hart leeft, zal iedereen die het leest, die de tijd en moeite neemt om het te lezen vanzelf inzien.

Het geeft je een kijkje in mijn leven, het geeft je een kijkje in dat wat mij bezighoudt en daarbij een beeld hoe ik de wereld zie. Het is alsof je de wereld door mijn ogen ziet, door 2 twee ogen omdat ik het voordeel heb, dat ik voor een groot deel van mijn leven, de dingen op twee verschillende zienswijzen heb bekeken. De “normale” maar ook op de “uitzonderlijke” of zelfs “afzonderlijke” wijze, mijns inziens de moeite waard..

Want het is de wijze waarop ik, altijd al naar het leven gekeken heb, omgeven door “het sausje van normaal willen zijn”, deel willen zijn van het geheel, waardoor ik in wezen mezelf verloor, mezelf volledig buiten spel zette. Het spel wat het leven heet, het levensspel dat geleefd wordt volgens andermans regels, de regels die in strijd zijn met alles wat en wie ik ben. Vanaf het moment waarop ik dit inzag, vanaf het moment waarop ik me hier bewust van werd, is er een wereld voor mij opengestaan. Mijn wereld, de wereld waarin ik leef en zoals ik voel, De Hof van het Heden, waarin voor iedereen ruimte is.