

**Anders dan de ander zijn,
tevreden zijn!**



Sonja Ulrich

Anders dan de ander zijn, tevreden zijn!

Boek 21, een boek, waarin ik opnieuw een groot deel van mijn leven prijsgeef. Dat vertel wat in de andere boeken nog niet of op een andere wijze naar voren gekomen is. Begrepen door personen die mij kennen, de mensen die ik al jaren ken en ook weten op welke wijze ik in het leven sta. De mensen die mij zo nu dan hebben gezien, deel van mijn leven zijn en er ook deel van uit willen maken, blijven op de hoogte. Op de frequentie die zij zelf hebben gekozen, de frequentie en afstand die hen in staat stelt om naast mij, maar ook zonder mij zichzelf te zijn. Want dat het gelukkig zijn in leven valt of staat met het je op de eigen frequentie bevinden, met gepaste afstand ten opzichte van de ander in het leven staan, is wat ik geleerd heb. Geleerd heb door me open te stellen voor de ander, naar de ander en naar iedereen die en alles wat anders is dan ikzelf ben te kijken. Mijn geluk, het geluk wat ik vond toen ik opnieuw de kans kreeg om voor honderd procent mezelf te zijn, waardoor ik zelfs in staat was om alles wat anders en naast mij was volledig te accepteren, in gelijke mate waarbinnen ik mezelf accepteer.

Ieder mens, ieder dier en alles wat is en leeft, heeft het recht om volledig te zijn. Volledig zichzelf te zijn, heel te zijn, zelfs wanneer dit heel zijn, geen bewuste keuze is. Zelfs wanneer dit heelzijn gecombineerd wordt, gecombineerd met het leven van de ander, het anders zijn, het anders in het leven staan dan.... Ja dan wie, dan wat, dan waar deze persoon zich goed bij voelt, dan waar dat wat leeft zich goed bij voelt of dat waar de combinatie van beide tot z'n recht komt, doordat dit een eigen gemaakte keuze is. Een keuze is die respect en begrip verdient, zelfs wanneer deze keuze totaal verschilt van hoe ik als mens zelf in het leven sta, mijn leven bewust op eigen wijze leef.