

Schuld en vrij zijn!



Sonja Ulrich

Schuld en vrij zijn!

Boek 19 alweer, wat heerlijk dat ik verder kan en verder mag. Wat mooi dat ook nu in het nieuwe jaar de woorden vloeiend door mijn vingers mogen stromen, waardoor ik ook dit boek binnen een aantal dagen voor me mag zien verschijnen. Want dat ik net als iedere lezer me mag verheugen op dat wat er geschreven staat, dat wat er binnenkomt, is inmiddels wel duidelijk voor de mensen die mijn eerdere boeken gelezen hebben. Want door het lezen van de boeken, het weblog en de nieuwsbrieven die ik op de site van De Hof van het Heden en het gelijknamig blogspot heb staan, volgt er inzicht. Omdat het schrijven iets is wat mij helpt, wat mij de energie en de kracht geeft om te doen wat nodig is, waardoor ik er voor ieder ander die naast mij is, die naast mij in leven is, kan, mag zijn en wil.

Ja, dat wat ik kan en mag doen maar ook wat de ander wil en waar deze behoefte toe en aan heeft. De behoefte die God vooraf voorzien heeft, omdat mijn dag geleid worden door dat wat God mij ingeeft. Dat wat God mij maar ook ieder ander laat zien, voelen, ervaren, meemaken en beleven, die voor honderd procent vanuit het eigen hart leeft, zich daar volledig door laat leiden. Want waarom zou ik voor iets anders kiezen? Waarom zou ik ervoor kiezen om me te laten leiden door dat wat de ander, ieder ander of wie maar ook bedacht heeft, wanneer dit de wijze is waarop ik mijn leven optimaal kan leven? Zelf zo dat ik mijn leven kan zijn, mijn leven ben en in wezen, de dienstbare naaste van ieder ander mag zijn. Het dienstbaar zijn, is het leven leven waarvoor je geboren bent. Dienstbaar zijn, het leven zijn zonder kopzorgen, schuldenvrij leven. Doordat alles op je pad komt wat jou helpt jezelf in alle behoeftes te kunnen voorzien, onze eigen vrije wil, Gods wens.