

# **Vertrouwen!**



**Sonja Ulrich**

## Vertrouwen!

Boek 17, het volgende boek. Een boek wat ik gestart ben, mag schrijven op de dag die deels omgeven is door wat bewolking en wat regen. Op de dag die wanneer we de voorspellingen zouden geloven slecht zou zijn, ook een dag waarop in andere delen van de wereld, wellicht zelfs in het land de zon haar best doet om iedereen de nodige vitamine D te bezorgen. Die we als mens allemaal nodig hebben om te kunnen blijven groeien, te kunnen blijven voortbestaan. Want dat de zon en met name de vitamines die dit hemellichaam levert noodzaak is, dat zullen de mensen vanzelf ervaren, die er vanuit dagelijks vertrouwen en de liefde voor het leven ook weer ten volle voor kiezen en gaan. Omdat het tegenovergestelde, dat wat de wereld in zijn greep of grip heeft, nu lang genoeg beslist en geregeld heeft, terwijl dit allesbehalve gewenst was, gewenst is of zal zijn.

Dit allesbehalve een bijdrage zal leveren aan het Algemeen Welzijn, Betreffende Zielsomstandigheden. De enige ware omschrijving van en dat wat we als mens allemaal nodig hebben, wanneer we het geluk, de gezondheid, kortom het welbevinden van iedereen die en alles wat leeft weer voorop gaan stellen. Dat wat een positieve bijdrage levert aan ons zijn, ons gezond en wel in leven kunnen zijn, doordat we er zelf op een actieve wijze, op een zeer actieve wijze, elke dag de stappen voor kunnen en mogen zetten. Sterker nog het “All we need is less”, samen met het bekende, “All we need is Love “ programma, opnieuw volaan zal mogen gaan draaien. Volaan, ten volste, omdat dit werkelijk nodig is. Dit hard nodig is, om de wereld die deels gestuurd wordt na een grote strijd, nu mag worden bevrijd. Bevrijd van, zodat iedereen weer in liefde, geluk en volle gezondheid zal kunnen en mogen leven en zijn.