

**Ik zie het nu anders!**



**Sonja Ulrich**

Ik zie het nu anders!

Boek 16, opnieuw vanuit mijn hart geschreven. Omdat mijn hart me dat zegt en dat laat weten wat ik op mag en kan schrijven, sterker nog mijn hart me keer op keer laat weten wat op dat moment juist is. Wat juist is in het moment en voor elk komend en of opvolgend moment van toepassing is, waardoor het verhaal, dat wat ik schrijven mag, vorm krijgt, gevormd wordt en er daardoor een vorm van samenhang is, samenhang en samengaan. Dat de samenhang en het samengaan zorgt voor nieuwe aanwas, is wat mij het meest helpt. Wat mij helpt en daarbij iedereen die en alles wat dit wil weten ook mag helpen is dat wat ik in het moment en op dit moment als een groot geschenk ervaar. Want dat ik dankzij het schrijven, dankzij het kunnen delen van dat wat van belang is, van belang kan en mag wezen en of zijn, de tijd krijg om dit ook werkelijk te doen, is dat wat mij een gelukkig mens maakt, mij zin geeft. En of dit deel is en mag zijn van de zingeving van mijn leven, de wijze waarop ik mijn leven invulling mag en kan geven, dat is wat ik al sinds jaar en dag ervaar. Waardoor ik ook werkelijk de tijd krijg om er voor iedereen die en alles wat mij nodig heeft te kunnen zijn. Te kunnen zijn en te mogen wezen omdat dit in wezen, de reden is waarom wij als mens bestaan, waardoor wij als mens ons leven mogen leven, het leven mogen leven wat op die wijze voor ons bestemd is, doordat we dit zelf voorafgaand aan het leven wat we gingen leven, wat we nu leven, wat we dagelijks kunnen en mogen leven, zelf bewust gekozen hebben.

Bewust doordat de aandacht toen werkelijk alleen nog echt gevestigd was op het moment, dat wat toen gold en nu geldt, dat wat van belang is, dat wat in en vanuit liefde, in en vanuit het Algemeen Belang gedaan wordt, omdat het waardevol is.