

Momentopname!



Sonja Ulrich

Boek 15, een boek wat volgt op, opvolgend is en een vervolg en gevolg is van een eerder geschreven boek. Het voorgaande en de eerder geschreven boeken, de boeken waar ik voor ben gaan zitten. De boeken waar ik tijd voor vrij heb gemaakt en zo ik nu zie tijd voor vrij mag blijven maken omdat het ertoe leidt dat ik in het moment kan blijven. In het moment kan blijven door in het moment te zijn. Het moment wat ieder mens weer zal ervaren die de tijd z'n werk laat doen. Voor een ieder die de tijd neemt om werkelijk en wezenlijk in het moment te zijn, waardoor alles wat buiten het moment is, alles wat buiten het bewustzijn is, daar ook op geen enkele wijze meer invloed op uit kan oefenen. Geen invloed meer op uit kan oefenen doordat dit ook niet meer, nooit meer van invloed is, nooit meer van invloed zal zijn en nooit meer van invloed zal kunnen wezen.

En ieder mens die onverhoopt nog moeite heeft met het in het moment zijn, het in het moment leven en het in het moment doen wat nodig is, zal daarbij alle hulp ontvangen die nodig is. Die nodig is, om het leven wat voorbestemd is, te kunnen en mogen leven, te kunnen en mogen leven door daadwerkelijk weer jouw leven en het leven wat je leven mag en zal kunnen leven te zijn. Want we mogen als mens allemaal het leven leven wat voorbestemd is. We mogen als mens iedere dag waarin we het leven leiden wat God ons voorstelde, toen Hij ons liet zien, horen, weten en voelen wat we moesten weten. Wat we mochten zien, horen, weten en voelen, om te kunnen weten, waardoor we door dit te beleven, ook weer wezenlijk en werkelijk zouden gaan ervaren, hoe het is om ons leven te zijn. Hoe het is om het leven te zijn waar jij, ik, maar ook ieder ander die leeft, Vrijwillig voor gekozen heeft, vanuit het hart.