

Boek 28. Alles draait om de Liefde!

Ook dit boek zal weer geheel vanzelf vorm krijgen, vorm en daarbij de juiste inhoud omdat het nodig is en iedereen die en allen die het lezen willen er voordeel mee doet. Hoe ik dat weet? Hoe ik bij die gedachte kom? Ach laten we het daar maar niet over hebben. Wat wel nodig is, dat iedereen weet dat wat zijn of haar hart hem of haar ingeeft het juiste is. Waardoor dit, dit doen, denken, zeggen of laten, meteen gebaseerd is op het juiste. Want bij velen heeft de angst, de onmacht en al wat ooit in de afgelopen jaren leefde, zwaar meegeteld, ja in een mensenleven, ertoe geleid dat er overhaast wordt beslist. Door geen geduld te hebben of te zien dat geduld niet altijd beloond wordt. Te zien wanneer je je niet bewust bent, in wezen niet kijkt of luistert naar wat je hart je ingeeft, maar je laat leiden door al wat er om je heen is en gebeurt, waar je je onbewust of soms bewust in mee laat nemen. In mee laat nemen of in mee laat slepen, want het wordt van je verwacht, men hamert erop.

Ik heb de verwachtingen al heel lang geleden losgelaten. Mijn woorden, “Je kunt nooit iets van iemand verwachten, tenzij je het vraagt maar zelfs dan nog niet eens”, geldt in wezen voor heel veel dingen. Ja voor heel veel waar we als mens toch bewust of onbewust een gedachte, een mening, een beeld of een oordeel over hebben. Ja, dit laatste is in wezen dat wat we over onszelf afroepen. Dat wat er op ons pad komt en ik blijf vertrouwen op het juiste, omdat ik nu nog meer dan ooit het beste met iedereen die en al wat leeft voorheb. Iedereen die en al wat leeft, omdat velen die met mij zijn, zij die met mij leven en soms wel soms niet in de gelegenheid zijn om te zijn, dat doen waar zij zich door geroepen voelen en niet aan mij is. Oordeelsvrij vraag ik NU elke dag Gods hulp voor iedereen.

Iedereen ja, Gods hulp voor iedereen!

Door alle dingen die in het dagelijks leven voorbij komen, zie je soms de inhoud niet meer, de inhoud over het hoofd. Waardoor en hoe dit komt, ik kan er alleen naar gissen, weet het voor mezelf volledig, de mens is zijn of haar energie, de mens die zijn of haar energie weggeeft, raakt op, is verdoofd.

De mens die echter de energie van de ander opslurpt, deze energie omzet in brandstof, zal niet verder meer komen, stopt. De mens die echter de energie van de ander verdubbelt, hem of haar toegevoegde waarde geeft, is de mens die alles klopt.

De mens die met Gods hulp uitstijgt boven zijn of haar eigen zijn, uitstijgt boven zijn of haar of beter nog Gods kunnen. Want God heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen, de mens de leiding gegeven over het grotere geheel, het Runnen.

Wanneer deze mens dan zijn of haar macht, de macht die God hem of haar gegeven heeft inzet voor wat echt goed is. Pas dan zal God zijn of haar zegen erover uitspreken, is de mens die goed doet, de held, daarbij eigen persoon, niet mis.

Ja, de mens die niet mis is, is de mens die handelt krachtens de wijsheid van het hart, door te luisteren naar wat er speelt. Deze mens is wars van spelletjes en al wat sinds jaar en dag ingezet wordt om strijd te creëren, het debat of de discussie en al wat in een ander daglicht wordt geplaatst, weet men steelt.

Men steelt en slurpt, met het spel niet alleen de energie van de ander, van ieder ander en al wat leeft op moeder aarde op. We zijn weer zonder grenzen, daardoor de wereld op z'n kop.

De aarde is gedraaid, de polen hebben de wisseling nu voor eens en altijd ingezet, voor de buitenstaander, ten goede gekeerd. Iedereen die en al wat enigszins bewust is van waar dit heen gaat, zal weten dat de rust nu rust mag wezen, doordat we iets overwonnen hebben, wie fout is, mag genezen, de les geleerd.

Jazeker, dit is de verklaring, de enige wel te verstaan, doordat er geen mens is die boven God de Almachtige uit zal kunnen gaan. Niet boven God noch gebod, niet boven de wetten die God in alle wijsheid voor al wie leeft heeft ingesteld, zelfs uit liefde gedaan.

Wanneer we ervoor kiezen om het leven wat we nu zijn weer te leven, door echt alleen dat te doen wat ons hart ons ingeeft, zegt. Ja, dan zullen we werkelijk De Hemel op Aarde weer gaan ervaren en meemaken, dat doen wat past en hoort, niet slecht.

We mogen als mens allemaal onze eigen keuzes maken, dit heb ik vaker in mijn boeken, kaarten en artikelen mogen schrijven. Het gaat erom dat we dan wel moeten doen wat nodig is, elke dag de juiste invulling geven, vanuit je natuur leven, is blijven.

We blijven bestaan en kunnen al wat er op ons pad komt een mooie wending geven, door ons hart te laten spreken. Waaronder letterlijk de woorden van God met een ieder te delen, omdat het helpt, helpt bij dat wat nodig is, eerlijk, geen streken.

Streken of strepen, dat wat iemand uithaalt of dat waar iemand op gaat staan, de mens die zijn of haar leven uit zorg leeft. Mensen die dit doen zijn op geen enkele wijze slecht, denken echt dat zij het juiste doen, omdat het hen helpt en kracht geeft.

Levenskracht of in wezen overlevingskracht, doordat zij iets zoeken wat nooit eerder in leven was, zij dan ook hebben gemist.

De liefde die zij dachten te voelen, eigenliefde van de mens was die zij dachten te kennen, maar ach, ook zij hebben zich vergist.

Vergissingen en het maken van fouten is menselijk, veelal in ieder huishouden/gezin, samengesteld of vanuit de oorsprong. Door iedereen die en al wat leeft te vergeven, krijg je de ruimte en inzicht, want ja we maken fouten, wanklank, zogeheten gong.

Want de gong klinkt door, heeft effect en zal uiteindelijk weer de energie raken waaruit hij komt, tenzij de persoon zelf begrijpt. Begrijpt dat wat hij of zij veroorzaakt door zeggen, denken, doen maar ook laten, dat is waardoor iets ontstaat, pril, jong, gerijpt.

Jazeker al wat leeft is eerst pril, dan jong en later gerijpt, iets wat voor iedereen die en al wat bestaat geldt, De Wereld van Nu. Maar wat als het Nu eens zo is, de toekomst, dat wat komen gaat, niet langer één op één, jazeker gelijk maar ook de déjà vu.

Hoeveel leed zouden we dan kunnen besparen, een ingebouwde delete knop, een functie die velen zouden willen hebben, wat jij? Ben je altijd zeker van je zaak, zeker in alles wat je besluit, zeker in alles wat je laat lopen, zeker maar ook over jouw zijn, vrij?

Wie werkelijk vrij is, verwacht niets, is blij en geeft al wat er is. Deze persoon deelt zonder enige verwachting, deelt zonder ook maar iets in gedachten te hebben, de ander blij maken, de bliss.

Ik koos ervoor de bliss te zijn, ben 't ook al het grootste deel van mijn leven, doordat ik er blij van word, het me helpt vrij te zijn. En al wie mij op enig moment aan banden legt, mij in mijn zijn aantast, zonder dit met mij af te stemmen, die heeft oprecht pijn.

Mede daardoor kan ik op geen mens boos zijn of haat voelen. Wel liefde voor een ieder en al wat leeft, de hulp, Gods doelen.

Inhoudsopgave:

Tekst Cover,	Pagina 1
Gedicht: <i>Iedereen ja, Gods Hulp voor iedereen!</i>	Pagina 2 - 4
Inhoudsopgave <i>Voorwoord</i>	Pagina 5 - 5 Pagina 6 - 14
<i>Goed zijn voor jezelf, de ander en al wat leeft!</i>	Pagina 15 - 16 Pagina 17 - 19
<i>De keuze!</i>	Pagina 20 - 22 Pagina 23 - 23
<i>Waarom zou je?</i>	Pagina 24 - 25 Pagina 26 - 30
<i>Wanneer ons hart zuiver is!</i>	Pagina 31 - 33 Pagina 34 - 39

ISBN/EAN : niet van toepassing

© 2020 'Alles draait om de liefde'
Sonja Ulrich

www.dehofvanhetheden.nl

God helpt iedereen die en al wat in leven is en zijn of haar leven volgens wil en wens leeft. Wanneer je echter afdwaalt, wat hij als afdalen ziet, zal hij je beschermen, er extra voor je zijn ongeacht dat wat je doet, hij heeft geen boodschap aan wat een ander ervan vindt, zegt of denkt, God is liefde, Ik ook in het klein. Door als kinderen van één Vader allemaal weer voor het juiste te kiezen, zal dat wat nu werkelijk mogelijk is plaatsvinden, gebeuren en mogen zijn, geen tijd meer te verliezen. We gaan de toekomst op een zonnige wijze tegemoet en iedereen die en al wat daar op enig moment “roet voor in het eten wil gooien”, die zal daar zelf de gevolgen en het vervolg van mogen dragen. Dat is wat dankzij God nu weer is gerealiseerd. God heeft de volledige macht weer in handen en zal iedereen die en al wat het beste voorheeft met de mens, de dieren en al wat leeft tot in lengte van dagen steunen. God zal dat doen wat door de technologie, al wat niet in overeenstemming is met wat Hij wenst op een andere gedachte brengen. God geeft iedereen de kans om weer het eeuwig leven te ervaren, omdat dit nu zijn belofte aan de Wereld van Nu is. De Wereld van Nu, de wereld van het heden, De Hof van het Heden!

En wat houdt jou nu tegen, wat zorgt er nu voor dat jij niet verder kunt, niet dat doet wat je hart je ingeeft. Mijn Vader of Rob, zoals hij me zei hem te noemen, riep het werkelijk, dat stomme geld. Of dit mij tegenhoudt of niet, dat weet ik niet, dat het hem geen geluk heeft gebracht is wat hij op die wijze heeft ervaren. Hij werkte als vrachtwagenchauffeur en reed naar eigen zeggen heel veel kilometers waardoor hij vaak van huis was, om voldoende binnen te brengen voor zijn vrouw en kinderen. Ik als tussendoortje heb daar weinig van meegekregen, omdat ik bij mijn eigen moeder en 2^e vader opgegroeid ben. Maar dat het steeds afwezig zijn om geld te verdienen hem brak, is wat ik overal in de samenleving terugzie. Bij mensen die de rust vinden om even pas op te plaats te maken laten, doordat er brood op de plank moet komen. Brood op de plank en daarnaast moeten alle rekeningen betaald worden.

Elke maand, de vaste lasten, de vast terugkerende rekeningen en daarbij natuurlijk ook de dingen die we “zoals velen zullen ervaren”, echt nodig hebben. Maar wat hebben we echt nodig?

Wat is dat wat we het hardst nodig hebben om gezond en wel te zijn. Ik heb het al vele malen geschreven, eten, drinken, een dak boven ons hoofd en daarbij het kunnen doen en laten wat je wilt zonder enige druk of kan ik beter zeggen zonder onder druk te staan. En ja, dan komt ook de onderdruk weer aan bod, dat wat ieder mens weet waarbij regelmatig zijn of haar bloeddruk gecontroleerd wordt. De mens die door welke reden dan ook een te hoge of te lage bloeddruk heeft. Dat ik mijn vermoeden bevestigd heb gekregen, dit iets is wat ik met een aantal mensen heb gedeeld, is wat mij zo stellig laat zijn. Dat ik van het vermoeden en van dat wat mijn bloeddruk omhoog joeg verlost ben, is wat ik elke dag ervaar. Wat ik elke dag God zij dank nu weer mag missen. Dat ik er nu alles aan doe om vrij van een hoge of verhoogde bloeddruk en allerlei daaraan gerelateerde gezondheidsklachten te blijven, begrijp je nu vast. Het leven is zoveel eenvoudiger wanneer je leeft volgens en met het ritme van de natuur, volgens en met de natuurlijke wijze van je eigen leven.

Dat ik daarnaast ook nog elke dag mijn energie toevoeg aan de natuur helpt. Helpt mij, maar ook ieder ander die op enig moment hulp nodig heeft. En hoe ik dat doe, hoe ik daarvoor als doorgeefluik fungeer, begrijpt het clubje waar ik ooit mee gestart ben. Het clubje waarmee we ooit gestart zijn op een zolderkamertje in Sliedrecht. Want de hemel is op aarde, we hebben de hemel op aarde, maar we ervaren het niet meer als zodanig doordat alles wat in het leven geroepen is om de wereld draaiende te houden er in wezen een bijdrage toe geleverd heeft dat de wereld langzaam, stukje bij beetje verloren is gegaan. De wereld stukje bij beetje bijna ten onder is gegaan aan de hebzucht en het losbandige leven van velen die in geld de meerwaarde zien.

De meerwaarde, die alleen maar meer en meer waard wordt, wanneer er meer zieke mensen zijn, meer mensen afhankelijk en beperkt zijn en er in wezen geen mens meer over is die volgens zijn of haar eigen natuur leeft. En ja Pa/Rob, ik pas daar voor. Ik pas ervoor om de natuur en mezelf koste wat kost schade aan te doen. Ja mijn natuur maar ook de natuur van ieder ander en alles wat anders is dan ik, mag daar op geen enkele wijze onder lijden. Wellicht heb ik jaren geleden mede dankzij Ulrich de 1e stap gezet om mijn 40 uren werkweek en 20 uur reistijd daarbij volledig gedag te zeggen? En mocht ik De Hof van het Heden, “het Gezondheidscentrum van deze tijd” starten? Dat Deze Tijd een begrip zou worden, nagenoeg de hele wereld weer met en bij de dag leeft, velen ook op financieel gebied, dat had ik nooit kunnen bedenken, laat staan vooraf gepland. Er weer voor zorgen dat ik een bijdrage lever aan onze gezamenlijke huisvoering, de huishoud portemonnee vul en daarbij een bijdrage lever aan al wat Ulrich’s maar ook mijn gezondheid vraagt, stond voorop. Stond lange tijd voorop en nu met deze Coronacrisis nog net iets meer. Want ook wij willen zeker een bijdrage leveren aan het draaiende houden van de wereld, door het doen van dat waar de mensheid mee gediend is. Dat dit wel op een wijze moet zijn die volledig goed voelt en daardoor ook gezondheidstechnisch verantwoord is, zul je begrijpen. Want het leven geeft energie wanneer je er voor de volle 100% van kunt genieten. Dat betekent voor elk mens, incl. Ulrich en mij, voor 100% vrij kunnen ademen en dat doen wat past en goed voelt, zodat er geen nadelige gevolgen zijn. Iets waar we beide, maar ook zeker iedereen die en al wat in leven is bij gebaat is. Baat bij heeft, doordat een leven in Liefde, Geluk en Gezondheid, iets is wat we iedereen die en al wat leeft in volle vrijheid toewensen. Volledig vrij zonder enige restrictie of kan ik beter zeggen, zonder enig “chemisch, klinisch of gemanipuleerd hulpmiddel”, om dan nog maar niet te spreken over alles wat naast de handgels en de overal voorgeschreven mondkapjes. Want dat dit De Toon geworden is, Deze Toon meteen stopt, zeg ik nu.

Zeg ik nu en daar vertrouw ik met heel mijn hart op, omdat de mens wanneer je het mij vraagt op geen enkele wijze meer ziek zal worden van iets wat door een ander, wie of wat maar ook bedacht is. Bedacht, gecreëerd of uitgevonden, om aan te verdienen? Bedacht, gecreëerd en uitgevonden om de mens angst mee aan te jagen? Bedacht, gecreëerd en uitgevonden om de mens om de tuin te leiden? Bedacht, gecreëerd en uitgevonden om de mens die goedgevolgig en vaak te goed van vertrouwen is mee te schaden? Ik gis niet en weet dat dit scenario nu speelt, God dit dankzij Jezus stopt, omdat Jezus een ander plan voor ons heeft.

Ja voor ons, want hoe raar dit ook klinkt of lijkt, er is geen enkel mens, dier of wat maar ook, die zonder daar eerst zelf voor uitgedaagd te worden toeslaat. Daarom stopt het nu ook en zal iedereen weer vrij mogen zijn. Vrij van alle lasten en belasting, iets waarvan ik me sinds jaar en dag al bewust ben. Ieder mens is in wezen liefdevol, pas wanneer hij of zij door een tekort aan of juist een overload van iets getriggerd wordt, zal hij of zij daar vervolgens op reageren, zal hij of zij dat doen wat van hem of haar een dader of slachtoffer maakt. Voor dieren geldt dit in wezen ook, zij het dat een dier door instinctief of jaren primitief en aangeleerd gedrag vaak nog een stapje verder gaat. Dieren zullen er alles aan doen om te overleven, no matter what or who they have to harm. Dat de mens die bij zijn of haar volle gezondheid en verstand is, daar geen misbruik van maakt, is wat ik weet en waar ik voor wil blijven waken. Waar ik me voor in moet zetten, omdat de mens die zich om welke of watvoor reden dan ook heeft ingelaten met dat wat op geen enkele wijze verantwoord is, geholpen mag worden en Gods hulp nu meer dan ooit nodig heeft. Ja, de mens die om welke of watvoor reden dan ook van zichzelf verwijderd is. Dit is de reden is waardoor mensen zich laten overhalen tot het doen van dingen die niet juist, niet verantwoord en allesbehalve het herhalen waard zijn, is wat iedereen snel beseft. Evenals het feit dat dit geen enkel mens baat.

Geen enkel mens, dus ook zeker de mens en of de organisatie niet die daar de oorzaak van is. Niets of niemand zal gebaat zijn bij het feit dat de mens niet zichzelf of haarzelf kan zijn. De mens zelf niet maar ook de mens die altijd te goeder trouw is geweest niet en daar werkt of gewerkt heeft. Het is nu tijd om daar iets aan te doen, ervoor te zorgen dat alles weer op zijn pootjes terecht komt, iedereen weer op zijn of haar pootjes terecht komt. Want het is nodig en God zij dank is alle hulp daarvoor nu aanwezig. Het leven is zoveel meer waard wanneer je vertrouwt op dat wat God je als mens heeft meegegeven. Het leven is zoveel meer waard wanneer je uitgaat van dat wat je als talent hebt ontvangen en waar je elke dag mee aan de slag kunt en mag gaan, wanneer je voor ogen houdt dat er werkelijk geen mens of dat wat leeft mee geschaad wordt. Want het schaden van wie of wat maar ook is not done, de rem die God gebruikt om ieder mens te beschermen. De rem en dat wat ervoor zorgt dat iets tot stilstand komt wat op geen enkele wijze had mogen ontstaan. Waar God wel toe bijdraagt is dat al wat eruit voortkomt ten goede zal worden gekeerd, zodat moeder natuur, moeder aarde maar ook iedereen die en al wat leeft er wel bij vaart. Ja iedereen die en al wat leeft, omdat moeder natuur en moeder aarde daarbij gebaat zijn en zichtbaar is.

Want de wereld zoals wij die kennen, de wereld zoals deze mag zijn, is de wereld die gewaardeerd en gerespecteerd wordt en al wat daar op enig moment geen bijdrage toe levert of geen goed aan doet, wordt geacht om naar zichzelf te kijken. We mogen allemaal weer naar onszelf gaan kijken en dat doen wat werkelijk van waarde is in het Algemeen Belang en voor iedereen die en al wat leeft. Bij jezelf blijven en dat doen wat voor jou van waarde is, zorgt ervoor dat je ook van waarde voor de ander, voor ieder ander en al wat anders is kunt zijn, dat is Liefdevol Zijn. Dat is exact wat er nodig is om Liefdevol te kunnen leven. Liefdevol in leven te mogen zijn. We mogen als mens in wezen “al(les)” doen. Doen en rekening houden met iedereen die en al wat anders is.

Doen en rekening houden met het feit dat we nooit over het leven van de ander, ieder ander of dat wat anders dan ons (wie jij bent of denkt te zijn) is, zult mogen beslissen. En wie of wat daar een regel of wet voor bedenkt of verzint, die zal daar zelf de gevolgen voor mogen dragen. God heeft ieder mens met reden de eigen vrije wil gegeven. Met reden, de vrij wil, en de mogelijkheid om zich te verwoorden ja, inclusief het zelfbeschikkingsrecht. En dit recht, wat meteen ook ieders geboorterecht is, zal op geen enkele wijze vervallen. Zelfs niet wanneer er een wet aangenomen wordt, waarin een Algemeen Besluit genomen is, over het leven van de ander. Het leven van ieder ander en al wat anders is en mag zijn.

God zal hier op geen enkele wijze akkoord mee gaan, net zo min als dat hij de mens als handelswaar inzet. De mens kan en mag nooit en te nimmer als product worden weggezet, omdat de mens leeft en al wat leeft recht op zijn of haar eigen leven heeft. Al wat in het hier en nu op aarde is, de kans moet krijgen om in het hier en nu te leven. Het hier en nu, waardoor de toekomst werkelijk weer rooskleurig zal kunnen zijn. Ja rooskleurig of in elk geval voorzien van de Zon. Omdat de Zon iedereen die en al wat leeft goed doet en dit in de lente van 2017 al naar voren gekomen is.

Op 15 maart 2017 waren de verkiezingen, waar ik me van afzijdig heb mogen of zelfs moeten houden. Op 15 maart 2020 overleed een goede vriend van ons en werden de Coronamaatregelen in alle hevigheid gepresenteerd. Wie of wat er ook achter het virus zit is voor mij niet van belang, dat het virus geholpen heeft om de natuur en moeder aarde weer even lucht te gunnen en de mensen die inmiddels hersteld zijn van het virus de kans geeft om aan zichzelf te werken, is waar ik van overtuigd ben. Dat er ook mensen zijn overleden met het virus betreur ik en daarbij wens ik de nabestaanden alle liefde, licht en kracht om het verlies een plaatsje te geven. Daarbij zeg ik meteen, zorg goed voor jezelf, want er is maar één jij en zonder jou is er geen wij, onthoud dit.

Onthoud dit en weet dat we het samen mogen doen, we mogen samen werken aan een gezonde wereld. De wereld die van ons allemaal is, start voor ieder mens bij zichzelf. Voor hem en haar maar daarbij ook voor een ieder die en al wat samenleeft op deze planeet, Moeder Aarde genaamd. De aarde die al zoveel jaren bestaat en met ons meegedraaid heeft, puur en vanuit liefde voor al wat van oorspong goed is, goed was en omdat God het voor het zeggen heeft, ook altijd goed zal zijn, zonder enige toevoeging.

Zonder dat wat op geen enkele wijze een bijdrage leveren zal. Want de mens is heel, de mens die zijn of haar eigen leven leeft. De mens die zijn of haar eigen leven in dienst van God stelt is. Deze mens zal het goede in een ieder zien, zelfs wanneer hij of zij het vertrouwen in zichzelf of haarzelf verloren is, zal deze dit nog weten te vinden. De persoon die het vertrouwen verloren is daar op gepaste wijze op attent maken, is wat weer nodig is, omdat het leven veel meer te bieden heeft dan al het moeten in de wereld. Het leven veel meer te bieden heeft dan wie of wat maar ook ons kan en of zal verplichten. De plicht die we als eerste zullen mogen vervullen is gezond en liefdevol in leven zijn, met iedereen die en al wat in leven is. Want gezondheid heeft alles te maken met Liefdevol Zijn en Liefdevol Leven, het leven van jou en de ander. Van jou naast de ander, van jou met de ander, maar ook voor jou en de ander. Want je denkt voor jezelf en aan de ander, aan iedereen die en al wat naast en met jou is. Naast en met jou in de wereld waarin we leven. Dat voor iedereen geldt, het leven NU leven 't meest belangrijk is, is zeker iets wat weer waarde krijgt. Waardevol is en altijd zal zijn, omdat het leven leven, ieder zijn of haar leven laten leven, dat is wat waar de mens van groeit, de mens van leert en datgene is wat werkelijk weer voor ieder mens telt. Ja wat telt, omdat dit het enige is wat als positief gerekend mag worden. En wie of wat dit tegenhoudt zal Gods aanwezigheid vanzelf ervaren, ervaren en beleven, want God is door Jezus het leven, het licht en de waarheid en in ieder mensenhart aanwezig.

Ja aanwezig en bewust merkbaar voor de persoon die zijn of haar handen vouwt, bidt en dat doet wat nodig is om in contact met God te komen, die wordt gehoord. Die persoon zal al wat nodig is weer mogen ontvangen en krijgen. Omdat de wereld Gods wereld is en de wereld niet gestuurd of bestuurd mag worden door de mens die het recht in de hand van het grote geld laat. Omdat de mens die wil sturen, de mens is die het spel om het leven van de mens te bepalen volledig uit handen geeft, er zelf van verschoond denkt te blijven. God heeft mij als doorgeefluik al jaren de teksten gegeven die vanuit mijn hart op het scherm komen. De teksten en de woorden die ik in eerdere omstandigheden maar ook bij het helpen van mensen mocht uitspreken om hen bewust te kunnen maken van en 't leven in liefde, geluk en gezondheid. Het leven waar zij alles uit konden halen, het leven waar zij door het ontdekken en inzetten van het eigen talent weer volledig vrij in konden zijn. Vrij zijn om te doen, denken, zeggen maar ook laten.

Dit is Gods enige wens voor een ieder, een ieder die oprecht zijn of haar leven wil leven, in het Algemeen Belang, volgens de wil en wens van de overeenstemming, die God ooit op de eerste dag met hen aangegaan is. De overeenstemming en de overeenkomst met ons, de enige echte wel te verstaan, omdat alle andere en navolgende overeenkomsten in wezen niet op liefde maar op andere gronden gebaseerd en gecreëerd zijn. Buiten Gods wens, maar ook zeker niet volgens Gods wet. Gods wet is de wet die de vrije wil van de mens laat zijn, Gods wet die in tegenstelling tot de wetten die sinds jaar en dag gelden, weer voor ieder mens gelijk maar ook voor ieder mens goed zijn. De wet waar een ieder zich weer aan zal kunnen en mogen houden die bereid is om naar zichzelf te kijken en dat doet wat de waarde van hem of haarzelf maar vooral en met name de regel voor de ander verhoogt. Ja, de regel, gelijk de regel van en voor de ander. Omdat iedereen die en al wat leeft dan weer gelijk zal kunnen en mogen zijn, een heel leven lang. En ik vertrouw er volledig op dat dit snel weer zo is.

Het leven is zoveel mooier wanneer iedereen die en al wat in leven is weer volledig vrij kan zijn, naar wil en wens van God. De vrije wil van de mens is en blijft namelijk altijd iets waar God voor wil waken. De vrije wil van de mens is, dit blijft namelijk altijd iets waar God zeker alles aan doet om ervoor te zorgen dat elk kind dit behoudt en zodat al Zijn kinderen gespaard blijven. God zal de vrije wil van de mens op geen enkele wijze schaden. God accepteert het op geen enkele wijze dat de mens door iets of iemand zijn of haar vrije wil kwijtraakt. Zijn of haar vrije wil, die God de mens gegeven heeft, gegeven om te kunnen leven, te zijn, zichzelf te kunnen zijn. Wanneer iets of iemand daar invloed op uitoefent, er alles aan doet om de vrije wil van de mens te breken, dan zal die mens, de mensen of wie er ook maar achter zit zijn of haar leven niet meer zeker zijn. Zijn of haar leven, want God laat en staat dit op geen enkele wijze toe. God heeft ieder mens een gezond stel hersenen gegeven en al wie of al wat dat schaadt, is gewaarschuwd. En of het brein, de mens die erachter zit beseft dat hij of zij daar of wanneer er meerdere mensen bewust bezig zijn met het afnemen van de vrije wil beseffen dat dit op henzelf van invloed zal zijn, zal blijken. Zal blijken, doordat ik als geen ander weet dat het beïnvloeden van wie of wat maar ook een uitwerking op de beïnvloeder(s) heeft. Een uitwerking op de mens die zich vanuit “een alleenheersers gedachte”, inzet om de mens te denigreren of te maken naar zijn wil en wens. De mens, die in wezen hoe gek het ook klinkt in de oren van degene die op geen enkele wijze in God gelooft, kind van en deel van God is. We zijn echt allemaal kinderen van God, no matter what....they teach us. En ja, dit laatste, het “they teach us” is waar God de grens trekt. Nooit om iets of iemand te schaden, maar wel om hem of haar te behoeden voor iets wat hem of haar op dusdanige wijze schaadt dat het eeuwig leven, het in eeuwigheid voortbestaan van de energie door eigen toedoen wordt geremd, afgeremd. De mens is zijn of haar eigen grootste vijand. En al wie dit weet zal er alles aan doen om goed voor zichzelf, de ander en al wat leeft te zijn.

Goed zijn voor jezelf, de ander en al wat leeft!

*Wie zichzelf kent, waardeert zichzelf, de ander en al wat leeft.
Wie zichzelf kent, weet de waarde, de waarden en wie of wat nu
werkelijk blijk van waardering, al wat nog meer nodig is, heeft.*

*Blijk van waardering, dat wat we zo nu en dan missen in een
wereld die geregeerd wordt door de mensen van 't gemeen goed.
Maar het gemeen goed, is toch iets wat aan allen toebehoort of
is het toch het idee, dat wat verspreid wordt, echt, de hoge hoed?*

*De hoed van waaruit men tovert, dat deelt wat in het belang van
een ieder is, een soort van Gemeenbest van Naties of nog beter?
Het Gemeenbest of Commonwealth of Nations, vrijwillig
samenwerkingsverband van soevereine staten, hoe groot of klein
dan ook, met Koningin Elizabeth als hoofd, alsware 't de Meter.*

*De Meter en de Peter of andersom, in wezen de personen die
naast de vader en moeder vanuit 't geloof "doopborg" zijn.
Verantwoordelijk voor kinderen, wanneer de ouders dit op enig
moment, op enige tijd en wijze niet zelf kunnen, door iets, pijn?*

*Pijn en of dat wat ervoor zorgt dat de mens, de mens die is of
juist niet is, niet zichzelf kan zijn of wezen, in het leven van nu.
Geen herhaling van dat wat steeds terugkomt en terugkeert en
dat wat ertoe bijdraagt dat je ook echt vooruitkomt, niet te cru.*

*Niet cru, crue, rot bedoeld, maar door wat de mens in zich heeft,
in geval van verantwoordelijkheid nemen, nu geen pluspunt is.
Daardoor wel steeds meer zichtbaar, omdat het met en bij de dag
leven, doen wat past en goed voelt, betrekking heeft op iedereen
die en al wat in leven is, daardoor is er geen ontkomen meer
aan, tenzij je koppig bent, en uit op het persoonlijk gewin en
belang, dan herhaalt alles zich, zelfs de historie, geschiedenis.*

Vanaf het moment waarop ik mijn leven heb mogen zien, kijken naar wat er allemaal mogelijk was, voor een ieder die zelfs leeft. Zelfs is zelf en samen, dat wat van ons, jou en mij één maakt, jezelf zijn, met en naast de ander, volledig vrij voor wie geeft.

Geven en nemen, zo belangrijk in een mensenleven, de basis start bij het geven, waardoor nemen in wezen acceptatie wordt. We hoeven er niet lang bij stil te staan, tijd aan te besteden, het is zoals het is, geen urenlange debatten, discussie voeren, kort.

Als mens, heb je je kwaliteiten, je talenten en dat wat je kunt en mag gebruiken om jouw leven optimaal te kunnen zijn en leven. Wie daar op geen enkele wijze gebruik van maakt, heeft het zwaar, lastig soms en zal daar alleen zelf 't gevolg van dragen, dat wat uiteraard ook weer helpt om door te gaan, kans geven.

Kans, keuze, noem het zoals je wilt en zoals het mag zijn, heten. Wat het meest belangrijke is, dat je niet meer in herhaling valt, de geschiedenis laat voor wat deze is, historie, schoon geweten.

Veel mensen leven hun leven op basis van wat hen verteld en of opgedragen wordt, soms met een klein stukje eigen inbreng. Wanneer je dan vertrouwt op wat de ander zegt, denkt of doet, kun je ervan uitgaan dat 't laten volgt, tot jij of ik me erin meng.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen prioriteiten, dat wat hoog op de agenda staat en van waarde is, maar nog vaker van belang. Belang of belangrijk, is wat het in wezen zegt, splits je het op dan word het belangrijk, vertegenwoordigt het ineens de echte waarde dat wat voor een ieder de uitkomst zou zijn, drang?

De drang of hang naar geld is in wezen nog altijd 't hot item. We kunnen als mens niet meer zonder, tenzij het stopt, we weer gaan delen, dat doen wat werkelijk nodig is, de echte ware rem.

Wanneer we ons leven op de rem zetten, we werkelijk weer dat doen wat bij ons past en voor ons goed voelt, dan zullen we ook al wat bij ons past op ons pad krijgen. Dan zal al wat niet bij ons past, ons niet meer past vanzelf een ander pad kiezen en ervoor gaan om dat pad volledig zelf te lopen. Want de mens die zichzelf is, de mens die ervoor kiest om volledig zichzelf te zijn, zal er alles aan doen om voor zichzelf te kunnen zorgen en er geen ander mee belasten. Ja, de mens die weer is, die zichzelf weer is die zal op elk moment dat kunnen doen en ook gaan doen wat voor hem of haar mogelijk is. Wat hem of haar de mogelijkheid biedt om volledig zichzelf te zijn, zonder dat de ander daar op enig moment voor en of bij nodig is. We mogen allemaal weer ons eigen leven leiden, ons eigen leven vorm geven en dat doen wat een bijdrage levert aan het gezond en wel in leven zijn. Iets wat alleen mogelijk is wanneer wie iedereen die en al wat leeft weer volledig op ons pad meenemen. Iedereen die en al wat naast ons is weer op het pad brengen wat voor hen van belang en toepassing is. Want alle paden kruisen en alle paden lopen met elkaar samen. Alle paden gaan de richting op die voorbestemd is en dat betekent voorbestemd voor ieder persoonlijk, maar ook voorbestemd als geheel. Het geheel wat alleen kan zijn wanneer iedereen doet wat voorbestemd is en daarbij ook in wezen zo mag zijn. Zo mag zijn dat al wat in wezen een bijdrage levert aan het geheel er weer is. Of dat je zelfs zo bewust mag worden of dat je beseft dat het er altijd al is geweest, zij het in de vorm die nog niet als zodanig herkend en erkend werd. De vorm die jij als mens nog niet herkende en erkende, omdat het jouw tijd nog niet was. Jouw tijd, de tijd die God voor jou voor ogen had toen hij jou de keuze liet. De keuze liet en de keuze gaf om te kiezen voor dit leven.

Jazeker, de keuze om het leven te leven waar je nu mee bezig bent en waar jij elke dag weer van mag ontdekken wat het je brengt, wat het met je doet en daarbij waar jij in van betekenis mag en zal kunnen zijn, omdat dit is wat het leven je elke dag opnieuw geeft.

We mogen als mens allemaal ons eigen leven weer leven en dit vorm geven. De vorm die bij ons past en ervoor zorgt dat we zo, op die wijze, optimaal tot ons recht komen. Want het enige recht wat de mens heeft, het enige recht wat we als mens allemaal hebben, is het geboorterecht, wat overeenkomstig het zelfbeschikkingsrecht is. Het geboorterecht en al wat eruit voortkomt in ons leven ertoe zal leiden dat het zelfbeschikkingsrecht op de juiste tijd en wijze door onszelf wordt geactiveerd. Ja, ieder mens zal op een voor hem of haar aangewezen tijd, dat doen wat ervoor zorgt, dat hij of zij weer volledig zichzelf of haarzelf is, daarmee een voorbeeld voor een ieder die en al wat leeft zal kunnen en mogen zijn, zonder daar actief een rol in te spelen. Want de mens die zijn of haar rol speelt in het leven van of in een leven van de ander, zal daar een stukje van zichzelf of haarzelf aan toevoegen, een stukje van zichzelf of haarzelf in achterlaten, een stukje van zichzelf of haarzelf aan overgeven. Overgeven of overhandigen, zodat de persoon in kwestie, de persoon met de hulpvraag, de persoon die zijn of haar tijd aan jou besteedt en of geeft daarmee geholpen is, baat bij heeft. Maar in wezen, is de persoon met de hulpvraag samen één met de persoon die hulp biedt, die de hulpvraag beantwoordt, gehoor geeft aan de hulpvraag van de ander. Want geven en nemen is één, geven en nemen is dat wat de werkelijke hulpvraag inhoudt, inhoud geeft en daardoor van waarde is en ook mag zijn.

Jazeker van waarde kan en mag zijn doordat dit inhoud heeft, de persoon die om hulp vraagt van waarde is evenals de persoon die de hulpbehoefte steunt. Omdat beide voortkomen uit een diep verlangen om geliefd te worden, geliefd te zijn, zonder dat daar een onderhuids verlangen inzit. Zonder dat daar op enig moment een dubbele agenda achter schuil gaat. De mens die hulp vraagt en de mens die hulp biedt zijn in wezen één. De wijze waarop de één de ander helpt geeft alleen duidelijk aan waar de ander nog aan kan werken, nog aan mag werken en dit ook zelf weer zal doen.

Want de mens die hulp vraagt en de mens die hulp biedt hebben beide de behoefte om iets met elkaar te delen, dat te delen waar de ander op enig moment zichzelf in voorbij is gegaan. Ja de ander, elke persoon, ieder mens of in wezen de energie die we als persoon en mens allemaal op onze eigen vertrouwde wijze in mogen zetten om er voor onszelf en de ander te zijn. De energie die onbegrensd en zonder enige beperking is, maar door iets als weerzin te zien, iets als weerstand te ervaren zal het weer zijn, het onszelf weer kunnen en mogen zijn, alleen nog worden beleefd wanneer we de weerzin, de weerstand en al wat daarmee gepaard gaat het hoofd bieden. Ja, het hoofd bieden, omdat dat hetgeen is wat ervoor zorgt dat we weer verder kunnen en verder mogen in het leven van ons leven, doordat er op die wijze een hoofdstuk wordt afgerond. En dat dit een hoofdstuk en het deel van mijn leven is wat op die wijze gegaan is, dat kan ik nu nog meer beamen. Ja daar kan ik nu van zeggen dat het werkelijk zo is.

Omdat het leven mij geholpen heeft, het leven mij nog elke dag helpt te doen wat past en goed voelt. Want alleen daar naar luisteren en doen wat werkelijk past en goed voelt werkt op een wijze die geen mens, geen instantie of organisatie met watvoor middelen dan ook mij kan vertellen. God heeft ons naar zijn evenbeeld geschapen en alle energieën zo op elkaar afgestemd dat in wezen niets of niemand meer op een anders dan positieve wijze invloed kan uitoefenen op. God weet als enige waar de mens bij gebaat is, God weet het. God weet het volledig, doordat Jezus als mens, Kind van God en Vlees en bloed was. Kind van God door bekend te zijn met de hemelse sferen en Kind van Vlees en Bloed doordat Maria als zijn moeder, dat deed waar geen ander toe bereid was. Zij was bereid haar kind, haar Vlees en Bloed te delen met de hele wereld. Iedereen die en al wat leeft zou erbij gebaat zijn, doordat Zij evenals God de wereld net zo lief heeft en lief had als alleen God dat zou hebben, waardoor Jezus het leven liet. Het leven heeft gelaten voor wat het was en dat Zijn keuze was.

De keuze!

Stel dat ieder mens als Jezus is en zelf de keuze heeft om zijn of haar leven in liefde voor een ieder die en al wat leeft, ongeacht wie of wat hij of zij is, opnieuw te kunnen en mogen geven. Opnieuw, net als Jezus zijn, omdat hij Zijn leven voor een ieder naast en na hem gegeven heeft, zodat wij in 't nu mogen leven.

Zodat of opdat het leven wat wij leven, in tegenstelling tot wat Jezus voor ons wenste, niet het leven geworden is als bedoeld. Bedoeld was of zoals God dit bedoelde, het laatste daar lijkt het op, tenzij we weer doen wat in het hier en nu geldt, goed voelt.

Want iets wat al gebeurd is geeft geen gevoel meer, alleen een herinnering aan de emotie, dat wat ooit was, nadien is geweest. Voor wie weleens een glaasje te veel op heeft, als de kater achteraf, nu met of zonder de mooie herinnering aan het feest.

Het feest van of der herkenning, dat wat ook door een ieder die hier en nu is, zal kunnen worden bepaald of zelfs aangegeven. Er is en bestaat geen pasklaar antwoord, we zijn allemaal mens maar ook uniek en daardoor anders, het echte nemen en geven.

Ja elk mens heeft zo zijn of haar eigen standaard, liefst is deze liefdevol, voor hem of haarzelf, daarbij naast en naar elkaar. We mogen onze eigen keuzes maken en bepalen, onder het toezien oog van God wel te verstaan, hij geeft ons de ruimte en laat ons ons eigen ding doen, tot op zekere hoogte wel te verstaan, wanneer het iets of iemand ten onrechte schaadt, dan is Hij ook degene die ingrijpt, gek genoeg is dit raar maar waar.

We mogen allemaal ons eigen leven leven, leven in vrijheid, maar ook zeker in liefde, geluk, ja bovenal in volle gezondheid.

Wie dit leven aan de ander overlaat, de ander meer rechten of alle regels laat bepalen, is degene die lijdt, uitgeteld, zonder tijd.

De mens die de ander zijn of haar leefregels laat beperken, is de mens die zijn of haar leven tekort doet, ja echt en elke dag weer. En denk je dat dit er weinig of veel zijn, doe jij het zelf ook, geef jij jouw autoriteit uit handen, dan ben jij in wezen niets meer.

Dan ben jij in waarde naar het nulpunt gezakt, tenzij je weer ervaart en weer gaat doen wat je werkelijk of in wezen weer past. Dan kun je gaan doen wat je blij maakt, waar je blij van wordt, zal dit geen ergernis of negatieve emotie geven, los zijn van last.

Ja lasten zijn negatieve emoties, keer op keer terugkerend, tenzij je werkelijk iets ontvangt, je merkt dat er om je gegeven wordt. Elk mens, elke organisatie, de leiding, degene die in wezen liefde zijn, zullen dat weer doen wat een bijdrage levert aan 't in liefde kunnen leven, voor jou, inclusief gezond eten op je bord.

Want vreemd genoeg is het daar al mis gegaan, door wat we dachten dat goed voor ons was en dit ook tot ons te nemen. Hebben we onszelf meer dan een mensenleven tekort gedaan, denkende goed bezig te zijn, gezond te eten, in wezen framen.

Framen, en nu de claim neerleggen bij, de levensspelbedenkers. Niet God maar de mens die goud zag, zilver smeedde toen het heet was, ging de fout in, ja inclusief of exclusief de olietankers.

Goud, zilver, olie, en alle andere grondstoffen die meer waarde vertegenwoordigen dan wie of wat ook maar ooit bedenken kan. Ja, dat is wat wordt gedacht, daar zijn we jarenlang in meegegaan, dit is de grootste leugen ooit voor waarheid aangenomen, we hebben daardoor onszelf, ons leven in het hier en nu verkocht, zijn niets meer dan de werkbij, vrouw of man.

Het meest bijzondere is dat God alles in één is, God de waarde van Goud, Zilver, Olie en alle ander grondstoffen, inclusief de man en vrouw in Hem vertegenwoordigen zal, wanneer je ziet. Zien dat Hij de basis van elk leven kent als geen ander, weet ook wie daar eveneens kennis toe heeft, de mens die dagelijks zelf schrijft, voor een ieder die en al wat leeft, ja, het ware levenslied.

Ja de mens die schrijft, het levenslied ten gehore brengt en dat doet wat in wezen geen ander nog zou doen, kunnen of willen. Jazeker, doen, kunnen of willen is wat ertoe leidt dat we echt weer verder mogen, in liefde, geluk en gezondheid zijn, chillen.

God heeft echt al zijn kinderen lief, liever dan enig andere vorm van energie of dat wat ooit op “onjuiste grond” is gecreëerd. Iedere basisbehoefte beschikbaar stellen, eis en wederdienende, is met name ook dat wat God altijd al heeft ondersteund en wat nu bijdraagt aan, een nieuwe levenswijze, op liefde gebaseerd.

Liefde voor de mens, de natuur en al wat in leven is en dit tot in lengte van dagen zal kunnen en mogen blijven, door zelfs te zijn. Geen voorkeursposities meer, werkelijk, de maat is vol, klaar met alle gekkigheid, de aarde is rond, iedereen vrij van lasten, of welke druk of zorg maar ook, vol levenskracht, geen centje pijn.

Rond, The circle of life, the Wheel of fortune, zonder enige spijt. Spijt of spijtbetuiging, dat waar de mens die allesbehalve zichzelf is toe overgaat, zich door verscheurd voelt, omdat dit aan hem of haar eet, de mens die al jaren geleden heeft zo naar uitkijkt, terwijl de mens die zichzelf en ieder ander vergeeft, er al lang mee klaar is, daar op geen enkele wijze meer op zit te wachten of behoefte toe heeft, wel voor een ieder die nu is en met hem of haar leeft één grote wens heeft, gezond zijn in een wereld die verscheurd lijkt te worden, voor eens en altijd in vrede te kunnen zijn en leven met een ieder, de ultieme vrijheid.

Ja vrijheid en meer vrije tijd, dat wat de hele opzet was, is en zal zijn. Hoewel we het nu nog niet allemaal zo ervaren en er ook heel veel mensen angst hebben voor de toekomst, zal deze snel omslaan naar vertrouwen. Vertrouwen in het eigen kunnen en het eigen weten, want in wezen weet de mens, ieder mens wat goed voor hem of haar is. We zijn het door het geluid wat overheersend is, de mensen die de grootste mond hebben en overal doorheen brullen, maar dit ook massaal als waarheid verkopen echter volledig vergeten. Vele mensen zijn dit vergeten, God zij Dank zijn er ook nog heel veel mensen die de afgelopen tijd zelf tot inkeer zijn gekomen. Zelf weer naar binnen gekeerd zijn, waardoor de liefde voor het leven en de liefde voor henzelf en allen die hen dierbaar zijn, weer de boventoon voert. De toon die gezet mag worden, de toon die werkelijk en in wezen de muziek maakt. De muziek, het levenslied en dat wat ieder mens wel kent.

Ja, ik heb het in mijn eerdere boeken al vaker aan mogen halen, maar het komt nu nog vele malen duidelijker naar voren en is nog vele malen helderder in beeld. De Zonnige toekomst is een feit wanneer we allemaal weer wat meer naar ons innerlijk weten gaan luisteren en zowel Moeder Aarde als Moeder Natuur met al wat leeft een warm hart toedragen. In tegenstelling tot dat wat we de afgelopen decennia hebben gedaan ook weer goed voor onszelf gaan zorgen door er een gezonde levensstijl op na te houden. In volle gezondheid en met liefde voor het leven en ons lichaam gaan leven. Want ons lichaam is en blijft ons huisje op aarde, wanneer we hieraan voorbij gaan dan zijn de gevolgen niet meer te overzien en zal het einde snel daar zijn. Snel of in wezen binnen afzienbare tijd, omdat dit wel het gevolg is. Wanneer we luisteren naar alles wat verkocht wordt als waarheid, maar in wezen allesbehalve de waarheid is, zullen we ons eigen einde steeds sneller in zicht brengen, in zicht krijgen, doordat we allemaal weten dat het doen wat past en goed voelt ons vele malen meer heeft opgeleverd heeft in alle tijd die we al hebben gehad.

Waarom zou je?

Waarom zou je er nu al voor kiezen om het einde nu in plaats van over heel veel jaren, op een later tijdstip te laten zijn? Waarom zou je er nu al voor kiezen om het einde nu vooruit te halen, te leven vanuit angst, maar er niets aan doen, meegaan in de negatieve emoties en gedachten, met als gevolg intense pijn.

Pijn die overbodig en onnodig is wanneer je elke dag even afstemt op dat wat jij nodig hebt, wat jouw lichaam je zelf zegt. Een rustige ademhaling, beweging, gezonde voeding, voldoende slaap, je eigen ritme en natuur volgen, levenswijsheid ja echt.

We razen maar door, luisteren naar iedereen die wat te melden heeft, maar in wezen of eigenlijk niet echt iets zegt of weet. Vertrouwen op alles wat gezegd wordt, men denkt te weten, terwijl velen geen flauw benul hebben, goed bedoeld wellicht, ze luisteren naar wat hen verteld wordt, wel of niet juist, discreet.

Waarover hebben we het, waarover gaat het, wie neemt de leiding, het voortouw, dat wat nu echt weer heel hard nodig is? Gaan we straks weer een schuldige aanwijzen, de mens, de organisatie of zelfs een land, ja zo gaat het vaak, dat leert de geschiedenis ons, daar start het mee, allesbehalve, wel goed mis.

Iedereen zal in zijn of haar eigen hart mogen kijken, iedereen ja, geen mens of wie maar ook ontkomt hier nu nog aan. Waarom iets of iemand beschuldigen van dat wat we denken te weten, terwijl er zoveel onduidelijk is, er wordt geleden, geen mens is meer zeker van zijn of haar eigen leven, geen mens is nu nog op enig moment zeker van wat er speelt, is dit nu echt of worden voor de gek gehouden, wie kent nog, 't eigen bestaan?

Wij, jij, ik, of beter gezegd de mens an sich, is zijn of haar boekje te buiten gegaan in het leven wat geleefd werd, de tijd. We hebben geld en waardemiddelen voorop gesteld, dat wat van groter belang was dan wat werkelijk waarde vertegenwoordigt, de mens die ziek wordt, is, heeft geleden, is overleden aan spijt.

Spijt omdat hij of zij vergeten is hoe het leven mag worden geleid, mag worden ervaren, mag worden gezien en of beleefd. God heeft al Zijn kinderen de tijd en de ruimte gegeven, Moeder Aarde en Moeder Natuur ter beschikking gesteld, voor wie werkelijk iets wil bereiken, daarbij nu ook echt nog alles geeft.

Alles of al wat hij of zij heeft, het is Hem om het even, Hij weet exact wat de mens die in wezen energie is, kan en weer mag zijn. God weet, kent de mens die in wezen energie is, kent zijn of haar zwaktes als geen ander en zal hem of haar beschermen, er voor hem of haar zijn, geen hinder meer door, of onnodig lijden, pijn.

Pijn en of pijnlijke momenten, zo overbodig en geheel onnodig omdat alle energieën weer heel en mooi zullen zijn, worden. Door Zijn genade en om Jezus wil, zal elk mens, dier en dat wat leeft volledig in het hier en nu zijn, weer leven van de ware en enige liefdeskracht, zonder enige hinder of obstakels, horden.

Horden of hindernissen, er zijn er voldoende geweest in de afgelopen decennia of zelfs eeuwen, wanneer je achteraf bekijkt. Ja bekijken, wil zien en ook als zondanig beschouwt, genoeg van dit alles, het mag weer anders gaan, we mogen elke dag het geluk vrij te zijn ervaren, omdat niet de mens beschikt, wel wikt maar God Nu ons aller levens weer vervuld met liefde, verrijkt.

Hoop, geloof en liefde, de basis voor het leven, echt levensgeluk. De mens die zijn of haar heil in iets anders dan dat zoekt, die zal uiteindelijk ook op zijn of haar plaats komen, Gods voetstuk.

Ja God verrijkt onze levens, ieder leven en al wat met en naast ons in leven is, zal vanaf nu weer vol in het leven mogen staan en daar waar mogelijk zal God hen zelfs op een mooi voetstuk plaatsen. Door weer vol in het leven te zijn, door zijn of haar leven te kunnen leven, doordat God alleen Zijn wetten hanteert. En al wie Zijn wetten eert, al wie Zijn wetten leert, die zal in het hier en nu kunnen leven en gelukkig zijn met iedereen die en al wat in leven is. We mogen allemaal weer het geluk om in leven te zijn ervaren. Elke dag, ieder uur, elke minuut, seconde of deel ervan. God heeft de wereld lief, zoals ook Hij ons lief heeft. God heeft de wereld lief en heeft Zijn eniggeboren Zoon met liefde gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft. Onze energie en al wat daarmee verbonden is zal dat kunnen overbruggen en overwinnen waar we mee geconfronteerd worden. Onze energie is waarmee we God zij Dank in Hogere Verbinding staan. Al wat en een ieder wie of een ieder die deze verbinding schaadt, zal op enig moment zelf daarmee geconfronteerd worden. Al wat en een ieder wie of een ieder die de verbinding met God tekort doet, zal vanuit liefde weten welke ommekeer het, hij of zij mag maken. Omdat God al zijn kinderen lief heeft, God al wat ooit geschapen is lief heeft, de wereld, Hemel en Aarde, het Universum en de Kosmos. Al wat met Hem, Jezus en Moeder Maria vorm heeft gekregen zal weer in het hier en nu kunnen zijn. Zal dat weer zijn wat in oorsprong bedoeld was. In oorsprong en al wat van daaruit zal kunnen en mogen zijn en wezen. Pure Liefde, de enige liefde die zonder lusten of zonder driften is, zonder drift of drang. De drift of drang of in wezen hang naar dat wat God op geen enkel moment voor ogen had. Want ook God was als een kind, ook God was als een kind die elke dag iets nieuws wilde leren, daarbij iets nieuws wilde creëren. Ook God wilde de Christus in zichzelf eren, dat wat in wezen alleen Jezus echt heeft bewerkstelligd, door zijn leven op aarde te leven en het vervolgens te geven. God wilde evenals Jezus zijn leven delen met een ieder die en al wat leeft.

Door als eerste te leven, door degene te zijn met het alleenrecht, heeft hij nooit kunnen ervaren hoe het zou zijn om Zijn leven te delen met gelijkwaardige mensen, gelijkwaardig ja. Maar wie is er gelijkwaardig, of moet ik zeggen gelijk waardig, wie is er en deelt er zijn of haar leven met iedereen die en al wat is, zelf leeft?

Wie deelt er zijn of haar leven met iedereen die en al wat leeft en is er gelijk aan God? Want God is degene die op grote hoogte leeft, God is degene die vanwege zijn kennis en kunde dat of in wezen degene of datgene is wat op geen enkele wijze, op geen enkel moment te vergelijken is met wie of wat maar ook. God is zoals gezegd wordt, de Alpha en Omega, All in One, Alles wat in en van de wereld is. God heeft alle kennis, wijsheid, het heden, verleden en de toekomst in zich, maar of nog beter gezegd, en wil dit delen met iedereen die en al wat leeft, wanneer hij of zij zijn of haar met God besproken pad volgt. Hoe kunnen we dan in hemelsnaam zover afgedwaald zijn, dat we alleen nog het pad kiezen wat ons nog verder van onszelf brengt. Hoe kunnen we er dan als deel van God voor hebben gezorgd dat we onszelf zo kwijt geraakt zijn. Zover kwijt dat we eerst een ziekte, aandoening of gebrek hebben moeten krijgen om ons weer bij onszelf, zuivere energie te brengen? Ja krijgen of in wezen ontwikkelen, omdat iets wat je krijgt in de vorm van ziekte, een aandoening of gebrek, op geen enkele wijze in één dag ontstaat. “Niets” ontstaat ineens, er is vaak al heel wat aan vooraf gegaan voordat dat wat volgt en als resultaat zichtbaar, voelbaar en merkbaar wordt of bijna is.

Bijna, heel wat tijd, geruime tijd, maar ook realiteit, dat wat in combinatie met de kwaliteit van leven, het reageren en ageren op iets of al wat zich in een leven voordoet leidt tot realiteit. Real I Teit of maak van het laatste maar Tijd. Want de realiteit is de tijd die ontstaat door de tijd die we aan onszelf of in wezen aan Gods Plan voor onszelf besteden. De Real I Tijd, is de tijd die we aan onszelf en onze tijd met God besteden, de enige tijd die zinvol is.

De tijd die ons helpt om dat te doen waar we blij en vrij door worden. De tijd die God voor ogen had toen hij de Hemel en de Aarde vanuit Liefde voor een ieder van ons geschapen heeft. Met als enige doel er samen te kunnen leven, door er samen te zijn. Samen, met een ieder die en al wat leeft en datgene weer doet wat van waarde is. De waarde vertegenwoordigt die Hij, God eraan gegeven heeft. Ja de reële waarde, de enige echte waarde, die al het leven wat geleefd wordt weer iets waard maakt. De waarde die alleen gekend en herkend wordt door de mens die zijn of haar kwaliteiten, zijn of haar creatieve kwaliteiten leert kennen en hier ook elke dag dankbaar gebruik van maakt. Dankbaar doordat dit het enige is waar je als mens dankbaar voor hoeft te zijn, dankbaar kunt en mag zijn, doordat dit jouw redding is. Het ontwikkelen van jouw talent dat is wat jou jou maakt. Het ontwikkelen van jouw persoonlijke, jouw eigen vaardigheden, ertoe leidt dat jij, maar ook een ieder waarmee jij verbonden bent, de kans krijgt en vervolgens neemt om zich volledig te ontplooiën. Ja, te ontdoen van de plooiën die de tijd en al wat op geen enkele wijze de wereld in geholpen is zal kunnen waarmaken. Ja, te ontdoen van de rimpels, hindernissen en al wat op geen enkele wijze van waarde had mogen worden, laat staan kunnen zijn. Want de mens en al wat daarmee verbonden is, is in wezen goed, is in wezen al wat God wenst, tenzij Hij of Zij een andere waarde aanneemt als waarheid, Hij of Zij, in gebreke blijft.

Hij of Zij die gelijk aan God is ervoor kiest als ieder ander te zijn, ieder ander die al sinds lange tijd meegegaan is in het systeem wat in wezen geen organisch iets maar eerder een mechanisch iets geworden is. Iets waar de tand des tijds, de tijd als geheel zijn of haar invloed op uitgeoefend heeft. De tijd die Hem of Haar door welke reden dan ook ontnomen is. Want de reden, de persoon die redeneert, de persoon die op enig moment zijn of haar eigen woord als waarheid is gaan zien, heeft hiermee al wat anders is en iedereen die op enig moment toonde anders te zijn, geëlimineerd.

Ja geëlimineerd zonder daar een aantoonbare reden voor te hebben. Geen enkel bewijs dat hij of zij ook anders is dan hij of zij die deze eliminatieronde gestart is. Geen enkel bewijs dat hij of zij die deze eliminatieronde gestart is ook werkelijk en wezenlijk verschilt. Omdat hij of zij zichzelf niet kent, omdat hij of zij zo gefixeerd is op de ander dat hij of zij vergeten is wat de waarde van het eigen leven is. De waarde van zijn of haar leven nu werkelijk waard is, de waarde die hij of zij in het hier en nu mag vertegenwoordigen, in het hier en nu mag brengen door hier en nu weer volledig te zijn. Dat te zijn waar hij of zij elke dag bij gebaat is. Elke dag, ieder uur, elke minuut, seconde of zelf deel daarvan, één tel, die ene tel die hem of haar maakt tot wat hij of zij is, Kind van God. De enige die ook werkelijk en wezenlijk het besef zou mogen hebben dat dit zijn of haar roeping is, in tegenstelling tot al wat hij of zij zichzelf ook eigen heeft gemaakt.

In tegenstelling tot al dat of wat hij of zij voor waar heeft aangenomen, doordat hij of zij de controle en al wat daarmee gepaard gaat zelf in de hand wil houden, daarmee het alleenrecht, wat allesbehalve recht is veroorzaken zal. Of toch helemaal niet, doordat Hij of Zij, de mens die de veroorzaker is, ineens net als ieder ander, net als iedereen die gelijk maar ook volledig, volkomen en daarbij volwaardig is, in staat is om zich los te maken van. Zich of haarzelf los te zien van al wat naast hem of haar is, door de waarde van God weer te voelen, de waarde die God Hem of Haar gegeven heeft, weer als de enige echte en daarbij ook enige juiste waarde te ervaren. Want dat de waarde die we als mens ervaren de enige waarde is die we hoeven aan te hangen, de enige waarde is die we hoeven aan te houden, door er dankbaar voor te zijn, is wat een ieder die en al wat leeft weer zal gaan zien, voelen, beleven en daardoor ervaren. Het herkennen en herinneren, waardoor het laatste, herinneren ook meteen erkennen is. Omdat erkennen staat voor Eigen Realiteit kennen. De Eigen Realiteit het enige is wat we als Kind van God zijn, mogen weten.

Kind en of kinderen van God zijn in staat om alles te overwinnen wat op hun pad komt. De wijze waarop en de afloop hebben we voor het overgrote deel zelf in de hand. Wanneer we ons laten leiden door vertrouwen en geloven in Gods hulp zal al een groot deel vanzelf oplossen. Mijn moeder zei altijd, wat vanzelf komt, gaat vanzelf weer over, dit alles gerelateerd aan een lichamelijke verstoring, die vele nu meteen ziekte of een aandoening noemen.

Dat beide zowel de ziekte als aandoening veelal voortkomt aan het niet werkelijk luisteren naar je lichaam, naar je intuïtie, naar je gevoel of in wezen naar jezelf, is dat wat iedereen nu weer mag weten. Want wat ben jij waard, wat is jouw eigenwaarde en waar is jouw zelfrespect en dat wat je nodig hebt om zelf weer jouw unieke waarde te ontdekken? Dat wat jij persoonlijk bent en mag zijn in een wereld met meer dan 7 miljard mensen? Een wereld waar de kansen, de mogelijkheden en soms ook de aanbiedingen te over zijn, wanneer je het maar wilt (zien, horen, weten, voelen, ervaren en beleven). Ja wilt meemaken, want jij bent de mens, de persoon, de energie die samen met God op liefdevolle wijze kunt zorgen dat het leven de wending neemt die jij wenst. Dat er nog altijd mensen zijn die zich laten leiden door de wensen en nukken van de ander, de wensen en nukken maar soms ook zelfs rare streken van de ander, zal nu steeds meer zichtbaar gaan worden.

Zichtbaar ja, omdat dit nu meer dan ooit in de geschiedenis bekend mag zijn. Nu meer dan ooit, omdat we als kind van God nu allemaal weer vrij zullen kunnen en mogen zijn. En omdat we nu werkelijk en wezenlijk weer vrij kunnen zijn en dit altijd zullen mogen blijven en een ieder die daar op enig moment, op enige tijd en wijze iets anders mee wil doen die zal daar zelf de gevolgen weer van mogen dragen. Liefdevolle gevolgen wel te verstaan, doordat we als Kind van God allemaal een vrije wil hebben en God er zorg voor draagt, dat we deze voor geen enkele vorm van waarde zullen inleveren, wanneer ons hart zuiver is.

Wanneer ons hart zuiver is!

*Wanneer ons hart zuiver is, geef je om jezelf en ieder ander!
Wanneer ons hart zuiver is, weet je dit, zorg je ervoor en zegt de
ander ook, ik hou van je, help je ongeacht wat en niet verander.*

*Geven om jezelf en de ander, is een leven in liefde gunnen.
Waarom zou je het anders willen, zelfs al zou je dit kunnen.*

*Dat wat je jezelf gunt, jezelf geeft en jezelf toestaat in het leven
wat je leeft met een ieder die en al wat nu naast jou hier leeft, is.
Dat zijn de werkelijke waarden van het leven, een leven in
liefde, geluk en gezondheid, niks herhalen van geschiedenis.*

*De geschiedenis en al wat gecreëerd is om de mens en dier pijn
te doen, letsel toe te brengen en nare herinneringen te geven.
Wie kiest daarvoor, wie houdt dit in stand, wie laat zich zo
misleiden, waarom zou je, wil jij dit nu echt of liefdevol leven?*

*Ja leven, jouw leven leven in liefde, met liefde, vanuit liefde
geluk en gezondheid, met een ieder die en al wat er mag zijn.
Hoe zou je het anders willen, hoe zou je anders kunnen,
waarom zou je het anders doen, dit is toch alles, dit is echt, fijn.*

*Fijn en daarmee ook helemaal goed, dat wat nu weer nodig is
omdat het al veel te lang heeft geduurd, te lang zo was, waarom?
Doordat er pijn en verdriet is, een tekort, een gemis, niet
wetende dat warmte, vriendschap en onvoorwaardelijke liefde
meer is dan al wat er in de wereld is je toe-eigenen, want
wanneer je iets met liefde en vanuit je hart doet, is al het andere
onnodig, de hoe en waarom wordt dan vanzelf ingevuld, geen
plan of scenario meer maken, overbodig zelfs, omdat het leven
alles invult wat je vraagt, de som of ook wel de ware pret, dat
wat nu meer dan ooit nodig is, leef, geniet en doe iets, nu, kom.*

De som of kom je buiten spelen, dat wat heel veel kinderen die nog niet (voor)geprogrammeerd zijn uit liefde zelf wel al doen. Jazeker, zij vragen de ander, ieder ander, zonder enige twijfel of moeite, zonder aanzien des persoons, liefdevol leven, fatsoen?

Ja, wanneer een kind zichzelf tot een gelukkig individu, een waardig persoon zal kunnen gaan zien, mogen ontwikkelen. Ook dan zal deze een bijdrage kunnen leveren aan ieders leven, waardig zijn, zonder dat deze steeds maar weer moet bikkelen.

Moeten is iets wat geen mens helpt, zelfs de bedenker niet, degene die iets verzonnen heeft of in wezen denkt te weten. Doordat hij of zij de Zon, daarmee de liefdesenergie in zijn of haar leven mist, geen passie voelt, het eigen bestaan vergeten.

't Eigen Bestaan, genieten van dat wat hem of haar vreugde geeft, waardoor delen met een ieder die is ook veel meer brengt. En weet je wat zelfs nog mooier is, het geluk wat je deelt met de ander, zorgt ervoor dat je tevreden kunt zijn waardoor je jouw eigen leven leeft, als een volwaardig mens, waardoor je tijd en ruimte krijgt die nodig is, wanneer je je nergens meer in mengt.

Je je afzijdig kunt houden, maar wel dat doet wat een welkome bijdrage levert aan alles wat in leven is en nu ook weer blijft. Want de mens die deelt, zonder van invloed of in wezen van groot belang te willen wezen, is de mens die werkelijk dat mag doen wat de ander helpt, zonder bezit van wie of wat maar ook te zijn, gewoon en eenvoudig, het dagelijks leven leidend, doordat hij of zij verantwoordelijkheid neemt en daarmee zelfs nog meer dan dat, doet wat mogelijk is, doordat hij of zij het puzzelstukje is, het nodige puzzelstukje wat liefde is en de toekomst schrijft.

Toekomst voor een ieder en dat wat een ieder nu echt toekomt. Liefde, geluk en gezondheid, dit laatste volledig, ja onvermomd.

Onvermomd of onbedekt, zonder er doekjes om te winden. Doekjes of zoals nu voorgeschreven wordt mondkapjes, dat wat in het geval van een ieder die steriel wenst te blijven werkt, klopt, maar voor de ander niet helpt, het algemeen welbevinden?

Door elke dag te doen wat je wilt, kunt en mag doen, zul je alleen dat doen waar iedereen die en al wat leeft zelf van leert. Niet het voorbeeld zijn, geen leraar of docent spelen of de leiding nemen, dat is de illusie, dit hebben we heel veel jaren gedacht, dat is geweest, soms goed of en toch geheel verkeerd?

Geweest ja, zo was het, dat is nu verleden tijd, goed of verkeerd uitgepakt, waardoor er ingegrepen is, wat denk je, wat is zeker? Alleen de tijd zal het ons leren, het uitwijzen, we kennen alleen dat wat er is, gelijkwaardig aan, de kop of toch schotel en beker?

Ja schotel en beker, waar het vroeger, in de eerste plaats voornamelijk of in wezen, alleen de keurige kop en schotel was. De tijden veranderen, we mogen weer verder, doorgaan met leven, leren, ons blijven herinneren, waardoor we weten dat elke dag een nieuwe kans biedt, de kans, de onze, zo helder als glas.

Glas of zoals velen nu al ervaren glasvezel, vermengd met alle technieken die het leven en al wat dit met zich meebrengt ons elke dag laten zien op nabije en daarbij meteen gepaste afstand. Wanneer we echter weer gaan leven zoals bedoeld is, kunnen we weer verder, op eigen kracht, lopen, nu leven, uit de wachtstand.

Leven ja, we mogen weer verder, op eigen kracht en uit de wachtstand, zonder naar de mens met "know how" te kijken. Want ook de mens met 'know how' over een bepaald of specifiek onderdeel of onderwerp, mag zichzelf leren kennen, zichzelf in de spiegel leren aankijken, of dit ook lukt, dat zal nu blijken.

Alleen de mens die zichzelf kent, weet waar hij of zij voor staat. Deze mens zal degene zijn die ook werkelijk vooruitkomt, los van wat de ander zegt, denkt of doet, altijd moedig doorgaat.

Moedig doorgaat ja, door alleen nog de tijd in te vullen met dat waar hij of zij maar ook ieder ander bij gebaat is, in liefde zijn. Zijn door te doen en werkelijk alleen nog vanuit liefde al wat zich elke dag opnieuw aandient vorm te geven, dat is zo fijn.

Vanuit liefde, zonder er op enig moment rijk van te willen worden, maar wel voldoende voor ontvangt om te kunnen leven. Want leven is al wat vanuit liefde ontstaat, gesteund en ook elke dag weer mag zijn voor wie wil delen met de ander, liefde, wat is er mooier dan vreugdevol te zijn door elke dag aandacht geven.

Delen en geven ja, ipv nemen en geven, we hebben het op een wijze geleerd die wat er nu speelt in de hand heeft gewerkt. Dachten er goed aan te doen om zoveel mogelijk te vergaren, sparen en dat te doen wat ons zekerheid gaf, maar elke dag je ogen mogen openen is dat wat werkelijk waarde heeft, dat wat in wezen de meerwaarde vormt, tot in lengte van dagen, onbeperkt.

Onbeperkt en zonder hinder, voor iedereen, mens en dier. Natuurgetrouw leven, doen wat past en goed voelt, dat geeft de meerwaarde aan het leven, voldoet, zelfs meer dan, groot plezier.

God heeft de mens meer lief dan wie of wat maar ook ooit dacht. Hij ziet in ieder mens, dier en dat wat leeft vanuit zijn of haar oorsprong, zand en klei de waarde die op geen enkele wijze veranderd of gewijzigd meer kan worden omdat het is, de kracht.

De kracht die nu een ieder weer zal mogen voelen en beleven. Plezier, is meerwaarde, plezier helpt ieder mens in 't nu te leven.

Elk mens mag weer plezier beleven aan het leven, doordat hij of zij zijn of haar eigen leven is. De mens die ooit iets anders dan dat verkondigd heeft, de mens, mensen die ooit anders dan ‘t be-leven als richtlijn gesteld hebben, zijn door omstandigheden, door de situatie en de hoedanigheid waarin zij zich bevonden, van hun pad geraakt, het eigen spoor totaal bijster. En ja, waar ga je je als mens dan mee bezighouden, met hoe je de ander, ieder ander en al wat anders is dan jij kunt wijzigen, veranderen of programmeren.

Ja programmeren, conditioneren en of soms zelfs activeren. In wezen kun je alle woorden die eindigen op “eren” toevoegen. Daar zit echter één maar aan, ja, doordat we ons als mens eerst het laatste, het eren met de letter l ervoor eigen hebben gemaakt, door het “naar school gaan”. Wellicht heeft dit laatste ons en of de persoon die de ander wil programmeren, conditioneren of in wezen activeren, ertoe aangezet. Ja ons, maar ook hem of haar van ons eigen, ‘t natuurlijke pad gebracht. Hoe het ook zij, het is een feit, het is iets wat is en God niet wil, Hij zal dit veranderen, doordat dit een vast onderdeel is van de wereld waarin we nu leven. De wereld die geregeerd wordt, de wereld die gedicteerd wordt en of dit de wereld is die wel of niet geëerd wordt zal blijken wanneer iedereen weer wakker wordt, ja, wakker en zijn of haar gezonde verstand gebruikt. Iets waar het bij velen door alles wat hen opgelegd is, zij voor waar aan hebben genomen, volledig aan ontbreekt. Ja, voor waar, doordat het herhaaldelijk aan hen verteld is, getoond is, waardoor het ogenschijnlijk zo zichtbaar is, daardoor zelfs voor hen voelbaar is geworden, maar of dit ook waar is? Wanneer waar voor waar is aangenomen, is dit voor velen de waarheid. Maar of waar ook voelbaar is, blijft de vraag? Want waar is voelbaar, waar geeft geen weerstand, waar is datgene waar je zonder daarop geattendeerd te worden mee door kunt gaan. Waar of niet waar is wat zich in jou openbaart of toont. Ja, waar is dat voelbaar geworden? Jij bent de enige die dit kan vertellen omdat iets wat waar is voor jou, jouw waarheid is.

Alleen de persoon die vanuit zijn of haar hart leeft zal zien, voelen ervaren en beleven wat wel of niet waar is. Alleen de mens (de mensen) die vanuit het hart gaan leven zullen de werkelijke waarheid en de werkelijke zin van het leven weer leren kennen.

Kennen door dit te herkennen en erkennen, door het eigen leven en iedereen die en al wat naast hem of haar in leven is, het eigen pad te laten bewandelen. Want dit laatste is, zoals gebleken, tot op heden dat wat geleidt heeft tot het licht of tot de duisternis. Tot op heden ja, want vanaf vandaag mag iedereen die en al wat leeft weer weten wat zijn of haar pad is. Vanaf vandaag zal iedereen weer mogen ervaren wat werkelijk leidt tot het in liefde leven en liefdevol zijn. Dat zijn wat hem of haar gelukkig maakt en sterker nog, ertoe bijdraagt dat iedereen en alles wat leeft en in leven is weer volledig gelukkig zichzelf zal kunnen en mogen zijn. Omdat al wat ooit in het leven is geroepen om het tegendeel waarheid te laten worden stopt. Alles wat en al wat in het leven is geroepen om ons iets anders te doen geloven, zichzelf vanzelf opheft.

Zichzelf of haarzelf vanzelf opheft, doordat het leven in liefde, geluk en gezondheid weer de standaard norm is geworden, weer voor eens en voor altijd de standaard de norm zal kunnen en mogen zijn. Dat zijn wat wellicht in dit leven nooit meer herhaald of opnieuw beleefd hoeft te worden, doordat iedereen die en al wat leeft in dit leven zijn of haar eigen leven weer is en zal kunnen en mogen zijn. En wat dit leven is en wat dit leven betekent, daar zullen we snel achter komen, waardoor we het zeker zullen weten en iedereen zal zich daarin berusten. Berusten ja, omdat dit, het je be-rusten in, maar ook het meer in rust zijn, zonder steeds maar bezig zijn met de planning dat is wat nodig is, nu nodig is om te zijn. Even zijn zonder echt plannen te maken. Waarna, het maken van echte plannen weer datgene wordt, waarmee we weer vooruit kunnen waardoor we weer op ons pad raken. Ja op ons pad, jij het jouw en ik het mijne, ons beider pad.

Het pad wat iedereen die en al wat leeft zelf weer elke dag zal mogen lopen. Alleen of samen lopen en dit is wat iedereen die en al wat in leven en levend is weer zal mogen weten. Daardoor zullen we ons eigen pad weer vinden en wordt niets ons meer ontzegd. De stap zetten is nu nodig, de stap zetten waardoor we onszelf weer gaan eren of beter nog, het licht in onszelf en ieder ander eren. Want dat is wat in Gods ogen van waarde is en wat mij geholpen heeft. Mijn Moeders wijze raad aan mij is voor mij nu nog meer dan ooit waarheid, daar ben ikzelf het perfecte voorbeeld van. Daar ben ik met recht het visitekaartje van. Doordat dit, het mezelf weer eren door elke dag samen met Ulrich te wandelen ertoe heeft geleid dat we weer gezond en wel in het leven staan. Gezond en wel aan de startlijn van een mooi leven.

Jazeker een mooi leven, waarin we onszelf weer mogen ontdekken. Een mooi leven, waarin we onszelf weer volledig zullen mogen vinden, we mogen de ziel en de energie weer zijn die we in ieder ander deels of volledig herkennen, waardoor niets ons meer van ons pad brengt en al wat op ons pad komt een positieve bijdrage levert aan wie of wat we zijn en altijd zullen mogen blijven en wezen. We mogen weer volledig vrij zijn, mits we onszelf, ons lichaam, maar ook iedereen die en al wat in leven is gaan eren, zonder te vereren wel te verstaan. Omdat het vereren van de ander, het vereren van ieder ander naast God of Jezus in wezen overbodig is, op geen enkele wijze bijdraagt aan. Het levert geen bijdrage aan dat wat het werkelijk eren van inhoudt. Het eren van iedereen die en al wat naast jou in leven is, is overigens volledig toegestaan, een must wanneer jij Liefdevol wilt leven, liefdevol jouw leven wil zijn. Hoe en op welke wijze jij dit wilt doen is geheel aan jou. Aan jou en overeenkomstig de blauwdruk die God met jou heeft doorgenomen, doorgenomen doordat hij het jou getoond heeft en deze toon, jouw ondertoon, jouw bloeddruk is. En er geen mens, wie of wat maar ook is die daar nog iets aan wijzigt. de boventoon of de ondertoon van of in zal gaan voeren.

God zij dank is het leven vanaf vandaag weer het hier en nu, het Heden. Gods wil en wens, zoals hij dit voorzag toen Hij de Hemel en de aarde geschapen heeft, met iedereen die en al wat daarop in leven is. Ja zoals God dit heeft bedoeld, zoals het bedoeld is en God zij Dank weer mag wezen of zoals het in wezen weer mag zijn. Gods levenswerk is weer hersteld, zonder boventoon en met de ondertoon die Hij voor ieder mens persoonlijk heeft ingesteld. Als een volleerde Musicus heeft God jou een toonsoort meegegeven die voor ieder mens die wil leven, nu meer dan ooit weer voelbaar en hoorbaar is, daardoor ondanks alle ruis, weer alles overstijgend werkt. Overstijgend, zoals een moeder die haar kind weet te bereiken, die voelt en ervaart wat haar kind nodig heeft, zul jij met jouw stem als mens een ieder bereiken die jouw hulp en begeleiding nodig heeft. Zul jij met jouw woorden weer doen wat nodig is. Daardoor zul jij de persoon, hem of haar, los van zijn of haar prestatie kunnen zien, maar wel zijn of haar meerwaarde kennen, nu waarheid is, Gods eigenwaarde in jou.

En wanneer je weet dat deze waarde, de eigenwaarde van God, de waarde die Hij jou gegeven heeft is, jouw waarde is, kun je weer verder, kun je weer vooruit en krijg je dat op je pad wat je nodig hebt. Want wat je nodig hebt is 't enige wat waar is. HET enige wat voor jou waar is en wat voor jou waar en van waarde is, is dat wat jouw waarheid is. Een overeenkomstige waarheid in meer dan 7 miljard mensen weer datgene is wat God gerealiseerd heeft. Gerealiseerd heeft, vanaf het moment waarop iedereen die en alles wat leeft met elkaar leeft. Met elkaar leven vanuit liefde, omdat dit is wat werkelijk van waarde is van dat wat waar is en telt. Dat wat waar is weer is waarom alles draait wat uit liefde ontstaan is, mag iedereen die en al wat in leven is weer weten. Daarom zul jij en mag jij dat doen wat iedereen nu weer kan gebruiken, weer kan en mag weten, weer kan en mag leren. De basisprincipes die God ieder mens gegeven heeft, om de energie in zichzelf weer te herkennen. De energie die geen leverancier of kabels nodig heeft.

Dit geldt voor alles en is de allesbepalende rode lijn, die voor God altijd meetbaar is. Meetbaar zonder de cijfers, de statistieken en al wat in het dagelijks leven maar enigszins als curve gehanteerd wordt. Gods rode lijn telt meer mee dan de “werkelijke waarde”, het is Zijn Hogere, ofwel De Hoogste Verbinding, datgene waardoor God zelfs zonder glasvezel, WiFi of 5G Netwerk met iedereen die al wat leeft verbonden is en tot in lengte van dagen blijft, uit liefde, onvoorwaardelijke liefde. God heeft het eerste en het laatste woord en zal dit ongeacht wat maar ook altijd houden.

Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn. ♥

