

“Alles draait om de eenvoud”, de tekst van een liedje van het Goede Doel. Evenals “Wie niet lief is wie niet lief is die is stout”. Ook die komt uit hetzelfde liedje. Maar het mooie is, dat beide waarheid zijn. Beide de waarheid vertegenwoordigen. En de rest van de tekst toont ook zeker wel wat ware aannames. Want dat wat als waarbevonden wordt is een aanname, evenals dat wat gesuggereerd wordt, een suggestie is die geëerd wordt. Of deze laatste waar is zal de toekomst uitwijzen. Daarbij of degene die als lief bevonden wordt, in wezen ook echt lief is. Want dat God de enige is die de ware mens achter dit wezen, achter de mens, als enige echt ziet, is wat mij en vele mensen met mij zal helpen in alles wat volgt. Uit liefde voor een ieder die en al wat leeft. Een ieder die en al wat dit leven heeft. Omdat het leven geleefd mag worden, het leven in wezen het enige is wat het leven waard is en voor eeuwig en altijd zal zijn. De mens die dit beseft, de mens die dit besef heeft en de mens die dit weet, schrijft toekomst voor iedereen die en al wat in leven is en dat doet wat geen ander zou doen. Waardoor Gods ware liefde overal nu weer regeert.

Ware Onvoorwaardelijke Liefde het enige is wat God in staat gesteld heeft om te overwinnen. En de mens of in wezen de energie die dit op enige wijze tegenspreekt of tegenwerkt zal van een koude kermis thuiskomen. Zal dan wel de lachers op zijn hand hebben, maar in wezen geen enkel hart raken wat verbonden is met Onze Lieve Heer, dankzij Jezus die voor een ieder gestorven is en dat heeft opgegeven waar iedereen naar verlangt. Het leven leven wat voorbestemd is, het leven zijn wat God voor al zijn kinderen voor ogen had, toen het duister nog geen intrede had gemaakt in De Hof van Eden.

Love is a wonderful thing!

Love is a wonderful thing, make ya smile through the pouring rain. Love is a wonderful thing, I'll say it again and again.

Birds fly, they don't think twice. They simply spread their wings, the Sun shines, It don't ask why.

The same applies to you and I. We never Question that . So good, it's just understood. Ain't no conjecture, just a matter of fact.

Love is a wonderful thing, make ya smile through the pouring rain. Love is a wonderful thing, I'll say it again and again. Turn your world into one sweet dream. Take your heart and make it sing. Love, Love is a wonderful thing.

The only thing a river knows, is running to the sea. And every spring when a flower grows, it happens naturally.

*Love is a wonderful thing, wonderful thing
Love is a wonderful thing, wonderful thing
It's what makes honey taste sweet
It's what makes your life complete
Love is a wonderful thing!*

Thank God Love still rules the world, instead of everthing that thinks of ruling the world it seems to be at this moment. Because His time is what God has given every person without any restrictions. For love is the only power that may have his back up to complete every person that ever lives.

Inhoudsopgave:

Tekst Cover, Spreuk en de Inhoudsopgave	Pagina	1 - 3
<i>Eenvoud en liefde!</i>	Pagina	4 - 4
	Pagina	5 - 12
<i>Gezond Zijn en de levenswijze die het leven leuker maakt!</i>	Pagina	13 - 14
	Pagina	15 - 19
<i>Liefdevol Leven</i>	Pagina	20 - 20
<i>Liefdevol Zijn</i>	Pagina	21 - 25
	Pagina	26 - 33
<i>De liefde en al wat dit met zich meebrengt.</i>	Pagina	34 - 36
	Pagina	37 - 25
	Pagina	26 - 33

ISBN/EAN : niet van toepassing

© 2020, 'Alles draait om de eenvoud!'

Sonja Ulrich

Foto's Cover: "Alles draait om de eenvoud",

Zelf ontworpen 2 mei 2020

www.dehofvanhetheden.nl

Eenvoud en Liefde!

(Dat waar de wereld en iedereen die en al wat leeft op en om draait!)

God heeft de wereld in alle wijsheid geschapen, door dat te doen wat Hij uit liefde heeft ontvangen, van “Zijn ouders?” Want ook God had de basis die een ieder zich kan wensen, liefdevol en in alle eenvoud, vader, moeder, sterke schouders?

Wie denkt dat de kip en het ei verhaal ooit gestart is zonder enige inbreng van wie of wat maar ook, een bron of iets. Jazeker die zal van alles geloven wat hem of haar verteld wordt of dit slim is, iets oplevert en uitkomst biedt of niets.

Niets of juist alles, dat wat de wereld werkelijk nodig heeft om de eenvoud die in elk mens aanwezig is weer te laten spreken. Geen haat, geen leugens en lastercampagnes meer voeren ten koste van de mens die te goeder trouw is, gezondheid kweken.

We mogen alles doen wat in het belang van de mensheid is en elk dier, de natuur en al wat ooit eens was ten goede komt. Alleen wanneer we het Algemeen Belang voorop hebben staan, wordt alles gesteund en vindt het de juiste waarde, dat wat waarheid is, zal als een Godgeschenk zijn, zelf niet bromt.

Eenvoud door liefdevol te leven, als de natuur die voldoende slaapt, tijdig waakt met alles wat God gegeven heeft, in staat heeft gesteld, te kunnen functioneren, eren en dit benoemt. Deze wereld is alleen gebaat bij dat wat de toekomst heeft, een leven in liefde, geluk en gezondheid, met al wat God in de beginne geschapen heeft, als De hemel en de aarde, de hemel op aarde, met al haar schatten en rijkdommen, de natuur zoals deze mag zijn, bloemetjes en bijtjes, want blijheid zoemt.

Voorwoord

Ook nu zal het Vertrouwen dat zijn wat werkelijk van waarde is en de toon zet die nu weer gehoord mag worden. De Toon waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is. Want er is geen mens die kan leven zonder de zoemende liefdestoon, de enige toon die nodig is om gezond en wel te kunnen leven, gezond en wel te kunnen zijn. De persoon zijn, die je in wezen bent en altijd zal kunnen en mogen zijn, zolang je het goede voor hebt met iedereen die en al wat leeft en naast jou in leven is. De mens die zich op enig moment voor het karretje laat spannen om dat te doen wat hem of haar in dit leven iets van waarde geeft wat allesbehalve van waarde is, verkoopt letterlijk zijn ziel en zaligheid. Al wat ooit in het leven is geroepen om dat wat God Liefdevol heeft gecreëerd onderuit te halen, is door de komst van geld en waardemiddelen die allesbehalve een bijdrage leveren aan het leven op aarde zover uit koers geraakt dat zij zichzelf op zullen heffen nog voor zij er zelf bewust van zijn. Ja, want de mens, alle dieren, inclusief Moeder Natuur en Moeder Aarde, zullen dat wat nodig is weer zelf de controle laten uitoefenen, waardoor iedereen die en al wat onwetend is weer waardevol zal kunnen en mogen zijn. Bij leven en welzijn blijven en op geen enkele wijze meer geschaad door dat wat vanuit een onjuiste intentie gestart is. Onjuist omdat er geen sprake was of is van liefde, geen onvoorwaardelijke liefde, omdat men er altijd iets voor terugverwacht en of verlangt.

Wanneer alle spelers die nu aan zet zijn het besef krijgen dat de eenvoud is wat telt, zal ook al wat geen waarde heeft vanzelf verdwijnen, waardoor Moeder Natuur en Moeder Aarde met behulp van God door Jezus weer dat kunnen doen wat in ieders belang is. Want het belang van alle leven is van levensbelang.

Het belang van iedereen die en al wat leeft is dat wat vanaf vandaag werkelijk de waarde vertegenwoordigt die nu geldt en tot in lengte van dagen zal blijven voortbestaan. Omdat de wereld weer de mooie wereld mag worden zoals deze ooit eens bedoeld was. De wereld die God, maar ook ieder ander, Zijn en daarmee elk kind zich wenst. Want de wereld zoals deze mag zijn en de wens om liefdevol te kunnen en mogen leven, is de wereld waarop we allemaal volledig onszelf kunnen zijn. Ja één wereld waar we allemaal gelijk, maar ook volledig uniek, authentiek mogen zijn, no matter what they tell or teach us.

Een wereld waarin geen rollenspellen meer worden gespeeld, en de maskers mogen zakken, tenzij je acteur bent en op die wijze door het leven wenst te gaan. Of jouw wereld dan de wereld is die past en dat ook de wereld is waar iedereen die en al wat leeft zijn of haar eigen waarde kent, zonder dat deze door een ander aan hen zijn toegedicht dat zul je vanzelf gaan ervaren. Ja want wanneer iets aan iemand toegedicht wordt, wanneer iets aan een mens of persoon wordt aangewreven, is dat in wezen gelijk. Want de persoon die iets toegedicht wordt, wordt de persoon die iets ten laste wordt gelegd, wordt de persoon die van iets beschuldigd wordt, wat veelal geen belasting behoort te zijn, geen schuld kan zijn en mag wezen en zeker niet iets waar tot in lengte van dagen aan vastgehouden wordt, tenzij hij of zij er van meet af aan weet van had. Hij of zij vanaf dag één wist wat alle acties die genomen zijn en ondernomen zijn teweeg zouden brengen. En ja, die beoordeling kan alleen God doen. Dat oordeel is alleen aan God, omdat we als mens op geen enkele wijze een oordeel mogen vellen over de ander, ieder ander en al wat anders is en zich anders gedraagt dan jij en ik. Omdat ieder mens uniek en authentiek is, ieder mens ook uniek en authentiek mag zijn.

Wanneer er in de wereld dan een gerucht rondzingt dat er een plan is wat ieder mens gelijk wil maken, wetende dat er geen mens of persoon gelijk is, maar we wel allemaal elkaars gelijke zijn en kind van God, dan kom ik in opstand. Omdat het onrecht wat we onszelf maar daarbij ook ieder ander aandoen, geen grond mag vinden of krijgen. God heeft ons naar zijn evenbeeld geschapen. Wie zijn wij om zijn waarde, dat wat Hij ons gegeven heeft te willen veranderen? Wie is de mens die de persoon die naast hem of haar is te willen veranderen of wijzigen in een product? We zijn mensen, we zijn energie, energie die zo groot is als we deze zelf laten zijn. We mogen stralen, we mogen groeien met al het goede wat God ons dankzij Jezus gegeven heeft. Daar op enig moment op ingrijpen door de mens te beperken in zijn of haar vrijheid is dat wat op geen enkele wijze geaccepteerd of getollereerd zou mogen worden. God staat dit dan ook op geen enkele wijze toe.

Wanneer Hij zou willen dat we allemaal gelijk zouden zijn, had hij vast maar 1 mens naast hem geschapen en zou Hij voor altijd samen met deze mens zijn. De diversiteit en het mooie wat dit met zich meebrengt is dat wat ons leert om elke dag het beste uit onszelf te halen. In alle eenvoud leren we dit zo ik heb mogen ervaren het allerbeste. Want je groeit als mens pas echt wanneer je de ambitie om groot te worden hebt losgelaten. Je groeit als mens pas echt wanneer je weet dat ook de mens die op de “economisch lagere ladder”, ja de mens die de minder goed betaalde baan heeft, degene is die onmisbaar is. De mens is die dat wat hij of zij doet met zoveel liefde en passie doet, dat hij of zij er het leven voor zou geven. De mens die in wezen op eenzelfde wijze voldoening vindt in dat wat hij of zij doet en elke dag opnieuw wil ervaren door er altijd ook weer te zijn. Elke dag, zonder daarbij rekening te houden met zichzelf.

Zonder zich af te vragen of het leven wat hij of zij nu leidt wel het leven is wat bij hem of haar past en hoort. Tenzij er geen vrede meer is, de persoon in onvrede leeft door wat voor reden dan ook. Want het in onvrede leven, het in onvrede zijn is vaak de reden waardoor de mens die vanuit de basis eenvoudig is gemotiveerd wordt om meer te zijn dan wat hij of zij is. Meer of hoger in rang of functie, in elk geval een baan of beroep waar hij of zij meer mee verdient of meer voldoening uithaalt. Dat ik zelf weet dat het salaris en al wat dit aan extra's met zich meebrengt wel een voordeel heeft, maar niet opweegt tegen het feit dat de voldoening ontbreekt, zal iedereen begrijpen. Zie je dat je hart volgen, doen wat past, goed voelt echt het juiste is.

Dat is wat ieder mens weer zal mogen leren, wanneer hij of zij daar zelf voor kiest. De eigen keuze die God ons als mens gegeven heeft volstaat. De eigen keuze die God ieder mens en al wat leeft zal laten maken, is dat wat weer toekomst mag krijgen wanneer we met ons allen weer gezond en ongeschonden uit deze "Corona crisis" komen. We kunnen de mens als voorbeeld zien, we kunnen één mens als voorbeeld zien. Maar wanneer we door wie of wat maar ook in één richting geduwd worden zal de volgende crisis met veel grotere gevolgen dan deze heeft zich weer aandienen. Want God weet als geen ander dat alle energie heel is en mag zijn. Wanneer we als mens de intentie hebben om deze te vormen, te kneden of op enige wijze te wijzigen in dat wat wij als mens denken nodig te hebben, dan zal de natuur en al wat God geschapen heeft in opstand komen. De opstand en het gevaar zijn waarvoor geweken moet worden. De wederopstanding van Jezus door het Christusbewustzijn in elk mens die leven wil weer wakker te maken is dat wat de "Corona crisis" met zich meegebracht heeft. Hier op juiste wijze weer gehoor aan geven is wat past.

Wat ons als mens past en goed voelt, daarbij voor een ieder weer nodig is, omdat de mens, alle dieren, Moeder Natuur en Moeder Aarde bij tegenwerking de leiding weer overnemen. Jazeker, hun Onvoorwaardelijke Liefdesleiding weer zullen laten gelden als de enige die mag gelden. Doordat de moeder God, de moeder van al wat ooit eens aarde was, nu haar stem weer volledig teruggevonden heeft. Haar stem, haar trilling en haar klank tot ver boven het Universum uitreikt. Omdat zij in al haar eenvoud dat is wat geen mens voor mogelijk had geacht.

*“Zij is de Zon en de Maan voor mij
Zij het het beste van allebei
Zo mysterieus en zo warm tegelijk
En ze doet iets met mij
Ze is vrij”.*

De tekst van een lied van Marco Borsato, maar ook de tekst die in wezen bij ieder mens past die over zijn of haar geliefde praat. God die al zijn kinderen onvoorwaardelijk lief heeft waardoor hij op geen enkele wijze de één meer lief heeft dan de ander. Wanneer we ons dit weer gaan realiseren, dan zal alles wat er op ons pad komt, op ons vooraf gekozen pad is, dat zijn wat ons allen weer de vreugde en het geluk biedt waar we zo naar verlangen en naar uitkijken. En het mooie daarvan is, het mag vanaf nu elke dag. We mogen allemaal weer zelf de keuze maken en zien wat ons past, omdat we wanneer we volledig onszelf zijn een aanvulling en van toegevoegde waarde voor iedereen die en al wat leeft kunnen zijn. Zelfs wanneer we nog zoekende zijn, zal dat wat past en goed voelt er op geen enkele wijze voor zorgen dat we ons boekje te buiten gaan. Want vanaf nu zal iedereen die en al wat leeft dit weer voelen en zien. Door de Corona crisis, mogen we allemaal weer voelen.

Mijn moeder zei vroeger altijd, “Wie niet horen wil die moet maar voelen” en dat geldt nu weer voor iedereen. Iedereen die iets doet wat niet past of gepast is, die zal daar zelf de gevolgen van dragen. Die persoon zal op die wijze met zichzelf worden geconfronteerd. De confrontatie aangaan en kijken wat werkt en helpt, is wat nu vanaf vandaag weer nodig is om in Liefde, Geluk en Volle Gezondheid te kunnen leven. Jezelf en ieder ander vergeven, alle boosheid, woede en dat wat ooit eens als een last aan je kleefde, mag jij nu echt weer volledig loslaten.

De wereld wordt werkelijk weer de Gezonde Wereld zoals God deze voor ogen had toen Hij de Hemel en Aarde geschapen heeft. En al wie op enig moment, op enige tijd en wijze hier iets op inbrengt, een rare twist aan het LOT wil geven, die zal door God terechtgesteld worden. Die persoon, dat mens, die energie zal sneller uitgeput raken dan een waterbron in de woestijn.

*Ons leven bestaat uit **Liefde Onder Toezicht**, we mogen doen wat we in onze **Levens Overeenkomst** hebben afgesproken toen God ons deze toonde en een snelle blik op dat leven weer was wat ons allen blij zou maken. En Ik hoef in wezen alleen in te pluggen om de woorden die God mij meegegeven heeft op mijn scherm te doen zien verschijnen. Ja want doen en zien horen evengoed samen als denken en weten, als horen en zwijgen. Dat zien hier ook regelmatig bij geplaatst wordt, leert jou de juiste verhouding van en tot alles te zien. Omdat er een verband is tussen alles en tot alles. Alles en iedereen een verbinding heeft, zelfs wanneer jij, hij of zij daar nog niet bewust van is of wil zijn. De wereld toont en laat alles op haar tijd voelen. De wereld en iedereen die en al wat daarop leeft staat in verbinding. Of deze rechtstreeks is of op gepaste afstand daar mag je als mens elke dag gehoor aan geven.*

Gehoor door te luisteren wat er in dit geval geadviseerd wordt, voor wie het nu nog niet beseft, voelt en begrijpt, zal dit zonder enige twijfel nog volgen. Dat we ons op geen enkele wijze zorgen hoeven maken is wat God mij dagelijks laat weten. Want wanneer je als mens de rust in je hoofd en hart weet te bewaren, kun je altijd slapen en zal je ziel dat krijgen wat nodig is om de volgende dag vol frisse moed te doen wat nodig is en jou weer de energie en de kracht geeft verder te kunnen in het leven op aarde. Het leven waarin jij en ieder ander die naast jou is van waarde is, omdat alles draait om de eenvoud en wie niet lief is ook daar op zijn of haar stoute gedrag wordt aangesproken. Hij of zij heeft geen vaccin nodig om te voelen wat nodig is. Ja te voelen, waardoor je weer weet wat past.

Door het gevoel uit te schakelen zijn al heel veel mensen de weg kwijtgeraakt. Door je te realiseren waar dit gevoel vandaan komt, voor jezelf terug te gaan naar vanaf welk moment dit gestart is, welke gedachte je erbij had en soms nog hebt, zul je stapje voor stapje zelf weer mogen ontdekken wat jou beperkt heeft in de tijd die erop volgde of op volgt. Ja want ook nu geldt dat tijd alle wonden heelt, het in beweging blijven, maar ook de rust en tijd nemen om iets te laten herstellen. Want iets wat vanzelf komt gaat vaak ook vanzelf weer over, tenzij jij er iets van moet of mag leren, de les die elke ziekte of aandoening met zich meebrengt. Want we doen onszelf iets aan of we laten onszelf iets aandoen, dat is het wat een aandoening doet. En dat er vaak een ander of zelfs een derde factor bij betrokken is sluit ik niet uit. Jij bent als mens wel verantwoordelijk voor dat wat jij tijd, aandacht en energie geeft. Zet daarom jouw energie wijs in, voor dat waar jij voldoening uit haalt. Wanneer je met een gerust hart kunt slapen, 's morgens in alle vroegte weer wakker bent, klopt het.

Want jouw hart klopt en wanneer je dit weet, wanneer je dit voelt en wanneer je je daar elke dag bewust van bent, zul je God danken voor elke nieuw gegeven dag. Elke dag waarop jij het Zonnetje weer op ziet komen en de nieuw gegeven dag weer mag begroeten. Doordat dit de enige wijze is waarop we ons leven zonder zorgen hoeven te leven. Zonder zorgen, onbezorgd, als het kind wat van zijn of haar ouders de tijd krijgt. De tijd krijgt om te spelen, te groeien, te ervaren, te beleven. Elk leven heeft zo zijn ups en downs, ieder mens krijgt te maken met een scala aan emoties. Wanneer jij als mens jouw emoties de baas bent en denk dan niet dat je ze niet hoeft te voelen of uit moet sluiten. Juist door alle emoties niet jouw leven te laten beheersen, kun jij volwaardig jouw leven leven. Ja zelfs volwaardig jouw leven in alle rust en liefde nu zijn.

Zijn wat jou jou maakt. Zijn wat jou de waarde geeft die God jou gegeven heeft, als Zijn Kind wat uit liefde geboren is. Uit liefde voor zijn of haar ouders of vaker nog, voor een ieder die en al wat leeft. En wanneer ik dan terugkom op “Alles draait om de eenvoud”, weet ik dat ieder mens en elk kind wat ooit te maken heeft gehad met of zelfs gevochten heeft tegen of door iets wat emotionele impact heeft gehad er uiteindelijk altijd wel weer uitkomt. Vaak sterker dan de mens of persoon die op geen enkele wijze te maken heeft gehad met hoge pieken en dalen. Hoge pieken en dalen omdat dit is waar door de maatschappij en de samenleving waar wij in leven, vaker op gezinspeeld wordt dan dat wat vreugde brengt. Het nieuws, de kranten en alle andere media, over het algemeen geen meditatieve weetjes of hulp promoten, die volledig gratis en dus ook voor iedereen toegankelijk is, De Economie stond tot voorkort voorop. Ik kies ervoor om de Gezondheid weer voorop te stellen. Doordat Gezond Zijn bijdraagt aan al wat het leven leuker maakt.

Gezond Zijn en de levenswijze die het leven leuker maakt!

NLP heb je er weleens van gehoord, ken je het al, het betekent en staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. En ik kan je zeggen, het heeft mij in wezen naast mijn geloof in God door Jezus, heel veel moois gebracht, echt zelf leren.

Zou je als mens van een ander iets leren, dan leer je vaak ook de reacties, hoe de ander iets zelf heeft ervaren, weet en ziet. Het gaat daarbij vaak om standaard lesstof, bij NLP gebruikt de mens een stukje bewustzijn, verbeeldingskracht, dynamiet.

Het spreekt voor zich dat deze vorm van dynamiet niet brandgevaarlijk is en dit in wezen ook nooit zo is bedoeld. Goede programmeurs en of de ware NLP Masters kunnen in wezen wel kleine ontploffinkjes veroorzaken, ankers, de goede wel te verstaan, op verantwoorde wijze, juist gevoeld.

Gevoeld door ieder mens die weer bewust in het leven wil staan en er alles aan doet om dit te realiseren in't hier en nu. Waarom zou je anders op zoek gaan naar een NLP Master, coach of trainer, herhaal jij liever wat er al was, de Déjà Vu?

De mens die iets nieuws wil, veelal iets anders dan dat waar hij uitkomt, waarvan hij of zij door al wat er volgde wel dankbaar is en heeft geleerd, weet dat dat spoor doodloopt. Deze mens zal zich op een wijze inzetten waarbij hij of zijzelf en een ieder naast hem of haar gebaat is, zonder dat er iets wordt opgedrongen, opgedragen of opgelegd, omdat het van onschatbare waarde is, wanneer goed gehanteerd, zichzelf en ieder ander iets waardevols meegeeft, op gepaste wijze doen wat goed voelt, zonder dat deze mens iets onzinnigs verkoopt.

NLP staat in mijn geval ook voor het Natuurlijk LevensPlan, voor en door ieder in persoon in te vullen en waarde te geven. Het heeft mij geholpen het contact met mezelf weer volledig te herstellen, waardoor ik nu werkelijk weer gezond kan leven.

En wat is er nu belangrijker dan te doen wat ervoor zorgt dat je de ziekenhuizen, doktoren en verpleegkundigen niet belast. Jouw leven gelukkig, in liefde met jouw naasten leven, door je aan de regels te houden, verantwoord te eten, afstand past.

Ja de afstand past en is gepast, nodig zo blijkt in het leven van velen die erdoor getroffen zijn en dat steeds maar weer. Het leven van een mens hangt nog altijd aan een zijden draadje of is het de verbinding met God, Onze Lieve Heer?

In mijn beleving komt de laatste steeds weer vaker langs wanneer we doen wat ervoor zorgt dat we onszelf vergeten. En denk dan niet dat we egoïstisch moeten worden, alleen aan onszelf denken, er ook zijn voor de ander, dit laten weten.

De mens die veelal eenzaam is, maar wel een klankbord nodig heeft, met een luisterend oor, bereid tot een praatje. Dat kun je ieder mens toch toewensen, gewoon door er te zijn wanneer nodig, jij vult dan een stukje tijd, maakt een gaatje.

Een gaatje in jouw agenda, voor een ieder die en al wat jouw energie of beter gezegd, inzet en tijd juist nu hard nodig heeft. We kunnen alles samen aan, wanneer we elkaar even wat tijd en ruimte gunnen, door het voeren van een gesprek, een korte ontmoeting, wat tips en adviezen delen, je krijgt wat je geeft.

NLP zowel het Neuro Linguistisch Programmeren als het Natuurlijk LevensPlan, beide kan ik je aanbevelen. In het laatste heb ik me gespecialiseerd. Het eerste neem ik daar vanzelfsprekend in mee, omdat het iets is waar de mensheid mee gediend is. Ja, er zijn op dit moment veel mensen die in een depressie raken, geen uitweg meer zien of vinden in al wat er op hen afkomt, waardoor zij in wezen geen lichtpuntjes meer zien. Wanneer je weer weet op welke wijze je lichtpuntjes kunt creëren wordt elke dag weer een dag om naar uit te zien en dat te doen wat allereerst in het belang van jezelf is maar daarnaast en daarbij ook zeker voor je totale omgeving. Het is nu eenmaal zo dat wanneer jij lekker in je vel zit, je dit uitstraalt naar iedereen die en alles wat om je heen is. En de mens die een andere gedachte heeft, die zal dan vanzelf met een boogje om je heen lopen. Dat is overigens nog handig ook in deze tijd.

Ja, we kunnen er heel verdrietig over doen, we kunnen alle nieuwsberichten in de krant, op tv en social media erop naslaan. Of dit ervoor zorgt dat je je beter voelt en alles wat er nu speelt je bespaard blijft, kan geen mens je vertellen. Dat je er gedurende deze periode voor jezelf en jouw naasten het beste van mag maken, is wat iedereen zelf wel weet. Het zelf doen is iets wat aan jou, mij, maar ook aan ieder ander is. Omdat alleen dat wat je zelf doet een bijdrage levert aan hoe je je voelt. Ja, filosofisch gezegd, aan jouw zijn, wie jij in wezen bent. En dat jij in wezen naast water en energie voor het grootste deel gevoel bent, zul je de afgelopen tijd wel ervaren hebben. Minimaal 1,5 meter om je heen hebben velen inmiddels al ontdekt, ben je voor de ander nog voelbaar. Ben je voor de persoon die net als jij gevoelig is, waar te nemen. Daarom kun je er maar beter voor zorgen dat je je goed voelt. Want ook jij bent een puzzelstukje van het ware groter geheel.

Geheel ja, doordat de mensen, dieren en al wat in leven is in wezen gezamenlijk één zijn. Alle mensen dieren en dat wat in leven is in wezen één zijn. Een levend organisme of zal ik zeggen mechanisme, omdat de toekomst en al wat daarmee gepaard gaat, daar nu sterk op lijkt. Maar wanneer je weet dat jij door het goede te denken en het goede te doen, wel de meest belangrijke schakel bent in dit mechanisme en wanneer je ervan uitgaat dat dat altijd de basis zal zijn en blijven, doordat God over jou waakt en je als zijn kind nooit verloren laat gaan, zul je ook elke dag de kracht vinden en krijgen om door te gaan. Zal in wezen niets op jouw pad ervoor kunnen zorgen dat je tenonder gaat. God wat ben ik u dankbaar dat u mij bij zulke sterke ouders geplaatst heeft. Of nog beter gezegd, dat ik mocht kiezen om bij mijn moeder geboren te worden. Want mijn moeder is en was het toonbeeld van nooit opgeven en doorgaan en ja zowel mijn biologische als andere vader hebben mij ook in de tijd die ik met hen heb doorgebracht laten zien, weten en ervaren hoe ik in alle tumult mezelf kon blijven, zonder daar iets op in te leveren of aan teniet te doen. Want Lieve Mensen, hoe manipuleerbaar de wereld en de mensen die de macht hebben ook denken te zijn, Liefde overwint alles en zal er zelfs voor zorgen dat de wereld nog mooier wordt dan deze al is.

Jazeker, omdat er geen enkel mens is die de liefde voor de ander, ieder ander en alles wat anders is meer kan inzetten dan dat nu door deze hele crisis al gebeurd is. Daar is alleen op geen enkele wijze rekening mee gehouden, doordat men vanuit een standpunt van liefdeloosheid heeft gehandeld. Liefdeloosheid die in wezen meer schade aanricht aan de mensen die het bedacht en ten uitvoer hebben gebracht dan aan alle mensen en organisaties die te goeder trouw gehandeld en meegewerkt hebben. Het brein achter deze scam is ontrafeld.

Want het brein kan in wezen heel veel bereiken, God heeft de liefde daarom ook niet in het brein of in het lichaam van de mens geplaatst maar aan een ieder gegeven middels iets wat nooit en tenimmer manipuleerbaar zou zijn. God heeft onze ziel voorzien van de clausule die op geen enkele wijze gewijzigd of veranderd kan worden. En met NLP op Gods Niveau zijn alle gebeurtenissen in het leven die enigszins op tegenslag lijken nu nog meer dan ooit omkeerbaar. Nu nog meer dan ooit, omdat het leven wanneer alles onder je voeten vandaan gemaaid wordt, ineens nieuwe perspectieven en kansen biedt. Ineens dat biedt wat geen mens kan bedenken, alleen God is in staat om verder te kijken dan de wetenschap doet. Alleen God door Jezus is in staat om de mens rechtstreeks te bereiken waardoor alles wat nu en in de toekomst schade aan zou moeten en kunnen richten in wezen alleen een hindernis vormt voor de mens die vanuit kwaadwillendheid denkt, doet en handelt. Dankjewel voor alle mooie lessen en natuurlijk ben ik nooit vergeten waar ik vandaan kom. Ik als ongelukje geboren, maar met zoveel liefde en passie opgevoed en opgegroeid met zoveel lieve mensen om mij heen, kan niet anders doen dan iedereen een stukje geven van wat mij geholpen heeft. Mijn kracht om na een fout weer volledig te kunnen herstellen en vervolgens te mogen rekenen op de Hemelse doktoren, is meer dan ik me ooit had kunnen wensen.

Is zelfs zo mooi dat alles wat er gecreëerd is om dit teniet te doen er alleen maar toe heeft geleid dat ik nog zekerder ben van het feit dat iedereen die en al waar ik in dit leven ooit verbonden mee ben geraakt een Zonnige en Goede toekomst tegemoet gaat. Omdat dit mijn levensmotto is. Ik iedereen die en alles wat in leven is een goed leven wens en zelfs een zodanig goed leven dat iedereen die en al wat nu is ook blijft.

Blijft zoals deze is en iedereen daar weer bij gebaat zal zijn en profijt van zal hebben. Want God heeft de wereld geschapen en Zijn eniggeboren Zoon voor een ieder gegeven, omdat hij de wereld zo lief had, zo lief heeft, dat het leven weer mag worden wat het ooit was, volledig liefdevol. De wereld mag weer worden zoals deze behoort te zijn. Iedereen die en al wat in leven is krijgt weer volledig de kans om zijn of haar dromen waar te maken, omdat dit Gods wil is en er geen enkele kracht of macht meer bestaat om de Liefde en Wil die Gods wil teniet wenst te doen, kan blijven doorgaan op de wijze waarop dit de afgelopen eeuwen plaats heeft gevonden. Omdat die plaats door alle complot theorieën die heel slim bedacht zijn, maar op geen enkele wijze bodem bereiken, nu weer tot het verleden mag behoren. Ja, vanaf nu zal alleen het goede nog zichtbaar zijn. En de regen, het water en al wat ingezet is en of wordt om het tegendeel te bewijzen zal al wat is, wat door God geschapen en gecreëerd is nu nog meer dan ooit ten goede komen. Want de wereld is van iedereen. “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.” Een mooi lied ontstaan uit een samenwerkingsverband van De Dijk en de Scene.

Dankbaar voor alle mooie voorbeelden en al wat de geschiedenis ons geleerd heeft. De mooie films, boeken, muziek en alle andere kunst en creatieve uitingen bedacht door liefdevolle harten die op een dusdanige wijze ingezet zijn om de mens bij zichzelf weg te leiden, maar er uiteindelijk toch voor hebben gezord dat de mens thuisgekomen is. Sterker nog nog thuis zit tot 11 mei omdat dan de scholen weer open zullen gaan. En voor een ieder die nu in financieel zwaar weer zit kan ik zeggen, alles komt goed want we zitten allemaal in dezelfde storm, ieder van ons in een eigen schuitje, bootje en dat wat ervoor zorgt dat we toch blijven drijven hoe mooi is dat nu?

Wanneer we vanaf nu weer elke dag nemen zoals deze komt en gaan zien wat de toekomst brengt kunnen we allemaal weer ons creatieve hart laten spreken. Mag ieder van ons zich weer belangeloos maar ook op verantwoorde wijze tegen een geringe vergoeding inzetten om in liefde, geluk en gezondheid te kunnen leven. Ja in volle gezondheid want dat is wat het Corona Virus met de mens en iedereen die en al wat leeft doet.

De mens die getroffen wordt door het virus en de mens die op enig moment lijdt door de gevolgen van het virus zal er sterker uitkomen dan men ooit van tevoren heeft bedacht of heeft kunnen bedenken. Het helpt ons zelfs om alles wat niet uit liefde bedacht en gecreëerd is los te laten, te laten zoals dit is. “Let it be”, een lied geschreven en gezongen door De Beatles, zij waren in wezen al de rolmodellen voor zinloos geweld. De Beatle, het Lieve Heersbeestje, de Ladybug, dat wat alles en iedereen die en wat leeft weer bij zichzelf zal brengen en helpt.

Want door alleen te doen wat nodig is, door alleen dat te doen wat je hart je ingeeft, ben je in staat om iedereen die en al wat leeft en in leven is een stukje “goed voorbeeld” mee te geven, Ja zelfs wanneer de ander dit nog niet ziet of ervoor kiest om dit op een andere wijze te beoordelen. Wetende dat God altijd het eindoordeel over iedereen die en al wat leeft velt, mag ik met een gerust hart en met een gezonde ziel verder leven, Het leven leven zoals ik het voorzag, zoals God het mij getoond heeft en zoals iedereen die en alles wat nu in leven is, dit weer zal kunnen en mogen zien, voelen, beleven en ervaren. Want de Gezondere Wereld start bij onszelf en wij kunnen en mogen daarin voor iedereen die en al wat leeft het voorbeeld zijn, God heeft door Jezus ieder hart kunnen inspreken, En wanneer we dit weer volledig gaan ervaren, zal echt ieder mens thuis zijn.

Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn, is de tekst die ik elke morgen onder de morgengroet of daggroet wanneer ik er in de morgen niet aan toegekomen ben deel. En ja dat deze voortkomt uit eerst ongeveer een jaar lang alleen Liefdevol Leven onderaan te plaatsen is iets wat ik daarbij moet zeggen. Voortkomend uit het 2018 gedicht wat Ulrich en ik namens ons beide bij de kerstkaart hebben gevoegd, om iedereen werkelijk weer een goed jaar te wensen, een jaar in liefde, geluk en zoals vanuit mijn oogpunt zult begrijpen een Gezond Nieuwjaar.

Elk jaar een gedicht vanuit mijn hart geschreven om alle mensen die ons dierbaar zijn daarbij ook de mensen waarmee we in verbinding staan, een mooie start van het nieuwe jaar te wensen. Wat zou je anders willen wensen dan dat? Dat iedereen die en al wat leeft de kans krijgt om zijn of haar eigen leven liefdevol te leven en ja vanaf enig moment is daar ook Liefdevol (te) Zijn bijgekomen. Want de mens die Liefdevol Leeft Is ook Liefdevol. De mens die Liefdevol Leeft Is in staat om samen met iedereen die en al wat leeft te leven omdat het leven een samenspel is van iedereen die ooit het levenslicht mocht aanschouwen, waarvoor God letterlijk het startsein heeft gegeven. En wanneer je in dit leven dan jouw kans, jouw levenskans verzaakt, door er een zakelijke deal van te maken, dan is het niet anders dan dat jij er heel hard voor zult moeten werken om ook daadwerkelijk enige voldoening uit dat leven te halen. Heel hard zult moeten werken om dat te doen wat van waarde is en blijft voor iedereen die en al wat in leven is. Want het leven is van waarde voor iedereen die en al wat in leven is. Het leven is waardevol en wanneer iedereen die en al wat nu in leven is dit weer als en voor waar aanneemt, dan zal er pas werkelijk een ommekeer plaatsvinden. Dan zal iedereen zijn of haar eigenwaarde, die meer waard is dan wat nu ook, kennen.

Liefdevol Leven

Doen wat je leuk vindt, doen wat zin geeft, dat wat ieder mens echt weer blij maakt. **Alle** tijd, 't Nu zin heeft, krijgen wat nodig is, je leven voluit leven en 't niet verzaakt.

Nu weer ieders eigen keuze, geen oordeel. **Samen** leven, elke dag, volledig, jezelf zijn, ieder gekozen moment, liefst heel veel.

Liefdevol leven, dat wat God door Jezus echt weer voor al z'n kinderen wenst. **Onvoorwaardelijk**, jouw eigen weg en pad lopen, vergezeld door de Zon, onbegrensd.

Vrede vinden, door vrij te zijn, doen wat past en werkelijk bij jou als mens hoort. **Elke** dag nieuwe kansen zien of creëren, zolang je maar bij jezelf blijft, onverstoord.

Samen, maar ook ieder op zich, het is jouw leven, wat geen mens je afpakt of ontnemt. **Maar** wanneer je jezelf in de ander, al wat anders is verliest, dan is dit wel jouw keuze, ook al doe je dit met liefde, het is je vreemd.

Ik, jij en dan ieder ander en alles wat anders mag zijn en dit vaak ook wel zal zijn of is. **Laat** iedereen die en al wat naast jou is in zijn of haar waarde, dat is nog steeds het allerbeste, wanneer ik me niet vergis.

Eeuwig liefdevol in leven zijn, is Gods wil en wens voor ons allen, Zalig Kerstmis!

En **Natuurlijk** een **Stralend**, **Liefdevol** en **Gezond** Nieuwjaar!

Ulrich & Sonja

Liefdevol Zijn

Wanneer de mens echter ingezet wordt als pion om te dienen, te knippen, te buigen en datgene te doen wat hem of haar in wezen als kind van God totaal niet gewoon is, totaal niet past. Dan zal deze op een gegeven moment, hinder ondervinden van, een klacht of ziekte ontwikkelen, noem het een last.

Lastig wanneer deze ervoor zorgt dat de mens niet meer kan doen wat hem/haar opgedragen wordt, normaal functioneren. Wat wel mogelijk is, hebben we in de afgelopen weken kunnen ervaren, op afstand leven, thuiswerken, zelf leren.

En ja, dat zullen we moeten blijven doen, wanneer alle digitale wegen ons in “goede banen” zullen moeten leiden. Het grote spel van de lieden aan de top, gesteund door de genius, wizzkids of zij dat ook echt zijn???, dit terzijde.

Waar ik zeker van ben is dat zij heel goed zijn in hun werk, gedreven, passievol, maar of zij ook blij zijn, dat betwijfel ik. Want de mens die ingezet wordt om zijn of haar naaste te onderdrukken, te vernietigen en te doen wat in mijn beleving totaal ongepast is, niet juist is, niet hoort, zal geen rust vinden in het leven wat hij of zij leeft, wel een genius maar met snik.

Snik of verdriet omdat dit onderhuids gaat zitten, doorwerkt en van hem of haar een eenzaam en verdrietig mens maakt. Geen blijdschap meer in het leven kunnen vinden, ondanks alles wat hij of zij vergaard heeft met de dingen die hij of zij doet, waardoor hij of zij uiteindelijk in een isolement raakt.

Los van alles en iedereen die hem of haar lief is, zonder doel.

Niks meer liefdevol leven, geen enkele dag meer luisteren en doen wat past en of hoort, maar scoren, zonder enig gevoel.

Wanneer deze mensen, man, vrouw of soms zelfs een heel gezin daar lange tijd mee doorgaat, ontbreekt ieder sprankje hoop en zal de verveling toeslaan op het juiste moment. Verveling of verdeling, de persoon is zelfs niet meer in staat om plezier te beleven aan dat wat hem of haar passioneerde, zal alleen maar meer en meer nodig hebben, zeer frequent.

Hoe kan deze mens weer Liefdevol Leven en Liefdevol Zijn. Zijn of haar wapens neerleggen, de strijd opgeven en ja daarbij hoort ook zichzelf of haarzelf vergeven, zonder pijn.

God heeft de wereld geschapen met iedereen die en al wat daarop leeft en dat doet wat werkelijk van belang mag wezen. Deze mens of mensen hebben fouten gemaakt, daar hoeven we geen studie voor te hebben gevolgd, daar hoef je geen genie voor te zijn, daarom kan het zo blijven, niets te vrezen.

Wanneer zij echter door blijven gaan met het manipulatieve gedrag en al wat er gestart is om de mensheid te schaden en te onderdrukken op een wijze die nu volop gaande is, speelt. Dan zal God harder ingrijpen dan nodig, zal iedere betrokkene dit zelf ondervinden, doordat Hij dan levens steelt.

Jazeker het leven van deze mens, mensen en al wat daarmee verbonden is en in de toekomst zal zijn, daardoor een feit. Deze mens, mensen weer op weg helpen is mijn doel en missie in het leven, ik maak voor hen, omdat God ieder mens lief heeft en ik zijn voorbeeld volg, gaag weer wat vrije tijd.

Hoe mooi en bijzonder dat ik me opnieuw mag richten op, dat waar ik ooit naast mijn baan, die ik 21 jaar fulltime heb uitgevoerd op ons Reiki ~Strijki kamertje, mee ben begonnen. Ik wist dat er een kans was, ben er nooit vanuit gegaan, doordat ik de toekomst, zonder dat ik daar enige invloed op uitoefen, Liefdevol wil laten zijn, is het duister overwonnen?

Het duister, de duistere krachten en machten, die op enig moment infiltreerde in de wereld die sprookjesachtig was. Een wereld, met allemaal mensen die goedgelovig en welwillend zijn, bereid om aan te pakken, met hoed en das.

Sinds korte tijd met handschoenen en mondkapje of zelfs een compleet astronautenpak ter bescherming tegen het virus. Wanneer je dit in een film zou zien dan zou je je bedenkingen hebben over de scenarioschrijver, een gek of genie, dat dus.

De gek of het genie, anyway iemand die zijn of haar sporen in het leven heeft verdiend, vergaard door veel tijd en geld in te zetten voor zoals hij of zij dat ziet, een veel hoger doel. Decimeren, Declineren, kortom door geboortebeperving en ander trucs het aantal mensen op aarde laten krimpen, hoe, wat en waarom deze keuze is gemaakt, totaal geen gevoel.

Geen gevoel van goed en kwaad of juist wel, om alles wat nu draait en de wereld draaiende houdt te blijven promoten. Wanneer we dan naar al het leed kijken wat er keer op keer gevolgd is door ingrijpen van ja, wederom dit selecte gezelschap, hoe kunnen we er dan vanuit gaan dat er iemand blij was, voldoening behaalde, weg zonder ook maar enig moment werkelijk afscheid te nemen, de vraag is en blijft of deze mens tot het laatste moment bewust was, heeft genoten.

Liefdevol Zijn, kun je alleen maar wanneer je alle mensen dezelfde, zij het hun geheel eigen kansen biedt en geeft. Daarom zet ik me al jaren in om met iedereen die en al wat contact met mij zoekt, middels mijn blogs, teksten, boeken, gedichtkaarten, artikelen, waarheid te delen, zelf(s) zin heeft.

Zin heeft, zinvol is, sowieso nuttig, omdat het ook tips biedt van mensen die anders zijn dan ik, maar wel volledig wakker. Wakkere mensen, mensen die elke dag het onrecht voelen, zien, horen, ervaren en beleven, waardoor hun wereld kleiner lijkt te worden, de energieplugjes, sensoren staan strakker.

Staan of zijn strakker afgestemd, afgeveerd, op een wijze die een bijdrage levert aan dat wat God, Jezus, 't Universum zegt. De wereld is heel mooi en dankzij deze stilte en rust die wij nu allemaal mogen zien, horen, voelen en ervaren minder slecht.

Ja, minder slecht omdat alle narigheid door luchtvervuiling en de uitstoot van auto's, fabrieken en vliegverkeer stil ligt. Voor wie de lucht graag bewondert en in de natuur zijn of haar heil zoekt, valt het met name op, de vogels fluiten, er zijn weer wat vlinders, insecten en zelfs zo nu en dan een hommelt, misschien straks ook wat bijen of bloembestuivers wellicht.

Waarom zou je nu alles doen om dat wat God deze wereld en mensheid liefdevol geboden heeft nog verloren te laten gaan? Is het een goedbedoelde actie, dat wat ieder mens nodig heeft dan zal dit ook zo zijn, wordt dit het einde van ons bestaan.

Ik geloof in liefde, Liefdevol Leven, wil Liefdevol Zijn. Wanneer ik iedereen die en al wat in Leven is, Levend is en bereid om te groeien daarin meeneem deel ik graag de pijn.

Ja tot voor kort heb ik een onderzoek gedaan om te zien of je zonder belasting te betalen over het werk wat je doet kunt leven. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is, heb er zelfs lange tijd meerdere mensen mee mogen helpen, die daar behoefte toe hadden. Als hulp in de huishouding, dat doen waar zij zelf door hun drukke schema, aandoening of leeftijd niet aan toekwamen, het heeft mij ook geholpen, ik ben uiteindelijk 39 kilo kwijt. Als een ware Robin Hood zonder “belasting”, de booschappen gedaan, alle bonnetjes bewaard. Wetenschappelijk onderzoek, door mij voor jou uitgevoerd.

Dat wat nodig was, omdat ik op een andere wijze er waarschijnlijk niet meer was geweest. Na mijn ontslag bij TNT Post, Nu PostNL heb ik eerst genoten van de tijd met mijn dierbaren. Alle mensen waar ik (tijdens de 21 jaar fulltime bij een Multinational werkzaam te zijn) alleen sporadisch langskwam, omdat het van en naar het werk reizen, inclusief alle dingen die ik ernaast deed, mij niet of nauwelijks kans en tijd gaf om nog meer te doen. Daarbij was ik natuurlijk ook de mens en persoon die het huishouden runde, samen met Ulrich en onze destijds aanloopkat en eigen langharige poezebeest. Een grote familie en vriendenkring bijhouden en zo nu en dan ook onderhouden, tijdens de vele verjaardagen en feestjes was zeker leuk om te ervaren en iets wat zowel Ulrich als ik altijd hebben gewaardeerd. De tijd die wij samen doorbrachten na zijn ziekte, ontslag en mijn wederom ziek zijn, door een val toen ik net bij een thuiszorgorganisatie was gestart na 2 jaar thuis te zijn geweest en de mededeling dat ik nooit meer zonder hulpmiddelen zou kunnen functioneren of lopen, zijn niet tegen dovemansoren gezegd. Ik ben redelijk eigenwijs en heb de arts die ik later in het ziekenhuis tegenkwam verstedeld doen staan. Want ik was toen niet alleen 37 kilo lichter, ik liep op hakken.

En wanneer je een orthopaedsche schoen aangemeten hebt gekregen met het vooruitzicht dat je die voor de rest van je leven moet dragen, is dat natuurlijk onverwacht. Onverwacht of in zijn ogen onmogelijk. Dat ik er een ander beeld en een ander idee bij had toen hij me dit vertelde, heb ik hem niet meteen gezegd. Dat ik er vanaf dat moment wel alles aan wilde doen om te herstellen en er God zij Dank ook wat hulp van Hogerhand bij heb gekregen is dat wat mij laat geloven in wonderen, wonderen die de wereld nog niet uit zijn. Mijn wereld en de wereld die van iedereen is. Wanneer het aan mij ligt ook van iedereen die en al wat leeft blijft. Doordat ik het leven, iedereen die en al wat leeft lief heb. Dit mij de meest voor de hand liggende vertegenwoordiger van het Gezond en wel in leven willen en kunnen zijn maakt. Omdat ik als geen ander weet wat er speelt, omdat ik ieder mens en al wat leeft al heel mijn leven wil(de) helpen. Ik daar zelfs meerdere opleidingen voor heb gevolgd. Gestart met Reiki I (1997) en II (1998), omdat ik daar zelf heel veel baat bij had, vervolgens 2 jaar Psychologie (2000 – 2001) aan de Open Universiteit heb gevolgd, om op die wijze de mens die in nood was te willen en kunnen helpen. En daarna toch ook nog mijn Reiki Master III graad, om er zeker van te zijn dat ik echt wel het juiste deed. Ook een training Effectiviteit in Authenticiteit die ik via TNT Post cadeau kreeg, heeft samen met mijn Personeelsmanagement en Direct Marketingopleiding de nodige inzichten gegeven. Dat ik deze lesstof later in mijn NLP training terug zag komen, had ik me toen nog niet voorgesteld.

Toen ik in 2008 thusikwam volgde ik de basis cursus Boekhouden via Scheidegger er in 2009 2 massage cursussen, (Klassieke en Stoel massage), Eind 2009 mijn NLP Practioner, begin 2010 mijn Master Practioner bij Robin Steven Training.

Dat Robin als trainer en Master in de NLP mij zo heeft weten aan te zetten tot het ontwikkelen van mijn eigen potentieel had ik nooit kunnen bedenken. Dat dit een waar feit is, daar ontkom ik niet aan en blijf ik met iedereen delen. Dat mijn geloof en vertrouwen, een groot voordeel zijn geweest in mijn hele leven, alsmede de opvoeding en liefde die ik van mijn ouders heb (mee)gekregen, is wat mij samen met mijn “nooit aflatende” geheugen heeft geholpen bij alles wat ik denk, zeg en doe.

Jazeker bij en in alles wat ik denk zeg en doe, doordat het een combinatie is en deze combinatie is ook wat de “minder goedgestemde mens”, de manipulator u wil doen geloven. Ook de persoon, personen en organisatie met minder goede bedoelingen, wil u laten geloven dat er een stof of virus is dat van invloed is op een ieder die leeft, tenzij je nog jong bent en ogenschijnlijk buiten de boot valt, geen risicogroep of vatbaar persoon bent. Dit laatste is een betere omschrijving, omdat een kind God zij dank nog teveel van zijn of haar “eigen ikje” heeft weten te behouden dat de manipulatieve of beter gezegd indoctrinerende woorden en beelden daar nog geen invloed op uit zullen oefenen. Mijn woorden tegen elke baby, klein kind of dier, “Je Mag bij ons zijn, je mag liefde en warmte geven, alle energie is van jou”, hebben zo ik weet al meerdere keren baat gehad. Ja, meerdere keren, wanneer de energie die door negatieve gedachten en gebeurtenissen zo goed voelbaar was bij de baby, het kind of het dier even een ander ankertje moesten krijgen. Een ankertje dat zij op geen enkele wijze zich verantwoordelijke hoeven te voelen voor....., niet verantwoordelijk zijn...., maar zeker wel voor de eigen energie. Want ook de woorden die ik sprak geven dat alle energie die zij zelf voelen, alleen en vooral voor henzelf is. Juist omdat ik als baby, kind en mens nu nog alle energie voel.

Alle energie van de wereld, inclusief de negatieve, die ik heel graag bij de mens(en), dieren en organisaties laat die er ooit mee gestart zijn. Ja, want de start en de oorsprong van al het leed, is voor de mens(en), dieren en organisaties zelf de enige leerschool. Zij zullen weer zelf mogen ervaren wat de negatieve energie doet, met henzelf en ieder ander die zij op enig moment mee proberen te trekken in dat wat nooit Gods intentie of bedoeling zal zijn. Nooit en te nimmer Gods intentie en of bedoeling zal kunnen en mogen wezen, doordat God door Jezus niets meer of minder dan Onvoorwaardelijke Liefde is. God heeft door Jezus die Zijn leven uit Liefde voor Zijn Vader, iedereen die en al wat met Hem en na(ast) Hem in leven was en is gegeven heeft, God pas werkelijk laten voelen wat Onvoorwaardelijke Liefde is. En Onvoorwaardelijk is betekent niets meer of minder dan “Zonder er iets voor terug te verwachten”. Dit is ook waarom ik mijn boeken, teksten en kaarten en al wat ik mag schrijven nog steeds gratis met een ieder deel. Wanneer ik echter boeken zal laten drukken en of uitgeven, daar wel een mooie vergoeding voor mag ontvangen is dat wat God mij heeft laten weten. Dat waar ik nu meer dan ooit zeker van ben. Want de wereld draait en de wereld is meer dan zand en klei, de wereld is de wereld waar we allemaal in en van zullen moeten leven. En wanneer de ene mens meer te besteden heeft dan de ander, wanneer de ene mens alles en de andere mens niets heeft, is het van het allergrootste belang dat hier op liefdevolle wijze verandering in aan wordt gebracht.

Meteen de reden waardoor God toestemming heeft gegeven om een crisis uit te laten breken. Ja toestemming, maar wel met dien te verstande, dat iedereen die van goede wil is, welwillend is en voldoende levens en veerkracht heeft er goed uit komt. Want God heeft de wereld lief, zoals ook Jezus dat had.

Wanneer Jezus zijn leven niet had gegeven voor iedereen die en alles wat ons leven inhoud geeft dan zou God ook de Onvoorwaardelijke Liefde nooit ervaren hebben. Dan was God in wezen Liefdeloos gebleven. Want God heeft door en mede Dankzij Jezus mogen voelen, zien, beleven en ervaren dat er veel meer mogelijk is dan zelfs Hij voor mogelijk achtte. God is alwetend, maar daarbij zal Hij ook als geen ander van ieder van zijn kinderen nieuwe dingen leren en weten. Leren door te zien dat zijn kinderen de Blauwdruk volgen die Hij hen getoond heeft voor de start, maar wellicht nog vele malen belangrijker, de eigen inbreng van ieder individu, wat staat voor 1.Eenling, 2.Enkeling, 3.Figuur, 4.Iemand, 5.Individualist, 6.Kerel, 7.Man, 8.Mens, 9.Menskind, 10.Persoon, 11.Schepsel, 12.Sterveling, 13.Sujet, 14. Type, 15.Wezen, 16.Ziel, 17.Zonderling, 18. Solitair en 19. Vent.

Het bijzondere aan dit rijtje is dat er geen enkele omschrijving van de vrouw bij staat, behalve de woorden die geen directe link met de man hebben. Want vrouwen kunnen eelingen, enkelingen, figuren, iemand, individualist, mens, menskind, persoon, schepsel, sterveling, type, wezen, ziel, solitair of zonderling zijn. Maar nooit een kerel, nooit een man, nooit een vent en zeker geen sujet want dit laatste staat voor slechte man. En de vrouw is nu net dat deel van de man wat onder zijn hart had moeten zitten, onder of in zijn hart, want dat laatste is mogelijk wanneer de man weer Onvoorwaardelijk om zijn vrouw geeft en dat doet waarvan hij zonder dat dit gezegd, beproven of gedeeld is weet, dat dit tot Liefde leidt. Onvoorwaardelijke liefde, voor ons allemaal wereldwijd. Onvoorwaardelijke liefde, zonder er iets voor te verwachten of tegenover te stellen. Onvoorwaardelijk, ja zonder er ook maar enigszins iets voor terug te verwachten, geheel belangenloos.

Wanneer er dan vanuit een land, een regering of organisatie iets tegen betaling wordt verkocht, gepromoot of opgelegd, zul je begrijpen dat dit is wat de natuur, iedereen die en al wat leeft al sinds jaar en dag ontwricht heeft. En dat dit mede aan de orde is voor al wat met geld, betaal en waardemiddelen gekocht en of verhandeld dient of moet worden dan zul je zien dat we letterlijk en figuurlijk allemaal onze ziel aan de duivel verkopen. Onze ziel en zaligheid volledig aan de duivel overgedragen hebben. En dat regeringsleiders, hoog geplaatste lieden en iedereen die zich op enig moment hierin mengt hierdoor meer dan ooit vatbaar zijn voor “praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen” is wat nu meer dan ooit getoond en aan de orde is. Want de mens is, mag en zal nooit en te nimmer handelswaar mogen zijn. De mens is, mag en zal nooit een product zijn. De mens is een levend wezen, de mens is een ziel de mens is in wezen de vrouw, moeder en al wat de man die denkt te weten mist. De man, de kerel, de vent die op enig moment tot de conclusie is gekomen dat hij en met hem vele anderen, bang is geworden doordat er iets aan hem ontbreekt, de rib? Het deel van zijn lichaam die het hart raakte, het deel van hem wat in wezen niet uitbesteed had mogen worden omdat het hem incompleet maakte. Want de vrouw is compleet, de vrouw is dat wat geen enkele man zal kunnen zijn. De vrouw is Onvoorwaardelijke Liefde in de hoogste vorm, de vorm die Jezus niet kon zijn doordat Hij man was.

Wanneer de vrouw haar Liefde uit zou spreken, wanneer de vrouw op zou staan om iedereen die en al wat leeft weer bewust te maken van de liefde die zij voor hen maar ook zeker voor zichzelf voelt, dan zal de Hemel weer op Aarde terugzijn. Dan zal de Hemel weer voor iedereen die en al wat leeft op aarde zijn, De Hemel op Aarde, doordat er geen competitie is.

Geen competitie en geen concurrentie, doordat iedereen die en al wat leeft evenveel rechten en plichten heeft, maar daarbij op geen enkele wijze zal kunnen worden gebruikt, misbruikt of op enig ander wijze worden ingezet tegen zijn of haar vrije wil. Want de vrije wil is in wezen de Ziel die ongeschonden is, is in wezen de ziel die nog vrij is van alle energie die van buitenaf, van grote hoogte maar ook van nabij op dit moment op vele mensen afgevuurd wordt. Ja, afgevuurd omdat water vuur is en de mens die licht beïnvloedbaar is, de mens die op enig moment een tekort aan vitamine D heeft, die zal voor en door iedereen die hem of haar iets geeft waar hij of zijn gevoelig voor is, blij van wordt of dankbaar voor is door het vuur gaan.

En dat is wat de machten en krachten achter al wat nu speelt al heel lang gebruiken, misbruiken en daardoor inzetten om iedereen die en al wat geen geheelonthouder is, om te kopen. Waardoor iedereen die en al wat nu leeft, in wezen de mensen die aan sex, drugs en rock en roll doen, alcohol drinken, voedsel eten met toevoegingen en heel veel suiker en andere slechte producten tot zich nemen, vatbaar zijn voor “fabels en sprookjes”. Alleen de mens die puur en zonder toevoegingen is die zal het verhaal en al wat nu in de wereld rondzingt en rondgaat zien voor wat dit is. God laat en staat dit op geen enkele wijze toe. Hoeveel mensen ook het idee hebben dat de horeca en alle zaken die artikelen verkopen die allesbehalve goed zijn voor de mens het nodig hebben om door te kunnen gaan met het onderdrukken en beïnvloeden van de ziel van de mens, God blijft hier een stokje voor steken. En er is geen enkel vaccin wat hier tegen werkt. De mens die zich inzet om de ander te beschadigen zal daar heel snel zelf de gevolgen van gaan ervaren. We mogen op geen enkele wijze meer iets eten, drinken, toevoegen aan producten die genuttigd worden door.

Ja, producten die genuttigd worden door. Dat de mens nu naast het Bruto Binnenlands Product ook als product wordt gezien en ingezet is iets wat God op geen enkele wijze toelaat of toestaat.

Hier stopt het, hier heeft de mens die de macht en de kracht dacht te hebben een lijn overschreden die op geen enkele wijze overschreden had mogen worden en dat is waardoor de hele wereld nu letterlijk en figuurlijk op z'n gat ligt. En alleen de mens die puur en die zonder enige vorm van toevoegingen is zal de juiste wijze van leven, leren, herinneren en weten weer uit mogen dragen. Omdat de wereld werkelijk van iedereen is en jij en ik tot in lengte van dagen één zullen kunnen en mogen zijn, omdat dat werkelijk en wezenlijk onvoorwaardelijke liefde is. Het eenzijn met iedereen die en al wat leeft, het eenzijn met iedereen die en al wat het leven heeft is. Wij mogen samen weer de wereld vertegenwoordigen die zonder enige vorm van toevoeging is, waardoor De Zon, De Maan, de Sterren (die wij in wezen zijn) weer allemaal op eigen kracht zullen stralen. En dat ik daar een ieder mee zal kunnen en mogen helpen die daar prijs op stelt, die hoor of zie ik graag.

Wanneer mijn boek uitkomt, zul je niet alleen het hele verhaal kennen maar daarbij ontvang je ook de tips en tricks om ervoor te zorgen dat ook jij weer voor de volle 100% met jezelf aan de slag kunt en mag gaan. Want de wereld is gebaat bij gezonde mensen, de wereld is gebaat bij mensen die hun eigen kracht, creativiteit en inzet tonen. Alleen op die wijze wordt de wereld weer een krachtige wereld, een wereld waar iedereen die en al wat leeft in zijn of haar waarde is, de waarde die de hele wereld vertegenwoordigen mag, de wereld waarin het hier en nu telt. De wereld die werkelijk de meest mooie plek in het Universum zal kunnen en mogen zijn, omdat wij als Mens er wonen.

De liefde en al wat dit met zich meebrengt.

De liefde is alles wat de mens nodig heeft om liefdevol te kunnen leven en volledig, waardevol liefdevol te kunnen zijn. Liefde en geen lust, want lust zijn lasten, in de hoogste en ergste vorm, deze leiden tot het dagelijks hebben van pijn.

Pijn die de mens in wezen al sinds jaar en dag was vergeten. Wanneer je de hik hebt, kun je een aantal seconden je mond dichthouden, je neus dichtknijpen of een slokje water nemen, bij mij werkt het beste, “vertel wat je gisteren hebt gegeten”.

Gegeten of gedaan, we gaan zo vaak voorbij aan iets wat in wezen voor ons werkt en ons eraan herinnert dat de keuze is. Geen andere mogelijkheden die ons zoveel geven of bieden, we zijn onze keuze in leven, zorg ervoor, liefdevol geen gemis.

Want wanneer we de keuze bij de ander neerleggen, we de ander over ons LOT laten gaan, ja soms zelfs beslissen. Denkende dat je vrij bent, totaal vast in een systeem zit, zonder enige inspraak, de democratie, hoe kun je je vergissen.

Op 15 Maart 2017 waren de verkiezingen in Nederland, ik heb toen bij mijn familie sinaasappels als tractatie uitgedeeld. Totaal niet wetende wat daar buiten het gezond en wel in leven zijn, mogen wezen, de bedoeling van was, nu weet ik het wel, ik heb niet gestemd, me onthouden van, de gezondheid met hen gevierd, God Zij Dank nu precies 3 jaar later ben ik zonder budget, met schulden maar ook zonder angst, geheeld.

Ja 3 jaar heeft het geduurd, een lieve vriend van ons verruilde op die dag het aardse leven voor het hiernamaals.

Dankjewel lieve Geer of moet ik nu zeggen Lieve Heer, jij hebt ons gered, jij bent onze steun en toeverlaat, iets vitaals?

Toen ik op 16 oktober jarig was, een pyamadag hield en een bosje bloemen kreeg van jou, Ellen, Vincent, JP en May. Jongen wie had toen gedacht dat dit een vervolg met eenzelfde naam zou krijgen, de Gezonde Wereld, ONS Idee.

Want ook jij wil als geen ander dat jouw geliefden, jouw lief, de kinderen en iedereen die en alles wat in liefde met jou is. Een eerlijke kans krijgt in dit leven, om het leven te leven zoals het bestemd hoort te zijn, zonder vuil spel, de vernis.

Vernis of het laagje beits wat vaak over hout wordt gedaan om het op te knappen, is zeker voor iets wat al dood is goed. Mag op raamkozijnen en deuren gesmeerd worden, zeker nooit op of in de mens, vochtinbrengende troep in overvloed.

De mens, man en of vrouw met goed vertrouwen die alles aanneemt wat hem of haar wordt gezegd, als waar verkocht. Die heeft nu zijn of haar eigen crisis veroorzaakt, zal daar zelf bovenop moeten komen, de start, opnieuw beginnen, het is zoals het is, moeten dealen met de gevolgen, het vocht.

“Water wordt gerekend tot de polaire oplosmiddelen, is oplosmiddel voor tal van voedingszouten, suikers en eiwitten. Het watermolecuul is gepolariseerd als gevolg van een verschil in elektronegativiteit tussen waterstof en zuurstof.”

Ja, het is heel verdrieig maar door de elektronegativiteit en het jarenlang toevoegen van fluor aan drinkwater en vele andere verzorgingsproducten zijn we in de Coronacrisis beland.

God heeft dit aan zien komen, water met het ingesproken JOH 3:16 helpt, biedt soelaas, ik weet het zeker, uit 1^e hand.

Uit Zijn hand, de PDF is op mijn website onder de hulpmiddelen te downloaden, gratis voor een ieder die dit wil. Want ook nu is er geen moeten, maar mogen, evenals alles wat God door de mens de vrijheid te geven zegt, Hij blijft stil.

God geeft ons de kans om alles aan te pakken wat bij ons past, goed voelt en daardoor ook weer zal leiden tot wat werkt. Wie weet het beter dan jijzelf, wat jouw waarde is, waar jij in tot je recht komt of wanneer je jezelf verkoopt, 't nu beperkt.

We mogen allemaal in het hier en nu leven, de liefde en al wat dit met zich meebrengt optimaal weer gaan zien, ervaren. God heeft ons zoveel extra's meegegeven, hij werkt van hogerhand op ons in en leert ons om te gaan met gevaren.

Gevaren die de mens op voorhand wel ziet maar door er even aan te wennen na verloop van tijd toch mee om kan gaan. Datzelfde geldt overigens voor het vinden van een uitdaging, een werkplek, iets wat jou helpt, een goed betaalde baan?.

Voor wie wil, zijn er mogelijkheden voldoende, wanneer de liefde voor het leven en dat wat jij graag doet, past bij jou. Zoveel mensen, zoveel wensen, doe wat voor jou werkelijk een bijdrage levert, waardoor jij elke dag een betere versie van jezelf kunt zijn en mag wezen, dan volgt er geen berouw.

Berouw komt na de zonde, een veelgehoorde uitspraak, niet? Wie zelf de verantwoordelijkheid draagt, krijgt nu meer dan wat hij of zij werkelijk vraagt, Hij of Zij krijgt Gods krediet.

Gods krediet, wat zegt dit? God helpt de mens, helpt hem of haar in leven te blijven, doet dat wat een ieder in wezen helpt. Heel veel mensen zoeken hulp, bij een arts, een therapeut, een instantie, vriend, vriendin of iemand die hen helpen kan. Wanneer je als mens jarenlang de “gewone route” hebt gelopen en keer op keer je neus hebt gestoten, ga je voor jouw gevoel, zoek je safe jouw waarde. De waarde die in jou is en hoe raar het wellicht op een buitenstaander overkomt, als voorbeeld geldt. Wanneer de mensen alleen naar jouw buitenkant kijken, zien ze een stralende persoon, maar hoe jij je van binnen voelt is in veel gevallen iets wat alleen voor de mensen die jou echt kennen herkenbaar is. Herkenbaar als merkbaar en voelbaar.

Omdat ik een open boek ben en altijd alles met iedereen heb gedeeld, ben ik nu best verbaasd dat ik meer dingen voor mezelf houd. Want alles wat je aandacht geeft groeit en hoe raar het ook klinkt, sommige dingen mogen klein blijven, omdat ik het vertrouwen heb en er ook alles aan doe om de energie die zo nu en dan ook bij mij weleens wiebelt, op een positieve wijze in te zetten. Dat ik daar Gods hulp bij krijg ervaar ik in wezen dagelijks. En zo zie ik dat de buitenwereld ook steeds meer rust krijgt en in balans komt, iets waar ik nu meer dan ooit blij mee ben. Dat ik dit ook voor Ulrich en mijn naaste(n) wens, is waar ik dagelijks voor bid. De wereld is volop in beweging, dat dit een ieder ten goede mag komen daar wil ik op vertrouwen, daar ga ik voor en met mij vele anderen. Vele mensen die evenals ik gevoelig zijn, hooggevoelig en met name sensitief voor wat de energie van al wat leeft aangaat. De levensenergie, zo ik in mijn leven altijd heb mogen ervaren. Dat deze energie een combinatie van twee werelden is weet ik ook als geen ander. Onze wereld wordt nu duidelijk afgeremd. Onze wereld, de wereld waarin wij leven wordt gestopt.

Iedereen die en al wat steeds maar rent en doorgaat wordt gedwongen om rust te nemen. Dat dit ook voor mensen in één gezin kan gelden is wat elke dag meer duidelijk wordt. De rust mag weer keren, wederkeren, terug komen, omdat dit de mens helpt bij zichzelf te komen. De mens die door al wat de buitenwereld, het werk, de omgeving en al wat op enig moment met hem of haar in verbinding staat, zoveel energie heeft gevraagd dat de rust hem of haar bijna ontnomen wordt. Ja de rust en in veel gevallen gedurende deze coronacrisis ook de lucht. De lucht en al wat nu nodig is om gewoon te kunnen functioneren. Wat in wezen betekent en zegt, jouw functie en jouw rol in het leven eren. Hoeveel mensen weten wat hun functie is? Hoeveel mensen weten er werkelijk wat hun doel en bestemming is, want dat ook dat onder functie beschouwd wordt is iets wat wellicht nog niet bij een ieder bekend zal zijn.

Bekend of helder, ja want dit laatste is nodig voor iedereen die en al wat leeft. De mens die in het duister tast en in het duister rondloopt heeft helderheid, een doel en richting nodig. De richting die ervoor zorgt dat elke dag weer een stimulans vormt om op te staan, te doen wat past en goed voelt en wanneer mogelijk zelfs een bijdrage levert aan, een vast inkomen of iets wat ervoor zorgt dat de kosten die gemaakt worden, maar ook de maandelijks terugkerende lasten gedragen kunnen worden en volledig afgedekt zijn. Hoe dit te realiseren is daar wordt aan gewerkt, door heel veel mensen op persoonlijk vlak, door de regering en de uitkeringsinstanties maar ook zeker door God, omdat alles wat er nu speelt meer begeleiding nodig heeft dan de banken, verzekeraars en alle andere mensen die zich met geld bezighouden voor mogelijk hadden geacht en of gedacht. Ja, ook ik moet daar een nieuwe weg in vinden. De weg die voor Ulrich en mij uitkomst biedt en richting geeft.

Richting en dat wat nodig is om te kunnen blijven functioneren, op een geheel nieuwe wijze. Hoe, dat gaan we zien. Voor nu is het dit boek afronden en dat doen wat ervoor zorgt dat ik weer verder kan. Verder waardoor ik er voor mezelf maar ook zeker voor Ulrich en de mensen die nu op mij rekenen kan zijn, zonder mezelf in hen te verliezen, zonder mezelf op enig moment in het tumult wat gecreëerd is te ontdoen van mijn kracht. Dat God me daar elke dag door Jezus mee helpt, weet en ervaar ik, voel ik gelukkig ook omdat dit is wat ik mag inzetten om de ander, ieder ander die bij mij aanklopt voor hulp op energetisch vlak weer mag leren aarden.

Ja aarden, contact met de aarde maken en daardoor werkelijk voelen wat er speelt. We kunnen en mogen niet meer om de aarde heen, niet meer over de aarde heen razen op dit moment. Wanneer we voldoening vinden in het reizen, zal dat zijn wat elk mens voor zich mag ervaren, ontdekken en weten. Dat deze periode voor elk mens weleens de ommekeer teweeg kan hebben gebracht is ook iets wat een ieder mag leren. Ja zelf mag leren en ervaren zonder dat dit in wezen noodzaak is maar wel iets om mee om te leren gaan. De mens die voorheen on the run was, steeds maar druk met rennen van hot naar her en van hier naar daar, mag de rust van het in stilte zijn gaan ervaren. De mens die de stilte als zijn of haar veilige thuisbasis en haven heeft gezien, zal juist weer gebaat zijn bij het buitenleven, in de natuur of soms zelfs door meer te bewegen dan hij of zij gewend was. Want de Gezonde wereld start op het moment waarop de patronen die jarenlang ingesleten zijn door God even volledig omgekeerd worden. Alsof er een emmer leeggeschud wordt, zonder zoi maar wel om even schoon schip te maken, los te komen van eindjes, remmingen. Want de remmingen hebben vaker geleid tot stremmingen.

Stremmingen die uiteindelijk in de mens oponthoud veroorzaakt hebben. De mens is letterlijk gestopt met het onthouden van wat er mis ging, wat er goed ging, het zelf leven. Toen ik dankzij mijn zoveelste val in december 2019 echt weer even op mezelf teruggeworpen werd. Heb ik alles even on hold gezet. Alles even in de koelkast of zoals velen nu ervaren op slot. Maar dat het geen werkelijk slot is, maar de mogelijkheid om jezelf terug te vinden is wat ik ook zelf weer heb mogen ontdekken. Want stilaan, heel langzaam waren Ulrich en ik weer teruggevallen in oude afbraakpatronen. Dat wat ervoor zorgde dat we weer te veel lasten op ons zouden nemen. En denk dan niet aan geld, want geld is in wezen alleen een middel om iets te kunnen kopen in de wereld waarin we nu leven. Nee, denk aan last als gewicht, overgewicht, dat wat nu voor veel mensen in combinatie met medicatie, drank, drugs of zelfs suikergebruik ertoe leidt dat die mens een verhoogde risicofactor heeft wanneer het op het Corona Virus aankomt.

Een verhoogde risicofactor vormt voor hen die niet volledig gezond zijn, door veelal ongeremd leven op een wijze die niet verantwoord is. En voor alle mensen die al te goed waren, te lief en daarnaast ook liefdevol naar een ieder die en al wat leeft, die mens heeft God een beetje extra kunnen helpen. Mede dankzij het zorgpersoneel, die nu werkelijk hun beste beentje voor hebben gezet. Maar ook de supermarkt en andere levensmiddelenverkopers. En ja, dat de chips, koek en snoep liefhebbers ook in deze periode hun hart op hebben gehaald maar daarbij ook hebben gewandeld, gefietst, gehold, gesport of zelfs de tuin, het huis en andere dingen hebben aangepakt die het aanpakken waard waren, zorgde weer voor de balans. En de balans mag weer opgemaakt worden. Iedereen zal weer beoordeeld worden op de wijze die alleen God wenst.

Want God heeft “de overall leiding”. God is de creator van de Hemel en de Aarde, inclusief al wat daarop leeft. En wie goed doet, goed ontmoet, zal vanaf vandaag nog extra beloond worden, geholpen om de goede toekomst voor een ieder te vormen zoals geen ander, geen mens, “dier”, of dat wat ooit het recht op zich genomen heeft, kan. God laat zijn kinderen niet in de steek. God laat zijn kinderen op geen enkele wijze meer vallen. God maakt geen onderscheid in wie wel en wie niet.

God houdt oprecht van een ieder. En welk geloof je als mens ook aanhangt. Welk geloof je als mens ook dient, weet dat God jouw strijd kent en Hij samen met alle liefdevolle wezens, op en om deze prachtige planeet, een samenwerkingsverband is gestart wat een ieder ten goede komt. En alles wat vanuit verkeerde grond, vanuit verkeerde aarde, door niet geaard te zijn en wezen zich heeft laten verleiden om dat wat absoluut niet juist is te doen en tot uitvoering te brengen, zegt God bij deze: “Het is je vergeven!” Ook jij bent mijn kind en mag aan jezelf gaan werken. Ook jij bent waardevol en zal mijn liefde vanaf nu in jouw hart, jouw ziel en daarmee leven gewaarworden. Ook jij mag vanaf nu weer Liefdevol Leven ~ Liefdevol Zijn. Want wanneer je liefdevol leeft en liefdevol bent, dan zal alles wat en iedereen die met jou samen is, daar volop van meegenieten. Van mee kunnen genieten en van profiteren, want het kunnen profiteren van dat wat goed is, zal op geen wijze belastend werken en belastend zijn. Zal geen belasting vormen, zelfs wanneer iets zwaar of moeilijk te handelen is, zal dit voor de mens die liefdevol leeft en liefdevol is, als een simpele en eenvoudige beweging zijn. De “slow movement beweging”, dat wat de mens helpt om te onthaasten is nu dankzij de Corona crisis voor velen weer even de richtlijn geworden. Doen wat past en goed voelt helpt iedereen daarbij.

Hoe mooi is het leven!

Hoe mooi is het leven wanneer ieder mens weer doet waarin hij of zij goed is, starten met leven, we zijn het niet verleerd. Door het steeds maar weer aannemen van “andere waarden”, zijn we op geld gaan bouwen en vertrouwen, de hele wereld bouwt er toch op, is dat dan echt zo verkeerd?

Wanneer jij de dingen doet met liefde, er al jouw hoop, tijd en aandacht aan geeft tijdens jouw dagelijks leven, 't bestaan. Dan zul je werkelijk voelen wat goed en wat fout is, proberen en uittesten is wat ieder mens mag doen, wat voor zal gaan.

Niet nog meer opgelegde regels en wetten, de 1,5 meter samenleving, die door de techniek die nu al vele jaren getest en gebruikt wordt, zal je leiden, maar van lijden geen sprake. God heeft het woord gepromoot onder de mensen, de wijze waarop kon worden gecommuniceerd, het samen doen is daarbij van belang hoe mooi is dat, met Gods gratie en wake.

God waakt over een ieder en helpt zo de fouten, die de mens zelf maakt, elke nacht weer terug te draaien of te herstellen. Wanneer de mens echter afwijkt van zijn of haar programma, zijn of haar blauwdruk, zal God degene zijn die gaat bellen.

In jou gaan steeds kleine belletjes af die je doen beseffen wat werkelijk goed of fout is, wat ervoor zorgt dat je iets aanpast. Geen goed of fout is ooit reden voor wat erop volgt, het gaat er wel om waarvoor je kiest, met of zonder gevolg, de last.

Wanneer mensen die leven en dagelijks “zijn” vastzitten in. Heeft het leven weinig waarde, nuttig voor het geld, geen zin.

Alles wat zinvol is, zal op een eigen wijze en waarde worden bepaald en tot uiting komen in het leven van de mens die is. Want deze mens stelt geen hoge eisen, leeft in alle eenvoud en geeft zelfs dat op wat voorheen zo belangrijk was, dat wat emotionele waarde had, herinnerde aan, ja de geschiedenis.

Waarom zou je dat wat in je hart is en altijd blijft, hier en nu willen houden, blijven koesteren terwijl 't nu juist is bevrijd? Komt dit doordat je er zeggenschap over wilt blijven houden, de controle of enig andere functie waardeert, het is jouw tijd.

Ieder mens krijgt tijd met iets in zijn of haar leven, de mensen dieren en al wat leeft, zal daaraan zelf een bijdrage leveren. De mens die koste wat kost dat aan wil houden wat in wezen onhaalbaar is, die mens verzand in en onophoudelijk zeveren.

Ja zeveren en zeuren omdat de techniek wel lang maar niet eeuwig mee zal gaan, terwijl velen dit natuurlijk wel wensen. We hebben de techniek door alle nieuwe inbreng wel vooruitstrevend maar niet ecologisch verantwoord gemaakt, in tegenstelling tot Gods creaties, die dat wel zijn, mensen.

Elk mens, dier en dat wat leeft en zelf de intentie heeft om dit nog heel veel jaren te willen blijven volhouden, zelfs te doen. Deze mens is de ware held, de bokser, de triatleet, de krachtpatser maar ook de huisvrouw, hulp in de huishouding, de persoon in de zorg die de ander helpt, uit goed fatsoen.

Want de mens die ziet dat de ander nu echt iets nodig heeft. Deze mens zal zo nu en dan zijn of haar mond opentrekken, het gaat om de meerwaarde, wanneer je iets doet wat je lief is, waar je energie van krijgt, dat is wat iets toevoegt en geeft.

Wie wil er liever ontvangen voor dat wat hij of zij te bieden heeft en kan inzetten voor “het echte goede”, en levensdoel? Zou beide ook werkelijk weer kunnen, weer mogen en voor een ieder een bijdrage leveren, dan zal het zo zijn, 't gevoel.

Wanneer het gevoel juist is, zal dit een bijdrage kunnen leveren aan alles wat er op volgt, in de lijn ligt van wat klopt. Dan zul je vooruitgang boeken, zal er een mens zijn die helpt, jou de kans biedt ook een groter publiek te bereiken, schopt.

Ja, deze persoon geeft jou een schop onder je kont, niet letterlijk maar wel nodig omdat je anders teruggaat naar af. Zie het als een stimulans, een oppeppertje, het helpt je om verder te komen, is absoluut nodig zo nu en dan, geen straf.

Zou je dit laatste ervaren, zou je het als een straf gaan zien? Weet dan dat het je pijn doet en dit zo zal blijven tot jij jouw aandeel in het geheel ziet, dat wat jou jou maakt misschien?

We doen als mens allemaal weleens iets omdat we te veel van de ander houden, hij of zij ons hart volledig heeft en ja dan... Dan gaan we over onze persoonlijke grenzen heen, leren daar ook natuurlijk veel mooie dingen door en zeker weer van....

Van onszelf maar ook over de grens van de ander, zonder daar enig oordeel over te hebben, voel je als het ware de pijn. Deze zal iedereen herkennen en toegeven of het je overgeven aan zorgt ervoor dat je als mens weer liefdevol kunt zijn.

Liefdevol in leven, zien hoe mooi het is, de wereld daarbij inbegrepen, wanneer we ons van alles weer even bewust zijn. Doorgaan, op verantwoorde wijze verder, geen pijn of venijn.