

Schuld en vrij zijn!

Boek 19 alweer, wat heerlijk dat ik verder kan en verder mag. Wat mooi dat ook nu in het nieuwe jaar de woorden vloeiend door mijn vingers mogen stromen, waardoor ik ook dit boek binnen een aantal dagen voor me mag zien verschijnen. Want dat ik net als iedere lezer me mag verheugen op dat wat er geschreven staat, dat wat er binnenkomt, is inmiddels wel duidelijk voor de mensen die mijn eerdere boeken gelezen hebben. Want door het lezen van de boeken, het weblog en de nieuwsbrieven die ik op de site van De Hof van het Heden en het gelijknamig blogspot heb staan, volgt er inzicht. Omdat het schrijven iets is wat mij helpt, wat mij de energie en de kracht geeft om te doen wat nodig is, waardoor ik er voor ieder ander die naast mij is, die naast mij in leven is, kan, mag zijn en wil.

Ja, dat wat ik kan en mag doen maar ook wat de ander wil en waar deze behoefte toe en aan heeft. De behoefte die God vooraf voorzien heeft, omdat mijn dag geleid worden door dat wat God mij ingeeft. Dat wat God mij maar ook ieder ander laat zien, voelen, ervaren, meemaken en beleven, die voor honderd procent vanuit het eigen hart leeft, zich daar volledig door laat leiden. Want waarom zou ik voor iets anders kiezen? Waarom zou ik ervoor kiezen om me te laten leiden door dat wat de ander, ieder ander of wie maar ook bedacht heeft, wanneer dit de wijze is waarop ik mijn leven optimaal kan leven? Zelf zo dat ik mijn leven kan zijn, mijn leven ben en in wezen, de dienstbare naaste van ieder ander mag zijn. Het dienstbaar zijn, is het leven leven waarvoor je geboren bent. Dienstbaar zijn, het leven zijn zonder kopzorgen, schuldenvrij leven. Doordat alles op je pad komt wat jou helpt jezelf in alle behoeftes te kunnen voorzien, onze eigen vrije wil, Gods wens.

**Believe there is good in the world!
It is the main thing we need to
remember.**

**It is the only way to find peace and joy,
the true treasures of life, that shows us the
power of love, that lives in each heart.**

Liefdevol Samenzijn!

Inhoudsopgave:

Tekst Cover, Spreuk en de Inhoudsopgave	Pagina 1 - 4
Voorwoord	Pagina 5 - 13
<i>Zonder schuld zijn!</i>	Pagina 14 - 16
Inleiding en woord van dank ineen!	Pagina 17 - 22
Onze eigen vrije wil, Gods wens!	Pagina 23 - 25 Pagina 27 - 30
Onbelast is schuldenvrij!	Pagina 31 - 33 Pagina 34 - 40
Het systeem wat de schuld in stand houdt!	Pagina 41 - 45 Pagina 46 - 50
We zijn allemaal schuldig!	Pagina 51 - 56 Pagina 57
De juiste waarde weer zien!	Pagina 58 - 59

Nawoord

Pagina 60 - 62

ISBN/EAN : niet van toepassing

© 2017, 'Schuld en vrij zijn'

Sonja Ulrich

Foto Cover: "Rust"

www.dehofvanhetheden.nl

Voorwoord

The true treasures of life, de ware schatten van het leven, dat wat werkelijk vrede en vreugde brengt. Vrede en vreugde waardoor iedere dag die komt, iedere dag die volgt en alles wat deze dag met zich mee brengt of in wezen met zich mee mag brengen ertoe leidt dat je de dag met een goed gevoel kunt afsluiten. Dat je de dag iedere dag met een voldaan gevoel kunt laten voor wat deze was. De dag de dag laat zijn en de nacht om dat te doen wat ieder mens nodig heeft. De rust vinden, de rust weer terug laten keren om elke nieuwe dag die volgt weer vanuit een neutrale positie, wanneer je uitgaat van het schrijven van een boek, weer met een blanco pagina start.

Omdat het starten met een blanco pagina, jou de inspiratie brengt die alleen jouw hart kent. Jou de inspiratie brengt die jij zelf mag delen. Mag delen met iedereen die en alles wat leeft, met iedereen die en alles wat het leven heeft. Het leven heeft waar bewust in en vanuit liefde voor gekozen is. Het leven zonder mitsen maren, het leven zonder twijfel, het leven zonder had ik maar of zou ik het misschien toch beter anders hebben gedaan of in wezen het leven leven op basis van vertrouwen, de enige vorm van zelfverzekerdheid die mag leiden. De enige vorm van zelfverzekerdheid die de eigenwaarde, dat wat je als mens waard bent, op de juiste wijze naar voren brengt. Doordat jij zeker weet en alles wat je je daarvoor zult moeten en mogen herinneren, alles wat je daarvoor zult mogen weten je op de juiste tijd en wijze aangereikt wordt. Omdat jouw leven een natuurlijk samenspel is van vraag en aanbod. Jouw leven hetgeen is wat de balans in alles en iedereen weer in stand brengt. Jouw leven, het leven wat jij wanneer je je natuurlijke zelf bent, een geschenk is voor iedereen die je kent.

Iedereen die jou kent en die jou op een bepaalde tijd en wijze heeft mogen leren kennen. Iedereen die weet wat jouw waarde is, doordat hij of zij daar ooit dankbaar gebruik van heeft mogen maken. Dankbaar ja, want de persoon die zijn of haar leven aan jou heeft overgegeven, de persoon die zijn of haar ziel aan jou bloot heeft gesteld, zal altijd weten wat jij als mens waard bent. Die zal altijd weten wat de waarde is geweest van de ontmoeting, het kennismaken en het zich kunnen ontwikkelen. Dat wat nodig is, nodig was en nodig zal blijven, zolang je als persoon het leven leeft, het leven wil en mag leven waarvoor je geboren bent. Het leven leven wat een bijdrage levert aan jouw en ieders zijn. Aan jouw en ieders liefdevol in leven kunnen en mogen zijn, waardoor alles wat deze waarde, deze liefdevolle waarde weigert te zien, weigert te kennen, door dit op geen enkele wijze te willen of kunnen voelen, daar het vervolg, de gevolgen en dat wat nodig is voor zal ervaren.

Daardoor zal ervaren wat hem of haar ook weer dichter bij zichzelf brengt, sterker nog het “zichzelf ervaren” de grootste uitdaging wordt waar hij of zij mee zal moeten leren leven. Het leven leven waardoor hij of zij herkenning, erkenning en de acceptatie vindt die ertoe leidt dat ook deze persoon zich weer realiseert dat alles wat je als mens denkt, zegt, doet of laat ertoe leidt dat jij zelf naast God als enige de regisseur van jouw eigen leven bent. Jij de persoon bent die door dat wat je zelf denkt, zegt, doet of laat altijd het gevoel wat daarbij hoort, het gevoel en de gedachte die daarbij hoort zelf als eerste zult ervaren. Daarom kan ik alleen maar adviseren om bij alles wat je denkt, zegt, doet of laat ieder mens maar voornamelijk jezelf weer een kans te geven. Want wanneer je jezelf de kans weer geeft, om jouw leven te leven, ben je in staat om ieder ander en alles wat naast jou is, weer volledig zichzelf te laten zijn.

Zichzelf of haarzelf te laten zijn, doordat we als mens alleen onszelf kunnen zijn wanneer we onszelf maar daarbij ook ieder ander accepteren. Accepteren en werkelijk aannemen als de persoon die naast jou, naast een ieder die en alles wat het leven heeft leeft. Want het leven in liefde, geluk en gezondheid is een leven waarin ieder mens een gelijke kans verdient, een gelijke kans mag krijgen en daardoor ook een gelijke kans krijgt. Ja de kans krijgt om zichzelf of haarzelf te zijn, zichzelf of haarzelf te bewijzen, zelfs wanneer de ander daar op geen enkele wijze op zinspeelt, zelfs wanneer de ander daar op geen enkel moment op zit te wachten. Ieder mens krijgt de kans om zichzelf te bewijzen, door gewoonweg zijn of haar eigen weg te lopen en zijn of haar eigen weg te gaan. Het zelf lopen, is dan wel een vereiste, het zelf starten met lopen daarbij het begin.

Dat wat ervoor zorgt en ertoe leidt dat de weg die je loopt, de weg die je gaat ook echt jouw weg mag zijn, de weg kan zijn die jij helemaal zelf vorm geeft. Want zeg nu zelf, hoeveel mensen zijn er die op dit moment blindelings het pad van de ander volgen? Hoeveel mensen zijn er nog die in wezen in staat zijn om hun eigen richting te bepalen? Hoeveel mensen zijn er nog die vol vertrouwen doen wat ze doen en dit op een dusdanige wijze kunnen doen dat zij er ook werkelijk voldoening en alles wat dit met zich meebrengt uit kunnen halen? Ja, hoeveel mensen doen er nog iets voor zichzelf? Voor zichzelf en daarmee meteen ook voor de ander, doordat je als mens die iets voor jezelf doet, absoluut een voorbeeld voor de ander kunt zijn. Het voorbeeld voor de ander mag wezen, doordat jij hen laat zien wat er mogelijk is, wat de mogelijkheden zijn en wat er allemaal kan op het moment waarop je besluit jouw eigen weg te volgen. De weg te volgen die wellicht niet voor de hand ligt maar er zeker wel is en past.

Ja, de passende weg! De weg die passend en gepast is omdat iedereen die en alles wat met deze persoon leeft er uiteindelijk ook gebruik van zal kunnen en mogen maken. Er wanneer hij of zij eraan toe is ook door geleid mag worden. Omdat de weg die je kiest de weg die je loopt, de weg die vorm krijgt, je vervolgens ook zal leiden. De weg en de hand die in eerste instantie, in het eerste opzicht niet voor de hand ligt, maar er overigens wel is. Overigens ja, want overigens staat voor: Alsmede, Au reste, Bijwoord, Bovendien, Daarenboven, Gewoon, In waarheid, Overig, Rest (voor de), Trouwens, Verder, Voegwoordelijk bijwoord, Voor de rest, Voorts, Wat de rest betreft, Wijders. Daarnaast is het: een bijwoord van modaliteit, voor het overige, daar komt nog bij, afgezien daarvan en kan het op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden. Op verschillende of beter gezegd op diverse wijzen worden gezien. De vraag is, welke wijze wil jij zien, zie jij?

Wanneer je er vanuit gaat dat het allemaal simpel is, dat je kunt wachten tot het je aangedragen wordt, tot het zomaar in je schoot geworpen wordt, dan heb je het mis. In het leven wat je leeft, in het leven wat je gekozen hebt en in het leven wat je leven mag, zul je altijd zelf een bepaalde rol mogen vervullen. Een rol, een functie, dat wat ertoe leidt dat jij jij kunt zijn en jij jij mag wezen, waarbij de rol, de functie of in wezen dat wat jij kunt en dat wat jij bent verweven is. Verweven ja, doordat dit je gemakkelijk afgaat, dit in wezen onderdeel is van jouw natuurlijk zijn. Natuurlijk als in de persoon die je bent, waardoor alle rollen die jij hebt, alle rollen die jij krijgt en alle rollen die jij liefdevol aanneemt ertoe zullen bijdragen dat jij deze op de meest perfecte wijze zult kunnen vervullen. Simpel gezegd, omdat jij er als mens voor geboren bent en alles wat jij op je pad krijgt of gekregen hebt een bijdrage levert aan jou.

Een bijdrage levert aan jouw leven, aan wie jij bent en wat jij mag en kan zijn in het leven wat je leeft. Een bijdrage levert aan jouw leven, aan wie jij bent en wat jij ma en kan zijn in het leven wat je leeft naast ieder ander. Naast iedereen die en alles wat anders is dan jij en wat op geen enkele wijze jouw voorbeeld hoeft te volgen, maar dit wel kan doen wanneer dit ook zijn of haar weg is. Wanneer de weg die deze persoon volgt, die deze persoon kiest, in het verlengde ligt van dat wat jij bent, van dat wat jij hebt geleerd en van dat wat jij in wezen als eerste ondervonden hebt mag zijn. Ja mag en kan zijn doordat ook deze persoon de kans heeft en de keuze heeft om ieder moment en alle dagen die daaruit volgen zelf te mogen beslissen, zelf een beslissing en besluit te nemen welke keuze voor hem of voor haar de juiste is. De juiste omdat dit alleen door de persoon zelf bepaald kan worden. De juiste omdat alleen de persoon die volledig zelf zijn of haar richting bepaald in staat is om deze richting ook te volgen. Deze richting te volgen en op te gaan. Op te gaan als zijnde te lopen, zelf te lopen en daarbij ieder ander, iedereen die ander(s) is en ander(s) mag zijn, het recht geeft om hetzelfde of wanneer dit een andere richting is, het tegenovergestelde of naastgelegen te doen. Want ook dat is het recht wat je als mens allemaal hebt.

Ook dat is het recht wat ieder mens heeft, ook dat behoort tot de mogelijkheden, die elk mens zelf mag kiezen en welk besluit of welke beslissing daaruit volgt, is geheel aan deze persoon. Omdat het het leven van deze persoon is en er geen mens, geen enkel ander is die daarover een beslissing of besluit mag nemen. Geen enkel ander is die daar een allesbeslissende en allesoverstemmende stem in mag hebben buiten God. Omdat God de enige is die daarover het recht heeft. Het alleen recht heeft, doordat hij zonder enige belang, Algemeen Belang is.

God de enige is die samen met Jezus en alle mensen die aan gene zijde zijn, zonder schulden en zonder belasting zijn. Dat zij dit ook voor ieder mens op aarde wensen, zij dit ook voor ieder mens op aarde willen realiseren is dat wat ik mag delen. Dat wat ik mag delen met iedereen die en alles wat ertoe bereid is om daar op gepaste en passende wijze aan mee te werken. Bereid is om daar op geheel eigen wijze aan mee te werken, doordat dit hetgeen is wat je kunt doen, wanneer je jouw leven leeft. Dan mag je en wordt je in staat gesteld om mee te werken aan het hogere plan, dat wat God in ieder mens als hoger bewustzijn heeft aangebracht. Het plan waarover God de regie heeft en ieder mens die werkelijk zijn of haar pad loopt met hem samen de regie mag hebben. De regie mag en kan hebben, doordat ook deze persoon er zelf voor kiest om de regisseur van zijn of haar eigen leven te zijn, waarbij hij de regie en alles wat de ander betreft, wat de ander aangaat volledig in de handen van de ander laat. Volledig in de handen van de ander laat zijn, doordat de ander ook het recht op zijn of haar eigen keuze, beslissing en besluit heeft, het recht heeft om zijn of haar eigen regie te houden of deze volledig uit handen te geven. En wanneer deze persoon dit zelf beseft, wanneer de persoon dit zelf weer volledig in ogenschouw neemt, zelf de beschouwing van zijn of haar leven ziet, de oculaire inspectie, de ogenschijn of de parade, dan is hij of zij in staat om de juiste keuze, de voor hem of haar juiste keuze te maken. Want een eigen gemaakte keuze is de start van de weg.

Een eigen gemaakte keuze is de start van alles wat er volgt en waar God dan de middelen, die toereikend mogen zijn om een leven in liefde, geluk en gezondheid te kunnen leven voor aanreikt. Voor aanreikt en beschikbaar stelt, zelfs wanneer de ander, de persoon die naast je is deze weg nog niet kan lopen.

Zelfs wanneer de persoon die naast jou als de persoon die zijn of haar eigen weg loopt de hand van God nog mist om hem of haar te laten leiden. Hem of haar te laten leiden naar de weg die hem of haar helpt om het voor hem of haar juiste te doen.

Het voor hem of haar juiste te doen, dat te doen wat bij hem of haar past. Dat God juist daarom geen oordeel heeft, geen mens veroordeelt en ook op die basis nooit een oordeel zal vellen is dat wat ieder mens weer zal mogen weten. Dat het oordeel in de mens zelf aan het woord is, dat het woord wat de mens spreekt en in strijd is met zijn of haar hart, daar wel uiteindelijk zijn tol voor eist, is iets wat elk mens weer mag weten. Is dat wat elk mens zal kunnen en mogen leren door iedere dag te luisteren naar dat wat zijn of haar lichaam hem of haar verteld. Wat zijn of haar lichaam hem of haar zegt, door dit te uiten. Want het menselijk lichaam, ieder menselijk lichaam is het meest geavanceerde communicatiesysteem wat er bestaat en het hart is de bron, de bron van alles wat leeft. Het hart is het controle en zenuwcentrum, dat wat in de begrippen van de techniek wordt gezien als de controlekamer.

De enige controlekamer die het leven van de mens, van ieder dier en alles wat leeft overneemt op het moment waarop deze niet meer verder kan. Deze persoon, dit dier of dat wat leeft onvoldoende eigen kracht bezit om het in het leven wat geleefd wordt, wat hij of zij zelf mag leven, niet meer te kunnen volhouden. Want wanneer het leven als de mens, als de persoon als dat wat leeft en in leven is niet meer toereikend is zal God hem of haar uit liefde, uit zijn of haar leiden verlossen. Dan zal God hem of haar uit liefde, onvoorwaardelijke en altijd aanwezige liefde, zonder oordeel opnemen in Zijn koninkrijk, Zijn hemel, die evenals de Aarde in eeuwigheid is.

In eeuwigheid is en kan zijn doordat deze naast elkaar zijn, deze evenals de mens, dier, planten, bomen en alles wat leeft, naast elkaar is en naast elkaar zal kunnen en mogen zijn doordat het naast elkaar bestaan, het samen is wat één mogelijk maakt. Wat de persoon Jezus, in wezen weer mogelijk maakt. Want Jezus is degene die ieder mens vanaf het moment waarop hij of zij geboren wordt, samen met God de leefregels meegeeft. Jezus is degene die ieder mens vanaf het moment waarop hij of zij geboren wordt, samen met God de levensadem en de levenskracht meegeeft, doordat God het leven is en Jezus als Zijn Zoon, de broer is van ieder ander die geboren wordt. De broer is, kan en mag zijn van ieder ander die dit voor waarheid en als waarheid, door dit waarheid te laten zijn aanneemt. Want alleen door Jezus als jouw broer en ieder ander als jouw broer of zus aan te nemen, ben jij in staat om een kind van God te zijn. Het kind van God te zijn en te mogen wezen, die de handreiking van Hem als jouw enige altijd aanwezige vader, altijd aanwezige liefdevolle ouder, naast jouw ouders en de mensen die jij lief hebt in leven te zien.

Werkelijk zien ja, doordat Hij zich in jouw dagelijks leven zal tonen, door de begeleider, de altijd aanwezige leider van jouw leven te zijn die samen met jou, hand in hand met jou, jou het leven laat leiden waar jij als mens voldoening uit haalt. Voldoening uit haalt doordat je er voldoening uit krijgt. Het je voldoende brengt om jouw leven in liefde, geluk en gezondheid met ieder ander en iedereen die anders is te kunnen en mogen leven. Zelf(s) op de momenten waarop je het zwaar hebt, zelf(s) op de momenten waarop je in wezen verdriet hebt wanneer jij ziet dat de ander zichzelf in wezen tekort doet, de ander in wezen zichzelf tekort doet, zal God zelf naast jou zijn. Zal God via Jezus jou de steun, de kracht, de liefde geven die nodig is.

Die nodig is en die jij nodig hebt om door te kunnen gaan met het leven van jouw leven, het leven van het leven waarvoor je geboren bent. Het leven van jouw leven waar je met heel je hart, met heel je ziel en zaligheid voor gekozen hebt, toen de belasting en alles wat “deze wereld” met zich meebrengt en meegebracht heeft nog niet wezenlijk voelbaar was. Ja, nog niet voelbaar doordat jij in wezen net als God en Jezus alleen maar onvoorwaardelijk liefde was. Liefde zonder oordeel, liefde zonder negatieve emoties, omdat het in onvoorwaardelijke liefde leven, dat is wat het eeuwig leven geeft. In het onvoorwaardelijke liefde het enige is wat het eeuwig leven brengt. Wat het eeuwig leven weer terug op aarde brengt, waardoor het eeuwig leven weer op aarde zal zijn.

Eeuwig leven weer dat is wat voorbestemd is, wat voorbestemd was en tot in lengte van dagen zal mogen zijn. En dat dit wanneer iedereen die en alles wat werkelijk nog leeft, nog in leven is daar de vruchten van zal kunnen en mogen plukken. Dat iedereen die en alles wat werkelijk nog leeft en daarbij bereid is om God en Jezus werkelijk weer als de enige echte redding aan te nemen, door dit ook weer te doen, dit ook weer te tonen en dit ook weer aan een ieder te laten weten, daarbij hulpvaardig en communicatief sterk zullen zijn, is dat wat ik mag delen met iedereen die en alles wat leeft, alles wat het leven heeft. Het leven heeft gekregen als geschenk en als cadeau waar hij of zij, waar iedereen bij gebaat is, doordat dit leven, dit geschenk en cadeau, het Algemeen Belang en daarmee meteen het eeuwig leven, het eeuwig in Onvoorwaardelijk Liefde, Geluk en Gezondheid zijn zonder enige voowaarde dient, zonder daar iets aan vast te hangen. Dat je er als mens wel zelf mee mag starten, zelf mee zal mogen starten is dat wat ik door God, via Jezus nogmaals delen mag.

Zonder schuld zijn!!

Wanneer je als mens zelf zonder schuld bent, kun je omgaan met alles op je pad, een ieder, die zich daarop begeeft. Wanneer je iedere dag in liefde aanneemt, is er geen hindernis te groot, lastig of moeilijk, zolang je maar zelf leeft.

Wanneer je de woorden die nodig zijn om dat te kunnen doen even niet hoort, doordat er andere zijn die nog doorklinken. Mag je weer weten dat God vergeving schenkt aan allen die goed doen, goed gedaan hebben, zonder in iets uit te blinken.

Jij bent goed zoals je bent, je kunt en mag zijn wie jij wilt zijn, wie jij wilt wezen, het leven wat je is gegeven, toevertrouwd. Daar heb je per slot van rekening alle dagen, weken, maanden en jaren zelf aan gewerkt, zo je credits opgebouwd.

Wanneer God geen God van liefde zou zijn, dan zou Hij je meteen al aan je lot overlaten en niets voor je willen doen. Dankzij Jezus is hier verandering in gekomen, mede door Hem is het voor God opnieuw mogelijk, wel met goed fatsoen.

Ieder mens die zijn of haar leven in liefde wil leven en er alles uit wil halen wat erin zit voor hem, haar of een dierbare. Maakt daarbij niet uit wie het is, deze zal geholpen worden, de kracht krijgen, schoon schip te maken, 't onverklaarbare.

Want alles wat je mee mag maken, hoeft wanneer het goed voelt geen bewijs te hebben, omdat je het echt hebt verdiend. God heeft geen diploma of certificaat, Jezus is zijn weg, ieders weg en leergang, doordat jij dan jouw wezenlijke plicht vervuld hebt, jouw leven leven, waardoor je zelf(s) weer dient.

Jij mag net als ieder ander, ongeacht je rang stand, status, afkomst, voorgeschiedenis, jouw leven in liefde leven en zijn. Degene die jou daar op enige tijd en wijze van af probeert te houden, door jouw leven een andere wending te geven, zal dit zelf ervaren en voelen, als ware het de eigen, ware zielenpijn.

Het gevoel, dat wat ieder mens van nature heeft, zich vrij kan ontwikkelen wanneer hij of zij zonder blokkades in leven is. Vrij, zonder eigen of opgeworpen blokkades, medisch of psychisch, gekregen of bedacht, zelf ervaren of geschiedenis.

Dat wat ontstaan is na verdriet, het je minderwaardig voelen, zonder dit ook op enige wijze te zijn, niets is minder waar. Wanneer je dit echter als waarheid aanneemt, kun je erop wachten dat het mis gaat, ben je werkelijk de pineut of sigaar.

Sigaar of sigaretten, dat wat door velen wordt gezien als een genot, al dan niet aangemoedigd met een drankje of hapje. Zou je werkelijk kunnen voelen wat het met je doet, dan weet je wel beter, brengt het geen rust, vrede, dan weet en snap je.

Snap je dat je je verscholen hebt, je troost hebt gehaald uit dat wat bijna ieder mens doet, de mens die jou voorgegaan is. De mens die jij liefhebt, liefhad, de mens die jouw leven kleur en vorm heeft gegeven, die je verloren hebt, een groot gemis.

Je mist deze persoon nog dagelijks of ziet hem of haar nu met andere ogen dan degene die jij soms ooit eens voor lief nam. Ik herken het als geen ander, hoewel mijn band heel hecht en bijzonder was, noem het speciaal, ze was “mijn alles”, mam.

Ja, mijn moeder belde ik gemiddeld toch minstens 3 keer per dag, eerder vaker dan minder, omdat ze dit verdiende, zeker. Want zij heeft haar hart voor heel veel mensen opgeofferd, de prijs die zij uiteindelijk zelf betaalde, geen gewonnen beker.

Wanneer zij echter een beker zou winnen, zou krijgen en zelf zou mogen kiezen, weet ik dat er echt op zou staan, dankbaar. Hoe zou een ander mens dit kunnen, wetende wat zij allemaal mee heeft gemaakt, verlies, hartzeer inbegrepen, altijd klaar.

Zij stond altijd klaar voor de mensen die zij lief had, diende haar hele leven tot op het laatste ogenblik, bewust moment? Ooit zal ik het haar weer kunnen vragen en zij mij zelf antwoorden, hoewel ik het gevoel heb dat het zo is, ook talent.

Ja, het talent wat ik van mijn moeder heb geërfd, het goede zien in alles en iedereen, doordat ik de pijn ken die zij voelen. Waardoor ik hen altijd kan vergeven, dit ook zeker doe, omdat het mij helpt en hen ten goede komt, juist bedoelen.

Echt waar lieve mensen, er is geen mens die iets doet zonder daar een vorm van pijn voor ervaren te hebben, pijn te zijn. Ieder mens die een ander iets aandoet, is in wezen geen volwassen persoon, voelt zich minderwaardig, heel erg klein.

Klein door boosheid, verdriet en het gevoel op deze wereld geen rol van enige betekenis te hebben of te kunnen spelen. Maar weet je, dat is zo mooi aan God, hij heeft voor ieder mens een rol gevonden, die wel te vervullen is, wanneer je de mens achter, de persoon die hij of zij werkelijk is weer wakker maakt, bewust van zijn of haar kunnen, kracht door liefde en vertrouwen, via Jezus in het hart geplaatst, "echt" verdelen.

Want daar staat het woord echt voor, Elke Christen Heeft Talent. Elke Christen Heeft Talent waarmee hij of zij zichzelf kan redden. Door te doen wat hij of zij doet, ongeacht of de persoon er iets aan verdient. Het feit dat je dit als mens zelf weer mag ervaren, is dat wat God ons biedt en geeft, wanneer jij je aan zijn plan voor het leven onderwerpt, uit Vrije Wil, Gods wens. Omdat God voor ieder van ons de juiste wens heeft, de wens heeft die los staat van geld, bezit, dat wat je hebt of dat wat je bent in de maatschappij. Het gaat erom wie je bent, wat je doet en waar jij jouw dagen mee vult. Het gaat erom wie je bent, wat je doet en waar jij jouw dagen mee laat vullen. Want tussen je dagen vullen en je dagen laten vullen kan een wezenlijk verschil zitten. Tussen het vullen van je dagen en het laten vullen van jouw dagen kan het invullingsverschil zo groot zijn dat dit jou uiteindelijk, aan het einde van de reis, van jouw reis opbreekt. Doordat je in wezen dat doet wat ervoor zorgt dat jij je schuld in moet lossen. Je schuld in zal gaan lossen, doordat je in het leven wat je leeft, in het leven wat je hebt geleid, maar in wezen hebt laten leiden, hebt laten invullen, geen gehoor hebt gegeven aan je eigen vrije wil en de wens van God om jouw leven zelf te leven.

Wanneer je weet dat het nooit te laat is om dit alsnog te doen, kun je en mag jij zelf de ommekeer teweeg brengen, kun je en mag je zelf dat doen wat jou weer voor honderd procent jou maakt. Ja, wat jou weer voor honderd procent jezelf laat zijn omdat de enige die jij bent en de enige die jij kunt zijn jij bent. En ieder ander die denkt, de zelf(s) ook maar enig moment het idee of de gedachte heeft jouw leven te kunnen leiden, zal jouw lasten als zijn of haar lasten met zich meedragen. Die persoon zal jouw lasten zelf iedere dag voelen en meemaken, doordat hij of zij dit op zich genomen heeft, toen jij dit zelf deelde.

Toen jij zelf liet weten, dat je hulp nodig had en hij of zij aanbood om er voor je te zijn. Want er voor iemand zijn is jezelf belasten met, met iemand zijn is doen wat mogelijk is en naast de persoon doen wat past. We kunnen er pas voor iemand zijn wanneer we onszelf in acht nemen. We kunnen er pas voor iemand zijn wanneer we onszelf wezenlijk op geen enkel moment tekort doen. We kunnen er pas wezenlijk voor iemand zijn wanneer we besluiten om met iemand te zijn, naast de persoon die jouw hulp zeker mag vragen en dit wanneer jij er zelf toe in staat bent, alleen wanneer jouw kracht zelf toereikend is. Wanneer jij in staat bent om jouw kracht in te zetten het echte verdelen. Jouw kracht, dat wat jij hebt gekregen toen je de rol die God jou gaf, vol liefde aannam.

Onvoorwaardelijk Liefdevol, doordat je begreep dat je alleen door zonder schulden te zijn, door zonder je ergens aan schuldig te maken, door geen spijt of berouw te hebben, wel het besef dat iets goed of fout was, het leven leeft wat jij aangenomen hebt. Het leven leeft, zelfs wanneer je zo nu en dan een fout maakt, je schuldig maakt aan, schulden hebt, alles aanpakt om deze fout, dat wat je schuldig maakte, de schuld die je had volledig om te keren door het goede te doen. Het goede te doen voor jezelf, maar meteen, gelijktijdig ook voor de ander, ieder ander en alles wat anders is. Omdat dit de weg, het middel, de mogelijkheid en alles ineen is. Alles samen is en dat is wat nodig is om je leven in liefde te kunnen leven. Het leven in liefde te kunnen zijn, zonder hier op enig moment of op enig ogenblik vast in te komen zitten. Want het leven leven, jouw leven leven is vrij zijn, doordat jij op elk moment zelf bepaalt tot in hoeverre jouw verantwoordelijkheid gaat. Jij op elk moment op je besluit en beslissing terug kunt komen waardoor je ervoor kiest om dienstbaarheid anders in te zetten.

Jouw dienstbaarheid op een andere wijze in te zetten waardoor jij vanaf dat moment, vanaf het moment waarop jij jouw nieuwe rol aanneemt, nog steeds jouw leven bent. Zelfs jezelf in jouw leven kunt en mag zijn, doordat dit de wijze is waarop jij zelf het geluk van het overal jezelf kunnen zijn, zal mogen ervaren. Omdat dit altijd zo is, altijd zo zal kunnen zijn en mogen wezen, omdat we dat wat goed voor ons is, dat wat het juiste teweeg brengt allemaal mogen doen in ons aller belang. In het belang van onszelf, iedereen die en alles wat leeft, doordat het leven wat we leven als voorbeeld mag dienen voor ieder ander die zijn leven door positiviteit wil laten leiden.

Want alleen door de onvoorwaardelijke liefde van God door Zijn Zoon Jezus te laten leiden, onvoorwaardelijk, kunnen we en mogen we verder. Kunnen we en mogen we zonder verwachtingen, maar daarbij wel met de wil en wens die God heeft zijn, de wil en de wens die wezenlijk vrij is, maar daarbij eveneens overeenkomstig is met alles wat wij zelf willen, vanuit ons diepste wezen en ons diepste zijn. Doordat we kinderen van God zijn en onze vrije wil dan ook werkelijk overeenkomstig is met dat wat God wil en God wenst, de vrije wil overeenkomstig is met het Algemeen Belang, het belang van iedereen die en alles wat leeft. En geef jij dit een andere invulling, wil jij jouw dagen anders vormgeven, dan is dit geheel aan jou. Dan zul je alsnog een aanvulling kunnen zijn aan de wil en de wens van ieder ander, van iedereen die anders is maar ook zichzelf is, de vraag is alleen, is dit dan Gods wil en lever je ook een bijdrage aan het Algemeen Belang? Het belang wat werkelijk iedereen die en alles wat leeft dient, wat een bijdrage levert aan de natuurlijke gang van zaken. De natuurlijke handelswijze, de handel en wandel van dat wat nodig is om de wereld draaiende te houden op de juiste wijze.

Op de wijze waarop deze draaiende gehouden mag worden, doordat het werkelijk en in wezen de enige wijze is die ertoe leidt dat er geen mens, dier of wat maar ook nog beschadigd zal raken. Geen mens, dier of wat maar ook vervroegd aan zijn of haar einde komt. Want dat is natuurlijk hetgeen we in de afgelopen dagen, weken, maanden, jaren, decennia, eeuwen en ja tijd, hebben kunnen zien, leren, waardoor zeker weten in wezen geloven is geworden. Maar wanneer het zeker weten en geloven in dat wat ons al zo lang we leven voorgehouden wordt helemaal geen waarheid is? Wat zou dan waarheid zijn?

Wat zou nu werkelijk de waarheid zijn? Worden we allemaal gebrekkig oud, omdat ouderdom met gebreken komt? Of leidt het je dom houden naar oudere leeftijd ertoe dat je met gebreken komt te zitten? Leidt het je dom houden door je druk te laten zijn met van alles en nog wat wat totaal onbelangrijk is en geen zin heeft ertoe dat je de zin van het leven op geen enkele wijze zult kunnen vinden? Want dat kleine beetje spaarzame tijd wat we overhouden om als “gewone sterveling” te kunnen leven is toch om met onze dierbaren door te brengen, bij onze dierbaren te zijn en wanneer de tijd het toestaat, dat te doen wat ons vreugde brengt? Maar waarom zouden we daarvoor kiezen? Waarom zouden we ervoor kiezen om alleen zo nu en dan iets te doen wat ons vreugde brengt, wat ons jong houdt en waar we werkelijk en wezenlijk blij van worden, doordat het gezond voor ons is? Waarom zouden we ervoor kiezen om alleen zo nu en dan te leven? Want het leven van je eigen leven is werkelijk dat wat vreugde brengt. Het leven van het leven wat voorbestemd is en wat God voor jou voorzien heeft is een leven in liefde, geluk en gezondheid en daarin komt het woord of de woorden “ouderdom komt met gebreken” op geen enkele wijze voor, oud zijn is een zegen.

Het betekent dat je het gehaald hebt, dat je het in het leven wat je leeft voor elkaar hebt gekregen een respectabele leeftijd te bereiken. Dat het in deze tijd, in de jaren die je dan afgelegd hebt nodig is om de discussie met jezelf aan te gaan, te voelen en ervaren wat goed voor je is en wat daar absoluut afbreuk aan doet, is wat we weer allemaal zullen mogen leren. Zullen mogen leren doordat we er zelf mee bezig mogen zijn. Er zelf(s) mee bezig moeten zijn. Dat doen wat werkelijk past en hoort en wat ertoe leidt, dat het leven de wending krijgt die het verdient. Het leven de wending krijgt die een bijdrage levert aan het belang van iedereen die en alles wat leeft omdat het leven het leven waard is. Ieder leven het leven waard is en iedereen die en alles wat werkelijk zijn of haar leven leeft in staat is om gelukkig en liefdevol, onvoorwaardelijk liefdevol te leven. Waar zou God anders de wereld voor geschapen hebben? Waarom zou God de wereld zo gemaakt hebben dat mensen, dieren en dat wat leeft niet samen kan zijn? Geloof jij dat echt? Geloof jij dat God dit gedaan heeft omdat Hij blij is wanneer hij steeds afscheid moet nemen van mensen, dieren en alles wat hij met liefde geschapen heeft? Wat denk jij nu zelf, wat voel jij zelf wanneer je afscheid van iemand of iets moet nemen? Wat doet dit in hemelsnaam wezenlijk met jou?

Hoeveel pijn en verdriet kan een mens verdragen voor hij of zij eindelijk gaat beseffen dat dit nooit de weg is die God voor zijn naasten, voor zijn kinderen, voor dat wat hij met liefde geschapen heeft heeft voorzien? Hoeveel pijn en verdriet willen we nog voelen? Hoeveel pijn en verdriet wil jij nog voelen voor je begrijpt dat het leven, het leven wat je leeft en wat je zelf mag leiden, een leven is wat je zelf mag invullen, zelf mag kleuren en zelf de vorm mag geven die in overeenstemming is met dat wat je hart je verteld en ingeeft.

Met dat wat jouw hart in samenspraak met God aan jou laat zien en weten, wanneer je weer naar hem en daardoor ook naar jouw wil en wens luistert. Naar de wil en de wens die God voor ieder mens heeft die naast Hem is. Ieder mens die God als Zijn of Haar naaste beschouwt en als Zijn of Haar naaste wil zien, zelfs wanneer de naaste, de persoon die Hij beschouwt en als Zijn naaste ziet zich daar nog op geen enkele wijze bewust van is. Want bewust wordt ieder mens op het voor hem of haar juiste moment, bewust wordt ieder mens wanneer het zijn of haar tijd is. Wanneer de tijd komt waarop hij of zij zich bewust mag zijn en bewust mag weten van de mogelijkheden en de kansen die hij of zij zelf heeft. Die hij of zij zelf heeft en waardoor er ook een mogelijkheid en een kans is om het op geheel eigen wijze te doen. Op geheel eigen wijze met behulp van God omdat de verbinding via Jezus gelegd is, de verbinding via Jezus krachtiger is dan welke van buitenaf opgelegde of ontstane verbinding ooit maar zal kunnen zijn of wezen. De persoon die zich hier weer bewust van is, de persoon die ervoor kiest om zich hier weer bewust van te zijn, zal wat in de ogen van de ander onmogelijk is mogelijk maken.

De persoon die letterlijk en figuurlijk het onmogelijke doet, zal dat wat in ieders belang is op een dusdanige wijze weten te bewerkstelligen dat iedereen die en alles wat leeft erbij gebaat is er baat bij heeft, omdat dit iets is wat mag groeien, wat vorm mag krijgen en dat wat werkelijk het recht van leven heeft. Het recht van leven en daardoor het recht van spreken heeft. Het recht om iedereen die en alles wat leeft aan te spreken, in het hart. Want het hart is de enige plek, het hart is de enige plaats, het hart is het enige orgaan waar het geweten en de 10 geboden van de mens via de Goddelijke Ziel en door Gods ingeblazen levensadem plaats heeft, plaat heeft gevonden door er in te zijn.

Onze eigen vrije wil, Gods wens!

Wanneer we weer in onszelf en in onze bestemming gaan geloven, ernaar leven en dat doet wat ons hart ons ingeeft. Dan zal de wereld, ieders wereld op een dusdanige wijze vorm krijgen, weer werkelijk de hemel op aarde zijn voor wie leeft.

Voor wie ervoor kiest en ervoor gaat om zijn of haar leven te leven door zijn of haar leven overal en altijd te willen zijn. Ongeacht wat de ander ervan denkt of denkt te vinden, dat doet er op geen enkele wijze toe, niets dan de verdeelde pijn.

De pijn die deze ander, alle anderen die nog lijden, met zich meedragen, eraan vast willen houden, door dit te koesteren. Door het vast te houden als zijnde de kluis waarin het bewaard wordt, de schat, de parel, wezenlijk als de oester en...

Ja, de oester en de parelen, als de parelen die voor de zwijnen geworpen worden, welke dit op geen enkele wijze waarderen. Doordat zij er de zin en het nut noch van kennen, dat wat er werkelijk toe doet, het zelf verhelpen door ondervinden, leren.

Ieder mens leert van dat wat hem of haar pijn doet, dat wat in het verleden pijn heeft gedaan, nu losgekomen is, mag wezen. Losgekomen of gelaten is, wanneer de gelatenheid daar is, kun je weer verder aan jezelf werken, met of zonder vrezen.

Want de vrees of de angst voor zal meer schade aanrichten dan dat wat wezenlijk ooit ontstaan is of aanwezig was. Daarop inspelen en er vanuit gaan heeft geen enkele zin, zal op geen enkele wijze tot het gewenste resultaat leiden, tenzij je het met liefde doet, je dat wat er is omarmt, kies nu of pas.

Want door ergens voor te passen, laat je het in vrede zijn, ga je er op geen enkele wijze de strijd of het spel mee aan, laten. Laten voor wat het is, geen enkele moeite of tijd aan besteden, doordat je voor iets anders kiest, nadenkt over, willen praten.

Het willen praten en communiceren, dat wat nodig is en ook altijd nodig zal zijn en blijven, in de wereld waarin we leven. Hoe kun je anders vertellen wat je nodig hebt, waar je blij van wordt, wat jij graag wilt doen of zien, een ieder gegeven.

Ja ieder mens zal mogen communiceren, ieder mens zal zich op elk moment mogen laten horen, beter gezegd zich uiten. Wanneer iets of iemand dit verhindert, dit tegenhoudt, stopt of op enige andere wijze een blokkade opwerpt, niet te stuiten.

De mens die het leven van de ander hindert, de mens die het leven van ieder ander of alles wat leeft hindert, zal dit spijten. Hoewel nog niet een ieder zich ervan bewust is, zijn we allemaal verbonden, zijn we allemaal gelinkt, geen verwijten.

We kunnen geen mens, wie of wat maar ook de schuld geven van dat waar wij ons zelf ooit schuldig aan hebben gemaakt. Het rechtssysteem en alles wat met de grondwet als legitiem is ontstaan en vervaardigd, buiten Gods wens en wil om staakt.

Ja staakt. doordat dit op geen enkele wijze van invloed meer zal kunnen zijn en mogen wezen, wanneer het het leven van de mens, dier of dat wat leeft betreft, het is klaar nu, gedaan. We mogen weer in het hier en nu leven, iedereen krijgt de kans weer om volledig zichzelf of haarzelf te zijn, dat wat economisch en maatschappelijk verantwoord was, zal nu even geen waarde meer hebben, de hemel weer op aarde, bestaan.

We mogen weer weten wie we zijn, wat we hier doen en waarom we ervoor hebben gekozen om dit leven nu te leven. Omdat het tegenovergestelde, te wachten op de tijd waarop we weer vrij kunnen zijn, zelf beslissen wat te doen, waardoor we onszelf niet meer herkennen, nu klaar is, gestopt, opgeheven.

God heft dit op, God heeft meer dan genoeg gezien, ervaren en beleeft aan gene zijde, in gezelschap van hen die al vielen. Want dat dit het geval is, dat dit onvermijdelijk zou zijn voor een ieder is wat hem verdriet heeft gedaan, niet meer knielen.

Niet meer of niet langer meer knielen en of gebukt gaan onder dat wat velen hebben moeten doormaken, door verlies. Door het verliezen van een dierbare, een mens die in wezen goed is, ervan weerhouden wordt door wat er speelt, geschiedenis, een pijnlijk verleden, of wat maar ook precies.

Precies wat staat voor, accuraat, afgepast, angstvallig, akkoord, bepaald, connectie, correct of meer in het bijzonder. Maar ook: eng netjes, exact, gedetailleerd, gemaakt, goed, haarfijn, inderdaad, juist, kennelijk, klokslag, kloppend, krak, kreen, krek en rechtzinnig, hoe komt dit, een wonder?

Een wonder of toch een plan, gesmeed door hen die er baat bij zouden kunnen hebben, maar geen geluk of liefdevol zijn. God hen wel degelijk als zijn kinderen blijft zien, ook bijstaat wanneer nodig, hoe zou hij zich voelen als ouder, zoveel pijn.

God houdt van een ieder, geeft ons alle kracht, liefde en licht om in ons eigen leven te kunnen zijn en daar te mogen leven. Waarom ermee wachten tot de tijd er rijp voor is of tot we er klaar voor zijn, Hij heeft ons lief, meer zelf(s), ons vergeven.

Iedereen die zichzelf en de ander kan vergeven, is in staat om Gods wil en wens te leven. Iedereen die zichzelf en de ander kan vergeven, is in staat om de eigen vrije wil en daarbij behorende overeenkomstige wens te ervaren, te beleven en mee te maken. Ik weet voel en ervaar dit al jaren en ben er dan ook dagelijks mee bezig om dit te delen, vorm te geven en aan een ieder te vertellen die dit wil horen, wil zien, wil begrijpen en wil weten. Want het willen horen en zien, het willen begrijpen start wanneer jij weer weet, wanneer je weer weet door ervaring, door dat wat je zelf ervaart of ervaren hebt. Dat wat jij als mens, zelf ervaren hebt en daardoor ook als waarheid met de ander, met ieder ander en alles wat anders dan jij is mag en kunt delen. Want juist doordat jij ander(s) bent, juist doordat jij een rare bent, een bijzonder en ook mooi mens, mag je dat wat je weet, dat wat je voelt en dat wat jij ervaren hebt delen met iedereen die bereid is om te luisteren naar jouw verhalen.

Naar de verhalen die jij te vertellen hebt en die jij het delen waard vindt en de ander doet er iets of niets mee. De ander doet ermee wat hij of zij wil. Omdat alles wat jij hem of haar vertelt gebaseerd is op hoe jij je voelt. En wanneer jij voor jezelf zeker weet dat jij je goed voelt, wanneer jij er zeker van bent dat jij je goed voelt, je goed voelt bij alles wat je denkt, zegt, doet, vindt of laat, dan is dit ook werkelijk en wezenlijk het delen waard. Dan is dit ook werkelijk en wezenlijk iets wat je met de buitenwereld, met iedereen die en alles wat leeft mag delen. Dan kun je het delen, doordat dit jou geholpen heeft en dat is wat jij persoonlijk als mens hebt mogen ervaren en beleven. Waardoor jij als mens weer weet hoe het is om je eigen leven te mogen leven, hoe het is om je eigen leven te mogen en kunnen zijn en hoe het voelt om ieder ander, ieder ander die naast jou in leven is het zijne of 't hare te laten leven, ja leven.

Want het leven wat jij leeft is van jou en het leven van ieder ander, alles wat anders en naast jou is mag er altijd en eeuwig zijn. Mag er zelf(s) elk moment zijn en dat moment geeft hen zelf(s) het recht om te doen wat goed is. Want door te doen wat goed is in het moment, doe je wat bij je past, door te doen wat goed is in het moment, leef je in het moment, leef je in jouw leven. En iedereen die jou anders laat denken anders laat zien en het anders voordoet, die is in wezen, wezenlijk nog verre van het moment. Het moment waarop hij of zij ook zijn of haar leven mag leven, zijn of haar leven kan leven, door zijn of haar leven te zijn. Het leven te zijn waarvoor God hem uitgenodigd heeft, het leven waarvan God wist dat het passend en bijbehorend was, het leven waarbij God de zekerheid en daardoor ook de kennis had en tot in lengte van dagen zal houden. Tot in lengte van dagen, die overeenkomen met de dagen die je leeft, wanneer je weer net als God in het moment gaat leven. In het moment gaat leven door in het moment te zijn. We mogen weer allemaal in het moment leven en zijn.

Omdat het moment, “One moment in Time”, jouw moment is. En wil jij afwachten tot dit ooit komt, wil jij wachten tot dit je ooit aangeboden wordt, dan is het dat wat ervoor zorgt dat ieder mens, iedereen die en alles wat (er) leeft, altijd voorrang zal krijgen, altijd voorrang zal hebben. Kort gezegd, iedereen die en alles wat leeft en naast jou in leven is, zal altijd de regie over jouw leven bepalen. Iedereen die en alles wat in en naast jou in leven is zal de regisseur van jouw leven zijn. Ik was daar letterlijk en figuurlijk klaar mee. Ik was daar letterlijk en figuurlijk zo klaar mee, dat ik besloten heb om het heft weer in eigen handen te nemen, in de handen die God mij gegeven heeft, die God mij waardig vond en vind, omdat ik werkelijk en wezenlijk in het moment leef en dat doe wat mij vrede brengt.

Wat mij vrede brengt en de rust geeft om dat te doen wat bij mij past en bij mij hoort, zelfs wanneer de wereld naast mij, de wereld om mij heen en alles wat daarin een rol speelt mij ervan probeert te weerhouden. Zelf(s) wanneer ik daar gehoor aan geef, blijf ik in mijn moment, blijf ik dat doen wat bij me past en bij me hoort, omdat het moment in tijd, dat is wat God mij, maar ook ieder ander die naast mij in zijn of haar leven is, gegeven heeft. Ja, zelf(s) het moment is wat God mij maar ook ieder ander vanuit Onvoorwaardelijke Liefde gegeven heeft, doordat Hij weer wilde dat we de tijd krijgen, om Jezus en al zijn wijze lessen weer gewaar te worden. Weer gewaar te worden doordat wij er evenals God en Jezus ook weer eeuwig mogen zijn. We er weer eeuwig mogen zijn door ons leven te leven gelijk het eeuwigdurend is. Ja, gelijk het eeuwigdurend is, doordat wij ons leven leven. Het leven leven wat passend en bijbehorend is en wat ons werkelijk en wezenlijk waardevol maakt. Wat ons werkelijk waardevol laat zijn, volmaakt laat zijn, volmaakt en compleet in ons leven laat zijn en blijven.

Waarom zouden we ervoor kiezen om daar geen gehoor aan te geven? Waarom zouden we ervoor kiezen om daar geen gebruik van te maken? Waarom zouden we er in hemelsnaam voor kiezen om het anders te doen dan God het ons heeft voorgedaan, dan God het ons heeft laten zien? Waarom zouden we willen denken en ons het idee aan laten praten dat er een mens is die slimmer, beter of wat maar ook is dan God is? Waarom volgen we mensen, de mens die ons leven bepaalt? Ik leef mijn leven! Ik leef het leven wat God voor mij voorzag. Ik leef het leven waarin God mij voorziet van alles wat ik nodig heb om gezond en wel te kunnen zijn. Ik leef het leven wat ieder mens in wezen nodig heeft om zichzelf of haarzelf te kunnen zijn, wanneer hij of zij zich weer bewust wordt van.....

Hij of zij zich weer bewust wordt van de taak die hij of zij geheel uit vrije wil op zich genomen heeft. De taak om zijn of haar eigen leven te leven en wellicht nog vele malen belangrijker, het leven van de ander, het bewust gekozen leven van de ander weer volledig het leven van de ander te laten zijn.

Doordat jij er als mens iedere dag weer voor kiest om jouw leven te leven. Het leven te leven waar jij vrede en voldoening uit haalt, het leven te leven waar jij vrede en voldoening uit krijgt, doordat het vredig zijn, het vredig en rustig in leven zijn dat is wat ieder mens, ieder dier en alles wat het “gelijke recht op leven heeft”, weer bewust kiest om dat leven te zijn. Iedere dag die volgt, iedere dag die mag volgen, doordat een opvolgend en aaneensluitend aantal momenten, exact dat is wat de wereld, wat iedereen die en alles wat leeft nodig heeft. Dat wat er in het leven wat je leeft ook weer nodig is. Wat nodig is en nodig blijft om jouw leven op de meest liefdevolle en krachtige wijze te leven. Het leven te leven waarvoor jij geboren bent, waar jij de stap voor wilde zetten door ervoor te gaan. Het leven te leven waarvoor jij iedere dag, zelf(s) toen je je er nog onvoldoende bewust van was, wilde gaan, doordat je gedreven werd door een innerlijke kracht, een innerlijke sterk aanwezige kracht die jou alle grenzen liet zien, die jou alle grenzen liet voelen, merken en ervaren, maar er daarbij ook rekening mee hield wat voor jou mogelijk was en wat jij aan de ander, aan ieder ander en alles wat anders dan jij was over moest laten. Doordat jij jouw grenzen kende, doordat jij jouw grenzen hebt leren kennen, doordat jij jouw grenzen als jouw grenzen geaccepteerd hebt, waardoor juist jij de grenzen bij ieder ander, bij alle anderen en alles wat anders is dan jij wist te waarderen. Waardoor juist jij de grenzen in iedereen die en alles wat naast jou leeft weet te waarderen tot in het moment.

Tot het moment waarop jij bewust of onbewust wist en weet, dat jij van toegevoegde waarde mocht zijn, mag wezen en zal zijn. Zal zijn voor iedereen die jou in zijn of haar leven laat. Voor iedereen die en alles wat jou in zijn of haar leven laat leven, jou in zijn of haar leven jouw leven laat leven, door jou te laten zijn wie je bent. Ja, jou te laten zijn wie je bent en wie jij altijd zult zijn en blijven, doordat jij geen dubbele agenda hebt, jij altijd exact zegt wat je bedoeld, jij altijd zegt wat je wilt. Jouw wil, gelijk is aan dat wat God jou meegegeven heeft, wat God jou heeft getoond en jij je tot op heden weet te herinneren. Doordat jij, tot in detail weet hoe je jouw leven kunt leven, jij tot in detail weet hoe je jouw leven mag zijn.

Waarlijk en waardevol jouw leven kunt leven, door jouw eigen leven weer volledig te zijn. Het levenslicht te zijn waar ieder ander en alles wat anders dan jij is naast zal kunnen en mogen leven, door ook volledig zichzelf te zijn. Door ook volledig weer zichzelf te kunnen en mogen zijn, want dat is wat jij hen wilt laten weten, dat is wat jij hen toont en daardoor meteen laat zien. Jij bent de mens die evenals ieder ander in staat is om het leven van iedereen die en alles wat leeft gelijk te laten zijn. Jij bent de mens die evenals Jezus en gelijk aan al zijn broers en zusters het leven weer waardevol mag maken door jouw leven waardevol en van meerwaarde te laten zijn. Van dusdanige meerwaarde dat iedereen die en alles wat leeft er plezier aan beleeft. Van dusdanige meerwaarde dat iedereen die en alles wat leeft er plezier aan kan en mag hebben, wanneer zij er ook met heel hun hart voor kiezen om zichzelf te zijn. Volledig zichzelf te zijn, omdat dat het enige is wat de waarde die vertegenwoordigd mag worden, het vertegenwoordigen waard maakt. Omdat dat het enig is wat de waarde weer waardevol maakt, volmaakt en compleet maakt.

Onbelast is schuldenvrij!

Wanneer je onbelast bent ben je schuldenvrij, zelf(s) wanneer je je ooit schuldig hebt gemaakt aan iets in een bepaalde tijd. Het je herinneren waarom dit zo is geweest, je deed wat je deed, de gevolgen die dit met zich meegebracht heeft, zorgt ervoor dat je kennis krijgt, leert, zonder gevoelens van spijt.

Natuurlijk mag je spijt hebben, zeker wanneer je een ander bewust pijn doet, pijn hebt gedaan, onbewust heeft geen zin. Spijt hebben van onbewuste zaken, voelt als het je slachtoffer voelen, terwijl je dader bent, de zogeheten "next of kin".

We zijn dat allemaal, zelfs wanneer er geen bloedband is, omdat we naast en met elkaar kunnen en mogen zijn of leven. Ik heb voor het laatst gekozen, waardoor ik liefdevol kan en mag samenzijn, met iedereen die daarmee "recht" is gegeven.

Recht, Really Each Child Helps Truthfully, waarbij de vraag ontstaat, wanneer ben je nog jouw innerlijk kind, wil jij dit? Wil jij de waarheid zijn, de waarheid wezen, dan krijg je daarvoor de kennis, dat wat juist is en hoort te zijn, echte pit.

Pit, wat staat voor: activiteit, autoherstelplaats, basis, binnenste, binnenste deel, binnenste van een boomstam. Binnenste van een vrucht, brander, deel van een appel, deel van een kaars, deel van een lamp, maar ook vuur en vlam.

Dat wat je als mens kunt en mag hebben, doordat je schijnt, straalt, een ieder aansteekt met jouw liefde, onvoorwaardelijk. Zonder er iets voor terug te verwachten, zonder er ooit maar iets voor te willen hebben of vragen, stil of onbedaarlijk.

Want een ieder die jou kent weet dat je onbedaarlijk kunt lachen, zo hevig dat je niet kunt ophouden, niets je dan stopt. Tenzij je weer bij de les bent, je aandacht weer in het hier en nu laat zijn, waardoor je weet wie dit niet trekt en dus schopt.

Wie het niet trekt dat jouw pit, jouw vlam, jouw vuur en dus ook krachtige lach, door alles en iedereen heen klinkt, de lol. Het werkelijk blij zijn, de diepere betekenis van het leven kennen, door iedere dag te zijn, jouw leven, even waardevol.

Iedereen is erbij gebaat om jouw gulle lach, liefde en aanwezigheid te kunnen en mogen ervaren, zelfs mogen zien. Degene die daar op enige tijd en wijze niet mee om kan gaan, die zal verlicht worden, zal zelf(s) gaan stralen bovendien.

Alleen de persoon die ervoor kiest om in mineurstemming te verkeren, door somber en donker te willen zijn, dus te wezen. Die zal het dan even wat minder kunnen waarderen, zal er iets minder blij mee zijn, heeft vast iets te verwerken, vrezen.

Verwerken of vrezen van dat wat hen ten laste ligt, dat wat zij bewust of onbewust met zich mee dragen, in het hier en nu. Wanneer je deelt, het uitspreekt, los kunt laten, mag ook jij verder, ben jij de regisseur en loopt jouw film, je eigen revue.

Jij mag zelf jouw leven vorm geven, wanneer je jezelf of de ander op geen enkele wijze pijn doet en of schade berokkent. Het gaat erom dat je er voor de ander bent wanneer deze jou nodig heeft, doordat hij of zij om jouw hulp vraagt, heel anders dan dat je er binnen walst, de leiding overneemt, dat doet wat goed lijkt maar wellicht ongewenst is, zelfs wanneer je dit met de juiste intenties doet, ongehoord of niet bekend.

Onbekend maakt onbemind, doordat er zo weinig mensen zijn die zich nog werkelijk in de ander, ieder ander verplaatsen. Het is alsof het betrokken zijn bij, het je levendig voorstellen, wordt gezien als een afwijking, als iets wat ongewenst is, een vorm van ziekzijn, geheel ongewild in de wereld, melaatsen.

Als de persoon die aan een bepaalde ziekte lijdt, daardoor iets afstotelijks, afschrikwekkends heeft en niet om aan te zien is. Maar lieve mensen, juist door je te verplaatsen in de ander, je voor te stellen wat dit met jou doet, schrijf je geschiedenis.

Het dan wel omkeren en het besef dat jij in geen geval degene bent die lijdt is wat van groot belang is, mag zijn, zal wezen. We mogen er voor ieder ander zijn, meelevend, ingaan op een hulpvraag, zonder deze op te dringen, waaronder het vrezen.

Want juist 't vrezen voor, de angst die wordt gedeeld, voordat deze er ook maar enigszins is of in wezen werkelijk bestaat. Kan op sommige mensen een rare of nare uitwerking hebben, weet jij namelijk zeker hoe deze persoon is, in het leven staat?

Weet jij werkelijk hoe een mens denkt, welke gedachten hem of haar gedurende de dag, maar soms ook nacht plagen? Zeker zijn, is zeker weten, dan ken je iemand door en door en hoef je het hem of haar in wezen geen eens meer te vragen.

Dat je daarbij wel altijd rekening moet houden met de dingen van de mens die je niet hebt meegemaakt, onvoldoende kent. Dit weet jij vast en zul je begrijpen, als gevoelsmens, als persoon die naast ieder ander staat, dat is wat jou in wezen net even anders dan de ander maakt, dat is wat jou jou laat wezen, "het ware onbelast en schuldenvrij creërend talent"

Wanneer je er als mens voor kiest om het leven te leven waar God je de kans voor biedt en keuze voor aanreikt, dan kun je natuurlijk maar één ding doen, dit met beide handen aanpakken. Ja met beide handen, die ik dagelijks gebruik om te schrijven. Dat dit schrijven mijn redmiddel is geworden, het schrijven een redmiddel voor velen mag zijn, had ik nooit durven dromen. Had ik in eerste instantie ook nooit gedacht, buiten het feit dat ik altijd al wist dat ik door te schrijven eerder tot mensen doordrong dan wanneer ik het rechtstreeks vertelde.

Want een mens die in zijn of haar eigen verhaal, in zijn of haar eigen wereld, in zijn of haar eigen leven zit, druk is met dat wat hem of haar beroert of emotioneert, heeft totaal geen zin in mijn preek. Ja, inderdaad preek, doordat zoals vele mensen mij hebben gezegd het lijkt of ik belerend tegen hen spreek. Dat dit een gevoel is, dit gevoel voortkomt uit het feit dat zij zelf willen leren en zelf willen leven, is hun goed recht, dit is werkelijk ieders recht. Het feit dat zij mij deze reactie geven kan ik natuurlijk op meerdere wijzen interpreteren, kan ik op diverse wijzen zien. Dat doe ik ook, ik houd rekening met de persoon die voor mij zit, die naar mij luistert en mag me vanuit mijn hart afstemmen op het zijne of hare. Ook dat is een talent wat ik dankzij het leven van mijn leven heb meegekregen. Dat ik dit talent in de periode waarin ik mensen mocht helpen met Reiki, ik mensen mocht helpen met Reiki en het geven van een stuk persoonlijke aandacht door het delen van mijn tijd, verder ontwikkeld heb, ik me ook zelf verder ontwikkeld heb, is mijn beloning. Ja de beloning die ik vervolgens met iedereen die en alles wat leeft mag en kan delen. Door het precies, zonder de betreffende mensen met naam en toenaam te noemen, maar wel de emoties te omschrijven die daarmee gepaard gingen, zo te verwoorden dat dit voor ieder mens te begrijpen is, wie wil.

Voor ieder mens die wil weten, die ook zelf wil leren, want iets wat je tegenstaat, iets wat in eerste instantie beledigend overkomt, is juist datgene wat ervoor zorgt dat dat wat in jou in opstand komt, zich ontwikkelt om zelf te gaan leren. Iets wat in de mens in opstand komt is de natuurlijke weerstand, maar daarbij ook de natuurlijke kracht die wanneer we daar niet gelijk een bestrijdingsmiddel maar een verzorgingsmiddel tegenaan gooien, kunnen kijken wat eruit voortvloeit. Dat de maatschappij, de wereld waarin we op dit moment leven dit continu verhindert, dit continu wel bestrijd is wat de economie, de doorstroming van leven en dood en alles wat ermee gepaard gaat gaande houdt. Wat de continuïteit door laat gaan, want continuïteit staat voor voortgang zonder onderbreking, deels door het beleid en anderzijds door de ononderbroken samenhang van..... Ja van alles waar wij iedere dag als mens gehoor aan geven, geconfronteerd worden, zonder daarbij ook maar enigszins naar onszelf, ons lichaam, dus helaas daarmee ook op geen enkel moment naar ons eigen hart te luisteren.

Zonder te luisteren naar dat wat ons hart ons ingeeft en daardoor rechtstreeks ingaat tegen alles wat “het continuïteitsbesef”, wat wij in wezen zijn, ons meegegeven heeft. Het continuïteitsbesef, beter omschreven als het gevoel eeuwig te kunnen leven, mits we de tijd nemen om ook werkelijk weer onszelf te zijn, iedere dag opnieuw de keuze te kunnen maken om onszelf te zijn en er vanuit ons hart voor te kiezen. Want ja, daar is het weer, daar komt het woord economie weer om de hoek kijken. De economie en alles wat dit aangaat is leading, is het belangrijkste wat er is, want “het continuïteitsbeginsel” is dat wat ons vanaf dag één waarop we ontstaan, vervolgens geboren worden, waarnaar we naar school gaan, bijgebracht wordt, als zijnde een must, iets wat nodig is.

Nodig is om het continuïteitsbeginsel, een van de algemeen aanvaarde grondslagen voor het opstellen van een jaarrekening, te laten slagen. Zoals wikipedia zegt. “Het houdt in dat activa en passiva van een onderneming gewaardeerd moeten worden op basis van de veronderstelling dat de onderneming in de afzienbare toekomst voortgezet wordt. Deze waarde noemt men de “going concern waarde.” En de BV Nederland daar zijn wij als mens, als mens met een BSN Nummer, als Bruto Binnenlands Product deel van, waardoor wij helaas ook op dezelfde wijze beoordeeld, soms zelf(s) veroordeeld en behandeld worden en dit geheel overeenkomstig dat wat we iedere dag denken, zeggen, doen en laten, onze eigen keuze.

Maar hoe zeker ben jij nog dat dit jouw eigen keuze is? Hoe zeker ben jij nog dat dit een keuze is die strookt met dat wat jouw hart je ingeeft? Maak jij weleens tijd vrij om te kijken wat goed voor jou is of doe je dit alleen gedurende je vakantieperiode, de weekenden, de spaarzame uurtjes die je hebt wanneer de kinderen slapen, alle administratie en huishoudelijke taken gedaan zijn, jouw plichten zijn vervuld? Hoeveel uurtjes slaap je? Hoeveel tijd heb je als mens wezenlijk om jezelf eens aan een grondige dubbelcheck te onderwerpen? Door werkelijk eens te voelen waar je nu staat, hoe het met je gaat op lichamelijk en geestelijk gebied? Is dat nodig dan? Wanneer alles goed loopt en alles zo zijn gangetje gaat, je blij bent en voldoende tijd hebt om alles te doen, je het leven leeft wat je wilt, dan zijn er hoogstwaarschijnlijk weinig of geen blokkades of struikelblokken. Dan zou je kunnen zeggen dat je jouw leven goed op de rit hebt. Mooi, dan ben je een gelukkig mens, dan doe je exact wat je wilt en ben je in wezen gezegend met de mensen om je heen die jou ook werkelijk jou laten zijn. Dan ben je echt een gezegd mens.

Wanneer je namelijk iedere dag dat doet waar jij blij van wordt en ieder ander naast jou in het leven hetzelfde recht geeft, de ander ook gewoon de ander laat zijn, krijg je alle tijd die je nodig hebt om jouw leven te leven. Heb je alle tijd om te doen wat bij jou past en bij jou hoort. De persoon die naast jou in leven is geeft jou dan eveneens de tijd en de ruimte, daarbij neemt hij of zij eveneens de tijd en de ruimte om te ontdekken wie hij of zij is, wie hij of zijzelf is, want dat dit het mooiste is wat je daarvan kunt en mag leren is wat ik uit ervaring nu weet.

Wat ik vanuit ervaring in mijn leven, in het leven wat ik samen met Ulrich leidt, heb mogen leren kennen, heb mogen leren waarderen. Omdat ook de tijd nemen die jij gekregen hebt om jouw leven te leven, ook zeker gemaakt is om jouw leven weer optimaal te kunnen waarderen. Waardoor jij ieder ander, iedereen die anders is dan jij ook kunt leren waarderen en daarbij mogelijk zelfs kunt leren hoe zijn hun eigen leven en de persoon die zij in wezen zijn hebben leren waarderen. Want wanneer je jezelf waardeert, wanneer je jezelf op de juiste waarde inschat, ben je de persoon waar geen mens meer omheen kan. Ben jij de persoon waar ieder mens die daarmee in aanraking komt voor altijd mee verbonden blijft en zal iedereen die zijn of haar leven leeft, die zijn of haar leven naast jou leidt, ervoor kiezen om dit ook op geheel eigen wijze weer te gaan doen. Op geheel eigen wijze, doordat zij zich er net als jij, net als jij en ieder ander weer bewust van zullen worden hoe mooi het leven is, hoe mooi het leven kan zijn en hoe mooi het leven zal mogen zijn wanneer je iedere dag en iedereen weer neemt zoals deze komt. Iedere dag en iedereen weer neemt zoals hij of zij komt en zoals hij of zij zich aandient. Dat je te allen tijden jouw grenzen mag bewaken is dan wel de must, is een must en een vereiste omdat het jouw grenzen zijn.

Het de grenzen zijn die geen mens mag overschrijden, het de grenzen zijn die jij, maar ook ieder ander naast jou nodig heeft, nodig heeft om in liefde, geluk en gezondheid te kunnen leven.

Het leven te kunnen leven zonder daarbij onnodig veel energie en dus ook onnodig veel van jouw eigen energie in te zetten. Energie die je als mens nodig hebt om jouw eigen leven te leven. Energie die je als mens nodig hebt om dat te doen waar je goed in bent, waar je talent voor hebt en dat energie dan voor tijd staat, dat energie dan staat voor alles wat in de huidige wereld met geld aangeduid wordt, is dat wat voor eens en altijd tot het verleden mag behoren. Tot het verleden mag behoren doordat dit het verleden mag zijn. Omdat geld in wezen alles wat gratis behoort te zijn, door het gebruik van natuurlijke energie en tijd, heeft overruled. Overruled, doordat er zelfs voor energie en tijd, iets tegenover moet staan, doordat er economisch gezien verantwoording over afgelegd moet worden, waardoor men denkt dat dit op geen enkele wijze meer de waarde zal kunnen hebben die door God ooit eens ingevoerd was. De waarde die door God ooit eens ingevoerd was om het leven onder de juiste condities te kunnen leven. Het onder de juiste condities in leven kunnen zijn, doordat dit onderdeel was en onderdeel vormde van, het leven op de meest natuurlijke en verantwoorde wijze leven. Het onderdeel is en vormt van het leven leven zoals het hoort en zoals het (voor)bestemd is, omdat jij als persoon die jouw grenzen bewaakt en jouw grenzen beheert altijd de laatste stem, het laatste woord in overeenstemming met God mag hebben. En dit laatste woord, dit verantwoorde laatste woord zal dankzij God weer leiden, zal door God dankzij Jezus en iedereen die hem toelaat in zijn of haar leven, weer werkelijk de overhand en daardoor ook de overeenstemming, de meerderheid aan stemmen krijgen.

Waardoor er geen mens meer zal zijn die zich tekort doet, waardoor er geen mens meer zal zijn die zijn of haar grenzen moedwillig zal overschrijden. Want alles wat moedwillig in scene gezet is, alles wat moedwillig gemanipuleerd en daardoor ook gecreëerd is, zal vanzelf de aftocht blazen, zal vanzelf met de noorderzon vertrekken. Omdat het geen enkele zin heeft om dit nu nog langer op deze wijze voort te zetten.

Voort te zetten, voort te laten duren of om dit op deze wijze nog langer in stand te houden. Er zijn al zoveel mensen die het besef hebben dat alles wat er nu speelt, wat er nu gaande is duidt op een verregaande verandering, een verregaande wijziging van dat waar wij als mens al jarenlang mee worden geconfronteerd, dat God daar gehoor aan wil geven. God geeft weer gehoor aan de stemmen van de mensen die vanuit het Algemeen Belang, in het Algemeen Belang dat willen laten plaatsvinden wat werkelijk de ander en ieder ander helpt. Wat de ander, ieder ander en alles wat anders is helpt om iedereen die en alles wat leeft weer iedere dag het leven wat voorbestemd is en voorbestemd mag zijn te kunnen ervaren. Te kunnen en mogen ervaren en beleven, doordat de tijd en de energie nu daar is, om dit voor iedereen die en alles wat leeft weer mogelijk te maken. Voor iedereen die en alles wat leeft, omdat blokkades die eveneens ten onrechte zijn opgeworpen, blokkades die eveneens een bijdrage leveren aan het beperkt of in beperkte vrijheid kunnen leven van al Gods Kinderen door hem op dit moment, in het hier en nu, in het heden, als Godslastering gezien wordt. Waarbij God op geen enkele wijze kijkt naar het soort geloof wat aangehangen wordt. Waarbij God op geen enkele wijze kijkt naar welke soort mensen een bepaald geloof aanhangen, maar puur naar de taal van het hart van de mens kijkt en ziet of dit mens in wezen goed is.

Wezenlijk goed is, waardoor deze mens ook in alle situaties of in elke situatie op zich goed zal kunnen wezen en mogen zijn.

Mede daarom is de persoon die zijn of haar geld, maar ook middelen en mogelijkheden beschikbaar stelt, ten doele van het Hogere Doel, Gods wil en onze wens uiteindelijk de persoon die alles overwint. De persoon die werkelijk de overwinning en daarmee het gelijk aan de Algemeen Belang zijde zal kunnen en mogen tekenen. Het gelijk aan de Algemeen Belang Zijde zal kunnen zijn. En iedereen die en alles wat dit gelijk tegengaat, tegenstaat of op enige ander wijze hindert of verhindert, zal daar zelf de gevolgen van mogen dragen, door het gevolg, zonder vervolg te zijn, daar zelf de gevolgen van mogen dragen, door het gevolg zonder vervolg en zonder toekomst te zijn. De toekomst die voor iedereen die en alles wat leeft is, die voor iedereen die en alles wat leeft is die het beste met de mens, met alle dieren, kortom met moeder natuur en de aarde voorheeft. Omdat iets goeds met de mens, dieren, moeder natuur en de moeder aarde voorhebben, in het verlengde van Gods wil en wens leven is. In het verlengde van Gods wil en wens zijn betekent. En wanneer ieder mens die zich daarvoor inzet, ieder mens die dat doet wat God hem of haar uit vrije wil heeft laten kiezen, er ook in het hier en nu weer voor kiest, zal deze ook werkelijk weer de hemel op aarde mogen ervaren. Zal deze ook werkelijk weer de hemel op aarde mogen zien, voelen, merken en ervaren door net als ieder ander die dit doet een deel van Gods wereld te zijn. Ja een deel van Gods wereld en werkelijkheid, waar Jezus tijdens zijn leven al met velen over sprak, waar Jezus tijdens zijn leven en later lijden al meerdere malen over gesproken heeft. Omdat de hemel op aarde er is en zal kunnen en mogen zijn, wanneer je als mens bereid bent om deze weer te zien.

Het systeem wat de schuld in stand houdt!

Wanneer het systeem wat de schuld en het je schuldig of zondig voelen in stand gehouden wordt, blijft dit bestaan. Wanneer het systeem wat de schuld en het je schuldig of zondig voelen in stand gehouden wordt, blijft het doodgaan.

Het doodgaan aan het niet meer verder kunnen in het leven wat we zijn gaan leiden doordat dit ons allemaal is geleerd. Geleerd door hen die het voor het zeggen hebben, de macht der machten, kleinzielig, rijk dat wel, maar arm van geest op geen enkele wijze levend vanuit het hart, eerder het hoofd wat helaas geen compassie en mededogen kent, ook afgeleerd.

Helaas ja afgeleerd, doordat ook zij de dupe zijn van een falend systeem, ooit gestart, niet meer wetend, te weinig tijd. Want de mens die denkt, die slimme en sluwe plannetjes bedenkt, wordt ingehaald door de enig en echte waarheid.

Dat wat God geschapen heeft en daardoor op geen enkele wijze zal worden beïnvloed, laat staan weerhouden van. Doordat deze mens deze rare persoon, haar eigen weg loopt en bepaalt, eigenzinnig en eigenwijs, eigentijds mag zijn, kan.

Ja door eigentijds te zijn, deze ook te bepalen, is het voor een ieder die daarin meegaat een mooie ervaring, goed besteed. En voor wie dit in geen enkel opzicht zo ervaart, zo meemaakt en of onzichtbaar blijft, die zal meegaan, worden gekneed.

Gekneed en gevormd volgens de wensen van hen die het systeem in werking hebben laten treden en de regels gemaakt.

Zelfs wanneer je voldoende geld, tijd en energie bezit, zul je ooit aan het kortste eindje trekken, ook jouw leven verzaakt.

Want de mens die met geld zijn of haar vrijheden wil kopen, zijn of haar vrijheid wil laten gelden en uiteindelijk bepalen. Deze zal alleen vrij mogen zijn, wanneer zijn of haar hart weer gaat spreken, deze ernaar luistert, het ware vertalen.

Vertalen en werkelijk horen wat God van hem of haar wenst en of verlangt, dat wat past in de wereld van nu, het heden. Omdat er al veel te lang en veel te vaak voor de ander beslist is, met heel veel slachtoffers als gevolg, onnodig gestreden.

Gestreden omwille van de mens die eindig is, want ook deze mens zal het eeuwig leven op geen enkele wijze bereiken. Zelfs wanneer hij of zij zonder schulden en of zonden is, zal dit nog geen zekerheid bieden, wat wel zeker is verrijken.

Verrijken van zichzelf ten koste van velen, vele andere mensen, dieren, de natuur, maar ook zeker moeder aarde. Wanneer je je dan afvraagt waarom en wat hier de achterliggende gedachte van of bij is, allesbehalve de waarde.

Waardeloos of waardevol, want dat dit de enige waarde is, die in wezen, werkelijk iets zegt, daarbij zal vertegenwoordigen. Is dat wat de uitkomst vertelt, wat de uitkomst toont en uit zal wijzen, het is geen hier nu, geen heden, wel akkoord, ik ben.

De persoon die is, die zichzelf is en kan zijn, zal willen delen, het juiste wel te verstaan, voor een ieder en in het algemeen. De persoon die is, die zichzelf is en kan zijn, zal willen delen, het juiste wel te verstaan, voor allen die leven, nooit alleen.

De mens die wil delen, die bereid is om zijn of haar kennis, die waardevol is aan een ieder te laten zien, horen of weten. Deze zal tot in lengte van dagen de woorden vinden die nodig zijn om het leven te leven wat passend is nooit vergeten.

Vergeten dat hij of zij geboren is om te doen wat God van hem of haar gevraagd heeft, God via Jezus dagelijks verlangt. Daarvoor uitgekozen of wellicht zelfs uitverkoren, leven om te dienen, dat wat een ieder doet, ja een ieder die luistert naar wat zijn of haar hart ingeeft, dit is waar je de wil ontvangt.

De wil, de zin, de reden, de kennis, kortom alles wat jij bent en iedere dag opnieuw weer zal kunnen en zal mogen zijn. Wanneer je goed voor jezelf, iedereen die en alles wat leeft bent, geen schade aanricht, geen nodeloze, onnodige pijn.

Onnodige of overbodige pijn, veroorzaakt door woorden, simpele dingen en helaas ook dagelijks gebruiksapparaten. Het ene doordat je denkt, zegt en soms ook weet, het andere door negatieve gevoelens, emoties, lust, honger of niet praten.

Niet praten maar simpelweg doen wat een ander van je vraagt, een ander die alleen het verdienplan voor ogen heeft. Het maakt hem of haar niet uit hoe het met jou gaat, het gaat erom dat het iets oplevert, zal dan een zorg zijn of je nog leeft.

Want het leven leven, het leven werkelijk met liefde leven, zal geen mens doen die alles wat “echt moet” boven zichzelf stelt. Het gaat ook vaak niet om het moeten, maar met name om het kunnen voortleven, de eerste levensbehoeften, dat wat we allemaal nodig hebben, waaraan we op geen enkele wijze kunnen ontkomen, het is nodig, moet er zijn om....., ja geld.

Geld houd de wereld in haar greep en een ieder daarmee op zijn of haar plaats, zonder dat dit werkelijk ook maar iets is. Geen vrede, geen innerlijke rust, geen kennismaken met jezelf, laat staan tijd voor de ander, die je nodig heeft, het mis.

Het mis of het grote gemis, de tijd doorbrengen met een dierbaar persoon, dier of toch er kunnen zijn voor jouw leven. Jouw leven ja, waarin ieder ander een kans krijgt, tijd met jou te delen, samen met jou te zijn, doordat je dit kunt geven.

Jij bent de mens, de enige die zichzelf beschikbaar stelt voor alles waarin jij gelooft en waarvan jij heilig overtuigd bent. Jij bent de mens, die enige die jouw leven kan leven, daarbij iedere dag laat leiden door dat wat jouw ingegeven is, talent.

Talent om gevoelens op een dusdanige wijze te kunnen verwoorden dat dit voor een ieder te begrijpen valt, te weten. Alleen degene die ervoor kiest om het leven van de ander vorm te geven, ieder ander, alles naast hem of haar vergeten.

Zij vergeten zichzelf, zij herinneren het doel vaak pas op het moment waarop zij heel hard aan zichzelf moeten werken. Dan is het de vraag of ze het gaan redden of ze nog wel de energie en de kracht hebben om dit te doen, nog opmerken?

Nog opmerken, nog herkennen, nog zien, leren, weten, maar uiteindelijk ook verwerken en vanuit zichzelf alles accepteren. Want het leven is gemaakt en met reden zo gecreëerd dat ieder mens dagelijks kans heeft, krijgt om alles zelf te leren.

Een kind wat net kan praten zegt het vaak al, zelf doen, zelf willen eten, zelf willen ontdekken, pakken en grijpen van.....

Grijpen van de kansen die hem of haar geboden worden, dat wat hen gegeven is, geen agenda, kalender of vastgelegd plan.

Doen wat mogelijk is, iedere dag opnieuw, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, roepen, schrijven en of blijven herhalen. Lieve mensen, wordt nu toch eindelijk eens wakker, leef je eigen leven, doe wat goed voelt, vergeef, leef jouw verhalen.

Jij bent de enige die jouw leven kan leven, die jouw leven mag leven en die het recht en de plicht heeft om dit te doen. Wanneer je wacht tot de ander je daar de toestemming voor geeft, dan heb je iemand nodig als ik, ja met goed fatsoen.

Natuurlijk ben ik niet de enige die dit heeft er zijn er steeds meer er worden steeds meer mensen vanuit zichzelf bewust. Want wie ernaar op zoek gaat, wie eraan wil werken zonder werkelijk te zien, zal voelen, ervaren, volgt er eerder onrust.

Onrust doordat er mensen zijn, die zoals zij denken verder zijn in hun ontwikkeling en waarvan zij iets kunnen leren. Doordat je dit denkt, doordat je dit gevoel in jezelf gewaar wordt, overgeleverd aan, allesbehalve zelf doen, wel vereren.

Je vereert de persoon die naast je staat, plaatst hem of haar op een voetstuk, boven jezelf, ten onrechte dus, absoluut. Want er is geen mens die beter dan jij is, er is geen mens die eerder of sneller dan jij kan zijn, het is jouw leven, je debuut.

Jij debuteert, hebt de belangrijkste rol, jouw leven, jouw film, jouw boek, jouw schilderij, jouw zangstuk of jouw recital. Waardoor het masterpiece alleen door jou afgeleverd kan worden, geen schuld of zorgen, weet, dit is 't leven, be it all!

Jij mag jouw leven zijn, jouw leven wezen en wanneer je de kracht hebt om dit te doen door dagelijks te leven, dan ben je in staat om jezelf en ieder ander te vergeven. Dan kun je iedere dag met alles wat er is en wat er gebeurt omgaan, doordat je weet dat alles en iedereen eigen energie heeft en jij alleen het jouw hoeft te bewaken en te beheren, meer doen is overbodig.

Waarom zou je dat van de ander willen overnemen? Wat is de zin daarvan? Helpt het jou, wordt je er beter van, want alleen dan is het zinvol, kun je er iets mee doen, van jezelf leren. Ja, wanneer jij van jezelf leert, weet wat jou goed doet en wat het tegenovergestelde je brengt en geeft, dan kun je jouw verhalen delen met iedereen die dit wil weten, die dit ook zelf wil ervaren, doordat hij of zij net als jij een eigen leven leeft en heeft. Een eigen leven waarin alles en iedereen past, zelfs de persoon die opvattingen heeft die haaks op de jouwe staan. Je hoeft het ook niet altijd met hem of haar of met een ieder eens te zijn, ieder mens mag zijn of haar eigen weg lopen en of gaan. Want de weg die voor je ligt, die voor jou uit gaat, is de weg die voor jou bestemd is. En de persoon die zich laat leiden, de persoon die allesbehalve vanuit het hart leeft, zal volgen met als gevolg het herhalen van de geschiedenis. En wanneer je weet dat geschiedenis en ik geen combinatie zijn, nooit geweest, omdat ik er al heel lang van overtuigd ben, zeker zelfs dat we het als mens absoluut anders kunnen en mogen doen dan iedereen die voor ons geleefd heeft, we het anders kunnen en mogen doen, op onze eigen wijze, mits we er geen mens mee schaden, mits we er geen mens mee tekort doen. Want dat het tekort doen van onszelf en ieder ander al lang genoeg heeft geduurd daar ben ik me meer dan ooit bewust van. Ik was er op een gegeven moment zo klaar mee, had en heb er schoon genoeg van. Waarom kiest een mens voor pijn en verdriet?

Waarom zou een mens er nog steeds voor kiezen om zichzelf op enig moment tekort te doen? Waarom, omdat we werkelijk geloven dat we allemaal de lijdensweg van Jezus moeten herhalen om in de hemel te komen? Jezus heeft de weg voor ons vrij gemaakt. Jezus heeft zijn leven voor ieder van ons gegeven. God heeft Zijn Eniggeboren Zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat doch het eeuwig leven hebbe. Waarom geloven we dit niet? Waarom geloven we nog steeds dat God in wezen alleen maar oordeelt en het oordeel over ons valt wanneer we geloven, trouw zijn aan dat wat de maatschappij, het gezin en ieder ander van ons verlangt? Ik kon me(zelf) er op geen enkele wijze meer in vinden. Doordat ik zag, voelde en dus ook zelf ervaarde wat het met de ander en met mijzelf deed. Ik heb wat af gehuild, Ik heb echt heel veel verdriet gehad wanneer er weer een bekend persoon of iemand die ik in mijn leven heb leren kennen verloor. Daarbij natuurlijk ook onze poezen en de andere dieren waar ik in mijn leven afscheid van heb moeten nemen.

De vraag waarom bleef mij bezighouden? De vraag tezamen met het gevoel dat dit in mijn beleving totaal onjuist was, omdat de mensen, de dieren en alles wat veel te vroeg heen is gegaan nog zoveel had om voor te leven. Ja, zo zag ik het, zo voelde dit ook en zo heb ik het voor een groot deel van mijn leven als persoon die altijd klaar stond om mensen en dieren te helpen ervaren. Pas toen ik zag dat de persoon of het dier werkelijk geen energie meer over had, geen kracht of vechtlust om de strijd die het leven geworden was te strijden, begreep ik. Ja, begreep ik werkelijk weer wat er nodig was. Wat er nodig was, is en altijd zal zijn. Ieder mens, dier en alles wat leeft mag weer vrij zijn, vrij zonder schuld, zonder last en belasting. Zonder de belasting die het hebben van schuldgevoel geeft.

Zonder de belasting die het hebben van schuldgevoelens en of boosheid of verdriet om dat wat we meegemaakt hebben met zich meebrengt. Want dat is wat zich werkelijk ontwikkelt, zich werkelijk zal ontwikkelen wanneer we in conflict zijn.

Wanneer we in conflict en of strijd met onszelf zijn, waardoor onze weerstand, dat wat wij in wezen zijn het van ons overneemt. Dat is het moment en het ogenblik waarop we niet meer verder kunnen. Dit ontstaat door onrecht, onrechtmatig handelen of het gevoel te hebben onrechtmatig behandeld te worden. Allemaal met één noemer, we voelen ons besodemieterd en we doen of laten iets wat totaal niet passend is. We doen of laten iets doordat we het strijden en het constant maar op moeten leven tegen de verwachtingen en alles wat aan ons gevraagd wordt, zo zat zijn dat we in wezen de geest geven. Als een apparaat wat een defect of een error vertoont. Omdat we letterlijk en figuurlijk dan niet meer verder kunnen, onze energiegrens en alles wat daarmee gepaard gaat letterlijk on hold wordt gezet. Waardoor de verbinding die we met de bron van alle energie en voor mij is dat God dan letterlijk wordt verbroken. De energietoevoer stopt, waardoor het leven zoals we dit kennen, het leven zoals we dit altijd hebben geleefd dan niet meer mogelijk is. We worden wanneer onze weerstand, onze grens bereikt is, geconfronteerd met wie we zijn wat we kunnen en nog vele malen belangrijker, wat er nog mogelijk is. En ieder mens mag daar zelf een weg in vinden, ieder mens mag daar zelf bepalen wat hij of zij doet. Ik heb door eigen beleving en door eigen ervaring ondervonden dat het terug bij jezelf komen, de band met God via Jezus herstellen voor mij de beste uitkomst heeft gegeven. Want door het herstellen van mijn band met God door Jezus, daadwerkelijk Jezus aan te nemen in mijn leven, leef ik weer.

Leef ik letterlijk en figuurlijk het leven wat voor mij bestemd is, wat mij mij laat zijn en waardoor ik zoals als alle eerdere boeken, mijn nieuwsbrieven en mijn blogs aangeven, mijn naam in ere hersteld is. Ik weer de persoon mag zijn die ik in wezen ben. De persoon die altijd vrolijk en positief gestemd is, zelfs wanneer de ander daar een ander gevoel of een andere emotie bij ervaart. Omdat ik van nature een mens ben die voorzien van een opgeruimd karakter overal de uitdaging in zie. Overal de uitdaging in zie en deze met heel mij hart aanga.

Door dat te doen wat goed voelt, door dat te doen wat in mijn beleving juist is, behaal ik ook het beste resultaat. En ja, wat het beste resultaat voor mij is kan iets totaal anders bij de ander zijn, kan iets volledig anders bij ieder ander zijn. Omdat we allemaal anders maar daarbij ook allemaal gelijk zijn. De vraag is, in hoeverre jij verschilt van de ander, van ieder ander en alles wat anders is? Of anders gezegd, Hoe kun jij je onderscheiden van de ander? Door jezelf gewaar te worden, door je weer bewust te worden van wie jij zelf bent en wat jou plus en minpunten zijn, wat jouw krachten en jouw valkuilen zijn. Want alleen wanneer je je goede maar ook je minder goede of foute kanten kent, kun je verder, alleen wanneer jij werkelijk weer weet wat voor jou goed of fout is, kun je weer verder. En wanneer je dit dan weet, wanneer jij weer weet wat het doel van jouw leven is, ben je in staat om jezelf te onderscheiden, jezelf op een andere, doch gelijkwaardige wijze te presenteren. Ja presenteren, naar buiten brengen, door je zichtbaar te maken, jezelf zichtbaar te laten zijn, waardoor er geen mens meer is die om jou heen kan. Er geen mens meer is die het in zijn of haar hoofd haalt om jou te vergeten. Want jij vergeet ook geen mens. Jij bent de mens die geen enkel mens vergeet, doordat zij onvoorwaardelijk met jou verbonden zijn.

Zij onvoorwaardelijk in jouw hart zitten en deze daar mogen zijn. Omdat je wanneer je als mens geen verwachtingen van de ander, van ieder ander, van alles wat anders is hebt, altijd in vrede leeft met de ander, met ieder ander en alles wat ander is.

Doordat ieder mens net als jij het recht heeft zichzelf zichtbaar te maken. Ieder mens net als jij het recht heeft zichtbaar te zijn, want ieder mens die van waarde is, ieder waardevol mens mag zich zeker en zichtbaar voelen. Waardoor zeker en zichtbaar zijn en dit vertrouwen met de hele wereld te willen delen, iets wordt wat zijn navolging zal vinden tot in lengte van dagen. Dit, het zeker en zichtbaar zijn, voor ieder mens rendabel is en zal kunnen en mogen zijn. Ieder mens die zichzelf weer zeker en zichtbaar wil opstellen en daar ook altijd de gelegenheid toe mag krijgen. Doordat hij of zij dit met en vanuit onvoorwaardelijke liefde doet, waardoor hij of zij daar geen mens mee wil schaden, daartoe ook op geen enkele wijze de intenties heeft. Hij of zij ieder ander, van harte uitnodigt hetzelfde te doen, op eigen wijze hetzelfde te doen, omdat ieder mens het verdient om zichzelf te kunnen zijn, overal en altijd zichzelf te kunnen zijn en mogen wezen, omdat dit onderdeel is van het eigen leven. Dit werkelijk en wezenlijk het onderdeel is van het leven in liefde kunnen leven en in leven en liefde kunnen zijn. Ja, het leven in liefde en vanuit onvoorwaardelijk vertrouwen kunnen leven, omdat dit hetgeen is wat door alles wat door de economie en de ver doorgevoerde economische belangen al bijna onmogelijk geworden is. Alles wat de economie en de economische belang aangaat, in wezen belangrijker geworden is dan “het levend zijn”, het gezond en wel in leven zijn. Omdat een mensenleven wordt afgewogen, de mens letterlijk en figuurlijk tegen het licht wordt gehouden om te kijken of deze nog van waarde kan zijn in de wereld.

We zijn allemaal schuldig!

Wanneer we allemaal schuldig zijn, vraag ik me af hoe het komt dat er alleen een aantal mensen zijn die echt lijden? Wanneer we allemaal schuldig zijn, vraag ik me af hoe het mogelijk is dat er altijd mensen de dans ontspringen, heiden?

Heiden of heidenen, Infidel, Afvallige, Ongelovige, iemand zonder geloof, maar wat is geloven dan werkelijk, ken jij het? Geloven is vertrouwen op het goede, ongeacht welke religie daaraan vast hangt, er is één God voor mij, via Jezus, gebed.

God is voor mij houvast, dat wat mij helpt op de momenten waar ik door onjuiste handelingen en acties in terechtkwam. Dat ik daar heilig in geloof, daar met alles wat ik ben op vertrouw, is wat ik zeker weet, door gene zijde gesteund, mam.

Ja, mijn moeder, mams die heel wat in haar leven heeft meegemaakt, een zwaar leven heeft gehad, daarbij God kent. Want ook zij vertrouwde op Hem, kreeg de kracht en liefde van Jezus, aangesloten bij “De eeuw van Christus”, ‘t talent.

Zij kreeg het talent en vertrouwen, wat haar maakte tot een sterke vrouw bevestigd in boeken, schilderijen en haar leven. Daardoor kon zij omgaan met tegenslag, verdriet, verlies, maar daarbij ook afwijzing en vernedering, zonder vrezen.

Natuurlijk had ook zij angst, dat er weer een dierbare zou zijn die zij moest afstaan, waarvan zij zelf afscheid moest nemen. Doordat zij wist dat geen mens of wat ook maar leeft bezit is en bezit kan zijn, je kunt geen levend wezen opeisen, claimen.

Toch deed zij wat mogelijk was en God dank dat ik haar dochter mocht worden, mag zijn en altijd zal kunnen blijven. Doordat het contact en de verbinding die ik met haar had en nog steeds heb, grenzeloos is, we kunnen praten en schrijven.

Mijn mams, een wijze vrouw, trouw, liefdevol en gelovig mens, leed in haar leven een eervol en dienstgetrouw bestaan. Zij deed wat van haar verwacht werd, met dat wat haar gegeven was, moed en doorzettingsvermogen, kon alles aan.

Toch heeft God haar gehaald op het moment waarop het leiden werkelijk lijden zou worden, iets wat zij niet verdiende. Doordat mijn mams, al voldoende doorstaan had, zonder zelfmedelijden, zonder slachtoffer te worden, wel diende.

Zij diende, deed dienst als de persoon die als voorbeeld voor de ander, ieder ander en alles wat anders was dan zij leefde. Zij was en is de persoon, die zich werkelijk wist te verplaatsen in de ander, door alles wat zij ervaarde, meemaakte, beleefde.

Mijn moeder, beleefde haar leven, was haar leven en zal dit ook altijd blijven, zolang als zij de kracht en geest bezit. Kracht en geest in spirit, de liefde voelbaar en merkbaar door alle tijd en aandacht die zij aan een ieder besteedde, licht wit.

Haar witte licht, haar liefde en warmte zijn samen met mijn geloof en vertrouwen, de dingen waarin ik houvast vind. Want hoewel ik geboren ben uit een buitenechtelijke relatie, die deels gebaseerd was op lust en liefde, blijf ik haar kind.

Het kind wat ongeduldig is, zich dagelijks afvraagt wanneer. Doordat ik weet dat het goed komt, dan zie ik haar weer.

Ieder mens die verbonden is, in zijn of haar hart met zijn of haar hogere zelf God spreekt, zal uiteindelijk weer gaan zien. Gaan zien, weten, voelen en ervaren, beleven ook bovendien.

Want het beleven van dat wat nodig is, komt vaak wanneer je je schuldig maakt aan iets waar je mee geconfronteerd wordt. Geconfronteerd, doordat men het je leert, dat wat de reden is, waardoor we op geen enkele wijze herkennen, “het bord”.

Grof gezegd, het bord voor je kop, dat wat je hebt wanneer je op geen enkele wijze beseft dat jij eindverantwoordelijk bent. Hoeveel fouten je ook maakt door je te laten leiden, door “toedoen” van iets of iemand anders, tijd dat je jezelf herkent.

Want de dingen die we de ander verwijten, waarvan we denken dat de ander zich daar schuldig aan zou maken. Daarvan kan ik met zekerheid zeggen dat het iets is waar wij zelf schuldig aan worden, wanneer we onze plicht verzaken.

Het gaat ongemerkt, zonder dat we er bij stil staan, zonder dat we in wezen begrijpen hoe het komt en uiteindelijk gebeurt. Dat je je daarna afvraagt hoe dit ooit plaats heeft kunnen vinden, onoplettendheid, een onbewaakt ogenblik, getreurd.

Wanneer je jezelf als de betere, mindere of soms zelf meer ontwikkelde ziet, doe je jezelf en de ander tekort, de tijd leert. De tijd zal het je vertellen, de tijd zal het je laten zien, de tijd confronteert je met dat wat jij denkt voor te hebben verkeerd.

Ieder mens maakt zich zo nu en dan schuldig aan, het niet beter weten, met name wanneer je doet alsof je neus bloedt. En hoewel jij dan geen leiding neemt, is dit onjuist, niet goed.

We moeten de waarheid weer onder ogen gaan zien, daarbij het besef van onze eigen rol in alles wat er is, ja het geheel. Waardoor je ook werkelijk snapt dat de verandering start wanneer jij weer voor jezelf kiest, daarnaast voor heel veel.

Heel veel andere mensen, dieren, moeder natuur en moeder aarde, die echt jouw zorg en liefde goed kunnen gebruiken. En willicht haal je nu nog je schouders op, denk je “klets maar een eind in de ruimte”, ”het zal mijn tijd wel uitduren”, in wezen net zo’n doodoener, je gaat zien, proeven, ruiken.

Je gaat vanzelf ervaren dat er dingen zijn die jij zelf mag wijzigen, die kunt veranderen, door iedere dag iets te doen. Doen van dat wat je gegeven is, het delen van dat wat je mag weten, wat je kunt verwoorden, het gegeven van het blazoen.

Het blazoen, wapen, maar ook: banier, devies, emblema, geslachtswapen, heraldiek wapen, insigne en kenspreuk. Waarbij het schild van belang is, het vaandel, het veldteken en de vlag, zinnebeeldig de roos, anders geurend, de reuk.

Hoe mooi is het dat ieder mens in wezen zijn of haar eigen krachtbron mag zijn, wanneer men deze weer zelf aanspreekt. Het gaat om de toon die men gebruikt, die in het hart doorklinkt, doordat de liefde voor het leven niet ontbreekt.

Liefde voelen voor het leven en alles wat naast jou in leven is en zal mogen blijven, zolang jij dit leven zal blijven leiden. De dagelijkse evaluatie is van belang, het danken en bidden, het leven volgens jouw eigen leefregels waarbij de 10 geboden zullen kunnen en mogen helpen, niet weglopen voor, inclusief het ongemak en onbeheerste in de wereld vermijden.

We kunnen als mens de wereld die buiten ons is, de mensen die buiten ons en naast ons leven onmogelijk vergeten. Probeer je eens voor te stellen hoe jij je zou voelen, wat er door jou heen gaat wanneer je kracht mist, geen liefde, eten.

Geen kracht, liefde en eten, al het andere nog maar niet genoemd, nog niet aangehaald, maar niet eens besproken. Waarom de andere “vanzelfsprekende” “zaken”, niet genoemd worden, zul je straks zien, deels toch afgebroken.

In de wereld van vandaag, waarin we leven en dat doen wat een ieder doet, iedere dag waarin we behoren “te werken”. Werken aan onszelf, aan onze relaties, dat doen wat een bijdrage levert aan wie we zijn, wat onze rol in het leven werkelijk is, wanneer het zo mag zijn dit snel genoeg merken.

Merken of opmerken, doordat je wanneer je voldoende opmerkzaam bent, de details gaat zien, deze gaan herkennen. En aan de hand van deze herkenning, kun je je gaan herinneren, weer weten waarom, dat is zo nu en dan wennen.

Ja, je went er vanzelf aan dat je steeds de achterliggende betekenis of gedachte van iets ziet wat iemand anders doet. En ja, ook dit hoort bij het schuldbekennen, dat wat jij ooit eens hebt gedaan, je jezelf inmiddels ook vergeven hebt, goed.

We zijn mensen van vlees en bloed in een wereld die gerund wordt door hen die de markt beheersen en daarbij beheren. Hoe denk je anders dat er zoveel geld in de wereld omgaat, wanneer jij en ik het zouden doen, dan valt het te controleren.

Alles wat we zeggen, denken, doen en laten, wordt dagelijks in veelvoud vastgelegd en daarmee wereldkundig gemaakt. Daarom nogmaals mijn roep en liefdevolle schreeuw aan een ieder, neem tijd voor jezelf, leer jezelf kennen, nu ontwaakt.

Ontwaken uit een mooie droom of een slecht spel, allebei mogelijk, ik weet wel waarvoor ik ga, waar ik zelf weer kies. Voor de mooie droom, die ook in leven kan zijn, die ik in leven mag houden, door eraan te werken, zonder enig verlies.

Ja zonder enig verlies, zonder uitval of iets wat in het dagelijks leven iedere dag aan de orde lijkt te zijn en wezen. Er worden stichtingen en goede doelen voor opricht en er gaan miljoenen in om, toch zijn er maar weinig die genezen.

Genezen, beter worden, daadwerkelijk zelf doen wat een bijdrage levert aan het gezond en wel in leven mogen zijn. Gezond door het gebruik van een potje, dat het werkt voor degene die het verkoopt is mooi meegenomen, jij hebt de pijn.

De pijn die in eerste instantie vermindert, afneemt, maar op de lange duur vaak in alle heftigheid terugkomt, terugkeert. Anders dan dit meteen aan te pakken, met jezelf aan de slag, in beweging zijn, dat wat jouw lichaam en geest stimuleert.

Jouw lichaam en geest verbonden met alles wat naast jou een leven leidt, een leven leeft en of geen van dit alles, leven laat. We kunnen blijven onderzoeken en blijven bedenken hoe dit over zal gaan, door het uitroeien van het enige echte kwaad.

Er is geen kwader iets dan dat wat jou van jezelf verwijderd. Dat dit door je schuldig te voelen komt, is nog ver verwijderd.

Alles wat in de wereld is gemaakt en geregeld zorgt er in wezen voor dat er nagenoeg geen mens meer is die volledig zichzelf kan zijn. En ja, dat zorgt voor de bizarre situatie waarin we ons nu verkeren. Ik roep het al jaren, ik zeg het steeds weer en blijf dit zo lang ik leef herhalen. Het, “we worden geleefd”, blijft maar doorklinken, wie doet er iets aan?

Wie gaat nu eindelijk eens laten zien dat dit onnodig, cequ overbodig is. Totaal overbodig omdat, c.q. staat voor in dat geval of in het andere geval. Het één of het ander. De mooiste omschrijving vind ik wel CEQU, dit staat letterlijk voor “Uw brug tussen de cijfers en de invulling van uw werkelijke financiële behoefte”. En ja, dan is het plaatje compleet, dan kunnen we verder en weet ik wat me te doen staat. Ik ben er al sinds 2008 mee bezig en heb inmiddels geleerd, om te gaan met een klein maar toereikend budget. Het budget en de middelen die ik mag gebruiken, kan gebruiken en ook wekelijks gebruik om me goed te kunnen blijven voelen. Want de brug tussen de cijfers en mijn financiële behoefte is voor mij de reden waarom ik ook verder ga met het schrijven en delen van mijn verhaal, in de boeken, het blog en natuurlijk iedere dag de spreuken op social media als Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. De wereld kan veel mooier kleuren wanneer iedereen weer beseft, dat dat wat nodig is en dat wat we werkelijk kunnen toereikend is. Voldoende om werkelijk met meer dan 7 miljard mensen op deze aarde te kunnen leven. Sterker nog, zal de mensen die dik verdienen aan een goed gevoel bezorgen wanneer zij hun “middelen” gaan inzetten voor het geluk wat ook zij mogen kennen. Wat ook zij zullen mogen leren kennen wanneer ze weer gaan delen, in plaats van alles in werking te stellen om verdeeldheid en leed de wereld en het wereldbeeld te laten bepalen. Dat is dan echt overbodig.

De juiste waarde weer zien!

Wanneer je de juiste waarde weer kunt zien, weet je dat de brug tussen je financiële behoefte dat wat je nodig hebt er is. Wanneer je de juiste waarde weer kunt zien, weet je dat de brug tussen je financiële situatie, dat wat je, kunt doet en mag, mogelijk blijft, doordat je het geluk en delen vooropstelt, waardoor jij mag blijven schrijven, het "ware", geschieden is.

Het ware of de ware geschiedenis, dat wat net het verschil maakt, de afronding van cijfers achter de zogeheten komma. Dat een komma een rustpunt betekent, ieder mens dit kan doen wanneer hij of zij de ware levensbehoefte leeft, klopt ja.

Maar hoeveel mensen doen dit nog, hoeveel mensen krijgen er werkelijk de kans, de bestemming in het hier en nu te zien? Zelfs de mens met de dikste bankrekening, met het grootste vermogen, met al het geld van de wereld, niet eens bovendien.

Ik prijs me werkelijk de gelukkigste vrouw op aarde, de vrouw ja, doordat ik me ook werkelijk weer zo zie en zo ervaar, voel. Het heeft even wat tijd gekost, 8 jaar en 30 kilo minder ballast, wanneer je mijn foto's ziet snap je wat ik nu bedoel.

Ja, want ook ik heb op eigen kracht de nodige dingen mogen verwerken, moeten doen wat nodig was om te kunnen lopen. Dat ik goed verzekerd was heeft mij eerlijk is eerlijk deels geholpen, luisteren naar mezelf en niet ieder verhaal kopen.

Je koopt namelijk niets voor al die mooie praatjes die vaak op geen enkel feit berusten, laat staan daarop zijn gebaseerd. Feiten onder ogen zien, doe je door zelf te ervaren, je leert.

In de wereld worden zoveel bakerpraatjes als waarheid verkocht, omdat er met name heel veel aan wordt verdiend. Daarom heb ik besloten om mijn boeken gratis beschikbaar te stellen, wie het lezen wil, heeft er iets aan, plicht, gediend.

Door iedere keer een nieuw boek, een nieuwsbrief, blog, gedicht of spreuk met de mensen waarvan ik houd te delen. Zijn mijn dagen gevuld, heb ik te eten en te drinken, een dak boven mijn hoofd, kan ik me voortbewegen, zonder vervelen.

Natuurlijk geef ik mezelf zo nu en dan de tijd om even iets onzinnigs te doen, omdat ik daarin mijn inspiratie vind, haal. Juist de dingen die in wezen ieder mens kent, doordat het op grote schaal wordt gedeeld, geen structuur aan het verhaal.

De structuur die we zonder dat we het beseffen allemaal in onszelf verborgen hebben liggen, wanneer we zelf weer leven. Het leven leven wat bij ons past en hoort, doordat we er blij van worden, het een vast iets is, noem het maar een gegeven.

Een gegeven iets wat is en bij ons past, iedere dag weer aangevuld wordt als datgene wordt gezien wat zo hoort. Omdat er geen mens gelijk is, we wel allemaal mens zijn daarbij ook uniek en of authentiek, als enig in onze soort.

Vraag blijft natuurlijk wat is enig en hoeveel mensen zullen ervoor kiezen om dit hun hele leven te willen zijn en blijven? De mens die zijn of haar eigen leven leeft, daarbij de regels bepaalt, gemakkelijk mee kan in het leven van de ander, maar wel altijd zijn of haar eigen scenario zal kunnen en mogen maken, waardoor hij of zij de regisseur is maar ook de producent, de illustrator en de uitgever, wat heet schrijven!

Nawoord: Wanneer we onze eigen waarde weer kennen en onze eigen waarde weer gaan zien en deze ook elke dag vertegenwoordigen in het hier en nu, dan kunnen we werkelijk tot in lengte van dagen genieten van alles en iedereen om ons heen. Dan kunnen we genieten van de mooie momenten waarin we de kans krijgen om ons te ontwikkelen en te ontplooiën, er te zijn voor wie ons nodig heeft, waardoor het goede gevoel, dat wat werkelijk de enige geluksfactor is die van waarde is ons leven iedere dag invulling geeft. Ja ons leven, je hoort het goed. De mens die namelijk alleen voor zichzelf leeft, de mens die het idee of de gedachte heeft dat hij of zij alleen op de wereld is, zal dit ook uiteindelijk gaan ontdekken en ondervinden. Hoe gelukkig je dan nog bent, hoe blij je dan nog kunt zijn, is wellicht onbekend, omdat er nog steeds de munten zijn die klinken. En ja, algemeen bekend is dat wanneer je wint je vrienden hebt. Vrienden die iets van je willen, iets van je verlangen, soms ook best wel echte vrienden, de ander eerder vaak nep. Nep of fake, doordat er altijd een achterliggende gedachte of een eigenbelangkwesie meespeelt. Waarbij je je als mens met een vermogen af kunt en mag vragen of het ze om jouzelf gaat of toch datgene wat heen voortbeweegt waardoor zij de stap ooit eens hebben gezet. Ik heb geen geld, een hypotheek met mijn lief samen, daardoor een negatief fortuin. Maar onfortuinlijk zijn we zeker niet, we hebben het goed samen, in afwachting van wat er nog allemaal komen gaat. Alle goeds is waarop ik vertrouw. En wanneer ik ooit een mooi bedrag mag winnen, krijg of er staat plots iemand die mij besluit te contacteren of te mailen met een mooi aanbod, weet dan dat alles wat ik doe werkelijk het algemeen belang dient.

En wanneer ik ervan zou kunnen en mogen leven, dan zal dit mede met Gods hulp mogelijk worden, dankzij hem geregeld.

Want alleen wanneer het leven minstens zo goed is, als hoe het nu is, ik daarbij iets kan betekenen voor de mensen naast me en om mij heen dan is dit aanbod het overwegen waard. En zo niet, dan blijf ik gewoon nog verder gaan met het dagelijks delen van dat wat mij inspireert, dat wat mij gegeven is en dat wat ik door het delen van mijn talent aan kennis, mag schrijven en daarbij wereldkundig maken. Het spreekt voor zich dat ik alleen dat deel wat het lezen waard is. Ik me op geen enkele wijze wil mengen in zinloze discussies, oorlog, ruzies of het opvijzelen van iemands ego. Daar pas ik voor, daar heb ik totaal geen behoefte aan, evenmin als aan het snel rijk laten worden van iemand die daar zoals vaak gezegd wordt, de juiste weg voor bewandeld. Wat is juist, vraag je dat maar eens af voor je ermee in zee gaat? Wat is juist en hoe voelt het wanneer jij onbewust, jouw leven in het teken van iets of iemand stelt die jou wel aardig wat geld oplevert, maar doordat je geen eigen pad kunt bewandelen, jouw doel en bestemming waarschijnlijk wel, maar alsnog veel later zult gaan bereiken dan wanneer je zelf weer zou lopen of gaan.

Want een eigen weg, dat ben jij zelf, een eigen weg, is geen bedrijf, geen persoon, geen instantie of iets waardoor jij meer verantwoordelijkheid op je neemt dan alleen jouw eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid die jij naar jezelf hebt, doordat jij jouw dagelijkse verantwoordelijkheid neemt. De verantwoordelijkheid om je leven vol liefde naar jezelf en ieder ander toe ten volste te leven. Waarbij je ook zeker weet dat je jezelf en geen enkel ander persoon tekort doet, vastlegt of anderzijds committeert aan dat wat jij op de lange duur niet waar kunt maken. Voelt iets goed, dan is het goed. Is er twijfel dan zul je alleen door open en eerlijk te zijn over je twijfels, weten hoe de ander erin staat en de ander is.

En ieder ander mag anders zijn, ieder ander mag anders dan jij of ieder ander zijn, dezelfde houding, dezelfde drive en of dezelfde leef en werkwijze van jou verwachten, kan en is alleen mogelijk wanneer de beloning, dat wat eruit voortvloeit gelijk is, geen hogere, lagere of andere positie. Iedereen gelijk, omdat onze behoeftes, onze wezenlijke en werkelijk behoeftes wanneer je jezelf bent nauwelijks verschillen en de persoon die een ander idee, een andere gedachte of een andere beredenering heeft, zal dan van goede huizen moeten komen om mij ervan te overtuigen dat dit nodig is. Want ik weet wat je als mens die zijn of haar leven naar eer en geweten leeft nodig hebt om te kunnen leven. Ik weet door ervaring wat je echt nodig hebt.

Daarom weet ik ook hoeveel mensen er zijn die hun boekje, de overeenkomst die zijn met God gesloten hebben, voordat zij het leven zijn gaan leven waar ze nu middenin zitten, niet kunnen garanderen. En dat juist deze garantie, het kunnen waarmaken en realiseren van jouw leven dat is wat God van de mens verlangt, wat God van jou als mens vraagt is dat wat iedereen weer mag weten. Ja, mag en zal weten, voor iedereen die bereid is om liefdevol, gelukkig en gezond in het leven te staan en door het leven te gaan. Want een leven in liefde, geluk en gezondheid is de garantie die jij jezelf geeft, wanneer jij op een eervolle wijze in het leven staat. Sterker nog, wanneer jij je leven in liefde, geluk en gezondheid kunt zijn zal het eervol zijn, het gewaardeerd worden om wat je doet en wie je bent, sneller komen dan je ooit maar kunt plannen. En dit laatste zonder dat het verwacht wordt, zonder dat je erop hoeft te wachten of zonder dat je dit als doel stelt. Simpelweg omdat het leven van een eervol leven, het leven van een leven in liefde, geluk en gezondheid voor ieder mens weer haalbaar en daardoor mogelijk is, dit is de hemel op aarde, jij bent het.