



Nieuwsbrief: no.8, augustus 2017

“Are you who you want to be?”

Of in het Nederlands, Ben jij wie je wilt zijn? Ja, ook nu stel ik dezelfde vraag. Waarom zou je jezelf deze vraag stellen? Wat is het nut van deze vraag en geeft het antwoord een bevestiging of juist de duidelijkheid dat je tevreden bent? Dat je bent wie en wat je wilt zijn? Wat houdt dit in? Dat je zelfs na het aantal jaren waarin jij jouw leven geleefd hebt, ergens het besef gekregen hebt dat ook jij weer kunt zijn en mag wezen wie je bent? Heb je daarvoor direct actie ondernomen of ben je met het verstrijken van de tijd anders naar veel dingen gaan kijken? Hoe het ook zij, hoe het ook mag zijn, iedereen mag hier een eigen antwoord op geven, iedereen die ernaar wil kijken en er alsnog mee aan de slag wil gaan mag hier zelf op geheel eigen wijze iets of niets mee doen, het is jouw leven.

“Love is all”, het laatste deel van de dagelijkse spreuk vandaag. Het deel wat meer zegt dan dat wat elk ander woord, dat wat elke andere gedachte, een woord wat in gedachte is doet denken. Want woorden zijn begrippen die bedacht of uitgesproken worden. Woorden zijn als het ware klanken die zingen. Wanneer je er zeker van bent dat de klank die jij bedoelt de juiste kleur en frequentie heeft, dan mag jij de verantwoordelijkheid ervoor dragen. Jij draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor dat wat je denkt, zegt en doet. Waarom denk je dat God de taal Van De Liefde ooit uitgevonden heeft? Wat is de taal van de liefde wanneer deze gebaseerd is op alles wat in wezen Liefdeloos en Goddeloos zou zijn? Liefdeloos en Goddeloos doordat deze van geen betekenis is, dus ook als zondanig mag worden beschouwd. Ja, alles wat in wezen Liefdeloos en Goddeloos is, zal zich vanzelf tegenkomen. Elk mens, dier en dat wat leeft zal de verantwoordelijkheid weer gaan dragen, weer mogen dragen over zijn of haar bedachte, gesproken en gedane woorden. Woorden en daden, dat wat leidt tot een werkelijk gevolg, een gevolg of vervolg met gevolgen, want elk vervolg is in wezen een gevolg van, elke vervolg is wezenlijk het enige vervolg van dat wat jij ooit eens gestart bent.

Ooit eens, toen de do's en don'ts of de voors en tegens nog niet bestonden? Toen je je nog allesbehalve bewust was van dat wat taal en alles wat deze met zich meebrengt werkelijk inhield? Alles wat taal was voor deze betekenis kreeg in en over het algemeen betekent en in hoeverre we ons erdoor hebben laten leiden? Ja vragen, die we onszelf mogen stellen, vragen waar je gedurende het leven wat je leeft ongetwijfeld mee te maken krijgt, zelfs al mee te maken hebt of erdoor geleid wordt? Want de taal die je gebruikt is leading, de taal die je bezigt, is de taal die jou in actie zet, die jou als persoon de dingen laat doen die bij jou passen of juist het tegendeel. Ben jij je al bewust van dat wat je denkt, zegt en doet? Weet jij hoe bewust jij bent van dat wat je denkt, zegt en doet? En in hoeverre heeft het je leven al beïnvloedt of heb je geen enkele idee en heeft dit ook jouw interesse niet? Dan voel je je nu vast en zeker goed en ben je zelf(s) in optimale conditie!

Ja, daar mag ik vanuit gaan, daar mag en kun jij vanuit gaan zonder er een antwoord op te hoeven geven. Want het antwoord wat je krijgt zal wanneer jij niet in optimale conditie bent, wanneer jij allesbehalve in optimale conditie bent, vanzelf duidelijk en zichtbaar worden. Duidelijk en zichtbaar voor wie ernaar wil kijken, duidelijk en zichtbaar voor wie dit wil zien, ongeacht of dit meteen jouw interesse heeft. Want dat wat in optimale conditie verkeert, is het waard om duidelijk en gezien te worden. Want dat wat in optimale conditie verkeert, is de conditie die als voorbeeld mag dienen en het voorbeeld mag zijn. Het voorbeeld voor ieder mens die eveneens in een dergelijke conditie, onder eenzelfde, zo niet geheel eigen voorwaarde wil leven. Het leven leven wat zin heeft, het leven leven wat zinvol is en betekenis heeft. De zin en betekenis die werkelijk weer van waarde mag zijn, de waarde weer mag vertegenwoordigen die nu is.

De waarde, dat wat jij waard bent en waartoe jij in staat bent. Wat betekent dit, wat zegt dit en in hoeverre is dit van belang voor alles wat er volgt? Ja, in hoeverre heeft dit betrekking op alles wat er volgt en of mogelijk is? Welke mogelijkheden zijn er vandaag, welke mogelijkheden biedt de dag je die volgt? Hoeveel vo(e)l-doening haal jij uit dat wat je denkt, zegt, doet en of laat? Deze vragen zijn de vragen die ieder mens die zijn of haar leven in en of vanuit de automatische piloot leeft zichzelf nooit zal stellen. Dit zijn de vragen waar de mens die zijn of haar leven laat leiden door “de gekte van alle dag” nooit mee bezig is, omdat er zoveel dingen naast zijn die de aandacht vragen dat de tijd voor deze belangrijke vragen die wel degelijk van belang zijn voor een leven in Liefde, Geluk en Gezondheid nooit aan de orde komen. Nooit of toch ooit, wanneer de rem, het slot of dat wat jou tot stilstand brengt jou hiermee confronteert? Wil je daarop wachten, wil je wachten tot de Liefde, jouw Geluk en of jouw Gezondheid ertoe gaat leiden dat jij voor jezelf op de rem moet gaan staan? Op de rem, op slot tot stilstand worden gedwongen?

Of wil je vooruit, wil je weer groeien, jouw leven leven volgens het ritme van jouw hart en het Natuurlijk Leven(s) Plan, jouw Hogere Plan wat van nature is? Ik wil je graag helpen, ik mag jou helpen te gaan ontdekken wat bij jou past en bij jou hoort, door je dit weer zelf mee te laten maken, zodat ook jij kunt leren van jezelf. De verbinding met jouw hogere zelf is in wezen het enige wat de mens nodig heeft, wat ieder mens zelf(s) nodig heeft. De mogelijkheid is God Dank nu weer voor altijd voor handen, om iedereen volledig zelfbewust te laten zijn. Godzijdank ja, omdat dit de enige echte sleutel van alles is, waardoor we zullen begrijpen, beseffen, weten en herinneren, wie we zelf zijn, wie jij zelf bent. Ieder mens mag zich gaan herinneren wie hij of zij in wezen is, jij wie je hier en nu bent, omdat jij het recht op jouw leven hebt. En weet je wat het mooie daarvan is, jij mag jouw leven zijn, omdat je net als ik en ieder ander, ieder ander mens naast jou en mij, weer volledig tevreden jezelf mag zijn, in vrede mag leven. Op de meest eenvoudige wijze, door jezelf er weer iedere dag aan te herinneren wie jij bent. Jouw erkenning, door herkenning en zelfacceptatie, hier en nu! En omdat dit is wat elk mens NU nodig heeft.

*Ik leef mijn leven Nu, ontvang Alles vanuit De Liefde die nodig is en krijg daarbij Gods hulp via Jezus. Een mooi liefdevol (ge)geven, dat wat ik vol liefde met iedereen deel.
Met Alle Liefde, Sonja*

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: info@dehofvanhetheden.nl ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!