

DE HOF VAN HET HEDEN



Nieuwsbrief: no.5, Mei 2017

“In de schaduw van het licht staan!”



In de schaduw van het licht staan, daardoor wezenlijk en werkelijk weer vrij zijn. De omschrijving van iets dat werkelijk elk levend wezen zal ervaren. Een ervaring die werkelijk alle voorstellingsvermogen te boven gaat, omdat je je er niet op kunt voorbereiden, je dit ook zeker niet wilt, omdat er geen voorbereiding voor is. Dat wil zeggen, liefdevol leven, in liefde met en naast de ander zijn, is het enige wat je als mens, als vader, moeder, broer, zus, dochter of zoon, kind van de ander kunt doen, omdat jij jij bent en ook mag zijn.

De maand april, was voor mij een rare maand, een rare, verdrietige maar meteen ook een hele mooie maand, doordat het de maand geworden is waarin mijn mams en mijn zus weer herenigd zijn. De maand waarin mijn mams en mijn zus voorgoed weer in elkaars nabijheid zullen mogen verkeren en zullen mogen zijn, zichzelf zijn, omdat zij dit beide verdienen. Zij dit beide meer dan ooit verdienen, omdat mijn mams en mijn zus werkelijk uniek waren, uniek zijn. Ja, April is de maand waarin 6 april voor altijd in mijn geheugen blijft staan. 6 April de dag waarop mijn moeder 8 jaar geleden is overleden. Maar ook meteen de maand waarin een aantal vriendinnen, mijn oom en tante, twee zussen, twee nichtjes en twee zwagers en mijn schoonzus jarig zijn. De maand waarin dit jaar Pasen en Goede Vrijdag vielen en de maand waarin mijn Grote Zus die op 10 april jarig was, uiteindelijk op 28 april het leven liet. Het leven liet voor wat het was en ervoor koos om haar gezin in waarde, waardevol, vol liefde, in vertrouwen dat alles z'n plaats zou vinden en goed was, met alle pijn die het afscheid nemen haar deed, achter te laten.

Ja, achter te laten, want “haar taak” zat erop, zij heeft haar taak volbracht, zij heeft gedaan wat voor haar mogelijk was en had werkelijk geen energie meer over om nog langer te leven. Ze was letterlijk en figuurlijk moegestreden, ja gestreden, want gestreden heeft zijn zeker. Geleefd en gestreden, lief voor iedereen die op haar pad kwam, die zij zonder enige twijfel in haar hart sloot en waar zij ook werkelijk alles voor deed. De mensen die haar lief waren, die haar gezin en de mensen waarvan zij hield waardeerden, die de mensen waarvan zij hield geen pijn deden. Die de mensen die voor haar belangrijk waren in ere hielden. Ja, in ere hielden en lieten zijn, want eren en waarderen is iets wat mijn Grote Zus, de zus die altijd voor mij klaarstond, zelfs wanneer zij er in wezen geen tijd of weinig energie voor had altijd heeft gedaan. Onvoorwaardelijk heeft gedaan, omdat het onvoorwaardelijk voor de ander klaarstaan iets is wat haar tekende.

Onvoorwaardelijk als geen ander tekende, doordat zij dit altijd heeft gedaan voor de ander, voor ieder ander, voor ieder mens waarvan zij wist en of dacht dat deze het nodig had, nodig had om te kunnen blijven stralen. Te blijven stralen, omdat dat hetgeen was wat zij altijd wil zien. Omdat zij als mens de ander in staat stelde om te stralen, te stralen doordat zij ervoor koos om in de schaduw van de ander te staan. Zij er letterlijk voor koos om in de schaduw van de ander te leven, omdat het leven van de ander, het leven van ieder ander en alles wat anders was dan zij, voor haar vele malen belangrijker was. Het leven van iedereen die en alles wat anders was dan zij in haar ogen meer waard was dan het leven wat zij vertegenwoordigde, vertegenwoordigen kon in het hier en nu, in het heden. Mijn Grote Zus kan ik omschrijven als de mens die werkelijk de ander verlichtte, die ieder mens die op haar pad kwam verlichtte, doordat zij de last van deze mensen overnam, de lasten van iedereen die en alles wat er op haar pad kwam overnam.

Mijn Grote Zus, degene die de lasten van iedereen die en alles wat er in haar omgeving was op zich heeft genomen, om de ander te laten stralen en zijn of haar leven op de meest volwaardige wijze te laten leven, voort te kunnen zetten. Ja, ieder mens die zij in haar hart sloot en dat zij een groot hart had, haar hart heel groot was weet ik als geen ander. Want welk mens wil er in de schaduw van een ander of de ander leven? Welk mens is er zo goed dat Hij of Zij zijn of haar leven in het teken van de ander stelt? Welk mens is er zo goed, dat Hij of Zij zijn of haar leven geeft, voor een ieder die hij of zij lief heeft? Voor een ieder die hij of zij onvoorwaardelijk liefheeft, meer lief heeft dan het leven zelf? Mijn Grote Zus heeft dit letterlijk en figuurlijk waargemaakt, voor eeuwig!

Het gedicht herinneren heb ik mede daardoor mogen schrijven en omdat zij het verdient om herinnerd en geëerd te worden. Zij het zeker meer dan ooit verdiend heeft om liefdevol te kunnen stralen, maar daarbij ook liefdevol in de nabijheid van God en iedereen die zij lief heeft te kunnen en mogen zijn, onvoorwaardelijk voor eeuwig en altijd. Wat zou het toch mooi zijn wanneer de Hemel en de Aarde weer samenkomen, weer samenkomen en samenzijn, opnieuw samenzijn, dat wat God de mensen beloofde toen hij het evangelie aan zijn dierbaren doorgaf. Toen hij dat deed wat elke ouder doet die het leven, het leven van zijn of haar kinderen meer lief heeft dan het leven zelf. Willen leven, het leven willen zijn, is wat Gods enige wil en wens was, Zijn Natuurlijk Leven(s) Plan. Het plan wat God voor ieder mens geschreven heeft, voor ieder mens die net als Mijn Grote Zus, Mijn Moeder en iedereen die samen met hen bewust of onbewust het leven heeft gegeven, voor een ieder weer waarheid wil laten zijn, de enige waarheid. Omdat dat wat waarheid is in overeenstemming is met wat er in je hart leeft, jouw ritme.

Wil jij bekend worden met het ritme van jouw hart en het Natuurlijk Leven(s) Plan? Het plan wat God voor een ieder voor ogen heeft? Ik mag jou helpen te gaan ontdekken wat bij jou past en bij jou hoort, door je dit weer zelf mee te laten maken, zodat je kunt leren van jezelf, dat wat je als mens nodig hebt. Omdat dit in wezen het enige is wat je als mens nodig hebt en de mogelijkheid God Dank voor handen is, om iedereen weer tot volle bewustzijn te laten zijn. Nodig ja, omdat dit is wat je nodig hebt om te begrijpen, te beseffen, weer te weten, door het je weer te herinneren. Weer te herinneren wie jij in wezen bent, jij in het hier en nu bent. Omdat ieder mens weer mag weten wij hij of zij is.

Ik leef mijn leven Nu, ontvang Alles vanuit Liefde die nodig is en krijg daarbij Gods hulp via Jezus. Een mooi liefdevol gegeven, wat ik graag deel. Met Alle Liefde, Sonja

De Hof van het Heden

Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!

Mail: info@dehofvanhetheden.nl ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!