



Nieuwsbrief: no. 2, februari 2014

“Wellicht is het een optie om jouw werkzaamheden aan te merken als hobby”

Alweer de tweede nieuwsbrief, en wel die van februari 2014. Met een hele bijzondere kop en minstens zo bijzondere inhoud. Een kop die bij velen tot de verbeelding zal spreken. Om het niet al te spannend te maken, zal ik daarom ook meteen van start gaan. Het betreft de opmerking van “mijn boekhouder”, of de persoon die mijn belastingaangifte doet, zijn uitspraak, terwijl hij me informeerde over de aangifte voor De Hof van het Heden. Nu kun je dit op twee manieren bekijken. Dat ik het goed gedaan heb, geen belasting hoeft te betalen, of doordat ik een break even point heb bereikt! Duidelijk is wel dat ik vanaf nu iets anders ga doen. Wat, dat volgt nu.



Ik ben geen keiharde zakenvrouw, dat zullen alle mensen in mijn nabije omgeving en de mensen die ik de afgelopen 15 jaren heb mogen helpen, zonder meer beamen. Dat ik altijd naar mijn gevoel moet blijven luisteren, heb ik inmiddels wel begrepen. Want eerlijk is eerlijk: Liefde overwint alles, honderd procent. Dit kan en wil ik niet langer ontkennen.

Daar ga ik voor, omdat ik in de afgelopen jaren meerdere malen heb ervaren dat het werkt, en dat ik er daarnaast mensen waarvan ik houd en om geef, nog mee kan en mag helpen ook. Mensen die het willen, die commitment tonen. Dit laatste is wel van belang, daar kan ik niet meer onderuit. Omdat het nog langer ontkennen onnodig veel energie kost. Energie, die ik beter kan besteden. Energie, die ik zelf nodig heb om de balans te bewaren. Thuis, met familieleden en vrienden, door tijd voor hen vrij te maken. Tijd, die ik mede dankzij Ulrich al heel lang gekregen heb. Omdat hij, mij tot op heden, zelfs wanneer hij nog niet weet waartoe al mijn activiteiten en plannen zullen leiden, de ruimte geeft om dit te doen. Wie zou dit nog doen? Is dit blind vertrouwen of weet hij vanuit zijn hart dat datgene wat ik voor ogen heb, zin heeft, dat dit een bijdrage zal leveren aan het welzijn van iedereen die en alles wat leeft?

De foto is er één van onze vakantie in Corfu in 2007, "een vakantie met hindernissen". Dit is zonder twijfel de vakantie geweest waar ik de werkelijke waarden van het leven heb mogen zien. De vakantie waarin ik bewust werd, van het feit dat ik een geluksvogel ben en ontzettend verwend. Verwend omdat we in dat jaar al een keer op vakantie waren geweest en we daarnaast per se, nogmaals op vakantie wilde naar de Zon. En waarom? Omdat, het weer niet meezat in Nederland. Dat dit ook het jaar was waarin ik heb ervaren dat het welzijn van de mensheid boven alles staat, daar kan ik sinds die vakantie echt niet meer onderuit.

Per se of persé is een woord wat zijn oorsprong vindt in het Latijn en heeft verschillende betekenissen. "Beslist", "noodzakelijkerwijs" en "op zichzelf beschouwd". Via de link: <https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/perse> vind je de volledige omschrijving terug. Dat deze omschrijving alles te maken heeft met wat er in de wereld speelt en de wijze waarop mensen omgaan met de dingen die ze doen, of laten, vereist wellicht enige uitleg. Dat er drie dingen zijn die mensen zichzelf aanmeten, is een betere uitleg. Dat alles, inclusief de verleidingen waaraan we iedere dag blootgesteld worden hiermee te maken heeft, mag, wil en ga ik niet ontkennen.

Ik zet me vanaf nu volledig in om mensen die zich als particulier aanmelden, voor coaching, advies en begeleiding, zonder factuur te helpen. Een kleine vergoeding overeenkomstig de gemaakte kosten, daar kan ik niet onderuit. De bedragen blijven wel op mijn website staan, omdat dit de bedragen zijn, waar veel mensen in de wereld van vandaag, tot op heden, nog altijd waarde aan hechten.

Ik richt me vanaf vandaag, weer volledig op het schrijven en benaderen van mensen en bedrijven die van goede wil zijn. Die naast het levensvatbaar houden van hun bedrijf, de medewerkers op de eerste plaats zetten. Omdat ik deze bedrijven wil helpen, om hun medewerkers te coachen en begeleiden, zodat ook zij klaar zijn voor de toekomst. De toekomst, waarin zij die de werkelijke waarden van het leven inzien, nog "bestaansrecht" hebben. Waarden, die niets te maken hebben met geld of de waarde van valuta, in welk land ter wereld dan ook. Waarden, die te maken hebben met de waarheid, het willen delen van kennis, middelen en mogelijkheden.

Tevreden mensen/werknemers zijn Volmaakt Gelukkig Zichzelf. Waardoor zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen, talenten benutten en meteen van waarde zijn voor het bedrijf. Sterker nog, hierdoor zullen zij een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van iedereen die en alles wat leeft. Een gezonde wereld begint bij jou!

De tijd dat iedereen alleen voor zichzelf leeft, is namelijk voorbij. Tenzij jij daar bewust voor kiest natuurlijk. Ik ben de laatste die daarover een oordeel of mening heeft. Want ook dit keer geldt, dat dit ieders eigen keuze en ieders eigen verantwoordelijkheid is. Jij beslist daar zelf over. Jij neemt (je) verantwoordelijkheid!

De Hof van het Heden

Voor

Workshops Coaching Begeleiding & Advies

Contact

Email: info@dehofvanhetheden.nl ~ Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59