

Met aandacht leven kun je leren!

Boek 20, anders, dan alle andere boeken. Anders doordat het een boek is waar je iets mee kunt, wanneer je er de tijd voor neemt en de tijd voor vrij maakt. De tijd vrijmaakt om te doen wat past en hoort. De tijd vrijmaakt die jij jezelf gunt omdat ook jij eraan toe bent om jouw leven te leven, het de invulling te geven die werkelijk bij jou past en hoort. En natuurlijk ben ik de laatste die zegt dat dit moet, dat je dit moet doen of behoort te doen. Alleen jij kunt zelf bepalen in welke mate jij tevreden bent, in welke mate jij blij bent met het leven wat je leidt of zoals ik jarenlang zelf heb gedaan, heb laten leiden door dat wat er van mij verwacht en van mij gevraagd werd. Ja, want ik was de enige die daar toestemming voor gegeven heb, waardoor ik uiteindelijk met mezelf in conflict kwam. Dat deze eye opener nodig was om me bewust te worden van....., daar ben ik nog iedere dag dankbaar voor, daar kan ik nog elke dag van genieten. Want lieve mensen, het moment waarop ik me bewust werd van mijn rol in alles wat er speelde, vond ik de kracht, de energie en de liefde om dit om te draaien en het ten goede te keren. Dat ik daardoor de liefde voor God via Jezus in mijzelf werkelijk zou leren accepteren, was onvoorzien.

Onvoorzien voor mij omdat ik tot die tijd, tot dat moment werkelijk dacht dat ik het alleen wel aan zou kunnen. Alleen, terwijl ik dankzij de stilte in mij al wist dat de verbinding er was. Ik dankzij het stilzijn al toegang had tot de bron in mij waar ik de kennis uit mocht halen. Ik dankzij het stilzijn al wist dat het met aandacht leven de sleutel was tot alles wat het leven van mijn leven weer de moeite waard zou maken. Beter nog, dat ik door het met aandacht leven, mijn leven weer waardevol mocht laten zijn, is iets waar ik zelfs in stilte nooit bij stilstond.

**Stop pointing fingers, and placing blame on others. Your life can only change to the degree that you accept responsibility for it!**

**By Steve Maraboli**

**I noticed and learned that living my life in the moment and taking it the way it goes without any doubt, gives the finest result.**

**It made me feel both grateful and peaceful and even gave me fulfilment, the one thing that money can't buy.**

**By Sonja Ulrich**

**Liefdevol Samenzijn!**

## **Inhoudsopgave:**

Tekst Cover, Spreuk en de Inhoudsopgave	Pagina 1 - 4
Voorwoord	Pagina 5 - 16
<i>One moment in time!.</i>	Pagina 17 - 19
Inleiding en woord van dank ineen!	Pagina 20 - 24
<i>The greatest love of all!</i>	Pagina 25 - 28 Pagina 29 - 34
<i>To believe!</i>	Pagina 35 - 37 Pagina 38 - 49
<i>When you believe!</i>	Pagina 50 - 52 Pagina 53 - 57
<i>Hero!</i>	Pagina 58 - 60 Pagina 61 - 67
<i>Step by Step!</i>	Pagina 68 - 70 Pagina 71 - 75

*Love is the answer!*

Pagina 76 - 80

Pagina 81 - 89

*Because We Believe!*

Pagina 90 - 93

Pagina 94 - 100

Nawoord

Pagina 101 - 103

**ISBN/EAN : niet van toepassing**

© 2017, 'Met aandacht leven kun je leren!'

Sonja Ulrich

Foto's Cover: "Mijn Gezonde leven" en Nawoord: "Plezierbeleving"

[www.dehofvanhetheden.nl](http://www.dehofvanhetheden.nl)

## Voorwoord

*Het leven op een dankbare en vredevolle maar ook vreedzame wijze leven, zorgt ervoor dat je werkelijk de voldoening krijgt die nodig is om iedere dag die volgt op de meest energievolle wijze aan te kunnen gaan. Dat dit kan en mogelijk is wanneer je werkelijk stopt met wijzen naar de ander, door je eigen verantwoordelijkheid te nemen is dat wat dit mogelijk maakt. Is dat wat God wezenlijk weer mogelijk maakt zonder daar een rol in te spelen, behalve de rol van toezichhouder. Want dat is in wezen het enige wat nodig is, wat nodig is om ieder mens met een vrije wil zijn of haar leven op de meest optimale wijze te laten invullen, te laten vormgeven en op eigen kracht te laten leven. Het leven te laten leven en leiden wat voorbestemd is.*

*Wanneer iedereen die het leven wil leiden wat bij hem of haar past, wat bij hem of haar hoort en wat voor hem of haar is weggelegd is weer aanneemt, dan is een ieder verzekerd van een mooie toekomst. Een toekomst die een vervolg mag krijgen, een toekomst waar datgene je ook werkelijk toekomt wat ervoor zorgt dat alles wat je denkt, zegt, doet of laat een bijdrage levert aan het dankbaar en vredevol in leven zijn. Dat de voldoening en daarbij het voldoende energie bezitten de beloning is, mag ook jij weer ervaren. Mag ieder mens weer ervaren die zich inzet, er voor de volle honderd procent weer voor gaat. We mogen, jij, ik en iedereen die naast ons in leven is, het leven leven waar iedereen bij gebaat is, waar iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is en daardoor ook weer baat bij heeft of baat bij vindt. Het baten wat de lasten doet verlichten, het baten wat de last geen last meer, maar eerder een last minder laat zijn. De baten die wezenlijk en werkelijk de balans die nodig is in het leven weer evenredig laat zijn.*

*Evenredige consolidatie: “Consolidatiemethode waarbij het aandeel van de groep in elke post op de balans en de resultatenrekening van de te consolideren onderneming wordt verwerkt. Op die manier komt geen enkel belang van derden tot uitdrukking in de geconsolideerde rekening.” De evenredige balans, dat wat God voor ogen had toen Hij de hemel en de aarde geschapen heeft en daar de mensen voor op de wereld zette die de kracht, kennis, middelen en de mogelijkheden hadden om dit te realiseren. Ja, om dit te realiseren wanneer zij zich gelijkwaardig aan hem zouden voelen, wanneer zij zichzelf en met name de kracht die zij in zich hebben zouden gewaarworden. Ja gewaarworden, want gewaarworden is:*

*1). Aanvoegsel, 2). Bekijken, 3). Beleven, 4). Bemerken, 5). Bespeuren, 6). Ervaren, 7). Gadeslaan, 8). Gevoelen, 9). Horen, 10). Meemaken, 11). Merken, 12). Observeren, 13). Onderscheiden, 14). Ondervinden, 15). Ontdekken, 16). Ontwaren, 17). Opmerken, 18). Signaleren, 19). Voelen, 20). Waarnemen, 21). Zien.*

*En met name de laatste drie zijn van toepassing voor de mens, de persoon, degene die alle andere woorden die onder gewaarworden worden weergegeven op de juiste wijze weten te waarderen. Dat je daarbij wel alle andere woorden wel moet hebben gevoeld, hebben doorvoeld en hebben beleefd, is dat wat ieder mens weer mag ervaren. Is juist datgene wat elk mens weer mag meemaken. Wanneer één van deze woorden of in feite de beleving daarvan ons onthouden wordt, zal de persoon of zullen de personen die ons dit willen onthouden vanzelf gaan ervaren wat het met hen doet. Wat het je worden onthouden van iets wat in wezen de meest natuurlijk leermethode en leergang is, tot gevolg met zich meebrengt. Want de gevolgen zijn al zichtbaar, de gevolgen en het vervolg.*

*Ja, de gevolgen en het vervolg van het niet meer volledig in balans zijn. De gevolgen en het vervolg, wat doordat God de leiding en het toezicht weer overneemt, alsnog in goede banen wordt geleid. In de banen die voor ieder mens, voor ieder dier en alles wat leeft een mooie uitkomst of kan ik meteen zeggen toekomst beloven. Want voorspellen is iets wat in wezen geassocieerd wordt met een zondig iets. Terwijl we als mens ons al jaren laten leiden door alles wat ons voorspeld en daarmee ook ons opgelegd wordt. We ons op laten leggen, doordat we erin mee gaan, we erin geloven en we er zelfs ons leven op inrichten, geheel volgens de verwachting van... Ja, geheel volgens de verwachting van de persoon, personen, organisaties, die dit zo gepland, bedacht en ontworpen hebben.*

*Zou je denken? Denk je dat werkelijk? Denk je dat het mogelijk is dat iemand voor jou bedenkt wat jij zal gaan doen? Ik weet het wel zeker, ik weet het zo zeker als zeker maar zeker kan zijn, we, de meeste mensen in ieder geval geven ze alle informatie die nodig is. Die nodig is om het leven, ieder leven, "ons, zo niet alle leven" te sturen en op een dusdanige wijze te laten (ver)lopen, zodat er voordeel aan behaald kan worden. Er voordeel aan behaald wordt, er voordeel van is. De vraag is natuurlijk welk voordeel is er voor jou, welk voordeel zit er aan dit plan voor jou? Besef je dit, maak je dit bewust mee of heb je het te druk met alles wat je doet en waarmee je bezig bent, zodat jij er zelf in het minst profijt van hebt? Welk voordeel en of gemak heb jij van het feit dat een ander exact weet hoe jij reageert op en kan het je in wezen iets schelen? Maakt het jou uit of iemand jouw leven regisseert? Ja, dan wordt het tijd om wakker te worden! Nee, dan gewoon zo doorgaan, dan gewoon doorgaan zoals je altijd doet, zoals je altijd hebt gedaan, wanneer jij tevreden bent, is dat natuurlijk helemaal goed.*

*Helemaal goed, want wie ben ik of wie is de persoon die zegt dat jij het anders, jij jouw leven op een andere wijze in moet of mag gaan richten wanneer jij tevreden bent en je goed voelt.*

*Wanneer je het je goed voelen als referentiekader houdt, ben je in ieder geval op de goede weg. Ja, dan is dat jouw weg en kun je doen wat je wilt en daarbij samenzijn met de mensen waarvan je houdt en waar je om geeft. Want ook dit laatste is een deel van het tevreden zijn, het in vrede zijn met jezelf in jouw leven. Dat je dan elke dag kunt doen wat je blij maakt, waar je blij van wordt, is wellicht een mooie bijkomstigheid of inmiddels ook een door jou bewust gemaakte keuze. Ik kies daar wel bewust voor, ik kies bewust om dat te doen wat mij voldoening geeft, wat mij blij maakt en dat waardoor ik er eveneens voor de ander kan zijn. Voor de mensen kan zijn waarmee ik samenleef, samenwoon en samenben. Dat deze drie voor mij als voorwaarde op nummer 1 staan, deze drie, samenleven, samenwonen en samenzijn, voor mij als regel gelden is wat mij al jaren helpt. Wat mij helpt om bij mezelf te blijven, mezelf te blijven waarderen, waardoor ik mezelf maar ook de ander op geen enkele wijze tekort doe. En wanneer iemand, de ander, ieder ander of alles wat anders dan ik ben daar een ander gevoel, een andere gedachte of een ander idee over heeft, dan hoor ik dat vanzelf. Want alleen wanneer ik weet hoe de ander ergens in staat, kan ik er iets mee doen of doe ik er iets of niets mee. Allemaal keuzes die je als mens zelf kunt en mag maken, doordat er geen standaard regel is. Er geen regel is over hoe jij, ik, maar ook ieder ander zijn of haar leven zal moeten leiden. Tenzij we meegaan in het verhaal waar de regie op gericht is, waar de grote planning, statistisch vastgelegd door het CPB, CBS en noem nog maar eens een aantal organisaties die daar vanzelfsprekend op inspelen.*



*Organisaties die daar dankbaar gebruik van maken, die daar hun omzet mee garanderen, die daar hun hele jaarplanning op aanpassen en die zoals gezegd en geschreven wordt, hun budget op inzetten. Hun budget, gekoppeld aan jouw leven, het leven wat jij, ik maar ook ieder ander leeft, die woont en samen is. De vraag is en blijft dan, in hoeverre kan samenleven, samenwonen en samenzijn dan een natuurlijk iets zijn? Iets zijn waar je als mens jouw natuurlijke zelf in leert kennen, jouw eigen ik in kunt gewaarworden? Ja, ik ga zelfs nog een stapje verder, hoe kun jij ontdekken wie je werkelijk bent, wanneer alles wat jij denkt, zegt, doet en of laat vooraf bepaald, zij het niet geregisseerd is? En wanneer dit zo is, heeft deze mens, deze persoon of hebben deze personen, deze organisatie dan het beste met jou voor of is dit ook gebaseerd op budget, planning en of in wezen vanuit het economisch standpunt gezien? En zou jij dan het standpunt zijn of het economisch belang? Zou jij in deze planning de belangrijkste persoon zijn of alles wat ervoor zorgt dat de wereld blijft draaien zoals deze al eeuwen doet? Ja zoals deze al eeuwen doet, want de markt en het aanbod, het leven en de dood volgen elkaar nog steeds op. Het is onze weg, onze route en onze enige zekerheid geworden. We worden geboren en gaan dood, wat we er in de tussenliggende tijd van maken is geheel aan ons. Ja, zo behoort het te zijn, zo kan het en mag het wezen, zo is het. Denk je?*

*Denk je werkelijk dat het zo is? Denk jij of weet jij dit zeker? Hoe belangrijk vind je dit of ben je wezenlijk zo gelukkig en zo blij dat je genoeg neemt met die gedachte? Helemaal goed, houden zo en natuurlijk gewoon doorgaan tot je 67<sup>ste</sup> of ben je inmiddels al zo vermogend dat je kunt stoppen op een eerder moment. En zo niet dan kun je wellicht een sabattical nemen, een tijdje vrij op eigen kosten met de garantie dat je terug kunt.*

*“Terug kunt naar je werk, de baan die je hebt, dat wat je doet om jezelf in je eigen onderhoud te kunnen voorzien, om je eigen leven mee te kunnen leiden.” Ja, je eigen leven, deels of geheel geregisseerd door jou of toch door de ander, de ander die alles in wezen voor jou bepaalt, maar waar jij doordat je tevreden bent geen besef van hebt. Geen besef en geen mening of oordeel omdat je alles neemt zoals het komt, je je goed voelt, je werkelijk genoeg neemt met alles wat er op je pad komt.*

*Alles wat er op je pad komt of alles wat er dankzij jouw eigen inzet voor jou is weggelegd. Ja, ook dat kun je denken, ook dat mag je denken, ook dat is iets waar jij blij mee kunt en blij mee mag zijn. En alles is goed, alles is ook goed, zolang jij tevreden bent, gezond en wel bent en dat kunt doen wat jou een gelukkig en tevreden mens maakt. Wanneer jij blij bent met alles wat je doet en alles wat je kunt doen, is dit natuurlijk ook een mooie wijze om jouw leven te leven. Dan is dit de wijze waarop jij jouw leven leven mag en dat mag doen wat bij je hoort en past. Dat de wijze waarop je leeft voor ieder mens anders kan zijn, voor ieder mens anders mag zijn is dat wat wanneer we “de standaard patronen” bekijken, lang niet altijd aan de orde. Want kunnen, mogen en doen zijn juist de drie werkwoorden die in wezen een vervolg en een gevolg krijgen, die in wezen het vervolg en het gevolg krijgen wat passend is, mits de mens, de ander in dit geval zich er op geen enkele wijze mee bemoeit. De ander zich er verre van houdt, zich ervan buiten houdt, doordat het leven wat geleefd wordt, het leven wat geleid wordt en het leven wat ieder mens zelf mag leiden, aan de mens zelf is. Ja, aan de mens is die daar eigen zeggenschap over heeft en het recht om deze zeggenschap te behouden ook altijd zal mogen krijgen. Natuurlijk mogen we als mens de ander helpen, de mate waarin we de ander kunnen helpen is aan de ander.*

*Deze mate is geheel of deels aan de ander, doordat de ander, de mens die hulp nodig heeft, de mens die hulp wil, kan en mag gebruiken, daar allereerst zelf toestemming voor zal moeten geven. Daar allereerst zelf toestemming voor mogen geven, door erom te vragen. Ja, te vragen, iets wat in wezen geen mens meer geleerd wordt, zeker wel verkocht wordt, als iets waar een wederdienst, in de meeste gevallen een betaling tegenover staat. Dat tegenover staat wat er in wezen toe leidt dat we niet meer zonder kunnen, niet meer zonder geld en niet meer zonder hulp, sterker nog het idee hebben gekregen dat we zonder geld of zonder hulp van derden niet meer kunnen leven. Ja, de intentie en het idee dat het leven zonder geld en zonder hulp van derden onmogelijk is. Wanneer je dan weet dat de intentie, het woord intentie de volgende betekenis heeft, snap je meteen waarom ik “dit standaard patroon” deels of volledig wil schrappen. Want intentie staat voor: 1). Ambitie, 2). Aspiratie, 3). Azen, 4). Bedoeling, 5). Beogen, 6). Doel, 7). Moedwil, 8). Oogmerk. 9). Opzet. 10). Plan, 11). Pogen, 12). Streven, 13). Streving, 14). Trachten. 15). Voornemen, 16). Doelstelling. En dat deze doelstelling totaal geen liefde of vrije wil in zich heeft, is wat ik weet, voel en wat ik dagelijks ervaar.*

*Wat ik zie, voel en ervaar bij alles wat in wezen hortend en stotend verloopt, doordat het natuurlijke, dat wat werkelijk een patroon mag zijn, dat wat werkelijk een patroon behoort te zijn, volledig gewist is. Ja, volledig of deels gewist bij de grote massa, de mensen die volgens het “standaard patroon”, de als maatschappelijk verantwoord zijnde stellingen en standaard leven. Waardoor het letterlijk en figuurlijk van nature en natuurlijk in leven zijn in wezen onmogelijk wordt gemaakt, onmogelijk is voor hen die deze basis, die de basis die in wezen van levensbelang is, deels of soms zelfs volledig vergeten zijn.*

*Ja, deels of zelfs volledig vergeten zijn. De zogeheten “Control Alt Delete Knop” wordt geïnstalleerd, bij hen die zich deze basis, nog enigszins kunnen herinneren. De “Control Alt Delete Knop” voor allen die vanaf dag 1 “geïnstrueerd worden hoe te moeten leven”. Waardoor het werkelijk leven, dat wat van nature is meegegeven totaal geen waarde, geen gevoel en geen enkele vorm van herkenning meer geeft. Laat staan herinnering aan dat wat ooit eens uit liefde voorbestemd was.*

*Dat dit voor alle mensen zal moeten gaan gelden, dat de “echte basis”, daarbij door heel veel mensen vergeten wordt, is waarop gezinspeeld wordt. Gezinspeeld en waarop helaas ook al jarenlang actie ondernomen wordt. En om dit te versterken zal ieder kind nu of straks al vanaf 2,5 jaar naar school gaan. Dit wordt gebruik en zie je letterlijk overal om ons heen, dit wordt aangehaald en aangekaart als zijnde nodig om, te kunnen functioneren in een wereld waar geen mens in wezen nog met aandacht kan leven. Geen mens nog de kans krijgt om er met aandacht te zijn, waardoor het zien van de werkelijke waarden van het leven, deze te gaan voelen, te gaan ervaren, door deze mee te maken, onmogelijk gemaakt wordt. Waardoor herkenning en het je herinneren volledig geblokt, gewijzigd of wanneer mogelijk zelfs gewist wordt. Of zie ik dit anders, zie ik het te zwart wit? Zie ik het vanuit een bepaald perspectief, is dat mijn perceptie? Ik wil het graag anders zien, ik weet dat het anders kan en weet ook dat ieder mens in staat is om zich er verre van te houden, wanneer de persoon er elke dag voor kiest om bij zichzelf te blijven, te leren dat zijn of haar eigen energie werkelijk alleen voor hem of haar is, waardoor alles wat in wezen een “slechte” of “nietsbijdragende” in vloed zou kunnen hebben, dit ook werkelijk op geen enkele wijze meer heeft. En dat is nu precies wat nodig is, wat nodig mag zijn.*

*Waar ieder weldenkend mens bij gebaat is, waar ieder weldenkend mens, die op geen enkele wijze kan ontsnappen aan dat wat standaard gemaakt is, nu mee aan de slag zal kunnen en aan de slag zal mogen gaan. Waardoor de ommekeer, dat wat in ieder mens mogelijk gemaakt mag worden er werkelijk weer toe zal leiden dat er vrede is, dat er tevreden zijn is, dat er vreedzaamheid is, waardoor de algehele en alleszeggende vrede ontstaat. Omdat vrede en geluk een gelijk begrip is. Omdat tevreden en gelukkig zijn in wezen één is, omdat tevreden zijn met wie je bent in vrede leven met jezelf is. In vrede leven met jezelf, liefde voelen voor jezelf en iedereen die leeft is, waardoor het gelukkig zijn, het gelukkig zijn met wie je samenbent weer vanzelf zal mogen gaan spreken. Weer vanzelfsprekend is, waardoor er altijd een vreedzame situatie is, dat waarmee je in vrede, liefde en geluk zult kunnen en mogen leven, waardoor je gezondheid werkelijk weer gegarandeerd is. Je gezondheid en daarmee ook de gezondheid van iedereen die en alles waarmee je samenleeft gegarandeerd zal mogen zijn. Omdat het je gezond en wel in leven weten, het je gezond en wel in leven zijn aanstuurt, sterker nog, het je gezond en wel in leven levend laat wezen, door volop levend in leven te laten zijn. Dat dit iets is wat maar heel weinig mensen ervaren, dat dit iets is wat maar heel weinig mensen weten, is wat nu weer zal mogen veranderen.*

*Wat weer zal mogen wijzigen, doordat ieder mens, ieder dier en alles wat leeft weer gezond en wel in leven zal kunnen en mogen zijn, zelfs wanneer hij of zij zich hier nog op geen enkele wijze bewust van is. Zelfs wanneer hij of zij hier nog onvoldoende van weet, doordat het hem of haar op geen enkele wijze of onder geen enkel beding geleerd is. Want dat dit is wat ervoor gezorgd heeft dat we niet kunnen leren is wat feit is.*

*Wezenlijk een feit is, doordat we in wezen beschouwd worden als een product, als een onderdeel van de maatschappij, terwijl we een deel van de wereld zijn, een deel van een wereld waarin leven weer mogelijk is, voor iedereen die en alles wat leert om met aandacht en liefde het leven, het eigen leven en het leven wat voorbestemd is te leven. Anders dan het leven wat bepaald is door geld, middelen en macht die in wezen nietszeggend en daarbij ook allesbehalve wetend zal kunnen en mogen zijn.*

*Omdat God hier letterlijk en figuurlijk een stokje voor gestoken heeft, omdat God hier letterlijk en figuurlijk zijn kracht en energie voor ingezet heeft, om dat wat nu gaande is, wat nu volop zichtbaar is, voor iedereen weer duidelijk en daardoor ook voelbaar aanwezig te laten zijn. Ja, duidelijk en daardoor ook voelbaar aanwezig te laten wezen, doordat elk mens weer volledig op zichzelf mag staan. Elk mens weer volledig zijn of haar eigen persoon zal mogen zijn, zonder daarbij de pijn, het verdriet of wat maar ook van de ander te voelen. Zonder daarbij de pijn, het verdriet of wat maar ook van de ander gewaar te worden. Doordat God er letterlijk voor gekozen heeft om alle kinderen die onverhoopt belast worden door iets wat nooit een belasting had kunnen en mogen zijn, nu weer volledig onbelast in leven te laten. Ja, ieder kind die ervoor kiest om zijn of haar leven in alle volheid te gaan leven, waardoor onvolledigheid door onvolledig zijn, door op de één of andere wijze onvolledig voelen, op geen enkele wijze meer aan de orde, laat staan de regel zal kunnen en mogen zijn. Doordat ieder mens weer volwaardig mag zijn, ieder mens zijn of haar eigen waarde weer zal mogen gaan zien, gaan voelen en ervaren, waardoor de ervaring werkelijk weer zal leren en niet de regel, de wet en alles wat manipulatief ontstaan en geboren is, maar dat wat van nature komt zeggenschap heeft.*

*Zeggenschap en daardoor ook de weg naar het licht, de weg en de route naar het licht, door het licht te zijn en het licht te wezen weer zal mogen leiden. De kinderen zijn de toekomst en zullen ons allen naar de toekomst leiden die voor ieder mens, voor ieder dier en alles wat leeft en het volste recht op leven heeft weer mogen gaan leiden. Gods hemel op aarde zal voor iedereen die en alles wat zich weer gewaarwordt van zichzelf door met liefde en aandacht te leven, zijn of haar leven zijn.*

*Werkelijk en wezenlijk het leven zijn waarvoor voorafgaand gekozen is. het leven zijn waar voorafgaand aan de lijdensweg die velen door het ingrijpen van de mens die denkt te weten, in liefdevolle overeenstemming en vanuit liefdevolle overeenstemming met God, door Jezus duidelijk is gekozen. Want het leven mag voor iedereen die en alles wat leeft weer mooi zijn, het leven mag voor iedereen die en alles wat leeft werkelijk weer de wezenlijke waarde krijgen die het verdient. Die iedereen die en alles wat leeft verdient, los van het salaris, los van dat wat er in de wereld van nu, in de hedendaagse wereld als belangrijk wordt gepromoot. Ja gepromoot, omdat het promoveren en promotie maken, in wezen de wijze is waarop het promoten, wat in wezen een totaal andere betekenis heeft, ooit waar heeft gemaakt, waardoor dit waarheid lijkt, zonder dat er ook maar enige vorm van waarheid in te vinden is. Doordat de betekenis, dat is wat waarheid geworden is en iedereen die en alles wat zichzelf is, daar op geen enkele wijze meer in mee zal hoeven, zal kunnen en zal mogen gaan. Want het: 1). Aan de man brengen, 2). Avanceren, 3). Helpen, 4). Pushen, 5). Reclame maken 6). Reclame maken voor 7). Stimuleren, 8). Verkoop bevorderen, is letterlijk nergens op gebaseerd, is letterlijk en figuurlijk de grootste kolder die er bestaat en zal alleen wanneer er profijt is nog van waarde zijn.*

*Nog van waarde kunnen en mogen zijn, doordat ieder mens die onverhoopt geconfronteerd wordt met het tegenovergestelde, dat wat alleen voor degene met geld, met het besturingsprogramma, wat in wezen nooit besturing had mogen zijn geldt, weer waarheid worden. Alles wat in wezen op geen enkele wijze van waarde had mogen worden, is dankzij het stokje wat God ervoor gestoken heeft, weer waardevol geworden, omdat de mens wikt en God uiteindelijk op de lange duur, de duur die nu letterlijk en figuurlijk gekomen is beschikt.*

*Omdat het bevorderen van de verkoop, dat wat in wezen de enige achterliggende gedachte is van het promoten, het promotie maken en het promoveren nu een halt toegeroepen is. Nu een halt toegeroepen mag worden, doordat het de grootst mogelijke kolder en gekte is, die ooit over de wereld geheerst heeft. Die over de wereld geheerst heeft en die de wereld beheerst heeft, omdat dit vanaf nu, vanaf vandaag en vanaf het moment waarop ik mocht beginnen met het schrijven van dit boek werkelijk ten einde gekomen is. Want het letterlijk en figuurlijk ten einde raad zijn van mensen, het letterlijk en figuurlijk met de handen in het haar zitten van vele mensen die op geen enkele wijze de luxe zullen hebben die 8 mensen over de hele wereld bezitten, heeft ertoe geleid dat God weer regeert. Dat God de wereld weer letterlijk in zijn macht heeft. Want macht is to Meet All Christ's Hour Time, leer allemaal het Christus Uur in Uw tijd kennen, waardoor Zijn Tijd, waardoor de Tijd die God ons gegeven heeft, de tijd die God ons allen gegeven heeft weer daar is. Weer daar is en weer daar mag zijn, weer hier en daar is, waardoor alles weer samen valt waardoor alles weer op zijn plek valt en waardoor alles in wezen weer zal kunnen en mogen zijn zoals het voorbestemd is, was en altijd zal mogen zijn, heaven on earth.*



*One moment in time!*

*Dank U wel Lieve God in de hemel, Dank U wel voor uw vertrouwen in mij en in alle mensen die hier in het nu leven. U heeft mij naast het kiezen voor deze weg, ook de route en het einddoel laten zien, mij in liefde getoond en meegegeven.*

*Dat ik me dit na al die jaren nog zo goed weet te herinneren en in wezen precies of bijna exact doe wat u mij zelf leerde. Daarvan weet ik nu zeker, dat dit is doordat ik altijd mezelf ben gebleven, de ander liefheb, liefhad, daarbij niet vereerde.*

*Ik heb in mijn leven de waarde van de ander, van ieder ander en alles wat anders is dan mij, werkelijk mogen leren kennen. Dan mij, jij, want mij is ik en jij, Me in You, als samen, wetende dat het ook anders kan zijn, ik anders ben, wennen.*

*Dat is soms wel even wennen voor de mensen die mij in hun leven hebben gelaten, mij hebben aanvaard en geaccepteerd. Want ik ben en blijf natuurlijk anders dan anders, voor de één soms een beetje gek, voor de ander, ach het is zo, geleerd.*

*Geleerd dat ik nu eenmaal door mijn emoties ben wie ik ben, op geen enkele wijze mezelf zal verliezen, waar ik ook zal zijn. Dat dit weer is wat elk mens mag leren, is waar ik voor sta, waar ik me voor inzet, ieder mens mag leven zonder de pijn.*

*Zonder de pijn die in wezen al veel te lang is achtergebleven en waardoor ik me onbewust of soms zelfs bewust liet leiden. Zonder de pijn die in wezen al veel te vaak weer opspeelde, waardoor ik mezelf verstopte, in mijn schulp kroop, vooral de aandacht niet opeisen, geen schijnwerpers, nee het vermijden.*

*Wanneer je je echter uit de voeten maakt op de momenten waarop het lastig wordt, het lastig is, je wat minder sterk bent. Zul je op geen enkel moment je ware ik tegenkomen, laat je jezelf altijd in de veilige modus staan, wat nou eigen talent?*

*Talentvol zijn, heeft te maken met veel meer dingen dan dat wat uiterlijk vertoon naar voren brengt, in wezen laat zien. Talentvol zijn, is overal en altijd jezelf kunnen en durven zijn, doen wat goed voelt, natuurlijk mag je weleens de grote afwezige zijn, tot rust komen, liefst in alle stilte bovendien.*

*Bovendien of boven alles, wanneer je je maar snel weer op gelijke hoogte bevindt, plaatst, wezenlijk, werkelijk begeeft. Wie namelijk al te lange tijd alleen is, de voorkeur geeft aan het alleen zijn en daar alleen nog kracht uit put, weet op geen enkele wijze meer wat de waarde is, waarde waarvoor je leeft.*

*De waarde die meer waarde in zich heeft, die meerwaarde toont, die in wezen dat laat zien, laat horen wat in wezen past. Weten wie jij werkelijk en wezenlijk bent, de aanvulling, de persoon die ieder ander naast zich kan, zal hebben, onbelast.*

*Onbelast, doordat jij ervoor kiest om alles bij jezelf te houden, de energie van de ander, de energie van de ander te laten zijn. Waardoor je heel gemakkelijk dingen kunt delen, over de meest gevoelige gebeurtenissen spreekt, zonder gêne, fijn.*

*Fijn, doordat je zonder verlegenheid, zonder schaamte of ongerief, de meest gevoelige en delicate kwesties zo benoemt. Waardoor er geen geheimen meer bestaan, je letterlijk en figuurlijk ieder mens de kans geeft om ook zijn of haar verhaal te delen, zich kwetsbaar op te gaan stellen, gedoemd.*

*Gedoemd of geneigd tot kwetsbaarheid, beide goed, doordat het mij de kans geeft, me altijd te kunnen laten zien, uiten. Weet ook dat niet een ieder ervan gediend is, omdat ieder mens een eigen waarde heeft, dit zeggen laat mij nu besluiten.*

*Ja besluiten of ik iets wat ik het delen waard vind in het openbaar te brengen, wereldkundig te laten zijn of maken. Mijn hart en gevoel laat me weten wanneer dit kan, waardoor ik weet dat ik er geen mens mee zal kunnen of mogen raken.*

*Dat de ander, ieder ander, alles wat anders is dan ik, kortom alle mensen, dieren en alles wat leeft, daarin dagelijks meetel. Dat is de wijze waarop ik mijn leven leef, mijn leven ten volste mag leven, de verantwoordelijkheid nemen, mijn eigen bel.*

*Mijn bel, mijn gong, mijn signaal verenigd met wie ik ben, vanuit mijn hart en dat waar ik iedere dag mee moet leven. Zou ik mijn boekje te buiten gaan, dan kan ik onmogelijk met mezelf verder, dan ben ik moe zonder te mogen slapen, beven.*

*Ja dan ga ik trillen en beven, krijg ik pijn en voel ik dat er iets in mij knaagt, letterlijk en figuurlijk aan mijn “mij-zijn” eet. Dan weet ik dat ik pas op de plaats moet houden, even terug naar het resetpunt, dat waar het door ontstaan is, ik vergeet.*

*Vergeeten wat ertoe heeft geleid dat ik me ineens zo voel, wat het gevoel is of was, dat wat mij van mijn stuk heeft gebracht. En wanneer ik daar dan aangekomen ben, draai ik deze gedachte om, het idee, het woord waarmee ik dit gevoel zelf heb veroorzaakt, door weer juist te handelen, eigen kracht. Kracht die God mij heeft gegeven, die God mij via Jezus heeft doen toekomen, het moment in tijd, waarop de wereld wacht.*

De wereld, iedereen die en alles wat leeft en waarmee iemand of iets zich ooit verbonden heeft mogen voelen, heeft mogen zijn, zichzelf zijn in het hier en nu, in het heden. Want de hof van eden, kan weer en mag weer zijn, wanneer we het nu het nu laten zijn, geen toekomst verwachtingen, geen prognoses of wat maar ook, geen voorspellingen op basis waarvan, het verleden? Want het verleden is een gegeven, is iets wat geweest is en wat ook op geen enkele wijze meer hoeft te worden herhaald, waarom zouden we er nog steeds voor willen gaan en er willens en wetens voor blijven kiezen, terwijl een ieder weet dat het op geen enkele wijze de oplossing is, doordat het niet werkt. Ja, de werking ervan volledig verloren is gegaan, de waan van de dag het overgenomen heeft, heel onbeschaamd. Omdat onbeschaamd letterlijk met te weinig respect voor anderen betekent, erg onbeleefd is en daarbij de volgende betekenissen kent, “aanmatigend, amazone, bandeloos, beestig, brutaal, brutaalweg, danseres, driest, eervergeten, gewetenloos, honds, impertinent, insociabel, insolent, lomp, niet bescheiden, onbehoorlijk, onbeleefd, onbeschoft, ongegeneerd, onkuis, pretentius, respectloos, schaamteloos, schandelijk, cru, vals, boers, driest, cynisch, eerloos, ignobel, infamie, impudent, kapitaal, roemloos, dikhuidig, onbehouwen, trouweloos, eervergeten, euvelmoedig, geassuereerd, verraderlijk, medogenloos, machiavellistisch”.

Wanneer je de woorden eruit kiest die er werkelijk toe leiden dat je ervoor kiest, de vervelende gevolgen voor anderen van jouw machtsstreven geen probleem te vinden, dan zul je deze ook in alle volledigheid gaan ervaren en ondervinden. Want eronderuit komen, dit op geen enkele wijze meemaken is in geen geval aan de orde. Zal juist aan de orde zijn, omdat jij hebt besloten de stap te zetten die gevolgen heeft, vervolg kent.

Zal juist aan de orde zijn, omdat dit het natuurlijk gevolg en het natuurlijk vervolg is van dat wat jij door jezelf de betere te wanen, in gang zet. Dat wat jij door je als de zogeheten leider te gedragen een startsignaal geeft. De leider, die allesbehalve leidt, maar uiteindelijk door van invloed te willen zijn op ieders leven, geen orde maar wanorde creëert, geen regelmaat maar regel creëert, de regelmaat die allesbehalve natuurlijk is. De regelmaat die in tegenstelling tot dat wat de natuur van ieder mens verlangt erop gespind is, ervoor gemaakt is om het tegenovergestelde van goed doen te bereiken. Waarom zou je daarvoor kiezen, waarvoor? Wie doe je nu werkelijk plezier met datgene doen waar je je voor de volle 100% voor inzet?

Ja wie, jezelf, je familie, je vrienden of je gekwetste trots, dat wat in veel gevallen, in de meeste gevallen aan de orde is. Dat wat in veel gevallen, in de meeste gevallen ertoe geleid heeft dat mensen in een cirkeltje rond blijven draaien. In een cirkeltje waarbinnen zij zich veilig voelen of zich veilig wanen? Zich veilig voel of veilig wanen, doordat alles wat hen bekend is, wat hen geleerd is, wat hen van huisuit en vanuit de maatschappij is en nog dagelijks wordt meegegeven zich daarbinnen bevindt? Ja zich daarbinnen bevindt, zonder dat er in wezen iets in hen is wat hen vertelt of zegt dat het voldoende is. Dat het voldoende is om gewoon je eigen leven te leven en dat te doen wat jou de voldoening, de energie en de kracht geeft om iedere dag het beste uit jezelf te halen. Uit jezelf, voor degene die de rol van machtsstreven of machthebber op zich genomen heeft, zich of haarzelf, want dat dit in wezen het enige is wat je hoeft te voelen, wat je hoeft te voelen en mag ervaren is dat waar het moment in tijd, het moment wat jouw moment is, weer zult gaan beleven en ervaren, meemaken zelf(s), wanneer je je openstelt voor wat je hart je ingeeft.

Openstelt en overgeeft aan dat wat je hart jou ingeeft en je laat weten, doordat het je dagelijks, ieder moment en ook elke tel of deel daarvan verteld wordt. Doordat jouw interne communicatiesysteem op het opperste niveau functioneert, functioneert en registreert. Ja, dat doet wat nodig is om je elk klein detail, het kleinste signaal te herkennen, waardoor je weet dat alles wat je doet en laat, alles wat je zegt en of denkt, juist is. Waardoor je bij de laatste twee, altijd de kans hebt, elk moment de kans krijgt en mag nemen om dit te corrigeren. Te corrigeren, door dit aan te passen naar de juiste en gewenste vorm, waardoor het doen en laten, dat wat jij in wezen bent, dat wat jij als mens evenals ieder mens mag zijn weer gegarandeerd is. Weer gegarandeerd doordat je er zeker van bent, waardoor er geen twijfel mogelijk is, geen twijfel bestaat.

Geen twijfel bestaat, doordat er geen twijfel over mogelijk is, doordat jij je goed voelt en ieder ander waarmee jij in leven bent er uiteindelijk ook weer bij gebaat zal mogen zijn. Erbij gebaat is, er baat bij heeft, wanneer ook zij zich overgeven aan de natuurlijke wijze van leven. Aan de natuurlijke levenswijze, die ieder mens zich weer eigen mag maken. Omdat het alleen de natuurlijke levenswijze is, die letterlijk en figuurlijk dat teweeg brengt wat ervoor zorgt dat jij maar ook ieder ander weer optimaal zal kunnen functioneren. Weer optimaal zal kunnen en mogen gaan functioneren omdat dit in wezen het enige is wat ieder mens weer mag gaan doen. Sterker nog weer zal gaan doen, wanneer ook zij de weldaad die dit met zich meebrengt zelf zullen gaan ervaren. In alle volledigheid zullen gaan ervaren, omdat dit, het je volledig voelen weer zal volgen wanneer jij weer volledig bent, wanneer jij weer volledig jezelf bent en er ook iedere dag weer bewust voor kiest om dit tot in lengte van dagen te willen zijn en willen blijven, keer op keer.

Elke dag waarop jij jouw leven leeft, dat doet wat bij je past en hoort, zul jij voldoening krijgen en voldoening vinden in dat wat werkelijk voorbestemd is. Wat voor jou bestemd is en waardoor jij het schakeltje en de verbinding bent waar heel veel mensen op wachten. Waar de mensen die op enig moment vastlopen in hun leven op wachten. En dat je wanneer je het nieuws ziet, wanneer je de dagelijkse krantenkoppen leest en je enigszins verdiept in het politieke debat en de opkomende verkiezingen met de aanmelding van 31 partijen wel kunt zeggen dat “we vastlopen”, daar valt geen speld meer tussen te krijgen. Daarover zal ongeacht jouw politieke voorkeur op geen enkele wijze getwist hoeven te worden. Want we lopen vast en doen dit al jaren. We lopen op een dusdanige wijze vast dat voorspellingen en of de vooruitzichten op betere tijden op de mooi voorgespiegelde cijfers en prognoses in wezen allesbehalve gebaseerd zijn op feiten maar alleen te maken hebben met luchtspiegelingen. Luchtspiegelingen die in wezen geen op geen enkele grond gebaseerd zijn maar alles te maken heeft met cijfers, dat wat de financiële wereld, de wereld die op dit moment alles in zijn macht heeft ons doet geloven.

Iedereen die enigszins nadenkt, iedereen die enigszins begaan is met de wereld, de mens, dieren, de natuur, kortom moeder aarde, zal zich nog eens hard achter het oor krabben, wanneer ook voor hem of haar het doek valt. Want dat dit uiteindelijk voor iedereen die geld en waardemiddelen vooropstelt, het leven van zichzelf, ieder ander en alles wat in leven is, het gevolg zal zijn, het gevolg is, het vervolg is, is dat wat al eeuwenlang zichtbaar is. Eeuwenlang zichtbaar voor hen die werkelijk kijken, werkelijk kijken en daarbij ook zien wat er speelt. Welk spel er op heel hoog niveau gespeeld wordt, “de één zijn dood is de ander zijn of haar brood, is waar geworden.

Is waar geworden voor hen die dit waarheid hebben gemaakt, die dit tot in lengte van dagen verkopen als waarheid en zelfs de kennis, de middelen en de mogelijkheden zo in de hand hebben en ook houden dat alleen wanneer je daar geen waarde meer aan hecht, alleen wanneer je de werkelijke en wezenlijke waarde(n) van het bestaan weer kent, je het spel, de gemaskerde parade doorziet, er op gepaste wijze mee omgaat. Er op een dusdanig gepaste wijze mee omgaat, waardoor jij, jij jezelf, als individu, als mens, als observeerder of vanuit de wereldoptiek bekeken als observator ziet. De aanschouwer, daarbij ook meteen de persoon die zichzelf wel als deel van de wereld ziet maar allesbehalve als deel van het schouwspel ziet.

Door bewust te kiezen zelfs naast het schouwspel wil blijven staan, tot het moment waarop er iemand is, tot het moment waarop de mens, de instantie, de organisatie achter het schouwspel blijk van compassie, medeleven en mededogen toont. Want dat dit nodig is, dat dit allereerst nodig is om verder te kunnen, is dat wat ook deze mens, deze mensen, deze instantie(s), deze organisatie(s), weer zullen gaan begrijpen. Zullen gaan en of mogen begrijpen, doordat het hen in de voorgaande jaren aan de daarvoor benodigde kennis of zal ik zeggen het benodigde inlevingsvermogen ontbrak. De kennis en het inlevingsvermogen wat door “goed te doen”, de wereld en alles wat daarmee gepaard gaat en bij betrokken is bezig te houden, zodat zij zichzelf, de ander, ieder ander en alles wat anders is dan zij, op geen enkele wijze meer zullen herkennen, erkennen, laat staan accepteren. Dat wat in wezen de basis is voor het leven, ieder leven, het leven in zijn algemeenheid, in het bijzonder en daarbij ook in het geheel. Waardoor deel van het geheel zijn, deel van het geheel willen en kunnen wezen weer werkelijk van het grootste belang wordt, levensbelang.



*The greatest love of all!*

*Ik geloof dat kinderen de toekomst zijn, Whitney Houston zong het ooit en mijns inziens heeft God het ook zo bedoeld. Wanneer je weet dat ieder mens waar ter wereld ook gelijk is, wordt het in wezen ook op geen enkele wijze anders gevoeld.*

*Tenzij we gaan leven naar de regels, de wil en de wet van mensen die het groter geheel, “de economie” vooropstellen. Doordat het aantal mensen wat in de pas loopt, belangrijker is, dan hen die werkelijk iets betekenen, zelf weer meetellen.*

*Ja, ieder mens telt mee, ieder mens, dier, kortom alles wat in leven een functie heeft, zijn of haar taak met verve vervult. Met verve, geestdrift, verbeeldingsgloed, bezielende kracht, bezieling, drift, elan, gloed, vuur, kortom passie, onverhult.*

*God wist hoe het werkte, God wist en weet het, de reden waarom Adam en Eva in het Paradijs naakt konden zijn. Naakt zonder daarbij de lust en andere gevoelens te ervaren die nu als normaal verkocht worden, iedereen kind, klein.*

*Klein, doordat God de verantwoording op zich nam, om elk mens kind te laten zijn en dus blijven, tot in de eeuwigheid. Waardoor Hij wezenlijk met iedereen die Hij persoonlijk de Goddelijke Ziel inblies samen mocht zijn, het delen van tijd.*

*Tijd, Zijn Tijd, de Tijd die aan hem was, is en altijd zal zijn, daarom in wezen Met Recht, met een Hoofdletter geschreven. Er is geen mens die de tijd voor de ander kan bepalen, laat staan betalen, omdat dit ieders eigen keuze is, het ware leven.*

*Zolang wij echter geld, een waardemiddel of iets wat zonder betekenis is en altijd zal blijven, als dat wat waardvol is aannemen, stopt onze levensvreugde, voor altijd stilstaan. Stilstaan in het hier en nu, stilstaan op het gebied wat in wezen bedoeld is om je te ontwikkelen, te groeien, te ervaren, waartoe jijzelf in staat bent, jouw deel, het dagelijks bestaan.*

*Iedereen die en alles wat leeft heeft bestaansrecht, mag dit ook iedere seconde of deel daarvan ervaren, op elk moment. Waarom de één meer zou kunnen zijn dan de ander, is alleen van belang wanneer er een ander belang dan leven telt, dat wat wezenlijk geworden is, allesbehalve waarheid, geen cent.*

*Geen cent waarheid of is het toch geen centje pijn, dat wat geen cent te makken hebben, dat maakt waardoor het in wezen de zelfvervloeking van de koopman in het bijzonder is. Het Hebreeuwse makka, dat ‘klap, slag’ en ‘gebrek, kwaal, plaag’ betekende, werd ’n cent te makke, verbasterd tot geen cent te makken, van invloed zijnde of niet, uiteindelijk mis.*

*Mis omdat je wanneer je geen geld hebt ook geen eten kan kopen, het Indonesische makan, wat dit zelf(s) nog betekent. En het woord makke komt daarnaast ook buiten geen cent en niet te eten hebben voor, de makke van het plan zijn de financiën, ondanks zijn makke, zwakke plek, bezwaar, respectievelijk ‘gebrek, kwaal’ werkt hij gewoon door, waardoor er op zijn minst één iemand is die zich rijk rekent.*

*Het meervoud van makke is makkes, waarbij vaak geduid wordt op iets wat ondanks dat je iets hebt, toch functioneert. De vraag is alleen is dit goed of fout, in mijn ogen verkeerd.*

*Verkeerd wanneer er door ieder ander of alles wat anders is, een instantie, organisatie of bedrijf aan je verdiend wordt. Daar kan ik als mens niet mee leven, daar kan ik als mens geen vrede in vinden, zelfs wanneer ik geen cent te makke heb, zonder invloed ben, niets te eten meer op m'n eigen bord.*

*Eigen inzicht, waardoor ik juist weet, hoe de ander zich dan, in de bewuste situatie, getroffen wordt, hij of zij zich voelt. Het gaat niet altijd om het willen oplossen van het probleem voor de ander, maar om het klankbord kunnen zijn, de spiegel, waardoor niet jij, ik in dit geval maar de ander te weten krijgt, waarom dit nodig is, wat ermee wordt bedoeld.*

*Ja, het klinkt raar, maar alles wat de mens heeft, overkomt, krijgt, waarmee hij of zij de confrontatie aan mag gaan. Lessen die het leven je leert, de kracht in jezelf te leren herkennen, zelf weten wie jij bent, waar je kan en mag staan.*

*Waar jij, maar ook waar ieder ander, het recht weer toe heeft. Het gaat niet volgens het boekje, voor iedereen die nu leeft.*

*Ja, die nu leeft, die nu zelf zijn of haar weg ook mag bepalen. Los van wat er ooit eens was, geschiedenis en oude verhalen.*

*Verhalen die als waarheid zijn gaan gelden, eerst de feiten. Feiten of feitelijk, doordat de waarheid in het midden ligt, we alleen wanneer we er zelf bij zijn geweest kunnen weten, doordat dit bij een kwestie in het verleden onmogelijk is geen enige zin, bewijzen verzamelen geldt dan niet, wel verwijten.*

*Verwijten dat iemand fout was, maar wie blijft altijd de vraag. Daarom kan ik niet anders zeggen, laat het zijn en verdraag.*

*Verdraag en tolereer, dat wat je toe kunt laten, waardoor jij verder mag met je leven en op geen moment in stilte lijdt. Want de natuurwet neemt het dan vanzelf weer over, er hoeft geen recht aan te pas te komen, wie fout is, voert eigen strijd.*

*De persoon die zichzelf, de ander, ieder of alles wat anders is tekort doet, wordt daar zelf(s) op accurate wijze op gewezen. Dan zal het lichaam duidelijk een signaal geven en bepaal je zelf of je er gehoor aan geeft, wanneer nodig, zonder vrezen.*

*Omdat vrees iets is wat een liefdevol hart in geen geval kent, doordat dit altijd verbonden blijft, in iedere omstandigheid. Jazeker, omstandigheid en of situatie, die gezien de vrije wil van de mens, overeenstemmend met God, voorkeur kent, tijd.*

*De tijd zal het leren, de tijd die een mens die het eigen leven, door de ander laat bepalen in wezen op geen enkel wijze kent. Wanneer tijd universeel is, wanneer tijd weer evenveel waarde kent voor iedereen, ontdek je vanzelf je ware talent.*

*Het talent, dat waar God jou maar ook zeker ieder ander op gepaste wijze mee voorzien en of als het ware gezegend heeft. Dit door ieder mens weer laten voelen, ervaren, door er tijd voor vrij te maken en dit dus ook te doen, lukt doordat je leeft.*

*Opnieuw ja, de bevestiging van het feit dat je jouw leven weer mag leven, herhalen van dat wat je ooit hebt geweten, inzien. Inzien door ernaar te kijken, te voelen en ervaren, meemaken doe je nu, wanneer je ertoe bereid bent, helemaal, goed, kien.*

*Kien, Alert, Attent, Bij, Bij de tijd, Bijdehand, Clever of Gis. Het gaat om wat jij doet, nu, aandacht, Uw wil Geschiede is.*

Wanneer God er een andere gedachte op na zou houden, wanneer God er iets anders dan dat wat we allemaal al jaren zeggen mee voorhad, dan was het ieders wil geschiede geweest. Dan had Hij ons persoonlijk laten weten dat we allemaal het recht hadden om onze eigen wil en wens door te drijven. Ja, door te drijven doordat het dan op een bepaalde wijze zinvol zou zijn. Dat alles wat er in de wereld gebeurt, alles wat er in de wereld gebeurd is en alles wat er dan zonder twijfel nog meer zou gebeuren, allesbehalve goed voor ons allemaal zou zijn. Denk je? Denk jij werkelijk dat een wereld zonder enig leed, een wereld waarin ieder mens vrij van pijn en verdriet kan leven de wereld is waar iedereen op zit te wachten? Wat mij betreft mag dit nu starten. Wanneer je het mij vraagt mag ieder mens weer vrij van pijn, leed en verdriet zijn. Dat iedereen die leeft dit punt op geheel eigen wijze zal mogen bereiken, dat iedereen die leeft dit punt op geheel eigen wijze bereikt, is dat wat we allemaal weer mogen zien. We allemaal weer mogen zien doordat we ons daar stapje voor stapje, stukje bij beetje, één voor één op geheel eigen wijze aan mogen wagen, doordat we, ieder van ons er weer aan herinnerd gaat worden. Omdat we daar allemaal op een bepaald moment weer meer geconfronteerd worden. Het moment waarop dit start, het moment waarop dit gebeurt, het moment waarop we onszelf tegenkomen is aan ieder van onszelf, ieder mens in het bijzonder en aan ieder mens in het algemeen, ons eigen pad.

Zelfs wanneer we het gevoel, het idee en de daaruit voortvloeiende gevolgen als iets wat de ander voor ons beslist heeft ervaren, mogen we nog weten dat onze eigen actie of reactie, wat eveneens een actie is, bepaalt hoe het verloop van iets zal zijn. Het onze eigen actie of reactie is wat bepaalt of wanneer het iets is wat al geweest is, wat dit bepaald heeft.

Ongeacht de oorzaak, ongeacht het feit dat het gevolg in eerste instantie voortvloeit uit de actie van de ander, iets of iemand anders. Ja. andere mensen, een instantie, een organisatie, georganiseerd of ongeorganiseerd iets, zal daarbij geen verschil maken. Of dit met opzet gedaan is, of dit met opzet, een bijbedoeling, hoger doel of vanuit pure wanhoop en of elke andere daaraan gerelateerde emotie voortkomt, is daarbij wel van toepassing. De persoon die de actie gestart is, de actie of daaropvolgende reactie gevolg en een vervolg geeft, zal altijd de persoon blijven die de gevolgen draagt. Zal altijd de persoon zijn die de gevolgen zal blijven dragen van dat wat ooit eens begon. Wanneer dit vanuit de juiste intenties en vanuit het juiste oogpunt, het juiste perspectief gestart is, zal het gevolg, het vervolg en alles wat eruit voortvloeit vanzelfsprekend ook goed zijn. Zal alles wat eruit voortvloeit, voortkomt en ontstaat, vaste vorm krijgen en vaste vorm mogen vinden, omdat het leven, het leven leven en iedere dag nemen zoals het komt vanzelf dat biedt wat nodig is om vooruit te gaan. Dat biedt wat nodig is om een leven in liefde geluk en gezondheid te kunnen leven. Het leven te leven waar je als mens, waar ieder mens die met jou samen zijn of haar leven leeft, zijn of haar leven op geheel eigen wijze vormgeeft, weer de kans toe mag krijgen. De kans toe krijgt wanneer hij of zij dit op eigen initiatief, op eigen kracht met behulp van weer helemaal zelf in handen neemt. Ja, op eigen kracht met behulp van, God, via Jezus, nu.

Nu, want dat is natuurlijk waarom het draait dat is natuurlijk waarom het gaat, dat is natuurlijk wat ervoor zorgt en ertoe leidt dat ieder mens weer dezelfde kansen mag krijgen. Dezelfde kansen mag krijgen door deze iedere dag te gaan zien. Iedere dag waarop de mens die leeft, er weer bewust voor kiest om zijn of haar leven te zijn, het leven waarvoor je leeft.

Het leven waarvoor je als mens weer wilt leven, doordat je weet dat dit het leven is wat voorbestemd is en het leven is waar je iedere dag de voldoening, motivatie en energie van krijgt om iedere dag die erop volgt weer op eenzelfde wijze te kunnen vervullen. Iedere dag weer op eenzelfde door jou verkozen wijze aan te gaan, waardoor je werkelijk dat kunt doen waar jij als persoon jouw geluk uithaalt. Jij als persoon zelf(s) jouw geluk uit mag halen, omdat jij dit geluk dan weer kunt delen met iedereen die en alles wat leeft. Met iedereen die en alles wat net als jij het leven weer wil leven wat passend is.

Het leven wat werkelijk in het Algemeen Belang geleefd wordt, het leven waar werkelijk elk en ieder mens weer bij gediend is. En wellicht nog vele malen belangrijker, geen mens, wie of wat maar ook schade of hinder van zal ondervinden. Doordat het leven wat je volgens jouw roeping, volgens de overeenstemming van jouw hart leeft, het leven is wat een mooi vervolg en mooi gevolg mag hebben, doordat jij als geen ander bereid bent om dit leven iedere dag te delen. Jij als geen ander bereid bent om jouw leven met iedereen die en alles wat leeft te delen, doordat jij werkelijk jouw leven bent. Jij het leven bent waar je met heel je hart en ziel voor leeft. Jij het leven bent wat je elk mens op geheel eigen wijze ook weer gunt. Het leven te zijn waar je voor geboren bent, het leven te kunnen zijn waarvoor je geboren bent is het allergrootste voorrecht wat elk mens weer zal kunnen en mogen ervaren, door het mee te maken en te beleven. Want waarom zou je er in hemelsnaam voor kiezen om een leven te leven wat niet door jou, niet in samenspraak met jou maar volledig op basis van geld en de zogeheten “economische waarde” is geregisseerd? Welk doel wordt er dan gediend? Welk doel zal er dan zijn of toe leiden dat je als mens jouw leven volwaardig kunt leven?

Wanneer zal jij jouw leven dan volwaardig kunnen gaan leven, wanneer je genoeg hebt? Wanneer je voldoende centjes hebt om het rustiger aan te gaan doen? Ja het rustiger aan te gaan doen, terwijl er geen mens is die de kans neemt, de kans grijpt en de kans pakt om het rustiger aan te gaan doen in het dagelijks leven voordat het geld, dat wat ieder mens nodig heeft voorhanden is. Ja voorhanden, doordat het voor het grijpen ligt, we er wel iets voor zullen moeten laten om te beseffen dat genoeg, voldoende is. Genoeg voldoende is om van te kunnen leven. Genoeg dat is waar je best op een hele waardige wijze jouw leven vorm mee kunt geven, zelf(s) wanneer de ander, ieder ander of alles wat anders is daarover een andere mening, gedachte of visie heeft. Zelf(s) wanneer de ander het idee of het oordeel heeft dat jij stilstaat en op geen enkele wijze vooruit komt, is het nog steeds aan jou, aan jouzelf als persoon om hier het eindoordeel over te vellen. Ja, een allesbeslissend oordeel, doordat jij jouw leven bent en jouw leven mag zijn. Jij zelf maar ook zeker met de ander jouw leven vorm mag geven. Jij zelf maar ook zeker met ieder ander jouw leven vorm zal kunnen geven wanneer jij de eerste stap zet. De eerste stap tot het leiden van jouw leven, het leven waarvoor jij geboren bent en waar iedereen die dat wil een voorbeeld aan kan nemen. Ja, een voorbeeld aan kan nemen door jouw weg als voorbeeld te zien, maar daarbij ook zelf volledig het besef heeft dat ieder(s) eigen weg, de weg die iedereen die leeft zelf mag volgen de enige weg is die ergens toe leidt. De weg is die leidt naar het onafhankelijk mogen zijn.

Het “overal(1)” onafhankelijk kunnen en mogen wezen, doordat dit in wezen de wijze is waarop God ons allen, iedereen die en alles wat leeft de kans geeft om afzonderlijk maar ook zeker door samenzijn met de ander van meerwaarde te zijn, te delen.



Door dat wat wij als meerwaarde hebben ten opzichte van of beter gezegd naast de ander in kunnen zetten als waarde, dat wat werkelijk een waarde vertegenwoordigd. Een waarde vertegenwoordigd die op geen enkele wijze in geld, in tijd of wat maar ook aan “gecreëerde waarde” ingezet kan worden.

Omdat de enige waarde de enige echte waarde die dit betreft energie is, levensenergie is en dat waar God op voorhand voor gekozen heeft, om dit op geen enkele wijze met geld of een door de mens verkozen waardemiddel te laten vervangen, te laten vervangen of te laten wijzigen. En dat alleen de mens die geld in geen enkel geval als waardevermeerderend of waardeverminderend middel ziet, dat alleen de mens die zijn of haar waarde op geen enkele wijze door geld laat vertegenwoordigen is, is dat wat werkelijk weer van waarde en of duidelijk zal kunnen en mogen zijn. Omdat het verwaarden, het herwaarderen is van iets wat God een unieke waarde heeft gegeven, wat God naast een unieke waarde ook een specifieke waarde heeft gegeven. De specifieke waarde waarbij de ander, ieder ander en alles wat anders is dan deze persoon, bij gebaat is. Dat waar iedereen die en alles wat openstaat om het leven op een totaal andere wijze te willen zien opnieuw weer van zal mogen gaan profiteren. Profiteren, door dat wat het profijt oplevert, dat wat het profijt biedt in te zetten voor de ander, de persoon, het dier of dat deel van moeder natuur wat dit nodig heeft. Voor de persoon, de mens, het dier of het levend wezen wat in ieder van ons aanwezig is en we weer volledig mogen gewaarworden wanneer we ons van alles wat belastend is hebben ontdaan. Wanneer we dat wat in het hier en nu op geen enkele wijze een waarde zal kunnen en mogen vertegenwoordigen laten zijn voor wat het is. Datgene laten zijn voor wat het is, doordat iets wat gekocht wordt zonder is.

Zonder unieke, maar daarbij ook zonder specifieke waarde is, omdat iets wat gekocht en of verkocht wordt alleen door een aantal mensen gekocht zal worden, alleen door een aantal mensen verkocht zal worden. Dit zelfs als waarde gekocht en verkocht zal worden, waardoor het alleen aan een bepaald select gezelschap zal worden overgedragen. De vraag die je je dan kun stellen, is het de mens die weet of de mens die niet beter weet, vanuit goed vertrouwen handelt en daardoor de waarde mist. De werkelijke waarde mist van dat wat in wezen natuurlijk ook zonder waarde is, wanneer het alleen voor een beperkt of juist omschreven “select gezelschap” geldt. Omdat iets wat werkelijk waardevol is voor iedereen die en alles wat leeft beschikbaar mag zijn. En het blijkt maar weer dat ik op die wijze moet blijven handelen, doordat het op een andere wijze op dit moment nog te vroeg is. Te vroeg voor het grote publiek of te vroeg voor de mensen die het grote publiek willen informeren, dat is voor nu de vraag, waar straks zeker het antwoord op volgt. Het antwoord op wat ooit eens vraag was.

Nu ik dagelijks de wijsheden op papier mag zetten en daar ook werkelijk plezier aan beleef, weet ik dat er steeds meer mensen zijn die mijn dagelijkse berichten lezen. Op een dusdanige wijze lezen dat ik zelfs benaderd ben om mee te werken aan een leuk programma. Maar daarbij geldt ook weer, wanneer de tijd er rijp voor is en geld niet meer het “belangrijkste item is”. Omdat alles waar ik me al jaren mee bezighoudt en voor inzet in wezen een wereld zonder geld is. Of een wereld waar geld op een andere wijze ingezet zal worden, doordat dit in wezen ook de bedoeling is, in wezen ook de bedoeling mag zijn en alles wat als waardemiddel gebruikt wordt, op geen enkele wijze dat meer zal vertegenwoordigen zoals het tot op heden nog geldt. Omdat alle waarde naar z'n geld weer waar wordt.

*To believe!*

*“To believe in a day. When hunger and war will pass away. To have the hope amidst despair. That every sparrow’s counted. That you hear each cry and listen to each prayer.”*

*Deze dag komt en zal er zijn, deze dag komt en zal er wezen. Weer leven met en naast elkaar, in vrede je eigen leven kunnen leiden, liefdevol samenzijn zonder angst of vrezen.*

*Waardoor we allemaal weer zullen mogen ervaren hoe mooi het leven van ieder eigen leven leiden is, daarbij ook kan zijn. Weer leven in het hier en nu, iedere dag nemen zoals deze komt, zonder restricties, beperkingen, condities, groot, klein.*

*Want juist de kleine beperkingen zullen grote worden wanneer je als mens niet volledig zelf jouw eigen leven leidt. Daar kan iedereen op wachten en hebben helaas al heel veel mensen mogen ontdekken, is inmiddels een voldongen feit.*

*Een voldongen feit, waardoor dit waarheid geworden is, in de ogen van velen wel te weten de enige waarheid is, te verstaan. Dat dit in wezen allesbehalve waarheid is, daarbij een andere uitkomst mag krijgen, is wat ik zeker weet zelfs voor wil gaan.*

*De mens is tot veel meer in staat dan wie maar ook ooit zal toegeven laat staan zal kunnen verzinnen of zelf(s) bedenken. We zijn allemaal kind van God, hebben naast onze beeldende gelijkenis ook andere overeenkomsten, door deze liefdevol te aanvaarden en deze te omarmen, mogen we er weer gebruik van maken, kunnen we ze benutten, worden we letterlijk maar ook in figuurlijke zin bediend op ieder(s) “wenken”.*

*Wenken, vraag om hulp, dat wat we als mens allemaal zo nu en dan nodig hebben, zonder schaamte erom kunnen vragen. Want er is bijna geen mens die dat wat hem of haar in het leven overkomt, wat men meemaakt aankan, zonder klagen.*

*Ja zonder klagen, want dat dit laatste maar aan een aantal mensen is voorbehouden heb ik mogen zien, ervaren, beleven. Mijn mams, het voorbeeld voor mij, zeker iemand die als voorbeeld gezien mag worden, altijd bezig, actief, haar leven.*

*Ja leven, dat wat een ieder voorbehouden is, ieder mens, dier, iedereen die en alles wat leeft, wat in leven is en dus mag zijn. Een voorrecht een recht wat voor alles en boven alles gaat, zonder enige voorwaarde is, zonder enig gewin, jezelf zijn.*

*Jezelf zijn in het leven wat je leeft, een keuze. iedere dag opnieuw waardoor jij als geen ander ook weer kunt zijn, weet. Weet wie je bent, hoe je jezelf kunt zijn, waardoor alles wat je nodig hebt en in het Algemeen is, op je pad komt, gereed.*

*Gereed, klaar, in staat om net als jij op geheel eigen wijze het grotere geheel te zien, al dan niet met de nodige vraagtekens. Jazeker de persoon die meteen akkoord zou zijn, akkoord zou gaan die verstoopt zich liever, in het donker onder de dekens.*

*De persoon die het in alles met je eens is, idolaat, zal op geen enkele wijze jouw meerwaarde of de eigen waarde ontdekken. Deze persoon gedijt het liefst op een voorverwarmd plekje, zo min mogelijk eigen inzet tonend, wel floreren en meeprofiteren, maar allesbehalve zelf ontwikkelen, ho maar, ze worden ook wel lifters genoemd, allesbehalve of toch door goed inzicht leren, door duidelijkheid, eerlijke groeitrekken.*

*De groeitrekken of wel groeistuijjes, doordat de ontwikkeling van de mens, die “zonder eigen prestatie” is, stagneert, stopt. In het hier en nu een krater achterlaat wanneer hij of zij vertrekt, geen opvulling, invulling of mogelijk toch ontpopt.*

*De mens die ervoor kiest om het werk wat hij of zij doet met liefde te doen, op die wijze de rechter en linker hand van is. Die zal de boeken ingaan als onmisbaar, de kracht achter, dat wat van belang mag zijn, nogmaals “Uw wil geschiede” is.*

*Gods wil en wens voor de hele wereld, de samenleving, iedereen die en alles wat leeft, daarbij echt van waarde blijft. Doordat Hij onze Vrije wil te allen tijde respecteert, dit ieder(s) Vrije wil betreft, Hij geen regel wijzigt of overschrijft.*

*Ja, er geen enkele regel gewijzigd of overschreven hoeft te worden, wanneer ieder mens werkelijk vrij is, dit ook zal zijn. Zichzelf naast ieder ander en alles wat anders is, geen kopie van, geen duplicaat of zwak aftreksel, eigen keuze, geen pijn.*

*We mogen ons leven leven omdat dit voor elk mens haalbaar is, die ervoor kiest om iedere dag met aandacht aan te nemen. Met oprechte aandacht aannemen, accepteren, het genoeg ervan ervaren, dat wat werkelijk leiden mag, zonder claimen.*

*Wanneer iets namelijk geclaimd wordt, voelt het zich gebonden, zal dit beknellend werken, evenals gevangenschap. Je zult begrijpen dat er geen mens bij gebaat is, iedereen zich los wil maken van, hoe fout de uitkomst ook zal zijn, de keuze wordt gemaakt, bij wijze van voorkeur, om je af te zetten tegen, ja waartegen eigenlijk, geen direct antwoord, geen zinnig iets om te noemen, bij wijze van spreken, de ware grap.*

De mens die het leven als een grapje als een lolletje of als een feestje ziet, heeft het ogenschijnlijk goed voor elkaar. Die leeft zijn of haar leven geheel volgens wil en wens. Laten we het hopen of kunnen we erop vertrouwen dat dit zo is? Dan zal het voor velen zo mogen zijn, dan zal ook iedereen de kans hebben en de kans krijgen om het leven op die wijze te leven. Is gek niet gek genoeg en kan er altijd nog een schepje bovenop, denk je dat, weet je dat, voel je dat of heb je er geen mening over?

Toen ik gisteren bij mijn tante was om haar in haar huisje en met de boodschappen te helpen, hadden we het over een Utopie. Een leven waarin iedereen volledig vrij zou kunnen zijn, wanneer hij of zij werkelijk doet wat past en hoort, maar wat is dat? Wat is nu dat wat werkelijk past en hoort? Wat iedereen doet of wat gepast en gehoord is? Wat passend en bijbehorend is, doordat alles wat nodig is, alles wat we als mens nodig hebben volop aanwezig is en we daar dan met ons allen gebruik van kunnen en mogen maken? Ja, ik geloof daarin, ik vertrouw daarop en ik weet dat we er langzaam maar zeker weer naartoe zullen gaan om dit te realiseren. Omdat ik daar al jaren mee bezig ben en samen met mij nog veel meer mensen. Deze realisatie er één is waar iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is. De realisatie datgene is waar iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is, zelfs wanneer hij of zij of beter gezegd zij wanneer we over meervoud spreken, dit op eigen kracht, door het ontbreken van tijd, de wil of wens om dit te kunnen nog op geen enkele wijze inzien. Zelf(s) wanneer de persoon het individu of de mens dit in het algemeen, dit zelf of zelf samen met de ander nog op geen enkele wijze ervaren heeft. Want de ervaring leert, de ervaring leert dat dat wat goed is ook werkelijk goed zal zijn en blijven. Ervaring is werkelijk het enige wat leert en dat wat het recht tot leven heeft en geeft.

Het Recht om te leven, omdat dit terecht is. En wanneer we terecht weer als het enige recht gaan zien, wanneer we terecht weer als het enige recht zullen aanvaarden en ervaren dan is “Het Recht”, het door de mens gecreëerde recht voorgoed, vergoed, voor eens en altijd verleden tijd, geschiedenis. Dan zal dat wat rechtspreken heet, dat wat de rechtspraak is, op geen enkele wijze meer hoeven bestaan. Dan zal “Vrouwe Justitia”, haar zogeheten Toga, Wat in wezen nu To Go is, aan de spreekwoordelijke Wilgen kunnen hangen. Want wanneer Vrouwe Justitia in wezen zou bestaan, wanneer Vrouwe Justitia het werkelijk weer voor het zeggen heeft, dan zou er ongetwijfeld geen man, lees geen mens, meer “rechtspreken”.

Dan zou er geen recht meer hoeven te worden gesproken en dan zal dit ambt kunnen komen te vervallen, daar ben ik zeker van en daar vertrouw ik op. Want dan zullen we weer in een land, in een wereld wonen waar geen rechtspraak meer nodig is of zal zijn. Dan zal de rechtspraak die in ons is, die in ieder van ons aanwezig is, het verloop vanzelf bepalen. Het verloop en de afloop vanzelf direct weer bepalen, omdat dit in wezen datgene is wat dit al eeuwen behoort te doen, dit ook doet. Dit tegenspreken, door allerlei regels wetten, gewiekste acties en daarbij geld verdienen aan de noodleidende, is dat wat de wereld de grote chaos maakt waar we nu middenin zitten en nu dankzij God stopt. Gods rechtssysteem is in ieder van ons aanwezig. Het recht is in ieder van ons vertegenwoordigd en zal alleen wanneer we weer goed naar onszelf, naar ons lichaam, ons hart en dat wat spreekt luisteren, ook werkelijk gehoord, gepast en daardoor passend en bijbehorend zijn. Zal passend en bij ons ho(o)rend zijn zodat ons zijn, het wie wij zijn er nooit meer toe zal leiden dat we het onderspit hoeven delven, doordat iedereen dan weer zal weten wat de reden is.

Weten hoe de reden, de woorden die we gebruikt hebben, door letterlijk iets te denken, iets te zeggen of door er zelfs naar te zijn gaan leven dat heeft bepaald waardoor we geconfronteerd zijn met leed. Waardoor we zelf(s) geconfronteerd worden met leed, door de gedachte, kortom ons denken, doen en ernaar handelen. Want Economie is letterlijk huishoudkunde en handelskennis en er is geen mens die dit beter kan omschrijven dan de persoon die beide tot in de details beheerst. Want dat dit is wat we onszelf letterlijk weer mogen leren is dat wat de toekomst heeft, wat letterlijk en figuurlijk de toekomst heeft. En ook het enige is waardoor we letterlijk en figuurlijk tot in lengte van dagen zullen kunnen en mogen leven. Het leven te leven wat voorbestemd is en waar iedereen die en alles wat leeft werkelijk weer van zal kunnen en mogen genieten. Omdat het genieten van het leven aan ieder mens die leeft is voorbehouden, aan iedereen die zijn of haar eigen leven leeft.

Aan iedereen die en alles wat zijn of haar leven lief heeft. Waarbij jij (ongeacht of je nu man of vrouw bent), je naaste net zo lief hebt als jezelf, sterker nog, weer weet wat van jezelf houden is. Want alleen wanneer je weet wat het is om van jezelf te houden, hoe het is om van jezelf te houden, door jezelf lief te hebben, kun je en zul je altijd het goede, de liefde in de ander zien, in de ander herkennen, in de ander erkennen, waardoor het strijd voeren, het constante strijd leveren verleden tijd zal zijn. Omdat je wanneer je jezelf lief hebt, goed voor jezelf en ieder ander zorgen kunt, wanneer je jezelf lief hebt, je alle kansen krijgt die nodig zijn om jouw leven weer te gaan leven. Jouw leven te leven, waardoor jij weer jouw leven bent. Jij weer jouw leven kunt zijn, waardoor je de kans weer krijgt om te ontdekken wat werkelijk houden van en werkelijk liefhebben betekent, sterker nog wat werkelijk leven betekent.



Wat leven in onvoorwaardelijke liefde betekent, omdat iedereen dan weer jouw gelijke is, jouw gelijke mag, kan en zal zijn, zelfs wanneer hij of zij er naast dat wat iedereen doet, een andere passie op na houdt. Zelfs wanneer de persoon naast jou, iets doet waarin hij of zij uitblinkt, waar hij of zij blij van wordt, wat hem of haar nog wat extra voldoening geeft. Want dat ieder mens een passie heeft en mag hebben, iedereen ergens in uitblinkt, iets mag ontdekken waar hij of zij blij van wordt, is ook iets wat ik weet, wat ik heb ontdekt en heb mogen leren. En de mens die bereid is om te leren, die zal dit op eigen kracht en in eigen tempo gaan ontdekken, die zal begrijpen hoe het is om een leven in liefde en geluk en daardoor ook weer in volle tevredenheid kunnen gaan leven, dit daardoor zelfs tegemoet mogen zien. Waardoor hij of zij net als ik met iedereen die en alles wat leeft samen zal kunnen zijn, zelf(s) leven en wonen. .

Iedereen die zijn of haar leven leeft, zal onvoorwaardelijk elkaars gelijke kunnen en mogen zijn, omdat je van hem of haar houdt, omdat je om hem of haar geeft, zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. Zodat je als mens iedereen die en alles wat dit op geheel eigen wijze doet voor 100% accepteert. Je allereerst de persoon die jij bent maar ook de persoon die naast jou in leven is, op die wijze voor 100% accepteert zonder deze persoon te willen veranderen, zonder jezelf of de ander op enige wijze te veranderen. Omdat je als geen ander weet waar het willen veranderen van een mens, van de persoon die naast jou is toe leidt. Waar dit toe leidt en waardoor dit uiteindelijk een vervolg zal krijgen. Een vervolg of gevolg waar geen mens bij gebaat is, geen mens iets over of van kan zeggen, doordat dit precies datgene is wat we als mens al eeuwen proberen te voorkomen. We proberen het vervolg en de gevolgen uit te sluiten voor deze er zijn en juist daardoor geven we ze richting.

Geven we ze de richting die in geen enkel geval in ons voordeel is, doordat we de natuur niet meer op zijn beloop laten. We de mens, dieren en alles wat doordat er zoveel voor handen is afhankelijk en gebrekkig maken. We iedereen die en alles wat leeft het gevoel geven dat dit normaal is en we door allerlei ingrepen en toevoegingen of eerder gezegd het ingrijpen en vaak met goedbedoelde adviezen, totaal afhankelijk laten zijn. Afhankelijk en daardoor behoeftig, waardoor er in wezen bijna geen mens meer is die iets op eigen kracht kan doen. Er in wezen geen mens meer is die iets op eigen kracht weet te bereiken. De zorg, het onderwijs en alles wat gepaard gaat met het je in leven kunnen ontwikkelen wordt zo voorgekauwd, wordt zo geprogrammeerd dat er geen mens meer is die naar zichzelf luistert, naar dat wat we in wezen allemaal vanuit ons hart weten. Alleen dat wat we weten, wat we mogen doen en kunnen realiseren feit is, zal duidelijk zijn.

Omdat een probleem, geen probleem hoeft te zijn, maar dit wel kan worden, wanneer we er gehoor aan geven. Doordat we voor ieder dingetje wat nog geen probleem is, maar wel een probleem kan worden, doordat dit gecreëerd wordt, al een oplossing voor handen hebben. Er al een oplossing voor handen is, doordat dit al klaar ligt, waardoor de eigen ontwikkeling en daarmee ook het eigen oplossend vermogen totaal vergeten of zal ik zeggen totaal genegeerd wordt. Waardoor we op geen enkele wijze onze eigen kracht gaan ontdekken, we op geen enkele wijze ons eigen kunnen gaan ontwaren. Waardoor we in wezen op geen enkele wijze meer gaan zien wat we werkelijk waard zijn, waar we toe in staat zijn en wat we van huis uit, vanuit onze basis hebben meegekregen. Waardoor we dat wat we hebben meegekregen totaal over het hoofd kijken, zelf als onmogelijk zijn gaan zien.

Ja zelf of zelf(s), zelf en samen, doordat we elkaar in de negatieve gedachte hebben versterkt. Ja de negatieve gedachte, voortkomend uit de ervaring die leert. Ja, de ervaring die helaas vaker negatief dan positief wordt uitgelegd, doordat er en daar is het weer, “aan verdiend kan worden”. En natuurlijk kunnen we de goed dingen die we door onze opvoeding en alles wat ons op gezonde wijze aangeleerd is tot in lengte van dagen gebruiken. Natuurlijk kunnen we de goede dingen die we door onze ouders, broers, zusters, ooms en tantes aangeleerd hebben gekregen meenemen in het eigen leven, evenals al het andere wat juist is. Wanneer we echter nooit dat wat onjuist is zullen ervaren, dan kennen we het verschil niet meer. Dan zullen we het verschil, dat wat nodig is om te kunnen groeien niet meer kunnen gewaarworden. Dan weten we op geen enkel moment meer waar dat wat schadelijk is, dat wat ons schade toebrengt allemaal toe zal kunnen leiden. Want schade en schande maakt werkelijk wijs, door schade en schande zul je je eigen kracht en dat wat nodig is om te gaan leven weer zelf mogen ontdekken.

Dan zullen we het zelf weer in eigen hand en onder controle krijgen. Dan zal het blijven zoeken naar, dan zal de oplossing en alles wat enigszins een bijdrage levert aan ons “goede gevoel”, altijd uitblijven. Want door het te gaan zoeken, het te gaan zoeken in iets buiten onszelf, in mijn geval buiten mezelf, in jouw geval buiten jouzelf, zul je soms zelfs een heel leven lang zoekende blijven. Ja een heel leven lang of zo lang als het duurt, doordat dit in wezen iets is wat geen mens volhoudt. Doordat de mens die gehinderd wordt door, die geplaagd wordt door iets, iets wat hem of haar stoort, hem of haar afhoudt van het ontdekken van zijn of haar ware kracht, op geen enkele wijze voldoening zal vinden. Die zal afhankelijk blijven van de ander, dat wat te koop is of als pasklaar wordt aangeboden.

Wanneer je enigszins bewust bent, wanneer je je bewust bent van jezelf, weet je dat God dit in wezen door onze uniciteit onmogelijk heeft gemaakt en dat God hier op geen enkele wijze voor heeft gekozen. Het leven van ieder mens zal op geheel eigen wijze kunnen en mogen verlopen, iets wat ieder mens die bewust zijn of haar leven leeft weer mag zien, weer mag voelen, weer mag weten, weer mag ervaren, door beleven.

Want beleving ontstaat door ervaring, ontstaat in wezen alleen wanneer je iets zelf beleefd of ervaren hebt, doordat je dit zelf hebt meegemaakt. Doordat je dit als mens zelf hebt gevoeld en daardoor hebt mogen voelen wat het met je doet. Toch heeft God een ander besluit genomen, het besluit dat wanneer we in en vanuit Onvoorwaardelijk Liefde met elkaar leven, we allemaal weer mogen weten. Weten hoe het is en hoe het voelt om bewust te leven, waardoor iedereen die en alles wat leeft dit weer ervaart. Sterker nog, waardoor het zelf meemaken, het zelf beleven zonder er zelf persoonlijk bij betrokken te zijn geweest, maar door het je betrokken voelen, door het je te kunnen verplaatsen in het gevoel van de ander, ook weer mag weten. Want het weten door nadenken en inleven, is dat wat iedereen die en alles wat leeft weer zelf zal mogen ervaren. Omdat het nodig is, het nodig is in ieders eigen leven. Juist omdat het tegenovergestelde, het niet meer kunnen nadenken, het je niet meer kunnen inleven in de ander, het je niet meer voor kunnen stellen of inbeelden, al veel te lang geduurd heeft. En de mens die zijn of haar leven alsnog laat bepalen door dat wat de ander bedenkt, zegt of doet, vanuit een ander oogpunt dan Onvoorwaardelijke Liefde, die zal hier zelf uiteindelijk alsnog zelf de gevolgen van mogen dragen en gaan ondervinden. Dat valt op geen enkele wijze uit te sluiten, is iets wat alleen door juist handelen en juist te leven te herstellen is.

Te herstellen of in wezen te voorkomen is, waardoor “het voorkomen is beter dan genezen principe” op de juiste wijze geldt. Waardoor de personen waarbij puur alleen het persoonlijk gewin vooropstaat of de persoon die zichzelf wil wreken of wraken door dat wat hem of haar als slachtoffer overkomen is, geen geluk zal vinden in dat wat hij of zij onderneemt. Dat wat hij of zij onderneemt en uiteindelijk ondervindt. Want dit ondervinden, dit aan den lijve ondervinden is dat wat hier tot op heden voor gold, wat hier tot op heden mee gebeurde. Ja gebeurde, omdat dit mag stoppen, dit mag ophouden en iedereen die bewust weer aan zichzelf wil, kan en gaat werken daar nu ook weer de kans en de mogelijkheid voor krijgt. De mogelijkheid omdat deze aan iedereen die en alles wat leeft voorbehouden is. Onder voorbehoud is, onder voorbehoud dat zij zichzelf maar daarbij ook geen enkel ander enige schade toebrengen. Zij zichzelf maar daarbij ook geen enkel ander mens, dier of dat wat leeft enige schade berokkenen Omdat het toebrengen van schade, het berokkenen van schade aan iemand die of iets wat leeft, iets is wat onmiddellijk, meteen gevolg zal krijgen, zal hebben, is.

Gevolg en daardoor vervolg is, vervolg krijgt, waar je als mens dan meteen mee zult mogen dealen, naar zult moeten handelen, doordat er geen enkel mens meer is die met gevolg en met vervolg zal hoeven wezen. Omdat iedereen in wezen al is, we dit alleen nu zelf allemaal mogen gaan erkennen, herkennen en accepteren, dat wat nu dagelijks overal om ons heen zichtbaar wordt. Zichtbaar wordt en zichtbaar is, omdat de gevolgen, het vervolg bij velen, zo niet ieder mens al duidelijk zijn en is. Al duidelijk aanwezig zijn of is doordat er in wezen maar heel weinig mensen zijn die op geen enkele wijze beperkt of gehinderd worden in dat wat zij kunnen, kunnen doen en laten.

Kunnen doen en laten, ja dat wat de mens doet die rekening houdt met de ander, doordat er geen persoonlijk gewin vooropstaat. Er geen persoonlijk gewin is, dit er ook op geen enkel moment meer zal zijn. Deze persoon komt hier op geen enkele wijze meer mee weg en zal de gevolgen, het vervol er zelf weer van mogen dragen. Die zal de gevolgen, het vervolg er nogmaals van in gaan zien en voelen. Voelen door dit te beleven en komt daar op geen enkele wijze meer mee weg en zal daar zelf de gevolgen van dragen. De mens die de ander, ieder ander of alles wat anders is dan hij of zij, degene naast hem of haar ook het geluk van een gezond en goed leven gunt, door onvoorwaardelijk lief te hebben, zal alle kennis, alles wat mogelijk is, met iedereen die en alles wat leeft kunnen delen.

Ja kunnen en mogen delen en mag door datgene wat hij of zij zelf geleerd heeft, ervaren heeft en zelf ondervonden heeft, wel blijvend het geluk en de wijsheid ervaren om dit te kunnen blijven delen en zich daar dan vervolgens ook goed over en goed bij te blijven voelen. Want alles wat zinvol is en gedeeld wordt, alles wat de ander onafhankelijk maakt van zorg of enig ander geldverslindend middel, zal weer voor ieder mens tot de mogelijkheid gaan behoren, voor iedereen die leeft mogelijk zijn. Want delen wat in Gods ogen zinvol is, is wat iedereen weer zal mogen doen. Want delen wat in Gods ogen zinvol is, wat Hij voor had met de wereld, is dat wat Hij als geen ander kon en mogelijk heeft gemaakt omdat het is wat een ieder toekomt, waar een ieder recht op heeft, omdat dit is wat terecht is. Dit werkelijk het enige is, kan en mag zijn wat rechtvaardig is, doordat werkelijk ieder mens dan weer de kansen krijgt die hem of haar toekomen. Die hem of haar de toekomst bieden die naast zinvol of weer waardevol zal zijn, doordat het iets is wat zichzelf verkoopt. Wat zichzelf door het zelf te doen verkoopt.

En alleen het zelf doen, is dat wat daardoor van waarde wordt, het aan de ander over laten of de gemakkelijke weg kiezen, door er maar van af te willen zijn of vanaf te wezen, is dat wat “we”, de mens in het algemeen of beter gezegd, de mens die in het algemeen geïnstrueerd is al veel te lang heeft gedaan. Waar de mens zich toe heeft laten verleiden, doordat het hem of haar pasklaar werd aangeboden, voorgekauwd en daardoor ook in wezen iets waar zonder argwanend te zijn gewoon op werd geantwoord. Zonder enige argwaan te hebben gewoon mee akkoord gegaan werd, terwijl het akkoord in wezen het eerste conflict veroorzaakte. En ja, doordat we als mens niet meer naar ons gevoel luisterde, veelal dat deden wat onze ouders, leerkrachten, doktoren of enige andere zoals we dit noemde “autoriteit”, het ons leerde er gewoon in mee gingen. Ja, we inderdaad, doordat er maar weinig mensen zijn die het hun hele leven volgehouden hebben om tegendraads te zijn, zonder bestempeld te worden met één of andere mooie geformuleerde aandoening. Dat wat we als mens onszelf volledig of in wezen onvolledig aandoen. Dat wat we onszelf door onvolledig te zijn, door onvoldoende naar onze innerlijke stem te luisteren, naar dat wat ons hart ons ingeeft en ons dagelijks te vertellen heeft. Want het hart vergeet werkelijk niets, het hart is door het geweten het trouwste orgaan wat er bestaat. En willen we dit negeren, willen we dit los zien van alles wat we zijn, dan zullen de gevolgen, in wezen eerder zichtbaar worden dan wat ook.

Dan zullen de gevolgen groter zijn dan wie maar ook kan bedenken, kan stoppen of wat wellicht wel zinvol is kan omkeren dan de persoon zelf. De persoon die op enig moment gestart is met zijn of haar hoofd, verstand voor zijn of haar hart te horen. Zijn hoofd en alles wat daar door programmering in gestopt is, belangrijker te vinden dan wat het hart aangaat.

Waardoor je als mens letterlijk hartzeer krijgt, waardoor het hart niet langer de woorden en de signalen doorstuurt naar de delen van het lichaam waar dit voor nodig is. Toen ik gisteren de film de “Theory of everything” waarin het levensverhaal van Stephen Hawking verteld door Jane Hawking op bijzonder liefdevolle wijze verteld wordt, in wezen al zichtbaar maakt wat het werkelijke euvel is. Want wanneer de mens alles bewezen wil zien, wanneer de mens alles wat er is wil bewijzen doen we in wezen onszelf zodanig tekort dat we het natuurlijk verloop en alles wat nodig is om gezond en wel te kunnen zijn volledig negeren. We dat wat we werkelijk nodig hebben, de natuurlijke schoonheid van de Onvoorwaardelijke Liefde volledig over het hoofd zien. We de natuurlijke schoonheid van dat wat Onvoorwaardelijke Liefde voor een ieder van ons en voor de hele wereld kan betekenen, op geen enkel moment meer zullen ontdekken en gewaarworden, doordat dit onbewezen altijd het bewijs zal zijn. Dit altijd het antwoord zal zijn op de vraag die we onszelf stellen, de vraag of het waar is.

Maar wanneer we de waarheid buiten onszelf zoeken, het bewijs door apparatuur, de ander, ieder ander of alles wat anders is dan wij bewezen willen zien, dan zal dat wat in wezen mag zijn, bewezen worden. Dan zal dat wat in wezen op geen enkele wijze bewezen hoeft te worden ontstaan, vaste vorm aannemen tenzij we weer gaan houden van, dat wat ons hindert, dat wat ons beperkt en dat wat ons belet in het “normale leven”. Omdat het normale leven, het leven wat wij als mens aangeleerd krijgen, allesbehalve normaal is, maar er met name op gericht is om de en ja ik ontkom er gewoonweg niet meer aan om dit te blijven herhalen, “De Economie” die op geen enkele wijze meer te maken heeft met handelskennis en huishoudkunde ervoor zorgt dat we onszelf vernietigen.



Onszelf en ieder ander die we ermee “besmetten”, door het dagelijks aan te prijzen, het dagelijks als waarheid te verkopen, zo ongelofelijk tekort doen, dat elke dag waarop we ons daar mee bezighouden, ons wel geld oplevert, maar het levensgeluk en dat wat we van nature zullen kunnen en mogen ervaren voor altijd buitensluit. Ja, voor altijd, omdat we al onze tijd eraan besteden, we er iedere dag, dag in en uit mee bezig zijn. We er ons hele leven door laten leiden, waardoor dat wat we werkelijk en wezenlijk mogen doen, ons leven leven uitgesteld wordt, als ware het, dat we onze ziel aan de duivel verkochten.

Ja, onze ziel en zaligheid. Want er zijn nauwelijks nog mensen die de tijd krijgen om werkelijk dat te doen wat hen blij maakt, wat hen gelukkig maakt en wellicht nog vele malen belangrijker wat hen de voldoening geeft waardoor zij met de minst mogelijke middelen, met zo min mogelijk middelen kunnen leven. Zo min mogelijk toevoegingen, omdat we in wezen buiten gezonde voeding, voldoende beweging, ons bezighouden met dat wat werkelijk nodig is, “onze persoonlijke levenstaak vervullen”, van tijd tot tijd rust nemen, echt geen extra’s nodig hebben. We zonder de extra’s en zonder de toevoegingen prima in staat zijn om te functioneren. Te functioneren voor dat wat we gekozen hebben toen we dit leven aangegaan zijn, toen we gestart zijn om het leven te gaan leven wat God ons heeft laten zien. Waar we door instemming en volledige overeenstemming mee akkoord gegaan zijn. Waardoor we werkelijk onze eigen energie zullen kunnen en mogen zijn en dat zullen kunnen en mogen doen, om er te zijn voor onszelf, iedereen die en alles wat leeft. Er te zijn voor onszelf, iedereen die en alles wat dit onvoorwaardelijk accepteert zonder er meer van te maken dan wat jij bent. Zonder jou op een andere positie, plek of situatie te plaatsen.

*When you believe!*

*“There can be miracles when you believe, Through hope is frail, It’s hard to kill. Who knows what miracles You can achieve When you believe somehow you will, You will when you believe!” what could be better than being you, Gods will.*

*Wanneer we allemaal ons eigen leven weer gaan leven, wanneer we werkelijk weer de persoon zijn die we mogen zijn. De persoon die we verkozen te zijn toen we gestart zijn met ons leven, het leven wat we wilde leven, zonder de eigen pijn.*

*Zonder de pijn, waarvan we wisten dat deze bestond, nog op geen enkele wijze het beleven ervan erbij konden bevroeden. Want ja, het bevroeden van, is het doorzien, het begrijpen, het voorzien, allesbehalve beleven in werkelijkheid, vermoeden.*

*Door ons leven te leven, door mee te maken, door zelf weer te ervaren, door zelf hard onderuit te gaan, ja letterlijk te vallen. Alleen daardoor zullen we het ons herinneren, weer gaan herkennen, erkennen, aanvaarden, accepteren, welgevallen.*

*Welgevallen, door het behagen van een ieder, waarbij we genoeg nemen met dat voor ons is weggelegd, past, hoort. En natuurlijk zullen er altijd situaties zijn, waarbij je een keuze moet maken, jijzelf wel te verstaan, zelf, ongestoord.*

*Wijselijk, bedachtzaam, correct, doordacht, erg verstandig, goed doordacht, nadenkend, pienter, op verstandige wijze. Iets wat nog maar weinig mensen zelf kunnen, het pasklare antwoord staat al in de boeken geformuleerd, niets weldenkend, wijs of zinnigs, de opgedreunde woorden, grijze.*

*Woorden die door de mens die reeds geleefd heeft op zijn of haar wijze zijn geïnterpreteerd, omschreven, weergegeven. Vanuit het eigen oogpunt, vanuit de eigen verkregen visie, waarbij het algemeen belang vergeten is, evenals vergeven.*

*Het vergeven van zichzelf en ieder ander, alles wat anders is en hem of haar in wezen op geen enkele wijze heeft geraakt. De gedachte, dat wat in wezen waar geworden is, door er waarde aan te hechten, aandacht aan te besteden, gemaakt.*

*Want alles wat we denken, zeggen, doen en laten, krijgt een vervolg, een gevolg, dit weten is belangrijker, lerend praten. Wie dit op geen enkele wijze zelf meer snapt, zelf begrijpt of zelf kan of op enig moment wil weten, zal liefhebben of haten.*

*Het gemiddelde is dat waarop we geselecteerd worden, gemiddeld, is wat in de wereld geldt als goed, geaccepteerd. Wanneer je echter te veel naar rechts of links afwijkt, wordt het wat lastiger, in de ogen van, adoratie, goed of verkeerd?*

*Goed wanneer we de ander bewonderen, ere wie ere toekomt, verkeerd wanneer we hem of haar op een voetstuk plaatsen. Ja, het voetstuk, de verhoging, waardoor je de lat voor jezelf en ieder ander steeds hogen legt, vergelijkend waar, kaatsen.*

*Kaatsen of weerkaatsen, dat wat je in wezen doet wanneer je jezelf aan de ander spiegelt, tenzij je weet wie je bent en hoe. Omdat wie jij zelf bepaalt wat er voor jou mogelijk is, inclusief het weten waarom dat zo is, doordat jij zegt ik doe.*

*Ik doe dat wat mij blij en mij gelukkig maakt, waarin ik geloof en waartoe ik het vertrouwen ook altijd blijf houden.*

*Doordat ik weet wat mij is gegeven, ja waartoe ik in staat ben, doordat dit hetgeen is wat God mij via Jezus, toevertrouwde.*

*Mij als mens als individu, als degene die iedere dag dat doet wat zoals ik weet en voel altijd al heb mogen zien en ervaren. Doordat ik me bewust bent van wat het met mij en ieder ander zal kunnen, mogen doen, het goede helpen, zonder gevaren.*

*Zonder de gevaren die wel ontstaan en verschijnen wanneer je je als mens overgeeft aan iedereen die buiten jou om is. Iedereen die en alles wat buiten jou om is en zich net als jij elke dag weer staande weten te houden, echte geschiedenis.*

*Geschiedenis doordat jij deze zelf schrijft, jij deze zelf waarmaakt, door ieder dag te doen wat jij nu al jaren doet. Waarom zou je er nog langer over zwijgen, waarom zou je dit alleen voor jezelf houden, je mag dit weer delen, niets moet.*

*Het delen van dat wat jij ervaren hebt, wat jij hebt meegemaakt, zorgt ervoor dat er ruimte tijd en plaats zal zijn. Ieder mens, dier en alles wat leeft en het leven heeft zal gaan kiezen voor dat wat iedereen in wezen is, creatie Gods, fijn.*

*Fijn, fijnstoffelijk of fijngevoelig, allemaal in positieve zin, daarbij ook uit te leggen en of zelf(s) volledig te verklaren. Want de mens is meer dan vlees en bloed alleen, zijn of haar geboortedag, de dag waarop iemand geboren is en 't verjaren.*

*Ik leef per dag, geloof en ben er zeker van dat wanneer we dit allemaal op geheel eigen wijze weer zullen gaan leren, doen. Ieder mens weer zelfvoorzienend is, in staat om zijn of haar leven vorm en richting te geven, ja, uit aangeboren fatsoen.*

Wanneer we als mens allemaal weer besluiten om ons eigen leven te leven, dat te doen wat van nature bij ons past en bij ons hoort, krijgt het natuurlijk verloop, dat wat we allemaal mogen ervaren en ondervinden vanzelf weer vaste vorm. Dan zal het fijn en grofstoffelijk deel, dat wat wij in zijn geheel zijn, als mens in zijn geheel zijn, weer tot ontwikkeling komen. Dan zal ieder mens meteen weten wanneer hij of zij iets doet wat tegen de “gevoelswetten”, tegen zijn of haar geweten ingaat.

Dan zullen diagnoses niet langer gesteld hoeven worden, zullen geldverslindende onderzoeken op geen enkele wijze meer worden ingezet om de mens bezig en aan het werk te houden, dan zal dat wat nodig is voor de mens om te kunnen leven weer voor iedereen voor handen zijn. Dan zal alles wat een bijdrage levert aan het leven van de mens, van dieren en alles wat leeft weer vanuit het juiste oogpunt worden bestuurd. Ja, worden bestuurd, doordat ieder mens die leeft, ieder mens die zijn of haar leven leeft dan om kan gaan met alles wat er op zijn of haar pad komt. Met alles waar hij of zij mee geconfronteerd wordt. Met alles waar hij of zij zijn of haar leven mee kan verrijken, zonder er in “het wereldbeeld wat nu heerst” vermogend te zijn. Want het vermogend zijn heeft dan alles behalve betrekking op wat je aan geld of waardemiddelen in je bezit hebt. Het vermogend zijn heeft dan weer alles te maken met dat wat je kunt, doordat het in waarde aantoonbaar is. In waarde aantoonbaar zal zijn doordat jij werkelijk iets te vertellen hebt, waar door de nood die heerst in de wereld allereerst behoefte toe is. Ja, want dat er zelfs in een wereld met zoveel vermogen mensen zijn die in nood verkeren, dat is natuurlijk iets waar geen mens bij stil gestaan heeft toen er snode plannen werden gekweekt, toe de mens wilde profiteren. Profiteren van het feit dat de ander het werk verricht en jij.....

Ja jij, jij het geld opstrijkt, van dat wat de mens die werkt in wezen behoort te verdienen. De mens die werkelijk een bijdrage levert aan de maatschappij in wezen behoort te krijgen. Ieder mens een gelijk deel, doordat ieder uur gelijk is, elk mens wat werkt, elk mens die zijn of haar tijd besteedt, geeft aan de wil en wens van de ander, behoort hier op gelijke wijze voor beloond te worden. Omdat de beloning, het beloningssysteem wat in wezen is, wat in wezen van belang is, alleen van belang en van toepassing kan zijn wanneer het toepasbaar is. Wanneer dat wat toepasbaar is weer “gældende” betekent, Aanwendbaar is, Toepasselijk is, Te gebruiken is. Want het woord geldende, is afkomstig uit het Deens. Het woord geldend betekent als woord: Wettig erkend, Gangbaar, Geldig, Gezaghebbend, In een bepaald geval van toepassing, Lopend, Van kracht, Van kracht gezag hebbend, Vigerend. En dit laatste woord betekent in het Deens, Fremherskende, wat natuurlijk met wat andere klinkers en letters, deels in het Engels deels in het Nederlands een volledig ander beeld schetst, een andere betekenis krijgt. Fremherskende, Vanuit haar oogpunt gezien, Haar Kennende. In een andere setting totaal anders. Setting: Achtergrond, Context, Decor, Omgeving waarin iets gebeurt, Omlijsting, Omlijsting (engels), Omlijsting waarbinnen zich iets afspeelt, Omlijsting waarin zich iets afspeelt, Situatie. Maar ook de tijd, iets wat in wezen nooit genoemd wordt, wel degelijk te maken heeft met het moment.

Want het moment is wat telt, het moment is waarin de mens, ieder mens en alles wat leeft, kan besluiten om iets te doen of te laten. Het moment waarop het besluit genomen wordt is alleszeggend, is in alle gevallen van belang. Omdat dit het moment is waarop er werkelijk een algehele verandering, een algehele impact plaats zal kunnen en mogen vinden, krachtens.

Ja en ook nu mag ik zeggen, Krachtens de wil en wens van, dat wat Onvoorwaardelijke Liefde is. Dat wat God uit Liefde voor ons allen heeft gemaakt. Dat wat alleen God kent, omdat Hij geen klok heeft, Hij de klok is en de tijd is en daarom Dat is waar wij, ieder van ons altijd mee in contact staand op zullen mogen blijven vertrouwen. Omdat God geen enkel mens, geen enkele dier of in wezen dat en alles wat leeft, het recht op leven heeft gegeven, om het vervolgens zomaar weer te ontnemen.

Om het hen zomaar weer af te nemen of het hen te onthouden. Want dat is hetgeen waar het in de wereld van nu om lijkt en of schijnt te draaien, de mogelijkheid om te ontdekken wie je bent, wat je mogelijkheden zijn en hoe je deze het best kunt benutten in het Algemeen Belang. Ja in het Algemeen Belang van iedereen die en alles wat leeft, in het Algemeen Belang van iedereen die en alles wat het volste recht op een eigen leven heeft, zelfs wanneer de ander er alles aan doet, aan tracht te doen om dit te regelen. Dit te regelen ja, of is het toch ontregelen, want dat dit eerder het geval is, dat dit eerder aan de orde is en het ontregelen van de mens in zijn algemeenheid, de mens in grote getalen er nu toe leidt dat de kosten de baten vele malen meer overschrijden, is dat waar men geen rekening mee gehouden heeft. Omdat de mens die zichzelf als “geleerd” ziet, de mens die zichzelf als bevoorrecht ziet, door een Hogere Studie, door Hoger of Universitair Onderwijs te hebben genoten, in wezen de regelgever geworden is. De regelgever en daarmee ook de persoon die deze Chaos deels of mede heeft gecreëerd, als een mededeling, als een woord, als één stem. En gelukkig is dit weer overeenstemmend en heeft dit er weer toe geleid dat steeds meer mensen gaan luisteren naar dat wat het hart, hun hart hen ingeeft, waardoor het grote geld, dat wat de leiding heel lang heeft gehad, nu in wezen te kijk wordt gezet.

Wezenlijk te kijk wordt gezet, doordat ook zij ineens met de handen in het haar zitten. Ook zij ineens beseffen dat al het geld van de wereld, al het geld in de wereld geen pasklare oplossingen biedt, voor iets wat door hebzucht, losbandig leven en wellicht nog vele malen erger, het dom willen houden van “de gewone mens”, nu zijn tol eist. Ja de tol die iedereen die en alles wat ter goeder trouw gehandeld heeft nu moet betalen. Iedereen die en alles wat, denk daarbij aan organisaties die in wezen opgezet zijn om iets goeds te creëren, zonder dat dit ook werkelijk zo is. Want iedereen die en alles wat in werking wordt gesteld om de ander, ieder ander en alles wat anders is te ontlasten, belast daarmee zichzelf. Iedereen die en alles wat in werking wordt gesteld om de ander, ieder ander en alles wat anders is te ontlasten, doet zichzelf maar ook de ander op dusdanige wijze tekort, dat er in wezen geen einde meer aan komt. Geen einde meer aan komt en geen houden meer aan is.

Doordat dat wat in wezen aan ieder mens, dier of alles wat leeft voorbehouden is, wat ieder, mens, ieder dier of alles wat leeft van nature heeft meegekregen door de ver doorgevoerde consumptie en gemakmaatschappij volledig teniet gedaan is. De mens ervoor gezorgd heeft dat iedereen die en alles wat leeft afhankelijk gemaakt is, afhankelijk van dat wat in wezen totaal overbodig is, maar wel het geld oplevert waar de wereld om draait. Waar de wereld om draait, zonder dat het de wereld draaiende houdt, zonder dat het de wereld draaiende houdt, maar de mens, dieren en steeds meer leven of dat wat in leven behoort te zijn ervan weerhoudt het ook werkelijk zelf te doen. Ervan weerhoudt om zich te ontwikkelen, te groeien, zich te ontplooiën en daarbij, daarmee en daardoor zelfs de mogelijkheid ontnemt om dit ook voor zichzelf weer te gaan ontdekken. En wanneer het ontdekt wordt, is het vaak te laat.



Dan heeft de mens, het dier of dat wat leeft meestal geen vermogen meer, lees geen energie meer, om dit nog ten goede te laten keren. Ja, ten goede te laten keren, als een soort van eerherstel. Het herstellen van de eer, de dankbaarheid en daarbij ook de schoonheid van dat wat het leven, het leven leven volgens de wil en wens van God, ieders vrij wil, te bieden heeft. Want het leven heeft zoveel meer te bieden wanneer we het werkelijk weer aan gaan nemen. Iedere dag weer aan gaan nemen zoals deze komt, iedere dag weer aanvaarden zoals deze gegeven is en of wordt, iedere dag dat weer doen wat tot de mogelijkheid behoort, waardoor de realiteit, het realiteitsbesef, het reële tijdsbesef, tot z'n recht komt. Tot het recht komt wat God ons allemaal geeft en gunt.

Ons algeheel geboorterecht, het recht op leven, het leven leven wat bij ons past en hoort, waar we allemaal toe in staat zijn en iedereen die en alles wat leeft “alles voor in huis heeft”, bij machte is, de kracht voor krijgt en zal vinden. Want dat dit in wezen het enige is wat we hoeven doen, dit in wezen het enige is wat we weer mogen ontdekken, is dat wat op dit moment, op dit bewuste moment door de “reguliere wetenschap”, wat in wezen geen wetenschap is maar “bewijsvoering” om het geld, dat wat het hele spel, de tragedie of de komedie in stand houdt te supporten. In stand houdt of laat, want dat dit snel genoeg aan het licht komt, dat dit nu volop zichtbaar wordt, is waar geen mens zijn of haar ogen meer voor zal kunnen sluiten. Is waar geen mens voor weg kan kijken, doordat het weggijken, het doen alsof het er niet is, doen alsof het niet bestaat, je als blindeman, als blindganger je eigen ondergang laat creëren. Je eigen ondergang, die in wezen niet door jou gecreëerd wordt, maar waar jij zelf te weinig aan hebt gedaan om dit te kunnen omkeren, te kunnen tegengaan of herstellen, in ere, eerherstel.

*Hero!*

*“There is a hero if you look inside your heart. You don’t have to be afraid of what you are. There’s an answer if you reach into your soul. And the sorrow that you know will melt away.*

*And then a hero comes along. With the strength to carry on. And you cast your fears aside. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone. Look inside you and be strong. And then you’ll finally see the truth.*

*That a hero lies in you.” En ja, de held, dat wat we in wezen allemaal zijn, ligt in ons hart verborgen, zit in ieder van ons. En zal zich wanneer we ons werkelijk weer bewust worden van wie we zijn, vanzelf aan ons tonen, al dan niet met plons.*

*De plons, het water, dat wat sommige mensen nodig hebben om wakker te worden, om wakker te kunnen worden, te zijn. De ander doet dit liever op geheel andere wijze, eerst rustig bijkomen, voorzien van een kopje koffie, thee of glaasje azijn.*

*Ja, azijn voor de mens die zich op enige tijd en wijze bezighoudt met de gezondheid, dat wat van belang is voor.... Voor hem, haar of de mens in het algemeen, ja want dit is iets wat voor een ieder kan gelden, het hoe, waarom, waardoor.*

*Waarvoor, waarmee of waartoe, de mens die zich ervoor inzet, ook werkelijk en wezenlijk alle hulp geboden is, krijgt. Tenzij deze ervoor kiest om dat wat iedereen weer mag weten verborgen te houden, geheim, dat wat mee het graf in gaat, tenzij de persoon die als klokkenluider mag fungeren, zijn of haar mond op gepaste wijze open doet, niet langer zwijgt.*

*Want de mens die zwijgt in een geval als deze, in een dergelijke situatie, zal er gelijk verantwoording over afleggen. Zal meteen doen wat de ander op geen enkele wijze durft of op geen enkele wijze maar wel rekeninghoudend met, zeggen.*

*Zeggen waar het op staat, wat waarheid is, zonder er ook maar één mens, dier of wat leeft enigszins mee te schaden. Rekening houdend met, in alle opzichten, vanuit ieder oogpunt wederom, dat wat het meest geaccepteerd is, raden.*

*Ja raden, als voorspelling, de vooruitziende blik, dat wat ook als prognose, op basis van reële cijfers, wordt weergegeven. En natuurlijk gaat het dit keer in geen enkel geval over de grootste gemene deler, degene die de eer opstrijkt, wel leven.*

*Wanneer iedereen die en alles wat leeft erbij gebaat is, er dat aan heeft wat ons allen wezenlijkerwijs nog te wachten staat. Dan zou het wachten op, alle tijd die dit met zich meebrengt nog te overzien zijn, omdat het sowieso komt, vroeg of laat.*

*Maar er is geen mens die op voorhand weet of het zover komt, omdat er veel mensen vaak voortijdig komen te overlijden. Daarbij hoor je het meest geroepen antwoord, tja het is niet anders, iedereen heeft goede maar ook zeker slechte tijden.*

*We zijn tegen beter weten in het negatieve in alles gaan aannemen, door dit klakkeloos te geloven en te aanvaarden. En nu zeg ik: “Tja helaas wel, waardoor we ons leven bijna allemaal onnodig hebben verspeeld, ingeruild voor waarden.*

*Waarden die geen waarheid zijn, dit ook nooit zullen zijn. Pies je echter buiten de pot of ben je anders dan wel vrezend.*

*Vrezen dat je verstoten wordt, buiten de maatschappij of het sociale leven wordt gezet of feitelijk daarheen wordt geplaatst. Wie de bal krijgt toegespeeld is nog even afwachten, volgt vanzelf wanneer de tijd rijp is, voor wie deze heeft gekaatst.*

*Het natuurlijk systeem, het van nature handelen, is meer gericht op het iedereen erbij betrekken en dat doen wat past. Waardoor de mens die zich nu als eenling afgezonderd voelt, die het idee heeft op geen enkel moment meer verder te kunnen of verder te komen, versneld oud, dement of tot last.*

*De last die hij of zij zelf zal moeten leren dragen, doordat deze voortkomt uit een eerder genomen beslissing of besluit. Dat wat een ieder in zijn of haar leven meemaken zal, waarbij het punt, het tijdstip, het moment waarop de reden toont, uit.*

*Is het een uiting van wanhoop, een schreeuw om aandacht of hulp, spontaan of toch iets waar aanleiding voor is geweest? Een vooropgezet plan, een samenloop van omstandigheden, domme pech of toch weer het spel van een heel zieke geest?*

*De geest, de mens die in wezen is, geleid door negatieve emoties, vaak onherkenbaar als de boosdoener, als zodanig. De mens die wel degelijk een probleem heeft, lijdt onder het leven wat hij leidt, wat geleid wordt, ogenschijnlijk kranig.*

*Kranig doordat deze het goed doet, zijn hoofd ver boven het maaiveld uit wil steken, niet liever op de achtergrond blijft. Want ook nu geldt evenals de persoon die de positieve variant van het lijden in leven heeft ervaren, dat je werkelijk je doel bereikt wanneer je in en vanuit dezelfde emotie handelt, liefde in mijn geval, waardoor ik deel wat mijn hart me voorschrijft.*

Mijn hart me voorschrijft ja, de stem van God die ik via Jezus weer kan en mag horen. Doordat ik Jezus aangenomen heb als mijn verlosser, de kracht die mij gunstig gezind is, waardoor ik als het ware weer verder mag in mijn leven, zonder opnieuw te hoeven worden geboren. Want dat dit voor vele gelovigen geldt, door vele gelovigen allesbehalve zo wordt gezien, zo wordt beschouwd en door wat de ander denkt en verkondigd heeft vergeten is, is iets wat iedereen weer mag weten. Wat iedereen weer mag weten en zien, iedereen die gezegend is met een helder denkvermogen en die zich niet mee laat slepen in de grootst mogelijke onzin die al jaren als waarheid geldt. En natuurlijk mag jij blijven denken, dat ik de weg kwijt ben, jij mag denken dat ik verdwaald ben, dat mag je denken. Dat mag iedereen denken, omdat je mijn mening niet deelt of juist omdat je het met mij eens bent. Dan zullen ze ook over jou zeggen, dat jij echt helemaal “ van het pad gerukt bent”, “van God los”, totaal de weg kwijt bent geraakt. In hoeverre jou dat iets uitmaakt, in hoeverre jou dit iets doet, in hoeverre jij je laat leiden door wat de ander van je denkt, vindt of zegt, bepaalt het vervolg. Dit bepaalt wat jij verder zult kunnen en mogen doen.

Want we kunnen en mogen verder, we kunnen en mogen genieten van het leven. We kunnen en mogen verder. En wanneer we ons eigen leven leiden, wanneer we ons eigen leven weer vorm geven, kunnen we ook werkelijk dat doen en bereiken, waar ieder mens weer recht op heeft. Ja recht, het recht om het eigen leven weer te vervolmaken, weer te vervolmaken en dat te bereiken wat in de voorgaande keren, in de voorgaande keren waarop je als mens getracht hebt je leven te vervolmaken, op enige tijd en wijze niet gelukt is. Wat niet gelukt is, doordat je je onder druk van “de gevestigde orde” hebt laten beïnvloeden, sterker nog, iets wijs hebt laten maken.

Je je iets wijs hebt laten maken door “de gevestigde orde”, die de werkelijke orde, dat wat in wezen het enige ordelijke is in de mens die sterk genoeg is om gehoord te worden, wakker heeft gemaakt. De werkelijke orde, de “Godskracht”, de stem van Jezus in ieder mens wakker te maken en deze waar maar mogelijk te verspreiden. Te verspreiden op grote schaal, vrijblijvend, vrijwillig en wellicht nog vele malen belangrijker kosteloos, omdat de kennis van God, de kennis die God via Jezus met iedereen die leeft gedeeld heeft, voor iedereen beschikbaar mag zijn. Dit weer als waarheid aannemen, dit weer als waarheid aanvaarden is wat nu nodig is. Dit is wat de mens die “the struggles in life”, “the struggles of life”, de strijd in het leven zelf ervaart, weer zal herkennen, weer zal erkennen en zelf(s) weer zal accepteren. Want acceptatie van dat wat is, dat wat de reden van de strijd in het eigen leven is, is de wijze waarop hier mee omgegaan kan worden. Acceptatie van dat wat je als mens overkomt en de ware reden hierachter zien en aanvaarden is dat wat ertoe leidt, dat je het als zegen, als werkelijk geschenk en cadeau kunt en zult zien. Het geschenk en cadeau wat jou helpt, om de betere versie, de Kind van God versie van jezelf te mogen leren kennen. De versie die God jou heeft toebedacht, de versie die God jou, maar daarbij ook ieder ander op geheel unieke wijze heeft gegund. Omdat we allemaal in wezen een complete versie hebben, een complete versie van de mens die we mogen zijn en die we mogen leren kennen, omdat dit is wat ons gelijkwaardig maakt. Het leren kennen van onze ware zelf ons in de gelegenheid stelt om iedereen die en alles wat ons op enige tijd en wijze anders wil laten denken het hoofd te bieden, door hen ook zichzelf te laten ervaren.

Winnen zonder strijd, winnen zonder strijd en actie te gaan voeren, maar gewoon uit liefde doen waar je blij van wordt.

Waardoor je net als God kunt en mag zijn en je iedereen die en alles wat leeft en jouw energie op prijs stelt, gelukkig mee kunt en mag maken. Gelukkig mee kunt en mag maken omdat zij jouw waarde, de waarde die jij in het hier en nu vertegenwoordigt op een dusdanige wijze zullen waarderen waardoor jij je zelfs in je eigen onderhoudt kunt voorzien.

Want dat dit in wezen het enige is wat we hoeven doen, we in wezen alleen onszelf in ons eigen onderhoud hoeven te kunnen voorzien en verder “de gekte”, dat wat in wezen totaal overbodig is aan de mensen laten die daar prijs op stellen, die dit op zich willen nemen, is dat wat “ons” de meest gelukkige mensen op aarde maakt. Is dat wat de mens, de mens die tevreden is met het leven wat hij of zij leidt, jou als mens die tevreden is, de meest tevreden mens op aarde laat zijn. Dit gegeven met iedereen delen die dit nog op geen andere wijze ervaren heeft, is dat waardoor jij als tevreden persoon naast het feit dat je tevreden bent, ook weer doet wat mogelijk is. Want dat jij deze ervaring kunt delen en dit ook mag doen, dit altijd zal kunnen blijven doen, maakt jou doordat je tevreden bent, een mooie toevoeging aan het leven van ieder ander. Maakt dat jij de persoon bent, die naast ieder ander in leven kan zijn. Die naast iedereen die en alles wat leeft in leven kan zijn, in leven kan bestaan en wellicht nog vele malen belangrijker, zich in het leven wat geleefd wordt, staande kan houden. Want dat je door het je staande kunnen houden in wezen altijd in de gelegenheid bent om de steun voor ieder ander te zijn, de steun te zijn voor de mens die dit nog niet volledig onder de knie heeft of nog volledig niet onder de knie heeft, is een feit. En een feit wat berust op de waarheid, doordat jij op eigen kracht al de nodige dingen overwonnen hebt, zelfs toe durft te geven dat je daarbij Gods hulp via Jezus in liefde aanvaard en aangenomen hebt.

Zelfs hebt toegegeven dat jouw kracht, de kracht die jij als mens van nature bezit en ieder ander heeft, als ontoereikend ervaren hebt waardoor jij de extra hulp van God via Jezus mocht ontvangen om er ook voor de ander te kunnen zijn. Ja, ook voor de ander, omdat je wanneer je je alleen op jezelf richt, wanneer je je alleen op jezelf focust, uiteindelijk verliest.

Waardoor je uiteindelijk de grip op jezelf, het leven en ieder leven, het leven van alledag verliest. Iets wat op geen enkele wijze zal voorvallen, zal voorkomen of zal geschieden wanneer God het voor het zeggen heeft. Wanneer God dit via jou en Jezus weer voor het zeggen heeft. Doordat jij als een bron bent voor een ieder die en alles wat leeft. Ieder mens die het Algemeen Belang vooropstelt, voor alles wat “waarde” is stelt, weer van waarde, van 100% waarde zult kunnen en mogen zijn, tot in lengte van dagen. Ons leven is bestemd om dit met en vanuit de juiste waarde, de 100% waarde te leven, zelfs wanneer de ander, ieder ander of alles wat anders is dit anders ervaart. Zelfs wanneer de huidige maatschappij, de mensen die het land regeren, een bestuurlijke functie vervullen bij een bedrijf of organisatie uitspreken dat je als mens naar eigen kunnen zult mogen functioneren, wordt er nog 100% van je gevraagd. Maar wanneer alles in het leven, het leven wat je geleefd hebt, ervaren en meegemaakt hebt er voor zorgt dat je op de één of andere wijze minder dan 100% kunt functioneren, hoe zit het dan met jouw gevoel, met jouw tevredenheid met jou eigenwaarde? Ben jij dan net zo voldaan als in de periode waarop je nog voor 100% meedraaide? Ben je dan net zo tevreden als het moment waarop jij dat deed waar je in uitblonk? Want hoe raar het ook zal klinken, dat is toch hetgeen waar je als mens het meeste energie van krijgt. De energie die je nodig hebt om al het andere te kunnen doen.



Wanneer we als mens echter maar mondjesmaat de kans krijgen om dat te doen waar we goed in zijn en al helemaal op geen enkele wijze de tijd meer krijgen om te ontdekken waar we goed in zijn, blij van worden en energie van krijgen leven we in wezen maar half. Leven we het leven op geen enkele wijze volledig. Dat mag weer veranderen, dat mag weer wijzigen, dat mag weer op een juiste wijze zichtbaar worden, doordat ieder mens de tijd en de ruimte krijgt om dit te leren.

Ieder mens weer de tijd en de ruimte krijgt om te leren waar hij of zij blij van wordt, door het leven van het eigen leven. Het leven van het leven wat werkelijk bijpassend en bijbehorend is, waardoor ieder mens de stem van zijn of haar hart weer zal kunnen en mogen horen. En wellicht nog vele malen mooier er geen “competitie” meer zal zijn die de ander, ieder ander of alles wat anders is het gevoel geeft de mindere of meerdere te zijn, maar gewoon de mens met andere skills. De skills of vaardigheden, die bij de mens op zich passen. En wanneer deze bewuste dag aanbreekt, wanneer iedereen echt weer zijn of haar vaardigheden ontdekt, zal alles passend zijn. Dan zul je als mens alle vaardigheden ontdekken die bij je passen en bij je horen, omdat dit iets is wat natuurlijk mag komen. Waardoor je er zelfs zonder competitiedrang, zonder aanmoediging of stimulering op welke wijze dan ook vanzelf blij van wordt. Blij wordt, wanneer je bij dat wat je doet, jezelf en de ander, de ander die jij wilt, kunt en mag helpen, een goed gevoel bezorgt. Ja een goed gevoel bezorgt en of geeft, dat geeft waardoor hij of zij oprecht weer blij is met dat wat jij voor hem of haar doet, doordat jij dit op de wijze doet waarop dit graag gezien wordt. Het Belgische, “Ik zie je graag”, betekent ook niet voor niets “Ik hou van u”, “ik hou van jou”, “ik heb u lief”, “ik heb je lief”. Dit heet Onvoorwaardelijke Liefde en is dat wat nodig is.

Is dat wat nodig is en ieder mens weer nodig heeft. Is dat wat nodig is en ieder mens op een dusdanige wijze kan gebruiken waardoor het leven, het leven van een eigen leven weer de wending krijgt die dit verdiend heeft. De wending krijgt die voorbestemd is, waardoor het leven wat nodig is, zich iedere dag vanzelfsprekend aandient, er vanzelfsprekend weer zal mogen zijn. Omdat ieder mens het leven mag leven wat voorbestemd is. Ieder mens weer het leven mag leiden waar hij of zij zich 100% gelukkig in zal voelen. Waardoor het leven van ieders leven weer het gelukkigste leven wat er geleefd kan worden zal zijn. Omdat het een ieder onvoorwaardelijk voorbehouden is, iedereen die en alles wat leeft in het heden.

Want wanneer je datgene wat je doet met liefde doet, wanneer je datgene wat je doet voor je jezelf en de ander met liefde doet, geeft het je alle energie om het altijd vol te kunnen houden. Dat de mens die met jou samenleeft, samenwoont of samenwerkt daar dan deel van uit zal maken, is werkelijk waarom het draait in het leven. Dit is werkelijk waarvoor het dient en waar het leven voor gemaakt is. Dit is wat het leven, ieders leven en alles wat leeft inhoud geeft. De inhoud die nodig is om werkelijk de waarde die deze vertegenwoordigt in het hier en nu weer waar te kunnen, mogen en laten zijn. Ja weer waar te laten zijn, doordat deze waarheid, de waarheid die van waarde is voor een ieder die en alles wat leeft, de hoogst mogelijke waarde is die in het hier en nu vertegenwoordigd is. Ja vertegenwoordigd is, doordat deze al bestaat, deze al feit is, helaas heeft het gebrek aan tijd, het gebrek aan oprechte tijd om er aandacht aan te kunnen besteden roet in het eten gegooid. Ja letterlijk “roet in het eten gegooid”, waardoor alles wat we mogen ontdekken, alles wat we kunnen en mogen doen, onnodig vertraagd is, maar vanaf nu weer openbaar mag zijn.

Openbaar of publiekelijk gemaakt mag worden. Iedereen die en alles wat leeft mag zich er weer bewust van worden, wat er nodig is om het in een wereld met meer dan 7 miljard mensen levend vanaf te brengen. Levend, omdat levend staat voor leven door en of leven met en noem daar maar alle goede dingen op die uit onbaatzuchtigheid, onvoorwaardelijke liefde, dankbaar en tevreden zijn altijd en overal aanwezig zijn. De kansen, de keuzes en het initiatief om goed te doen. Ja, dat te doen waarvan je weet dat dit een bijdrage levert aan jouw, maar daarbij ook aan het gezond in leven kunnen zijn van iedereen die en alles wat leeft, iedereen die en alles wat het recht op leven heeft. Want het recht op leven, het recht om te leven is dat wat iedereen die en alles wat leeft weer heeft vanaf het moment waarop hij of zij dat doet wat werkelijk bij hem of haar past en hoort, wat bijpassend en gehoord is, doordat het op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Ja, tot uitvoering wordt gebracht, gedeeld en daardoor ook zichtbaar gemaakt. Want iets wat tot uiting komt, wordt zichtbaar, komt aan het licht.

Sterker nog iets wat tot uiting komt en aan het licht komt, mag en zal het daglicht weer kunnen verdragen. Want wanneer we weer met het ritme van de natuur gaan leven, wanneer we dat weer gaan doen wat werkelijk bij ons past en hoort, zullen we gedurende de tijd waarop het licht is leven, ons leven leven en de tijd waarin het donker is gebruiken om te rusten, waardoor dit ook het klimaat en alles wat hiermee samenhangt, samenwerkt of samenvalt ten goede komt. Het ontzag hebben voor alles wat God ons gegeven heeft, is het werkelijk leven met de juiste waarde. De enige waarde die alle gezag, dat wat onnodig en overbodig is opheft, waardoor iedereen de kans krijgt om weer waardevol te zijn, alleen wanneer je je waardig gedraagt ben je waardevol en op die wijze mag je vrij leven.

## *Step by step!*

*Well there's a bridge and there's a river, that I still must cross. As I'm going on my journey Oh I might be lost. And there's a road I have to follow, a place I have to go. Well no one told me just how to get there But when I get there I'll know. Cause I'm taking it. Step by step, bit by bit, Stone by stone (yeah), brick by brick (oh yeah) Step by step, day by day, mile by mile (ooh ooh ooh),..... go your own way!*

*Ja, ik loop mijn eigen weg, heb mijn eigen pad gekozen, doe dat wat ik voel dat goed is, iedere dag opnieuw, steeds weer. Want alleen dan weet ik of de weg die ik loop, het pad dat ik gekozen heb goed is, ik het juiste doe, zonder pijn of hartzeer.*

*Ja mensen, wanneer ik bij dat wat ik doe mezelf of de ander geen schade toebreng, mezelf en de ander in waarde laat zijn. Dan mag ik verder op de weg die ik loop, kan ik verder door te doen wat passend en gehoord is, voel ik nergens enige pijn.*

*Pijn die veroorzaakt wordt door het doen van dat wat in wezen op geen enkele wijze zinvol of maar enigszins nuttig is. Ons ingebouwde waarschuwingssysteem, bestuurt door ons lichaam en geest, de enige doktoren zo ik weet, me niet vergis.*

*Vergissen ja, dat is wat we zijn gaan doen, toen we de kennis, inclusief beoordeling over ons in wezen, aan de ander gaven. Ons, onszelf, onze ware en eigen ik, dat wat we buiten onszelf plaatste doordat we geloofden in leven na de dood, begraven.*

*Ja begraven van de mens, een lichaam, huisje op deze aarde. Wanneer we echter niet zuinig zijn, heeft dit weinig waarde.*

*Weinig of zelf(s) geen, zonder enige waarde in leven zijn, door wat we noodgedwongen allemaal mogen ondergaan. Omdat één mens voor ons besloten heeft, om de crimineel op te pakken, weer vrij te laten, Jezus daardoor is heengegaan.*

*Jezus zijn leven gegeven heeft, ten koste van een ieder of met het vooruitzicht op het ware leven voor een ieder die leeft. Waarbij de persoon ervoor gaat om zijn of haar ware leven te leiden, niet langer wacht, ook zelf kiest of het leven geeft.*

*Wachten, kiezen of het leven geven, het leven laten voor wat het is en wat het ooit zou kunnen en daardoor mogen zijn. Doordat we op geen enkele wijze meer weten welk voorbeeld te volgen, wie het juist doet, doen we maar wat, gevolg pijn.*

*Pijn die Jezus met zijn eigen lijden in leven, het overlijden, de opoffering, daaruit voortgekomen de ware wederopstanding. Dat wat ieder mens in wezen weer mag doen, want ieder mens mag ervoor kiezen om het eigen leven te leiden, dat te doen wat hem of haar gelukkig maakt, ieder zo zijn of haar ding.*

*Waarom zou je nog langer wachten, tot iemand jou de zegen, er de toestemming of in wezen het startsein voor wil geven. Dan is jouw leven ook voorbij, ben je ten onder gegaan aan dat wat iedereen die jou voorgegaan is doet, vergeten te leven.*

*Stapje voor stapje heb ik begrepen, dat we ons eigen leven mogen vormgeven, doen wat goed voelt en is voor iedereen. Wie ben ik dat ik dit voor mezelf wil houden, het idee verkopen aan de hoogste bieder, nee mij niet gezien, ik deel het in, vanuit en met liefde, want God heeft het al moeilijk genoeg gehad, al zijn kinderen verloren, eeuwig en alleen.*

*Eeuwig leven is dat wat ieder mens wenst, bijna ieder mens wil, die het leven waardeert, het leven de moeite waard vindt. Ja lieve mensen, want het leven is mooi, in mijn ogen nog steeds de moeite waard, daarom ben ik geboren, blijf ik kind.*

*Daardoor blijf ik het kind in mij koesteren, luisteren naar wat mijn hart me elke dag weer zegt en daardoor echt laat weten. We mogen allemaal weer verder, op het pad wat God voor ons gecreëerd heeft, wat nodig is, de opgelegde regels vergeten.*

*Jazeker de opgelegde regels, de regels die ons mensen, mens af laten zijn, deel van het systeem, robots, niets menselijk. Niets menselijks meer aan de wijze waarop we mogen of toch moeten functioneren, voor sommige goed, zelf(s) wenselijk.*

*Wenselijk, doordat op die wijze de voldoening ontstaat, dat wat nodig is om voldaan en tevreden door het leven te gaan. De vraag is, hoe lang hou je dit vol, hoe lang kun je daarin vooruit, wanneer je jezelf en de ander tevreden wilt houden, iedere dag opnieuw, jouw energie bepaalt, goed of doorslaan.*

*Doorslaan of doorslaggevend zijn, dat wat nodig is en ieder mens in zijn of haar leven, met de aangenomen taak vervult. Taak ja, geen rol, je acteert niet, presteert wel, speelt elke dag dat klaar wat mogelijk is, de beloning is er ook altijd, verhuld.*

*Verhuld, omgeven door een jasje van laagjes die elke dag mogen worden afgepeld, waardoor jij jouw kern mag zijn. Jouw kern, jouw pure zelf, jouw eigen ik, dat wat jij bent en altijd wilt zijn en wezen, doordat je dan werkelijk resultaat behaalt, jouw leven vorm geeft, de ander tot steun mag zijn en wezen, ieder op geheel eigen wijze, deel van het geheel, klein.*

Want hoe groot of hoe klein je ook bent, hangt af van de stappen die jij in jouw eigen leven zet. De stappen die jij zet om je doel, jouw doel wat samenhangt met het doel van iedereen die en alles wat leeft en in het hier en nu is, te kunnen delen. Hier en nu te kunnen delen, waardoor iedereen die en alles wat leeft op geheel eigen wijze zijn of haar eigen bestemming zal kunnen en mogen bereiken. Op geheel eigen en geheel unieke wijze, de wijze waarop alle kleine deeltjes, alle kleine beetjes werkelijk de druppel zijn die de rimpel vormen waardoor alles in verbinding is. Waardoor alles wat leeft in verbinding is en in verbinding staat, wanneer de mens de natuur weer z'n werk laat doen. De natuur, dat wat we als deel van het geheel allemaal wel weten, maar waar we door het strakke schema inmiddels velen in vastgelopen zijn. Vastgelopen door het ontwikkelen van een klacht, een kwaal, een aandoening, een ziekte of beperking, al dan niet met een Latijnse naam of de naam van de onderzoeker die dit bestudeerd heeft. Een benaming van "iets" waarop deze persoon gepromoveerd is, de ander aan ten ondergaat of er voor de rest van zijn of haar leven chronisch aan vast zit.

Chronisch vastzit aan medicatie, die de klacht, de kwaal, de aandoening, de ziekte of de beperking in stand houdt, reguleert en of controleert, waardoor de confrontatie, dat wat werkelijk nodig is uit de weg gegaan wordt. Waardoor de persoon zelf in wezen niet verder meer kijkt dan dat wat wetenschappelijk bewezen is, wordt of zal zijn. Maar wat is er bewezen, dat het er is en bestaat of wat er is en bestaat? Welk wordt er geleverd? Welk bewijs leidt tot de oplossing of verlossing? Toch weer naar de basis of wachten op een vervolg, gevolg of eruit voortkomend volgend "iets". De basis, de oorsprong, jij, de situatie, de achterliggende gedacht, alles wat ermee gemoeid is.

Iedereen die en alles wat ermee gemoeid of zelf(s) bij gebaat is. Hoe vreemd is deze gedachte, hoe raar is deze gedachte wanneer het ene goede doel na het andere goede doel gestart wordt? De ene persoon na de andere persoon promoveert op (een) eigen “gebied”? Op eigen gebied of een eigen gebied, want daar zit nog al een verschil in? Op eigen gebied, dan zou de persoon zelfonderzoekend zijn, dan zou deze zijn of haar eigen levenswandel bekijken. De enige handel en wandel die we hoeven te bekijken om werkelijk te weten hoe we het leven op de beste wijze kunnen leven of kunnen laten verlopen. Kunnen leven of laten verlopen, voor onszelf, waardoor we in beide gevallen, een voorbeeld voor de ander kunnen en mogen zijn. Ja een voorbeeld voor de ander kunnen en mogen zijn, door ons leven te leven. Het leven te leven wat God ons gegeven heeft. Ons, jou, mij, maar daarbij ook ieder ander, een geheel eigen leven. Een leven wat wij zelf weer vorm mogen geven, passend en geheel volgens het ritme wat God in ons hart meegegeven heeft. Dit ritme ontdekken, dit ritme herkennen en volgens dit ritme gaan leven is onze taak, is de taak die voor ons is weggelegd en waar geen mens, geen instantie, geen bedrijf, geen organisatie of wie maar ook iets over te zeggen heeft. Het is aan ons, het is ons gegeven, het is ons gegeven.

Werkelijk en wezenlijk dat wat ons onszelf, jou jouzelf, mij mezelf en ieder ander zichzelf of haarzelf maakt. Ieder mens is zichzelf, ieder mens mag zichzelf zijn, want “Ik Ben”, is het algemeen begrip wat nog geen mens lijkt te begrijpen. Ik Ben Ik en jij bent jij, iedereen is iedereen en iedereen is anders, iedereen is zichzelf en de ander, zonder de ander volledig te zijn. We hebben allemaal overeenkomsten maar verschillen tegelijkertijd, doordat ieder mens, ieder dier en alles wat leeft een eigen ritme, een eigen door God gegeven ritme ontvangt.



Ieder mens wanneer hij of zij geboren wordt, alles wat leeft wanneer dit geboren wordt, ontstaat, de kans krijgt om te groeien, te bloeien en zich te ontwikkelen tot iets wat alle verwachtingen te boven gaat. Alle verwachtingen die door ons, door de mens, door de wetenschap vastgelegd worden als zijnde feit. Maar lieve mensen, we zijn geen feitjes, we zijn geen weetjes, we zijn constant lerende begrippen, die alleen door onszelf weer te begrijpen mogen leren hoe de ander, hoe ieder ander is. Hoe ieder ander in relatie tot ons is, tot onszelf, tot jou, tot mij tot ieder ander. Want we zijn allemaal verbonden door naast elkaar te zijn, door naast elkaar te staan en geheel volgens eigen wil en wens, krachtens de wil en wens van God te leven. Omdat God ons in alles wat we nodig hebben voorziet, omdat God ons in alles wat we mogelijk kunnen gebruiken de handreiking biedt. God ons steeds opnieuw laat ervaren hoe we ons leve het beste kunnen leven.

Hoe we ons leven op de meest volwaardige wijze behoren te leven, doordat het leven van ons eigen leven weer de hoogste prioriteit krijgt, weer dat krijgt wat het leven van ons leven, het leven waard maakt. Want we zijn het waard om te mogen leven, we zijn het leven van ons leven waard wanneer we ons waardig gedragen. Wanneer we dat doen wat ervoor zorgt dat er geen problemen zijn. Wanneer we dat doen wat ervoor zorgt dat we alles en iedereen waardevol behandelen, iedereen die en alles wat leeft. Omdat we met meer dan 7 miljard mensen op deze aarde wonen, we met meer dan 7 miljard mensen ons leven mogen delen, omdat dit mogelijk is wanneer we werkelijk en wezenlijk ons leven gaan leven, door ons leven te delen. Door dat wat wij als extra hebben, dat wat bij ons past en hoort te delen met iedereen die en alles wat ook zo leeft. Iedereen die en alles wat ook de juiste waarden in ere houdt.

Waardering, dat wat ervoor zorgt dat er genoeg is voor iedereen die en alles wat leeft. Dat er genoeg energie, voedsel, water kortom alles wat nodig is voor een mens om te kunnen leven volop aanwezig is, doordat dit er ook is en alleen de mens die dit anders ervaart, voelt, ziet, bedenkt, verkondigt dat er een wezenlijk probleem is, een probleem of een obstakel.

Een probleem, obstakel of hindernis, omdat dit is wat dit mens, deze mensen, de persoon of personen, die dit zeggen, niet kunnen delen. Moeite hebben met delen, omdat zij het gevoel hebben dan iets tekort te komen. Omdat het gevoel om iets tekort te komen, ergens te weinig of onvoldoende van te hebben ervoor zorgt dat dit probleem, dit te kort het onvoldoende hebben van ook werkelijk onstaat. En ja wanneer er dan volop verkondigd wordt dat er een voedsel, een water en een “leefprobleem” is, dan krijgt dit handen en voeten en gaat het werkelijk leven. Een tekort en een leefprobleem doordat er in wezen niet gedeeld wordt er op geen enkele wijze gedeeld wordt, zoals dit behoort. Dan ben je er zeker van dat wanneer de mensen elkaar niet verdragen, elkaar niet kunnen velen, ieder mens wat op de één of andere wijze “te veel is”, een bedreiging vormt. Een bedreiging zonder dat dit het geval hoeft te zijn. Omdat het wel of niet kunnen verdragen van een tekortkoming van onszelf is, een tekortkoming doordat we onzeker en daardoor onvoldoende onszelf zijn. En natuurlijk mag je zelf als mens jouw tijd indelen. Natuurlijk mag je als mens beslissen hoe je jouw tijd invult, aan wie en waarmee jij je tijd besteedt. Dit is jouw leven en alleen jij bent de persoon die jouw tijd invulling geeft, tenzij je het aan de ander, aan ieder ander of aan alles wat anders is over wilt laten. Want er zijn voldoende mensen, er zijn voldoende dingen, er zijn voldoende verplichtingen waardoor je tijd opgeslokt wordt.

Zelf weer bepalen hoe je jouw tijd indeelt, met wie, wat, waar jij je tijd en jouw leven mee deelt, is iets wat we als mens in wezen nauwelijks nog voor kunnen stellen. Dit is iets wat uitzonderlijk is, uniek en daardoor hoogst ongebruikelijk. Dat juist het bepalen en het indelen van je eigen tijd je werkelijk het gevoel van vrijheid geeft en daarmee het talent wat ieder mens in zich heeft vanzelf naar boven komt is wat we allemaal weer mogen leren, is wat we allemaal weer mogen ontdekken en is dat wat we allemaal weer mogen weten, wanneer we de ander, ieder ander of alles wat anders is dan wij van nature zijn, ons leven op geen enkele wijze meer laten regeren. Want dat dit is wat er gebeurt, dat we ons leven laten regeren, laten invullen en laten regelen is wat ongemerkt, daardoor zelf(s) onbewust deel geworden is van wie we zijn. Deel geworden is van wie de mens in wezen is, zonder dat dit de bedoeling was.

Zonder dat God dit op voorhand voor ons voorzien had, want deze voorziening, deze voorzienigheid is de enige ware voorzienigheid wat elk mens die leeft weer zelf mag ervaren. Doordat God voor al zijn kinderen deze keuze heeft gemaakt ver voordat “de machten” en “de krachten”, zich de geestelijke wapenrusting eigen hebben gemaakt. Ver voordat de menselijke machten en krachten, zich bewust werden van het feit dat Onvoorwaardelijke Liefde de enige macht en kracht is die allesbeslissend is en allesbeslissend zal kunnen en mogen zijn en blijven. Gelijk wij zijn aan Gods Eniggeboren Zoon, die Hij gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. God is de Almachtige, God is de Almachtige, God is de Almachtige. Die almachtig is, doordat Hij ieder mens eenzelfde en daardoor ook werkelijk een gelijke kans biedt en geeft, de kans om het leven te leven waarvoor we geboren zijn, geen mens uitgezonderd.

*Love is the answer!*

*“Broken hearts everywhere From stepping on them, we don’t care  
Somebody tell me what we gonna do Even though it’s plenty to share  
People hungry on the streets, it ain’t fair But you don’t think about it until it’s you”*

*“Now I’m gonna say how I feel And what I wanna say is love’s the only thing that’s real  
I won’t tell you what to do Just believe that love ‘the only thing we have that’s true”*

*“Cause love is the answer It’s the answer to the questions in your mind  
Love is the answer It’s the answer, if you’re looking you will find”*

*“It’s the only thing that everybody needs It’s the only thing that makes us truly free”*

*“The answer is love Yes, ideed The answer is love Say it again  
The answer is love I’m telling you now The answer is love”*

*En liefde is in wezen nog het enige wat een bijdrage kan en mag leveren aan een levenswijze die werkelijk weer telt.  
Liefde is in wezen nog het enige wat voortduurt, wanneer alles wat op enig moment als waardemiddel dient op is, geldt.*

*Ja dan geldt, liefde werkelijk weer, dan is liefde het enige wat weer van waarde is, van waarde zal kunnen en mogen zijn.  
Omdat liefde op geen enkele wijze te koop is, liefde op geen enkele wijze verkocht zal kunnen of mogen worden, wel pijn.*

*Pijn is dat wat van nature volgt vanaf het moment waarop we onszelf letterlijk gaan verkopen aan de hoogste bidder. Algemeen begrip, iets wat elk mens zal ervaren, een ieder.*

*De pijn die gebaseerd is op het verkopen van onze ziel aan de duivel, al lijkt het, dat dit gewoon, normaal is, vanzelf spreekt. En wie hier iets over zegt, wie hier iets over opmerkt, door de waarheid te spreken, die wordt gezien als iemand die preekt.*

*Die preekt of belerend klinkt, als een schooljuf, als een persoon die het beter lijkt te weten, wat in wezen ook zo is. Doordat deze persoon uit eigen ervaring spreekt, zelf ondervonden, voorafgaand en in leven, geheeld, geschiedenis.*

*Dat wat werkelijk heeft geleid tot het ontdekken, ondervinden en daardoor ook werkelijk begrijpen van de zin van dit alles. Totaal anders dan wanneer het voorgekauwd op je bordje komt, dit je aangereikt wordt als waarheid dus niet 't geval is.*

*In geen enkel geval, in geen enkele situatie of omstandigheid, waarbij ik nu moet zeggen die door de mens zelf is gecreëerd. Want dat dit de enige reden is waarom het zo loopt, waarom het zo gaat en waarom het zo is, is dat wat je dan zelf leert.*

*We zijn als mens verantwoordelijk voor alles waar we ons mee bezighouden, waar we mee bezig zijn, ook wat we laten. Waarom zou je betrokken willen worden bij ellende terwijl het goeddoen zoveel malen meer oplevert, liefde zonder haten.*

*Liefde voor het leven, liefde zonder de pijn, het verdriet en alles wat er uiteindelijk uit voortvloeit, het enige wat volgt.*

*Doordat je boosheid meteen omzet in begrip, mededogen, de andere wang toekeert waardoor er geen verdriet op volgt.*

*Geen verdriet, wanneer je de boosheid meteen ombuigt in begrip, doordat de ander handelt vanuit een tekortkoming. Een tekortkoming, een behoefte dat wat ten onrechte door het ervaren van eigen pijn en verdriet is gecreëerd, afroming. Afroming, begrip uit de boekhoudkunde, het vet van de melk halen, ergens het beste van afhalen, ware tegemoetkoming.*

*Dat waar we als mens allemaal weer recht op hebben, wanneer we in, vanuit en met vertrouwen ons leven leven. Dan is er geen tekort, dan is er geen overschot, dan is er voldoende, geen overige behoeftes, dan kun je delen en geven.*

*Want het delen met de mens die het nodig heeft is meer dan je kapitaal zeker stellen voor wanneer je je pensioen bereikt. Jouw pensioen ja, iets waar je naartoe groeit of waar je jezelf voor afmat, door elke dag teveel van jezelf te geven, wegkijkt.*

*Ja, we of velen van ons kijken weg wanneer de mens in nood om hulp vraagt, doordat ons uitje en vakantie, belangrijk is. Dat mag, dat is goed, je hebt er hard voor gewerkt is dan het meest passende antwoord, voelt dit goed, is het zo, niet mis.*

*Maar wanneer het toch mis gaat, je ondanks je rust, voldoende geld op de bank, bezittingen, geen energie hebt? Zou je dit dan kunnen kopen, dit kunnen krijgen door een pil te nemen of is het beter dat je begrijpt waarom dit wegebt?*

*Wegebt ja, alsof je een ballonnetje bent wat langzaam leegloopt, wat steeds minder gevuld is of tegenovergesteld.*

*Het tegenovergestelde ervan, opblaast, ontploft, doordat je bloeddruk grote hoogte bereikt, een pilletje erbij, afgeteld.*

*Afgeteld op basis van jou als persoon de mens die in wezen is. Wie hou je voor de gek, zou het, vergeef me dat ik me vergis.*

*Pijn, constante hinder, verdriet en ellende, voortkomend uit dat wat we zelf in stand houden, zorgen en al deze krachten. Doordat we onszelf, de ander of dat wat we doen en laten in leven, in wezen uit ons systeem wensen, onszelf verachten.*

*We balen van, hebben in wezen onszelf en daarmee ook de ander tekort gedaan, gedurende bepaalde of onbepaalde tijd. Wanneer we weer weten, zal het begrip snel ontstaan, kunnen we verder, met Gods hulp, vergeving voor onszelf, geen spijt.*

*Spijt over de tijd waarin we nog onvoldoende bewust waren over dat wat ertoe geleid heeft dat we ons zo heel rot voelde. En natuurlijk kunnen we denken dat God of Jezus ons helpt om te genezen, deels is dat zo, ons vertrouwen in bedoelde.*

*Ons vertrouwen in God, Jezus, maar ook de goede afloop, dat wat ons in leven altijd al geholpen heeft, bepaalt de zege. Daardoor kunnen we leren, weten we weer wat er bedoeld werd met dat wat we meemaken, ver verleden of halverwege?*

*Halverwege ja, doordat we de kerk in het midden hebben gelaten, achteraf wel kunnen vertellen dat het zo was, exact. Exact wanneer het daar op voorhand over zou gaan, het tijdstip of precieze moment van belang zou zijn, was het ook letterlijk zo geregeld, in kaart gebracht maar ook zo in het vat gegoten, klaargespeeld, slim uitgedacht, echt zo voorverpakt.*

*Dan zou iedereen alles wat hij of zij deed, zou hebben gedaan of zal moeten doen, per seconde of zelfs deel ervan herhalen. Ja, wie weet is het zo, leven we ons leven meerdere keren en hebben we daarom de déjà vu momenten, degene waarvan je denkt, die ken ik nog, dat heb ik toch al eens meegemaakt, elk mens herinnert zich wel iets, het gaat erom dat je afrekent met wat je zelf hebt gedaan, uit liefde, het antwoord betalen.*

*Ja, liefde is het antwoord, liefde voelen voor is altijd het enige antwoord, het antwoord wat ons verder kan en zal helpen. Want dit keer is het volledig, totaal verantwoord, werkt het beter dan het doekje tegen het bloeden of dit zomaar stelpen.*

*Zomaar ja, want de reden waarom we het bloeden stelpen is vaak vele malen erger dan dat wat het bloed laat vloeien. Mensonterend, mensonwaardig, de mens uit zijn of haar kracht, de kracht uit de mens halend, wie moet er nu bloeien?*

*Waarom zouden we de mens die onbewust is, onbewust over wat hem of haar overkomt, pijnigen, keer op keer kleineren? Hoe halen “we” het in ons hoofd, hoe wreed kunnen we zijn, waarom nou toch op deze wijze, dit is werkelijk onteren.*

*Onteren of ontierend, doordat de mens die zelf niet weet, door onbewust zijn of haar pad te laten beëindigen, uitgaat van. Datgene wat je van de zorg mag verwachten, liefdevol in alle facetten, ondersteunt met of toch onderdrukt, medicijnman?*

*De medicijnman, Sjamaan, weet vaak het antwoord, de oorsprong van de “geestesziekte”, dat wat werkelijk lijden is. Lijden in het hier en nu, dat wat allesbehalve werkelijk lijden betreft, veroorzaakt door onverwerkte emoties, geschiedenis.*



Liefde is het antwoord, liefde voelen voor is altijd het antwoord en mijns inziens het enige antwoord wat mag volgen op. Wanneer we als mens weer van onszelf en ieder ander gaan houden, wordt zo onze schuld, onze pijn en ons verdriet betaald. Datgene wat er werkelijk toe leidt dat we onverslaanbaar zullen zijn, we onverslaanbaar zullen worden, waardoor we zelfs weer in staat zijn, in de gelegenheid zijn om ons leven op een volwaardige wijze te leven. Dat wat heel veel mensen niet of nauwelijks nog kunnen, niet of nauwelijks zullen ervaren in hun leven op aarde. Ja, dat klinkt hard maar is wel de waarheid, omdat veel mensen, zij het niet de meeste mensen nooit de tijd, de gelegenheid en of de omstandigheid zullen hebben om hun leven werkelijk te leven. Doordat hun leven wordt opgeslokt door de ander, door ieder ander en door alles wat anders en naast hen in leven is. Alles wat naast hen in leven is en of is opgezet om hen van zichzelf te vervreemden.

Ja, het vervreemden van zichzelf waardoor zorg en alles wat eruit volgt een logisch gevolg en ook vervolg is. Logisch maar vooral mensonterend gevolg, doordat we op die wijze op geen enkel moment meer in staat zijn om onszelf te leren kennen. Onszelf te leren kennen doordat we onszelf pas tegenkomen wanneer het “zoals de medische wereld geconcludeerd” te laat is. En we geloven dit, we zijn erin gaan geloven omdat dit al sinds jaar en dag als waarheid wordt verkocht. Dit sinds jaar en dag wordt verkocht omdat er miljarden in omgaan. De Zorg naast Defensie de grootste kostenpost van de wereld geworden is. De grootste kostenpost en daarmee ook de grootste inkomstenbron, al dan niet gestimuleerd door, gecreëerd door de mens die zijn of haar leven letterlijk minder lief heeft dan het geld wat hij of zij op zijn of haar bankrekening heeft staan en nog dagelijks ziet groeien, dagelijks aangevuld ziet worden.

Aangevuld ja, omdat er van aanzuiveren geen sprake is. Er van aanzuiveren geen sprake zal kunnen en mogen zijn wanneer je de ander willens en wetens schaad. Wanneer je de ander, ieder ander en alles wat anders is willens en wetens de kuil voor zichzelf laat graven. De kuil voor zichzelf en ieder ander, iedere volgende generatie die er evenals de vele mensen die voor ons al heengegaan zijn met de ogen geopend intrappen. Er met geopende ogen intrappen. Dat wat de meeste mensen doen die zich bewust of onbewust als paard voor de wagen laten spannen, terwijl zij in wezen de paarden zijn die achter de wagen aanlopen. De wagen met het geld wel te verstaan, omdat er geen mens gezuiverd kan worden, zichzelf zal kunnen vervolmaken wanneer hij of zij zijn eigen leven niet vervolmaakt, zijn of haar eigen leven niet zuivert. Want dat dit het enige is wat we hoeven te doen, wat we mogen doen en ook zullen kunnen gaan doen wanneer we het begrip Zorg weer gaan beseffen is dat wat iedereen vanaf nu meer mag weten.

Dit is wat iedereen vanaf nu weer zal mogen weten, doordat het iets is wat ik met iedereen die en alles wat leeft mag delen. Ik mag delen met de mens die ook net als ik en net als de mens die het geluk van het kunnen leiden van een eigen leven weer in eigen handen neemt. Weer in eigen handen en daardoor ook in eigen beheer neemt. Want wij beheren ons leven, we zijn de in persoon geworden realiteit van God, ieder op geheel eigen wijze. God heeft zichzelf gedeeld en daarmee ieder van ons een stukje van zijn kracht meegegeven. God is de bron van waaruit wij ontstaan zijn, dit weer accepteren, dit weer voor waar aannemen, is dat wat ons verder brengt dan wie of wat maar ook zal kunnen betekenen. Dit voor weer waar maken is dat wat ieder mens nodig heeft, ieder mens die gebaat is bij het leven van zijn of haar eigen leven, het volledig voorbestemde leven.

Dat wat ZORG in wezen is en ZORG in wezen inhoud geeft. Want ZORG staat voor, Zit Onze Relatie Goed? Zijn we, voelen we en gedragen we ons als gelijkwaardige mensen? Zie Onze Relatie Goed. Zijn we het waard om bekeken te worden, geven we het goede voorbeeld, laten we dat aan de mens zien wat volgens de “Goddelijke Normen en Waarden geldt? Wat gezien de door God via Jezus aan ons gegeven 10 geboden in aanvulling met de 10 Native American Commandments werkelijk nodig is. Nodig is om het leven op aarde hier tot in lengte van dagen te kunnen leiden, te kunnen en te mogen leiden. Zonder leed te kunnen en mogen leiden, omdat het leed wat veroorzaakt wordt door de mens die tegen beter weten in toch de dingen doet die hem, haar of ieder ander schaden daar zelf uiteindelijk op afgerekend zal worden, op afgerekend wordt, doordat dit in wezen allesbehalve een bijdrage levert aan het gezond en wel in leven kunnen zijn, het gezond en wel in leven kunnen wezen. Het leven wat God in en vanuit al zijn wijsheid en liefde voor ons bestemd had, voor ons voorzien had, onvoorwaardelijk liefdevol, naar iedereen vanuit zijn hart.

Vanuit het hart van een vader die al Zijn kinderen in wezen net zo lief had en heeft als Hij zichzelf en Zijn Eniggeboren Zoon heeft. Net zo lief had en heeft, doordat Hij hen keer op keer de kans gaf en geeft om zichzelf te herstellen. Herstellen door te genezen, herstellen door zichzelf te corrigeren, herstellen door het over te doen, door het goede, het juiste te doen.. Wat in wezen niets meer of minder is dan genoeg nemen met dat wat mogelijk is. Dat wat mogelijk en daardoor ook haalbaar is, haalbaar in de zin van dat wat mag gebeuren, dat wat plaats mag vinden en dat wat plaats krijgt, omdat dit het beste is. Het beste is voor iedereen die en alles wat leeft, iedereen die en alles wat liefdevol in leven is, door liefdevol in leven te zijn.

Door iedere dag die volgt liefdevol aan te nemen. Want alleen de mens die iedere dag liefdevol aanneemt is in staat om zijn of haar leven te zijn. De mens die liefdevol iedere dag laat zijn wat deze is, zal ook iedere dag op eenzelfde of dezelfde wijze mogen begroeten. In liefde, geluk en gezondheid, omdat dit in wezen het leven is. Het leven is wat God voor ieder mens voor ogen had, voor ieder mens die zijn of haar leven op de meest liefdevolle wijze zou leven. Het leven leven met iedereen die en alles wat in leven is, zelfs wanneer de persoon, de mens of dat wat leeft verschilt van ieder ander of juist omdat de persoon, de mens of dat wat leeft verschilt van ieder ander. Ja, beide want zelf(s) en juist zegt alles over wat wij, wat iedereen die en alles wat in leven is samen zijn. Omdat iedereen die en alles wat in leven is, hetgeen is wat liefdevol zijn in wezen is.

In wezen is en mogelijk maakt voor iedereen die en alles wat leeft, voor iedereen die en alles wat het leven leeft zoals dit bedoeld is. Zoals dit mag wezen en zoals die zal kunnen en mogen zijn wanneer we allemaal onszelf weer in ere nemen, in ere houden en op een dusdanige wijze van onszelf en ieder ander houden, van alles wat anders is houden dat we daardoor toestemming geven aan alles wat zo is. Wat zo is als wij zijn maar dan op geheel eigen wijze. Op de wijze die juist en passend is, doordat dit de enige wijze is waarop iets juist en passend kan zijn. Juist en passend in het groter geheel, in het plaatje, het perfecte plaatje, waar de mens die hieraan geen deel heeft, die hieraan geen deel wil nemen, hieraan geen deel kan nemen, vanzelf afhaakt. Vanzelf of in wezen, op de voor hem of haar gewenste wijze. Omdat alles wat we doen maar ook zeker laten in wezen wenselijk is. Wenselijk vanuit onszelf en wenselijk vanuit de kracht die op dat moment in bij en met ons is. Want we kunnen veel, maar alleen wanneer we onszelf zijn.

Alleen wanneer we ervoor kiezen om voor honderd procent onszelf te zijn, zijn we in staat om ons leven te leven. Het leven te leven waar iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is. Het leven te leven waar iedereen die en alles wat leeft baat bij heeft. Omdat we met iedereen die en alles wat leeft een perfecte balans vormen. Omdat we met iedereen die en alles wat leeft een perfecte balans zullen kunnen en mogen zijn. En de mens die op enige tijd en wijze zich los maakt van dat wat de wereld, de aarde en dat wat erop leeft en er mee begaan is is, zal alleen door zelfkennis en door het werkelijk leren ontdekken wie hij of zij zelf is, tot bezinning komen, tot bezinning en tot inkeer komen. Want tot inkeer komen is dat wat er gebeurt, is dat wat iedereen die en alles wat leeft nodig heeft en wat God standaard heeft ingebouwd als dat wat ieder mens zal mogen ervaren als de les die hij of zij leren mag.

Lessen die hij of zij leren mag om zichzelf te leren kennen, om zichzelf te leren verantwoorden, om zichzelf te mogen zijn, waardoor beperkingen en alles wat daarmee gepaard gaat ook weer door de persoon zelf opgelost zullen kunnen en mogen worden. Want het verdragen van iets of iemand is, waar in een wereld met steeds meer mensen en steeds meer eigen unieke waarden is en blijft natuurlijk en zal weer natuurlijk kunnen en mogen zijn, wanneer we allemaal weer onszelf zijn. Wanneer iedereen die en alles wat leeft weer zichzelf is. Zichzelf zonder beperkingen, zonder restricties en wellicht nog vele malen belangrijker zonder alle middelen die op dit moment, in het hier en nu verkocht worden als noodzakelijk, terwijl de enige noodzaak die zij dienen dat is wat al het leed veroorzaakt heeft. Ja, al het leed waar veel mensen aan onderdoor gaan, veel leed wat het verdriet wat zo ongelooflijk diep is gaan zitten, in stand heeft gehouden, zonder dat de mens dit beseft heeft, beseft.

Zonder dat de mens die op geen enkele wijze geleerd heeft om op zijn of haar eigen hogere zelf, God te vertrouwen, in staat was om onderscheid te maken uit wat juist of onjuist was. Wat voor hem of haar juist of onjuist was en daarmee ook juist of onjuist voor de ander, voor ieder ander die hem of haar als voorbeeld heeft gezien. Ja, want er zijn ook altijd mensen, er zijn ook altijd mensen die de ander, de persoon die naast hem of haar in leven is als enig voorbeeld zien, zich er zelfs aan spiegelen, zonder te ervaren wie hij of zij zelf is. Zonder zich ook maar enig moment af te vragen of hij of zij die hij of zij als voorbeeld ziet ook werkelijk zichzelf is en zichzelf heeft kunnen zijn. En wellicht ben jij de persoon die dit altijd gedaan hebt, ben juist jij de persoon die altijd gedaan heeft zoals de ander het jou voordeed, zoals de ander het jou heeft geleerd. Ja heeft geleerd, omdat je dit al heel lang weet, je net als ik en ieder ander in de gelegenheid bent gesteld om dit te doen, het exact kunt verwoorden, het exact onder woorden kunnen brengen van is dat wat je leert wanneer je weer van uit je hart gaat leven. Ja het verwoorden en onder woorden kunnen brengen van, doordat jij het gevoel wat erbij komt kijken alleen door jou en voor dat wat jij als mens zelf ervaren hebt, prijs kunt geven en kunt delen. Jij geeft dat, wat je gevoeld en ervaren hebt, met positieve woorden een totaal andere nuance, waardoor tegenslag en alles wat over het algemeen is ontstaan toen je dit nog niet of onvoldoende wist, nu tot het verleden mag behoren, voor eens en altijd verleden tijd zal mogen zijn.

Omdat jij weer net als ik en ieder ander mag weten, dat jij voor jouw of uw gevoel zelf de meest tevreden persoon op aarde bent, doordat je ieder ander zijn of haar ding laat doen. Doordat je ieder ander zijn of haar ding laat doen, waardoor ook zij dit weer op geheel eigen wijze zullen kunnen en mogen delen.

Zullen kunnen en mogen delen en dit zal gaan doen. Ja, ieder mens die werkelijk zijn of haar eigen leven leidt, ieder mens die zijn of haar leven volgens de eigen vrije wil leidt en dit volgens de vrije wil leeft, zal dit weer kunnen delen en ook doen. Want het kunnen delen met iedereen die en alles wat net als jij nog in leven is, hier en nu in leven is, zal ervoor zorgen dat ook deze persoon, deze mens, maar ook alles wat daarnaast in leven is, volkomen gelukkig in leven mag zijn. Volkomen gelukkig in leven zal zijn, wanneer ook deze mens, deze persoon of dat wat in leven is ervoor kiest om te willen leven.

Ervoor kiest om: “Ja, gelukkig in leven te zijn!” Omdat iedereen die en alles wat nu nog leeft, iedereen die en alles wat nu nog in leven is ook weer zal mogen ervaren hoe het is om een leven in liefde, in, vanuit en met liefde te kunnen en te mogen leven. En dat dit in een tijd waar verdeeldheid heerst en dat wat ertoe leidt dat de mens, de eigen ondergang creëert in rap tempo versneld wordt, daar wil ik op dit moment nog even aan voorbij gaan. Daar wil en zal ik me op dit moment of wellicht totaal op geen enkel moment mee bezighouden, omdat de mens die zich daarin verdiept, de mens die zich daarmee bezighoudt zelf zijn of haar eigen ondergang tekent. De mens die zich daarin verdiept, mee bezighoudt, letterlijk maar ook figuurlijk aan het kortste eind trekt. Het kortste eind naar zich toetrekt, waardoor hij of zij het onderspit uiteindelijk delft. Het eigen graf in wezen al graaft. En de mens die dit anders ziet, de mens die dit op enig moment anders is gaan zien door zich te laten leiden door wat er zich in zijn of haar naaste omgeving afspeelt, zal uiteindelijk ook Gods hulp kunnen verwachten. Die mens zal uiteindelijk ook Gods hulp krijgen, doordat iedereen ongeacht het feit of het geloof beleden wordt, ongeacht normen en waarden ook Gods aanwezigheid ervaren.

De aanwezigheid van God weer zelf mogen zien, voelen en ervaren. Want de mens die alleen de normen en waarden die hem of haar bijgebracht zijn in leven aanhoudt, de mens die juist de normen en waarden die hem of haar bijgebracht zijn in leven hanteert, is de mens die gehoorzaamt, is de mens die leeft volgens de geldende regels. De regels van het land, van de maatschappij van de samenleving. En wie zou God zijn wanneer hij deze mensen, de mens die volgens de huidige geldende normen en waarden leven te veroordelen. Nog langer te veroordelen, want dat we als mens de mens die anders denkt, zegt, doet maar ook laat, al veel te lang veroordeeld hebben is dat wat iedereen vanaf vandaag weer mag gaan zien en weten.

Jazeker, mag gaan zien, begrijpen en weten, omdat alleen de mens die weer zelf voelt wat voor hem of haar goed is begrijpt. Alleen de mens die weer zelf voelt wat voor hem of haar goed is het besef heeft van wat dit met hem of haar doet. Wat dit voor hem of haar betekent, teweegbrengt en welke gevolgen dit heeft. Ja, de gevolgen zijn de lessen die de mens mag leren van hetgeen hij of zij denkt, zegt, doet en of laat. De gevolgen van dat wat hij of zij denkt, zegt, doet en of laat, zijn in wezen de antwoorden op de vraag, de behoefte of soms zelfs het aangeleerde gedrag wat als standaard in de hedendaagse “economisch georiënteerde wereld” verkocht wordt als zinvol en of noodzakelijk. Zinvol en noodzakelijk omdat de gevolgen, de enige die op ditzelfde economisch georiënteerde deel van de wereld gericht zijn, nodig zijn om de balans niet tot noodzaak of in wezen noodlijdend te maken. Noodzakelijk om het geld wat het enige recht is wat zegeviert, niet in gevaar te brengen. Het geld lieve mensen, dat wat deze economisch georiënteerde wereld koste wat kost draaiende houdt. “De wereld van morgen”, een leuke slogan van de bank die bewust bezig is?



Zou het? Zou het werkelijk zo zijn dat een bank, welke bank dan ook bewust bezig kan zijn wanneer er grote bedragen in omgaan en de belanghebbende in wezen de gevolgen voor lief nemen? De gevolgen die dagelijks om ons heen zichtbaar zijn!

De gevolgen waar alle of in wezen “bijna alle” politieke partijen volledig aan voorbij gaan. Doordat ook zij zich hebben laten betoveren door de macht van het geld. Doordat ook zij zich zonder daar bewust voor te kiezen uiteindelijk hebben laten verleiden tot het meegaan in het spel wat geld heet en geld gecreëerd heeft, “het eindig zijn”, waardoor het oneindig zijn, het oneindig kunnen en mogen zijn, alleen nog in Gods nabijheid zal plaatsvinden. Het oneindig kunnen en mogen zijn alleen voorbehouden is aan hen die het loodje leggen. De mens, dieren en alles wat heengaat. Maar waar gaan we heen, waar gaan we als mens naartoe wanneer de aarde geen waarde meer heeft? Waar gaan we als mens naartoe wanneer de aarde zo uitgeput is dat we op zoek moeten gaan naar andere planeten waar we kunnen leven? Heeft de mens achter, hebben de mensen achter “dit slim opgezette en of bedacht systeem” dit ook al geregeld? Heeft de mens achter, hebben de mensen achter de plannen die nu gelden, de plannen en regels die nu nageleefd worden deze ook al in kaart gebracht? Lief mens, lieve mensen, ook u kijkt en ziet niet verder dan dat wat geld teweegbrengt. Ook u kijkt en ziet niet verder dan dat wat geld tot op heden teweeg heeft gebracht. Ook u laat zich leiden door het gemis, een tekortkomen aan, liefde, onvoorwaardelijke liefde en compassie, of zoals Jesse Klaver dit noemt “Empathie”. Hoe zou u ook kunnen, u heeft zelf nog niet ervaren wat het is om uzelf onvoorwaardelijk lief te hebben, doordat geld en dat wat u kunt doen uw leven beheerst. Uw leven volledig in z’n macht heeft, zonder twijfel.

*Because we believe!*

*Andrea: “Guarda fuori e già mattina Questo è un giorno che ricorderai Alzati in fretta e vai C’è chi crede in te Non ti arrendere”*

*Marco: ”Luister naar de zon Zij roept je naam Dit jouw moment Dus ga na nu maar staan En wes niet bang voor het licht Dat je voelt op je gezicht ‘t is echt bedoeld voor jou.”*

*“Listen to the sun She calls out your name This is your moment So (do) stand up And don’t be afraid of the light That you feel upon your face It is really meant for you”*

*Andrea: “Like stars across the sky E per avvincere tu dovrai vincere”*

*Together: “We were born to shine All of u because we believe”*

*Andrea: “Once in every life There comes a time” Marco: “We walk out our own And into the light”*

*Together: “The moment won’t last, but then We remember iet again When we close our eyes Together: “Like stars across the sky E per avvincere tu divrai vincere We were born to shine All of us here because we believe”*

*Andrea, joined by Marco: “Non arrendenti qualcuno e con te” Together: “Like stars across the sky We were born to shine E per avvincere dovrai vincere E allora vincerai”*

*En ja we worden geboren om te stralen, God heeft het ons van nature allemaal uit onvoorwaardelijke liefde gegeven. God heeft het ons allemaal vanuit onvoorwaardelijke liefde cadeau gedaan, wij mogen er zelf ook weer naar gaan leven.*

*Wij mogen zelf gaan leven met het licht, het zonlicht wel te verstaan, omdat dit het enige licht is wat er werkelijk voor zorgt dat de opwarming van de aarde binnen de perken blijft. Overdag leven en wanneer het donker is rusten en slapen, geen nachten doorhalen, maar de nacht gebruiken waarvoor deze dient, ons lichaam herstellen, doen wat God voorschrijft.*

*Wat God ons voorschrijft ja, doordat Hij ons in onze slaap laat weten wat we kunnen en mogen gaan doen op de dag. Dat waar werkelijk iedereen die en alles wat leeft bij gebaat is, de kers op de taart, de room op de cake, natuurlijke lach.*

*Door te genieten van het leven, iedere dag dat te doen wat je als ingeving krijgt, wat voor jou bestemd is, voor jou alleen. Waardoor jij geen dertien in een dozijn bent maar uniek, dat wat jij iedere dag mag wezen, zoals jij is geen mens, niet één.*

*Ieder mens mag uniek zijn, een kopie is dat wat namaak is en op geen enkele wijze jouw gelijke is, in vergelijking staat met. Dat iedereen wel eenzelfde waarde heeft, iedereen gelijk aan elkaar is, is de som van het getal, dat wat jij deelt tafel en bed.*

*Je deelt het bed met de persoon waarmee jij aan tafel zit, waar jij mee door het leven gaat, zolang je in leven bent. Want ook dat is onderdeel van het natuurlijk leven, de zwaan een sierlijk dier als voorbeeld genomen, sierlijk en gracieus zoals deze over het water vaart, prachtig met elke eigen talent.*

*Het talent en het vermogen om gedurende het leven één partner lief te hebben, te houden van een ieder die ook leeft. Want lief hebben en houden van is dat wat werkelijk het verschil maakt, het verschil zal betekenen, je neemt, je geeft.*

*Je neemt genoeg met en geeft dat wat je kunt missen, gedurende jouw hele leven, dat wat jij in wezen kunt zijn. Iedereen die zijn of haar eigen waarde hoger inschat dan de ander, iedereen die zichzelf als meer of minder ziet heeft pijn.*

*Pijn die in wezen op geen enkele wijze hoeft te bestaan of ook maar enigszins aan de orde is, wanneer je alles geeft en deelt. De beloning is een gelukkig en mooi leven, dat kunnen en mogen doen wat kan, sterker nog voldoening, nooit verveelt.*

*Iedere dag het leven leven wat God je geeft, doordat je er uit haalt wat erin zit, dat doet waarvoor jij geboren wilde worden. Waar jij jouw leven voor wilt leven, dat doen wat past en hoort volgens de 10 geboden leven, waardig zonder horden.*

*Horden, hindernissen, zeg strijd, die in het leven van nu geldt en mooi omschreven competitie, motivatie of stimulans heet. Wat dan het enige zekere is, is dat je het loodje legt, de pijp aan Maarten kan geven, doordat je vast loopt, jezelf vergeet.*

*Ja vergeten wie jij zelf bent, wie jij kunt en mag zijn in het leven wat je zelf op eigen kracht zal kunnen en mogen leiden. De Zorg, Ziekenhuizen, Oorlogen en Ziektes, problemen en oplossingen, een mooi geregisseerd spel, krachtens “de balans”, welke niet in het Algemeen Belang is, maar leidt tot dat wat iedere keer weer nieuwe voorraad brengt, een nieuwe lichtung krachtens het oude patroon, gevolg opnieuw lijden.*

*Toen ik in dienstverband werkte was ik wakker, wist ik exact waar het euvel lag, wie er op basis van pijn zo reageerde. Deze kennis met de ander delen, met de ander die zich mijn meerdere noemde, dit niet voelde, is wat mij werkelijk leerde.*

*Omdat ik weet dat ik nooit meer of minder ben dan de ander, ik op geen enkel moment de meerdere of mindere van ben. Deze regel in acht nemend, ernaar en ermee leven is de waarde die ik aanneem, in ere houd, waarom ik mezelf ken.*

*Waardoor ik mezelf in ieder ander herken en ook precies weet waar het bij deze persoon aan ligt, dat hij of zij zo reageert, is. Onzekerheid, twijfel, angst en alle daaruit voortvloeiende ellende, winstverzekerd, winstdelend, de grootste grap, mis.*

*Toen de banken en verzekeraars, zich rijker rekenden dan zij werkelijk waren, doordat zij meegingen in de hebzucht van. Werden ook zij daar zelf zwaar op afgerekend, door de hardwerkende “eerlijk verdienende mens”, vrouw of man.*

*Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel. De spreuk die ieder mens kent, maar waar nog maar heel weinig mensen vanuit gaan, zoals ik weet en nogmaals vertel.*

*We mogen als mens alleen dat denken, zeggen, doen en laten wat werkelijk zin heeft en in het Algemeen Belang zal zijn. Weer leven volgens de natuurwetten, de 10 geboden en Native American Commandments in acht nemend. maakt ons op geen enkel moment mensonwaardig, mensonterend, belastend of anderzijds schadelijk voor Gods creaties, zorgt juist voor een goede verdeling, dat wat nodig is en wat een ieder weer zal mogen voelen, zien, ervaren, meemaken, fijn.*

Want lieve mensen wat is er nu fijner dan iedereen om je heen gelukkig te zien. Iedereen die en alles wat jij lief hebt, iedereen die en alles wat jij onvoorwaardelijk weer lief mag hebben zonder geobsedeerd te zijn van. Zonder geobsedeerd te zijn van iets, iemand of dat wat van nature voor ons allemaal is weggelegd. Voor ons allemaal wanneer we de waarde van onszelf weer kennen. Wanneer we de waarde die we als mens allemaal op eigen niveau, vlak en gebied hebben, op eigen grond hebben, weer waar kunnen maken. Ja, waar wij wanneer we vanuit onze eigenwaarde, vanuit dat wat wij zijn en de plaats die we hier op aarde vertegenwoordigen weer waar zullen kunnen en mogen maken. Dan is ieder mens winstverzekerd, is ieder mens in staat om winstdelend te zijn en kunnen we allemaal gelukkig, gezond en op een liefdevolle wijze in het leven staan. Zelf in het leven staan en in leven zijn.

Zijn wie we werkelijk zijn en zijn wie we werkelijk zullen kunnen en mogen wezen. De mens die in wezen is, zichzelf maar daarbij ook een deel van God, zichzelf en daarbij ook het deel wat God ons gegeven heeft, daarmee de kracht die we hebben om dat wat in het Algemeen Belang is waar te kunnen en mogen maken. Omdat God het alleenrecht heeft opgeheven, het alleenrecht doen heeft opgegeven, gedeeld heeft toen Hij besloot de mens, Adam en Eva, maar ook Jezus en ieder ander te maken. Ieder ander deel van Hem te maken en deel van Hem te laten zijn. De mens die deel van Hem zal kunnen en mogen zijn en blijven wanneer Hij of Zij dat doet wat in het belang is van iedereen die en alles wat leeft, in het belang is van iedereen die en alles wat het leven heeft en daardoor het leven zelf op elk moment, ieder uur, iedere minuut, iedere seconde of deel daarvan weer volledig is. Want het jezelf zijn, het jezelf kunnen en mogen zijn is de waarde die we gezamenlijk delen.

Dit is de enige waarde die van waarde is en waar geen geld mee gemoeid is. Dit is de enige waarde die in het nu alleen door jou vertegenwoordigd kan worden en deze waarde zal alleen door jou ingevuld kunnen en mogen worden. Waarom willen we daar dan als mens zo lang mee wachten? Waarom zouden we als mens wachten tot iemand, een wet, een regel of het benodigde geld ons voorschrijft wat we mogen en kunnen doen of laten? Wanneer dit Gods wet zou zijn dan zou deze werkelijk tot het eind der tijden voor ieder mens gelden. Dan zou deze wet er altijd zijn en werd deze niet met de zogeheten “geest des tijds aangepast”. Dit geldt overigens voor alles wat door God geschapen is, dit geldt overigens voor alles wat door God in het leven is geroepen. Ja, in het leven is geroepen, omdat God ieder van ons bij naam kent. Bij naam en toenaam kent en exact weet welk vlees Hij in de kuip heeft waardoor Hij ook weet welke zwakheden en welke mogelijkheden ieder mens heeft die zich volgens Zijn normen en waarden laat leiden. Want de mens die zich laat leiden door alle geneugten van het leven zal snel genoeg in de verleiding komen om zijn of haar boekje te buiten te gaan. De mens die zich inlaat met alles wat buiten dat wat God ons gegeven heeft omgaat en waaraan daarnaast nog eens dik verdiend wordt, gaat te allen tijden buiten het boekje. Deze mens verspeelt daarmee stapje voor stapje zijn of haar levensrecht. Het recht op leven volgens de werkelijke regels en wetten, de enige die voor ieder mens overal ter wereld gelden. De enige normen en waarden waaraan we ons als mens zullen hoeven houden om een leven in liefde geluk en gezondheid te kunnen leven en ja, daarbij zelf(s) of mogelijk om te kunnen gaan met de gekte waarin we in wereld waarin we nu leven in beland zijn. Gewenst of desgewenst in beland zijn want ook deze tijd heeft zo zijn voordelen, ook deze tijd biedt de mens meer mogelijkheden dan ooit eerder.

Meer mogelijkheden dan hij of zij heeft gehad toen de wereld nog in een rustiger vaarwater was en nog in een veel rustigere staat verkeerde. Toen de wereld nog geleid werd door de mens, die allereerst mens was, het zonder digitalisering moest stellen.

Dat juist deze digitalisering en alles wat dit tijdperk met zich meegebracht heeft extra restricties met zich meebrengt, extra verleidingen met zich meebrengt en de mens die daar gevoelig voor is, ook werkelijk de tijd tot het zelf beslissen over zijn of haar leven ontnemt, is dat wat iedereen zo ongeveer beseft en begrijpt. Want de gemakmaatschappij waarin we leven, is allesbehalve duurzaam, doordat we als mens volledig afhankelijk zijn geworden van alles wat de “digitalisering en automatisering” heeft gebracht. Daarbij denken we dat de sportschool en het beoefenen van een sport ons een zinvolle invulling geeft. Dat hierdoor andere werkzaamheden, die werkelijk zinvol zijn en minstens zoveel inspanning vragen blijven liggen, leert de mens die werkelijk weer de basis als basis ziet. De basis ziet van dat wat werkelijk van belang is. Het leven leven zoals dit bedoeld is, zoals dit voorbestemd is en zoals velen nu denken, de geitenwollensokken mentaliteit heeft. Ja, dat mag je en kun je denken. Dat mag je en kun je ouderwets of niet meer van deze tijd vinden. Dat juist het niet meer van deze tijd zijn, het ouderwets zijn en op die wijze je leven weer invulling geven de werkelijk basis voor de vooruitgang en daarmee het afremmen van “de klimaatverandering” of beter gezegd het opwarmen van de aarde tegengaan kan worden of mag zijn, is dat wat weer nodig is en wat dan werkelijk tot positievere resultaten leidt. Is dat waardoor er ook positievere resultaten zullen worden behaald. Positieve resultaten voor hen die werkelijk het leven leven wat bij hen past en hoort, het leven leven wat voor hen goed voelt.



Omdat het je goed voelen, pas weer goed voelt wanneer je alles wat je een tijdelijk goed gevoel of zelfs het je euforisch voelen gedurende een korte periode dan volledig uitsluit. Want wanneer je iedere dag in een staat van volledig zijn kunt verkeren, gelukkig zijn kunt verkeren, doordat je je goed voelt, waarom zou je er dan voor kiezen om de euforische momenten jouw leven te laten bepalen? Waarom zou je ervoor kiezen je op een bepaald moment, de tijd die naast het je gewoon dagelijks goed voelen zal gaan ontstaan, bestaansrecht te geven? Waarom zou je daarvoor kiezen, terwijl je iedere dag de kans hebt om voor 100% gelukkig te zijn? Gelukkig, door dankbaar en tevreden te zijn met dat wat je hebt, dat wat je iedere dag hebt en kunt delen, dat wat je iedere dag krijgt en mag delen. Delen met de mens die van hoogtepunt naar hoogtepunt leeft, waarbij de minder hoogtijvierende gebeurtenissen en of de mindere dagen, dan nog eens extra zwaar meewegen. Ja, nog eens extra zwaar doordat jij je laat leiden door euforie, euforie en alles wat gepaard gaat met dusdanig veel hoogte en dieptepunten dat de middellijn, de balans en het evenwicht tussen dat wat goed en minder goed is op geen enkele wijze bereikt wordt, in wezen onhaalbaar is.

Onhaalbaar doordat er geen vreugde is, geen wezenlijke vreugde kan zijn, geen vreugde vanuit het hart is, maar alles wat gebaseerd is op kortstondig geluk. En pas wanneer je wezenlijk geluk herkent, pas wanneer je wezenlijk geluk erkent en wezenlijk geluk accepteert, ben je in staat om dit te delen. Te delen met iedereen die en alles wat leeft, te delen met iedereen die en alles wat het leven heeft. Omdat het delen van geluk, het delen van het dagelijks voelen en ervaren van het gelukkig zijn voorbehouden is aan hen die dit aan iedereen die en alles wat leeft willen geven. Het voorbehouden is aan.....

Aan hen die werkelijk in, vanuit en met de liefde die God hen meegegeven heeft, die God hen vanaf de geboorte heeft laten ervaren en voelen, tot hun recht gekomen zijn. Ja, de mens die werkelijk zichzelf is, ondanks of dankzij alles wat hem of haar in het leven overkomen is. Ondanks of dankzij alles wat hij of zij heeft meegemaakt in het leven wat hij of zij leeft. Want het leven is een veelvoud van alles wat je als mens mee mag maken, het leven is wat jou jou maakt, wat mij mij maakt, maar ook wat ieder ander laat zijn wat hij of zij is. Wat iedereen die en alles wat leeft laat zijn wat hij of zij, het is. Een mens, dier, of levend organisme, een levend kunstwerk, een levende creatie van dat wat God ooit heeft uitgevonden en is gestart.

Omdat God als enige beseftte dat het alleen zijn, het alleen op de wereld zijn, het alleen kunnen doen van dingen die in wezen aan iedereen toebehoren, het domste zou zijn wat er bestaat. Het domste en daarmee ook het vreemdste wat je als mens met verstand ooit maar zou kunnen doen. Ja, wat je kunt doen maar ook laten en niet omdat je dan als mens dom bent, maar omdat je als mens dan nooit het geluk zult ervaren wat je voelt wanneer je dat wat je kunt, dat wat je weet en dat wat je delen mag voor jezelf houdt. Omdat je dan in wezen nooit het geluk van het delen van jouw liefde met de ander zult leren kennen. Dan zul je nooit het geluk herkennen, herinneren en ervaren wat God zo graag met jou en met ieder ander wilde delen. Dat dit de ware kracht is die God bezit, Jezus meegegeven heeft aan iedereen die en alles wat leeft door de 10 geboden in het hart van de mens te schrijven is dat wat het leven het leven waard maakt. Is zo waardevol dat Jezus er zelfs zijn leven voor gegeven heeft. Is dat waardoor Jezus maar ook vele mensen na hem, waaronder mijn mams haar leven gegeven heeft om de ander de kans te bieden, een eigen leven te leven, zelf te leven.

Een leven te leven zonder je zorgen te hoeven maken over, de ander, de personen waarmee je samenbent, samenleeft of in wezen samen in leven bent. Want de mens die in leven is, is liefdevol in zijn of haar leven. De mens die werkelijk en wezenlijk zichzelf is is de meest liefdevolle persoon die er bestaat en wil deze kennis, dit gegeven en dat wat in wezen meer waard is dan al het geld op de wereld met iedereen die en alles wat hier en nu onvoorwaardelijk leeft, kunnen delen.

Doordat de som van de delen, dat wat je bij elkaar optelt, zelfs de negatieve getallen, een positief resultaat heeft. Omdat de som van de getallen, te allen tijde het resultaat geeft wat nodig is om het de ander gemakkelijker te maken. En gemakkelijk heeft dan geen betrekking op het aanschaffen van luxeartikelen maar het de ander, ieder ander en alles wat anders is de mogelijkheid bieden om minstens zo gelukkig te zijn. Minstens zo gelukkig doordat er geen zorgen meer bestaan. Er geen zorgen meer zijn of het wel of niet kunnen betalen. Want de talen zullen dan op geen enkele wijze meer een probleem volgen. De Babylonische spraakverwarring, dat wat in wezen gebeurd is zal dan op de meest bijzondere wijze worden hersteld. Waardoor we als mens allemaal weer op dezelfde, zij het niet eenzelfde frequentie zullen mogen en kunnen vibreren. Wat in wezen op eenzelfde frequentie voelen is, omdat je door het delen van dat wat jij voelt, dat wat jij op een natuurlijke wijze kunt en mag voelen het delen meer dan waard is en daardoor waard maakt. Het werkelijk en wezenlijk de toon is die de muziek maakt, de toon is die in ieder hart mag doorklinken. Dat is wat het leven net dat beetje extra geeft wat weer nodig is om de wereld weer de wereld van nu, het heden van dat wat ooit eens was, naar de toekomst te leiden. De enige toekomst te laten zijn die Onvoorwaardelijke Liefde is.

Onvoorwaardelijke liefde voor iedereen die en alles wat leeft. Onvoorwaardelijke liefde, die nodig is voor mens, dier en alles wat leeft. We kunnen zoveel voor en met elkaar zijn, wanneer we de verschillen die er zijn, de mooie eigenschappen die we hebben als mens met elkaar combineren, met elkaar samenbrengen en met elkaar delen, zodat iedereen die en alles wat leeft werkelijk weer de aanvullende kracht heeft die God voor zich zag toen Hij de hemel en de aarde geschapen heeft.

Werkelijk en wezenlijk vanuit liefde geschapen heeft, omdat het leven leven, het leven kunnen leven in de en ja, nu mag het woord gebruikt worden “wetenschap” , dat deze iedereen die en alles wat leeft ten goede komt, het enige is wat waarheid is. Waarheid is omdat dit het Algemeen Belang is, dit het enige belang is wat deze waarheid die realiteit is, die de realiteit van het leven is weer zal kunnen en mogen dienen. Die de realiteit van het leven in alle kracht en volledigheid weer laat zijn. Zijn wat ieder mens, dier en alles wat leeft ten goede komt, ten goede komt en ten goede laat zijn. We mogen ons leven weer leven. We mogen allemaal ons leven zijn wanneer we de ander ieder ander en alles wat anders is de kans geven om het leven net als wij te kunnen leven. We iedereen die en alles wat anders dan wij is, de kans geven om het leven op een dusdanige wijze te leven waardoor wij, elke dag zelf de kans krijgen om in de natuurlijke staat van zijn te verkeren. Wij, jij, ik en ieder ander, jij, ik en iedereen die naast ons in leven is. ONS Onvoorwaardelijk Natuurlijk Samenzijn. Onvoorwaardelijk Natuurlijk Samenleven, Onvoorwaardelijk Naast Samenzijn, Onvoorwaardelijk Naast Samenleven. De combinatie van deze omschrijvingen is dat wat het leven, wanneer dit in, vanuit en met liefde gedaan wordt, wederom Gods toezien oog waardig en om Jezus wil alleen amen!

## *Nawoord!*

*Dit keer schuin gedrukt en of geschreven, doordat het in wezen nooit een werkelijk nawoord kan zijn, wel een bedankje alvast aan alle mensen die een mooie bijdrage hebben geleverd aan mijn leven, het leven van iedereen die en alles wat mij dierbaar is. En ja, hoe vreemd dit ook over zal komen en of mensen dit vinden, dat is aan iedereen die en alles wat in leven is, in leven is geweest en ooit nog in leven zal komen en zijn. Natuurlijk zijn er ook mensen die in het bijzonder, op zichzelf een mooie bijdrage hebben geleverd aan mijn leven, een mooie toevoeging zijn, dit ook altijd zullen blijven, omdat ik hen waardeer en dit ook tot in lengte van dagen blijf doen, zij weten dit zelf. De nachten zijn voor mij om te verwerken, los te laten en te leren. Dat ik bij dit bedankje ook dieren en alles wat in mijn leven is zeker op geen enkele wijze vergeet of vergeten ben dat zullen ook zij begrijpen. Daarbij meteen excuses voor de momenten waarop ik even wat minder aandacht voor hen had. De momenten waarop ik net als vele anderen afgeleid was. Me heb laten afleiden of verleiden, doordat ik me mee liet slepen in de waan van de dag. De waan van dat waar iedereen die volop in zijn of haar geprogrammeerde en geplande agenda zit. Want dat je alleen wanneer je vast zit in een bepaald schema, patroon of vaste dagelijks realiteit, zo nu en dan eens uit de bocht wilt springen, eens even helemaal niks wil of juist het tegenovergestelde beide doet, is gebruikelijk.*

*Dit is meer realiteit geworden dan wie ook maar had kunnen bedenken en of voorzien. Dat God dit niet voor ogen had toen Hij als tevreden ziel het leven in gang heeft gezet, daar ben ik zeker van, dat is mij wel duidelijk geworden. Dat Hij het leven, het leven leven op de natuurlijke wijze voor iedereen wilde wel.*

*Dit is wat mij in de afgelopen 9 jaar duidelijk is geworden. En natuurlijk zou ik een oen zijn wanneer ik dit wederom aan mij voorbij zou laten gaan. Ik heb de kans gekregen om mijn leven ten volste te leven. Ik mag er nog dagelijks gebruik van maken en doe dit met alle liefde. Ik deel mijn leven en dat wat mij zo ver heeft gebracht met iedereen die en alles wat leeft. En ben zo ontzaglijk dankbaar dat ik dit nog iedere dag kan en mag doen. Want het leven is werkelijk het leven waard en iedereen die en alles wat mij lief is wil ik graag uitnodigen om dit met mij te ervaren. Met mij en iedereen die en alles wat je lief is en wanneer jij dit ook weer kunt zeggen wanneer jij dit vanuit je hart ook weer oprecht kunt zeggen dan mag jij ook de hemel op aarde ervaren. Dan zal de hemel op aarde ook voor jou een feit zijn. Iets wat feitelijk al is maar je door dit zelf te ervaren en mee te maken ook weer zal kunnen en mogen herinneren.*

*Herinneren waardig is, zal kunnen en mogen zijn, voor iedereen die en alles wat leeft. Het Natuurlijk Leef Plan, het op Natuurlijke wijze in het leven staan en het leven nemen zoals het komt is dat wat werkelijk de oplossing biedt voor alles wat zonder grote sommen geld, zonder groot vermogen te realiseren is. Gerealiseerd kan worden wanneer je de mensen om je heen verzameld, je de mensen om je heen houdt die daar allemaal op geheel eigen wijze een bijdrage toe leveren. En het mooie is, zo kun jij op die wijze ook weer iets voor hen betekenen. Zo kun en mag jij op eenzelfde wijze ook weer iets voor hen zijn. Dat zijn wat zij nodig hebben, wat zij als aanvulling kunnen zien op wie zij werkelijk zijn en wat zij in dit leven aan waarde kunnen vertegenwoordigen. Want het leven is een aaneenschakeling van momenten, waarbij de tijd die je als mens zelf invult, de juiste invulling krijgt. De tijd die je als mens zelf neemt, weer op de juiste wijze vervuld wordt, NU!*

*Ingevuld wordt, door te doen wat goed voor jou, iedereen die en alles wat leeft is. Ik ben een gezelschapsmens, heb heel lang geleefd volgens de gebruiken die ik aangenomen heb als zijnde gezellig, leuk en natuurlijk ook goed, anders zou ik dit op geen enkele wijze ervaren hebben. Wanneer je jezelf bij alles wat je doet en of laat in de spiegel aan kunt blijven kijken en zeggen dat je oprecht gelukkig bent, gezond bent, dan straalt je dit aan de buitenkant ook uit. Ja, ik was gelukkig, allesbehalve gezond en heb dit hoogst waarschijnlijk te lang onderkend waardoor de Control Alt Delete Knop bij mij in werking trad. God Dank!*

