

Levensvragen!



Sonja Ulrich

Levensvragen!

Boek 22, met vragen en antwoorden. Wie, Hoe, Wat, Waarom, Wanneer en Welke? Vragen die het verdienen om met een hoofdletter geschreven te worden. Vragen die het verdienen om vraag te zijn, open vragen, open vragen zonder invulling, omdat jij de enige bent die er invulling aan kunt en mag geven. Omdat dit simpelweg de levensvragen zijn. De vragen zijn die jij jezelf, maar wanneer jij geïnteresseerd bent in de ander altijd mag stellen, mits je daarbij de wil, de wens en de persoon die de ander is in ere houdt, in ere houdt en in ere laat zijn. Naast jou laat zijn, zonder zijn of haar leven over te nemen. Zonder zijn of haar leven door jou te laten bepalen. Want jij bent jouw leven en de ander mag het zijne of hare volledig zijn. Tenzij hij of zij ervoor kiest om met jou samen te leven. De wijze waarop en de mate waarin de persoon ervoor kiest bepaalt voor een groot deel de antwoorden op de vragen, daarbij of deze een positief of ander resultaat hebben. Want een ander resultaat hangt niet af van dat wat jij als positief ervaart, wel in hoeverre jij mee kunt gaan in het verhaal, in het leven van de ander. De ander die jou deel van zijn of haar leven laat zijn, de ander die jou als deel van zijn of haar leven beschouwt, zonder dat jij dit overneemt. Overneemt ja of er een te grote rol in opeist, zodat je meer dan de toegevoegde waarde bent.

Jij bent van waarde, ieder mens is zijn of haar eigen leven en mag daarbij de aanvulling in het leven van de ander zijn. De ander bepaalt te allen tijde in welke mate deze aanvulling gewenst is. De ander bepaalt te allen tijde in hoeverre jouw aanwezigheid gewenst is, omdat het zijn of haar leven is en jij als eigen individu, als zelfstandig persoon, mag daarbij bepalen of deze rol voor jou is weggelegd, of deze aanvullende rol jou past, dit gepast en bijbehorend is, jouw taak en levensvraag is?