

Zonder verwachtingen zijn!



Sonja Ulrich

Zonder verwachtingen zijn!

Boek 18 inmiddels, wat gaat het snel! Hoewel dit boek even op zich heeft laten wachten weet ik dat dit in mijn beleving het boek zal zijn wat het meest tot de verbeelding spreekt. Waar de meeste mensen het meest aan zullen hebben, doordat dit het boek is waar iedereen zich in kan vinden. Waar alle mensen die het lezen een stukje herkenning in zullen vinden, waardoor het erkennen, aanvaarden en accepteren van dat wat is, dat wat werkelijk en wezenlijk zo is, op geen enkele wijze meer ontkent kan worden. Omdat het ontkennen van, het zelf(s) onderkennen van dat wat zo voor de hand ligt door velen wordt gedaan. Door velen, die op de een of andere wijze de tijd nog niet hebben kunnen vinden om ermee aan de slag te gaan. Om met zichzelf aan de slag te gaan, want ER staat voor vele dingen maar de Eigen Realiteit is toch wel het meest belangrijke in de wereld waarin we leven, doordat iedereen zal kunnen en mogen dealen met dat wat er op zijn of haar pad komt. Iedereen zal kunnen en mogen dealen met dat wat nodig is om het leven te leven wat past en hoort, het leven te leven waar voordat dit ook maar gestart is, voor gekozen is. Het verkozen leven, het leven waaraan de voorkeur is gegeven.

Jouw leven is het leven waarvoor jij geboren bent. En heb je soms het idee, het gevoel of de behoefte om dit leven te laten, te laten voor wat het is, dan is het lezen van dit boek voor jou helemaal de moeite waard. Dan is het lezen van dit boek wellicht jouw redding. Dat waar jij door het lezen ervan de nodige dingen zult oppakken. Dat zult oppakken wat ervoor zorgt dat jij ook weer Volmaakt Gelukkig in jouw leven kunt zijn, door Volmaakt Gelukkig Jezelf te zijn en jezelf te wezen. Heel veel leesplezier en alle liefde om het bewerkstelligen.