

**Tijd mijn kostbaarste bezit!**



**Sonja Ulrich**

Tijd, mijn kostbaarste bezit.

Het twaalfde boek en het boek wat mij het meest verbazen zal. Het boek wat ook iedere dag, wanneer ik ga zitten om even te schrijven, mij zal verrassen, mij zal doen inzien, dat ik de helft van dat wat ik ervaren mag, nog zal beleven. Ja, wanneer ik het voor het zeggen heb, zal het zo mogen zijn. Zal het zo mogen zijn en zal het zo wezen, doordat alle dromen en met name de droom die ik heb van de Gezonde en Liefdevolle wereld, waarin liefde, geluk en gezondheid centraal staan, waarheid mag worden. De waarheid is geworden, voor iedereen die en alles wat leeft en in liefde is en in liefde zijn of haar leven leeft.

Het enige wat telt is de tijd en de liefde die we eraan geven. De tijd, de liefde en de daarbij behorende energie, die ik in mijn leven, jij in jouw leven en ieder ander in het leven wat hij of zij leidt stopt. Want positieve energie start, op het moment waarop we onszelf als gelijke van de ander beschouwen, wanneer elk woord wat we gebruiken, in een gesprek of enige andere wijze van communiceren, de positieve reactie geeft, zoals deze bedoeld is. “Beredeneren”, krijgt een positieve uitleg en daarbij ook een gelijke reactie. Juist woordgebruik, maakt dat wat jij bent, reden en eren is vanzelfsprekend. Waardoor alles wat negatief is en negatieve energie vraagt stopt. En de tijd die je eraan besteedt, in combinatie met juist woordgebruik je de energie geeft die nodig is. Energie die we aan ons leven mogen besteden, letterlijk aan ons leven mogen geven. Waardoor dit zich uitkeert in energie die werkelijk van waarde is, waardevol is, allesomvattend is, liefdesenergie, wat zich op enig moment zal tonen en de uitwerking krijgt waar de mens werkelijk en wezenlijk recht op heeft. Omdat communicatie, het samenspel van tijd, liefde en energie is, waarbij geld geen rol meer speelt.